

Eindtijdbode

**Jezus Christus en Dien gekruisigd**

<https://www.eindtijdbode.nl>

# **De overwinnaars van de eindtijd**



**Het boek Habakuk**  
in profetisch licht en  
in het licht van de tabernakel

## Inleiding

2 Alle profetische boeken van de Bijbel schrijven over **de eindtijd**. Soms zijn bepaalde profetieën al eerder in vervulling gegaan, maar dan blijken wij met zogenoemde voorvervullingen te maken te hebben, die op zichzelf ook weer heen wijzen naar **de tijd van het einde**. De voorzeggingen over Babel in het boek Habakuk hebben wel meer dan één voorvervulling. Anderzijds komen in deze profetie duidelijke aanwijzingen voor, waaruit blijkt dat wij de uiteindelijke en volledige vervulling geheel **aan het eind van de tijd** hebben te verwachten:

- *“Voorzeker, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd, **aan het einde** zal Hij het werkelijkheid maken. Hij liegt niet. Als Hij uitblijft, verwacht Hem, want Hij komt zeker, Hij zal niet wegblijven.” (Habakuk 2:3) <sup>1</sup>*

Jezus zal zeker wederkomen!

De eindtijd blijkt zo'n belangrijke plaats in de Bijbel in te nemen, dat het wel lijkt of hij juist voor deze laatste dagen geschreven is. Een conclusie die minder gewaagd is dan u misschien denkt. **De Bijbel gaat open, het profetisch Woord gaat open in deze dagen.** Wat gepaard gaat met consternatie allerwegen, in deze wereld, maar ook in de Gemeente (zie [Openbaring 6](#) <sup>2</sup>). De verborgenheden van

---

<sup>1</sup> Alle Bijbelteksten zijn **door mij** vermeld in de Herziene Statenvertaling / **HSV**, tenzij anders vermeld. (noot AK)

<sup>2</sup> Voor UITLEG van dit hoofdstuk, zie onze GRATIS 'vers voor

de Bijbel worden geopenbaard, verborgen schatten worden zichtbaar. Maar het is niet bestemd voor allen; het is slechts voor die kleine kring van getrouwen die Jezus volgen in deze dagen: “... Omdat het u gegeven is de geheimenissen (sv: de verborgenheden) van het Koninkrijk der hemelen te kennen...”, zegt Hij in Mattheüs 13:11.

3 Wij houden ons daarom verre van hen, die dit Woord ouderwets, achterhaald of zelfs onbetrouwbaar achten. **Het EEUWIGE Woord van God is actueler dan ooit.** Het is een Rots die de stormen van alle eeuwen trotseert. “Hemel en aarde gaan voorbij, maar Zijn Woord zal nimmer voorbijgaan!” (zie [Mattheüs 5:18](#))

Alle profetische boeken van de Bijbel schrijven in feite over **de eindtijd**, maar vanuit verschillende gezichtshoeken. Elk boek heeft ook zijn eigen thema en is daarom als een onmisbare schakel van het geheel. Het boek Habakuk handelt over **de overwinnaars<sup>3</sup> van de eindtijd**. Door alle eeuwen heen zijn er zulke overwinnaars geweest. Mannen en vrouwen die, ook al zagen zij niets, nochtans God op Zijn Woord geloofden. Die Hem gehoorzaam waren, al leverde het hen hoon en spot op en betekende het, dat zij de moeilijke weg

---

vers' studie van "[Openbaring 6](#)" van **CJH Theys** en/of "[Openbaring 6](#)" van **E. van den Worm**. (noot AK)

<sup>3</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie "[De overwinnaars; over \(de macht van\) zonde en satan in de eindtijd](#)". (noot AK)

kozen in plaats van de gemakkelijke. U leest over hen in [Hebreeën 11](#), de zogenoemde ‘galerij der geloofshelden’, waar een aantal van hen met naam genoemd wordt.

Wie zullen nu **de overwinnaars van de eindtijd** zijn? Wie zullen als zodanig tevoorschijn treden in die dagen van grote strijd?

4 Voorlopig zeggen wij er alleen dit van, dat het dezelfde gelovigen zullen zijn aan wie de 7 overwinnaarsbeloften van [Openbaring 2 en 3](#)<sup>4</sup> worden gegeven.

Voor het bepalen van de gedachten geven wij nu eerst de thema’s van de verschillende hoofdstukken. En tegelijk voegen wij de tabernakel-indeling daaraan toe:

- Hoofdstuk 1, **Worsteling met winst** – [Koperen Wasvat](#)
- Hoofdstuk 2, **De wereld overwinnen** – [Deur](#)
- Hoofdstuk 3, **Verlies wordt winst** – [Voorhof](#)

Merk op dat de 3 tabernakelplaatsen, die in het boek Habakuk naar voren komen, allen te maken hebben met **reiniging!**

## **Hoofdstuk 1: Worsteling met winst**

Het thema geeft het al aan, het eerste hoofdstuk toont ons dat, om tot **de overwinnaars** te kunnen

---

<sup>4</sup> Voor UITLEG van deze 2 hoofdstukken, zie onze GRATIS ‘vers voor vers’ studie van [“Openbaring 2”](#) en [“Openbaring 3”](#) van **CJH Theys** en/of [“Openbaring 2”](#) en [“Openbaring 3”](#) van **E. van den Worm**. (noot AK)

behoren, wij eerst een worsteling, een strijd, zullen moeten doormaken. We beginnen met **Habakuk 1:2** te lezen, waar de profeet bidt:

- *“HEERE, hoelang roep ik om hulp en luistert U niet, roep ik tot U: Geweld! en verlost U niet?”*

Meteen bemerken wij dan, dat één van de bijzondere kenmerken van dit boek is; **de innige en vertrouwelijke omgang van de profeet met God.**

5 Die wordt hier niet beschreven, maar wij zijn er als het ware getuige van. Hier wordt niet zomaar de boodschap van God doorgegeven. Het boek heeft een sterk persoonlijk element. Er is sprake van een gesprek. De profeet bidt en stort zijn hart uit, en **God antwoordt**. En, net als bij de profeet **Jeremia**, zijn we hier toeschouwer van de worsteling van de profeet Habakuk met God. *“HEERE, hoelang roep ik (al) om hulp!”*, Here, *“hoe lang nog”?*! Let wel, er is geen sprake van opstandigheid bij de profeet. Want geen zelfmedelijden, maar heilige toorn spreekt uit zijn gebed. In de goede worsteling met God is geen verzet, maar verlangen naar de openbaring van God! De naam Habakuk heeft twee betekenissen. De eerste is: **“worstelen”**, de tweede betekenis is: **“omhelzen”**. Wij zien Habakuk hier, net als de aartsvader Jakob en als de profeet Jeremia, in het gebed worstelen met de Heer. En de huidige getrouwe kinderen Gods herkennen er zelfs zichzelf in. Hier wordt ONZE worsteling beschreven, in een tijd van afval, huichelarij en wereldgelijkvormigheid. “Hoe lang nog,

Here, wacht U met ingrijpen?!” In het boek Habakuk aanschouwen wij dan ook **het zielenleven van de Bruidsgemeente**. Haar zielenstrijd, haar zielenworsteling wordt hier uitgeschilderd. De apostel Petrus gebruikt, sprekende over dezelfde zaak, het voorbeeld van Lot, die ook een typebeeld van de Bruidsgemeente is:

6

- *“want deze rechtvaardige, die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze (sv: ongerechte) daden.”* (2 Petrus 2:8)

De Bruidsgelovigen hebben het moeilijk met alle ongerechtigheid die door het volk van God en in de gemeente wordt bedreven, waardoor het Lichaam des Heren besmeurd is en bedekt met stinkende wonden en etterbuilen. Hoor hoe Habakuk vervolgt, in **Habakuk 1 vers 3-4**:

- *“Waarom doet U mij onrecht zien en aanschouwt U de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij, er ontstaat onenigheid, ruzie verheft zich. Daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn; want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige, daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn.”*

Maar wat wij van Habakuk lezen, is ook op de huidige GETROUWE gelovigen van toepassing: **zij komen van worstelen tot omhelzen** (de 2<sup>de</sup> betekenis van zijn naam). Zij omhelzen de beloften van God. Lees de ‘gouden tekst’ van dit boek:

- *“Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven!”* (Habakuk 2:4b)

Zij omhelzen in het geloof Gods Woord en **zij zullen uiteindelijk hun Bruidegom omhelzen!**

Leer zo te worstelen! Waar wij op moeten toezien in deze dagen is, dat ons bidden en begeren geen “zeuren” wordt. Ons bidden moet uitmonden in een claimen en een omhelzen in het geloof: *“Ik zal*

**7** *U niet laten gaan (ik laat U niet los), tenzij U mij zegent”*, zoals Jakob zei bij Pniël (in Genesis 32:26b).

Dan zal er ook voor ons **overwinning** zijn. En winst, geestelijke winst. En waarvoor bidden wij? Voor onze wellusten?

- *“U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen.”* (Jakobus 4:3)

Dan staat ons geestelijk leven nog op een zeer laag peil! Vraag dan allereerst de Heer u te leren bidden <sup>5</sup> zoals het behoort. U zult ontdekken dat u daarvoor dichter bij Jezus moet leven. En veel moet prijsgeven!

**Het is de Bruid die zo dicht bij Jezus leeft.** Habakuk is een schoon typebeeld van deze Bruid, die haar Heer omhelst, die Hem geheel wil bezitten. Aan haar, de Bruidsgemeente, vertrouwt de Heer dan ook Zijn geheimenissen toe. Waartoe met name behoort wat Hij doen gaat om Zijn Huis te reinigen.

---

<sup>5</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie [“Leer bidden”](#). (noot AK)

In Habakuk 1:6-11 wordt het oordeel over het Huis van God beschreven:

- *“Want zie, Ik doe de Chaldeeën opstaan, dat grimmige en onstuimige volk, dat de breedten van de aarde doorkruist om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn. 7. Schrikwekkend en ontzagwekkend (sv: vreselijk) is het. Zijn recht en zijn hoogheid gaan van hem uit. 8. Zijn paarden zijn sneller dan luipaarden, feller dan avondwolven. Zijn ruiters komen eraan in galop, zijn ruiters komen van ver aangevlogen als een arend die toeschiet om te verslinden. 9. Ieder van hen komt om geweld te bedrijven, hun gezichten oostwaarts gericht, en men verzamelt gevangenen als zand. 10. Ja, zelf drijft hij de spot met de koningen, vorsten zijn hem een bespotting. Zelf lacht hij om elke vesting, hij hoopt er aarde tegen op en neemt hem in. 11. Dan zal hij als de wind veranderen en verder trekken. Zo maakt hij zich schuldig die van zijn kracht zijn god maakt.”*

Alle hoereerders en ongehoorzamen komen terecht in de handen van de antichristelijke machten (hier voorgesteld door de Chaldeeën)! God geeft ze over in een verkeerde zin of geest. Vergelijk het met wat geschreven staat in 2 Thessalonicenzen 2 vers 11:

- *“En daarom zal God hun een krachtige dwaling (sv: een kracht der dwaling) zenden, zodat zij de leugen geloven.”*



Wij zien het vandaag de dag gebeuren in vele gemeenten.

Babylon of de Chaldeeën, zoals ze in Habakuk genoemd worden, is in de Bijbel een veelgebruikt typebeeld van de antichristelijke machten. In [Jesaja 14](#), waar het gaat over de val van satan, wordt deze (in vers 4) “de koning van Babel” genoemd. Hoofdstuk 1 van Habakuk beschrijft **de opkomst van het antichristelijk rijk**<sup>6</sup>. In Habakuk 1:11 hebben wij te doen met het begin van de GROTE verdrukking:

- “Dan zal hij (= de antichrist) als de wind veranderen en verder trekken (= te ver gaan). Zo maakt hij zich schuldig die van zijn kracht zijn god maakt”.

Vergelijk dit vers met Daniël 7 vers 25:

- “Woorden tegen de Allerhoogste zal hij (= de antichrist) spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten (vergelijk Openbaring 13:7<sup>7</sup>). Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd (= de 3½ jaar van de GROTE verdrukking).”

**De antichrist zal zijn goddeloos stempel op heel de samenleving drukken.** En hij zal zich als

---

<sup>6</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie “[De antichrist – Hoe herkennen wij hem?](#)”. (noot AK)

<sup>7</sup> Openbaring 13:7, “En het beest (= de antichrist) werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.”

een god laten vereren:

- *“(de antichrist) de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.”* (2 Thessalonicenzen 2:4)
- *“En allen die op de aarde wonen, zullen het (beest = de antichrist) aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.”* (Openbaring 13:8)

God gebruikt de antichristelijke machten echter allereerst om de Gemeente te zuiveren. Habakuk wordt gekweld door de zondigheid van Gods volk (zie [vers 2-4](#)). En in antwoord hierop zegt God tot hem, dat Hij **tot reiniging** de onbekeerlijken en ongehoorzamen zal laten wegvoeren door een nog goddelozer macht (zie [vers 9](#)).

De wegvoering van Juda naar Babel is hiervan een voorvervulling. Het is dus een **reiniging** door afscheiding en verwijdering van de onverbeterlijke en onbekeerlijke overtreders en huichelaars onder Gods volk. Dit hebben wij opnieuw te verwachten in de tijd van [het oordeel over het Huis Gods](#). En wij leven heden al in die tijd! Dit gebeurt reeds! Niet alleen buiten onze kring, maar ook in de eigen gelederen. In tabernakellicht en -ordening staat dit 1<sup>ste</sup> hoofdstuk van Habakuk daarom in het teken

van het KOPEREN WASVAT <sup>8</sup>, dat ook van reiniging spreekt, in het bijzonder van **reiniging door oordeel**.

Merk dan op de verandering in Habakuks gebed, als hij deze openbaring ontvangt. Als hij verstaat dat de dag komt, en niet ver meer is, dat God Zijn Heiligdom gaat reinigen (Habakuk 1 vers 12-13):

- 11
- *“Bent U niet van oudsher de HEERE, mijn God, mijn Heilige? Wij zullen niet sterven. HEERE, U hebt hem gesteld tot een oordeel. Rots, U hebt hem gegrondvest om te straffen. U bent te rein van ogen om het kwade aan te zien, moeite kunt U niet aanschouwen. Waarom aanschouwt U wie trouweloos handelen, zwijgt U, wanneer een goddeloze hem verslindt die rechtvaardiger is dan hijzelf?”*

De traditionele uitleg, als zou hier al de straf over Babel worden voorzegt, schiet tekort in het licht van de hier zo benadrukte wil van God, dat Zijn volk **rein en heilig** is! De inleiding over het oordeel over Babel – ofwel: de antichrist – vinden wij in Habakuk 1 vers 14-17,

- *“U maakt de mensen als vissen in de zee, als kruipende dieren, die geen heerser hebben. Hij haalt ze alle met een vishaak op, brengt ze bijeen met zijn sleepnet, en verzamelt ze met zijn werpnet. Daarom verblijdt en verheugt hij zich.*

---

<sup>8</sup> Zie eventueel onze GRATIS (deel)studie “[Tabernakel symbolieken \(7\): Het koperen Wasvat](#)”. (noot AK)

*Daarom offert hij aan zijn sleepnet, brengt hij een reukoffer aan zijn werpnet, want daardoor is zijn vangst groot en zijn voedsel overvloedig. Mag hij daarom zijn sleepnet blijven leegmaken, volken zonder medelijden blijven doden?”*

12 Wij merken dus een verandering op in Habakuks gebed en deze verandering zegt ons, dat hij iets geleerd had. Het was daarom een worsteling die winst opleverde. Zo moet ook ons bidden worden. Het moet worden **een zich uitstrekken naar volkomen reinheid en vlekkeloosheid**. Dit zal winst betekenen voor ons in een tijd van grote geestelijke dorheid. En zo nabij als Habakuk dan God ervaart (zie [vers 12](#)), hetzelfde zullen wij ervaren, wanneer God aan ons leven ziet, dat wij **jagen naar de volmaking**. Ook dat is winst!

## Hoofdstuk 2: De wereld overwinnen

Het 2<sup>de</sup> hoofdstuk spreekt over nog meer winst. Zegeningen die ons deel zullen zijn wanneer, wat in [Habakuk 2:1](#) beschreven wordt, ook voor ons realiteit is:

- *“Ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de (sterke) vestingwal, en keek uit (sv: ik hield wacht) om te zien wat Hij in mij spreken zou...”*

De persoon Die hier bedoeld wordt en genoemd wordt “Hij Die in mij spreekt”, is niemand anders

dan de Heilige Geest <sup>9</sup>. **Wij moeten vervuld zijn met de Heilige Geest!** Wij moeten olie in onze lampen en vaten hebben (de ‘dubbele portie’: “Dat toch twee delen van uw geest op mij zijn!”) ! Behalve naar de heiligmaking, moeten wij ook jagen naar de doop met de Heilige Geest in deze tijd. Het eerste – heiligmaking – is zonder het tweede in feite niet mogelijk, **omdat Hij de Geest van heiligmaking is**. En omdat Hij ons gegeven is om ons te leiden in alle waarheid.

Laat ons dan eerst Habakuk 2:14 lezen:

- *“Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.”*

Het 1<sup>ste</sup> hoofdstuk van Habakuk beschrijft de opkomst van Babylon, het 2<sup>de</sup> haar ondergang. Babel, dat zijn de antichristelijke machten door de eeuwen heen, culminerend straks in het rijk van de antichrist <sup>10</sup>. In de eindtijd zullen we de triomf van de “super”-goddeloosheid zien over een geslacht dat zelf krom en verdraaid is. De ongerechtigheid zal vermenigvuldigen. “Wie vuil is zal nog vuiler worden” (zie Openbaring 22:11). Maar God heeft het laatste woord, zoals altijd (dit lezen we o.a. in Habakuk 2:3):

---

<sup>9</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie “De natuurlijke mens en de Heilige Geest”. (noot AK)

<sup>10</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie “De antichrist – Hoe herkennen wij hem?”. (noot AK)

- *“Voorzeker, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd, aan het einde zal Hij het werkelijkheid maken. Hij liegt niet (met andere woorden: reken er maar op, dat het zal gebeuren!). Als Hij uitblijft, verwacht Hem, want **Hij komt zeker**, Hij zal niet wegblijven.”*

14

De wederkomst van onze Here Jezus Christus zal er een einde aan maken. Deze tijdsbedeling zal eindigen met de glorie van God Almachtig (horen wij wijlen broeder [CJH Theys](#) nog zeggen). Zie het eerder geciteerde [14<sup>de</sup> vers](#). De antichristelijke machten zullen ook gebruikt worden om het Huis van God te reinigen, dit zagen wij al in hoofdstuk 1 van Habakuk. Maar daarna zal het snel met deze machten aflopen. Het getal 3½, een incompleet getal (het getal van de duur van de GROTE verdrukking) spreekt daar ook van. Lees Jeremia 17 vers 11:

- *“Wie rijkdom verwerft, maar niet op rechtmatige wijze, is als een patrijs die eieren uitbroedt, maar ze niet heeft gelegd. Op de helft van zijn dagen moet hij die achterlaten, in zijn einde blijkt hij een dwaas te zijn.”*

Zo zal het met allen gebeuren die slinkse wegen bewandelen!! Het Heiligdom wordt gereinigd (zie hoofdstuk 1 van deze studie). Maar dan komt ook het oordeel over deze goddeloze wereld en van de krachten die haar vanuit de onzienlijke wereld drijven en ophitsen (in hoofdstuk 2). Habakuk 2 vertoont gelijkenis met [Openbaring 17 en 18](#), maar beschrijft

dezelfde gebeurtenis op een bijzondere wijze. Niet, zoals Johannes op Patmos, door profetische waarneming, maar in een OVERWINNINGSLIED. Mensen uit alle volken zingen als het ware een “oordeelslied” (zie [Habakuk 2:6-20](#)), bestaande uit 5 strofen (5x “*Wee dien*”: zie de verzen [6](#), [9](#), [12](#), [15](#) en [19](#)). Hier mogen wij een verwijzing in zien naar het wonder van de **Spade Regen-Opwekking**<sup>11</sup>.

**15** Wanneer de Heilige Geest straks zo krachtig wordt uitgestort, dat vele ongelovigen zich nog zullen bekeren en vele oprechte gelovigen uit allerlei kerken alsnog zullen komen tot “het volle licht” (en deze allen tezamen zullen nog toegevoegd worden aan de Bruid des Heren; de zogenoemde “[laatsten die de eersten zullen zijn](#)”!), zal dit een voorbode zijn van de uiteindelijke val van de antichrist en van het hele antichristelijke wereldsysteem. Zij zullen “*de heerlijkheid des HEEREN bekennen*”, zegt [Habakuk 2:14 \(sv\)](#). Dat is het wonder van de Spade Regen-tijd! En zij zullen zingen, die Bruidsgelovigen uit alle volkeren. Het zal de “*zangtijd*” zijn (zie Hooglied 2:12<sup>12</sup>). De Naam des Heren zal worden grootgemaakt en geprezen. Zij zullen zingen: het lied van verlossing en het lied

---

<sup>11</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie “[De ‘Spade Regen opwekking’](#)” en/of “[De Spade-Regen-Opwekking komt](#)”. (noot AK)

<sup>12</sup> Hooglied 2:12, “*De bloemen laten zich zien op het land, de zangtijd is aangebroken, het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord.*”

van overwinning over de wereld. Zij zullen zingen het lied van het oordeel over het goddeloze Babel, deze antichristelijke wereld.

16

Wanneer die wonderlijke tijd van verkwikking en opwekking is aangebroken, hoogtepunt en tegelijk sluitingstijd van de genadetijdsbedeling, zullen bij wijze van spreken nog velen de 5 PILAREN van de DEUR van de TABERNAKEL <sup>13</sup> passeren en in het Heiligdom ingaan, uitbeelding van de Bruidsgemeente. Hier 5x **“Wee dien”**. De daarna genoemde ongerechtigheden worden bestraft. Maar zoiets kunnen alleen diegenen aankondigen, die zelf deze zonden overwonnen hebben <sup>14</sup>, die de wereld overwonnen hebben! Immers, er staat geschreven:

- *“Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt, want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is over hen die zulke dingen doen.”* (Romeinen 2:1-2)

Dit zullen dus kinderen Gods zijn, die deze dingen NIET meer doen!

Maar in verband hiermee zullen wij onszelf de

---

<sup>13</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie [“Christus in de Tabernakel”](#) (uitgebreide studie) en/of [“De Tabernakel van Israël”](#). (noot AK)

<sup>14</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie [“De overwinnaars; over \(de macht van\) zonde en satan in de eindtijd”](#). (noot AK)



vraag moeten stellen of wij de Heilige Geest wel willen laten heersen op die 5 gebieden van ons leven, waarvan de zintuigen spreken. Neem ernstig nota van wat gezegd wordt in Romeinen 12 vers 2:

- “En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid (sv: uw gemoed) om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.”

Om tot alle **volmaaktheid** <sup>15</sup> voort te varen, zal ons gemoed eerst helemaal moeten zijn **vernieuwd, door de Heilige Geest**:

- “...maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest.” (Titus 3:5)

### **Wat zal dit inhouden voor de Bruidsgemeente?**

Deze vraag kunnen wij met verwijzing naar het overwinningslied van Habakuk 2 als volgt beantwoorden:

**Ten 1<sup>ste</sup>:** De REUK van de Bruidsgemeente zal geheel afgestemd zijn op wat de Heer behaaglijk is. Als dit het geval is, dan zal er ook AANBIDDING zijn. In het 1<sup>ste</sup> “Wee dien” wordt het oordeel uitgesproken over diegenen, wier reuk geheel op “roof”

---

<sup>15</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie “De volmaaktheid in Christus op aarde, in de eindtijd”. (noot AK)

ingesteld is, die als het ware “speuren om te roven”:

- *“Zullen dan die allen niet een spreuk en een spotlied, vol raadsels, over hem aanheffen? Men zal zeggen: **Wee hem** (sv: **Wee dien**) die vermeerdert wat niet van hem is – hoelang nog? – die gepand goed op zich laadt! Zullen niet, op eens, zij die u bijten, opstaan, ontwaken wie u doen beven, zodat u hun tot buit wordt? Omdat ú vele heidenvolken beroofd hebt, zullen alle overgebleven volken u beroven, vanwege het vergoten bloed van de mensen en het geweld tegen het land, de stad en al zijn inwoners.”* (Habakuk 2:6-8)

In de eindtijd zal er veel geestelijke roverij gepleegd worden. Zielenroof bijvoorbeeld. Denk ook aan “roof van het Woord” door valse predikers. En Bruiloftskinderen dienen vooral op hun hoede te zijn voor diegenen die hen willen beroven van de Geestes-olie! Daarom dient de omgang met bepaalde gelovigen, valse broeders en zussen, te worden gekapt, verbroken, al zijn het nog zulke “aardige” mensen! U kunt u beter door de Geest laten leiden, dan door uw vlees. Het zal u anders uw aanbedding kosten en uw plaats in de Bruidsgemeente!

**Ten 2<sup>de</sup>:** Het GEHOOR van de Bruidsgemeente zal zodanig zijn, dat GELOOF als vrucht gekend wordt. Het 2<sup>de</sup> “wee dien” geldt hen die in de heimelijkheid boze plannen smeden en schandelijke

dingen beraadslagen:

- **“Wee hem (Wee dien) die op winstbejag uit is voor zijn huis, om zijn nest in de hoogte te bouwen, om zich te redden uit de greep van het kwaad! U hebt schande voor uw huis beraamd. Door vele volken uit te roeien, hebt u tegen uw leven (sv: uw ziel) gezondigd, want de steen schreeuwt vanuit de muur, en de balk antwoordt erop vanuit het houtwerk.”** (Habakuk 2:9-11)

Maar de stenen zullen het horen, waarschuwt Habakuk 2:11, en het zal bekend worden. “Wat in het oor gefluisterd wordt, zal van de daken geroepen worden” zegt Jezus in Lukas 12:3 <sup>16</sup>. **In de eindtijd wordt alles openbaar!** Pas op dus, wees niet doof voor het recht en voor de gerechtigheid. Laat uw gehoor afgestemd zijn op de rechte redenen van het Woord van God.

**Ten 3<sup>de</sup>:** Haar SMAAK zal de fijne spijs van het Woord Gods zijn, waardoor zij geestelijke KENNIS en WIJSHEID zal bekomen. Geestelijke fijnproevers moeten wij worden. Dan zullen wij geen genoeg nemen met “wilde [kolokwinten](#)”-prediking (“de dood in de pot”, zie [2 Koningen 4:39-40](#) - AK) en met verhalen en fabelen in plaats van Woord-opening. Maar we komen slechts weinige waarachtig

---

<sup>16</sup> Lukas 12:3, “Daarom, al wat u in het duister gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden en wat u in de binnenkamers in iemands oor gesproken hebt, zal op de daken gepredikt worden.”

hongerige-gelovigen-naar-het-Woord tegen vandaag de dag. Niet alleen omdat het sociale aspect teveel overheerst (een tijdgeest!), maar ook omdat in vele huidige christelijke gemeenten de lieden te vinden zijn die in **Habakuk 2:12-14** beschreven worden:

- *“Wee hem (**Wee dien**) die een stad met vergoten bloed bouwt, die een stad op onrecht grondvest! Zie, is het niet van de HEERE van de legersmachten dat volken zich inspinnen voor het vuur (sv: **arbeiden ten vure**) en natiën (sv: **de lieden**) zich voor niets afmatten? Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.”*

Ze willen het bloed van de oprechte gelovigen drinken; dat is HUN smaak! Zij vallen aan op alles wat oprecht is en houden degenen die naar meer van het Woord van God hongeren scherp in de gaten. De 3<sup>de</sup> “wee dien”-aankondiging van Habakuk geldt al dezulken!

**Ten 4<sup>de</sup>:** Het GEZICHT (de blik) van de Bruidsgemeente zal zijn de HOOP op Zijn toekomst, op de zalige verschijning van onze Here Jezus Christus. Daarvoor maakt zij zich gereed. Het 4<sup>de</sup> “wee dien” spreekt daarentegen over lieden die met welbehagen kijken naar de naaktheid en de schande van hun naasten:

- *“Wee hem (**Wee dien**) die zijn naaste te drinken*

geeft, u die uw vergif (sv: uw wijnfles) daaraan toevoegt, en hem ook dronken maakt om hun naaktheid te aanschouwen. U bent eerder met schande verzadigd dan met eer. Drink ook zelf en laat uw voorhuid zien. De beker in de rechterhand van de HEERE zal op u overgaan: schandelijk braaksel over uw eer. Want het geweld tegen de Libanon zal u bedekken en de verwoesting onder de dieren (sv: van de beesten) zal ontsteltenis teweegbrengen, vanwege het vergoten bloed van de mensen, en het geweld aan het land, de stad en al zijn inwoners.” (Habakuk 2:15-17)

Op zulke dingen is de blik van velen gericht. Ik zou ze niet graag de kost geven, al diegenen die er plezier in hebben als een ander wordt “neergehaald” en alles wordt afgenomen! Wat zegt u, komt dat alleen in de wereld voor en niet onder christenen? Vraag God om uw ogen te openen. De grootste antichristenen komen uit christelijke kringen.

**Ten 5<sup>de</sup>:** Het GEVOELSLEVEN van de Bruidsgemeente zal geheel en al beheerst worden door de **LIEFDE Gods**. Daartegenover staat, dat het oordeel van God komt over allen die leven voor weteloze gevoelsbevrediging, wat afgoderij is. Zie het 5<sup>de</sup> en laatste “wee dien”:

- “Wat is het nut van een gesneden beeld, wanneer zijn maker het gesneden heeft, of van een gegoten beeld dat leugens onderwijst, wanneer

de maker op zijn maaksel vertrouwt terwijl het stomme afgoden zijn die hij maakt? Wee hem (Wee dien) die tegen het stuk hout zegt: Word wakker! en: Ontwaak! tegen een zwijgende steen. Zouden zij iemand kunnen onderwijzen? Zie, het is met goud en zilver overtrokken, maar er zit volstrekt geen levensgeest in hem (sv: in het midden van hetzelve). Maar de HEERE is in Zijn heilige tempel. Wees stil (sv: zwijg) voor Zijn aangezicht, heel de aarde!” (Habakuk 2:18-20)

Besluitend kunnen wij zeggen dat het erop aankomt dat de Heilige Geest <sup>17</sup> zo over ons kan komen, dat onze zintuigen **vernieuwd en geheiligd** worden, zodat wij leven uit een geloof dat de wereld werkelijk overwonnen heeft. Lees **Habakuk 2:4b**:

- “...de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.” Welk een winst zal dit voor ons betekenen!

### Hoofdstuk 3: Verlies wordt winst

Wij komen nu aan het 3<sup>de</sup> en laatste hoofdstuk van Habakuk toe en lezen dan eerst de bekende laatste woorden:

- “Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen

---

<sup>17</sup> Zie noot 9.

*rund in de stallen over zijn – ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. De HEERE Heere is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten als die van de hinden, en Hij doet mij treden op mijn hoogten.” (Habakuk 3:17-19a)*

23

Na de voorzegging van de ondergang van de tegenwoordige wereld en van de antichristelijke machten, die in de wereld en de gemeente / kerk domineren, verwachten wij een jubellied. Doch, in plaats daarvan wordt het toneel bij het betreden van Habakuk hoofdstuk 3 nog donkerder. Opnieuw wordt de profeet Habakuk een profetisch vergezicht gegund. Wij vinden de neerslag hiervan in zijn gebed, dat eigenlijk meer EEN WAARSCHUWING is. Het is “op Sijjonot” (zie [Habakuk 3:1](#)), dat wil zeggen “voor de dwalenden”! Wij zien wat in werkelijkheid zal gebeuren: **God Zelf trekt uit**. Beschreven wordt met welke verschrikkingen Christus’ wederkomst “in kracht en heerlijkheid” gepaard zal gaan:

- “God kwam (komt) van Teman, de Heilige van het gebergte Paran. Sela. Zijn majesteit (sv: heerlijkheid) bedekte (= verdonkert) de hemel, de aarde was (is) vol van Zijn lof (= allen buigen zich)”, zegt Habakuk 3:3.

Vergelijk dit met Deuteronomium 33 vers 2-3 en Judas 1 vers 14:

- “De HEERE is van Sinai gekomen, als de zon kwam Hij uit Seir op. Hij verscheen blinkend

vanaf het gebergte Paran, **Hij kwam met tienduizenden heiligen**, aan Zijn rechterhand was een vurige wet voor hen. Ja, Hij heeft de volken lief! Al Zijn heiligen zijn in Uw hand, Zij zitten aan Uw voeten en vangen iets op van Uw woorden (sv: zij zullen in het midden tussen Uw voeten gezet worden; een ieder zal ontvangen van Uw woorden).”

- “Ook over hen heeft Henoeh, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: Zie, **de Heere is (weder)gekomen met Zijn tienduizenden heiligen.**”<sup>18</sup>

Paran, Sinaï en Theman of het Zuiden doen alle denken aan Gods komst eertijds met Zijn Wet op de Horeb (reden waarom de [Statenvertaling](#) in Habakuk 3 de onvoltooid verleden tijd gebruikt, maar de grondtekst heeft de onvoltooid tegenwoordige tijd. God komt straks in Christus zoals Hij eenmaal op de Horeb kwam). Ook Christus komt straks met de Wet als het ware in Zijn hand.

---

<sup>18</sup> Heel in het kort: Wij geloven dat de Bruid / Bruidsgemeente zal worden bewaard voor de grote verdrukking door een wegvoering “naar de woestijn” (dus een bewaarplaats op aarde, volgens Openb. 12:6+14), maar ook dat **de mannelijk zoon** (zijnde [het beeld van] **de 144.000**) letterlijk zal worden “weggerukt naar God en Zijn troon” (volgens Openb. 12:5b). En in Judas 1:14b lezen we ook over Jezus’ wederkomst. Nu, dat aantal van “**tienduizenden heiligen**” komt meer overeen met de 144.000 dan met de – vermoedelijk / hopelijk – (vele) miljoenen die tot de Bruid / Bruidsgemeente zullen behoren.

- Als u zich hierin verder wilt verdiepen kan ik u het GRATIS artikel “[Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ?](#)”. (noot AK)



## Hij komt als Rechter en om te oordelen!

Alle werken der mensen worden vernietigd, alle goddelozen komen om, als Armageddon aanbreekt. Habakuk ziet plagen en vuur (Habakuk 3:5 – tegenwoordige tijd!):

- “Voor Hem uit ging (gaat) de pest (sv: pestilentie), de gloed ervan volgde (volgt) Hem op de voet.”

25 De gehele aarde wordt gemeten, geoordeeld. Alle volken zullen van angst opspringen, alle machten worden vermalen:

- “Hij stond en deed de aarde schudden (sv: Hij stond en mat het land), Hij keek en liet heidenvolken opspringen. De aloude bergen werden verpletterd, de eeuwige heuvels hebben zich neergebogen. De eeuwige wegen zijn van Hem.” (Habakuk 3:6)

De gehele aarde wordt één grote dorsvloer, zoals Habakuk 3:12 vermeldt (opnieuw in de tegenwoordige tijd!):

- “In gramschap schreed (schrijdt) U voort over de aarde, in toorn vertrapte U de heidenvolken.”

En dit alles zal geschieden, omdat de Heer uittrekt **tot verlossing van Zijn volk**; Zijn gezalfden, de Bruidsgemeente, lezen wij in Habakuk 3:13a, dat letterlijk luidt:

- “U bent uitgetrokken tot heil (sv: tot verlossing) van Uw volk, tot heil (= redding) van Uw Gezalfde(n – meervoud!)...”

Het betreft hier de Bruidsgemeente, die na 3½ jaar uit haar schuilplek tevoorschijn zal treden (zie

[Openbaring 12, sv 19](#)).

**“Wie is zij, die daar uit de woestijn komt, als zuilen van (sv: omringd met) rook?”** wordt (tot 3x) uitgeroepen in het Hooglied (3:6, 6:10 en 8:5 <sup>20</sup>). Overal zullen er alsdan optrekkende rookdampen zijn vanwege het strijdgewoel.

26

Dit machtige ingrijpen, deze grote interventie van Christus ten behoeve van Zijn geliefde Bruidsgemeente, dat is wat Habakuk voor ogen heeft, als hij die woorden uitroept, die de indrukwekkende apotheose (= slot- of sluitstuk) van dit boek vormen; de eerder geciteerde verzen van [Habakuk 3:17-19](#).

Het geloofsgetuigenis van de rechtvaardige, ja, van de Bruidsgemeente! En dit is wat de Heer NU van ons vraagt. Dat ook wij, met het zicht op deze grote verlossing, leven en tot die waarachtige aanbidding komen, het reukoffer waar de Heer naar zoekt ([Habakuk 3:18](#)), tot lof en prijs en dankzegging:

- *“ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil.”*

Komen tot de plaats van het [Reukofferaltaar](#). Dit

---

<sup>19</sup> Voor UITLEG van dit hoofdstuk, zie onze GRATIS ‘vers voor vers’ studie van [“Openbaring 12”](#) van **CJH Theys** en/of [“Openbaring 12”](#) van **E. van den Worm**. (noot AK)

<sup>20</sup> Hooglied 3:6 staat hier al vermeld.

Hooglied 6:10, *“Wie is zij, die verschijnt als de dageraad, mooi als de volle maan, zuiver als de gloeiende zon, schrikwekkend als zij die vaandels opheffen?”*

Hooglied 8:5a, *“Wie is zij, die daar opkomt uit de woestijn, leunend op haar Liefste?”*

is het gebed van Habakuk! Niet meer een worstelend gebed, maar een overwinnend, zegevierend en aanbeddend gebed. Hier zien wij de Bruidsgemeente ook door het [Voorhangsel](#) gaan. Niet langer spreekt het vlees, op enigerlei wijze, nog mee. Het is dan volkomen gekruisigd. In 4 al evenzeer indrukwekkende strofen (waarin de ondergang van al het vlees hier op aarde wordt aangekondigd) en die van elkaar gescheiden zijn door het woordje “*sela*” (= “wacht en merk op), zien wij de 4 pilaren van de Voorhang oprijzen, die alsdan gepasseerd is. De Bruid gaat het Allerheiligdom binnen.

**En dit staat nu te gebeuren!** Want nu maken wij mee: geen vrede, geen blijdschap, geen olie van de Heilige Geest, geen geestelijke spijs, gemeenten in verval, niemand die werkelijk God dient; de 6 punten die in de schaduwbeelden opgesomd worden in [Habakuk 3:17, sv.](#) Maar God vraagt dat wij geloven, dat Hij in het donkerst van de tijd zal denken aan **Zijn** werk:

- *“HEERE, toen ik Uw tijding hoorde, heb ik gevreesd. HEERE, Uw werk, behoud het in het leven in het midden van de jaren, maak het bekend in het midden van de jaren. Denk in Uw toorn aan ontferming!”* (Habakuk 3:2)

En daarvoor bidden! En dat wij ons verheugen! Dan zullen ons “arendsvleugels” gegeven worden (Habakuk 3:19, “*treden op mijn hoogten*”). Boven alles uit-

getild, wandelen in de hemelen, opgaan in Christus, komen tot volmaaktheid <sup>21</sup>. De worstelende getrouwen mogen weten: **Ons verlies zal onze winst zijn!** Wie alles wil verliezen omwille van Jezus', zal 100-voud weder ontvangen:

- *“En Jezus antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft omwille van Mij en om het Evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig, **nu in deze tijd**, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de wereld die komt, het eeuwige leven.”* (Markus 10:29-30)

“Nu in deze tijd” kunnen wij opvatten als een heenwijzing naar de Spade Regen <sup>22</sup> en haar heerlijkheid. De tijd van de (geestelijke) plasregens staat voor de deur. Ga dan in dit geloof voorwaarts, brui-loftskind!

Aldus tekent het boek Habakuk ons **de Bruidsgemeente** uit als **het volk van overwinnaars**. Dit zullen geen bijzondere mensen zijn met bijzondere eigenschappen, maar “gewone” gelovigen met vragen en aanvechtingen zoals wij allen kennen. Echter, zij onderscheiden zich daarin, dat zij zullen verstaan dat de wil van God is, dat wij **jagen**

---

<sup>21</sup> Zie noot 15.

<sup>22</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie [“De ‘Spade Regen opwekking’”](#) en/of [“De Spade-Regen-Opwekking’ komt”](#). (noot AK)

**naar de heiligmaking.** Zij zullen ook reiken naar een vernieuwing van binnenuit door de Heilige Geest, waardoor zij de wereld en haar aantrekking volkomen zullen overwinnen. Uiteindelijk zal hun vlees geheel “gekruisigd” zijn en zullen zij leven “als ziende de Onzienlijke”, met het zicht op de verlossing, de uitredding, de verhoring, die de Here ZAL geven.

**29** Allen die deze weg willen gaan, zullen **meer dan overwinnaars zijn met Jezus!**

H. Siliakus

Uit: Tempelbode, febr./apr./juni/aug. 1992

Digitaal uitgewerkt door A. Klein