

Eindtijdbode

**Jezus Christus en Dien gekruisigd**

[www.eindtijdbode.nl](http://www.eindtijdbode.nl)

# **De brief aan de Hebreëën**

met 'vers voor vers' UITLEG

**Met zijn 7 vermaningen om  
in te gaan in het Volmaakte  
Heiligdom**

**De Bijbelteksten uit het boek Hebreëën zijn, hopelijk ter uwer gemak, door mij toegevoegd uit de HSV (er stonden geen teksten in de originele versie vermeld, maar toen werd er vanuit de oude Statenvertaling gewerkt en geschreven – noot AK)**

Gedigitaliseerde Bijbelstudie,  
(zo goed als) in **originele tekst.**

# DE BRIEF AAN DE HEBREEËN.

met zijn 7 vermaningen om in  
te gaan in het Volmaakte Heiligdom.

door

E. VAN DEN WORM.

2

**Inleidende Woorden**

## Door wie is deze brief geschreven?

De Brief aan de Hebreëen is de ENIGE NAAM-LOZE **Brief** van het Nieuwe Testament. Zéér waarschijnlijk was PAULUS de schrijver van deze Brief, want de schrijver ervan was een GEVANGENE (Hebr.10:34, 13:18-19) in Italië (Hebr. 13:24), en een goede bekende van **Timotheüs** (Hebr. 13:23). Ook dragen de onderrichtingen erin een PAULINISCH stempel.

De Brief is geschreven in zeer verzorgd Grieks, terwijl de taal en stijl ervan niet Paulinisch aandoen. Daarom hebben anderen deze Brief niet als die van Paulus geoordeeld, al zijn vele gedachten erin PAULINISCH. Maar Pantaenus (± 190 na Chr.) en Clemens (± 200 na Chr.), beiden leraren van de zogenaamde ALEXANDRIJNSE SCHOOL, beweerden stellig, dat **Paulus** deze Brief had geschreven in het Hebreeuws en dat **Lukas** deze had vertaald in het Grieks. Origenes, leraar aan dezelfde school en leerling van Clemens, oordeelde echter: "Alleen God weet, wie de schrijver ervan is."

Zo zijn er ook thans genoeg Bijbelonderrichters, die het Paulinisch auteurschap ervan bestrijden door het ANONIEME van deze Brief.

Zeer waarschijnlijk had Paulus deze Brief aan de Hebreëen expres ANONIEM gehouden, omdat de meeste Hebreëen bij het lezen van zijn naam hem terstond al terzijde hadden gelegd.

De Brief was aan de Christenen uit de Hebreëen

geschreven om hen te behoeden voor TERUGVAL in het JUDAÏSME, het Oudtestamentische geloof, zoals dat werd beleefd door de Joden uit die tijd. Hij is een Goddelijk pleidooi om hen te sterken in het geloof in JEZUS CHRISTUS, als de door God beloofde Messias, opdat zij het JUDAÏSME voor goed de rug toe zouden keren.

#### 4 Wanneer moet deze brief zijn geschreven?

Deze Brief moet zeer zeker vóór de verwoesting van de tempel zijn geschreven, want niets erin verwijst naar die verwoesting; eerder bevestigt deze Brief nog het bestaan ervan; namelijk van de dagelijkse tempeldienst (Hebr.10:11 – Noot: de Statenvertaling vermeldt abusievelijk “stond”, in plaats van “staat” zoals dit letterlijk staat in het Grieks).

#### De algemene strekking van deze brief

Deze Brief onderwijst, dat het OUDE VERBOND “GOED” was, **maar** dat het NIEUWE VERBOND IN JEZUS CHRISTUS’ BLOED “BETER” is. Dat dit NIEUWE VERBOND de door God bedoelde **VERVULLING** is van het OUDE, en dat het OUDE hier schaduwbeeldig naar verwijst.

Tevens wil deze brief de zichzelf rechtvaardigende Hebreeuwse christenen, gebonden als ze nog waren aan hun JUDESE achtergrond, wijzen op de ZALIGMAKENDE KRACHT van de opgestane CHRISTUS, Die hen kan zaligmaken tot VOLKOMENHEID. De briefschrijver spoort hen met **deze** brief aan **om** zo de CHRISTUS in hun open en

# Het Raamwerk van de Brief aan de Hebreeën.

De 7 Vermaningen	Hoofdstukken	De 4 leringen, die ingang geven in het Allerheiligdom.	De hemel- se typen.
1e Vermaning	1 2:1-4 2:5-8 2:9-18 3:1-6	I. JEZUS CHRISTUS IS DE EEUWIGE ZOON VAN DE LEVENDE GOD. II. DE MENS IS IN CHRISTUS TOT HEERSCHAP-PIJ GEROEPEN, maar verviel in ZONDE! III. JEZUS CHRISTUS IS DE ZOON DES MENSEN, en als zodanig HET LAM VAN GOD, de VERLOSSER, Die nu bijna 2000 jaar geleden de zonde van de gevallen mens op Zich nam, om hem zo met God te kunnen VERZOENEN.	Adelaar Leeuw
2e Vermaning	3:7- 4:1-13 4:14-16 5: 1-10	IV. JEZUS CHRISTUS IS in onze bedeling van GENADE THANS DE TEN HEMEL GEVAREN MENSENZOON, DE GODDELIJKE HOGEPRIESTER VAN HET HEMELSE HEILIGDOM.	O s M e n s
3e Vermaning	5:11-14 6 7 t/m 9 10: 1-18 10:19-39	-- IDEM--	
4e Vermaning	11		
5e Vermaning	12		
6e Vermaning	13		
7e Vermaning			

verbroken hart en leven op- en aan te nemen, opdat Hij hen kan voeren in het HEMELSE ALLERHEILIGDOM, tot in **al** de **volheid** Gods (Ef. 3:19).

# De 7 vermaningen in de Brief aan de Hebreëën – en hun tabernakelgang.

<b>1<sup>ste</sup> Vermaning</b> Hebr.2:1-4	Blijf acht geven op de zaligheid in Christus.	<b>Poort</b>
<b>2<sup>de</sup> Vermaning</b> Hebr.3:7-19 Hebr.4:1-13	Verbrijzel uw hart, geloof in Jezus en treedt zo in Gods (sabbats)rust.	<b>Brandoffer- altaar</b>
<b>3<sup>de</sup> Vermaning</b> Hebr.5:11-14 Hebr.6:1-20	Geen zuigelingen in Christus blijven, vaart voort tot de volmaaktheid in Christus. Weest niet afvallig, <b>sterf (af) aan de zonde</b> en treedt in de beloften van God.	<b>Wasvat</b>
<b>4<sup>de</sup> Vermaning</b> Hebr.10:19-39	Gaat vrijmoedig in het heiligdom en volhardt in het geloof en in de hoop, scherp de onderlinge liefde op. <b>Verlaat de wegen der zonde!</b>	<b>Deur</b>
<b>5<sup>de</sup> Vermaning</b> Hebr.11:1-40	Geloof in God en Zijn beloften, gelijk de ouden en blik niet op de omstandigheden. <b>Leeft uit het Woord van God.</b>	<b>Heiligdom</b>

<b>6de Vermaning</b> Hebr.12:1-29	<b>Leg alle zonde af</b> en volg lijdzaam de Weg der heiligmaking, ziende op de overste Leidsman en Voleinder des geloofs, opdat u door de poorten in moge gaan in Gods <b>heilige Stad.</b>	<b>Voorhangsel</b>
<b>7de Vermaning</b> Hebr.13:1-25	Wordt in alle goed werk <b>volmaakt.</b>	<b>Ark des Verbonds</b>

### Hoofdstuk 1

## *I – Jezus Christus is de Eeuwige Zoon van de Levende God.*

**God spreekt thans tot ons door Zijn Zoon.**

**Hebreeën 1:1**, *“Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaders gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon”.*

In deze laatste dagen (van het Nieuwe Testament) spreekt God tot ons **DOOR ZIJN ZOON**. God de Vader heeft ons Zijn Zoon gegeven als onze **ENIGE Vorst en Zaligmaker** (Hand.5:31), als de **ENIGE Middelaar** van het Nieuwe Testament (1 Tim.2:5, Hebr.12:24, 1Joh.4:9-10+14) om ons te geven **VERLOSSING, HEILIGMAKING, RECHTVAARDIGHEID en WIJSHEID VAN GOD** (1Kor.1: 30, 2Kor.5:21) door het **GELOOF IN HEM** (Hand.26: 18, Rom.3:21-22) en **IN ZIJN GESTORT BLOED** (Zijn kruisdood voor ons op Golgotha; Rom.3:25).

Wie de Zoon als zodanig AANNEEMT, eert de Vader, **Die** Hem gezonden heeft (Joh.5:23) en zo wij Jezus, Gods Zoon, dienen, God de Vader zal ons eren (Joh.12:26).

GANS de Schrift getuigt in wezen van Gods Zoon als onze ENIGE ZALIGMAKER en HEER (Joh.5:39).

## 8 De 10-voudige heerlijkheid van de Eeuwige Zoon van God.

**Hebreeën 1:2**, *“Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft”.*

1. Hij is de ERFGENAAM VAN ALLES, de universele, Goddelijke Heerser;
2. Hij heeft de zienlijke en onzienlijke wereld geschapen (Ps.33:6+102:26-28, Joh.1:1-3, Ef.3:9, Kol.1:16, Hebr.1:10);

**Hebreeën 1:3**, *“Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen”.*

3. Hij straalt Gods VOLKOMEN HEERLIJKHEID uit; Hij is **de beeltenis van God Zelf** (Kol. 1:15);
4. Hij draagt de GANSE SCHEPPING **door** het Woord van Zijn kracht;
5. Hij zit na de volbrenging van het zoenoffer op Golgotha IN DE TROON VAN GOD (Openb.3: 21);

**Hebreeën 1:4+7+13-14**, *“Hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de Naam die Hij als erfdeel ontvan-*



gen heeft, voortreffelijker is dan die van hen”, “En van de engelen zegt Hij weliswaar: Die Zijn engelen maakt tot geesten en Zijn dienaren tot een vuurvlam”, “En tegen wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven”?

9

6. Hij is VOORTREFFELIJKER DAN ALLE ENGELEN (Ps.104:4). Hij heeft deze voortreffelijkheid bewezen door Zijn MENSWORDING en ZOENOFFER (Filip.2:5-11). Als Mens op aarde was Hij EEN WEINIG MINDER gemaakt dan de engelen (Hebr.2:9);

**Hebreeën 1:5**, “Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt? En verder: Ik zal voor Hem tot een Vader zijn, en Hij zal voor Mij tot een Zoon zijn”?

7. Hij is de EEUWIGE ZOON VAN GOD, Die Zijn leven voor ons aflegde in de EEUWIGE DOOD, zijnde de straf voor ‘s mensen zonde. In **die** dood ontving Hij **uit** God NIEUW LEVEN, omdat geen zonde in Hem gevonden was en Hij stond op uit de dood als de OPNIEUW UIT GOD GEBOREN ZOON (Hand.13: 32-37, Ps.2:7, Joh.10:17-18).

**Hebreeën 1:6**, “En wanneer Hij vervolgens de Eerstgeborene in de wereld brengt, zegt Hij: En laten alle engelen van God Hem aanbidden”.

8. Hij wordt DOOR DE ENGELEN AANBEDEN, omdat Hij WEZENLIJK DEEL heeft aan de GODHEIDZELF (Joh.1:1, Ps.97:7b);

**Hebreeën 1:8-9**, “Maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U gezalft, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen”.

9. Zijn **GODDELIJKE, UNIVERSELE HEERSCHAPPIJ IS EEUWIG en RECHTVAARDIG**

(Ps.45:7-8, Jes.9:5-6);

10 **Hebreeën 1:10-12**, “En: In het begin hebt U, Heere, de aarde grondvest, en de hemelen zijn de werken van Uw handen. Die zullen vergaan, maar U blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad, en als een mantel zult U ze oprollen en ze zullen verwisseld worden; maar U bent Dezelfde en Uw jaren zullen niet ophouden”.

10. Hij is **EEUWIG DEZELFDE (onveranderlijk)**.

## Hoofdstuk 2

### 1<sup>ste</sup> *Vermaning.*

**Blijft acht geven op de zaligheid in Christus!**

**Waarschuwing tegen AFVAL van het geloof, tegen terugval in het JUDAÏSME.**

**Hebreeën 2:1-4**, “Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door engelen gesproken werd, al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten, als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd, en die aan ons is bevestigd door hen die Hem gehoord hebben. God heeft er bovendien

*mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil”.*

11 Als de Hebreëenschrijver de Hebreëën heeft gewezen op de almachtige positie van de Redder en Zaligmaker der wereld, van de Zoon van de levende God, onze Here Jezus Christus, neemt hij hen als het ware bij de hand en spoort hen aan om trouw te blijven aan het verbond met hun Heiland en waarschuwt hij hen, dat zij niet te eniger tijd afvallig worden. Deze eerste vermaning vormt om zo te zeggen, een POORTOPENING in de hele serie van 7 vermaningen, die deze brief inhoudt. Er was GODDELIJKE DOEM (= Zijn oordeel of vloek) bij afvalligheid in het OUDE VERBOND (Deut.27:26). Hoeveel te meer is dit zo bij afvalligheid in het NIEUWE VERBOND, dat aanvankelijk verkondigd werd door de Here Jezus Zelf en later door Zijn apostelen; een verbond, dat door **God Zelf** bevestigd werd en wordt door WONDEREN en TEKENEN, en BEDELINGEN van de **Heilige Geest**. <sup>1</sup>

## ***II – God heeft de mens geroepen tot heerschappij, maar hij verviel in zonde.***

**Hebreëën 2:5-8**, *“Want Hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen, maar iemand heeft ergens getuigd: Wat is de mens, dat U aan hem denkt, of de mensenzoon, dat U*

---

<sup>1</sup> Een tijdsbedeling van 2000 jaren – die van genade en de **Heilige Geest** (= de laatste **bedeling**) – waarin wij NU leven, volgens Gods raadsplan van verlossing. (noot AK)

*naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt U hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van Uw handen; alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn”.*

12

God heeft zijn toekomstige, EEUWIGE uiteindelijke wereld NIET onderworpen aan engelen. ENGELen zijn NIET geroepen om te heersen, maar om God te dienen (Hebr.1:7+14). De MENS is hier wèl toe geroepen, **als** hij voldoet aan Gods roeping (Gen.1:27-28. Adam, reeds geroepen tot heerschappij over de aarde, maar hij verviel in zonde; 2Tim.1:9, Ef.1:3-6).

Gods toekomstige wereld, de NIEUWE AARDE, waar de herschape mens heerschappij over krijgt (Jes.67:17-25 + 11:7-9).

Gods HERNIEUWDE roeping van de mens tot PRIESTER-KONINGEN met Christus, na diens VERLOSSING en HERSCHEPPING (1Petr.2:9, Ps. 37:11, 2 Tim.2:12, Openb.1:6 + 5:10).

De ZONDE is er dus tussen gekomen en door de zonde ook de DOOD (Gen.2:17), dit is de BREUK MET GOD!

Maar God blijft getrouw aan de OORSPRONKELIJKE ROEPING van de mens tot HEERSCHAPPIJ OVER AL DE WERKEN ZIJNER HANDEN, al zien wij dat nu nog niet. Door deze zonde en dood is de MENS een weinig minder dan de engelen geworden.

### III – Jezus Christus is de Zoon des mensen, het Lam van God.

**Hebreeën 2:9**, *“Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven”.*

13 Jezus, het Lam Gods, dat de zonde der mensen wegneemt (Joh.1:29).

Jezus, de EEUWIGE ZOON VAN GOD werd Mens onder de mensen. Hij is de mensen gelijk geworden (Filip.2:7); maar ZONDER ZONDE (2Kor. 5:21, 1Petr.2:22, 1 Joh.3:5). Hij heeft 's mensen ongerechtigheid op Zich genomen en smaakte daarvoor voor ons allen de dood, hoewel Hij onschuldig was (De straf der zonde: de EEUWIGE DOOD; Rom.6:23, Jes.53:4-12, 2 Kor.5:21).

**Hebreeën 2:10**, *“Want het paste Hem, om Wie alle dingen zijn en door Wie alle dingen zijn, dat Hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen”.*

Hij zou zo door Zijn LIJDEN, KRUISDOOD en OPSTANDING het werk voor **vele** mensenkinderen VOLBRACHT hebben en hen derhalve kunnen leiden tot VERLOSSING, HEILIGMAKING en ZALIGHEID (Ps.103:12, Hand.5:31 + 13:29-39, 1Kor.1: 30, Hebr.5:8-9).

**Hebreeën 2:11-13**, *“Immers, zowel Hij Die heiligt als zij die geheilgd worden, zijn allen uit één. Daarom schaamt Hij Zich er niet voor hen broeders te noemen, want Hij zegt: Ik zal Uw Naam aan Mijn broeders ver-*

*kondigen; te midden van de gemeente zal Ik U lofzingen. En verder: Ik zal Mijn vertrouwen op Hem stellen. En vervolgens: Zie, Ik en de kinderen die God Mij gegeven heeft”.*

Hij zou hen NA Zijn Opstandingen NA hun REINIGING IN ZIJN BLOED deel geven aan Zijn GODDELIJKE NATUUR (2Petr.1:4, 1Kor.2:16, 2Kor. 6:17-18, Ef.4:23-24) en hen opnemen in het Goddelijk Gezin, waarvan Hij de EERSTGEBORENE is (Rom.8:29, Hebr.12:22-24).

14

**Hebreeën 2:14-15**, *“Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren”.*

Hiertoe moest Hij, dit is nu ruim 2000 jaar geleden, MENS worden, dat is IN HET VLEES komen, en geboren worden onder de mensen door toedoen van de MAAGD MARIA (Luk.1:30-38), om door Zijn KRUISDOOD en OPSTANDING erna de MACHT VAN DE DUIVEL over de gevallen mens te kunnen BREKEN (1Joh.3:8, Matth.28:18, Joh.16:33).

**Hebreeën 2:16-18**, *“Want werkelijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen”.*

NU is Hij de mens, het “zaad Abrahams” (de mens

die in Hem GELOOFT), die rouwmoedig Zijn hulp zoekt, een GETROUW en BARMHARTIG Hogepriester, Die Zijn volk met God heeft verzoend en Die Zijn volk door de Heilige Geest in **hun** verzoe-kingen te hulp kan komen en kan leiden in hun eeuwige zaligheid in Hem.

### Hoofdstuk 3

#### 15 Jezus meerder Verlosser dan Mozes.

**Hebreeën 3:1-6**, *“Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis: Christus Jezus. Hij is getrouw aan God, Die Hem aangesteld heeft, zoals ook Mozes trouw was in heel Zijn huis. Want Christus is zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes, evenals hij die het huis gebouwd heeft, meer eer ontvangt dan het huis zelf. Immers, elk huis wordt door iemand gebouwd, maar Hij Die dit alles gebouwd heeft, is God. En Mozes is wel trouw geweest in heel Zijn huis, maar als dienaar, om te getuigen van wat later gesproken zou worden; Christus echter is getrouw over Zijn huis als Zoon. Zijn huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden”.*

De schrijver wijst zijn Hebreeuwse medegelovigen, die evenals hij door Christus GEHEILIGD worden, op hun HEMELSE roeping in de NIEUWE BEDELING. Hij wijst hun ook op Christus, Die eerst STIERF en dan OPSTOND uit de dood, als Het LAM VAN GOD, maar die nù de APOSTEL (= Zendeling, Gezondene des Vaders; Joh. 20:21) van hun belijdenis is.

Zijn zending tot ons, namelijk de toediening van Zijn verworvenheden voor de mens op Calvarie, volbrengt Hij thans door de HEILIGE GEEST, de Parakleet en Zijn Plaatsvervanger op aarde, NA Zijn hemelvaart (Joh.14:15-17, Openb.5:6, 1Joh.5:7-8). Hijzelf is NU in het HEMELSE HEILIGDOM, onze HOGEPRIESTER, Die voor ons bij de Vader BIDT en PLEIT (Rom.8:34, Hebr.7:25). In de hoofdstukken van Efeze **4** (vers 14-16) tot Efeze **10** gaat de schrijver hier uitvoerig op in.

<b>JEZUS, meerder Verlosser dan...</b>	<b>MOZES</b>
<b>Verlosser der wereld</b> uit de SLAVERNIJ DER ZONDE. (Matth. 1:21, Joh. 3:16-17, 1:29)	Verlosser van Israël uit hun Egyptische slavernij. (Hand. 7:35)
Hij leidt Zijn verlost en in hun EEUWIGE, HEMELSE roeping. (Hand. 26:18)	Leidt zijn verlost en in hun AARDSE (dus tijdelijke) VADERLAND, Kanaän.
<b>JEZUS is GOD</b> (Joh. 1:1), en de Schepper der mensheid en van alle dingen (Joh. 1:3, Hebr. 1:2 + 10), en als zodanig de HEER van Zijn eigen HUIS, dat Hij voor Zich <u>wil bouwen</u> . (Ef. 2:22 en Spr. 9:1 in samenhang met Ef. 4:4-6)	Slechts een MENS, een geschapene, een DIE-NAAR van God. Hij vormt zelf als zodanig een geestelijke steen van het EEUWIGE, GEESTELIJKE HUIS, dat God voor Zich wil bouwen.

## 2<sup>de</sup> Vermaning.

Conditie om in Zijn Rust in te kunnen gaan.



**Hebreeën 3:7-19**, “Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals bij de verbittering, op de dag van de verzoeking in de woestijn. Daar hebben uw vaders Mij verzocht; zij hebben Mij op de proef gesteld en Mijn werken gezien, 40 jaar lang. Daarom ben Ik toornig geworden op dat geslacht en heb gesproken: Altijd dwalen zij met hun hart, en zij hebben Mijn wegen niet gekend. Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij niet binnengaan! Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God; maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden, terwijl er wordt gezegd: Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering. Want hoewel sommigen die stem gehoord hadden, hebben zij Hem verbitterd, maar niet allen die onder leiding van Mozes uit Egypte waren getrokken. Op wie is Hij dan veertig jaar lang vertoornd geweest? Was het niet op hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen zijn gevallen in de woestijn? En aan wie heeft Hij gezworen dat zij Zijn rust niet zouden binnengaan, dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren? Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof”.

1. VERBRIJZELT uw hart voor Gods aangezicht, VERHARDT het NIET (Ps.51:19, Jes.57:15);
2. GELOOFT in God en in JEZUS CHRISTUS Zijn Zoon, Die Hij gezonden heeft (Joh.3:16-17 +

6:28-29, Hand.26:18, Hebr.11:6);

3. **Gehoorzaamt Hem** (1Sam.15:22, Matth.6: 10b);

4. **VOLHARDT** hierin tot het einde (1 Tim.4:16).

Wanneer zij in GELOOF en GEHOORZAAMHEID hun harten VERBRIJZELDEN, zich zo BLEVEN neerleggen op Gods BRANDOFFERALTAAAR, zo zou de Heilige Geest hun door de zonde defect denken, hart (begeren) en leven van elke dag verteren (uitbranden) in Zijn Heilig Vuur tot as (Jes.4:4, Ps.20:4, Jer.23:29).

18

### Hoofdstuk 4

Zo zullen zij **INGAAN** in Gods RUST, en zullen zij de **RELAX**, de **SABBAT**, in Christus smaken (1 Thess. 5:22).

**Hebreeën 4:1-11**, *“Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in Zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Want ook aan ons is het Evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals Hij gezegd heeft: Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij niet binnengaan! En dat terwijl Zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. Want Hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken: En God heeft op de zevende dag van al Zijn werken gerust. En op deze plaats opnieuw: Zij zullen Mijn rust niet binnengaan! Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan, en dat zij aan wie het Evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege*

*hun ongehoorzaamheid, bepaalt Hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden, wanneer Hij zo lange tijd daarna door David zegt (zoals al eerder gezegd is): Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God, want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen”.*

Zo ontvangen zij DEEL aan het VOLBRACHTE WERK van het LAM VAN GOD (Joh.19:30); zo gaan zij in, in de EEUWIGE ERFENIS DES HEREN (1Petr.1:3-5), namelijk:

1. De VOLKOMEN VERLOSSING van hun ZONDEN, dit is van hun ONGERECHTIGHEDEN (Hebr.9:11-14, Zef.3:14-17, Ps.103:12), en dit geeft dus VOLKOMEN VERZOENING met God (2 Kor. 5:18);
2. DEEL aan de VOLKOMEN ZALIGHEID in het OPSTANDINGSLEVEN VAN CHRISTUS, reeds hier op aarde (2Kor.4:10-11, Hebr.10:14); een **RUST**, waar Jezus ook reeds over had (Matth. 11:28-29);
3. DEEL aan het EEUWIG KONINKRIJK; eerst aan het 1000-jarige Rijk en daarna aan GODS NIEUWE SCHEPPING, de NIEUWE HEMEL en de NIEUWE AARDE. Dit is de EEUWIGE HEERLIJKHEID als KONINGEN en PRIESTERS van God (Openb.1:6 + 5:10 + 21:1-7).

## Het Woord van God, het Instrument tot deze Zaligheid.

**Hebreeën 4:12**, *“Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart”*.

20 Het INSTRUMENT, dat de Heilige Geest als JEZUS' PLAATSERVANGER hier op aarde (Grieks: PARAKLEET, Joh.14:15-17) gebruikt om de mensheid het HEIL VAN GOD te geven, is het WOORD VAN GOD (1Kor.1:18+21, Ef.6:17b), dat Hij dwars door Zijn geroepen predikers heen hanteert; dat Hij op de lippen van Zijn geroepen predikers legt. Het WOORD houdt al Gods beloften in (2Petr.1:4) van:

- **Verlossing** door Jezus Christus (1Kor.1:30);
- **Zaligmaking** door Jezus Christus (Hand.4:12 + 5:31);
- **Genezing** door Jezus Christus (1Petr.2:24b, Exod. 15:26, Jak.5:14-15);
- **Geestesdoop** door Jezus Christus (Matth.3:11);
- **Wederkomst van Christus op aarde** als BRUIDEGOM (Matth.25:6+10) met de daarop volgende BRUILOFT VAN HET LAM (Openb.19:6-9);
- **Wederkomst van Christus op de wolken** in heerlijkheid en kracht om Zijn 1000-jarig Rijk op aarde te vestigen (Matth.24:30-31, Openb.19:11-21);
- **De opstanding uit de doden: van alle zaligen** met de WEDERKOMST van CHRISTUS (1Kor. 15

:51-54, 1 Thess.4:15-17, Openb.20:4-6).

En van alle VERDOEMDEN NA het 1000-jarige Rijk (Openb.20:5) tot hun EEUWIG OORDEEL, dat Jezus zal uitspreken op de GROTE WITTE TROON (Openb.20:11-15);

- **Het 1000-jarige Rijk** (Openb.20:4);
- **Gods EEUWIGE Nieuwe hemel en Nieuwe aarde** (Openb.21 + 22:1-5, Jes.65:17-25 + 11:6-9).

**21** Gods Geest hanteert dit Woord als Zijn ZWAARD en scheidt de OUDE, de door de ZONDE DEFECTE NATUUR in GEEST, ZIEL en LICHAAM van de mens af, en stort de **VOLMAAKTE NATUUR VAN CHRISTUS** in **die** gereinigde mens uit (2Kor.4:10-11 + 5:17-18a, 1Joh.3:9, Hebr.8:10, Ef.6: 17b).

Vergelijkt hiermee:

- de besnijdenis des harten (Rom.2:29);
- de vernieuwing der gedachten (Rom.12:2);
- de uitstorting van Gods liefde in ons hart (Rom.5:5);
- de herschepping van ons hart en onze geest (Ps.51:12);
- de wedergeboorte en vernieuwing door de Heilige Geest (Tit.3:5).

**Hebreeën 4:13**, *“En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen”.*

Voor Hem hebben wij **NIETS** te verbergen, want Hij is ALWETEND, ook met betrekking tot de situatie, waarin wij verkeren.

## IV.a – Jezus Christus is thans de ten Hemel gevaren Hogepriester van de Hemelse Heiligdom.

### Jezus, de Goddelijke Hogepriester.

**Hebreeën 4:14**, “Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgedaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden”.

22

Thans zijn wij gekomen tot de beschouwing van het HEMELSE LEVEN van Jezus en van Zijn BE-DIENING aldaar als de GODDELIJKE HOGE-PIESTER in het HEMELSE ALLERHEILIGDOM; de MENSENZOON Die voor ons voor Gods aanzicht staat. De Goddelijke Zoon in Jezus is gestorven (Joh.12:24); de VERLOSSER en ZALIG-MAKER der wereld is nu in Hem opgestaan.

In het boek “[Tabernakel-symbolieken](#)” van mijn hand mocht ik u reeds (in hoofdstuk 14) wijzen op de symbolische **betekenis** van de hogepriesterlijke kledij. Daar staat, dat de “WITTE ROK VOL OOG-JES” (Exod.28:39a) **dit** HEMELSE LEVEN VAN DE ZOON DES MENSEN symboliseert. Het “wit” staat voor Gods gerechtigheid, waarmede Hij bekleed is, en de “oogjes” voor de VOLHEID van de Heilige Geest, Die tot Zijn beschikking staat, en “Die Hij heeft uitgezonden in alle landen” (Openb.4:6 + 5:6).

De AARDSE hogepriester mocht slechts éénmaal per jaar in het AARDSE allerheiligdom komen; namelijk op de Grote Verzoendag (Lev.16).

Maar JEZUS als onze HEMELSE en GODDELIJKE HOGEPRIESTER is er **éénmaal** ingegaan om daar te BLIJVEN, **totdat** op grond van Zijn volbrachte werk ALLE vijanden uit Zijn uit de aarde gewonnen volk zijn verdreven door de Geest des Heren (Ps.110:1, Hand.3:21, Hebr.1:13 + 9: 11-12 + 10:13).

**Hebreeën 4:15**, *“Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde”.*

Jezus, onze hemelse Hogepriester, was in Zijn aardse leven destijds gelijk als wij verzocht geweest, hoewel Hij de ZONDE NOOIT in Zich gekend had, omdat Hij GODZELF is. Evenwel had Hij temidden van de zonde gezeten. Hierdoor kan Hij ons begrijpen en medelijden hebben met onze zwakheden, en voor ons bidden (Hebr.7:25, 1Joh.2:1).

**Hebreeën 4:16**, *“Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip”.*

Omdat Hij BEGRIP voor ons heeft en al onze ZONDIGHEID heeft VERZOEND MET GOD (2 Kor.5:18, Kol.1:20, 1Joh.2:2 + 4:10) mogen wij VRIJMOEDIG gaan tot de TROON DER GENADE, als wij daar maar VERBROKEN EN VERSLAGEN onze zondigheid BELIJDEN (Ps.51:19, Jes.57:15) en begeren door Hem ter bekwamer tijd te worden geholpen, te worden GEHEILIGD in het VUUR van Zijn Woord (Joh.17:17, Jer.23:29).

## Hoofdstuk 5

### Jezus is meer dan Aäron en al zijn opvolgers.

24

**Hebreeën 5:1-4**, “Want elke hogepriester die uit de mensen wordt genomen, is ten dienste van mensen aangesteld met het oog op de dingen die bij God te doen zijn, om gaven en offers te brengen vanwege de zonden. Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En daarom moet hij, evenals voor het volk, ook voor zichzelf offeren vanwege de zonden. En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toe geroepen, zoals Aäron”.

Elke hogepriester was **GEROEPEN om het volk** te reinigen van zonden, destijds door het offeren van slachtoffers voor het aangezicht van God. Hij moest dit doen **VERVULD VAN MEDELIJDEN** voor zijn volk; dit volk **OP ZIJN HART DRAGEND**, en pleitend voor God. Daarom had de hogepriester de **BORSTLAP DES GERICHTS** met de 12 “vervullende stenen” erin vervat, die voor de 12 stammen stonden, op zijn hart (Exod. 28:15-21; zie “[Tabernakel symbolieken](#)” (hoofdstuk 14).

Hij was voor dit ambt door God Zelf geroepen, **niemand** mocht uit **ZICHZELF** dit ambt ambiëren.

Een menselijke hogepriester (zoals Aäron en al zijn opvolgers) kende zelf **ZWAKHEDEN**, en viel zelf wel eens in zonden. Daarom moest hij eerst **VOOR ZICHZELF** voor zijn zonden offeren, en **daarna** pas voor het volk (Lev.16:1+ 15).

**Hebreeën 5:5-6+10**, “Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de eer gegeven om Hogepriester te worden, maar



*Hij Die tot Hem heeft gesproken: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt. Zoals Hij ook op een andere plaats zegt: U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek”, “Door God is Hij Hogepriester genoemd naar de ordening van Melchizedek”.*

Ook Jezus had Zichzelf hiertoe **niet** geroepen, maar God de Vader stelde Hem als zodanig aan, NA Zijn opstanding: “Gij zijt Priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek” (Ps.110:1-4, Hebr.7:17).

**Hebreeën 5:7**, *“In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En Hij is uit de angst verhoord”.*

Toen Hij nog in het vlees was, namelijk in de hof van Gethsémané en op Calvarie, had Hij onder **sterk** roepen en tranen tot God **gebeden**, voor Zich en de Zijnen, die Hij door Zijn dood en opstanding **uit** satans macht redden zou (Luk.22:41-44, Matth.27:46+50).

**Hebreeën 5:8-10**, *“Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden. En toen Hij volmaakt was geworden, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Door God is Hij Hogepriester genoemd naar de ordening van Melchizedek”.*

Alzo had Hij door Zijn GEHOORZAAMHEID AAN DE VADER, **tot** in de dood toe (Filip.2:5-8), NA Zijn opstanding Zich door de Heilige Geest doen vormen (Hebr.9:14) tot een VOLKOMEN VERLOSSER en VOLKOMEN ZALIGMAKER (Hebr.7: 25) voor allen, die Hem in Zijn Hogepriesterlijke Bediening

willen gehoorzamen. Het zaad **moest** sterven, anders zou Het alleen blijven, maar het Spruitsel ervan zou veel zaad voortbrengen (Joh.12:24, Jes.4:2 + 53:10c).

Als Hogepriester draagt **ook** Christus de Zijnen, Zijn Gemeente, **als** een **borstlap des gericht**s op Zijn hart.

26

### 3<sup>de</sup> Vermaning.

De Geestelijke Conditie van de Hebreëen: Zij waren Nog Zuigelingen en Geestelijk Niet Gegroeid. Zij Moesten Daarin Niet Blijven, Maar Voortvaren naar de Volmaaktheid.

#### De 5 verwijten.

**Hebreëen 5:11**, *“Over hem hebben wij veel dingen te zeggen, die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het horen”.*

1. Zij waren **traag om te horen**, het Woord ging het ene oor in en ging het andere oor weer uit. Is dit ook niet bij velen van ons zo gesteld?

**Hebreëen 5:12**, *“Want hoewel u, gelet op de tijd, leeraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel”.*

2. Zij behoefden **nog melkspijs**, de eerste beginselen, de fundaties, van de leer. Ze waren kitelachtig (= prikkelbaar, lichtgeraakt) van gehoor, als zij zwaarder geestelijke spijs, de “vaste spijs”, kregen, die hen vroeg ZICHZELF op het altaar te offeren om voort te kunnen varen tot de vol-

maaktheid in Christus (Joh.6:60-68, 1Kor.3: 1-5, 2Tim.4:3).

3. Zij kenden **geen geestelijke groei**; zij bleven **BABY's en KINDEREN** in Christus.

**Hebreeën 5:13**, *“Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind”*.

4. Door “kind in Christus” te blijven waren zij **onervaren in het Woord der gerechtigheid** (Ef.4:14).

**Hebreeën 5:14**, *“Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad”*.

5. Ook kenden zij **hierdoor geen onderscheiding van het goede en het kwade**; zij onderscheidden **niet** de stem van **God** van die **van het vlees** en die **van satan**.

## Hoofdstuk 6

**Hebreeën 6:1-3**, *“Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel. En dat zullen wij ook doen, als God het toestaat”*.

De brieveschrijver vermaande hen om geen zuigelingen in Christus te blijven, om niet bij de eerste beginselen van de leer te blijven, zoals:

- De bekering van dode werken, ( )

- Het geloof in God, )
- De leer der dopen, ) <sup>2</sup>
- De oplegging der handen, )
- De opstanding der doden, )
- Het eeuwige oordeel, )

maar om **door de genade Gods** (Hebr.6:3, "indien God het toelaat") **voort te varen tot de VOL-MAAKTHEID in Christus** (Matth.5:48, Luk.6:40, Joh.17:23, Ef.3:16-19 + 4:13, Kol.1:28 + 2:10 + 4:12, 2Tim. 3:17, Jak.1:4).

28

**Hebreeën 6:4-8**, "Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gave geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, en die het goede Woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld, en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekeering te brengen, omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. Want de aarde die de regen indrinkt, die er dikwijls op valt, en die nuttig gewas voortbrengt voor hen door wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Maar de aarde die dorens en distels voortbrengt, is verwerpelijik en de vervloeking nabij, waarvan het einde tot verbranding leidt".

Hij waarschuwde hen tegen **AFVALLIGHEID VAN DE GENADE VAN CHRISTUS**.

• **Er bestaat een afvalligheid van de ZIEL.**

Dan is de mens Gods **VERLEID TOT HET LEIDEN VAN EEN WERELDS EN VLESELIJK LE-**

---

<sup>2</sup> Zie hiervoor de brochure van mijn hand, getiteld: "[De Bouw van de Geestelijke Tempel](#)" (noot EvdW)

VEN. Hierbij ondergaat de menselijke geest de **druk** van zijn **aanklagende geweten**. Voor zo'n persoon is nog vergeving mogelijk, gelijk als voor de "verloren zoon" (Luk.15:11-32).

• **Ook bestaat er een afvalligheid van de menselijke GEEST.** (Hierop slaan onderstaande teksten.)

In het witte licht van de kennis van God en van Zijn genade keert de menselijke geest **God** bewust de **rug toe** en kiest BEWUST voor satan en zonde. Voor **deze** zonde **moet** men God dus **hebben gekend**, en Zijn **genade hebben gesmaakt**. Dit is:

• De onvergeeflijke zonde, de zonde tot de dood: DE LASTERING VAN DE HEILIGE GEEST (Matth.12:31, Mark.3:28-29, Luk.12:10, 1Joh.5:16-17).

Het is de zonde van Lucifer en zijn engelen (Jes.14:12-15, Ezech.28:12-19) en van Judas Iskariot, die in deze zonde Jezus had verraden.

**Hebreeën 6:9-20**, *"Ook al spreken wij zo, geliefden, wat u betreft zijn wij echter overtuigd van betere dingen, die met de zaligheid samenhangen. Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u Zijn Naam bewezen hebt, doordat u de heiligen gediend hebt en nog dient. Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont, tot volle zekerheid van de hoop, tot het einde toe, opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de beloften beërven. Want toen God Abraham de belofte deed, zwoer Hij bij Zichzelf, omdat Hij bij niemand die hoger was, kon zweren. Hij zei: Voorzeker, rijk zal Ik u zegenen en overvloedig*

*zal Ik u in aantal doen toenemen. En zo heeft hij de belofte verkregen na daar geduldig op gewacht te hebben. Mensen zweren immers bij iemand die hoger is dan zichzelf, en de eed, die hun tot bevestiging dient, is het eind van alle tegenspraak. Omdat Hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van Zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij Hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt, vast te houden. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, Die naar de ordening van Melchizedek Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid”.*

Hij vermaande hen **STANDVASTIG** te blijven tot het einde toe, als Abraham, tot hun hoop ten **VOLLE VERZEKERD** zij.

Zij moesten **niet traag** worden, maar **LANK MOEDIG** blijven verwachten, want God is **GETROUW**, Die Zijn Woord zal doen, Zijn beloften zal vervullen (Jes.40:31, Hebr.10:23, 1 Thess.5:24).

Zó zouden zij Gods beloften beërven. Ook Abraham werd beloofd, **dat** hij uit de “zoon der belofte” een “**vader** van vele volken” zou worden (Gen. 17:5-6). Hij had tegen hoop op hoop God geloofd (Rom.4:16-22), en heeft door zijn geloof de belofte verkregen.

**Ook wij zullen** die verkrijgen als “kinderen Abrahams, als kinderen van het geloof”, want God

heeft Zijn belofte met een **eed** bevestigd.

31 **Laat** ons daarom VAST BLIJVEN HOPEN OP GODS BELOFTEN, **omdat** JEZUS, onze Voorloper, ons is voorgegaan door het VOORHANGSEL heen in het hemelse Allerheiligdom, en daar voor ons OP DE TROON is gezeten als des MENSENZOON en almachtige Verlosser, de EEUWIGE, GODDELIJKE HOGEPRIESTER NAAR DE ORDENING VAN MELCHIZEDEK.

GOD is dus vóór ons, voor onze volkomen redding, en zaligmaking. **WIE zal dan tegen** ons kunnen zijn (Rom.8:31-39)?

Als wij **deze** 3<sup>de</sup> vermaning in ons hart laten bezinken, dan komen wij tot het besef, dat ze ons maant om te **STERVEN** aan de **eerste** levensbeginselen, waar aan wij van nature onderworpen zijn (Rom.8:20-21), om door de GENADE GODS en de BARMHARTIGHEID van onze HEMELSE HOGEPRIESTER **het** NIEUWE LEVEN, **dit** is Zijn voor ons verkregen OPSTANDINGSLEVEN, in te gaan tot in de VOLMAAKTE WASDOM IN CHRISTUS toe (Ef.4:11-16).

**Deze** 3<sup>de</sup> vermaning wordt in TABERNAKELLIJCHT dus gekarakteriseerd **door** het WASVAT, dat van **DOOD** en **OPSTANDING** in Christus spreekt.

### Hoofdstuk 7

#### *IV.b – Jezus, onze Hemelse Hogepriester.*

(vervolg)

Jezus is eeuwig de Hogepriester naar de orde-

## ning van Melchizedek in het Hemelse Heiligdom.

**Hebreeën 7:1-2**, *“Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem, een priester van de allerhoogste God. Hij ging Abraham tegemoet, toen die terugkeerde na het verslaan van de koningen, en zegende hem. Aan hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel. In de eerste plaats was hij – aldus de vertaling van zijn naam – koning van de gerechtigheid en verder was hij ook koning van Salem, dat is koning van de vrede”.*

32 Wie was Melchizedek? Hij kwam in de heilsgeschiedenis voor, toen Abraham wederkeerde van het verslaan van de vijf koningen om zijn neef Lot te redden (Gen.14:18-20).

Hij was een Priester van de allerhoogste God. Hij deelde Abraham BROOD en WIJN. Het was als een maaltijd van OVERWINNAARS, die aan het HEILIG AVONDMAAL uit het Nieuwe Testament doet denken; dus aan het LICHAAM en BLOED van Christus, het PASCHALAM GODS, waarmee wij deel verkrijgen aan de OVERWINNING van Christus over satan, zonde, vlees en wereld.

Hij was een Koning van Salem, dat is een Koning van de Vrede, terwijl de Naam “Melchizedek” Koning der Gerechtigheid betekent. Bovendien was Hij Priester van de allerhoogste God. Hij was dus KONING èn PRIESTER.

**Hebreeën 7:3**, *“Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom kent hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde, maar aan de Zoon van God gelijkge maakt, blijft hij in eeuwigheid priester”.*

Hij had geen geslachtsregister, had geen vader en



geen moeder; werd niet geboren en stierf niet, Hij was en is: Priester tot in EEUWIGHEID!

Hij is een EEUWIG Wezen, ook al omdat Jezus door Goddelijke eedzweren (= iets bij eed zweren) Hogepriester was geworden naar Zijn ordening (Ps.110:4, Hebr.5:6+10 + 6:20 + 7:17).

Het ligt daarom voor de hand dat **deze** Melchizedek niemand anders was en is dan de Zoon van God Zelf in een “vooropenbaring” temidden van de mensen, een zogenaamde “theofanie” van Hem.

33

Ware Hij een gewoon mens, dan zou de Zoon des mensen Zelf geen EEUWIGE Hogepriester kunnen zijn naar de ordening van zo'n lager wezen.

**Hebreeën 7:4-10**, *“Merk nu op hoe groot hij geweest is, iemand aan wie de aartsvader Abraham zelfs een tiende deel van de buit gegeven heeft. Diegenen uit de zonen van Levi die het priesterschap ontvangen, hebben wel volgens de wet de opdracht om tienden te nemen van het volk, dat is van hun broeders, hoewel die ook uit het lichaam van Abraham voortgekomen zijn. Hij echter, die niet van hen afstamt, heeft van Abraham tienden genomen, en hij heeft hem gezegend die de beloften gekregen had. Nu is het ontegenzeggelijk zo dat wat minder is, gezegend wordt door wat meer is. En hier nemen sterfelijke mensen tienden, maar daar nam iemand ze van wie getuigd wordt dat hij leeft. En – om zo te zeggen – ook Levi, die tienden neemt, heeft door Abraham tienden gegeven. Want hij was nog in het lichaam van zijn vader, toen Melchizedek hem tegemoet ging”.*

**Ook** was Melchizedek méér dan Abraham, want Hij ZEGENDE Abraham en ontving van hem de

TIENDEN van de buit.

**Hebreeën 7:11**, *“Als dan door het Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden – want onder dit priesterschap had het volk de wet ontvangen – waarom was het dan nog nodig dat er een andere Priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan, Eén van Wie niet gezegd kan worden dat Hij naar de ordening van Aäron was”?*

34 Dit priesterschap is hoger dan het LEVIETISCHE priesterschap, omdat het HEMELS en EEUWIG is, terwijl het LEVIETISCHE priesterschap AARDS en TIJDELIJK is. Omdat Jezus als Hoofd der Gemeente Hogepriester is NAAR DE ORDENING VAN MELCHIZEDEK, zo is ook Zijn Gemeente, **als het** Lichaam van Christus, een Priesterschap NAAR DE ORDENING VAN MELCHIZEDEK (1 Petr.2:9).

**Hebreeën 7:12-22**, *“Als het priesterschap verandert, vindt er immers ook noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats. Want Hij van Wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, waarvan niemand zich ooit tot de altaardienst begeven heeft. Het is immers overduidelijk dat onze Heere van Juda afstamt, over welke stam Mozes niets gezegd heeft in verband met het priesterschap. En dit wordt nog veel duidelijker, als er naar het evenbeeld van Melchizedek een andere Priester opstaat, Die dat niet geworden is op grond van een wettelijk voorgeschreven afstamming, maar uit kracht van onvergankelijk leven. Hij getuigt immers: U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Want de terzijdestelling van het voorgaande gebod vindt plaats vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid. De wet heeft namelijk niets tot*

*volmaaktheid gebracht, maar de totstandbrenging van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen, doet dat wel. En in zoverre Hij geen Priester is geworden zonder het zweren van een eed – want zij zijn wel zonder het zweren van een eed priester geworden, maar Hij is het geworden met het zweren van een eed door God, Die tegen Hem gezegd heeft: De Heere heeft gezworen en het zal Hem niet berouwen: U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek – in zoverre is Jezus Borg geworden van een zoveel beter verbond”.*

Het LEVIETISCHE priesterschap hoort bij het OUDE VERBOND, terwijl het priesterschap naar Melchizedek, waarvan Jezus de Hogepriester is en wij de priesters zijn, bij het NIEUWE en EEUWIGE VERBOND MET GOD hoort.

**Hebreeën 7:23-24**, *“En zij zijn wel in groten getale priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven, maar Hij, omdat Hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een Priesterschap dat niet op anderen overgaat”.*

De Levietische priesters waren STERFELIJK, terwijl de priesters naar de ordening van Melchizedek IN ALLE EEUWIGHEID priesters zijn.

**Hebreeën 7:25-28**, *“Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo'n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hogepriesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft Hij eens en voor altijd gedaan, toen Hij Zichzelf*

offerde. Want de wet stelt mensen, die met zwakheid behept zijn, aan als hogepriester. Maar het woord van de eed die na de wet gezworen is, stelt de Zoon aan, Die tot in eeuwigheid volmaakt is”.

Jezus kan ons VOLKOMEN zalig maken van onze zonden (Matth.1:21)!

## Hoofdstuk 8

36 Jezus is de enige Middelaar van het Nieuwe, Eeuwige Verbond (1Tim. 2:5, Hebr. 8:6, 9:15, 12:24); de Executeur-Testamentair van de hemelse erfenis (1Petr. 1:4-5).

**Hebreeën 8:1-2**, *“De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken, is dit: Zo'n Hogepriester hebben wij, Eén Die Zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemelen. Hij is een Dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel, die de Heere heeft opgericht en niet een mens”.*

Hij is ALMACHTIG en zit in de troon van de hemelse Majesteit (Openb.5:6). Hij is daar voor ons in Hogepriesterlijke functie! God is zó voor ons, wie zal dan tegen ons zijn? (Rom.8:31-32).

**Hebreeën 8:3**, *“Want elke hogepriester wordt aange-steld om gaven en slachtoffers te offeren. Daarom was het noodzakelijk dat ook Deze iets had om te offeren”.*

Doormiddel van een Slachtoffer voor de zonde, moet de Hogepriester GENADE voor ons verkrijgen bij God. Hij was ook Zelf het Slachtoffer; en NA Zijn dood en hemelvaart is Hij gezeten in de troon van God. Van **deze** troons-positie uit zorgt Hij voor ons door de Heilige Geest, Die Hij naar al-

le landen der aarde heeft uitgezonden (Openb. 5:6) voor onze ZALIGMAKING en HEILIGMAKING. De Heilige Geest op Zijn beurt werkt door het Woord Gods heen (Joh.17:17, 1Thess.5:23).

**Hebreeën 8:4-5**, *“Want als Hij op aarde zou zijn, zou Hij niet eens priester zijn, omdat er hier priesters zijn, die volgens de wet gaven offeren. Deze priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooiën van de tabernakel. Want zie erop toe, zegt Hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is”.*

Zijn priesterschap is geen AARDSE. De AARDSE priesters uit de stam Levi en hun AARDSE heiligdom vormden een schaduwbeeld van de HEMELSE dingen.

**Hebreeën 8:6-13**, *“Nu heeft Hij echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals Hij ook van een beter verbond Middelaar is: een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. Immers, als dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht. Want hen berispend zegt Hij tegen hen: Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet overeenkomstig het verbond dat Ik met hun vadersen gesloten heb, op de dag toen Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te leiden. Want zij bleven niet in Mijn verbond en Ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heere. Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij*

*tot een volk zijn. En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen. Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat verouderd, staat op het punt te verdwijnen”.*

Het NIEUWE Verbond in Jezus' Bloed is zoveel uitnemender dan het OUDE; het is VOLMAAKT en brengt uit GENADE de **VOLMAKENDE**, Goddelijke werkingen in het VERSTAND, in het HART, en het LEVEN van die mens, die zich hiervoor OPENSTELT voor GOD in GEBROKENHEID van hart (Ps.51:19, Jes.57:15), vanwege de DEFECTHEID van zijn oorspronkelijke natuur door de zonde!

Dan zal de Here God dezulken de zonden vergeven en die geenszins meer gedenken (Ps.103:12) en hen leiden in de VOLMAAKTE KENNIS VAN HEMZELF in Zijn Licht en glorie!

Hij zal hen tot een God en Vader zijn en zij zullen Hem tot een volk en tot zonen en dochteren zijn VOOR EEUWIG (2 Kor.6:17-18, Openb.21:3+7).

## Hoofdstuk 9

**De kruis-wandel van onze Hemelse Hogepriester.**

**Hebreeën 9:1-6**, *“Nu had ook het eerste verbond verordeningen voor de eredienst en het aardse heiligdom.*

*Er was immers een tabernakel ingericht en in het eerste gedeelte daarvan was de kandelaar en de tafel met de toonbroden. Dat werd het heilige genoemd. Maar achter het tweede voorhangsel was het gedeelte van de tabernakel dat het heilige der heiligen werd genoemd, met een gouden wierookvat en de ark van het verbond, die geheel met goud overtrokken was. In deze ark lagen de gouden kruik met het manna en de staf van Aäron, die gebloeid had, en de stenen tafelen van het verbond. En boven op deze ark waren de cherubs van Gods heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwden. Over deze dingen zullen wij nu niet stuk voor stuk spreken. Dit alles was dus zo ingericht. In het eerste deel van de tabernakel gingen de priesters voortdurend binnen om de diensten te volbrengen”.*

In het AARDSE heiligdom waren GEDURIG offeranden nodig, die heen wezen naar het eens-en-voor-altijd-offer van het LAM VAN GOD, Dat Zich in het kruispunt der eeuwen door de HEILIGE GEEST ten ZONDOFFER stelde.

**Hebreeën 9:7-10**, *“In het tweede deel echter ging alleen de hogepriester eenmaal per jaar binnen, niet zonder bloed, dat hij voor zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk. Daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Deze was een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd. In overeenstemming daarmee werden er gaven en slachtoffers geofferd die niet in staat waren om hem die de dienst verrichtte, wat zijn geweten betreft tot volmaaktheid te brengen. Het betrof hier alleen voedsel en dranken en verscheidene was-singen, vleselijke verordeningen, die opgelegd waren*

*tot op de tijd van de betere orde”.*

40 Ook moest en mocht de AARDSE hogepriester EENS PER JAAR op de Grote Verzoendag (Lev.16) met het BLOED der zondoffers èn het WIE-ROOKVAT, gevuld met HEILIG VUUR, binnenkomen in het allerheiligdom tot verzoening voor zich èn het volk, als een typering van de KRUISWANDEL van de HEMELSE HOGEPRIESTER, die Hij op Gods gezette tijd eens-en-voor-altijd ten behoeve van de in zonden verloren mensheid tot hun verlossing ging volbrengen.

**Hebreeën 9:11-12**, *“Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht”.*

Christus werd tot LAM VAN GOD gezalfd op Zijn doop-dag, toen de Heilige Geest nederdaalde in de gedaante van een DUIF (Matth.3:16).

Een DUIF was in Israël een OFFERDIER (Gen.15:9, Lev.1:14). En **daarom** zal de Heilige Geest NOOIT op ons nederdalen gelijk een duif, want die zalving tot LAM VAN GOD werd eens-en-voor-altijd alléén de MENS geworden ZOON VAN GOD toebediend. Op ONS daalt Hij neer als VUUR (Jes.4:4, Matth.3:11, Hand.2:3), om onze door de zonde defecte natuur te verteren tot as in en door de kracht van het WOORD! Drie jaren later, toen Zijn



openbare bediening een einde moest nemen werd het KRUISOFFER aan Hem voltrokken! Hierin was Hij behalve de hemelse Hogepriester, Die Zijn volk ging verzoenen, ook Zelf het OFFERLAM van Godswege aangesteld (Jes.53:7).

41

**Met deze hoge prijs van Zijn gestorte BLOED** (leven) was Hij, na drie dagen en drie nachten “in het hart der aarde” te zijn geweest (Matth.12:40, Hand.2:23-27) en wederom LEVEND te zijn gemaakt (Hand.2:31-32 + 13:32-33), verrezen en ten hemel gevaren tot de Vader, ingegaan zijnde in het HE-MELSE Allerheiligdom, waar Hij vanwege Zijn VOLBRACHT Werk niet alleen voor ZICHZELF de hoogste heerlijkheid kreeg (Filip.2:8-11) in de troon van God (Dan.7:13-14, Openb.3:21), maar óók alle Goddelijke VOLMACHTEN kreeg om in en door de Heilige Geest en Zijn dierbare, GEPREDIKTE WOORD **allen** uit de mensheid te redden, die Hem met een OPEN, VERBROKEN hart hebben AANGENOMEN als hun HEILAND en HEER (Hand.2:33 + 5:31, Openb.5:6)!

**Hebreeën 9:13-14.** *“Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen”!*

Wij mogen, als wij zo in TOTALE VERBROKEN-

HEID en OPENHEID tot Hem komen, DELEN in:

1. de verkregen VERLOSSINGEN uit satans macht (Luk.11:21-22, Hand.26:18, Ef.4:8, Kol.1:13);
2. in de RECHTVAARDIGINGEN van onze zonden (Matth.1:21, Hand.26:18, Rom.3:23-26 + 6:7), zijnde in de Goddelijke bewerking tot RECHTVAARDIGHEID GODS (2Kor.5:21) in de handen van de levende, opgestane Heer en Heiland;

42 en tenslotte:

3. door Hem gezalfd worden (verheerlijkt) in de HEILIGE GEEST tot Goddelijke DIENSTBAARHEID (Rom.8:30) en
4. tot DEELNAME aan de EEUWIGE ERFENIS (Hand.26:18, Tit.3:5-7, 1Petr.1:3-5) als KONINGEN en PRIESTERS van God in de NIEUWE HE-MEL en over de NIEUWE AARDE (1Petr.2:5+9, Openb.1:6 + 5:10 + 20:4).

**Hebreeën 9:15**, *“En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe testament, opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen”*.

Hij is de ENIGE MIDDELAAR (1Tim.2.5, Hebr.8:6 + 12:24; de “Executeur-Testamentair”) Die deze EEUWIGE ERFENIS uit gaat delen. Hij, Die nu is gezeten aan de rechterhand **des Vaders** (Hand.3:21 + 8:1 + 12:2) om daar **óók** als onze Hogepriester te blijven “tot Zijn vijanden zijn gesteld tot een voetbank van Zijn voeten” (Matth.22:44), deelt ons deze erfenis op AARDE (1Joh.5:8) uit door de HEILIGE GEEST, als Zijn PARAKLEET (Joh.14:15-

17, Openb.5:6).

In dit licht hebben wij 2 Korinthe 3:17 te zien: “De Here nu is de Geest” en de bedeling der genade, die door Hem geschiedt in vers 18 (van 2 Kor.3) daaropvolgend, evenals in Titus 3:4-7. Wij hebben in dit licht eveneens de uitspraak van Jezus te zien in Mattheüs 28:20. Alleen zó kan Hij als de ZOON DES MENSEN in de HEMELTROON zitten en TEGELIJKERTIJD in ALLE LANDEN DER AARDE zijn bij al de Zijnen (Openb.5:6).

43

Eveneens in dit licht hebben wij de uitspraak te zien van Jezus, gedaan aan het kruis aan de begenadigde moordenaar in Lukas 23:43. Alleen zó kon Hij als ZOON DES MENSEN **na Zijn dood** “in het hart der aarde” zijn (Matth.12:40) èn met de begenadigde moordenaar in het hemelse paradijs; dit is dus IN en DOOR **de Heilige Geest!**

**Hebreeën 9:16-17**, *“Immers, waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt. Want een testament is bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft”.*

Elk testament is pas van kracht als de testamentmaker OVERLEDEN is. Zo is het NIEUWE TESTAMENT IN JEZUS' BLOED pas LEGAAL (wettig), toen de Testamentmaker in JEZUS CHRISTUS voor ons was GESTORVEN.

**Hebreeën 9:18-22**, *“Daarom is ook het eerste niet zonder bloed ingewijd. Want nadat elk gebod overeenkomstig de wet aan heel het volk door Mozes meegeedeeld was, nam hij het bloed van de kalveren en van de bokken met water en scharlakenrode wol en hysop,*

*en besprenkelde het boek zelf en heel het volk, terwijl hij zei: Dit is het bloed van het verbond dat God u bevoelen heeft te houden. Ook de tabernakel en ook al de voorwerpen voor de eredienst besprenkelde hij op dezelfde manier met het bloed. En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats”.*

Ook het typebeeld van Zijn Gemeente moest ingewijd en gereinigd zijn in het BLOED der offerdieren, die alle heen wezen naar CHRISTUS als GODS LAM.

**Hebreeën 9:23-28**, *“Het was dus noodzakelijk dat de afbeeldingen van de dingen die in de hemelen zijn, hierdoor gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offers dan deze. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons, en dat niet om Zichzelf dikwijls te offeren, zoals de hogepriester elk jaar in het heiligdom binnengaat met bloed dat niet van hemzelf is. Want dan had Hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden. Maar nu is Hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door het offer van Zichzelf. En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid”.*

Daarom was de DOOD van Christus een NOODZAAK voor het verkrijgen van ons heil in Hem, opdat door dit eens-en-voor-altijd-offer van Christus

onze door de zonde defecte natuur TE NIET wor-  
de gedaan en wij eenmaal ZONDER ZONDE Hem  
kunnen verwachten tot ZALIGHEID.

In het licht van de TABERNAKEL wordt **deze**  
KRUISWANDEL van Christus getypeerd door de  
EFOD (Exod.28:1-8), het **ZICHTBARE** kleet, dat de  
Hogepriester ook moest dragen, als hij de dienst  
op de Grote Verzoendag begon.

45 Het was een kleet in SCHARLAKEN, HEMELS-  
BLAUW, WIT, PURPER en GOUD, een 5-tal kleu-  
ren, die elk hun Goddelijke betekenis uitdragen,  
maar die in hun 5-tal ook spreken van het VER-  
ZOENEND LIJDEN van Jezus Christus als LAM  
VAN GOD tot HEIL van al Zijn kinderen.

### Hoofdstuk 10

Het opgestane Lam van God deelt ons door de  
Heilige Geest Zijn volmaakt opstandingsleven,  
dat Hij voor Zich èn voor ons door Zijn dood  
heeft verworven.

**Hebreeën 10:1-4**, *“Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers, die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die de dienst verrichtten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonden, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonden herinnerd. Want het is onmogelijk dat het bloed*

van stieren en bokken de zonden wegneemt”.

De Wet met haar offeranden en gans het OUDE VERBOND vormt een vooruitgeworpen SCHADUW van het NIEUWE en EEUWIGE VERBOND, dat God in Jezus Christus niet alleen met de Hebreëen, maar met GANS DE MENSHEID wil sluiten.

46 Toen het NIEUWE VERBOND gekomen was, werd het OUDE daardoor “oud” en dus bij God NIET LANGER GANGBAAR. Al zijn bedieningen stonden van toen af NIET MEER onder Gods ZEGEN! Het OUDE VERBOND met zijn Wet en inzettingen, kon de gelovigen niet volmaken (Hebr.7:18-19).

**Hebreëen 10:5-9**, *“Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de wereld: Slachtoffer en graanoffer hebt U niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet behaagd. Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God. Daarvoor had Hij gezegd: Slachtoffer en graanoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt U niet gewild en zij hebben U niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten”.*

De ZOON VAN GOD heeft Zich in de wereld door Zijn geboorte door Maria als ZOON DES MENSEN en later als LAM VAN GOD gegeven. Want dit was de WIL VAN GOD, reeds vóór de grondlegging der wereld bepaald (1Petr.1:20, Openb.13:8b) en NA de zondeval van ‘t eerste mensenpaar als

een troostvolle belofte meegegeven (Gen.3:15, de zgn. "moederbelofte").

**Hebreeën 10:10**, *"Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht"*.

47 Het is de wil van de Vader, dat wij door het GELOOF in dit VOLBRACHTE WERK VAN GODS LAM, in Zijn DOOD en OPSTANDING, GEHEILIGD worden (1Thess.4:3-7); namelijk wanneer wij de BOODSCHAP, het EVANGELIE, het WOORD VAN GOD hieromtrent, GELOVEN en BEWAREN in een OPRECHT, OPEN en VERBROKEN hart.

Dàn zal dit WOORD DES KRUISES (1Kor.1:18) in de KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST levend gemaakt, DOORWERKEN als een VUUR en een HAMER (Jer.23:29). Het zal ons de werkingen van DOOD en OPSTANDING van het LAM doen ondergaan, waardoor gans onze OPRECHTE geest, ziel en lichaam VOLMAAKT GEHEILIGD en BEWAARD worden (Joh.17:17, 1Thess.5:23) in Christus Jezus.

**Hebreeën 10:11-18**, *"En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de zonden toch nooit zouden kunnen wegnemen, maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht Hij op het tijdstip dat Zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten gemaakt worden. Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want na eerst gezegd te hebben: Dit is het verbond, dat Ik met hen na*

*die dagen zal sluiten, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun hart geven en Ik zal die in hun verstand schrijven, en aan hun zonden en hun wetteloze daden zal Ik beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig”.*

Vroeger offerden de priesters ALLE DAGEN, maar Jezus volbracht het offer van Zichzelf EENMAAL en is ná Zijn OPSTANDING ten hemel gevaren en is gezeten **aan** de rechterhand der kracht Gods.

48 Van daaruit zet Hij Zijn arbeid voort IN en DOOR **de Heilige Geest** (Zijn Parakleet; Joh.14:15-17, Openb.5:6).

Daar IN DE HEMEL blijft Hij als onze hemelse HOGEPRIESTER tot Zijn vijanden door de HEILIGE GEEST zijn overwonnen. (“zijn gesteld tot een voetbank van Zijn voeten”). Want de Heilige Geest schrijft dit VOLKOMEN VERLOSSENDE (“besnijdende”; Rom.2:29) WOORD DES KRUISES in de harten en verstanden van die zondaren, die hun hart in GELOOF voor Hem hebben GEOPEND in BELIJDENIS en VERBREKING. Dan zal Hij door dezelfde KRACHT van het GODDELIJKE, GEPREDIKTE WOORD (Rom.1: 16) onze zonden hebben WEGGEDAAN ZO VER HET OOSTEN IS VAN HET WESTEN (Ps.103:12) en door de KRACHT VAN DATZELFDE WOORD zal Hij ons HEILIGEN TOT ONBERISPELIJKHEID EN VOLMAAKTHEID toe (Ef.1:4 + 5:26-27), en Hij zal ons BEWAREN, als wij maar GETROUWELIJK in Hem BLIJVEN.

Dit VOLMAAKTE OPSTANDINGSLEVEN van



Christus, waarin wij mogen delen als een in ons RIJPENDE, tot VOLLE WASDOM GROEIENDE VRUCHT (Gal.5:22), wordt in TABERNAKELLICHT getypeerd door de BLAUWE MANTEL VAN DE EFOD, gedragen door de hogepriester (Exod.28:31-35).

49 Deze mantel is in zijn naam verbonden aan de efod (= een deel van het priesterkleed), omdat het OPSTANDINGSLEVEN van Christus enkel kan bestaan ná de ervaring van Zijn VERZOENEND LIJDEN EN STERVEN, waarvan de efod spreekt. Dit blauwe “opstandingskleed” droeg aan zijn zomen GRANAATAPPELEN, gewisseld door GOUDEN SCHELLETJES. De GRANAATAPPELEN vertellen over GEMEENTEVORMING in de kracht van de Geest; een arbeid, die door de innerlijke werkingen van de Heilige Geest als vanzelf door de ziel, die in dit OPSTANDINGSLEVEN leeft, wordt voortgebracht, want zo’n leven in Christus, **gemotiveerd** als het wordt door de LIEFDE GODS, draagt véél vrucht (Joh.15:5).

De GOUDEN SCHELLETJES spreken van GODDELIJK LEVEN, GODDELIJKE BETONING VAN KRACHT, van “TONGEN” en van BETONING VAN LIEFDE GODS.

Joh. 3:16-18;  
6:44

Hand. 5:31;  
1 Kor. 1:30.

God  
de Vader

**HET NIEUWE  
VERBOND/**

TESTAMENT IN JEZUS'  
BLOED. Luk. 22:20.

CHRISTUS het  
HOOFD v/d Ge-  
meente.  
Ef. 5:23  
1:22

Alle 3 de  
Personen  
i/d God-  
heid zijn  
werkzaam  
tot het heil  
der in zonde  
gevallen mensheid.

GOD DE ZOON  
als ZOON DES  
MENSEN en  
**Lam v. God**  
gestorven en op-  
gestaan & ten  
hemel gevaren

Hebr. 9:11-15  
10:12-14.

als onze **HEMELSE HOGEPRIES-  
TER.**

God de  
**H. Geest**

Openb. 5:6;  
Joh. 14:15-17

De GEMEENTE  
het  
LICHAAM VAN  
CHRISTUS.  
Ef. 1:23.

als de  
PARAKLETE, is BIJ de kinderen Gods  
Matth. 28:20.

De innerlijke  
werkingen van  
DOOD/OPSTANDING  
van het LAM  
d/h **Woord**

Hebr. 10:15-18;  
Tit. 3:5-7  
Joh. 17:17  
Gal. 5:22;  
4:19

Ef. 6:17  
1 Petr. 1:  
23-25

**Doop des  
Geestes**

Hand. 1:8.

Joh. 7:38

= INWONING v/d H. GEEST  
en ARBEID/  
GAVEN/OPENBARINGEN des Geestes  
door het Lichaam heen  
tot REDDING van anderen. 1 Kor. 12:4-13.

## 4<sup>de</sup> Vermaning.

Gaat vrijmoedig in het Heiligdom; Volhardt in het GELOOF en in de HOOP; Scherpt de onderlinge liefde op.

**Hebreeën 10:19-20**, *“Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees”.*

51

Wij dragen door het GELOOF kennis van het VOLBRACHTE WERK VAN HET LAM; **wij** hebben de terugblik op wat Jezus nu bijna 2000 jaar geleden heeft gedaan; wij hebben inzicht in Zijn lijden voor ons naar Geest, Ziel en Lichaam, in de scheuring van het voorhangsel, dit is van Zijn vlees (Matth.27:51).

Het is een PERFECT WERK, perfect in alle OPZICHTEN en perfect in alle ASPECTEN (een EEUWIGE, VOLMAAKTE VERLOSSING; Hebr. 9:12).

Deze “WEG VAN HET KRUIS”, deze INNERLIJKE WERKING van DOOD en OPSTANDING VAN HET LAM, in ons werkend door het in ons hart bewaarde WOORD, erin gebracht door de HEILIGE GEEST (Hebr.10:16) is NU nog even VERS en LEVEND als nu bijna 2000 jaar geleden. De VERLOSSINGEN IN ZIJN BLOED gelden tot op de huidige dag nog! Wij leven nog steeds in de BEDELING DER GENADE, hoewel deze bedeling ten einde spoedt (Luk.13:24-28).

**Daarom** kunnen wij nu nog met **VRIJMOEDIGHEID ingaan** in het hemelse **HEILIGDOM VAN GOD**. Wij kunnen alleen vrijmoedig ingaan als wij alle **ZONDIGHEID** en **TEKORTKOMINGEN** oprecht hebben beleden en hebben neergelegd aan de voet **van** het kruis (1Joh.1:9); op het **BRANDOFFERALTAAAR VAN GOD** hebben gelegd; onder het **BLOED VAN HET LAM** hebben gelegd. De **REINIGING** en **LOUTERING** is een zaak van **GODZELF**; **WIJ** hebben enkel alles **ROUWMOEDIG** bij Hem neer te leggen, zó eerlijk **OPENING VAN ZAKEN** bij Jezus doende (1Petr.5:7), zelfs van de dingen van ons **ONDERBEWUST** leven (Ps.139:23-24) of **ONBELEDEN** zaken, die al lang geleden zijn gebeurd; nederig om vergeving bij de **Almachtige** hiervoor vragend.

**Hebreeën 10:21**, *“En omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God”*.

God is vóór ons (Rom.8:31); Hij **WIL** ons tot zegen zijn en ons **AL Zijn vaste Beloften** schenken (Rom.8:32, 1Petr.1;4).

Wij hebben in de hemel een **MEDELIJDENDE, TROUWE, BARMHARTIGE, BEGRIJPENDE, ALMACHTIGE HOGEPRIESTER**, Die ook voor ons **BIDT** (Rom.8:33-34).

**Hebreeën 10:22**, *“Laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water”*.

**Laat** ons **WAARACHTIG, OPRECHT** en **DANKBAAR** de werkingen van Zijn **DOOD** en **OP-**

STANDING door het WOORD willen ondergaan; waarachtig IN WILLEN GAAN door Zijn GENADEWERKINGEN in Zijn GODDELIJKE NATUUR (1Petr.1:4), in het Wezen van Zijn BARMHARTIGHEID, om zó door Hem ook BARMHARTIG jegens de naaste te worden (Luk.6:36, Matth.18:23-35).

**Laat** ons steeds in toenemende mate GELOVEN in Zijn Persoon, wil en macht; dat Hij ons VOLKOMEN ZALIG **WIL** en **KAN** maken (Hebr.7:25, 2Kor.3:17-18).

**Laat** ons daartoe VOLKOMEN VERLOST willen worden van ELKE invloed, die satan op ons had en nog wil hebben, van ELK KRACHTENVELD van satan; van ALLE DEFECTHEID, die satan in onze geest en ziel en in ons lichaam heeft aangebracht, en nòg wil brengen.

**Laat** ons dit alles BELIJDEND in Zijn handen willen geven, onder Zijn reinigend BLOED willen stellen.

**Hebreeën 10:23**, *“Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw”*.

**Laat** ons een levende HOOP hebben op ALLE BELOFTEN Gods, die ons voor TIJD en voor EEUWIGHEID zijn gegeven, want Hij zal ons die ALLE schenken, omdat Hij GETROUW is en Zijn beloften ONBEROUWELIJK zijn (Rom.11:29). Hij wil zekerlijk de NATUUR, het KARAKTER van de He-re Jezus Christus in ons sterfelijk vlees, dat is nù, in dit leven, openbaren (2Kor.4:10-11, Ef.1:14).

**Hebreeën 10:24-25**, *“En laten wij op elkaar letten door*

*elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen”.*

**Laat** ons als één Goddelijk GEZIN op elkaar letten en elkaar aansporen; **laat** ons GEZAMENLIJK optrekken, inwaarts in Gods HEILIGDOM (2Kor.6:18), als één verkregen VOLK VAN GOD (2Kor.6:16, 1Petr.2:9).

54

**Laat** ons GEMEENSCHAP blijven hebben met de Dingen van Zijn HEILIGDOM:

1. met Zijn WOORD, het Brood der gemeenschap (Joh.6:32-40+48-58); met de TAFEL DER TOONBRODEN;
2. met Zijn GEEST, Zijn tegenwoordigheid in en door de HEILIGE GEEST (2Kor.3:17); met de 7-voudige KANDELAAR;
3. met de VADER in AANBIDDING, GEBED en VOORBEDE, met het REUKALTAAR;
4. met ELKANDER als één WERELDWIJD GEZIN; met de 4x12 BERDEREN (= houten planken) die het aardse HEILIGDOM omsloten.

Daarom moeten wij de ONDERLINGE BIJEENKOMSTEN (Evangelisatiediensten, bidstonden, Bijbelstudies, campagnes, conferenties, seminars, enz.) niet nalaten, maar eraan deelnemen (Matth.12:30, Luk.11:23). Zo **BLIJVEN** wij **in**, en **VERINNIGEN** de GEMEENSCHAP **met GOD** en **ELKAAR**, en **ERVAREN** wij Zijn HEILIGDOMSWERKINGEN. Zo doende krijgt de **VERLEIDING TOT ZONDE** steeds minder vat op ons!

**Hebreeën 10:26-31**, *“Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over, maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzegend vuur, dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes tenietgedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid, op het woord van twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de Geest van de genade gesmaad heeft? Wij kennen immers Hem Die gezegd heeft: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En verder: De Heere zal Zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God”.*

VERSCHRIKKELIJK is het als onze GEEST, na de BARMHARTIGHEID en WELDADEN van onze God te hebben gesmaakt, Hem BEWUST DE RUG TOEKEERT (Hebr.6:4-8). Anders is het als onze ZIEL, evenals de VERLOREN ZOON (Luk.15:11-32) door de VERLEIDING der BEGEERTE is bezweken. Dan hebben wij ROUWMOEDIG BELIJDEND terug te keren tot onze BARMHARTIGE God (Exod.34:6).

**Hebreeën 10:32-37**, *“Maar herinner u de dagen van weleer, waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen. Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt, dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden. Want u hebt ook medelijden gehad met mij, in mijn boeien, en de beroving van uw eigendommen met*

*blijdschap aanvaard, in de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want: Nog een heel korte tijd en Hij Die komt, zal komen en niet uitblijven”.*

**Laat** ons LIJDZAAM en VOLHARDEND al het lijden en alle vervolgingen, ons aangedaan door toedoen van de BOZE MENS en zijn BOZE WERKEN, willen ondergaan, want een groot geluk en een groot goed wacht ons in de hemelen bij God (Rom.8:18, 2Kor.4:17-18). Zijn genade tilt ons dan in Zijn Ruimte, waar wij Zijn VREDE ervaren, ondanks de BOZE HANDELINGEN der mensen.

Aan al het lijden komt een einde, als de Here Jezus, onze Koning en Bruidegom, teruggekomen zal zijn op de aarde, of wanneer Hij ons tot Zich roept.

**Hebreeën 10:38-39**, *“Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, en als iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven, tot behoud van hun ziel”.*

**Laat** ons zo INGEGAAN zijnde in GODS HEILIGDOM uit het GELOOF LEVEN, dit is uit Hem leven, uit de Geest; en dit GETROUWELIJK doen tot behoudenis van onze ziel.

De 4<sup>de</sup> vermaning, die de Hebreeën en ons vermaant om IN TE GAAN IN GODS HEILIGDOM en om erin te BLIJVEN, wordt in TABERNAKELICHT gekenmerkt door de DEUR van dit heilig-



dom. En deze DEUR is de Persoon van Jezus Zelf (Joh.10:7), Die ons deze zaligheden geeft. Die DEUR is NOOIT een LEER, een KERK, een DENOMINATIE of een VOORGANGER, maar altijd, en enkel en alléén **de Persoon van de Here Jezus Christus** (1 Kor.2:2)!

57

## Hoofdstuk 11

### *5<sup>de</sup> Vermaning.*

Door het geloof ingaan in steeds toenemende **gemeenschap met God en elkander.**

**Hebreeën 11:1**, *“Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet”.*

Hier nog op aarde zijnde als sterfelijken smaken wij de GEMEENSCHAP MET GOD IN CHRISTUS door het GELOOF (2 Kor.5:7), waarbij wij de zaligmakende, innerlijke werkingen Gods (Kol.2: 12), de gemeenschap met de DOOD en OPSTANDING van het Lam, ondergaan.

Dit GELOOF nu GROEIT juist door de GENADEVOLLE gemeenschap met de uit de doden opgestane Jezus Christus, de Heilige Geest en de Vader tot een VASTE GROND van de dingen, waarop Hij ons door Zijn WOORD doet HOPEN;

Dit GELOOF in Jezus Christus en Zijn volbracht werk voor ons is een **GENADESCHENKING GODS** (Ef.2:8). Het is dus NIET iets, dat wij moeten OPBRENGEN (!), maar het wordt in ons geplant door het AANHOREN en BEWAREN van GODS

WOORD in een GEBROKEN en BELIJDEND HART (Joh.14:15, Rom.10:17, 1Joh.5:2-3, Ps. 51:19).

Het GELOOF in Jezus en Zijn INNERLIJKE GENADEWERKINGEN van DOOD en OPSTANDING in ons, uitgewerkt door Zijn GEEST en WOORD, **GROEIT** in ons als een VRUCHT, als een RESULTAAT van de Geest (Gal.5:22), gelijk de andere facetten van het NIEUWE, dit is GODDELIJKE, LEVEN, dat wij ook in Galaten 5:22 kunnen vinden. Het vormt een voor ons persoonlijk, STEEDS TOENEMEND, Goddelijk BEWIJS VAN NU NOG ONZIEENLIJKE. ZAKEN, die ons van Godswege geschonken zijn. **Maar** het is ook dit geloof dat satan zoekt aan te vallen en te ondermijnen (Luk.22:31-32).

**Hebreeën 11:3**, *“Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is”.*

Dit geloof doet ons de GODDELIJKE VERSIE van Zijn SCHEPPING, die Zijn Woord ons geeft, aannemen en de MENSELIJKE GISSINGEN en WETENSCHAPPELIJKE HYPOTHESEN omtrent die schepping verwerpen.

**Hebreeën 11:2+6**, *“Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen.”* en *“Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken”.*

Door dit geloof in God openbaart God Zich aan Zijn gelovigen GENADEVOL, en bewijst Hij Zich

STERK **als** wij oprecht zijn (2Kron.16:9). God spreekt tot ons en werkt in ons juist DOOR DIT GELOOF IN HEM!

Dit geloof in Jezus en Zijn volbracht werk is **de Goddelijke weg** naar het Koninkrijk GODS (Jes.35:8-10, Joh.14:6).

## Het voorbeeld der gelovigen van het Oude

### 59 Verbond.

**Hebreeën 11:4**, *“Door het geloof heeft **Abel** God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was; dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is”.*

Zich bewust van zijn eigen zondaarschap zocht **Abel** de genadegift Gods van het EEUWIGE LEVEN. Van Godswege geleerd bracht hij het ZOENOFFER van een GESLACHT LAM, dat heen wees naar Het LAM GODS. Daardoor bevestigde God hem, dat Hij hem genadevol had aangenomen.

**Hebreeën 11:5**, *“Door het geloof werd **Henoeh** weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Vóór zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde”.*

Ook **Henoeh** geloofde God en zocht Zijn erbarmingen en GEMEENSCHAP. God gaf hem Zijn GEMEENSCHAP. De Schrift getuigt: Hij wandelde met God (Gal.5:24) en op zijn 365<sup>ste</sup> levensjaar werd hij door God ten hemel opgetrokken.

**Hebreeën 11:7**, *“Door het geloof heeft **Noach**, toen hij*

een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is”.

Door het geloof in God en zijn gemeenschap met Hem verkregen **Noach** en de zijnen BEHOUDENIS in de ark en rechtvaardigheid van God.

60

**Hebreeën 11:8-16**, “Door het geloof is **Abraham**, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond, met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenteen heeft, waarvan God de Ontwerper en Bouwer is. Door het geloof heeft ook **Sara** zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij Hem getrouw heeft geacht Die het beloofd had. Daarom zijn er zelfs uit één man en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zoveel geboren als de sterren van de hemel in menigte en als het zand op het strand van de zee, dat niet te tellen is. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laten duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. En als zij aan het vaderland gedacht hadden van-waaruit zij weggegaan wa-

*ren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God Zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want Hij had voor hen een stad gereedgemaakt”.*

**Abraham** en **Sarah**: werden door het geloof in God en hun gemeenschap met Hem de stamouders van een groot volk, ja, van vele volken (Gen. 12:1-2 + 17:5-6), en in het geloof ontvingen zij van God voor hun nageslacht het LAND PALESTINA, hoewel zichzelf dat land nooit in hun leven als een bezit ervoeren.

Ook verwachtte Abraham de EEUWIGE STAD die GOD ZELF zou bouwen, als hoofdstad van zijn land, HET HEMELSE JERUZALEM.

Door hun geloof en wandel met God ontvingen Abraham en Sarah op hoge leeftijd IZAK.

**Hebreeën 11:17-19**, *“Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, **Izak** geofferd. En hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn eniggeborene geofferd. Tegen hem was gezegd: Dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug”.*

Toen **Izak** opgegroeid was, vroeg God aan Abraham om Hem zijn zoon te offeren als een SLACHTOFFER; en Abraham wilde voldoen aan dit verlangen van God.

God vroeg dit, omdat IZAK een typerend beeld vormt van GOD DE ZOON, Die als ZONDOFFER voor de verzoening der wereld **zou** sterven in het

tijds gewricht der eeuwen, terwijl ABRAHAM GOD DE VADER typeert, en JAKOB met zijn 12 zonen GOD DE HEILIGE GEEST, Die Gods Gemeente zou bouwen.

Wij weten uit de heilsgeschiedenis dat God ter elfder ure, in plaats van **Izak**, in een plaatsvervangende RAM voorzag (Gen.22:13).

62 **Hebreeën 11:20**, *“Door het geloof heeft **Izak** zijn zonen Jakob en Ezau gezegend, met betrekking tot toekomstige dingen”.*

(Vervolg aangaande **Izak**).

**Hebreeën 11:21**, *“Door het geloof heeft **Jakob** bij zijn sterven ieder van de zonen van Jozef gezegend en hij boog zich in aanbidding neer, terwijl hij leunde op het uiteinde van zijn staf”.*

(Vervolg aangaande **Jakob**).

**Hebreeën 11:22**, *“Door het geloof heeft **Jozef** bij zijn sterven melding gemaakt van de uittocht van de Israëlieten en heeft hij een opdracht gegeven in verband met zijn gebeente”.*

(Vervolg aangaande **Jozef**).

**Hebreeën 11:23-29**, *“Door het geloof werd **Mozes**, toen hij geboren was, drie maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kind was. En zij waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos er voor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. Door het geloof heeft hij Egypte*

verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want hij bleef standvastig, als zag hij de Onzichtbare. Door het geloof heeft hij het Pascha ingesteld en het besprenkelen met het bloed, opdat de verdere van de eerstgeborenen hen niet zou treffen. Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over het droge. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn ze verdronken”.

Door het geloof van zijn ouders kon God tot hen spreken omtrent het knaapje (Mozes), dat door de Egyptische wet ten dode was gedoemd.

Door het geloof verkoos **Mozes**, volwassen zijnde, de zijde van zijn versmaad volk en leidde hen door de kracht van God uitwaarts uit de Egyptische slavernij, waarbij God Zich betoonde door WONDEREN en TEKENEN.

**Hebreeën 11:30**, “Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, nadat ze tot 7 dagen toe omringd waren geweest”.

Door het geloof namen **Jozua** en de zijnen Jericho in (zie Joz.6:1-25).

**Hebreeën 11:31**, “Door het geloof is **Rachab**, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, omdat zij de verkenners met vrede had ontvangen”.

Door het geloof verkoos **Rachab** de zijde van Israël en hun God, en werd naar de mens een voormoeder van Jezus (Matth.1:5).

**Hebreeën 11:32-39**, “En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen,

*gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Zij hebben de kracht van het vuur geblust, zij zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen, zij hebben in zwakheid kracht ontvangen, zij zijn machtig geworden in de oorlog, legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door opstanding uit de dood. Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot en geselslagen verdragen, ja zelfs boeien en gevangenis. Zij zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Zij hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Zij leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in hollen in de aarde. En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen”.*

Door het geloof hebben ALLE helden uit het Oude Verbond getuigenis van God bekomen.

Zij hebben met God gewandeld en zijn standvastig gebleven, **ondanks** lijden en foltering, hoe-wel zij de ervaring van het NIEUWE LEVEN, GODS VOLMAAKTHEID, op aarde niet hebben ontvangen... “alzo God wat beters over ons voorzien had, **opdat** zij **zonder** ons niet zouden volmaakt worden”.

**Hebreeën 11:40**, “Daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen”.



Door het NIEUWE VERBOND met ons op te richten, wil God ons en hen allen leiden in al de **VOLMAAKTHEID** IN CHRISTUS (Ef.4:12-13); tot **VOLLE GEMEENSCHAP** met het WOORD GODS, in de volle kracht van de HEILIGE GEEST, voor het aangezicht van GOD DE VADER, en in ware en liefdevolle BROEDERSCHAP MET ELKANDER!

65 Door het NIEUWE VERBOND met God te sluiten in Jezus' Bloed, ontvangen wij de DUBBELE kracht (Jes.40:2), die het LAM VAN GOD NA ZIJN OPSTANDING bij Zijn binnenkomst in ons hart en leven ons biedt:

- De DODING van de Here Jezus Christus die wij in het LICHAAM DER ZONDE ervaren (2Kor. 4:10a+11a);
- Het OPSTANDINGS-LEVEN VAN JEZUS, dat reeds in ons sterfelijk vlees wordt uitgegoten (zich ontwikkelt; 2 Kor.4:10b, Rom.5:5 + 8:11) tot VOLMAAKTHEID (Ef.4:12-13).

Hierdoor mogen wij WANDELEN, reeds hier op aarde, in het **VOLMAAKTE LEVEN** van de Opstandings-Heiland (1Joh.2:6) en aan de wereld en satan de NIEUWE MENS openbaren, die wandelt in de WIJSHEID GODS (Ef.3:10), in WARE RECHTVAARDIGHEID, en in WARE HEILIGHEID. Zo, dragen wij met Jezus **het BEELD Gods** (Ef.4:24).

Wandelen wij waardig in dit NIEUWE VERBOND met God, zo worden wij dagelijks door de HEILIGE GEEST en de kracht van Zijn Woord **VER-**

**NIEUWD** (Tit.3:5) en dragen wij in steeds toene-  
mende mate HETZELFDE BEELD als van Chris-  
tus, veranderd wordende door de Heilige Geest,  
en het dierbaar Woord van God, VAN HEERLIJK-  
HEID TOT HEERLIJKHEID (2Kor.3:18) **tot** in de  
**VOLMAAKTHEID toe** (Ef.3:16-19, Matth.5:48, Luk.6:40,  
Kol.1:28 + 4:12, 2Tim.3:17).

Zo dragen wij dan door Christus het Beeld Gods  
(Gen. 1:26).

66

Zo wordt de BRUID VAN HET LAM in de laatste  
dagen toebereid tot VLEKKELOOSHEID en RIM-  
PELLOOSHEID, tot ONBERISPELIJKHEID  
(Ef.5:27), door de REINIGENDE TOT IN DE VOL-  
KOMENHEID TOE van het AVONDMAAL van de  
**Bruiloft van het Lam** (Openb.19:9), waartoe de Hei-  
lige Geest haar door het Woord der prediking uit-  
nodigt.

**Deze** 5<sup>de</sup> VERMANING van WANDELEN IN HET  
HEILIGDOMSLEVEN in steeds toenemende GE-  
MEENSCHAP MET GOD, en in toe NEMENDE  
BROEDERLIEFDE MET ELKANDER wordt in  
TABEPNAKELLICHT getypeerd **door** het AARD-  
SE HEILIGDOM, waarin was:

- De TAFEL MET 12 TOONBRODEN (de ge-  
meenschap met het WOORD),
- De zeventvoudige GOUDEN KANDELAAR (de  
gemeenschap met de HEILIGE GEEST),
- Het gouden REUKALTAAR (de gemeenschap  
met en de aanbidding van de VADER).

Dit aardse heiligdom werd gevormd door:

- De 48 BERDEREN van sittimhout van de woese-

tijn (acacia), overdekt met GOUD, elk rustende op 2 ZILVEREN voeten (de **wereld** wijde broederschap in hechte broederliefde, rustend op Gods boodschap van verzoening vervat in het Oude en in het Nieuwe Testament).



## Hoofdstuk 12

### 6<sup>de</sup> *Vermaning.*

#### Onze Heiligmaking.

Legt alle resten van zonde en alle zelfleven af op Zijn genadealtaar. Laat u vullen door de overste Leidsman en Voleinder van uw geloof met zijn volmaaktheid en heiligheid.

**Hebreeën 12:1-2**, *“Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk ver-*

*strikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God”.*

Dit vers blikte terug op het vorige hoofdstuk, waarin de Oudtestamentische geloofshelden aan de Hebreëen en aan ons tot voorbeelden zijn gesteld, die een leven leidden in en met onze LEVENDE GOD en wat zo'n leven in deze wereld vermocht. Dan nodigt de Hebreëenschrijver ons uit óók zo'n leven te leiden, waarvoor ALLES van het oude, door de zonde **defecte leven** en héél het ZELF-LEVEN, een leven dat NIET onder de leiding van God staat, tot zelfs het VROME toe, op Gods genadealtaar moet worden gelegd onder BELIJDENIS ervan, opdat Hij het WEGBRANDDE **tot as!** Op zo'n OPRECHTE OVERGAVE en GELOOFVOLLE, BLIJMOEDIGE OPENING VAN WEZEN, tot zelfs ALLE kamers van ons harten leven toe, haakt de Here Jezus, het uit de doden OPGESTANE LAM VAN GOD, in. Hij komt door Woord en Geest in ons hart (Openb.3:20) en leidt ons op Zijn VOOR ONS GEBAADE KRUISWEG, die wij DAGELIJKS (Luk.9:23-24) EN LIJZAAAM moeten volgen, hand in hand met Jezus.

Oók WIJ hebben VREUGDE, als wij bedenken, wat een VOLMAAKT LEVEN en welk een HEILIG en VOLMAAKT KARAKTER ons wacht aan het eind van de reis, aan het eind van de KRUISWEG,

waar wij met Jezus als KONINKLIJKE PRIESTERS (1Petr.2:9) NAAR DE ORDENING VAN MELCHIZEDEK mogen heersen in Zijn Nieuwe Hemel en over Zijn Nieuwe Aarde!

69

**Hebreeën 12:3-11**, *“Want let toch scherp op Hem Die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken: Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet, als u door Hem terechtgevozen wordt. Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten, en leven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goed dacht bestraft, maar Hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid”.*

Als wij deze EINDBESTEMMING, dit GODDELIJK DOEL MET ONS, VAN VOLMAAKTE HEILIGHEID IN CHRISTUS, voor ogen houden, kunnen wij:

1. des te beter strijden tegen de zonde, tegen de

steeds opdringende duistere machten, die ons tot zonde pogen te verleiden;

2. ons des te meer overgeven aan de Here Jezus Christus en ons aan Hem vastklampen;
3. Zijn VERMANINGEN en KASTIJDINGEN des te meer waarderen, waardoor Hij onze OUDE NATUUR VOLKOMEN kan kruisigen en ons Zijn HEILIGHEID en Zijn GERECHTIGHEID VOLKOMEN deelachtig kan doen worden. Dan is WAARLIJK AL het oude voorbijgegaan en is ALLES NIEUW geworden (2Kor.5:17-18a) in ons denken, hart en leven!
4. des te meer elk lijden om wille van de Naam van Jezus verdragen (Matth.5:10-11).

**Hebreeën 12:12-13**, *“Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën, en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is, niet wordt ontwricht, maar veeleer genezen wordt”*.

Laat ons daarom onze VURIGE bede tot God om Zijn GENADE VAN HET NIEUWE LEVEN IN CHRISTUS hernieuwen, waarbij onze handen zich verlangend UITSTREKKEN (1Tim.2:8) naar het EINDBEELD, wat Hij van ons maken wil (Openb.21:9-27), de BRUID VAN HET LAM, Zijn VOLMAAKTE HEILIGDOM, waarin God wonen en wandelen wil (2Kor.6:16, Openb.21:3) en waardoorheen Hij in ALLE EEUWIGHEID werken wil (Filip.2:13).

Laten onze KNEIËN niet TRAAG zijn TOT GEBED! Zo zal ALLES, wat in ons nog ZWAK en KREUPEL is, **STERK** en GENEZEN kunnen wor-

den. Zo zullen wij RECHTTOE RECHTAAN door Hem worden geleid naar Zijn VOLKOMEN HEILIGMAKING (2Kor.7:1) en VOLMAKING!

**Hebreeën 12:14**, *“Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien”.*

De Here leidt ons naar een TWEEVOUDIG doel:

1. Het horizontale doel: tot VREDE MET ALLE MENSEN; tot bejegening van ALLE mensen in de GENADE EN BARMHARTIGHEID GODS, en
2. Het verticale doel: tot HEILIGHEID; dit is tot DIEPE GEMEENSCHAP met Zijn HEILIGMAKEND WEZEN, waarin geen zonde en onheiligheid kan bestaan (1Joh.3:9).

**Hebreeën 12:15**, *“Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden”.*

### **VREDE met alle mensen.**

Er mag GEEN HAAT en BITTERHEID of oordeel over anderen (Matth.7:1-5) in ons hart worden gekoesterd; zelfs ERGERNIS is ZONDE (Mark.9:42-48), omdat dit niet uit (de liefde van) God is, Die de Bron is van LIEFDE (1Joh.4:8+16) en Die behagen stelt in BARMHARTIGHEID (Exod.34:6, Luk.6: 36, Jak.5:11).

BITTERHEID EN HARDHEID en een ongenadig OORDEEL over de ander DOODT de ander, maar óók ZICHZELF, omdat zo iemand de deur opent voor satan en zijn hartendeur DICHTHOUDT voor God, ook al wordt door zo iemand gebeden en de

kerkdiensten onderhouden (Gal.5:15).

Wij mogen geen liefde veinzen, eerder ons openen voor Christus om Zijn liefde in ons uit te storten (Rom.5:5).

Wij zijn allen door het ZOENOFFER van Jezus tot VRIJHEID van zonden en de gevolgen ervan geroepen (Gal.5:13). Als wij willen genieten van deze VRIJHEID in en door Jezus' Bloed, laat ons die vrijheid ook de ANDER gunnen; ook die ander, die bewust of onbewust stekelig of zelfs misdadig tegenover ons is geweest, want Jezus is ook voor hem/haar gestorven. VERGEEFT EN WEEST BARMHARTIG!

72

**Hebreeën 12:16-17**, *“Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige, zoals Ezau, die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd, want hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht”.*

## **HEILIGHEID door een DIEPE LIEFDES- MEENSCHAP MET ONZE HEILIGE GOD.**

Ezau bleef onheilig, omdat hij God niet zocht en liefhad, maar zich uitstreckte naar DE GENOEGENS VAN DEZE WERELD EN VAN ZIJN VLEES. Hij achtte het geschenk van God, het EERSTGEBORTERECHT minder dan een BORD LINZENSOEP (Gen.25:29-34).

**Hebreeën 12:18-21**, *“Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd, en tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot bazuingeschal en het geluid van woorden. Zij die dat hoorden, smeekten dat*



*het woord niet meer tot hen gericht zou worden, want zij konden wat hun bevolen werd niet verdragen: zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En wat zij zagen was zo verschrikkelijk, dat Mozes zei: Ik ben zeer bevreesd en sta te beven”.*

In het NIEUWE VERBOND jagen wij niet naar een RECHTVAARDIGHEID, die uit de WERKEN (BE-TRACHTINGEN) DER WET is, wat ZELFGE-RECHTIGHEID brengt (Rom.10:1-3), naast een GESTRENG OORDEEL VAN GOD bij overtreding over dezulken (Hebr.10:30-31, 1Sam.6:19).

**Hebreeën 12:22-24**, *“Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen, en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenkeling, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel”.*

Maar wij jagen naar het VOLMAAKTE CHRIS-TUS-LEVEN, dat ons door geloof IN EN DOOR CHRISTUS in VOLKOMEN BARMHARTIGHEID wordt geschonken (2Kor.5:17-18a). Door deze groeiende VOLMAAKTHEID beklimmen wij, reeds hier op aarde de Berg Sion en komen wij:

- tot het Nieuwe Jeruzalem, de Stad van de levende God, de Bruid van het Lam (Openb.21:9-10);
- tot de vele duizenden engelen;
- tot de algemene vergadering der zaligen, het

volk van God;

- tot de Gemeente der Eerstgeborenen, de grote leiders van God onder de zaligen (Openb.14:4);
- tot God de Vader Zelf;
- tot de geesten der volmaakte rechtvaardigen, omdat wij dan in de hemelen wandelen (Filip.3:20), al zien en kontakten wij deze geesten der gestorven rechtvaardigen niet;
- tot Jezus Christus, de Middelaar (1Tim.2:5), de Executeur-Testamentair van de eeuwige Erfenis;
- tot het Bloed van het Lam, dat van Genade Gods spreekt en van EEUWIGE verlossingen.

**Hebreeën 12:25**, *“Let er dan op dat u Hem Die spreekt, niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen die op aarde aanwijzingen van God deed horen, veelmeer zullen wij niet ontkomen, als wij ons afkeren van Hem Die vanuit de hemelen spreekt”*.

Laat ons daarom zo'n groot aanbod van God tot zaligheid niet veronachtzamen en hieraan lichtvaardig voorbijgaan.

**Hebreeën 12:26-27**, *“Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft Hij openlijk verkondigd: Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit ‘nog eenmaal’ duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven”*.

GODS GENADEVOLLE STEM spreekt nog éénmaal, dat is in deze BEDELING VAN GENADE, dan zal ALLES BLIJVEND, dat is EEUWIG, zijn.

- Zij, die gehoor hebben gegeven aan deze Stem, zullen EEUWIGE ZALIGHEID beërven;
- Zij, die GEEN gehoor hebben gegeven aan deze Stem, of deze Stem ONGEHOORZAAM zijn geweest, zullen EEUWIGE DOEM ontvangen.

BEIDE statussen zullen dan BLIJVEND, dat is: EEUWIG van duur zijn.

75

**Hebreeën 12:28-29**, *“Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur”.*

Vermaning om TROUW te blijven in de GENADE VAN GOD waardoor wij worden herschapen tot HEILIGEN en **dienaars van God** en tot GOD-LOVERS, die leven in de vreze des Heren, zodat wij **Gods oordeel**: HET VERTERENDE VUUR DER HEL zullen ontvliesen!

In het licht van de tabernakel wordt deze 6<sup>de</sup> vermaning getypeerd door het door God GESCHEURDE VOORHANGSEL (Matth.27:51). Jezus heeft in Zich onze EIGEN-IK-NATUUR in Zijn vlees gescheurd (Hebr.10:20), tot onze zonde gemaakt zijnde (2Kor.5:21), opdat wij door Hem en Zijn Goddelijke erbarmen mogen treden in dit Verbond in Jezus' Bloed (Luk.22:20), zodat ook ons eigen-ik-natuur GEHEEL door God gescheurd (gekruisigd) zij. Zo IN WAARHEID gestorven zijnde aan onze VLESELIJKE EN WERELDSE NATUUR, mogen wij INWAARTS gaan in het VIERKANTE ALLERHEILIGDOM, de VIERKANTE

STAD VAN GOD (Openb.21:16) en tot GODZELF en Zijn GODDELIJKE VOLMAAKTHEID!

## Hoofdstuk 13

### *De laatste en 7<sup>de</sup> vermaning.*

Strekt u uit naar de VOLMAAKTE Christelijke wandel; Deel hebben aan Zijn volmaakt opstandingsleven (Hebr. 10:14); Deel hebbend aan de uit de dode opgestane Heer (Joh. 6:57, 2Kor. 3:18).

#### Onze wandel te midden van de wereld.

**Hebreeën 13:1**, *“Laat de broederliefde blijven”.*

Ten aanzien van de broeders en zusters, in de liefde van Jezus, ondanks alles (Joh.13:34-35).

**Hebreeën 13:2-3**, *“Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden. Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt”.*

Ten aanzien van de medemens, in Goddelijke bewogenheid voor zijn noden, banden en pijn.

**Hebreeën 13:4**, *“Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen”.*

Ten aan zien van onze voornaamste en naaste broeder en zuster: onze huwelijkspartner, in liefde en trouw.

**Hebreeën 13:5**, *“Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten”.*

Ten aanzien van gelden de materie.

**Hebreeën 13:6**, *“Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?”*

Conclusie: de Here voorziet en is een Helper in dit alles (Matth.6:24-34).

**Hebreeën 13:7**, *“Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel, en volg hun geloof na”.*

Onze houding tegenover hen, die ons voorgaan in de dienst van God.

### **Ons geloof in Jezus Christus en Zijn genade zoeken te behouden.**

**Hebreeën 13:8**, *“Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid”.*

Zijn ONVERANDERLIJKHEID.

**Hebreeën 13:9**, *“Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden”.*

Niet afwijken van de leer van Zijn ZALIGMAKENDE GENADE, die Hij ons biedt in Zijn dood en opstanding.

**Hebreeën 13:10-14**, *“Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de*

*poort geleden. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige”.*

Niet afwijken van Zijn KRUISALTAAR, waar wij deel aan mogen hebben (Luk.9:23).

STERVEN MET JEZUS, “buiten de poort der wereld”, aan al onze “natuurlijke” menselijkheid (Jak.3:15, het “natuurlijke” kent de zin van de duivel, 1Joh.5:19).

STERVEN ook aan onze “vrome” menselijkheid en activiteiten (dode, christelijke werken = “hout, hooi en stoppels”, 1Kor.3:12).

NIET LANGER willen leven in en uit de wereld en uit ons vlees, maar uit JEZUS CHRISTUS, onze uit de doden opgestane Heer (Joh.6:57, Kol.3:1-4).

### **In dankbare lof, prijs en aanbidding van God, Die ons tot deze genade geroepen heeft.**

**Hebreeën 13:15**, *“Laten wij dan altijd door Hem een lof-offer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden”.*

Als gevolg van ons BELIJDEN van, opening van wezen voor, ingaan in, beleven van, Zijn Naam, HERE JEZUS CHRISTUS;

**Hebreeën 13:16**, *“En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen”.*

Vrijgemaakt zijnde van de band van het geld.

**Onze houding ten aanzien van hen die ons VOORGAAN.**

**Hebreeën 13:17**, *“Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut”.*

Gehoorzaamheid en dienstbaarheid aan hen.

**Hebreeën 13:18-19**, *“Bid voor ons, want wij zijn ervan overtuigd dat wij een goed geweten hebben, omdat wij in alle dingen goed willen wandelen. En ik roep u er te meer toe op dit te doen, opdat ik des te eerder aan u zal worden teruggegeven”.*

Voorbede voor hen.

### **Gods Zegen over dezulken.**

**Hebreeën 13:20**, *“De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond”.*

Vrede;

**Hebreeën 13:21**, *“Moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen”.*

Hij leidt dezulken in Zijn VOLMAAKTE genade en in AL Zijn wil door **Jezus Christus**, de GROTE HERDER der schapen.

## Slot.

**Hebreeën 13:22**, “Overigens roep ik u ertoe op, broeders, deze woorden van vermaning te verdragen, ook al heb ik u slechts in het kort geschreven”.

Bede om deze 7-voudige vermaning in **deze** brief aan de Hebreeën te verdragen.

80 **Hebreeën 13:23-24**, “U moet weten dat broeder Timotheüs losgelaten is. Samen met hem zal ik u zien, zodra hij komt. Groet al uw voorgangers en al de heiligen. De broeders uit Italië groeten u”.

Laatste mededeling en groet.

**Hebreeën 13:25**, “De genade zij met u allen. Amen”.

Zegenbede.

**In tabernakellicht** wordt deze laatste vermaning getypeerd door de ARK DES VERBONDS.

**E. van den Worm**

Gedigitaliseerd door A. Klein