

Het Boek

# Openbaring

in Tabernakellicht



en in het licht van  
**de Ark van het Verbond**  
in het bijzonder

\*\*\*\*\*

# Jezus komt

“Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen (sv: [geslachten](#)) van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. **Ja, amen.**” (Openbaring 1:7) <sup>2</sup>

“**Amen**” wil zeggen: **het zal zo zijn**. Velen, ook christenen, halen hun schouders op als over de wederkomst van Christus gesproken wordt. De Heilige Geest heeft dit voorzien en heeft daarom laten benadrukken dat dit voorzeker zal geschieden. Anderen gaan twifelen, omdat het wachten zo lang duurt. Dat het zo zou gaan, heeft onze Heer Zelf voorzegt in de gelijkenis van de tien [maagden](#) (zie Mattheüs 25:1-13, sv <sup>3</sup>).

Maar, **Gods Geest verzekert ons dat Jezus zal** (weder)komen.

In het boek Openbaring bereikt de Godsopenbaring haar hoogtepunt. Getoond wordt ons waar alles op uit zal lopen. Wij krijgen een blik op de voleinding en daarmee op de volle verwezenlijking van Gods Raadsplan van Verlossing. Het laatste Bijbelboek – het Boek Openbaring – spreekt over **de laatste dingen, de laatste dagen**. Het komt met de ontknoping van alle eeuwen, de ontsluiting van het geheim der geschiedenis. Het komt met de OPENBARING.

Daarin zijn twee lijnen te onderscheiden. Er is sprake van de “*verborgenheid der ongerechtigheid*” <sup>4</sup> en van de “*verborgenheid der godzaligheid*” <sup>5</sup> (of gerechtigheid).

Enerzijds spreekt dit boek over de openbaring van het kwaad dat in het oordeel komt, anderzijds toont het de gerechtigheid die opstijgt tot de Troon van God: “*Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op* (sv: [in](#)) *Mijn troon* (denk aan: “*in het midden van de troon*” – volgens Openbaring 4:6), *zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.*” (Openbaring 3:21) <sup>6</sup>

Het beschrijft hoe de zonde tot volheid komt – tot “uitbarsting” – in een geheel verdorven wereld, die dan ook geoordeeld wordt. Maar ook beschrijft het hoe de geschiedenis van de mens anderzijds zal uitlopen op **de OPENBARING van de volmaakte Gemeente**, een mensengeslacht dat geheel zondeloos zal zijn, **de Bruid van Christus**. De oogst van het tarwe en van het onkruid (zie Mattheüs 13:24-30 <sup>7</sup>).

<sup>1</sup> Voor uw leesgemak hebben wij **de link naar de PDF van de deelstudies** – die [in smartphone-formaat](#) zijn opgemaakt – in elk hoofdstuk gezet. (noot AK)

<sup>2</sup> Alle Bijbelteksten zijn **door mij** vermeld in de Herziene Statenvertaling / **HSV**, tenzij anders vermeld. (noot AK)

<sup>3</sup> Mattheüs 25:1-13 (SV), “*Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijzen, en 5 waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep: **Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!** Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelf. Als zij (= de dwaze maagden) nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren (= de wijze maagden), gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere (dwaze) maagden, zeggende: *Heer, heer, doe ons open!* En hij, antwoordende, zei: **Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet.** Zo waakt dan; want gij weet **de dag niet, noch de ure**, in dewelke de Zoon des mensen komen zal.”*

**B.** Er is hier – heel bewust – gekozen voor het woord “**MAAGD**” uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV hebben dit woord vertaald met “*meisjes*”, wat in deze context [onjuist](#) is. Het woord maagd staat namelijk voor reinheid, zuiverheid, kuisheid etc. en kan – in de geestelijke zin waarvoor het hier bedoeld is – ook het mannelijk geslacht inhouden (daar die net zo goed tot de Bruid van Christus zullen behoren).

**C.** Zie eventueel onze studie “[De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd](#)” van E. van den Worm. (3x noot AK)

<sup>4</sup> 2 Thessalonicensen 2:7 (SV), “*Want de **verborgenheid der ongerechtigheid** wordt alreeds gewrocht; alleen, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden.*”

Zie eventueel ook nog onze studie “[De verborgen ONGerechtigheid – De valse arbeiders in een Gemeentelijke bediening](#)” van CJH Theys. (noot AK)

<sup>5</sup> 1 Timotheüs 3:16, “*En buiten allen twijfel, de **verborgenheid der godzaligheid** is groot; God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.*” (noot AK)

<sup>6</sup> Voor meer UITLEG over dit vers, zie “[Openbaring 3](#)” van CJH Theys en/of “[Openbaring 3](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>7</sup> Mattheüs 13:24-30, “*Een andere gelijkenis hield Hij hun voor. Hij zei: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe, en ging weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De dienaren van de heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden: Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? Hij zei tegen hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. De dienaren zeiden tegen hem: Wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei: Nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. **Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien, en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: Verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur.**”*

Het boek Openbaring is de Verbondskist, waarin Gods laatste geheimen bewaard en verborgen zijn. Het is de Ark van het Verbond<sup>8</sup> van het Nieuwe Testament en van de gehele Bijbel. Deze verborgen dingen zullen in de laatste dagen worden geopenbaard aan de getrouwen. De Bruidegom voert Zijn Beminde in “Zijn binnenkamers”: *“Trek mij, **wij zullen U nalopen!** De Koning heeft mij gebracht in Zijn binnenkamers; wij zullen ons verheugen en in U verblijden; wij zullen Uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn; **de oprechten hebben U lief.**”* (Hooglied 1:4, sv<sup>9</sup>)

Het Woord (van God) zal geheel ontsloten worden.

Van groot belang echter is het om in te zien dat deze ontknoping, met al de daarbij behorende gebeurtenissen, zich eigenlijk zal concentreren rond en op die ene grootste gebeurtenis: de (weder)komst van de Here Jezus Christus. **Alle eindtijdgebeurtenissen zijn in feite fasen van de komst van de Here Jezus.** Zij zijn de geluiden van de voetstappen van de naderende Heer. De ontknoping is de openbaring van de Here der heren. De ontknoping van het drama der geschiedenis kan trouwens alleen maar zijn: **de verschijning van God Zelf.** Van de God, Die Zich openbaarde in de Here Jezus Christus. In dit eerste hoofdstuk (van het Boek Openbaring) wordt Hij dan ook genoemd: “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL” (in vers 4 en 8, van de SV) en “de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde” (in vers 8) en “de Eerste en de Laatste” (in vers 17):

3

- “Johannes aan de 7 gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem **Die is en Die was en Die komt**, en van de 7 Geesten, Die voor Zijn troon zijn.” (Openbaring 1:4, HSV)
- “Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, **Die is en Die was en Die komt**, de Almachtige.” (Openbaring 1:8, HSV)
- “En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste.” (Openbaring 1:17)

Hij is “de Eerste en de Laatste”, Hij staat aan het begin van de geschiedenis, Hij zal ook aan het einde ervan staan. De “Vorst (sv: Overste) van de koningen der aarde” wordt Jezus hier (in Openbaring 1:5<sup>10</sup>) ook genoemd; Hij die boven alle machthebbers en hoogwaardigheidsbekleders staat en Die hen allen zal overleven.

Met name in dit eerste hoofdstuk is de boodschap: **Hij komt!**

Straks zal Hij Zich aan de gehele wereld openbaren, zegt Openbaring 1:7: “Zie, Hij komt met de wolken, en **elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben.** En alle stammen (sv: geslachten) van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.” Ook Zijn haters en zij die Hem verwierpen, zullen Hem zien. En het zal een dag van rouw zijn; geen genade, maar oordeel. Het is Zijn komst ten gerichte aan het einde van de Grote Verdrukking, die hier bedoeld wordt.

Maar, al eerder zal Hij komen voor Zijn beminden, **om hen te bewaren uit deze verdrukking.** Met het oog hierop zal Hij Zich zelfs nog eerder aan hen openbaren. Opdat zij zich gereedmaken om Zijn Bruid te zijn. Hij kwam en openbaarde Zich aan Johannes, maar – zoals Openbaring 1 vers 1 al aantoonde – door Johannes wilde Hij Zich ook openbaren aan al Zijn getrouwe dienstknechten: “(De) Openbaring van Jezus Christus, die God hem (= Johannes) gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en Hij heeft die door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven.”

Hij openbaart Zich heden aan **de getrouwen onder Gods kinderen** en geeft hen, onder meer, inzicht in dit laatste Bijbelboek. Opdat zij zullen jagen naar het bruiloftskleed en brandende lampen zullen hebben. Openbaring 1 vers 3 spreekt zalig degenen die de woorden van deze profetie **horen en bewaren** (de 1<sup>ste</sup> zaligspreking): “Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de (sv: van deze) profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want **de tijd is nabij.**”

Dit eerste hoofdstuk van het Boek Openbaring bevat dus een ernstige waarschuwing om rekening te houden met de (weder)komst des Heren: “De tijd is nabij”. Maar ons wordt ook getoond wat wij doen moeten. Het grootste deel van dit 1<sup>ste</sup> hoofdstuk is namelijk gewijd aan Christus’ verschijning aan Johannes, die Hem ziet “staande te midden van de 7 kandelaren”, in het midden van Zijn Gemeente!

“En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand Die op de Zoon des mensen leek (sv: Eén, de Zoon des mensen gelijk zijnde), gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel.” (Openbaring 1:13)

De Heer is bezig met Zijn Gemeente, haar reinigende met het badwater des Woords (het is Zijn Woord dat ons **reinigt** – AK), opdat Hij haar straks Zichzelf heerlijk kan voorstellen, als een Gemeente zonder vlek of rimpel:

<sup>8</sup> Zie eventueel onze studie “[Tabernakel symbolieken \(20\): De Ark des Verbonds](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>9</sup> Voor meer UITLEG over dit vers, zie “[Het boek HOGLIED \(over de innige liefde tussen Bruid en Bruidegom\)](#)” van H. Siliakus. (noot AK)

<sup>10</sup> Openbaring 1:5, “...Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en **de Vorst van de koningen der aarde.** Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.” (noot AK)

“Opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen (SV: heerlijk zou voorstellen), een Gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij **heilig** en smetteloos (SV: onberispelijk) zou zijn.” (Efeze 5:26-27)

Toen Johannes Hem zag, stortte hij zich vol ontzag en heilige eerbied ter aarde: “En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste.” (Openbaring. 1:17)

De weg van vernedering is de weg om Hem waardig te worden als Zijn Bruid! Johannes' neervallen wijst op de volkomen onderwerping die de Here vraagt van hen die Zijn Bruid willen zijn. Wanneer wij ons zo vernederen, zal Hij ons opheffen, zoals Hij ook deed bij Johannes. En Hij zal ons **het opstandingsleven** geven. Let op hoe Hij Zich openbaart aan Johannes: “...Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood (SV: van de hel) en van de dood zelf.” (Openbaring 1:18)

**Het 1<sup>ste</sup> hoofdstuk van Openbaring staat in het teken van de Poort van de Tabernakel.** <sup>11</sup> De OPENBARING van Jezus is nabij. Hij zal verschijnen. Aller oog zal Hem zien. Het gordijn zal opengaan. De ontsluiting komt. Allen zullen Hem zien en niemand zal Hem dan kunnen ontlopen. Hij komt weder met het uitgetrokken Zwaard. <sup>12</sup> Maar, NU is Hij nog de Toegang (of de Poort, de Deur) tot de zaligheid: “Ik ben de Deur...”, heeft Jezus gezegd, “...als iemand **door Mij** naar binnen gaat (SV: ingaat), zal hij **behouden worden**...” (Johannes 10:9)

Laat ons door Hem ingaan, als het ware “onder Hem doorgaan” – ons buigen en vernederen voor Hem – en zoeken om **in Hem** te zijn. Ons begeren moet zijn: dat ik “in Hem gevonden word, niet met mijn (eigen) rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is...” (Filippenzen 3:9).

Als wij “**in Christus**” zijn en Hij is “**in ons**”, zijn wij geborgen en zullen wij BEWAARD WORDEN <sup>13</sup> als de oordelen van God over deze wereld gaan.

Voor meer info en ‘vers voor vers’ UITLEG over dit 1<sup>ste</sup> hoofdstuk van Openbaring, zie:

1. “[Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL](#)”. Link naar [hoofdstuk 1](#), studie van Bijbelleraar CJH Theys.
2. “[Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen](#)”. Link naar [hoofdstuk 1](#), studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

## Hoofdstuk 2

# Afgescheiden van de wereld

“Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en **bekeer u en doe de eerste werken**. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert.” (Openbaring 2:5)

Er is een staat waarvan wij kunnen uitvallen en een staat waarin wij alsdan terechtkomen, van waaruit wij weer van voren af aan moeten beginnen (“Bekeer u en doe de eerste werken”). Van het Koninkrijk Gods vallen we terug in de wereld wanneer er **geen vruchten der bekering waardig** in ons leven (meer) zijn. Er is een scheidsmuur, een omheining, tussen het Koninkrijk Gods en de wereld, zoals er ook een omheining was rondom de Tabernakel. <sup>14</sup> En zoals de Poort <sup>15</sup> en de Omheining eigenlijk een geheel vormden, zo zijn geloof – in de Here Jezus Christus – en heiligmaking <sup>16</sup> niet te scheiden van elkaar.

De hoofdstukken 2 en 3 van Openbaring <sup>17</sup>, die de brieven aan de 7 gemeenten bevatten, staan in het teken van **de Omheining**. Onze Here Jezus, het Hoofd van de Gemeente, houdt ons hier voor wat Hij

<sup>11</sup> Zie eventueel onze studie “[Tabernakel symbolieken \(5\): De Poort](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>12</sup> Openbaring 19:15a en 21, “En uit Zijn mond kwam **een scherp zwaard**, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan...” ... “En de overigen werden **gedood met het zwaard van Hem** Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam...” (noot AK)

<sup>13</sup> Openbaring 3:10, “Omdat u het woord van Mijn volharding (SV: Mijn lijdzaamheid) hebt bewaard, zal Ik ook u **bewaren** voor (SV: uit) **het uur van de verzoeking** (= het beeld van de Grote Verdrukking), die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.” (noot AK)

<sup>14</sup> Zie eventueel onze studie “[Tabernakel symbolieken \(3\): Plattegrond en constructie van de tabernakel](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>15</sup> Zie noot 11.

<sup>16</sup> Zie eventueel onze studie “[Heiligmaking](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>17</sup> Voor meer UITLEG over dit vers, zie “[Openbaring 2](#)” en “[Openbaring 3](#)” van CJH Theys en/of “[Openbaring 2](#)” en “[Openbaring 3](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

van de Gemeente, Zijn Lichaam, verwacht. Hij houdt ons voor waarin Hij wil dat wij ons onderscheiden van de wereld. Er moet een afscheiding zijn. **De Omheining spreekt van afscheiding, van heiligmaking.** Deze Omheining (rondom de Tabernakel) was 5 el hoog; wat de Heer in deze twee hoofdstukken (de hoofdstukken 2 en 3 van Openbaring) van ons vraagt, komt in hoofdzaak neer op 5 dingen. Opdat wij zullen leven waardig de verzoening en in de verzoening blijven (het getal 5 is het symbolisch getal van verzoening<sup>18</sup>). In de staat van verzoening blijven wil zeggen dat wij **in Jezus blijven** en dit vraagt van ons dat wij **jagen naar de heiligmaking**. Zonde doet de verzoening teniet. Weliswaar mogen wij telkens weer om de reiniging door het Bloed van Jezus<sup>19</sup> vragen, maar niet om steeds weer in de oude zonden te vervallen. Heiligmaking is noodzakelijk. **Zonder heiligmaking kan er geen sprake zijn van geestelijke groei in ons leven.**

Hier, in deze brieven (aan de 7 gemeenten), komt Degene “Die te midden van de 7 gouden kandelaars wandelt” (Openbaring 2:1) – Die bezig is om Zijn Gemeente te reinigen met het badwater des Woords (het is **Zijn Woord** dat ons **reinigt**) – met een boodschap van **heiligmaking**. Slaan wij geen acht op deze boodschap, dan is er geen sprake van afzondering in ons leven en zijn wij buiten de Tabernakel. Erger nog, want dan zullen wij straks ook buiten de Bruiloftszaal blijven! Dan zegt de Heer: “Uw kandelaar hoort er niet bij; een ander zal uw plaats innemen”!

5

Dezelfde waarschuwing als in Openbaring 2 vers 5 komen wij in vers 16a tegen: “**Bekeer u. En zo niet, dan kom Ik spoedig bij u...**”. “Spoedig bij u komen” wil zeggen: onverwachts zal Ik voor u komen. **U zult niet gereed zijn, omdat u niet waarlijk afgescheiden van de wereld leeft**, in verwachting van de ontmoeting met Jezus. De Heer voegt er hier nog aan toe (in Openbaring 2 vers 16b): “Ik zal *tegen hen oorlog voeren met het Zwaard van Mijn mond*.” Dit doet ons denken aan het vurig Zwaard dat de ingang van de Hof van Eden verspert: “*Hij verdreef de mens (uit de hof van Eden), en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken (sv: te bewaren).*” (Genesis. 3:24)

Wanneer we de heiligmakingsboodschap naast ons neerleggen, zullen we uit de hof van de innige gemeenschap met Jezus geweerd worden.

De 1<sup>ste</sup> el of laag van de “schutting” (in tabernakellicht) die er moet zijn in ons leven, komen we tegen in Openbaring 2 vers 4: “*Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten.*” Andere dingen – de liefde voor de wereld – doen onze liefde voor Jezus bekoelen. Dan is er geen heiligmaking of afscheiding. De eerste regel van de heiligmaking is: Niet toestaan dat andere dingen of personen belangrijker voor ons kunnen zijn dan Jezus, dan Hem te behagen en Zijn wil te doen.

De 2<sup>de</sup> el of scheidingslaag (van de “schutting” in tabernakellicht) vinden wij in Openbaring 2 vers 14: “*Maar Ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven.*”

De Moabietische vrouwen maakten dat de Israëlieten **met lust bevangen** werden en zondigen. Ook vandaag de dag zijn er Bileamieten: valse gelovigen en predikers die wereldse dingen binnenbrengen in de gemeenten (dingen die te maken hebben met ogenlust, vleselijke begeerten en zelfverheffing). **Waak voor wereldgelijkvormigheid en wereldsgezindheid!** De afscheiding vraagt van ons dat wij buiten houden – uit ons leven en uit de gemeente – wat van de wereld is. Geen lust hebben tot de dingen van deze wereld. Een “dégout”, een Frans woord voor **een afkeer hebben**, in dit geval, **van het leven op wereldse wijze**. Dood voor de verlokkingen moeten wij zijn. Zoals Paulus schreef: “Ik ben der wereld gekruisigd en de wereld is mij gekruisigd”:

- “*Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus; door Welke de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld.*” (Galaten 6:14, sv)
- “*Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde (sv: houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt), maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere.*” (Romeinen 6:11)

De 3<sup>de</sup> el of scheidingslaag (van de “schutting” in tabernakellicht), die al zal maken dat wij moeilijk over die omheining terug kunnen stappen in de wereld, wordt bedoeld in Openbaring 2 vers 20: “*Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en Mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten.*”

Wij moeten ook vandaag nog oppassen voor vrouwen die aan de touwtjes willen trekken in de gemeenten! De vrouw spreekt echter ook in het algemeen van de verleiding. De kern van de zaak, die ons hier wordt voorgehouden, is: **Elke zwakheid die ons open doet staan voor welke vorm van verleiding dan ook, moeten wij wegdoen uit ons leven.** Ook dit is heiligmaking.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Voor meer uitleg over het getal 5, zie onze studie “[De symboliek der Bijbelse getallen](#)” van CJH Theys. (noot AK)

<sup>19</sup> Zie eventueel onze studie “[De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zondemacht](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>20</sup> Zie noot 16.

Van de Oudtestamentische Izebel lezen we dat zij uit het raam werd gegooid en zo aan het eind van haar leven kwam. Zo moeten wij ook doen met de “Izebel in ons” – zwakheden, gevoeligheden van het vlees – die ons ertoe overhalen om te zondigen. Gooi “Izebel” uit het raam (!) opdat u straks niet zult hoeven meemaken, dat de Heer u uit Zijn mond spuwt: “Maar **omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen.**” (Openbaring 3:16 <sup>21</sup>)

Voor meer info en ‘vers voor vers’ UITLEG over dit 2<sup>de</sup> hoofdstuk van Openbaring, zie:

1. “[Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL](#)”. Link naar [hoofdstuk 2](#), studie van Bijbelleraar CJH Theys.
2. “[Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen](#)”. Link naar [hoofdstuk 2](#), studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

### Hoofdstuk 3

## Dichterbij Jezus

6

“Gedenk dan hoe gij het (Woord) ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en **bekeer u**. Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten op wat ure Ik over u komen zal”. (Openbaring 3:3, sv)

Wanneer wij Jezus liefhebben, zal ook Zijn kruis ons steeds dierbaarder worden. Deze dingen gaan samen. En wij zullen – zonder morren – ook ons eigen kruis dagelijks op moeten nemen, wat verbonden is aan **het volgen van Jezus**. In dit derde hoofdstuk van Openbaring ligt de nadruk op het **dichter tot Jezus komen**; wij zouden kunnen zeggen: het meer positieve aspect. In het tweede hoofdstuk van Openbaring wordt het afgescheiden zijn van de wereld beklemtoond, wat meer de ondertoon heeft van het “**gij zult niet**” van het Oude Verbond.

Ook in dit derde hoofdstuk van Openbaring zien wij weer de hemelse Hogepriester reinigend bezig zijnde in Zijn Gemeente. Jezus, Die te midden van de kandelaren (het beeld van de Gemeenten) wandelt. <sup>22</sup> Hij wast nog steeds de voeten van Zijn discipelen (zie Johannes 13 <sup>23</sup>), maar nu met het badwater des Woords: “Opdat Hij haar (= de Gemeente, zie vers 25) zou heiligen, door haar te **reinigen met het waterbad door het Woord.**” (Efeze 5:26)

Hij, Die in ons het goede werk begonnen is – waarover wij in Openbaring 2 lezen – wil ons ook tot de 4<sup>de</sup> en 5<sup>de</sup> graad van **heiligmaking** <sup>24</sup> brengen. Oftewel, Hij wil de Omheining <sup>25</sup> voltooien in ons leven, opdat ook de 4<sup>de</sup> en 5<sup>de</sup> el van afscheiding gekend zal worden en het een **afscheiding** wordt waar wij niet meer overheen kunnen kijken in de wereld. **Absolute heiligheid.**

<sup>21</sup> Voor meer UITLEG over dit vers, zie “[Openbaring 3](#)” van CJH Theys en/of “[Openbaring 3](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>22</sup> Openbaring 1:20b, “...de 7 kandelaren die u hebt gezien, zijn de 7 gemeenten.” (noot AK)

<sup>23</sup> Johannes 13:1-20, “En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iskariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had Hem te verraden, stond Jezus, Die wist dat de Vader Hem alle dingen in handen gegeven had en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om Zijn middel. Daarna goot Hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die Hij om Zijn middel had. Zo kwam Hij bij Simon Petrus en die zei tegen Hem: Heere, wilt U mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat Ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien. Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen! Jezus antwoordde hem: **Als Ik u niet was, hebt u geen deel met Mij.** Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus zei tegen hem: Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen. Want Hij wist wie Hem verraden zou; daarom zei Hij: U bent niet allen rein. Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer had aangedaan, ging Hij weer aanliggen en zei tegen hen: Ziet u in wat Ik aan u gedaan heb? U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het. **Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.** Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Een dienaar is niet meer dan zijn heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft. **Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet.** Ik zeg dit niet van u allen; Ik weet wie Ik uitverkoren heb. Maar de Schrift moet vervuld worden: Wie Mijn brood eet, heeft zich tegen Mij gekeerd. Nu al zeg Ik het u voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven dat Ik het ben. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand hem ontvangt die Ik zal zenden, ontvangt hij Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft.”

• Voor meer UITLEG, zie onze ‘vers voor vers’ studie “[Johannes – Het Boek over het leven van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van God](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>24</sup> Zie eventueel onze studie “[Heiligmaking](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>25</sup> Zie eventueel onze studie “[Tabernakel symbolieken \(3\): Plattegrond en constructie van de tabernakel](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

Opmerkelijk is dat bij dit tweede “Gedenk dan” (het 1<sup>ste</sup> “Gedenk dan” staat in Openbaring 2:5) nu niet meer over onze geestelijke **staat** wordt gesproken, maar over de geestelijke **maat**. Een ongehoorzame Gemeente/Kerk moet worden herinnerd aan hoe het Woord was dat zij ontvingen. “Gedenk dan hoe gij het (Woord) ontvangen en gehoord hebt” (vers 3a). Als zij daar niet naar terugkeren, als zij daarvan blijven afwijken, zullen zij **onder de maat zijn** en in de Grote Verdrukking terechtkomen. “Zo zal Ik over u komen als een dief” (vers 3d). Hier wordt vooruitgegrepen op het beeld van Openbaring 11 vers 1-2, van een Voorhofsdeel van de Gemeente, dat straks vertrapt zal worden door de heidenen in de Grote Verdrukking, en een Heiligdomsdeel – “de tempel... en hen die daarin aanbidden” – dat **bewaard** wordt:

“En mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk; en de engel stond en zei: Sta op, en **meet de tempel Gods** en het altaar, **en degenen, die daarin aanbidden**. En laat het voorhof uit, dat van buiten de tempel is, en meet dat niet, want het is de heidenen gegeven (tijdens de Grote Verdrukking); en zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden (= de 3½ jaar van de Grote Verdrukking).” (Openb. 11:1-2, sv)

Dat Heiligdomsdeel wordt gemeten en zal blijken te voldoen aan de mate der grootte der volheid van Christus: “Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man (sv: volkomen man = volmaakt, in geestelijke zin), tot de maat van de grootte van de volheid van Christus.” (Efeze 4:13)

7

Ook in Openbaring 3 ligt het accent op **het groeien naar Jezus toe** – naar Zijn maat – het dichter tot Jezus komen. Waarvoor die Omheining nodig is, want zonder omheining, zonder heiligmaking is de christen niet veilig. Hij behoort dan noch tot Christus, noch tot de wereld. En de laatste zal hem verslinden en vertreden.

Hoe noodzakelijk is het daarom om te komen tot de **volkomen heiligmaking** (!), om ook de 4<sup>de</sup> en 5<sup>de</sup> graad te bereiken. Over de 4<sup>de</sup> graad lezen wij in vers 1, waar de Heer zegt: “Ik ken uw werken, en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar **u bent dood**” (Openbaring 3:1c). Hij constateert dat het geen echt leven is, maar schijn, namaak. Schijn-geestelijk leven, schijn-godzaligheid: “Zij hebben een schijn van godsvrucht (sv: een gedaante van godzaligheid), maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.” (2 Timotheüs 3:5)

Veel zogenaamd geestelijk leven zien wij vandaag de dag, nadrukkelijk aanwezig door gebruik van activiteit, maar **ernst in het gehoorzamen ontbreekt!** Maar de Here wil dat wij die maat van heiligmaking bereiken, waarbij wij waarlijk leven naar Gods Woord! Dan zal dat diepe, innerlijke, geestelijke leven, dat waarachtig is, ook bij ons gevonden worden.

Maar de 5<sup>de</sup> el gaat nog verder. Wij vinden haar in Openbaring 3 vers 15a: “Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent.” Voor warmte is vuur nodig. **Wij moeten het vuur van de Heilige Geest** <sup>26</sup> **bezitten!** Vele gelovigen zullen straks, als de Here komt, niet vervuld zijn met de Heilige Geest en daarom niet aan “de maat” (“van de grootte van de volheid van Christus”) voldoen. Zij zullen behoren tot de dwaze maagden <sup>27</sup>, die geen olie in hun lampen zullen hebben (zie Mattheüs 25:1-13 <sup>28</sup>). De hoogste graad van heiligmaking is de **waarachtige vervulling met de Heilige Geest**, kenbaar onder meer aan de aanwezigheid van heilig vuur. Maar waak voor vals vuur en valse zalvingen, die zich in deze laatste dagen ook zullen manifesteren en in grote getale! Daarom moet er ook eerst sprake zijn van **waarachtige onderwerping aan het Woord** (de 4<sup>de</sup> el of graad); dat zal ons voorbereiden om de Heilige Geest te ontvangen. Woord en Geest werken altijd samen.

In verband met deze gereed-making is er nog een lange weg te gaan voor de Gemeente/Kerk van de eindtijd, zo leren wij hier. En dit zal tevens de weg van kruisiging zijn. **Nader tot Jezus betekent ook: nader tot het Kruis van Golgotha!** Als wij dit, meer in het bijzonder, in het licht van de Ark van het Verbond <sup>29</sup> beschouwen dan vinden wij in de hoofdstukken 1, 2 en 3 (van Openbaring) de zeventvoudige bloed-

<sup>26</sup> Zie eventueel onze studie “[De natuurlijke mens en de Heilige Geest](#)” van CJH Theys. (noot AK)

<sup>27</sup> Zie eventueel onze studie “[De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>28</sup> Mattheüs 25:1-13 (sv), “Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 **maagden**, welke haar lampen namen, en gingen uit, de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijzen, en 5 waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep: **Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!** Toen stonden al die **maagden** op, en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelf. Als zij (= de dwaze maagden) nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren (= de wijze maagden), gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere (dwaze) maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open! En hij, antwoordende, zei: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet. Zo waakt dan; want gij weet de dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal.”

**NOOT:** Er is hier – heel bewust – gekozen voor het woord “**MAAGD**” uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV hebben dit woord vertaald met “*meisjes*”, wat in deze context onjuist is. Het woord maagd staat namelijk voor reinheid, zuiverheid, kuisheid etc. en kan – in de geestelijke zin waarvoor het hier bedoeld is – ook het mannelijk geslacht inhouden (daar die net zo goed tot de Bruid van Christus zullen behoren). (2x noot AK)

<sup>29</sup> Zie eventueel onze studie “[Tabernakel symbolieken \(20\): De Ark des Verbonds](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

besprenkeling – op de Grote Verzoendag, door de Hogepriester – vóór de Ark en het Verzoendeksel terug. De weg naar de volmaking, naar de volmaakte Gemeente/Kerk waarvan de Ark spreekt, is de weg van de zevenvoudige bloedbesprenkeling! Wij spreken ook wel over “de 7 bloedschreden tot Jezus”. In elk van de 7 brieven van Openbaring 2 en 3 <sup>30</sup> komen wij zo’n stap, zo’n schrede, tegen. In het kort noemen wij ze hier:

**1. Gods claim (op ons leven);**

“Schrijf aan de engel van de Gemeente in Efeze: Dit zegt Hij Die de 7 sterren in Zijn rechterhand houdt, Die te midden van de 7 gouden kandelaars wandelt.” (Openbaring 2:1)

**2. Lijden;**

“Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.” (Openbaring 2:10)

**3. Het snijdende Woord;**

“En schrijf aan de engel van de Gemeente in Pergamus: Dit zegt Hij Die het tweesnijdende, scherpe zwaard heeft.” (Openbaring 2:12)

**4. Oordeel (over alles wat God mishaagt in ons leven);**

“En haar kinderen zal Ik door de dood ombrengen, en alle Gemeenten zullen weten dat Ik het ben Die nieren en harten doorzoekt, en Ik zal u geven eenieder naar uw werken.” (Openbaring 2:23)

**5. Gehoorzaamheid;**

“Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in WITTE kleren, omdat zij het waard (sv: waardig) zijn.” (Openbaring 3:4)

**6. Geringheid;**

“Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig (sv: kleine) kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen (sv: bewaard) en Mijn Naam niet verloochend.” (Openbaring 3:8)

**7. Kastijding;**

“Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u.” (Openbaring 3:19, sv)

Al deze dingen brengen het kruis in ons leven en zullen maken, dat er “bloed vloeit”. De weg die wij moeten gaan, die de Bruidsgemeente zal gaan, is **geen gemakkelijke weg**. Maar het is die prijs waard, want het is ook de weg die ons steeds dichterbij Jezus zal brengen!

Openbaring 3 vers 21 zegt dat wij uiteindelijk met Hem zullen zitten in Zijn Troon:

“Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op (sv: in) Mijn troon (denk aan: “in het midden van de troon” – volgens Openbaring 4:6), zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.”

Voor meer info en ‘vers voor vers’ UITLEG over dit 3<sup>de</sup> hoofdstuk van Openbaring, zie:

1. “[Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL](#)”. Link naar [hoofdstuk 3](#), studie van Bijbelleraar CJH Theys.
2. “[Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen](#)”. Link naar [hoofdstuk 3](#), studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

## Hoofdstuk 4

# God regeert

“En uit de Troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden vóór de Troon. Dit zijn de 7 Geesten van God.” <sup>31</sup> (Openbaring 4:5)

Omdat God regeert behoeven Gods kinderen nimmer te vrezen. **Hij Die onze tijden in Zijn hand heeft, is ook de Heerser over het gehele universum.** Deze boodschap heeft ons echter wel meer te zeggen. Johannes werd opgetrokken in het paradijs Gods, in de derde hemel. Hem mocht dit reeds ten deel vallen. Net als Mozes, die de aardse tabernakel <sup>32</sup> inrichtte **naar het hemelse voorbeeld** dat hij had mogen aanschouwen: “Zie dan erop toe dat u het maakt naar zijn ontwerp (sv: naar hun voorbeeld), dat u op de berg getoond is.” (Exodus 25:40)

Ook de profeten Jesaja en Ezechiël mochten reeds een blik slaan in de hemel waar God woont (zie [Jesaja 6](#) en [Ezechiël 1](#)).

<sup>30</sup> Zie eventueel onze studies hiervan: “[Openbaring 2](#)” en “[Openbaring 3](#)” van CJH Theys en/of “[Openbaring 2](#)” en “[Openbaring 3](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>31</sup> Zie eventueel onze studie “[De 7 Geesten van God en van het Lam van God](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>32</sup> Zie eventueel onze studie “[Christus in de Tabernakel](#)” van CJH Theys. (noot AK)



En ook de apostel Paulus vertelt in 2 Korinthe 14 over een dergelijke ervaring. Hij zegt daar niet wat hij zag, maar elders spreekt hij, onder meer, over **God Die “een ontoegankelijk licht bewoont”**: “Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont...” (1 Timotheüs 6:16a)

Johannes op Patmos dan mocht even helder aanschouwen wat eenmaal Mozes zag, namelijk **de hemelse Tabernakel**. Het prototype, waarvan de Tabernakel van Israël <sup>33</sup> een afspiegeling is. Johannes werd door Jezus Zelf binnengeleid door een Deur in de hemel (volgens Openbaring 4:1) en daar zag hij de Troon van God als de centrale plaats in de hoogste hemel:

- “Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en **Ik (= Jezus) zal u laten zien wat hierna moet geschieden.**” (Openb. 4:1)
- “En Hij Die daar (op de Troon) zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de Troon, die eruitzag als een smaragd.” (Openbaring 4:3)

**De aanblik van God was als een schitterende en fonkelende diamant** (de jaspis-steen), waar bijna niet in te zien is – het ontoegankelijk licht, de shekinah <sup>34</sup> – waarbij Johannes nog wel zag dat de Troon was “als de roodbruine sardius-steen”. En om de Troon was een regenboog, waarin de rode smaragd-kleur overheerste. De kleur van het Bloed van Jezus!

Trouwens de regenboog zelf duidt het ook al aan: het is **de Genadetroon**. Zo verheven en schrikkelijk de heerlijkheid en majesteit van God ook is, daar is nochtans iets liefelijks. **De Almachtige God is ook de Here Die barmhartig en genadig is en groot van goedertierenheid!** Door het Bloed van Jezus mogen wij nu met vrijmoedigheid toegaan tot de Troon der genade: “Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de Troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip (SV: te bekwamer tijd).” (Hebreeën 4:16)

De Ark van het Verbond <sup>35</sup> is in de Tabernakel van Israël <sup>36</sup> de uitbeelding van deze Troon van God. Rondom en het dichtst bij de Troon zag Johannes de 4 levende wezens (dieren), waarover ook Ezechiël spreekt: “En in het midden van de Troon en om de Troon heen waren 4 dieren (letterlijk: levende wezens), vol ogen van voren en van achteren.” (Openbaring 4:6b)

In hun beschrijving herkennen wij **de 4 gestalten van Jezus Christus**: Zoon van God (arend), Zoon des mensen (mens), Koning (leeuw) en Dienstknecht (kalf). Ook verwijzen deze 4 – die wij in de Israëlitische Tabernakel tegenkomen in de 4 pilaren van de Voorhang (of: van het Voorhangsel) <sup>37</sup> – naar de 4 personen die lichamelijk ten hemel zijn gevaren: Henoeh, Mozes, Elia en Jezus.

De 4 “dieren (= levende wezens)”, zo lezen wij bij Ezechiël (in hoofdstuk 1), dragen de Troon van God en zijn zelf omgeven door ieder 2 hemelsblauwe “raderen” die hen – en de Troon – ogenblikkelijk naar iedere gewenste plaats kunnen brengen. <sup>38</sup>

Verder zag Johannes de 7 vurige lampen of fakkels (zie Openbaring 4:5), die ons spreken van de alomtegenwoordige Geest van God, ook wel genoemd **de 7 ogen des Heren, die de ganze aarde doorwandelen** (zie ook nog Openbaring 5:6):

- “En uit de Troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden vóór de Troon. Dit zijn de 7 Geesten van God.” (Openb. 4:5)
- “En ik zag, en zie: te midden van de Troon en van de 4 dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met 7 hoorns en 7 ogen. Dat zijn de 7 Geesten van God <sup>39</sup>, die uitgezonden zijn over heel de aarde.” (Openb. 5:6)

<sup>33</sup> Zie eventueel onze studie “De Tabernakel van Israël – Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarschijnlijk kind van God” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>34</sup> Shekinah = De openbaring (of: het openbaar of gewaar worden) van Gods heerlijkheid en tegenwoordigheid, met BOVEN-NATUURLIJK Licht van God. (noot AK)

<sup>35</sup> Zie eventueel onze studie “Tabernakel symbolieken (20): De Ark des Verbonds” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>36</sup> Zie noot 33.

<sup>37</sup> Zie eventueel onze studie “Tabernakel symbolieken (18): Het VOORHANGSEL en het heilige der heiligen” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>38</sup> Ezechiël 1:15-21+26, “Toen ik die (vier) levende wezens zag, zie, er was een wiel (SV: rad) op de grond naast die levende wezens, bij alle vier aan de voorkant ervan. Het uiterlijk van de wielen (SV: raderen) en hoe zij gemaakt waren, was als de schittering van een turkoois. Alle vier hadden dezelfde gedaante: hun uiterlijk en hun bouw waren zo, alsof er een wiel midden in een ander wiel zat. Wanneer zij gingen, konden zij naar vier zijden gaan. Zij draaiden zich niet om wanneer zij gingen. Wat hun velgen betreft: die waren hoog en die waren vreeswekkend. Verder zaten hun velgen **rondom vol ogen**, bij alle vier. Wanneer de levende wezens gingen, gingen die wielen naast hen mee, en wanneer de levende wezens werden opgeheven van de aarde, werden ook de wielen opgeheven. **Waar de Geest heen wilde gaan, daarheen gingen zij, zij gingen waar de Geest heen wilde gaan.** De wielen werden tegelijk met hen opgeheven, want de Geest van de levende wezens was in die wielen. Wanneer zij gingen, gingen die ook. Wanneer zij stilstonden, stonden die ook stil. Wanneer zij van de aarde werden opgeheven, werden de wielen tegelijk met hen opgeheven, **want de Geest van de levende wezens was in die wielen** (SV: raderen).” ... “En boven het gewelf dat boven hun hoofden was, was iets met het uiterlijk van een saffiersteen, iets wat leek op een troon. En daarboven, op wat op een troon leek, was iets wat leek op een mens.” (noot AK)

Vanwege die alomtegenwoordigheid wordt de Heilige Geest hier voorgesteld als “7 geesten van God”. Maar, het is (en blijft) de ene Heilige Geest. In de Tabernakel waren eveneens 7 lampen, maar deze vormden tezamen een Gouden Kandelaar! <sup>40</sup>

De 24 ouderlingen, die rondom de Troon zaten (in Openbaring 4:4), doen ons denken aan de 24 priesterorden en evenzovele zangers-orden uit het Oude Testament: “*En rondom de Troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden kronen op hun hoofd.*” (Openb. 4:4)

Hier hebt u de plaats van de Gemeente in de hemelse Tabernakel, Gods priestervolk, een “koninklijk priesterschap” van 1 Petrus 2 vers 9: “*Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.*” Als “opzieners” stellen deze ouderlingen de 2x12 voornaamste apostelen voor, die van de Vroege Regen <sup>41</sup> en van de Spade Regen <sup>42</sup>, **het begin en het einde van het Gemeentelijke tijdvak**. Zij vertegenwoordigen derhalve de Gemeente/Kerk van alle eeuwen.

Verder zag Johannes “een glazen zee” (zie Openbaring 4:6), waarmee het Koperen Wasvat <sup>43</sup> correspondeert in de aardse Tabernakel en waarover wij later nog zullen spreken. Wat Johannes hier niet zag, of althans niet beschrijft, is behalve het hemelse Reukaltaar <sup>44</sup> – dat wij in Openbaring 8:3 tegenkomen – het Brandofferaltaar. <sup>45</sup>

De mogelijke verklaring is, dat Johannes waarschijnlijk op de plaats stond van dat Brandofferaltaar. In ieder geval is dit het voorwerp en beeld dat in de hoofdstukken 4 tot en met 7 van het boek Openbaring sterk op de voorgrond treedt. Want let nu op het centrale gebeuren in het 5<sup>de</sup> vers van dit hoofdstuk: Bliksemstralen, donderslagen en stemmen komen voortdurend vanuit de Troon. **De Troon van God is het “zenuwcentrum van het gehele heelal”**. Het is de plaats van waaruit alles geregeerd, geregeld en geordend wordt, zo zien wij hier. Gods bevelen gaan voortdurend en onophoudelijk door het gehele universum. Gods oordelen – bliksemstralen en donderslagen – beheersen ook al het leven hier op aarde en Hij ziet alles (denk aan: “*de 7 geesten Gods!*”).

De Here Jezus ging Johannes tonen wat er “na dezen geschieden moet”: ***Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden*** (Openbaring 4:1). Maar voordat Johannes ziet wat er in de eindtijd gaat gebeuren, ziet hij eerst hoe God **door alle eeuwen heen** de teugels in handen heeft van al het tijdgebeuren en dat Hij in een lange rij van oordelen het kwaad in bedwang hield en houdt. Van die oordelen en dat oordeelsvuur – als het ware aangestoken door die bliksems – is het Brandofferaltaar de uitbeelding. Dit altaar is de plaats waar het oordeel voltrokken wordt. Een vierkant altaar (in Israëls tabernakel); de 4 zijden wijzen heen naar de 4 windstreken en spreken dus van **de gehele wereld**.

Het is ook de plaats van de dood. Het is de mens – ieder mens – gezet te sterven en daarna komt het oordeel, zegt de Schrift. Maar voor wie “in Jezus” zijn is er **geen oordeel** meer. Hij stierf voor ons, een eeuwige verzoening teweegbrengende. Hij heeft ons verlost van de vloek van de wet, Zelf een vloek geworden zijnde (want: “*vervloekt is ieder die aan het hout hangt*” <sup>46</sup>). **Jezus heeft het volle oordeel Gods gedragen voor allen die in Hem geloven en die Hem willen volgen**. Er is “*geen verdoemenis (meer) voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest*”, zegt Romeinen 8:1.

In het troongezicht zien wij de genade Gods uitgebeeld in die regenboog. En Jezus sprak tot Johannes – en zegt tot allen die in Hem geloven naar de Schrift – (in Openbaring 4:1) “*Kom hier, omhoog*” en Hij stelde hem boven dat altaar. **Geen oordeel voor wie in Hem gelooft als Verlosser en Zaligmaker**. Maar, **wij moeten wel ons oude leven vrijwillig op dat altaar leggen!!** En dan zullen wij **het ware leven**

<sup>39</sup> Zie noot 31.

<sup>40</sup> Zie eventueel onze studie “[Tabernakel symbolieken \(11\): De GOUDEN 7-voudige KANDELAAR](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>41</sup> De Vroege Regen = Het beeld van de UITSTORTING van de Heilige Geest op de dag van het 1ste (Nieuwtestamentische) Pinksterfeest (zie Hand. 2:1-4), **nodig voor het ontstaan van de Nieuwtestamentische Gemeente**. (noot AK)

<sup>42</sup> De Spade Regen = Het beeld van de UITSTORTING van de Heilige Geest in de eindtijd (zie Joël 2:23b en 28-29), **nodig om de Gemeente(leden) –vooral in geestelijke zin– klaar te maken voor persoonlijke groei en om nog vele zielen te kunnen winnen voor Christus** tijdens de –wereldwijde– opwekking (zie o.a. Matth. 24:14).

• Zie eventueel onze studie “[De Spade Regen OPWEKKING](#)” van H. Siliakus en/of “[De Spade Regen Opwekking KOMT](#)” (beide in smartphone-formaat) van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>43</sup> Zie eventueel onze studie “[Tabernakel symbolieken \(7\): Het koperen Wasvat](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>44</sup> Zie eventueel onze studie “[Tabernakel symbolieken \(12\): Het REUKALTAAR en het reukwerk](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>45</sup> Zie eventueel onze studie “[Tabernakel symbolieken \(6\): Het koperen Brandofferaltaar](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>46</sup> Galaten 3:13, “*Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een (SV: het) hout hangt.*” (noot AK)

vinden. Dan ontdekken wij dat dit altaar de plaats is waar “de Boom des Levens” groeit: “Wie oren heeft, laat hij horen (en gehoorzamen c.q. doen) wat de Geest tegen de Gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God staat.” (Openbaring 2:7)

Het kruis van Golgotha is ons Brandofferaltaar.

God regeert. Wie tot Jezus' Bruid wil behoren, stelle zich vrijwillig onder dit hoogste gezag. **Volkomen gehoorzaamheid, volle onderwerping, is wat God vraagt van de Bruiloftskinderen.** Wij moeten doen wat die 24 ouderlingen doen. Zij wierpen zich neder en aanbaden Hem Die op de Troon zit en Die in alle eeuwigheid leeft: “Zo vielen de 24 ouderlingen voor Hem, Die op de Troon zat, **en aanbaden Hem**, Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor de Troon, zeggende: Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.” (Openbaring 4:10-11, sv)

Als wij dit doen, zullen wij de **vrede** vinden. Zullen wij de **verzoening in volheid** vinden. Zullen wij Christus' Bruid mogen zijn. En zullen wij bewaard worden voor de oordelen die straks over de wereld komen.

Voor meer info en ‘vers voor vers’ UITLEG over dit 4<sup>de</sup> hoofdstuk van Openbaring, zie:

1. “[Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL](#)”. Link naar [hoofdstuk 4](#), studie van Bijbelleraar CJH Theys.
2. “[Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen](#)”. Link naar [hoofdstuk 4](#), studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

## Hoofdstuk 5

# Het Lam is waardig

“En zij (= de 4 dieren [= levende wezens] en de 24 ouderlingen) zongen een nieuw lied en zeiden: U (= Jezus) bent het waard (sv: Gij zijt waardig) om de Boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam (sv: uit alle geslacht), taal, volk en natie.” (Openbaring 5:9)

In het laatste der dagen zal ook in de hemelse Gemeente verlangend worden uitgezien naar **de openbaring van de volheid van de Geest**, getuige dit “*nieuwe lied*”, dat Johannes aldaar hoort zingen.

Het 5<sup>de</sup> hoofdstuk is ook in het boek Openbaring het “verzoeningshoofdstuk” (zoals bijvoorbeeld ook [Romeinen 5](#), [1 Korinthe 5](#) en [2 Korinthe 5](#) dat zijn). Het getal 5 is het symbolisch getal van de verzoening en de verlossing. Hier, in Openbaring 5, zien wij het Lam van God dat de zonden der wereld weg heeft gedragen op Golgotha's kruis. En hier wordt tot uiting gebracht dat wij allen geheel **van Hem afhankelijk** zijn. Hij kan doen wat niemand anders kan doen. Merk op hoe Jezus hier gezien en beschreven wordt. Openbaring 5 vers 6 zegt: “Staande als geslacht”: “En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de 4 dieren (letterlijk: levende wezens) en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht (sv: staande als geslacht), met 7 hoorns en 7 ogen. Dat zijn de 7 Geesten van God<sup>47</sup>, die uitgezonden zijn over heel de aarde”, wat spreekt van Jezus' – voor immer geldende – volbrachte werk. Zijn **eens en voor allen** offer kunnen wij nog altijd aangrijpen en is nog altijd geldig. **Hij is onze Verzoening**, ons plaatsvervangend Offer: “(Christus Jezus) Welke God voorgesteld (HSV: openlijk aangewezen) heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods.” (Romeinen 3:25, sv)

Beschouwd in het licht van de Ark van het Verbond vinden wij hier de gedachte van het Verzoendeksel<sup>48</sup> op de Ark. **Jezus is ons Verzoendeksel!**

Voordat het Lam Gods verschijnt, wordt echter eerst gezien een Boek(rol) die “met 7 zegels verzegeld” is: “En ik zag in de rechterhand van Hem Die op de Troon zat, **een Boekrol**, vanbinnen en vanbuiten beschreven, **verzegeld met 7 zegels**” (Openbaring 5:1). Niemand blijkt dit Boek te mogen of te kunnen openen dan alleen het Lam: “Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de Boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde (sv: weende) erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard (waardig) was die Boekrol te openen, te lezen of in te zien. En één van de ouderlingen zei tegen mij: Huil (ween) niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de Boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken.” (Openbaring 5:3-5)

Wij proeven hier dan iets van een crisissfeer, waarop wij nog terugkomen. Dit Boek, in de handen van God Zelf en beschreven van binnen en van buiten, is het “Boek der boeken”. het Boek van God (in Gods handen), **Gods Bijbel**. Het is **het Woord van God, neergeschreven onder de inspiratie, en zalving van de Geest van God**. Dit Boek heeft twee delen. Het is van buiten en van binnen beschreven. De

<sup>47</sup> Zie eventueel onze studie “[De 7 Geesten van God en van het Lam van God](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>48</sup> Zie eventueel onze studie “[Tabernakel symbolieken \(20\): De Ark des Verbonds](#)” van E. van den Worm, waarin ook over de **geestelijke betekenis van dit Verzoendeksel** wordt gesproken. (noot AK)

buitenkant is het deel dat de mensen in de afgelopen eeuwen konden lezen. Het is wonderbaar wat wij daarin kunnen vinden. Het leven van God is daarin. **Zijn Woord is Geest en is Leven!** De Goddelijke kracht daarin mogen wij ervaren wanneer wij dit Woord waarachtig tot ons nemen. Het is het Brood des Levens. Het is het Zaad des levens dat ons tot nieuwe mensen maakt. **In dat Woord ontmoeten wij Jezus, het vleesgeworden Woord.** Hij geeft Zichzelf aan ons in dat Woord.

Maar dat Boek heeft ook een nog verborgen deel. Een deel dat nog geopenbaard moet worden. Johannes zag, dat in de eindtijd een crisis zou ontstaan rond dit nog toegesloten deel: *“En ik zag een sterke engel, die met luide stem uitriep: Wie is het waard (is waardig) de Boekrol te openen en zijn zegels te verbreken?”* (Openbaring 5:2)

Dat zal een tijd zijn waarin alles stagneert en geestelijk vastloopt. Het is wat wij in onze tijd meemaken. **Omdat het Woord niet rijkelijk woont in de christenen, zien wij dat het dienen van God verzandt in werkheiligheid en uiterlijke vroomheid.** De weerslag hiervan in de wereld is de ontwortelde en wetteloze mens van onze tijd. In deze tijd van crisis, waarin wij nu leven, is Gods volk een grens genaderd. Het is nu erop of eronder. Wij moeten overgaan in het land van volheid of ondergaan.

Maar wie zal ons in dat beloofde land brengen?

Wie is onze Jozua?

Wie zal het Boek openen?

**Het Lam van God!** Het Lam zal een nieuw wonderbaar feit op Zijn Naam brengen. Daarover gaat dat *“nieuwe lied”* dat alsdan in de hemel gezongen wordt: *“En zij (= de 4 dieren [= levende wezens] en de 24 ouderlingen) zongen een nieuw lied en zeiden: U (= Jezus) bent het waard (sv: Gij zijt waardig) om de Boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam (sv: uit alle geslacht), taal, volk en natie.”* (Openbaring 5:9)

Hij zal het Boek van God geheel openen en alle Goddelijke wijsheid en leven zal ontvouwd worden – in de Bruidsgemeente, de Gemeente waarin het Woord geheel “vlees” zal worden. En deze Bruid zal de volheid beërven van het “land” waarvan dit Boek als het ware de “eigendomsacte” is. Ook deze laatste grote verlossing zal het werk van het Lam zijn. Hij zal ook **onze Bruidegom** zijn! Hij is niet alleen onze Mozes, maar ook onze Jozua, de Bruidegom Die Zijn Bruid Zijn bezit binnenleidt.

**De openbaring van het volle heil Gods is ophanden.** In Openbaring 5 vers 10 zingen de ouderlingen en de levende wezens: *“En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over (sv: heersen op) de aarde.”*

De Bruid gaat het land van geestelijke volheid in en uiteindelijk de Bruiloftszaal, waarna de aarde zal worden gereinigd en Jezus Christus hier – op deze aarde – **Zijn Koninkrijk** vestigt.<sup>49</sup> Maar een zondige wereld komt dan op het Brandofferaltaar<sup>50</sup>, en met haar de lauwe en ongehoorzame christenen – de 7 zegelordelen<sup>51</sup> brengen dat oordeelsvuur.

Voor meer info en ‘vers voor vers’ UITLEG over dit 5<sup>de</sup> hoofdstuk van Openbaring, zie:

1. [“Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”](#). Link naar [hoofdstuk 5](#), studie van Bijbelleraar CJH Theys.
2. [“Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen”](#). Link naar [hoofdstuk 5](#), studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

## Hoofdstuk 6

# Straf en inkeer

*“En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de Troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want **de grote dag van Zijn toorn is aangebroken** en wie kan dan staande blijven (sv: wie kan [voor God] bestaan)?”* (Openbaring 6:15-17)

<sup>49</sup> Zie eventueel onze studie [“Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>50</sup> Zie eventueel onze studie [“Tabernakel symbolieken \(6\): Het koperen Brandofferaltaar”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>51</sup> Zie eventueel onze studies hierover:

[“Openbaring, hoofdstuk 6: De eerste 6 zegels zijn geopend door het Lam van God en ontwikkelen nu hun louterende werking”](#) en

[“Openbaring, hoofdstuk 8: De opening van het 7<sup>de</sup> zegel”](#), beiden van E. van den Worm.

[“Openbaring, hoofdstuk 6: De zegels worden geopend...”](#) en

[“Openbaring, hoofdstuk 8: De bazuinen gaan klinken”](#), beiden van CJH Theys.

De opening van het 7<sup>de</sup> zegel brengt achtereenvolgens de 7 bazuinoordelen over deze wereld. (noot AK)

In dit hoofdstuk is sprake van straf en inkeer. Inkeer is slechts mogelijk wanneer de Heilige Geest aan het werk is. En het is deze Derde Persoon van de Goddelijke Drie-eenheid <sup>52</sup>, Die wij hier dan ook werkzaam zien. In Openbaring hoofdstuk 4 zagen wij **God de Vader**, Degene Die op de Troon zit, en in hoofdstuk 5 ging het over **God de Zoon**, het Lam Dat is geslacht, en hier komen wij dan **God de Heilige Geest** tegen. Hij is de Ruiters op het witte paard <sup>53</sup> van het 1<sup>ste</sup> zegel, Die overwinnende rondtrekt door de wereld in de laatste dagen en **onoverwinnelijk** is: *“En ik zag en zie, een wit paard, en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen.”* (Openbaring 6:2)

Maar eerst zien wij weer het Lam, Dat nu begint met het openen van de zegels. **Het Lam is de gedaante van onze Here Jezus, welke bij uitstek spreekt van Zijn werk van VERZOENING voor ons.** Nu komt Hij echter met het oordeel over een wereld die deze verzoening verwerpt. Tegelijkertijd zal Hij de getrouwen leiden naar **de volheid van verzoening: te mogen behoren tot de volmaakte heilige Bruid van het Lam.** Het 7<sup>de</sup> zegel brengt de Bruiloft van het Lam <sup>54</sup> (zie Openbaring 8 <sup>55</sup>)! En de vorming en vervolmaking van de Bruidsgemeente is het werk van de Heilige Geest. <sup>56</sup> Daarom begint het 1<sup>ste</sup> zegel met deze gezegende Derde Persoon (beter gezegd: met de 3<sup>de</sup> Openbaringsvorm) van de Goddelijke Drie-eenheid.

**Als het Lam de zegels gaat openen komen de oordelen van God over de aarde.** <sup>57</sup> En het zal zo erg worden dat de mensheid die God geheel heeft weggebannen uit haar samenleving zal moeten erkennen dat het **de toorn van God** is!

Aanvankelijk zal er van inkeer echter nog niets te merken zijn. Het openen van de zegels is in het begin van de 20<sup>ste</sup> eeuw begonnen. In 1906 begon de Heilige Geest Zijn triomftocht over de wereld. Over een eenvoudige menigte, bijeen in de Azusastreet in Los Angeles kwam voor het eerst na lange tijd de Geest van God en zij spraken en verheerlijkten God “in nieuwe tongen”.

Het 1<sup>ste</sup> zegel was geopend, het witte paard, en vele opwekkingen van de Heilige Geest vonden sindsdien plaats over heel het aardrond: *“En ik zag en zie, een wit paard, en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen”* (Openbaring 6:2). En uiteindelijk zal het uitmonden in de grote wereldwijde Spade Regen-uitstorting <sup>58</sup> van de Heilige Geest **vlak voor de komst van de Bruidgom**. Dan wordt de Bruid gevormd en gereedgemaakt.

Maar ook het 2<sup>de</sup> zegel ging open, het rode paard: *“En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten (sv: doden). En hem werd een groot zwaard gegeven”* (Openbaring 6:4). Dat was in 1914, toen de 1<sup>ste</sup> Wereldoorlog uitbrak. Sinds die tijd heeft de wereld geen vrede meer gekend en heeft in ontelbare kleine en grote oorlogen het bloed van mensen gevloeid. En het gaat nog steeds door.

<sup>52</sup> In Deuteronomium 6:4 staat: *“Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!)”*

Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (= geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. **Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon.** De leer, dat God uit 3 Personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:

- de 1<sup>ste</sup> Openbaringsvorm van God: de Vader
- de 2<sup>de</sup> Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
- de 3<sup>de</sup> Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.

Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK)

<sup>53</sup> Zie eventueel ons artikel [“Een ANDER geluid – Wie is de ruiters op het WITTE paard uit Openbaring 6 ?”](#) van A. Klein. (noot AK)

<sup>54</sup> Zie eventueel onze studie [“Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>55</sup> Openbaring 8:1, *“En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een halfuur.”*

Een half uur stilzwijgen in de heme! Als in die hemel, die altijd vol van activiteit is, alle stemmen opeens verstommen, wil dat zeggen, dat er een heel belangrijk moment in de uitvoering van Gods Raadsplan der eeuwen moet zijn aangebroken. Het kan niet anders, dit moet **het moment van de voltrekking van het huwelijk van Gods Zoon met Zijn Bruid** van mensenkinderen zijn, een gebeuren in de orde van grootte van de schepping van de mens en van de vleeswording van Jezus Christus. Dit halve uur stilte, van ontzag, verbazing en aanbidding, heeft betrekking op de Bruiloft van het Lam. In Openbaring 10:7 wordt gezegd, dat “wanneer de 7<sup>de</sup> engel op de bazuin zal blazen, de verborgenheid Gods vervuld zal worden”. Het huwelijk van Christus en de Bruidsgemeente wordt genoemd: “de grote verborgenheid” (zie Efeze 5:32). **Wij kunnen dus stellen, dat de openbaring van de verborgenheid Gods BEGINT met de ontsluiting van het 7<sup>de</sup> zegel.** (noot AK)

<sup>56</sup> Zie eventueel onze studie [“De natuurlijke mens en de Heilige Geest”](#) van CJH Theys. (noot AK)

<sup>57</sup> Zie eventueel onze studie [“God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld schudden”](#) en/of [“De dag van JaHWeH / De dag des Heren”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>58</sup> De Spade Regen-uitstorting = Het beeld van de UITSTORTING van de Heilige Geest in de eindtijd (zie Joël 2:23b en 28-29), **nodig om de Gemeente(leden) –vooral in geestelijke zin– klaar te maken voor persoonlijke groei en om nog vele zielen te kunnen winnen voor Christus** tijdens de –wereldwijde– opwekking (zie o.a. Matth. 24:14).

• Zie eventueel onze studie [“De Spade Regen OPWEKKING”](#) van H. Siliakus en/of [“De Spade Regen Opwekking KOMT”](#) (beiden in smartphone-formaat) van E. van den Worm. (noot AK)

Toen kwam het 3<sup>de</sup> zegel, het zwarte paard: “En toen het Lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie, **een zwart paard**, en hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) een stem zeggen: Een maat tarwe voor een penning (letterlijk: “denarie”, het dagloon van een arbeider) en drie maten gerst voor een penning (= **SCHAARSTE AAN VOEDSEL** (!) gepaard met **DUURTE**). En breng de olie en de wijn geen schade toe (= de mensen die het zegel van God op hun voorhoofd hebben – volgens Openbaring 9:4b)” (Openbaring 6:5-6). Wij schrijven 1929, de grote Beurskrach. Hele volkeren werden in armoede gedompeld. Hongersnoden en schaarste aan de meest elementaire levensbehoeften werden “normale” verschijnselen in onze wereld.

Daarna, plusminus vanaf 1945, ging het 4<sup>de</sup> zegel open en kwam het vale of grauwe paard. De dood begon rond te waren door de wereld. Miljoenen stierven sindsdien door besmettelijke ziekten en door welvaartsziekten. Door natuurrampen en door andere soorten van rampen. Ook door schrikbewinden van vele “wilde beesten der aarde”: “En ik zag, en zie: **een grauw paard** en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren (sv: “wilde beesten”) van de aarde.” (Openbaring 6:8)

Omstreeks 1950 ging het 5<sup>de</sup> zegel open. Vele christenen stierven de marteldood, met name onder communistische, islamitische en ultrarechtse regimes: “En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht (sv: **gedood**) waren **omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden**. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang **wit** gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.” (Openbaring 6:9-11)

Onder dit 5<sup>de</sup> zegel leven wij nu (geschreven rond 1990). De gebeurtenissen van het 6<sup>de</sup> zegel (vermeld in Openbaring 6:12-17) zullen plaatshebben aan het eind van Jakobs Benauwdheid <sup>59</sup> (de oorlog van Gog <sup>60</sup>): “En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de Troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want **de grote dag van Zijn toorn is aangebroken** en wie kan dan staande blijven (sv: wie kan [voor God] bestaan)?” (Openb. 6:12-17)

Tot nu toe merken wij er niets van dat de mensheid zich verootmoedigt en de volken “gerechtigheid leren” onder de oordelen van God: “Met heel mijn ziel verlang ik naar U in de nacht, ja, met mijn geest diep in mij zoek ik U ernstig. Want wanneer Uw oordelen over de aarde komen, leren de bewoners van de wereld wat gerechtigheid is” (Jesaja 26:9). Maar onder het 6<sup>de</sup> zegel zal – onder de werkingen van de Heilige Geest <sup>61</sup> – die inkeer komen en tot vele bekeringen leiden. Beschreven wordt hier een stemming van inkeer. Dan zal, in de tijd van de Spade Regen <sup>62</sup> die dan aanbreekt, **de laatste oogst van zielen** binnengehaald worden, zielen die ook aan zullen zitten aan het Bruiloftsmaal! **Groot is Gods genade!**

Wij zien in Openbaring 6 – en zijn daar in onze tijd ook getuige van – dat deze wereld op Gods Brandofferaltair komt te liggen; omdat zij de verzoening door Christus verwerpen. Wanneer er geen slachtoffer (een geslacht offer; er moest bloed vloeien – AK) voor de zonde is, moet de mens zelf betalen. **Vreselijk is het om te vallen in de handen van de levende God!** Het oude Israël kende 5 grote offeranden (ofwel: offers), die op het Brandofferaltair <sup>63</sup> in de Tabernakel <sup>64</sup> – en later in de Tempel – gebracht werden. Deze offeranden vinden wij terug in het huidige tijdsgebeuren:

<sup>59</sup> Zie eventueel onze studie “Wederom Mijn volk (deel 8): De benauwdheid van Jakob” en “Wederom Mijn volk (deel 9): Nā Jakobs benauwdheid” van H. Siliakus. (noot AK)

<sup>60</sup> Zie eventueel onze studie “De Russische opmars – De oorlog van Gog en Magog (volgens Ezechiël 38+39)” van CJH Theys. (noot AK)

<sup>61</sup> Zie eventueel onze studie “De werkingen van de Geest in de eindtijd (het ware Pinksterfeest)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>62</sup> Zie noot 58.

<sup>63</sup> Zie eventueel onze studie “Tabernakel symbolieken (6): Het koperen Brandofferaltair” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>64</sup> Zie eventueel onze studie “De Tabernakel van Israël – Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God” van E. van den Worm. (noot AK)

- **1<sup>ste</sup> zegel – opwekkingen:** het DANKOFFER. <sup>65</sup> God begint met de afzondering en uitredding van de “Noachs”. Danktonen weerklinken over de gehele aarde.
- **2<sup>de</sup> zegel – oorlogen:** het BRANDOFFER <sup>66</sup> van onnoemelijk vele mensenlevens. Het brandoffer was een offer dat men niet bracht omdat men iets misdaan had, maar om God te eren. Dit nu doet de huidige mensheid niet. In al dat bloedvergieten kunnen wij zien dat God de eer gaat opeisen die Hem niet wordt gebracht! Versta de taal van de tekenen der tijden!! En God zal hetzelfde doen met die kinderen Gods die verzuimen Hem te eren in hun leven!
- **3<sup>de</sup> zegel – hongersnoden:** het SPIJSOFFER. <sup>67</sup> Voor velen op aarde is er geen spijs (= voedsel) en dus geen leven meer. Ook in andere opzichten is waar wat hier getoond wordt. Wij zien dat het leven – meer en meer – uit deze wereld wordt weggenomen; omdat zij de Levensvorst niet nodig hebben...
- **4<sup>de</sup> zegel – massaal sterven door ziekten, rampen, schrikbewinden, enzovoort:** het SCHULDOFFER. <sup>68</sup> Een onbekeerlijk mensdom krijgt de schuldrekening van God gepresenteerd.
- **5<sup>de</sup> zegel – martelaren:** het ZONDOFFER. <sup>69</sup> Dit offer was bedoeld als plaatsvervangend verzoenend offer. Nog altijd sterven er vele onschuldige navolgers van Christus, maar nu niet plaatsvervangend en verzoenend, doch om wraak roepend: *“En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?”* (Openbaring 6:10)! Toch zal er straks nog behoud zijn voor degenen die dan alsnog de Naam des Heren aanroepen. Ook in Joël 2 vers 30-32 lezen wij dat in een tijd van “bloed, vuur en rookdampen” er ontkoming zal zijn voor wie zich bekeren: *“Ik zal wondertekene geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende. Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn (sv: bij de overgeblevenen), die de HEERE roepen zal.”* (Joël 2:30-32)

En de Bruidsgemeente zal in die dagen – onder het 6<sup>de</sup> zegel – tot volmaking <sup>70</sup> komen. Het is dan – maar ook nu reeds: *“...Heden, als u Zijn Stem hoort, verhard dan uw hart niet”* (Hebreeën 4:7b) – voor Gods kind de tijd om “alles op het altaar te leggen”, om tot **een volledig en volkomen offer** van zichzelf te komen. Weer zien wij dan het beeld van dat Brandofferaltaar. Maar ook een ander beeld, namelijk dat van de bloedspreuking op het verzoendeksel. <sup>71</sup> Wie tot de volheid van verzoening willen komen, zullen zichzelf geheel moeten geven.

Wie zijn leven niet zal willen verliezen, *“is Mijns niet waardig”* <sup>72</sup>, zei Jezus eenmaal. **Wacht niet langer met deze volkomen overgave!**

<sup>65</sup> Zie eventueel onze studie [“Tabernakel symbolieken \(16\): De Levitische offeranden – deel 1”](#) van E. van den Worm.

#### Korte intro:

In Leviticus hoofdstuk 1 t/m 7 worden 5 typen van OFFERANDEN onderscheiden:

**I. Vrijwillige offeranden** “tot een liefelijke reuk de Here”.

Het zijn offeranden, die GEMEENSCHAP met God en Zijn Christus ten doel hebben en openbaren; offeranden die aan God worden gegeven door de NIEUWE mens in Christus, waarom ze ook wel “offeranden der Gerechtigheid” worden genoemd. (Ps.51:21)

1. het **BRANDOFFER** (Lev.1 + 6:8-13)
2. het **SPIJSOFFER** (Lev.2 + 6:14-18)
3. het **VREDE of DANKOFFER** (Lev.3 + 7:11-34 + 19:5-8)

**II. Verplichte offeranden.** Het zijn offeranden, die VERBROKEN GEMEENSCHAP met God moeten herstellen. Deze offeranden moeten worden gegeven door de OUDE mens tot zijn zelfs behoud in Christus.

4. het **ZONDOFFER** (Lev.4 + 6:24-30)
5. het **SCHULDOFFER** (Lev.5 + 6:1-7 + 7:1-7)

ALLE offeranden wijzen heen naar Christus, Die Zich voor ons op Golgotha offerde; en vertellen ons van onze GEMEENSCHAP, die wij met Christus en Zijn offerande hebben. Ook moeten ALLE offeranden met ZOUT gezouten worden (Lev.2:13, Ezech.43:23-24, Mark.9:49) dat wil zeggen alle offeranden moeten de NIEUWE MENS IN CHRISTUS, HET WOORD GODS, ten doel hebben, die zich door de mens openbaart in de KRACHT en in de LIEFDE GODS. (noot AK)

<sup>66</sup> Zie noot 63.

<sup>67</sup> Zie noot 63.

<sup>68</sup> Zie noot 63.

<sup>69</sup> Zie noot 63.

<sup>70</sup> Zie eventueel onze studie [“De volmaaktheid in Christus, op aarde, in de eindtijd”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>71</sup> In de 1<sup>ste</sup> plaats beeldt de Ark van het Verbond **de Troon van God** uit. De beide Cherubs en het Verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn 3 openbaringsvormen uit. De Cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en **het Verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit**. Gods wezen is een Eénheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit 3 personen bestaat, is een dwaling. In Deut.6:4 staat: *“Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!).”*

De Ark van het Verbond staat in de 2<sup>de</sup> plaats voor **de Bruiloft of Eenwording van het Lam van God en Zijn Bruid**. (noot AK)

<sup>72</sup> Mattheüs 10:37-38, *“Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig. En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig.”* (noot AK)

Voor meer info en 'vers voor vers' UITLEG over dit 6<sup>de</sup> hoofdstuk van Openbaring, zie:

1. "[Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL](#)". Link naar [hoofdstuk 6](#), studie van Bijbelleraar CJH Theys.
2. "[Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen](#)". Link naar [hoofdstuk 6](#), studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

## Hoofdstuk 7

# Wijs of dwaas

"En (de "andere Engel", uit vers 2) zei: **Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.**" (Openbaring 7:3)

Onze Here Jezus Christus is deze "andere Engel", Die opkomt van de opgang der zon, Die "het Zegel van de levende God" heeft en Die wij hier horen spreken: "En ik zag een andere Engel opkomen van waar de zon opgaat, met het Zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de 4 engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen." (Openbaring 7:2)

**Hij – de Here Jezus Christus – heeft de toekomst in Zijn hand.**

In dit hoofdstuk wordt gesproken over twee groepen van gelovigen, die ogenschijnlijk niets met elkaar gemeen hebben. Toch heeft God deze – in dit 7<sup>de</sup> hoofdstuk, het getal van Goddelijke heiligheid en volmaaktheid – tezamen gebracht. Het getal 7<sup>73</sup> spreekt van het "hoogste" waartoe een mens kan komen, althans wanneer hij waarlijk God toebehoort. De overeenkomst tussen die twee groepen die er in de eindtijd zullen zijn, is dat beide zullen opklimmen tot het hoogste. Maar dat zal zijn langs verschillende wegen.

**De 144.000 verzegelden zijn een groep sublieme kinderen Gods, die voortkomen uit de Bruidsgemeente:**

- "En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: **144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.** Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Aser waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Naftali waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Manasse waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Issaschar waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld." (Openbaring 7:4-8)

Het is dezelfde groep die in Openbaring 12 vers 5 "de mannelijke zoon"<sup>74</sup> genoemd wordt: "En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon." (sv)

In Openbaring 14 vers 4b lezen wij van hen dat zij het Lam volgen waarheen Het ook gaat: "Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam." **Volkomen toewijding (!) en volmaakte navolging.**

De andere groep "de schare die niemand tellen kan" – let op de tegenstelling met die schare van 144.000 waarvan wel het aantal genoemd wordt – zijn de martelaren die uit de Grote Verdrukking komen:

- "Hierna zag ik en zie, **een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen (sv: geslachten), volken en talen, stond vóór de Troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand.** En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de Troon zit, en van het Lam! En alle engelen stonden rondom de Troon, de ouderlingen en de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens). Zij wierpen zich vóór de Troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En één van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: **Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam.** Daarom zijn zij vóór de Troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de Troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden (sv: Die op de Troon zit, zal hen overschaduwten). Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen." (Openbaring 7:9-17)

<sup>73</sup> Voor meer uitleg over het getal 7, zie onze studie "[De symboliek der Bijbelse getallen](#)" van CJH Theys. (noot AK)

<sup>74</sup> Zie eventueel onze studie "[De geboorte van de mannelijke zoon](#)" van H. Siliakus. (noot AK)



Het zijn kinderen Gods die onder de meest verschrikkelijke omstandigheden Jezus trouw zullen blijven. Zij zullen ter slachting worden geleid, net als het Lam Dat hen zal weiden: *“Want het Lam, Dat in het midden van de Troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar (sv: zal hun een Leidsman zijn tot) de **levende waterbronnen**. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.”* (Openbaring 7:17)

Wij kunnen deze twee groepen van gelovigen vergelijken met de twee draagbomen van het Brandofferaltaar (zie Exodus 27:6-7 <sup>75</sup>). Beiden dragen of ondersteunen de gedachte van dit Brandofferaltaar. **De martelaren zullen zichzelf letterlijk ten offer overgeven**. De 144.000 zullen in toewijding en overgave hetzelfde doen. Zij komen beide tot HET HOOGSTE OFFER.

Om tot die martelaren te mogen behoren is, nader beschouwd, echter verre van aantrekkelijk! Welk een ernstige waarschuwing klinkt hier daarom door! Wij zien hier wat in de (opwekkings)tijd van het 6<sup>de</sup> zegel zal gebeuren. Een klein aantal gelovigen zal in die dagen **jagen naar het Bruiloftskleed en naar de VOLHEID van de Geest**. Maar een ontelbaar grote schare zal zich dwaas gedragen en (als gevolg daarvan) de Grote Verdrukking in moeten gaan! De meeste kinderen Gods zullen buiten de Bruiloftszaal moeten blijven (het 7<sup>de</sup> zegel brengt de Bruiloft van het Lam <sup>76</sup>). Hoe ernstig nemen wij dit?

De *“mannelijke zoon”* uit de Bruidsgemeente zal, net als de Bruid zelf, het zegel Gods ontvangen: *“...totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd VERZEGELD hebben.”* (Openbaring 7:3b)

Dit zegel Gods spreekt ons van de VERVULLING met de Heilige Geest: *“In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte.”* (Efeze 1:13)

De duivelse nabootsing is het teken van het beest, als zijnde de antichrist: *“En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan (sv: mag) kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.”* (Openbaring 13:16-17)

In het geval van *“de mannelijke zoon”* zal dit een VERVULLING zijn zonder maat, zoals ook Jezus ontving. Zij – de 144.000 – ontvangen het zegel van Jezus, Die de Doper is met de Heilige Geest: *“En ik zag een andere Engel opkomen van waar de zon opgaat, met het Zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de 4 engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen.”* (Openbaring 7:2)

Merkwaardigerwijs moeten *“de 4 engelen”* van de 4 eerste bazuinen wachten met *“het beschadigen van de aarde”* totdat deze VERZEGELING zijn beslag heeft gekregen.

De vergiftiging van het leefmilieu, die in onze tijd (geschreven rond 1990) al begonnen is, zal zich pas daarna in volle hevigheid doorzetten! Ook de zo genaamde milieuvervuiling is een teken van de tijd. En straks, als de bazuinen worden geblazen (zie Openbaring 8 <sup>77</sup>), zal het zich niet beperken tot het milieu in natuurlijke zin. **Ook een grote geestelijke vergiftiging, een vergiftiging van het denken, zal plaatshebben!**

Bidt daarom dat u tot die verzegelden mag behoren. Vraagt u zich af wie of wat dezen zullen zijn?

Zij zijn te vergelijken met de Bloeiende Staf van Aäron (= als beeld van de Heilige Geest – AK <sup>78</sup>) (zie Numeri 17), één van de drie voorwerpen in de Ark van het Verbond. <sup>79</sup> Het was een amandeltak, van de zo genaam-

<sup>75</sup> Exodus 27:6-7, *“Verder moet u draagbomen voor het altaar maken, draagbomen van acaciahout, en ze met koper overtrekken. Zijn draagbomen moeten zó in de ringen gestoken worden dat de draagbomen aan beide zijanten van het altaar zijn als men het draagt.”* (noot AK)

<sup>76</sup> Zie eventueel onze studie [“Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>77</sup> Zie eventueel onze studies hierover:

[“Openbaring, hoofdstuk 8: De opening van het 7<sup>de</sup> zegel”](#) (die achtereenvolgens de 7 bazuinoordelen over deze wereld brengt) en

[“Openbaring, hoofdstuk 9: Het 5<sup>de</sup> en 6<sup>de</sup> bazuin-OORDEEL ten tijde van de grote verdrukking”](#), beiden van E. van den Worm.

[“Openbaring, hoofdstuk 8: De bazuinen gaan klinken”](#) en

[“Openbaring, hoofdstuk 9: De culminatie van de demonische machten tot de antichristelijke heerschappij](#) (het begin van de grote verdrukking)”, beiden van CJH Theys. (noot AK)

<sup>78</sup> De Bloeiende Staf van Aäron = De priesterstaf (als beeld van de priesterbediening) – dus de Zalving van degene die **God** tot een zeker ambt geroepen heeft – zal in deze bediening **bloeien en vrucht-dragen**. Dit is Gods getuigenis, dat **Hij Zijn dienstknecht heeft aangesteld**. Er is in dit opzicht voor Gods dienstknecht een ZICHTBARE en een ONZICHTBARE zegen op zijn arbeid, een zegen die hij hier op aarde ziet en een zegen die hij pas in de eeuwigheid ziet.

De "Bloeiende Staf van Aäron" kan worden vergeleken met de BLOEIENDE WIJNRANK. Ze groeit en bloeit en draagt vrucht, omdat ze in de Wijnstok blijft, omdat ze de LEVENSSAPPEN van de hemelse WIJNSTOK deelachtig is en omdat God, de hemelse Landman, dezelve in **Zijn Kracht** heeft gesteld tot rijke en blijvende VRUCHTDRACHT. (noot AK)

<sup>79</sup> In de Ark van het Verbond lagen:

- de **krui met manna** (Exodus 16:33-34);
- de **staf van Aäron**, die gebloeid had en amandelen gedragen had (Numeri 17:10);
- de **tafelen der wet** waren er ook in geborgen (Exodus 25:16 + 40:20, Hebreeën 9:4). (noot AK)

de “waakboom”<sup>80</sup> (de Hebreeuwse naam voor amandelboom, omdat deze als eerste na de winter bloe-  
sems en vruchten draagt). Het zullen **waakzame kinderen Gods** zijn en letterlijk “*eerstelingen*”, die tot  
volle bloei en vruchtdracht voor Jezus komen: “*Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe  
gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam.*” (Openbaring  
14:4b)

Het getal 144.000 is voor alles een symbolisch getal. De som van haar cijfers is 9, het getal van VOL-  
HEID in vruchtdracht en gaven van de Heilige Geest.<sup>81</sup> De “144.000” of “*de mannelijke zoon*” zal **een  
keurkorps UIT de Bruidsgemeente** zijn<sup>82</sup>, **voortreffelijk in de navolging en het dienen van Jezus**.  
Zij zijn knechten Gods en zonen van Jezus en zij zullen – net als Aäron – aanvankelijk door hun mede-  
gelovigen miskend worden, doch niettemin de hoogste erkenning **van God Zelf** ontvangen.

Voor wie willen wij “bloeien” en schitteren in dit leven? Voor onszelf of voor Jezus??

Willen wij dwaas zijn of wijs?

Het is de ernstige vraag die ons in dit hoofdstuk wordt gesteld.

Voor meer info en ‘vers voor vers’ UITLEG over dit 7<sup>de</sup> hoofdstuk van Openbaring, zie:

1. [“Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”](#). Link naar [hoofdstuk 7](#), studie van Bijbelleraar CJH Theys.
2. [“Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen”](#). Link naar [hoofdstuk 7](#), studie van Bijbelle-  
raar E. van den Worm.

## Hoofdstuk 8

# Oordeel over het vlees

“*En de (andere) Engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de  
aarde, en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving.*” (Openbaring 8:5)

Krachtvolle gebeden zullen in de laatste dagen opgezonden worden door de Bruidsgemeente des He-  
ren. En **God zal de volle zegen van Zijn Geest uitstorten**. De tot volheid gekomen aanbidding zal ech-  
ter ook een terugslag hebben op de wereld van die dagen, zo lezen wij hier. Dit zal gebeuren wanneer  
het 7<sup>de</sup> zegel opengaat.

Over de opening van dit 7<sup>de</sup> en laatste zegel lezen wij in dit 8<sup>ste</sup> hoofdstuk. Het zal de openbaring bren-  
gen van “**de grote verborgenheid**” (uit Efeze 5:32), de huwelijksgemeenschap tussen Christus en Zijn  
van de aarde gekochte Bruid: “*Dit geheimenis (sv: deze verborgenheid) is groot; maar ik spreek met het oog  
op Christus en de Gemeente.*”

Iets zo groot en zo wonderbaar vindt dan plaats, dat de gehele hemel – in een verbaasd en verwonderd  
stilzwijgen – de adem zal inhouden: “*En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een  
stilte (sv: stilzwijgen) in de hemel van ongeveer een halfuur.*” (Openbaring 8:1)

Dan gaat het verzegelde Boek open. De verborgen inhoud van het Boek van God wordt dan geheel  
openbaar. Niet dat er dan ineens een geheel nieuw Boek van God erbij is. Neen, de verborgen zijde van  
het Boek zal openbaar worden in een Gemeente waarin het Woord van God opnieuw zal zijn vleesge-  
worden. Een Gemeente waarin het Woord rijkelijk zal wonen, de smetteloze Bruidsgemeente. En dan  
moet er wel meteen op volgen dat Hij, Die het vleesgeworden Woord Zelf is, deze Bruid trouwt. Dit zal  
het moment zijn waarnaar onze Heer eeuwenlang heeft uitgezien. Met “het waterbad van/door het  
Woord” reinigt Hij Zijn Gemeente, opdat zij eenmaal als een vlekkeloze en rimpelloze Bruid voor Hem  
zal staan: “*Opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat*

<sup>80</sup> De Hebreeuwse betekenis van het woord amandel heeft ook de betekenis van **waakzaam, oplettend**. De amandeltwijg  
wordt ook wel ‘**waakboom**’ genoemd: Hij, de Bewaker, waakt over Zijn Woord omdat in vervulling te brengen, maar Hij waakt  
ook over hen die Zijn Woord brengen. (noot AK)

<sup>81</sup> Zie eventueel onze studie “[De Gever en Zijn Gaven](#)” van CJH Theys. (noot AK)

<sup>82</sup> Jezus komt als BRUIDEGOM voor Zijn – reeds op deze aarde – gereinigde Bruid. De Bruiloft van het Lam is dan een feit en  
**Zijn Vrouw** (voorheen genaamd de Bruid) **is dan** – nàdat de Bruiloft heeft plaatsgevonden – **reeds zwanger geworden** (zie  
Openb. 12:2) **van de geestelijke zonen, de 144.000 (die – in geestelijke zin natuurlijk – “uit haar voortkomen”** door de VOL-  
LE INWONING en WERKING van de Heilige Geest) **vanwege de gemeenschap** (in de geest) **met haar Bruidegom**.

In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te  
zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het  
Lichaam van de Bruid / Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar **opeens**, net als bij een natuurlij-  
ke geboorte, wordt deze zoon **OPENBAAR** (= **het openbaar worden van de zonen Gods** – zie Rom. 8:18-19). Het is dus niet  
“de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (= manifesteert zich)  
**in de status van “een VOLWASSEN”** (= geestelijk VOLMAAKTE) **zoon**. Waarlijk gekomen tot “*de maat van de grootte van de  
volheid van Christus*” (Efeze 4:13). (noot AK)

Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen (sv: heerlijk zou voorstellen), een Gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij **heilig** en smetteloos (sv: onberispelijk) zou zijn.” (Efeze 5:26-27)

Het 7<sup>de</sup> zegel brengt dus ook het huwelijk en de Bruiloft van het Lam.<sup>83</sup> De bruiloft, een feest met vele genodigden, is in feite een heen-wijzing naar het feest van hun eerste samenzijn van man en vrouw alleen. Dat is de eigenlijke bruiloft. De Bruiloft van het Lam is het feest van **de huwelijksgemeenschap van Christus en de Bruidsgemeente** (in geestelijke zin wel te verstaan – AK<sup>84</sup>) achter gesloten deuren, de overschaduwing en bevruchting van de Bruid (waarna zij een “*mannelijke zoon*” ter wereld zal brengen<sup>85</sup> – zie Openbaring 12<sup>86</sup>).

Dit alles brengt het 7<sup>de</sup> zegel. Ontzagwekkend!

Het is niet vreemd dat dan alle stemmen zwijgen. **Het Goddelijk Raadsplan nadert dan Zijn voltooiing.** Dit is het doel dat God voorhad, toen Hij eenmaal sprak: “...*Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis*” (Genesis 1:26a)

Het zal een Gemeente zijn die het vlees volkomen zal hebben overwonnen. Vleselijke lusten zullen de leden van deze Gemeente niet meer kennen en bijgevolg zullen zij ook **niet meer zondigen**. Wij komen hier de gedachte van het Koperen Wasvat<sup>87</sup> tegen, het object dat, onder meer, verwijst naar de waterdoop en waaraan de betekenis verbonden is van **het oordeel over het vlees** (“...*Het einde van alle vlees...*” zei God in Genesis 6:13, bij de waterdoop van een wereld). Het Wasvat is het object van reiniging, schoonmaking, afrekening (**met alle zonde**). Een werk dat in de Bruidsgemeente voltrokken wordt door de **reiniging** door het badwater van het Woord. In de Bruid zal het vlees tot haar einde gekomen zijn. Zelfs lichamelijke honger en dorst zal haar niet meer deren.

Maar deze gedachte van **het oordeel over het vlees** komt in dit 8<sup>ste</sup> hoofdstuk – het hoofdstuk van het “nieuwe begin” (het getal 8<sup>88</sup>) – ook op een andere wijze naar voren. De gebeden van de heiligen van de Bruidsgemeente – zuiver reukwerk (dat ware aanbidding is) van zielen die waarlijk en volkomen opgaan tot God en leven in Hem – worden door Jezus op de aarde geworpen: “*En er kwam een andere Engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar vóór de Troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de Engel op tot vóór God. En de Engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde, en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving.*” (Openbaring 8:3-5)

De “andere Engel” is hier opnieuw onze Here Jezus Christus. Uit wat Hij hier doet moeten wij niet afleiden dat Hij de gebeden en de aanbidding geringschat. Integendeel. Hij doet dit als een aanklacht en als een oordeel over allen die God nimmer zochten. Het wil zeggen dat **de genadetijd dan definitief voorbij** is. Beking is dan niet meer mogelijk. Nadat dit geschied is zal geen enkel mens meer tot beking kunnen komen, ook geen Jood.

Want, **dan komen nog zwaardere oordelen over deze wereld.** De donderslagen en bliksemstralen wijzen daarop. De zegeloordeelen zijn schokkend, de bazuinoordelen zijn nog schokkender. De beschadiging van de aarde – in hoofdstuk 7 reeds aangekondigd – begint, die tot de onverbiddelijke eliminatie en liquidatie van alle goddeloze en vleselijke mensen zal leiden! Nu geen “brandofferaltaar-oordelen” meer – oordelen die het karakter hebben van tuchtiging, waarbij nog beking mogelijk is – maar nu hebben we met de “koperen wasvat-oordelen” te maken, oordelen die leiden tot vernietiging, eliminatie, einde van alle vlees, waarbij geen beking meer mogelijk zal zijn.

Droegen de zegeloordeelen het stempel van God de Zoon en van Zijn genade, de bazuinoordelen zijn de oordelen van God de Vader, Die een liefhebbend Vader voor ieder mens wil zijn, maar Die echter niet met Zich laat spotten. **God is Liefde, maar Hij is ook een verterend Vuur!** In het licht van de Ark van het Verbond<sup>89</sup> gezien, staan het 8<sup>ste</sup> en 9<sup>de</sup> hoofdstuk in het teken van de 1<sup>ste</sup> Cherub op het Verzoendeksel, een typbeeld van God de Vader. In dit 8<sup>ste</sup> hoofdstuk worden de eerste 4 bazuin-oordelen beschreven:

<sup>83</sup> Zie eventueel onze studie “[Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>84</sup> Misschien ten overvloede, maar sommigen leren / denken dat er LETTERLIJK 144.000 vrouwen / maagden zwanger zullen (moeten) worden door de overschaduwing van de Heilige Geest, net als bij de geboorte van Jezus, om vervolgens dan ook echt 144.000 zonen / heilanden te (kunnen) baren, die dan aan Jezus gelijk zullen zijn.

Ook zijn er voorgangers in bepaalde “christelijke” sekten (vooral in Amerika hoor je daar – helaas – met enige regelmaat van de klok van) die geslachtsgemeenschap met hun, vaak nog heel jonge volgelingen hebben (het “moeten” immers maagden zijn), en die dan denken zo Gods plan te volbrengen. Maar... **dit zijn grote MISVATTINGEN en dito DWALINGEN !!** (noot AK)

<sup>85</sup> Zie eventueel onze studie “[De geboorte van de mannelijke zoon](#)” van H. Siliakus. (noot AK)

<sup>86</sup> Zie eventueel onze studies hiervan: “[Openbaring 12](#)” van CJH Theys en/of “[Openbaring 12](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>87</sup> Zie eventueel onze studie “[Tabernakel symbolieken \(7\): Het koperen Wasvat](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>88</sup> Voor meer uitleg over **het getal 8**, zie onze studie “[De symboliek der Bijbelse getallen](#)” van CJH Theys. (noot AK)

<sup>89</sup> Zie eventueel onze studie “[Tabernakel symbolieken \(20\): De Ark des Verbonds](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

- De 1<sup>ste</sup> **bazuin** betreft het MILIEU: Het leefmilieu van de aarde wordt definitief verwoest.
- De 2<sup>de</sup> **bazuin** heeft betrekking op het terrein van de POLITIEK: De vurige berg die in de volkeren-zee wordt geworpen, is het antichristelijke wereldrijk. Een politieke ontwikkeling die zal leiden tot de vermaling van alle individualiteit. De mens wordt een nummer en zal op alle terreinen van het leven aan de leiband van “Big Brother” moeten lopen.
- De 3<sup>de</sup> **bazuin** betreft het GEESTELIJK LEVEN: De geesten van de mensen worden vergiftigd. Het eerste optreden van de valse profeet zal alle wateren en bronnen (in geestelijke zin) bitter maken.
- De 4<sup>de</sup> **bazuin** handelt over de SAMENLEVING: Duisternis zal vallen over maatschappij en samenleving.

Aldus zal – nadat de Bruidsgemeente tot de volmaaktheid zal zijn gekomen en het vlees volkomen overwonnen zal hebben – een aanvang gemaakt worden met het oordeel over het vlees in een andere zin. God begint af te rekenen met een onbekeerlijk en goddeloos mensdom.

**Wee hen, die zullen vallen in de handen van de levende God!**

Voor meer info en ‘vers voor vers’ UITLEG over dit 8<sup>ste</sup> hoofdstuk van Openbaring, zie:

1. **“Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”**. Link naar [hoofdstuk 8](#), studie van Bijbelleraar CJH Theys.
2. **“Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen”**. Link naar [hoofdstuk 8](#), studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

## Hoofdstuk 9

# Niet langer twisten

*“En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven.”* (Openbaring 9:1)

Wanneer wij in Gods Woord lezen over de dingen die gaan komen, kunnen wij God niet genoeg danken dat Hij “ons maakte tot Zijn kind”. In Openbaring 9 lezen wij over de meest verschrikkelijke tijd die de aarde ooit gekend zal hebben, **de Grote Verdrukking**. De Here wil ons uit **dat “uur van de verzoeking”** bewaren (volgens Openbaring 3:10), maar dan moeten wij wel Zijn Woord in lijdzaamheid bewaren: *“Omdat u het woord van Mijn volharding (sv: lijdzaamheid) hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor (sv: uit) het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.”* (Openb. 3:10)

Als de 5<sup>de</sup> engel heeft gebazuind, wordt satan uit de hemel geworpen. Niet langer zal hij Gods kinderen aan kunnen klagen bij God. Na de opname van de “mannelijke zoon”<sup>90</sup> wordt hij, satan, uit de hemel verwijderd: *“En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en **satan** genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.”* (Openbaring 12:9<sup>91</sup>)

Maar op aarde zal hij in een mens varen en zich manifesteren als de antichrist, de valse messias. Deze mens zal de Judas van de eindtijd zijn die door een ongehoorzaam mensengeslacht als redder en supermens verwelkomd zal worden. De Grote Verdrukking begint dan. Alle vlees komt onder het oordeel, zoals eertijds ten tijde van de zondvloed. Bij de 5<sup>de</sup> en de 6<sup>de</sup> bazuin – ook genoemd het 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> wee – krijgt satan voor korte tijd vrij spel en, binnen zekere grenzen, alle macht op aarde. **God laat door hem het goddeloze mensdom straffen**. Als Hij het nodig acht, gebruikt God zelfs de duivel/satan! God zet hem in om het “Koperen Wasvat-oordeel” over deze wereld te voltrekken. De dan levende mensheid zal de volkomen vernietiging wachten in Gods “oordeels-zee”.

Alle gebeurtenissen zullen, van dan af, ervan blijken geven dat God dan niet langer twist met de mens. Aan Zijn geduld en lankmoedigheid zal een einde gekomen zijn. Net als in de dagen van de zondvloed zal de Here zeggen: *“Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is.”* (Genesis 6:3a)

De 5<sup>de</sup> bazuinplaag betekent dat horden van demonen worden losgelaten op de mensheid. Vijf maanden van pijniging door demonen breken dan aan (volgens Openbaring 9:5), waarbij ze zelfs niet kunnen sterven:

- *“En hun (de demonen) werd macht gegeven, niet om hen te doden, maar **om hen te pijnigen, 5 maanden lang**. Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt.”* (Openb. 9:5)

<sup>90</sup> Zie eventueel onze (deel)studie “De wegrukking van de mannelijke zoon”, te vinden in **deel 11** van de studie “Dingen die [met] haast geschieden moeten (uitleg boek Openbaring)” van H. Siliakus. (noot AK)

<sup>91</sup> Voor meer uitleg over dit 9<sup>de</sup> vers, zie onze studies hierover: “Openbaring 12” van CJH Theys en/of “Openbaring 12” van E. van den Worm. (noot AK)

- “En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken maar die niet vinden. En zij zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvlugten.” (Openbaring 9:6)

De demonen zullen de overhand hebben op de aarde gedurende dezelfde tijd als de wateren de overhand hadden over de aarde tijdens de zondvloed – 150 dagen of 5 maanden – zie Genesis 7 vers 24: “En het water had 150 dagen lang de overhand op de aarde.”

Het zal een gruwelijke plaag zijn, waarbij men helse pijnen zal moeten doorstaan. Daarna komt de 6<sup>de</sup> bazuin met een onvoorstelbaar gruwelijke oorlog: “Door deze 3 werd **het derde deel van de mensen gedood**: door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam.” (Openbaring 9:18)

**De antichrist zal zijn absolute alleenheerschappij vestigen op deze aarde.** Alle nationalisme en zelfbeschikkingsdrang – waarover we in onze tijd (geschreven rond 1990) zoveel horen – zal meedogenloos de kop ingedrukt worden. De hele wereld komt dan onder de knoet van de antichrist (dan hebben die dwaze strevers naar “één Europa” en naar een “één wereldregering” hun zin!). De gehele wereld zal onder zijn laars vermorzeld worden. **Geen enkel mens zal meer vrij of zichzelf kunnen zijn.** God trekt Zich terug, Hij zal niet langer twisten met de mens, en dit zal het gevolg zijn. Maar zij zullen zich ook niet meer kunnen bekeren: “En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal.” (Openbaring 9:20-21)

Want, **de Heilige Geest is dan uit de wereld weggenomen.** Alle vlees wordt aan de vernietiging prijsgegeven.

Gods Geest zal niet meer twisten met de mens. Maar nu, in onze dagen, werkt Hij nog aan mensenharten en zal/wil hen overtuigen van hun “zonde”, van de “gerechtigheid” (die er is “in Christus”) en van het komende “oordeel”: “En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel.” (Johannes 16:8 <sup>92</sup>)

Welk een dringende waarschuwing gaat er uit van dit 9<sup>de</sup> hoofdstuk van het Boek Openbaring. Laat ons de stem van de Heilige Geest niet smoren, want anders zullen wij zelf in het oordeel van God gesmoord worden. **Nu zoekt die Stem nog ons behoud**, straks zal hij de ondergang van de mensen zoeken. Lees Openbaring 9 vers 13: “En de zesde engel blies op de bazuin, en ik hoorde uit de 4 hoorns van het gouden altaar dat vóór God stond, één stem komen.”

De Stem uit “de 4 hoorns” van het Reukofferaltaar <sup>93</sup> voor Gods Troon, is de Heilige Geest, Die immers **de kracht** – symboliek van de hoorns – verleent aan de gebeden der heiligen (het reukwerk <sup>94</sup> van het Reuk- of Wierookaltaar).

Daarom wordt – zolang het nog heden genaamd wordt – gezegd: “...Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet!” (Hebreeën 4:7)

**Maak u gereed om uw Bruidegom te ontmoeten.**

Voor meer info en ‘vers voor vers’ UITLEG over dit 9<sup>de</sup> hoofdstuk van Openbaring, zie:

1. “**Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL**”. Link naar [hoofdstuk 9](#), studie van Bijbelleraar CJH Theys.
2. “**Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen**”. Link naar [hoofdstuk 9](#), studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

## Hoofdstuk 10

# Het uur van beslissing

“En Hij (de “andere sterke Engel”, uit vers 1) zwoer bij Hem Die leeft in alle eeuwigheid, Die de hemel heeft geschapen met wat daarin is, de aarde met wat daarop is en de zee met wat daarin is, dat er **geen tijd**

<sup>92</sup> Voor meer UITLEG van dit vers, zie onze ‘vers voor vers’ studie “[Johannes – Het Boek over het leven van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van God](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>93</sup> Zie eventueel onze studie “[Tabernakel symbolieken \(12\): Het REUKALTAAR en het reukwerk](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>94</sup> Er mocht geen “vreemd vuur” gebruikt worden bij het branden van het reukwerk; ook mocht er hierbij geen “vreemd reukwerk” gebruikt worden. Dit wil zeggen: **onze gebeden moeten zuivere motieven kennen**. Ze moeten rein en heilig zijn én gedreven door de LIEFDE en BEWOGENHEDEN Gods en enkel en alleen strekken tot verheerlijking van het Lam van God en de GENADE-WERKINGEN Gods.

Er mochten geen spijsoffer, drankoffer of brandoffer op dit reukaltaar komen. Ons gebedsleven mag niet gedreven worden door WETTISCHE motieven of gebonden zijn aan WETTISCHE beginselen, omdat een wettische instelling de liefde en de genade Gods en de werkingen van de Heilige Geest in ons doodt! Geen vaste, opgelegde uren dus, waardoor het gebedsleven een last, een plicht, wordt, maar **het moet gedreven worden door de werkingen en de stuwingen van de Liefde Gods in ons alleen**. (noot AK)

**meer** zou zijn. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis (sv: [de verborgenheid](#)) van God volbracht (sv: [vervuld](#)) worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.” (Openbaring 10:6-7)

**Als de oordelen Gods over deze wereld gaan, zullen zegeningen het deel zijn van de rechtvaardigen.** De boom geplant aan waterstromen (lees Psalm 1<sup>95</sup>) blijft fris en groen, ook in tijden van dorheid en droogte. De Bijbel vergelijkt de rechtvaardige met zo'n boom en in de eindtijd zal eens te meer blijken hoe waar dit is.

Wij gevoelen, wanneer wij dit 10<sup>de</sup> hoofdstuk lezen, dat alsdan **een beslissend ogenblik in de eindtijd** is aangebroken. Vers 6, hierboven vermeld, zegt dat er dan geen tijd meer over is, geen uitstel meer. De verborgenheid van het Koninkrijk Gods staat dan op het punt openbaar te worden (zie vers 7). **Die verborgenheid**, waarvan bijna alle profeten geprofeteerd hebben – “de heerlijkheid Gods zal de gehele aarde bedekken”<sup>96</sup> – en waarvan de profetengemeente van de eindtijd (de Bruidsgemeente die VOL van de Heilige Geest is) weet zal hebben. De vervulling van deze verborgenheid zal worden ingeluid door de 7<sup>de</sup> en laatste bazuin. **Pas daarna zal Christus in het openbaar, dus zichtbaar voor allen, wederkomen** – in heerlijkheid en met grote kracht – **om Zijn Koninkrijk<sup>97</sup> hier op aarde te vestigen** (zie 1 Korinthe 15:52 en 1 Thessalonicenzen 4:16 – dit is de wederkomst na de Grote Verdrukking):

- “In een ondeelbaar ogenblik (sv: [In een punt des tijds](#)), in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.”
- “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God **neerdalen uit de hemel**. En de doden die in Christus zijn (sv: [en die in Christus gestorven zijn](#)), zullen eerst opstaan.”

Wij zien de Wederkomende Heer hier in Openbaring 10, in de verzen 1 t/m 3: “En ik zag een andere sterke Engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven Zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon, en Zijn voeten waren als zuilen (sv: [pilaren](#)) van vuur. En Hij had in Zijn hand een boekje, dat geopend was. En Hij zette Zijn rechtersoet op de zee en Zijn linker op de aarde. En Hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult. En toen Hij geroepen had, lieten de 7 donderslagen<sup>98</sup> hun stemmen horen.”

Hij staat hier met Zijn voeten op de aarde en de zee, ten teken dat Hij gereed staat om Zijn rechtmatig bezit op te eisen. De spanning van het naderbij komen van dit moment is in dit 10<sup>de</sup> hoofdstuk voelbaar. Het is alsof er een deur opengaat. Het is niet moeilijk in dit hoofdstuk de “Deurgedachte” te onderscheiden (de Deur tot het Heiligdom<sup>99</sup>, de Tempel). Zware oordelen zijn dan al over de aarde gekomen (de “[Brandofferaltaar](#)-oordelen” en de “[Koperen Wasvat](#)-oordelen”). Maar die Deur – die opengaat en waarachter de vervulling van Gods Voornemen zich al aankondigt – **voerspelt voor de goddeloze wereld dan weinig goeds!**

Dan is er geen tijd, geen uitstel meer. Het opengaan van de Tabernakel Gods zal het einde betekenen voor deze goddeloze wereld: “En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.” (Openbaring 11:19)

Dan spoeden alle gebeurtenissen naar het einde.

Het begint echter met dat Boek dat (ofwel: met die Boekrol die) geheel opengegaan is, waarvan alle 7 zegels zijn verbroken en dat hier opnieuw gezien wordt in de hand van de Here Jezus Christus (zie vers 2a), Die ook hier weer genoemd wordt “de andere sterke Engel” (vergelijk dit met “de andere Engel” uit Openbaring 7:2). Het is **het Woord dat volkomen vleesgeworden zal zijn in de Bruidsgemeente**. De Bruidsgemeente zal het begin zijn van het Koninkrijk Gods op aarde. Zij zal als eerste het geheim van die verborgenheid kennen. Zij zal de volle zegen van God ontvangen, de volheid van de Geest. Maar de volmaakte werkingen van dat Woord in de Bruid zullen haar ook bitterheid brengen (lees Openbaring 10 vers 8-11, waar Johannes een typebeeld van de Bruidsgemeente is): “En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei: Ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de Engel Die op de zee en op de aarde staat. En ik ging naar de Engel toe en zei tegen Hem: Geef mij dat boekje. En Hij zei tegen mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw

<sup>95</sup> Psalm 1:1-3, “Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. **Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.**” (noot AK)

<sup>96</sup> Numeri 14:21, “Echter, zo waar Ik leef, **de hele aarde zal met de heerlijkheid van de HEERE vervuld worden!**” (noot AK)

<sup>97</sup> Zie eventueel onze studie “[Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>98</sup> Zie eventueel onze studie “[De 7 donderslagen van Openbaring 10:3](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>99</sup> Zie eventueel onze studie “[Tabernakel symbolieken \(9\): De DEUR en de heilige zalfolie](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

*mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de Engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. En Hij zei tegen mij: **U moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen.***

Wij kunnen gerust zeggen: de Deur gaat allereerst open voor de Bruid, maar... bitterheid en zoetheid zal het haar brengen. Zij zal de krachten van de toekomstige eeuw reeds ontvangen en **een machtig getuigenis geven in de wereld vlak voor de Grote Verdrukking aanbreekt**: *“...profeteren over vele volken, naties, talen en koningen.”*

Het Brood des Levens, het hemels Manna, zal zij tot verzadiging toe gegeten hebben.

Gezien in het licht van de [Ark van het Verbond](#) komen wij in dit hoofdstuk de Kruik met manna <sup>100</sup> tegen. **De Bruid zal de dubbele portie van het Woord en een dubbel deel van de Geest van Christus hebben ontvangen.** Het Goddelijke leven zal in haar zijn en dat zal ook openbaar worden: *“U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn (of: verborgen blijven).”* (Mattheüs 5:14)

Zal het opengaan van de Deur ons zegen brengen of de volheid van oordeel?

Het hangt er vanaf of u zo'n boom bent bij de waterstroom van Gods Geest (volgens Psalm 1:1-3).

**Geplant te zijn bij die waterstroom wil zeggen dat het Woord van God een vaste plaats in uw leven heeft gekregen.**

Bent u al bereid om de bitterheid van het Woord te dragen?

Voor meer info en 'vers voor vers' UITLEG over dit 10<sup>de</sup> hoofdstuk van Openbaring, zie:

1. **“Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”**. Link naar [hoofdstuk 10](#), studie van Bijbelleraar CJH Theys.
2. **“Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen”**. Link naar [hoofdstuk 10](#), studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

## Hoofdstuk 11

# Vergrijp aan het Heilige afgestraft

*“En laat **het voorhof** uit, dat van buiten de tempel is, en meet dat niet; want het **is de heidenen gegeven**, en zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden.”* (Openbaring 11:2, sv)

Jezus is de HOOP van onze ziel. **Geen hoop, geen uitzicht is er voor een wereld die God verwerpt.** Dat komt in dit 11<sup>de</sup> hoofdstuk ook tot uiting.

Opnieuw komen wij hier de Deurgedachte tegen. De voorhof is buiten de tempel, buiten de Deur. **Achter de Deur van het Heiligdom is de Bruidsgemeente, de Gemeente van de ware aanbidders**: *“En mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk; en de engel stond en zei: Sta op, en meet de tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarin aanbidden.”* (Openbaring 11:1, sv)

De Bruidsgemeente is de Gemeente die zal voldoen aan de (door God gestelde) “maat”. Zij wordt “gemeten”, lezen wij hier, in vers 1. Allen die tot haar behoren zullen gekomen zijn *“...tot de maat van de grootte van **de volheid van Christus**”* (Efeze 4:13). Dit zijn de gelovigen die worden bewaard uit de 42 maanden van de Grote Verdrukking. Maar de heiligen in het Voorhof worden “vertreden”, zij zullen sterven als martelaren in deze Grote Verdrukking. Zij zijn buiten de Deur. God, in Zijn grote liefde, zendt hen echter tot bijstand in die dagen de 2 getuigen, in wie wij (qua hun voormalige aardse bediening en wonderen) Mozes en Elia herkennen: *“Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen (sv: te slaan) met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen.”* (Openbaring 11:6)

God zendt hen opdat zij (die door de Grote Verdrukking gaan) zullen (kunnen) **volharden tot het einde**.

Maar deze 2 getuigen – die het beest, zijnde de antichrist (zie Openbaring 11:7 <sup>101</sup>) tot grote ergernis zullen zijn – worden ook nog met een ander doel gezonden. In Openbaring 11 vers 5, 6 en 10 lezen wij dat zij de aardebewoners zullen pijnigen. Velen zullen door het vuur uit hun mond gedood worden en zij zullen de mensheid met allerlei plagen slaan:

- *“En als iemand hun (de 2 getuigen) schade wil toebrengen, komt er **vuur uit hun mond** en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En*

<sup>100</sup> De Kruik met manna = Een typerend beeld van het “Brood des levens”, **Gods genade in en door de Zoon**. Dit “verborgen Manna” is **het Woord van de levende God**, dat door de Heilige Geest is levend gemaakt; terwijl dit levende Woord niemand anders is dan Christus. (noot AK)

<sup>101</sup> Openbaring 11:7, *“En wanneer zij (de 2 getuigen) hun getuigenis volbracht hebben, zal **het beest dat uit de afgrond opkomt** (= de antichrist), oorlog met hen voeren (sv: hun krijg aandoen) en het zal hen overwinnen en hen doden.”*

zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen met **allerlei plagen**, zo vaak zij dat willen.” (Openb. 11:5-6)

- “En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, **omdat deze 2 profeten hen die op de aarde wonen, zo gekweld hadden.**” (Openb. 11:10)

Dit is een aspect van hun bediening dat vaak over het hoofd wordt gezien! De eigenlijke reden van hun zending komt hierin naar voren, dat van hen vermeld wordt dat zij, als hun bediening ten einde is, gedood worden, maar... na 3 en een halve dag weer opstaan en **ten hemel varen**. Ten aanschouwen van heel de aarde (letterlijk – een verwijzing naar de televisie?) wordt herhaald wat eenmaal met Christus geschiedde: “En de mensen uit de volken, stammen (sv: geslachten), talen en naties zullen hun dode lichamen drieënhalve dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden.” (Openbaring 11:9)

Maar zij hebben niet willen geloven in Hem. Daarom zijn deze dood, opstanding en hemelvaart van de 2 getuigen de goddeloze wereld van die tijd **tot een oordeel!**

Na hun hemelvaart komt er dan nog eens een plaag, zo lezen wij in Openbaring 11 vers 13: “En op datzelfde uur vond er **een grote aardbeving** plaats, en het 10<sup>de</sup> deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden 7000 met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God van de hemel.”

De goddelozen zullen niet schromen zich te vergrijpen aan het heilige – zij zullen “de heilige stad”, de dwaze maagden-heiligen <sup>102</sup>, “vertreden” – maar zij zullen daarvoor zwaar moeten boeten: **Gestraft, gepijnigd worden ze.**

Nu, in onze tijd, kan men – naar het schijnt – nog ongestraft spotten en lachen over de heilige dingen van God. God is nog lankmoedig en geeft nog genade en tijd voor bekering. Straks is dat echter afgelopen en komt de afstraffing meteen!

Als dan de 7<sup>de</sup> bazuin geblazen wordt (zie Openbaring 11:15 en verder), **de bazuin van Christus' openbare wederkomst** (“de laatste bazuin”, zie 1 Korinthe 15 en 1 Thessalonicenzen 4), is er weer die Deur en wordt de Ark van het Verbond <sup>103</sup> gezien (in Openbaring 11:19):

- “En de 7<sup>de</sup> engel blies op de (7<sup>de</sup>) bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en **Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.**” (Openb. 11:15)
- “Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij **de laatste bazuin (= de 7<sup>de</sup>)**. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.” (1 Korinthe 15:51-52)
- “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel...” (1 Thess. 4:16a)
- “En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.” (Openb. 11:19)

Hier, in de hoofdstukken 11 en 12, komen wij ook de gedachte van de Verbondskist <sup>104</sup> tegen. Deze Verbondskist, de Ark van het Verbond, is het beeld van **de volmaakte Bruid**, die in de Bruiloft van het Lam <sup>105</sup> met haar Verzoendeksel verenigd wordt.

In vers 1 van dit 11<sup>de</sup> hoofdstuk kwamen wij deze Bruidsgemeente al tegen, maar in feite komen wij haar ook tegen bij die 2 getuigen. Zij staan namelijk en respectievelijk voor **het Woord** (via Mozes, de Wet van God) en **de Geest** (via Elia, de Profeet c.q. de Profeten Gods). Wij kunnen het Woord en de Geest beschouwen als de 2 draagbomen van de Verbondskist. Deze twee, **Woord en Geest, zullen volmaakt**

<sup>102</sup> Zie eventueel onze studie “[De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>103</sup> Zie eventueel onze studie “[Tabernakel symbolieken \(20\): De Ark des Verbonds](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>104</sup> **De Verbondskist is het beeld van de Bruid van het Lam.** Deze ‘kist’ was namelijk gemaakt van acacia- of sittimhout (wat staat voor de mens), overdekt met goud (wat staat voor het goddelijke), dus het beeld van de mens die met Gods natuur en wezen bekleed is. Het Verzoendeksel met de beide Cherubs, bovenop de Verbondskist, vormt dan ook **het beeld van de uitwendige eenheid van onze God met de Bruid van het Lam**. In deze gouden Ark of Verbondskist lagen (zie Hebrëeën 9:4):

- de gouden kruik met het manna (zie Exodus 16:33 – een beeld van Jezus, het Lam van God);
- de staf van Aäron, die gebloeid had (zie Numeri 17:10 – een beeld van de Heilige Geest van God);
- de stenen (wets)tafelen van het verbond, de zgn. 10 geboden, (zie Exodus 34:28-29 – een beeld van de Vader).

Deze 3 dingen staan voor de 3 openbaringsvormen van onze almachtige God en beelden **de inwendige eenheid met de Bruid van het Lam** uit (hiervan lezen wij ook in [Zacharia 2:5](#) – zie [UITLEG](#)). **De Ark van het Verbond staat dus voor de Bruiloft of Eenwording van het Lam van God en Zijn Bruid**. Dit wordt uitgebeeld doordat het verzoendeksel met zijn beide cherubs werd gelegd op de Verbondskist, die staat voor de Bruid van het Lam. (noot AK)

<sup>105</sup> Zie eventueel onze studie “[Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde](#)” van E. van den Worm. (noot AK)



en rijkelijk wonen in de Bruid. Door de werkingen van deze twee zal zij geleid worden tot de VOLMAAKTHEID.<sup>106</sup>

Nu is de uitwerking van deze twee tot **geestelijke opbouw voor hen die zich de Here toewijden**. Straks, in de Grote Verdrukking, zullen zij oordeel en vloek brengen over hen die niet schromen om het heilige te vertreden, die spotten met de heilige dingen van God.

Allereerst is er daarom voor Gods kinderen hier de waarschuwing om niet voorbij te gaan aan wat de Here heden spreekt en van ons vraagt, of om op andere wijze te komen tot het vertreden van het heilige, van dat wat van God is.

Een toepasselijke vermaning vinden wij in Hebreëën 12 vers 25-29:

- **“Let er dan op dat u Hem Die spreekt, niet verwerpt.** Want als zij niet zijn ontkomen die hem wierpen die op aarde aanwijzingen van God deed horen, veelmeer zullen wij niet ontkomen, als wij ons afkeren van Hem Die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft Hij openlijk verkondigd: **Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven.** Dit ‘nog eenmaal’ duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. **Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied** (sv: met eerbied en godvruchtigheid). **Want onze God is een verterend Vuur.**”

Voor meer info en ‘vers voor vers’ UITLEG over dit 11<sup>de</sup> hoofdstuk van Openbaring, zie:

1. **“Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”**. Link naar [hoofdstuk 11](#), studie van Bijbelleraar CJH Theys.
2. **“Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen”**. Link naar [hoofdstuk 11](#), studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

## Hoofdstuk 12

# Het teken van Gods overwinning

“En er verscheen **een groot teken in de hemel: een vrouw**<sup>107</sup>, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.” (Openbaring 12:1)

Een lied, ook in donkere dagen, dat hebben zij die met de Here Jezus wandelen. Zodanige kinderen Gods zullen in de laatste dagen de Bruid des Heren vormen. Zij zoeken Zijn gemeenschap, zij ontvangen uit Zijn volheid en **ware vreugde** – die niets of niemand hen kan ontnemen – **zal hun deel zijn**. Hier (in Openbaring 12) zien wij deze Bruid, in haar beproeving en in haar smart, maar ook in haar heerlijkheid en onoverwinnelijkheid. En zij wordt **“een groot teken”** genoemd.

Eigenlijk is het lot over de satan al beslist wanneer gebeurt wat in dit 1<sup>ste</sup> vers beschreven wordt: **de Bruidsgemeente treedt naar buiten in hemelse glorie en huwt met het Lam**.

Dit is het doel dat God had met de schepping van de mens. In Spreuken 8 vers 31 zegt de Zoon van God, hier voorgesteld als de Opperste Wijsheid: “...*Mijn bron van blijdschap vond Ik bij* (sv: *Mijn vermakingen zijn met*) *de mensenkinderen.*”

**De Vader wilde een Bruid voor Zijn Zoon**. Al de eeuwen door heeft satan geprobeerd dit Voornemen Gods te verijdelen, en het lijkt er vaak op dat dit hem lukt. Maar **er zal straks een Gemeente zonder vlek of rimpel zijn!** Naar de mens gesproken is het onmogelijk, maar niet wij, maar God Zelf zal het tot stand brengen. En als daar deze Gemeente is – bekleed met de heerlijkheid van God de Vader, staande op het verzoeningswerk van de Zoon van God en versierd met de gaven, bedieningen en werkingen van de Heilige Geest<sup>108</sup> – dan zal het lot over satan beslist zijn. Het is dan voor hem een verloren zaak. Dan zal hij nog maar een korte tijd hebben, waarin hij echter **als een beest** tekeer zal gaan: **“Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.”** (Openbaring 12:12)

**Voorwaar, deze vrouw, de volmaakte Bruid van het Lam, zal een groot teken zijn!**

Wanneer dit vervuld is – als de Bruid tot volmaking en openbaring komt – dan begint het aftellen in de eindtijd. Dit is het centrale gebeuren. Hoofdstuk 12 is ook letterlijk en figuurlijk het centrale hoofdstuk van het Boek Openbaring. Wie dit hoofdstuk niet begrijpt of verkeerd uitlegt, zal het hele Boek Openbaring niet begrijpen. De Deurgedachte treedt hier weer op allerlei manier naar voren.

<sup>106</sup> Zie eventueel onze studie [“De volmaaktheid in Christus, op aarde, in de eindtijd”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>107</sup> Zie eventueel mijn artikel [“Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?”](#) van A. Klein. (noot AK)

<sup>108</sup> Zie eventueel onze studie [“De Gever en Zijn Gaven”](#) van CJH Theys. (noot AK)

1. De Deur gaat open en de eindafloop wordt bekend.
2. Satan en zijn demonen worden buiten de hemeldeur gezet.
3. De deur van genade gaat voor de ongehoorzamen dicht.
4. Ook de deur van de Bruiloftszaal wordt gesloten, waarbij zal blijken dat vele christenen buiten blijven en de Grote Verdrukking ingaan. De Bruid wordt weggenomen <sup>109</sup>: *“Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke Kind (sv: het manneke = de mannelijke zoon uit vers 5) gebaard had. En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (= 3½ jaar, de periode van de grote verdrukking), buiten het gezicht van de slang (= de antichrist, die dan de zeer wrede wereldheerser is). En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwoeg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht (sv: zaad, in geestelijke zin), die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.” (Openbaring 12:12-17)*

Het grote moment zal zijn **de geboorte van de “mannelijke zoon”** (zie Openbaring 12:5), die wij al eerder mochten herkennen als de Bloeiende Staf <sup>110</sup> die in de Ark van het Verbond bewaard werd (zie hoofdstuk 7: *“En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede...”* (Openb. 12:5a, sv)

Hier wordt deze “mannelijke zoon” – beeld van de 144.000 uit alle 12 stammen Israëls – ook (net als in Openbaring 19:14-15a <sup>111</sup>) met een roede of staf gezien, weliswaar van een ander soort, maar toch een opmerkelijke zaak. Dit keurkorps uit de Bruidsgemeente – deze groep van kinderen Gods die tot **grote bloei en vruchtdracht voor Jezus** komen – zullen samen met Christus in de Slag van Armageddon (zie hoofdstuk 19) aan alle antichristelijke machten de nekslag toedienen. Daarom heeft de draak het vooral op deze “mannelijke zoon” gemunt: *“En zijn staart trok het derde deel van de sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben.”* (Openbaring 12:4, sv)

**Wij leren hier de belangrijke les dat vruchtdracht ons tot overwinningschristenen maakt.** Wat de “mannelijke zoon” letterlijk zal doen, dat zullen alle Bruidsgelovigen in geestelijke zin doen, namelijk: het (goddeloze) vlees vertreden, ofwel overwinnen: *“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (sv: matigheid). Daartegen richt de wet (van God) zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.”* (Galaten 5:22-25)

En satan zal in de levens van deze gelovigen – die waarlijk “van Christus” zijn (!) – een verslagen vijand zijn. De overwinning (van Jezus op het kruishout) te Golgotha zal ook in de Bruidsgemeente gerealiseerd en gezien worden. Reden waarom er staat geschreven: *“En zij hebben hem (sv: satan) overwonnen door het Bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood (sv: tot de dood toe).”* (Openbaring 12:11)

**Als “EEN TEKEN” zullen zij in de wereld staan op HET FUNDAMENT VAN DE BLOEDVERZOE-NING op Golgotha.** *“Een groot teken...: een vrouw”* staande op de maan (beeld van de Zoon, het Af-schijnsel van Gods heerlijkheid).

Als een levende uitbeelding van de Deur met de 5 pilaren <sup>112</sup>, zal de Bruidsgemeente zijn. Het getal 5 spreekt van “verzoening”. <sup>113</sup>

<sup>109</sup> Zie eventueel mijn artikel [“Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ?”](#) van A. Klein. (noot AK)

<sup>110</sup> De Bloeiende Staf van Aäron = De priesterstaf (als beeld van de priesterbediening) – dus de Zalving van degene die **God** tot een zeker ambt geroepen heeft – zal in deze bediening **bloeien en vrucht-dragen**. Dit is Gods getuigenis, dat **Hij Zijn dienstknecht heeft aangesteld**. Er is in dit opzicht voor Gods dienstknecht een ZICHTBARE en een ONZICHTBARE zegen op zijn arbeid, een zegen die hij hier op aarde ziet en een zegen die hij pas in de eeuwigheid ziet.

De “Bloeiende Staf van Aäron” kan worden vergeleken met de BLOEIENDE WIJNRANK. Ze groeit en bloeit en draagt vrucht, omdat ze in de Wijnstok blijft, omdat ze de LEVENSSAPPEN van de hemelse WIJNSTOK deelachtig is en omdat God, de hemelse Landman, dezelve in **Zijn Kracht** heeft gesteld tot rijke en blijvende VRUCHTDRACHT. (noot AK)

<sup>111</sup> Openbaring 19:14-15a, 14. *En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.* 15. *En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf (sv: roede)...”*

Zie ook nog Judas 1:14b, *“Zie, de Heere is (weder)gekomen met Zijn tienduizenden heiligen.”* (noot AK)

<sup>112</sup> Zie eventueel onze studie [“Tabernakel symbolieken \(9\): De DEUR en de heilige zaalfolie”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>113</sup> Voor meer uitleg over **het getal 5**, zie onze studie [“De symboliek der Bijbelse getallen”](#) van CJH Theys. (noot AK)

De Bruidsgemeente zal **het teken** zijn van Gods **OVERWINNING**, zelf zal zij het volk van overwinnaars <sup>114</sup> zijn en zij zal voortbrengen die machtige “strijder met God” (de letterlijke betekenis van “Israël”), “de mannelijke zoon” (zijnde de 144.000 uit alle 12 stammen Israëls), die samen met Christus de duivel / satan definitief ten onder zal brengen (zie Openbaring 19:11-21 <sup>115</sup>).

Daarom moet de hoogste prioriteit in ons leven zijn dat wij **vol zijn van de Heilige Geest** <sup>116</sup> en overvloedig vrucht zullen dragen. Opdat wij allen zullen mogen worden tot zo'n teken van Gods overwinning!

Voor meer info en 'vers voor vers' UITLEG over dit 12<sup>de</sup> hoofdstuk van Openbaring, zie:

1. [“Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”](#). Link naar [hoofdstuk 12](#), studie van Bijbelleraar CJH Theys.
2. [“Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen”](#). Link naar [hoofdstuk 12](#), studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

## Hoofdstuk 13

27

# De duivelse kandelaar ontstoken

“En het (BEEST uit de zee, de antichrist) opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent (sv: tabernakel) en hen die in de hemel wonen.” (Openbaring 13:6)

Zorg dat u in de Ark der behoudenis bent en tot de Bruidsgemeente zult behoren, die BEWAARD wordt in de Grote Verdrukking, want het is verschrikkelijk wat deze wereld dan zal moeten meemaken!

**Dit is het hoofdstuk van de rebellie tegen God** (13 is het symbolisch getal van rebellie <sup>117</sup>). Wij vinden in dit 13<sup>de</sup> hoofdstuk de beschrijving van het rijk van het **BEEST, de antichrist, de werelddictator**, met zijn secundant, de valse profeet (het BEEST uit de aarde). Het is het laatste en meest verschrikkelijke van de 7 rijken der heidenen (de 7 hoofden <sup>118</sup> uit Openbaring 13:1). Het rijk dat al de eigenschappen van de voorgaande rijken in zich zal verenigen (snel als een luipaard of panter, vraatzuchtig als een beer, wreed als een leeuw – zie [Daniël 7](#) <sup>119</sup>).

Eindelijk zal het satan gelukken zijn rijk te vestigen op aarde, oftewel zijn kandelaar te ontsteken, zodat de gehele wereld zal leven bij het “licht” of schijnsel van deze duivelse kandelaar. Het zal een rijk zijn dat de hele aarde omvat (zie [Openbaring 9](#) <sup>120</sup>) en waarin alleen plaats zal zijn voor “geprogrammeerde” en gehersenspoelde mensen, die leven voor spel en vermaak.

**De heiligen die overgebleven zullen zijn** – die dus niet met de Bruidsgemeente weggevoerd zullen zijn ter BEWARING in de “woestijn” – **zullen allen ter dood gebracht worden** (zie Openbaring 13:7 en 20:4), nadat zij eerder buiten de maatschappij geplaatst zullen zijn en een hachelijk zwerversbestaan zullen moeten leiden (zie Openbaring 13:16-17):

- “En het beest (uit de zee, de antichrist) werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.” ... “...En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand...” (Openb. 13:7 en 20:4b)

<sup>114</sup> Zie eventueel onze studie [“De overwinnaars; over \(de macht van\) zonde en satan in de eindtijd”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>115</sup> Openbaring 19:11-21, “En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd Getrouw en Waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf (sv: roede)... 20. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam...” (noot AK)

<sup>116</sup> Zie eventueel onze studie [“De natuurlijke mens en de Heilige Geest”](#) van CJH Theys. (noot AK)

<sup>117</sup> Voor meer uitleg over het getal 13, zie noot 113.

<sup>118</sup> Een beest heeft (meestal) een “kop”, maar hier is het beest een typebeeld van de (antichristelijke) mens, en mensen hebben een “hoofd”. (noot AK)

<sup>119</sup> Zie eventueel onze studie met 'vers voor vers' UITLEG: [“Daniël, hoofdstuk 7: Daniëls droom – Het visioen van de 4 dieren”](#) van CJH Theys. (noot AK)

<sup>120</sup> Voor meer uitleg, zie onze studies hierover: [“Openbaring 9”](#) van CJH Theys en/of [“Openbaring 9”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

- “En het (beest uit de aarde, de valse profeet) maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat **niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.**” (Openb. 13:16-17)

**Mensen zijn dan nog slechts nummers.** Nu dragen alleen goederen het getal 666 – verwerkt in de zogenaamde streepjescode – straks, in die tijd van de Grote Verdrukking, zal ook elk mens dit duivels getal van de supermens moeten dragen. **Wie weigert, wordt gedood.** En of men nu wil of niet, men zal een getuige (= volgeling of aanhanger) van satan zijn.

**Dit BEEST** – dat uit de woelige volkeren-zee zal opkomen, als de persoon en het staatsapparaat van de antichrist – **zal openlijk God lasteren en Zijn tabernakel.** Met dit laatste wordt de Bruidsgemeente bedoeld, de creatie die door satan het meest gehaat wordt. Deze Bruidsgemeente wordt hier, in Openbaring 13:6, ook beschreven als “die in de hemel wonen”. Letterlijk staat er in de grondtekst: “die in de hemel tabernakelen”, waarmee gezegd wordt dat dit gelovigen zijn die een wandel hebben in de hemelen (naar Filippenzen 3:20 <sup>121</sup>) en tegelijk dat zij voor de antichrist onbereikbaar zijn (bedoeld zijn hier dus niet de gestorven zaligen die permanent in de hemel verblijven tot dan toe).

**De antichrist zal zijn mond openen tot lastering van God,** het tegenovergestelde van verheerlijking van God. Wij kunnen hier dan ook spreken van een “anti-getuigenis”. Dit 13<sup>de</sup> hoofdstuk staat in het teken van de Gouden Kandelaar <sup>122</sup>, waarvan wij hier als het ware het negatief vinden, de antipode (= de tegenpool of het tegenovergestelde). Hier gaat het over een godslasterlijke kandelaar, die **een hels licht** uitstraalt. Hier betreft het de kandelaar van het rijk van de duisternis en van het godslasterlijk getuigenis van het BEEST. Het ware getuigenis wordt dan niet meer gehoord (behalve uit de mond van de 2 getuigen uit Openbaring 11). Alle haat en verachting van en tegen God komt in die antichristelijke wereld naar boven en wordt gespuid. De antichrist zal de goddeloze mensheid van die dagen meevoeren naar het hoogtepunt van verderfelijke in een weerzinwekkend vloeken en lasteren van God en van het heilige.

**Al Gods wetten zullen in dat rijk van het BEEST vertrapt worden.**

Wij komen in dit 13<sup>de</sup> hoofdstuk ook het beeld van de 1<sup>ste</sup> stenen tafel tegen (de 2 stenen tafels met de 10 geboden bevonden zich in de Ark van het Verbond). Wij lezen hier over de schending van de eerste 4 geboden, die op de 1<sup>ste</sup> tafel stonden (zie [Exodus 20](#)):

- **1<sup>ste</sup> gebod:** “U zult voor uzelf geen (gesneden) beeld maken, geen enkele afbeelding (sv: gelijkenis) van wat boven in de hemel, of beneden (sv: hetgeen onder) op de aarde of in het water onder de aarde is.” ... “Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.” (Exodus 20:4 + 12)
- **2<sup>de</sup> gebod:** “U zult niet echtbreken.” (Exodus 20:14)
- **3<sup>de</sup> gebod:** “U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaders vergeldt (sv: bezoek) aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten.” (Exodus 20:5)
- **4<sup>de</sup> gebod:** “maar de 7<sup>de</sup> dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is.” (Exodus 20:10)

Bij dit laatste hebben wij te maken met het satanisch verbondsteken, een persiflage van het Goddelijk verbondsteken van de Sabbat. De Sabbatsrust heiligde Gods volk in de Oude Bedeling en zoveel te meer doet dit de geestelijke Sabbat vandaag (**onze Sabbatsrust is de doop of vervulling met de Heilige Geest** <sup>123</sup>). Maar satan zal met zijn eigen verbondsteken komen, dat geen rust maar onrust brengt. Het “handelsteken” zal de antichristelijke wereld met heel haar bestaan overleveren en verkopen aan de satan.

Het enige wat in die dagen nog redden kan is lijdzaamheid en geloof, zegt Openbaring 13 vers 10: “Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is **de volharding** (sv: lijdzaamheid) en het geloof van de heiligen.”

De martelaren – zij die niet zullen zondigen tegen Gods wetten – zullen de nagel aan de doodkist van satan zijn! Een waakzaam kind van God zal verstaan dat het ook nu reeds erop aankomt deze dingen te bezitten, lijdzaamheid en geloof.

En nog iets anders. In vers 10 lezen we: “**Hier is...**” (= hier komt het aan op...), maar ook in Openbaring 13:18 komen wij deze woorden tegen: “**Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het**

<sup>121</sup> Filippenzen 3:20, “**Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus.**”

<sup>122</sup> Zie eventueel onze studie “[Tabernakel symbolieken \(11\): De GOUDEN 7-voudige KANDELAAR](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>123</sup> Zie noot 116.

beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 666.” Alwaar gezegd wordt dat het erop aankomt “DE Wijsheid” te bezitten, **de Wijsheid van de Heilige Geest**.

Nu kunnen wij nog jagen naar de VOLHEID van deze Heilige Geest! Wij hebben Hem – Gods Geest – nodig, ook om in “lijdzaamheid en geloof” staande te blijven. En om ons te maken tot een lichtende kandelaar, een kind van God met “olie” in zijn lamp, voordat het rijk van de duisternis zijn intrede zal doen.

Voor meer info en ‘vers voor vers’ UITLEG over dit 13<sup>de</sup> hoofdstuk van Openbaring, zie:

1. “[Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL](#)”. Link naar [hoofdstuk 13](#), studie van Bijbelleraar CJH Theys.
2. “[Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen](#)”. Link naar [hoofdstuk 13](#), studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

## Hoofdstuk 14

# Aan God getoond

29

“Zij (de 144.000) zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want **zij zijn maagden**. Dezen zijn het **die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat**. Dezen zijn (vrij)gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam.” (Openbaring 14:4)

“Iedere ure van de dag, God waakt steeds over mij”, zo zingen wij in een bekend lied. <sup>124</sup> Wanneer wij God danken dat Zijn oog steeds op ons rust, laten wij onszelf dan ook afvragen of God met welgevallen op ons neer kan blikken. **Hoedanig is het leven dat wij aan God tonen?**

Dit 14<sup>de</sup> hoofdstuk is het hoofdstuk van de oogst. Wij kunnen wel zeggen: van allerlei soorten van oogst. Jezus zei, in Mattheüs 13 vers 39: “...De oogst is de voleinding van de wereld...”. Het getal 14 is in de Bijbel het symbolisch getal van **de volheid van de tijd**. <sup>125</sup> De resultaten van deze oogst worden aan God, de Here van de oogst, getoond. Zoals ook bij ons de oogst van zijn land aan de trotse en tevreden eigenaar getoond en beschreven wordt.

De “toontafel” vinden wij hier, en de gedachte van de Tafel der Toonbroden <sup>126</sup>, waarop de broden van de gemeenschap der heiligen aan God getoond worden. Deze tafel is een bijzonder voorwerp en neemt een belangrijke plaats in, in de tabernakel. Het getal 6 vinden wij bij deze tafel tot 3x toe (merkwaardig is dat het vorige hoofdstuk eindigde met het getal 666). Wij zien dat de gezamenlijke lengte van de vier tafelpoten 4x1,5 el = 6 el meet. De omtrek van de tafel belooft 2+1+2+1 el = eveneens 6 el. En op de tafel lagen twee rijen van 6 broden. Het is de “oogst van de mensheid” die hier getoond wordt: “...het uur om te maaien is voor U gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden.”, zegt het 15<sup>de</sup> vers van dit hoofdstuk.

Deze oogst wordt hier getoond in – opnieuw – 6 taferelen:

1. Vers 1-5 beschrijft **de eerstelingen van de oogst der volmaakte Gemeente** (de eerste rij van 6 broden op de Tafel der Toonbroden):  
“En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. En ik hoorde een geluid (sv: **stem**) uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. En zij zongen als een nieuw lied vóór de Troon, vóór de 4 dieren (letterlijk: **levende wezens**) en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000, die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want **zij zijn MAAGDEN**. Dezen zijn het **die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat**. Dezen zijn (vrij)gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos (sv: **onberispelijk**) voor de Troon van God.”
2. Vers 6-7 spreekt over **de versterking van de gelovigen die als martelaren moeten sterven tijdens de Grote Verdrukking** (de nalezing van de oogst):  
“En ik zag een andere engel, die hoog aan (sv: **in het midden van**) de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam (sv: **geslacht**), taal en volk. En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.”

<sup>124</sup> “Ied’re ure van de dag, God waakt steeds over mij. Ied’re ure van de nacht, mijn vrezend hart is vrij. Hij, Die zelfs de musjes ziet, vergeet mij niet. Ied’re ure van de dag, **God waakt steeds over mij**.” Lied uit de ‘Bethel Evangelie Koren’. (noot AK)

<sup>125</sup> Voor meer uitleg over **het getal 14**, zie onze studie “[De symboliek der Bijbelse getallen](#)” van CJH Theys. (noot AK)

<sup>126</sup> Zie eventueel onze studie “[Tabernakel symbolieken \(10\): De Tafel met Toonbroden](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

3. Vers 8 beschrijft **het oordeel over de valse kerk** <sup>127</sup> (kort na de vlucht van de ware Gemeente/Kerk, zie Openbaring 12:5-6 <sup>128</sup>):  
*“En een andere engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken.”*
4. Vers 9-13 handelt over **het oordeel over de goddeloze massa's** (het onkruid dat verbrand wordt):  
*“En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier zien we de volharding (sv: lijdzaamheid) van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen (sv: bewaren, in hun hart). En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen (sv: hun arbeid, voor en door Hem), en hun werken volgen met hen.”*
5. Vers 14-16 beschrijft **de oogst van de volmaakte Gemeente/Kerk, de Bruidsgemeente**. Efeze 5:27 (sv) zegt dat Jezus deze Bruid Zichzelf heerlijk zal voorstellen (tonen). In Hooglied 2:14 (sv) zegt Hij: *“...toon Mij uw gedaante... uw gedaante is liefelijk”*. Dit is de tarweoogst en de tweede rij van 6 broden op de Tafel der Toonbroden:  
*“En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat iemand als een Mensenzoon, met op Zijn hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen Hem Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is voor U gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp (= tot VOLLE WASDOM) is geworden. En Hij Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid.”*
6. Vers 17-20 spreekt opnieuw over **het oordeel over de goddelozen**, hier voorgesteld als de wijnoogst (de Slag van Armageddon – zie vers 20):  
*“En een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, en ook hij had een scherpe sikkel. En weer een andere engel kwam bij het altaar vandaan, en die had macht over het vuur. En hij riep met luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had, en zei: Zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogstte de druiven van de wijnstok van de aarde, en wierp die in de grote wijnpersbak van de toorn van God. En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de wijnpersbak, tot aan de tomen van de paarden, 1600 stadiën <sup>129</sup> ver.”*

Voor de diepere betekenis en achtergrond van deze 6 tafereelen dienen wij ze te vergelijken met de 6 geboden van de tweede Wetstafel (in het licht van de Ark van het Verbond <sup>130</sup> staat dit hoofdstuk in het teken van de 2<sup>de</sup> stenen tafel, die bewaard werd in de Ark). Merkwaardig is bijvoorbeeld dat het oordeel over de hoer Babylon correspondeert met *“U zult niet echtbreken”* (uit Exodus 20:14) en de beschrijving van de aanbidding van het BEEST onder het opschrift valt van *“U zult niet stelen”* (uit Exodus 20:15 – lees: “stelen van de eer van God”).

Dit hoofdstuk van de oogst begint met **de 144.000** of de mannelijke zoongroep – het keurkorps uit de Bruidsgemeente, **het ware Israël** – die hier gezien worden met het Lam in de hemel (de berg Sion – *“En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven”*, Openbaring 14:1). Dit is dus na hun wegrukking tot God en Zijn troon: *“En zij (de vrouw van het Lam) baarde een mannelijke zoon (de 144.000), die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.* (Openbaring 12:5)

<sup>127</sup> Zie eventueel onze studie [“De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>128</sup> Openbaring 12:5-6, *“En zij (de vrouw van het Lam) baarde een mannelijke zoon (de 144.000), die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden 1260 dagen.”* (noot AK)

<sup>129</sup> In de Studiebijbel staat:

De afstand 1600 stadiën is ruim 300 km (één stadion is 192 m), wat min of meer overeenkomt met de lengte van het joodse land, gerekend van Dan tot Beerseba. Het is een symbolisch getal dat samenhangt met het getal 4 (4x400; 40x40) en compleetheit aangeeft: het bloed was overal, er was geen plaats te bekennen waar het niet was. **Naast de bovengenoemde zwaarte van het oordeel wordt met de 1600 stadiën de enorme reikwijdte van het oordeel aangegeven.** (noot AK)

Uit Openbaring, **hoofdstuk 14**, van CJH Theys. **“Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”**: Mensenbloed zal komen *“tot aan de tomen van de paarden”!* En hier wordt dan de afstand genoemd van *“1.600 stadiën”*. Het Bijbels symbolische getal 1.600 bestaat uit de samenstelling van 40x40. Dit zijn de Bijbelse symbolische getallen voor: “beproeving” en *“het einde van alle vlees”* (zie Gen. 6:13). Het symbolische getal “4” is dat van de aarde (of: de wereld), terwijl het symbolische getal “10” dat is van Goddelijke volkomenheid in wet, in oordeel en gericht. Nu is 4x4=16 en 10x10=100. Wij krijgen dan het volgende: 16x100=1.600. En dit is het symbolische getal van **“TOTALE VERNIETIGING – VERDOEMENIS”**. (noot AK)

<sup>130</sup> Zie eventueel onze studie [“Tabernakel symbolieken \(20\): De Ark des Verbonds”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

Deze 144.000 worden de eerstelingen genoemd van de tarweoogst van **de volmaakte Gemeente/Kerk**. De volle oogst – de verzameling van de Bruidsgemeente in de woestijn – wordt beschreven in de verzen 14-15: *“En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat iemand als een Mensenzoon, met op Zijn hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen Hem Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is voor U gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp (= tot VOLLE WASDOM) is geworden.”*

Wij hebben hier onmiskenbaar met een “Oogstfeest” te doen.

Pinksteren was oorspronkelijk al het feest van de oogst (50 dagen na het eerstelingenoffer – terwijl dat offer al heen wees naar de opstanding van Christus; **Christus en de mannelijke zoon worden dus beiden “eersteling” genoemd**; een andere aanwijzing voor de innige betrekking tussen beiden). Pinksteren is dus HET Oogstfeest. De Bruid en ook de mannelijke zoon zullen VOL zijn van de Heilige Geest. **Wanneer de Heilige Geest ons vervult, worden wij als het ware tot God opgetrokken** – in de Goddelijke Drie-eenheid <sup>131</sup> ingevoegd – en aan Hem getoond, voorgesteld. Wat een machtige en verheven ervaring! De twaalf toonbroden zijn de Geest-vervulde Gemeente. De volledige vervulling van dit Oogstfeest zal plaatshebben als straks de Bruidsgemeente des Heren aan Jezus, als hun Bruidegom, wordt getoond. Het is DE Gemeente die de dubbele portie van het Woord en van de Heilige Geest zal hebben ontvangen.

**Daarom moet er een jagen zijn naar deze vervulling met de Heilige Geest.** <sup>132</sup> Het is een ervaring die trouwens niet zonder gevolgen blijft. Als dit zich voltrokken heeft in een leven, zal het ook gezien en gekend worden.

Lees nogmaals wat in de verzen 4-5 van dit 14<sup>e</sup> hoofdstuk gezegd wordt over de 144.000 verzegelden: *“Zij zijn het die niet met vrouwen bevekt zijn, want zij zijn MAAGDEN. Dezen zijn het **die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat**. Dezen zijn (vrij)gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos (sv: onberispelijk) voor de Troon van God.”*

De gevolgen van een waarachtige doop met de Heilige Geest zijn: reinheid, een volkomen volgen van Christus en zonder bedrog (of geveinsd) zijn.

Moge deze heerlijkheid en haar heerlijke kenmerken nu al, ook door uw leven, getoond worden!

**Voor meer info en ‘vers voor vers’ UITLEG over dit 14<sup>de</sup> hoofdstuk van Openbaring, zie:**

1. [“Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”](#). Link naar [hoofdstuk 14](#), studie van Bijbelleraar CJH Theys.
2. [“Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen”](#). Link naar [hoofdstuk 14](#), studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

## Hoofdstuk 15

# De verheerlijking van de Naam des Heren

*“Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, **U alleen bent heilig**. Want **alle volken zullen komen en U aanbidden**, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.”* (Openbaring 15:4)

De hoofdstukken van het Reukofferaltaar <sup>133</sup> volgen nu (de hoofdstukken 15 t/m 18). Daarin staat **de aanbidding van God** centraal. Bad David niet: *“Laat mijn gebed als reukwerk voor Uw aangezicht staan (sv: worden gesteld).”* (Psalm 141:2a)

Het 15<sup>de</sup> hoofdstuk is de inleiding van deze “aanbiddingshoofdstukken”. Hier nemen wij kennis van het aanbiddingslied dat de martelaren uit de Grote Verdrukking zullen zingen, staande aan de glazen zee: *“En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God.”* (Openbaring 15:2)

<sup>131</sup> In Deuteronomium 6:4 staat: *“Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!)”*

Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (= geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. **Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon.** De leer, dat God uit 3 Personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:

- de 1<sup>ste</sup> Openbaringsvorm van God: de Vader
- de 2<sup>de</sup> Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
- de 3<sup>de</sup> Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.

Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK)

<sup>132</sup> Zie eventueel onze studie [“De natuurlijke mens en de Heilige Geest”](#) van CJH Theys. (noot AK)

<sup>133</sup> Zie eventueel onze studie [“Tabernakel symbolieken \(12\): Het REUKALTAAR en het reukwerk”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

**Zij zullen hun leven verliezen, maar ze worden nochtans overwinnaars genoemd!** Zij zullen de marteldood moeten sterven, maar EEUWIG LEVEN met Jezus. Die “glazen zee”, waarvan het Koperen Wasvat <sup>134</sup> in de Israëlitische tabernakel <sup>135</sup> een afbeelding was, is waarlijk de “zee van de dood”, waar zij doorheen trekken die met Paulus kunnen zeggen: “Ik heb de goede strijd gestreden... Ik heb het geloof behouden.” (2 Timotheüs 4:7)

Deze zee wordt hier beschreven als “een glazen zee, met vuur gemengd”. Het is de zee van **de beproeving en de loutering van Gods kinderen** (het “vuur van beproeving en loutering”). De martelaren zullen in hun tocht door deze zee werkelijk het leven laten, maar Jezus zal met hen zijn (zie Jesaja 43:2) en hen aan de overzijde brengen, waar zij het lied van Mozes en van het Lam zullen zingen (zie Openbaring 15:3):

- “Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken.” (Jes. 43:2)
- “En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden: **Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen!**” (Openb. 15:3)

Maar ook de Bruidskinderen zullen deze zee moeten oversteken, al zullen zij niet de martelaarsdood hoeven te sterven! **De Bruidsgemeente zal de Gemeente van de ware aanbidder zijn:** “En mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk; en de engel stond en zei: Sta op, en meet de tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarin aanbidden.” (Openbaring 11:1, sv) <sup>136</sup>

**Ware aanbidding komt voort uit loutering.** Het reukwerk op het altaar moest verbrand worden. Wij horen de martelaren in vers 4a zingen: “Wie zou U niet vrezen, Heere!”

Velen, ook onder de christenen, vrezen God helemaal niet. Zo'n getuigenis als van deze martelaren kunnen alleen diegenen geven die God werkelijk hebben leren kennen – in Zijn almacht en in Zijn liefde – terwijl zij gingen door de wateren van de dood!

Als dan deze naoogst – die deze martelaren van de Grote Verdrukking zijn – is binnengehaald en zij dit aanbiddingslied aanheffen, is het uur aangebroken dat God de aarde geheel schoon gaat branden. Alleen de stoppels en het stro zijn dan nog overgebleven (beeld van de goddelozen). Alles wat niet tot verheerlijking van de enige waarachtige God is wordt weggemaaid.

Daarom zien wij daarna 7 “engelen”. Lees: hemelbewoners. Het zijn in dit geval bloedgewassen kinderen Gods, want zij zijn bekleed met het rein en blinkende lijnwaad van de rechtvaardigmaking der heiligen: “En de 7 engelen, die de 7 plagen hadden, kwamen uit de tempel, gekleed in smetteloos (sv: bekleed met rein) en blinkend linnen, en omgord om de borst met gouden gordels.” (Openbaring 15:6)

Aan deze 7 heiligen worden de 7 laatste plagen ter hand gesteld. Er staat niet voor niets geschreven dat de heiligen (mede) de wereld zullen oordelen: “Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen?” (1 Korinthe 6:2a)

Het is de derde en laatste serie van oordelen: “Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn”, zegt Openbaring 15:1b.

Er is wat dit betreft overeenkomst met het getal 15 <sup>137</sup>, het nummer van dit hoofdstuk, want dit is het symbolisch getal van “volheid van gerechtigheid”. De 7 fiool-oordelen, die nu komen, zijn de plagen die het stempel van de bemoeienis dragen van de derde Persoon van de Goddelijke Drie-eenheid <sup>138</sup>, de Heilige Geest. <sup>139</sup> Daarom staan deze vier hoofdstukken (15 t/m 18) – in het licht van de Ark van het Verbond <sup>140</sup> in het bijzonder – ook in het teken van de 2<sup>de</sup> Cherub op het Verzoendeksel. Deze spreekt

<sup>134</sup> Zie eventueel onze studie “[Tabernakel symbolieken \(7\): Het koperen Wasvat](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>135</sup> Zie eventueel onze studie “[De Tabernakel van Israël – Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>136</sup> Voor meer uitleg over Openbaring 11:1, zie onze studies hierover: “[Openbaring 11](#)” van CJH Theys en/of “[Openbaring 11](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>137</sup> Voor meer uitleg over **het getal 15**, zie onze studie “[De symboliek der Bijbelse getallen](#)” van CJH Theys. (noot AK)

<sup>138</sup> In Deuteronomium 6:4 staat: “**Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één!** (dus één Persoon!)”

Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (= geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. **Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon.** De leer, dat God uit 3 Personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:

- de 1<sup>ste</sup> Openbaringsvorm van God: de Vader
- de 2<sup>de</sup> Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
- de 3<sup>de</sup> Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.

Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK)

<sup>139</sup> Zie noot 132.

<sup>140</sup> Zie eventueel onze studie “[Tabernakel symbolieken \(20\): De Ark des Verbonds](#)” van E. van den Worm. (noot AK)



ons van de Heilige Geest, Wiens hand wij ook ontdekken in deze afsluitende oordelen. Want het zijn deze oordelen die leiden tot de reiniging of schoonbranding van de aarde.

Die 7 heiligen komen uit de hemelse tabernakel, waar alles in aanbidding is voor de almachtige God en voor het Lam, Dat geslacht werd. Zie Openbaring 15 vers 8: *“En de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid van God, en vanwege Zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan, voordat de 7 plagen van de 7 engelen tot een einde gekomen waren”* (de “rook” is allereerst afkomstig van het reukwerk van de volmaakte aanbidding van de heiligen in de hemel, want rook wijst op iets dat verbrand wordt).

Vanuit dit centrum van verzoeningsheerlijkheid worden deze heiligen weggezonden met 7 bekers vol met de **Goddelijke gramschap**: *“En daarna zag ik, en zie, de tempel van de tent (sv: tabernakel) van de getuigenis in de hemel werd geopend. En de 7 engelen, die de 7 plagen hadden, kwamen uit de tempel, gekleed in smetteloos (sv: bekleed met rein) en blinkend linnen, en omgord om de borst met gouden gordels. En één van de 4 dieren (letterlijk: levende wezens) gaf de 7 engelen 7 gouden schalen (sv: fiolen), gevuld (sv: vol) met de toorn van God, Die leeft tot in alle eeuwigheid.”* (Openbaring 15:5-7)

Deze bekers worden **uitgestort over degenen die het Lam en Zijn verzoening verwierpen**. Datzelfde Lam, Dat eenmaal de drinkbeker van de toorn Gods voor ons leegdronk! Hoe vreselijk is het te vallen in de handen van de LEVENDE God!!

In zware strijd zijnde bad Jezus in Gethsemane: *“Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan...!”* (Mattheüs 26:39b), maar dank God, Hij heeft er ook aan toegevoegd: *“...Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt”* en Hij heeft deze drinkbeker aan het kruis tot de bodem toe leeggedronken! Daarom zijn wij nu vrij en mogen wij zingen van verlossing. Maar, sta erbij stil hoe vreselijk de toorn van God is! En deze toorn zal straks in al zijn verschrikkelijke volheid komen over het laatste onbekeerlijke mensengeslacht en over het rijk van het BEEST, de antichrist.

**Daar is geen verzoening voor wie het Zoenbloed verwerpen!** Waar God niet gevreesd en geprezen wordt, daar zullen de oordelen Gods als slagregens van vuur en zwavel neerdalen. Denk aan Sodom en Gomorra. Doch vergeet niet dat wij dit ook zelf zullen ervaren als wij in deze dingen, de vreze Gods en de verheerlijking van Gods Naam, tekortschieten in ons leven! Opdat het ons niet zal overkomen dat wij weliswaar gered worden, maar *“als door vuur”*: *“Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur.”* (1 Korinthe 3:15, sv)!

Voor meer info en ‘vers voor vers’ UITLEG over dit 15<sup>de</sup> hoofdstuk van Openbaring, zie:

1. [“Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”](#). Link naar [hoofdstuk 15](#), studie van Bijbelleraar CJH Theys.
2. [“Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen”](#). Link naar [hoofdstuk 15](#), studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

## Hoofdstuk 16

# Tweeërlei voorbereiding

*“Zie, Ik kom als een dief. <sup>141</sup> Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft (sv: die waakt en – in geestelijke zin – zijn klederen bewaart), zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.”* (Openbaring 16:15)

Waar zijn ons hart en hoofd van vervuld? **Wat aanbidden wij in het diepst van ons wezen?**

Moge het zijn zoals een oud lied zegt: “O, heil’ge berg, gij hebt mij ‘t hart gestolen! De wereld heeft haar vat op mij verloren”. Opdat de komst des Heren ons niet onaangenaam zal verrassen, maar wij ons voorbereiden op die dag. De Bijbel spreekt in dit 16<sup>de</sup> hoofdstuk over tweeërlei voorbereiding. Wat zal voor ons van toepassing zijn?

Hier, in dit 16<sup>e</sup> hoofdstuk, lezen wij over de **voorbereiding voor Armageddon**. Het gehele hoofdstuk is er vrijwel aan gewijd. De 7 fiool-oordelen worden hier beschreven. Een zevental plagen die leiden tot de **vernietiging van alles wat God niet verheerlijkt**. Het zijn de oordelen van God de Heilige Geest die de aarde zullen reinigen van alle valse aanbidding.

1. De 1<sup>ste</sup> fiool maakt, dat kwaadaardige woekeringen en gezwollen de aanbidders van het BEEST trefpen: *“En de eerste (engel) ging en goot zijn schaal (sv: fiool) uit over de aarde, en er kwam een kwaad-*

<sup>141</sup> Een dief zal zijn nachtelijk bezoek nooit van tevoren aankondigen, reden waarom WAAKZAAMHEID geboden is. Zo weten wij ook niet in welke nachtwake, dat wil zeggen op welk uur, de Zoon des mensen (weder)komen zal. Wij dienen hier goed op te letten, want velen denken dat “de Zoon des mensen” hier vergeleken moet worden met een dief. Dat is niet alleen fout, maar het is ook “profaan” (= Hem die heilig is als het ware ontheiligen). De nadruk moet namelijk gelegd worden op “het onverwacht komen”; en daarvoor worden wij ernstig gewaarschuwd. Het is dan ook zó: **Wee de mens, in wiens leven het “niet-waakzaam-zijn” gevonden wordt!** (noot AK)

aardige en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.” (Openbaring 16:2)

2. De 2<sup>de</sup> fiool wordt uitgegoten en het gevolg is dat de levenssfeer in de volkeren-zee geheel wordt vernield: *“En de tweede engel goot zijn schaal (of: fiool) uit in de zee, en die werd bloed, als van een dode. En elk levend wezen (sv: alle levende ziel) in de zee stierf.”* (Openbaring 16:3)
3. De straf van de 3<sup>de</sup> fiool houdt in dat de goddeloze mensen van die dagen met hun eigen verdorvenheid en vuiligheid gemarteld zullen worden: *“Aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt U hun ook bloed te drinken gegeven, want zij verdienen het.”* (Openbaring 16:6)
4. De 4<sup>de</sup> fiool maakt de aardebewoners uitzinnig van kwaadheid doordat er een ondraaglijke hitte ontstaat: *“En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar zij lasterden de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.”* (Openbaring 16:9)
5. Waar dan, bij de 5<sup>de</sup> fiool, nog een totale duisternis bijkomt: *“En de vijfde engel goot zijn schaal (of: fiool) uit over de troon van het beest, en zijn koninkrijk werd verduisterd. En zij beten op hun tong van pijn.”* (Openbaring 16:10)
6. En onder de 6<sup>de</sup> fiool laat deze **geheel krankzinnige en bezeten mensheid** zich nog ophitsen door “3 onreine, duivelse geesten” om te strijden tegen de hemelse legers, die naderbij komen: *“Dit (= de 3 onreine geesten uit vers 13) zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God.”* (Openbaring 16:14)
7. Tenslotte zal de 7<sup>de</sup> fiool **een ongekend zware aardbeving** brengen, die de gehele aardbol als een dronkenman zal doen waggelen en die gepaard zal gaan met **ongewoon zware hagelregens**, met als gevolg dat geen enkel bouwwerk op aarde meer overeind zal staan en alle steden en dorpen verwoest worden: *“En de grote stad viel in 3 stukken uiteen en de steden van de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis, en Hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van Zijn grimmige toorn. En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen, en bergen waren er niet meer te vinden. En grote hagelstenen, elk ongeveer talentpond (= enkele tientallen kilogrammen) zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de hagel was zeer groot.”* (Openbaring 16:19-21)

**Dit zijn de voorbereidende gebeurtenissen van “Armageddon”.**

Maar middenin die beschrijving van een mensheid die in dolle blindheid de strijd aan wil binden met Christus en de Zijnen, is er ineens die waarschuwing in vers 15: *“Zie, Ik kom als een dief. <sup>142</sup> Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft (sv: die waakt en – in geestelijke zin – zijn klederen bewaart), zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.”*

**Hier spreekt de Here Zelf**, en wat Hij zegt is niet bestemd voor deze doldrieste mensheid die haar ondergang tegemoet zal snellen. Het is bestemd voor ons die NU de stem van de Heilige Geest <sup>143</sup> mogen horen. **Zijn komst als een dief, in het verborgen, is Zijn komst als Bruidegom.** Velen zullen te dien dage echter niet gereed zijn en alles zal van hen weggenomen, gestolen worden! Middenin de beschrijving van de voorbereiding voor Armageddon spreekt de Heer opeens over een andere voorbereiding: **de voorbereiding voor Zijn komst.** “Waken en onze klederen bewaren”, dit is wat hier – in Openbaring 16 vers 15 – wordt gevraagd. Wij moeten ons (laten) bekleden met Christus’ gerechtigheid, nu het nog kan! **Bekleed zijn met Christus**, zodat als Hij straks komt, wij in Hem gevonden zullen worden: *“(opdat ik Christus mag winnen) en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof.”* (Filippenzen 3:9)

Dat, wanneer Hij komt, wij bekleed zullen zijn, overdekt – als in de Tabernakel, onder de dekkleden <sup>144</sup> – zodat wij niet “naakt” bevonden worden, niet blootgesteld zullen worden aan de vreselijke oordelen Gods. Zie ook nog Openbaring 3 vers 18: *“Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u (in geestelijke zin) rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw (geestelijke) naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u (geestelijk) zult kunnen zien.”*

<sup>142</sup> Zie noot 141.

<sup>143</sup> Zie eventueel onze studie [“De natuurlijke mens en de Heilige Geest”](#) van CJH Theys. (noot AK)

<sup>144</sup> Zie eventueel onze studie [“Tabernakel symbolieken \(3\): Plattegrond en constructie van de tabernakel”](#) van E. van den Worm.

Wij willen voorop stellen dat deze dekkleden in hun algemene betekenis werden gebruikt als “sieraad” voor de tabernakel (vergelijk Jesaja 52:1). De tabernakel was dus overdekt met zogenaamde “SIERKLEDEN”! Waar de tabernakel in geestelijk opzicht een wondervol typebeeld is van “de woonstede Gods in de Geest” (dat is: DE GEMEENTE), daar is de geestelijke betekenis van deze dekkleden in Nieuwtestamentisch licht deze: **de Gemeente dient ook bekleed te zijn met dergelijke geestelijke sierkleden.** (noot AK)

Daar is maar één weg die leidt tot deze BEWARING. Het is de weg naar het Reukofferaltaar.<sup>145</sup> Waar dit altaar staat, dáár is de plaats van **de wakende christenen**. Het is de plaats waar **zij** zich bevinden **die wachten op Jezus' komst**. Vlak voor het Voorhangsel<sup>146</sup>, van waarachter Jezus zal verschijnen om Zijn Bruid tot Zich te nemen. Zij vormen **de Gemeente van de ware aanbidders**.

In dit 16<sup>de</sup> hoofdstuk wordt ons enerzijds de weg van voorbereiding voor Armageddon getoond, de grote slag waarin Jezus en de Zijnen al de goddeloze en antichristelijke machten zal vernietigen. Het is een weg in 7 fasen, de fiool-oordelen.

Anderzijds wordt ons hier de weg van **voorbereiding voor Zijn komst** voorgesteld. Dit is ook een weg van 7 fasen, de weg van de 7 bloedschreden tot Christus, die ons werd uitgetekend in Openbaring 2 en 3.

Het is nu al een urgente zaak om ons af te vragen wie of wat wij aanbidden!

Waarvan en waarmee zijn ons hart en denken vervuld?

**Is ons leven tot verheerlijking van Jezus?**

**Zijn wij bekleed met Zijn gerechtigheid, ja, met Hemzelf?**

De boodschap is duidelijk. Over de aanbidders van die dingen die niet uit God zijn, komt het vernietigend oordeel!

Voor meer info en 'vers voor vers' UITLEG over dit 16<sup>de</sup> hoofdstuk van Openbaring, zie:

1. "[Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL](#)". Link naar [hoofdstuk 16](#), studie van Bijbelleraar CJH Theys.
2. "[Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen](#)". Link naar [hoofdstuk 16](#), studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

## Hoofdstuk 17

# Tegen de ware aanbidding

*"En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw (de grote hoer, uit vers 1) zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met 7 koppen (sv: hoofden<sup>147</sup>) en 10 hoorns."* (Openbaring 17:3)

Wie met de apostel Paulus willen zeggen dat "niets ons kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus" (zie [Romeinen 8](#)<sup>148</sup>), die zullen ook net als Paulus aan de wereld afgestorven moeten zijn. Want wij zullen ervaren dat de satan er alles voor zal doen om ons van Jezus te scheiden! En één van de middelen die hij daarvoor aanwendt is: de valse kerk.<sup>149</sup> **Satan heeft niets tegen godsdienstigheid, integendeel; maar hij is een hater van de ware aanbidding!**

Hier, in dit 17<sup>de</sup> hoofdstuk, lezen wij over het geestelijke Babylon. Dit is de verpersoonlijking van alle valse godsdienst, in het bijzonder van de valse godsdienst "in een christelijk jasje".

Babel, gesticht door een nazaat van Kain, is vanaf het begin het centrum geweest van verzet tegen de ware aanbidding. Kain zelf heeft hier waarschijnlijk al de eerste aanzet toegegeven; hij was de eerste valse aanbidder. Babel is ook de moeder van alle hogere afgoderij. In een christelijke vermomming komen wij deze afgoderij vandaag de dag nog in vele, zich christelijk noemende, kerken en groepen tegen. Ja, **Babylon zal zich in de eindtijd zelfs voordoen als de ware kerk van Christus, en door de meeste mensen ook daarvoor gehouden worden** – mensen die de ogenzalf<sup>150</sup> van de Heilige Geest<sup>151</sup> niet

<sup>145</sup> Zie eventueel onze studie "[Tabernakel symbolieken \(12\): Het REUKALTAAR en het reukwerk](#)" van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>146</sup> Zie eventueel onze studie "[Tabernakel symbolieken \(18\): Het VOORHANGSEL en het heilige der heiligen](#)" van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>147</sup> Een beest heeft (meestal) een "kop", maar hier is het beest een typebeeld van de (antichristelijke) mens, en mensen hebben een "hoofd". (noot AK)

<sup>148</sup> Romeinen 8:35-39, "**Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtoppen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.**" (noot AK)

<sup>149</sup> Zie eventueel onze studie "[De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17](#)" van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>150</sup> Ogenzalf = Hier het beeld van het geestelijk inzicht en geestelijk onderscheidingsvermogen; ZONDER "ogenzalf" GEEN Woord-openbaring. (noot AK)

<sup>151</sup> Zie noot 143.

hebben – maar in wezen zal zij zo antichristelijk zijn als maar mogelijk is! Wie niet blind is, zal het nu al zien.

Wanneer wij spreken over de valse kerk, denk hierbij dan niet aan een lichaam dat zich al meteen als ÉÉN organisatie manifesteert. Dit zou wat al te gemakkelijk zijn! Ook moet u niet verwachten dat ze zichzelf de valse kerk zal noemen. Die eenheid van de valse belijders komt er onder de antichrist.

Het begin van deze ontwikkeling is er echter al, maar nu is zij nog verdeeld over vele kerken en organisaties. Straks zullen deze openlijk tot aanbidding van de antichrist oproepen. Symptomen die erop wijzen dat het daarheen gaat zijn er echter nu al. On-Bijbelse leringen en on-Bijbelse praktijken zijn kenmerken van de valse kerk. Maar ook schone schijn, waardoor velen misleid worden.

Het is de hoer <sup>152</sup>, de “anti-bruid”, volgens een plan waar de satan zelf achter zit. Deze hoer wordt daarom gezien als zittende “op een scharlakenrood beest”, hetzelfde beest als dat uit Openbaring 12 vers 3 (“... een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 hoorns...”), namelijk **de satan**.

Het is een plan dat al dateert vanuit de grijze oudheid en dat gestalte kreeg in de tijd die de Bijbel in Lukas 21:24b noemt “de tijden van de heidenen” – de 7 achtereenvolgende (wereld)rijken der heidenen <sup>153</sup>, de 7 hoofden van het beest – die uitlopen op **de antichristelijke tijd**. In die tijd van de antichrist komt dit plan tot volkomen ontplooiing – in de tijd van de 10 hoorns, het zogenaamde 10-statendom <sup>154</sup> – maar dan zal het einde van de valse kerk ook snel komen, omdat zij alsdan geen reden van bestaan meer zal hebben. Dan is er de **openlijke satansaanbidding**.

In Openbaring 17 vers 15-17 lezen we hoe de hoer aan haar eind komt:

*“En hij (de engel, uit vers 7) zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan (sv: waar) de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen. En de 10 hoorns die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar berooid en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden. Want God*

<sup>152</sup> Zie eventueel onze studie “[De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>153</sup> Ook zijn deze 7 hoofden van het staatsbeest 7 soorten van wereldbestuur, geïnspireerd door de diepten der hel. De geschiedenis toont ons respectievelijk:

1. de Egyptische regeringsvorm,
2. de Assyrische regeringsvorm,
3. de Babylonische regeringsvorm,
4. de Medo-Perzische regeringsvorm,
5. de Griekse regeringsvorm,
6. de Romeinse regeringsvorm,
7. de bestuursvorm van het 10-statendom van de laatste dagen. (noot AK)

<sup>154</sup> Lees [Daniël 2:41-44](#). Met de 10 tenen – van ijzer en (kleiachtig) leem, zijnde een verdeeld **en antichristelijk** koninkrijk – wordt het zgn. 10-statendom, nu beter bekend als het Verenigd Europa, bedoeld.

**a. Uitleg in het kort:** Al die ([inmiddels 27](#)) landen van het Verenigd Europa (de EU of Europese Unie genaamd) zullen straks in 10 staten verdeeld worden (waarschijnlijk omdat het dan beter te besturen is). En uit één van die 10 staten komt dan de antichrist voort. (noot AK)

**b. Uitgebreide uitleg:** “**Het antichristelijk 10-statendom van ijzer en leem.** Tot slot zien wij aan het beeld uit de droom van Nebukadnezar 2 voeten met **10 tenen van ijzer vermengd met leem**. Van het hoofd naar beneden gaande tot en met de benen, is het profetisch Woord geschiedenis geworden. Wij hebben een Babylonisch, een Medo-Perzisch, een Grieks en een Romeins Wereldrijk gekend. Wat nu verder volgt ligt in de (nabije) **toekomst**. De profetie van Daniël moet in deze nog vervuld worden, en de tijd is niet ver meer!

Deze 2 voeten en 10 tenen spreken ons van 10 heersers, die zich zullen manifesteren op het einde van deze tijdsbedeling. Zij zullen tenslotte eenparig achter het dictatorschap van de antichrist staan, die hen met hem wereldmacht zal geven. Onze huidige wereld zal straks, in de tijd van het absolute einde, door 10 wereldheersers onder de antichrist geregeerd worden. **Tien** is het symbolische getal van **volkomenheid**. Hier van **volkomen wereldheerschappij**.

In het (kleiachtig) leem, dat buigzaam en kneedbaar is, vinden wij een symbool voor de **stem van het volk**. Die zal in de komende dagen zwak zijn. Het volk zal zich niet meer kunnen doen gelden, zoals nu in de democratie. ... De vermenging van ijzer met leem spreekt ons enerzijds van de onbuigzaamheid van een dictatoriaal gezag, anderzijds van een listig spelen met de democratische gedachte, die in feite niet veel te betekenen zal hebben. Zo spreken bijvoorbeeld Rusland en China graag van “volksdemocratieën”, die met democratie zelf niets van doen hebben.

Deze 10 “koninkrijken” die straks op de aarde gevonden zullen worden, vormen samen het **antichristelijk 10-statendom**. U ziet die nu al ingeleid worden. Deze landen zoeken en vinden elkaar op economisch-sociaal terrein, maar zullen zich ook politiek verenigen: Het in West-Europa zetelende 10-statendom, het herboren Romeinse Imperium, dat **wereldheerschappij** zal uitoefenen. **Over dit alles zal de antichrist zijn dictatoriale scepter zwaaien**. Hij komt voort uit het oorspronkelijk gebied van deze 10 rijken en hij zal de wereldlijke en geestelijke macht, die dan in zijn handen zullen zijn, gebruiken om – over de ruggen van deze 10 – te komen tot waar hij wezen wil.

**Dit 10-statendom wordt door God in de Bijbel op verschillende manieren uitgebeeld:**

1. In de 10 tenen van het beeld van koning Nebukadnezar (zie [Daniël 2:43-45](#))
2. In het gezicht dat Daniël kreeg van het 4<sup>de</sup> dier, waar sprake is van 10 hoorns (zie [Daniël 7:7](#), 20 en 24).
3. In de “grote, vuurrode draak” van [Openbaring 12:3](#), die ook 10 hoorns heeft.
4. In het “beest” van [Openbaring 13:1](#), eveneens met 10 hoorns.
5. In het “scharlaken-rode beest” van [Openbaring 17:3](#), 12 en 16, ook met 10 hoorns.”

Tot zover, uit de – zeer uitgebreide – Bijbelstudie: “[Het Boek Daniël – alle 12 hoofdstukken, met ‘vers voor vers’ uitleg](#)” van CJH Theys, geschreven omstreeks 1970. (noot AK)

heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap (sv: koninkrijk) aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht (sv: voleindigd) zijn.”

**Eén van de kenmerken van de valse kerk is altijd dat zij de ware kinderen Gods vervolgt.** Zie Openbaring 17 vers 6:

- “En ik zag dat de vrouw (de grote hoer, uit vers 1) dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag.”

De valse kerk bestaat dan ook eigenlijk alleen maar om de ware aanbidding en de ware aanbidder uit te roeien! Zij is tegen de ware aanbidding. Het is daarom van groot belang dat wij haar in al haar gedaanten en in al haar vertegenwoordigers herkennen. Daarom moeten wij de Heer bidden om de ogen-zalf van de Heilige Geest!

U zult ontdekken dat er meer krachten samenspannen om u de ware godsdienst te ontnemen dan u wellicht denkt! **Bedenk wel, martelaar te zijn is nog niet zo erg als verleid te worden.** Het is de geest van de hoer die vele christenen er vandaag de dag van afhoudt om tot de zuivere aanbidding te komen en om te jagen naar de volheid van de Geest. De lust der ogen, de begeerte van het vlees en de grootsheid des levens worden op subtiele wijze bespeeld en geactiveerd!

Satan stelt alles in het werk om te voorkomen dat wij op de plaats van het Reukofferaltaar <sup>155</sup> komen te staan en tot de Bruidsgemeente van Jezus zullen behoren.

Wees u ervan bewust dat de speerpunt van satans aanvallen in deze tijd gericht is op de zuivere aanbidding. **De Vader zoekt de ware aanbidder, die Hem aanbidden in Geest en waarheid.**

In Openbaring 11 vers 1 zien wij de Gemeente van de ware aanbidder, Christus' Bruid: “En mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk; en de engel stond en zei: Sta op, en meet de tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarin aanbidden” (sv). Maar **de satan haat de ware aanbidder.** En daarom toont de Heilige Geest ook aan ons wat eenmaal aan Johannes getoond werd.

Wees u bewust van het bestaan en het gevaar van de valse kerk!!

Voor meer info en ‘vers voor vers’ UITLEG over dit 17<sup>de</sup> hoofdstuk van Openbaring, zie:

1. “[Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL](#)”. Link naar [hoofdstuk 17](#), studie van Bijbelleraar CJH Theys.
2. “[Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen](#)”. Link naar [hoofdstuk 17](#), studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

## Hoofdstuk 18

# Afscheiding en aanbidding

“En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.” (Openbaring 18:4)

Het is van groot belang in deze tijd **dat wij onze vreugde vinden in de Here en in het dienen van Hem.** Als wij ons méér verlustigen in andere dingen, dan zal blijken dat wij een molensteen om onze hals hebben die tot onze ondergang leidt.

Ook in dit 18<sup>de</sup> hoofdstuk van Openbaring gaat het over de val van Babylon in de eindtijd. Niet van die stad die eeuwenlang een puinhoop was, maar nu weer wordt herbouwd door een moderne Nebukadnézar (Saddam Hoessein van Irak – geschreven rond 1990), al is dit ook zeker een teken van de tijd. Maar in Openbaring – net als in de andere profetische boeken – is Babylon iets wat groter is, iets wat zich ontwikkeld heeft uit dat oude Babel, maar wat nu meer is dan een letterlijke stad.

In Openbaring 17 werd met Babylon bedoeld: **de valse kerk.** <sup>156</sup> Zij werd daar voorgesteld door een hoer, de anti-bruid. Hier, in Openbaring 18 vers 4, horen wij de Heer zeggen: “...Ga uit haar weg, Mijn volk...” en dan moet het voor ons duidelijk zijn dat in dit 18<sup>de</sup> hoofdstuk met Babylon nog iets anders bedoeld wordt. Want in de valse kerk van de eindtijd zullen geen waarachtige christenen meer gevonden worden.

**In Openbaring 18 is Babylon het beeld van de wereld.** Wij zijn niet “van de wereld”, maar nog wel altijd “in de wereld”, zoals onze Heer Zelf zei in Johannes 17 vers 11a: “Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld...” <sup>157</sup>

<sup>155</sup> Zie eventueel onze studie “[Tabernakel symbolieken \(12\): Het REUKALTAAR en het reukwerk](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>156</sup> Zie eventueel onze studie “[De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>157</sup> Voor meer UITLEG over dit vers, zie “[Johannes – Het Boek over het leven van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van God](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

In dit 18<sup>de</sup> hoofdstuk gaat het over het “maatschappelijke Babylon”, de tegenwoordige wereld, de goddeloze samenleving, de materialistische maatschappij waarin wij leven. Openbaring 18 vers 3b zegt: “... de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven (sv: van haar weelde).” Maar dit “maatschappelijke Babylon” is niets anders dan een “verlengstuk” van het “geestelijke Babylon” van Openbaring 17. Het materialisme is de godsdienst van deze huidige wereld! Door en door materialistisch is met name de westerse mens, en **helaas geldt dit ook voor de meeste christenen**. Materialisme, verafgoding van het aardse, het stoffelijke, de aardse rijkdommen, is in wezen valse aanbidding in zijn zuiverste vorm. Het is **aanbidding van de aardse dingen**. Nu niet meer in de religieuze verpakking van de primitieve verering van “moeder aarde”, maar naakt, zonder verhulling. Een schaamteloze vertoning van valse aanbidding van de zuiverste soort dat is de aanblik van de wereld van onze dagen. Maar dit Babylon, dit goddeloze wereldbestel – waarin alles draait om macht en zelfverrijking – staat al op instorten. De fundamenten van “het Babylonisch systeem” wankelen! Hier, in Openbaring 18, is dit reeds voorzegt. Lees ook Jakobus 5 vers 1-5:

- “Nu dan, rijken, huil en jammer over al de ellende die u overkomt. Uw rijkdom is vergaan en uw kleren zijn door de motten aangevreten. Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal een getuigenis tegen u zijn en uw vlees als een vuur verteren. U hebt schatten verzameld in de laatste dagen. Zie, het loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat door u achtergehouden is, schreeuwt tot God, en de jammerklachten van hen die geogst hebben, zijn doorgedrongen tot de oren van de Heere van de hemelse legermachten. **U bent u aan weelde te buiten gegaan** (sv: gij hebt lekker geleefd) **op de aarde en hebt uw eigen lusten gevolgd**. U hebt uw hart gevoed als op de dag van de slacht.”

Een grote wereldwijde economische ineenstorting <sup>158</sup> staat voor de deur die armoede en gebrek zal brengen, ook in het “rijke westen”, en die alles wat van waarde is zal doen devalueren tot beneden nul. Lees de verzen 11 t/m 15 waar, met gebruikmaking van de producten van de tijd waarin Johannes schrijft, beschreven wordt dat alle handel stil komt te liggen:

- “En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen (sv: wenen) en treuren, omdat niemand hun waren meer koopt: koopwaar van goud, zilver, edelgesteente, parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer en marmer, en kaneel, reukwerk, mirre (sv: welriekende zalf), wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe, lastdieren en schapen, paarden en wagens, en **lichamen en zielen van mensen**. En de rijpe vrucht (der begeerlijkheid) waarnaar uw ziel verlangde, is van u geweken. Al wat glansrijk en sierlijk (sv: al wat lekker en wat heerlijk) was, is van u weggegaan en u zult dat beslist niet meer terugvinden. De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend (sv: wenende en rouw makende) op grote afstand blijven staan uit vrees voor haar pijniging.” (Openbaring 18:11-15)

En alles wat de hedendaagse mens lekker en heerlijk vindt zal hem worden afgenomen: “En de vrucht der begeerlijkheid uwer ziel is van u weggegaan; en al wat lekker en wat heerlijk was, is van u weggegaan; en gij zult hetzelfde niet meer vinden.” (Openbaring 18:14, sv)

Het zal opeens komen, voor de meeste mensen onverwacht: “**In één uur is die grote rijkdom verwoest**” staat er:

- “Wee, wee de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken, en getooid (sv: versierd) met goud, edelgesteente en parels. Want in één uur is die grote rijkdom verwoest.” ... “En zij wierpen stof op hun hoofd en riepen huilend en treurend (sv: wenende en rouw bedrijvende): Wee, wee de grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden, rijk zijn geworden door haar weelde. Want **in één uur is zij verwoest**.” (Openbaring 18:16 en 19)

**Daarom zal in de antichristelijke tijd alles op rantsoen komen**. Alles zal “op de bon” komen. En niemand zal kunnen “kopen of verkopen” zonder het “merkteken” van het BEEST:

- “En het (beest uit de aarde, de valse profeet) maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat **niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft**, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.” (Openbaring 13:16-17)

En in de wereld die dan aanbreekt zal alle bedrijvigheid en alle leven uitgeblust worden. Lees de verzen 22 en 23, waar wij lezen dat die hele dwaze en goddeloze zangcultuur van onze tijd wordt weggevaagd, kunstuitingen zullen niet meer gevonden worden, “molens” (= industrieën) zullen niet meer draaien, alle levenslicht wordt gedoofd, ook het echte geluk – dat van bruid en bruidegom, bijvoorbeeld – zal verdwijnen:

- “En het geluid van ceterspelers, zangers, fluitspelers en bazuinblazers zal beslist niet meer in u gehoord worden. En er zal geen enkele beoefenaar van welke kunst dan ook meer in u gevonden worden, en het geluid van de molen zal zeker niet meer in u gehoord worden. En het lamplicht (sv: licht van de kaars) zal nooit meer in u schijnen en de stem van een bruidegom of van een bruid zal nooit meer in

<sup>158</sup> Zie eventueel ons artikel “[De toekomstige economische ineenstorting](#)” van H. Siliakus en/of “[Wanneer zal het afgelopen zijn met de welvaart?](#)” van CJ McKnight. (beiden in smartphone-formaat) (noot AK)

u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de groten van de aarde. Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid.” (Openbaring 18:22-23)

Hier vinden wij de beschrijving van **het einde van de welvaart en al haar afgoden!**

Maar tot Gods kinderen wordt gezegd: “...Ga uit haar weg, Mijn volk ...” (Openbaring 18:4). **God roept ons eruit, zoals Hij eens Lot wegreep uit Sodom** (Sodom is ook een beeld van de goddeloze wereld van de laatste dagen – zie Openbaring 11:8 <sup>159</sup>).

Toen, in de dagen van Lot, klonk voor het eerst de roep: “Gaat uit deze plaats; want de Heere gaat deze stad verderven!” (Genesis 19:14b, sv). **Lot gehoorzaamde en werd bewaard**. De Heer wil ook ons bewaren uit de omkering die spoedig komt, het oordeel over het goddeloze Babylon. Onze wereld zal worden omgekeerd!

Wat vraagt de Heer dan van ons?

**Hoe kunnen wij ontvlieden?**

**Wat moeten wij dan doen?**

In 2 Korinthe 6 vers 17 vinden wij dezelfde boodschap, en uit het tekstverband verstaan wij wat hiermee bedoeld wordt: “Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af (sv: scheidt u af), zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen.”

39

**Afscheiding van de wereld! Heiligmaking.** <sup>160</sup> Niet meedoen met de zonden van de wereld. Ons niet schuldig maken aan dezelfde afgoderij. De wereld niet gelijkvormig zijn. Géén heiligmaking betekent dat wij gemeenschap hebben met de valse aanbidding van plezier, vermaak, mooie dingen, van het geld en van alles wat aards en stoffelijk is. Vele christenen en kinderen Gods leven hoofdzakelijk voor deze dingen, net als de wereldling: er is geen verschil. **Als zij zich niet bekeren, zullen zij nog altijd in Babylon zijn wanneer straks het oordeel komt. Zij zullen met deze wereld de Grote Verdrukking ingaan.**

Zolang wij eigenlijk alleen leven voor deze dingen, zijn wij in Babel en zullen wij onder het oordeel komen. Deze wereld gaat voorbij, met al haar begeerlijkheden, met alles wat erin is. **Alleen zij die zich afscheiden van deze wereld en die de wil van de Vader doen, zullen bewaard worden**. De Heer bewaart Zijn Bruidsgemeente in de woestijn; zij wordt “weggenomen” <sup>161</sup>, omdat zij al eerder “uitgetrokken” is.

**Zullen wij tot deze ware aanbidders behoren?**

Wij kunnen godsdienstig zijn, maar als het bezig-zijn met de dingen van God en de gemeenschap met de Heer niet het belangrijkste voor ons zijn in dit leven, dan zullen wij met die wereld – en met dat leven dat wij zo liefhebben – ten ondergaan! Wij zijn dan niet bij de aanbidders in het Heiligdom, maar in de Voorhof <sup>162</sup>, die met de wereld onder het oordeel komt. Wij behoren dan in feite bij de valse aanbidders, zeker wat betreft het lot dat wij dan zullen ondergaan!

Kom niet met vreemd reukwerk voor Gods aangezicht! Kom niet met valse aanbidding. **Uw aanbidding is vals, wanneer u even materialistisch en vleselijk bent als de wereldse mens**. Afscheiding en aanbidding hebben met elkaar te maken. Wij kunnen niet aanbidden in Geest en waarheid, wanneer wij deze wereld nog liefhebben en/of gelijkvormig zijn of op enigerlei wijze vastzitten of hangen aan de stoffelijke dingen.

Zijn uw ziel en uw geest gereinigd door het Woord?

Kan dat Woord reinigend werken in uw leven?

Is uw vlees gekruisigd?

God heeft gezegd: “Weest HEILIG, want **Ik ben HEILIG!**”:

- “*Heilig uzelf en wees heilig, want Ik ben de HEERE, uw God.*” (Leviticus 20:7)
- “*Hij (de priester, ofwel de dienstknecht van God <sup>163</sup>) moet heilig voor u zijn, want Ik ben heilig. Ik ben de HEERE, Die u heiligt.*” (Leviticus 21:8b)

Niemand van ons zal in deze laatste dagen om dit Woord heen kunnen. Niemand zal het ongestraft kunnen negeren. Het voornaamste streven van de Gemeente van Christus moet zijn: **Hem gelijkvormig te worden**.

<sup>159</sup> Openbaring 11:8, “*En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd.*”

<sup>160</sup> Zie eventueel onze studie “[Heiligmaking](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>161</sup> Zie eventueel mijn artikel “[Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ?](#)” van A. Klein. (noot AK)

<sup>162</sup> Deze zgn. “voorhof-christenen” zullen hun getuigenis gedurende de Grote Verdrukking moeten bekopen met hun eigen martelaarsbloed. Onder de moordende hand van de antichrist en zijn horden (= navolgers, helpers) zullen zij als martelaren – maar tegelijkertijd ook als overwinnaars over satan – vallen, maar... **ter ere van Jezus’ Naam**. (noot AK)

<sup>163</sup> Zie eventueel onze studie “[Podium en Gemeente \(Schriftuurlijke richtlijnen, praktische wenken en raadgevingen voor hen, die in een Gemeentelijke bediening staan\)](#)” van CJH Theys. (noot AK)

Voor meer info en 'vers voor vers' UITLEG over dit 18<sup>de</sup> hoofdstuk van Openbaring, zie:

1. **"Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL"**. Link naar [hoofdstuk 18](#), studie van Bijbelleraar CJH Theys.
2. **"Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen"**. Link naar [hoofdstuk 18](#), studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

## Hoofdstuk 19

# De ontsluiting komt

*"En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd Getrouw en Waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid."* (Openbaring 19:11)

Blijf bij de Bron die onze Here Jezus is. Wij moeten voortdurend uit Hem drinken. Wie van Hem drinkt, zal in eeuwigheid niet dorsten (zie Johannes 4:14 <sup>164</sup>). Dat wil zeggen, die zal geen behoefte hebben om nog ergens anders zijn ziele-dorst te lessen. Maar het wil niet zeggen dat wij slechts één keer behoeven te drinken uit Hem! Wie niet dagelijks dit Ware Leven indrinkt, zal geestelijk sterven en even dood zijn als de goddelozen en ongelovigen. **Blijf in Hem! Dan zult u bewaard worden uit de verschrikkelijke oordelen die over deze wereld komen zullen.**

Hier lezen wij over Christus' wederkomst in heerlijkheid en met grote kracht aan het eind van die Grote Verdrukking. Aller oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken en verworpen hebben. De hemel gaat open, zo lezen wij in vers 11. **Daar verschijnt onze Heer "met Zijn tienduizenden heiligen"** (Openbaring 19:14 in samenhang met Judas 1:14b <sup>165</sup>):

- *"En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos."* (Openbaring 19:14)
- **"Zie, de Heere is (weder)gekomen met Zijn tienduizenden heiligen."** (Judas 1:14b)

Hij komt ten gericht. In de slag van Armageddon zal de ontknoping van de wereldgeschiedenis plaatshebben. De ontsluiting komt. Lang mag het erop geleken hebben dat satan, de overste van deze wereld, zou zegevieren. Maar alsdan valt het doek voor de aartsleugenaar en mensenmoordenaar! <sup>166</sup> **Christus zal de aarde reinigen en hier Zijn volheerlijk Koninkrijk <sup>167</sup> van vrede en gerechtigheid oprichten.**

In de strijd van Armageddon, die in dit 19<sup>de</sup> hoofdstuk beschreven wordt, zullen alle antichristelijke machten vernietigd worden, met de antichrist en de valse profeet voorop. Maar ook alle goddeloze mensen die dan nog leven op aarde, worden alsdan uitgeroeid en vernietigd. **Werkelijk niet één onwedergeboren mens zal blijven leven.** Lees de verzen 17 t/m 21: *"En ik zag één engel dicht bij de zon staan (sv: staande in de zon), en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan (sv: in het midden van) de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees."* (Openbaring 19:17-21)

<sup>164</sup> Johannes 4:14, "...maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar **het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.**"

Voor meer UITLEG over dit vers, zie ["Johannes – Het Boek over het leven van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van God"](#) van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>165</sup> Bij **"tienduizenden heiligen"** moet men toch eerder aan de 144.000 mannelijke zonen denken – die, volgens Openbaring 12:5 **"werd weggerukt tot God en Zijn troon"**, en die dus ECHT in de hemel zijn OPGENOMEN – dan aan de Bruidsgemeente. Want dat zullen er, mogen wij veronderstellen, toch veel meer zijn. Maar de Bruidsgemeente zal, Bijbels gezien, inderdaad NIET worden opgenomen in de hemel (en dus ook niet met Jezus wederkomen naar de aarde aan het eind van de Grote Verdrukking).

• Zie eventueel ook nog mijn artikel ["Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?"](#) van A. Klein. (noot AK)

<sup>166</sup> Johannes 8:44, **"U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen."** (noot AK)

<sup>167</sup> Zie eventueel onze studie ["Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus"](#) van E. van den Worm. (noot AK)



De gieren, de vogels “in het midden van de hemel”, zullen het vlees van al de gedode mensenmassa’s eten. Dit wordt het “avondmaal van de grote God” genoemd. Een luguber spiegelbeeld van het “avondmaal van de Bruiloft van het Lam”, waarover wij ook lezen in dit hoofdstuk: “En hij zei tegen mij: **Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam.** <sup>168</sup> En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.” (Openbaring 19:9)

Hier, in Openbaring 19 vers 9, is ‘t het maal **ten leven** en van de gemeenschap met de Here Jezus Christus. Daar, in Openbaring 19 vers 18, een verschrikkelijke dood: **Alle vlees zal sterven.** Vlak daarvoor echter zullen de heiligen “verheerlijkte lichamen” ontvangen hebben. Wanneer Christus komt, als de laatste (= de 7<sup>de</sup>) bazuin weerklinkt, zullen eerst de rechtvaardige doden opstaan uit het graf met nieuwe, onsterfelijke lichamen. Daarna zullen de gelovigen van de Bruidsgemeente – in een punt des tijds – verheerlijkte, onsterfelijke lichamen ontvangen, en tezamen zullen zij de wederkomende Heer **tegemoet gaan** in de lucht: <sup>169</sup>

- “Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.” (1 Thessalonicenzen 4:15-17)

Zodoende zal er een daadwerkelijk einde komen aan het tijdperk van het vlees. **Geen vlees of bloed, geen zondaar, zal het Koninkrijk Gods beërven:** “Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid (sv: de verderfelijke) beërft de onvergankelijkheid niet.”! (1 Korinthe 15:50)

Hier, in Openbaring 19 (en in hoofdstuk 20), vinden wij daarom het beeld van het Voorhangsel. <sup>170</sup> De hemel gaat open, het gordijn wordt weggeschoven. De Voorhang sprekt ook van het vlees, dat terzijde geschoven en vernietigd wordt. Het Voorhangsel is het vlees. Toen Christus’ vlees aan het kruis verbroken werd, scheurde het Voorhangsel in de tempel in tweeën (zie Markus 15:38, en ook Hebr 10:20 <sup>171</sup>).

In Openbaring 19 zien wij **de definitieve vernietiging van alle vlees.** Dit zal dus gebeuren in die grote Slag van Armageddon. Let op het herhaaldelijk spreken over het vlees dat – letterlijk – verslonden wordt: “om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten.” ... “En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.” (Openbaring 19:18 en 21b)

<sup>168</sup> Zie eventueel onze studie “[Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>169</sup> (Ingekorte) **Uitleg uit de Studiebijbel:** De tekst van 1 Thess. 4:15-17 gaat o.a. over:

- a. De Here Zelf zal... NEERDALEN uit de hemel, en
- b. Wij... zullen... WEGGENOMEN worden in de wolken, naar een ONTMOETING met de Here in de lucht (volgens de Herenieuwde Statenvertaling). In de (oude) Statenvertaling staat: opgenomen worden,... de Here TEGEMOET.

De Studiebijbel (deel 8) zegt het volgende over 1 Thess 4:15-17, en dan vooral over bovenstaande 2 punten (a en b):

“Vanaf dit (15<sup>de</sup>) vers staat er ‘Christus’ of ‘Heer’ en niet meer Jezus, omdat het nu over de verheerlijkte Zoon van God gaat. (Dus moet het m.i. over de periode NA de Grote Verdrukking gaan, want als het gaat over de verheerlijkte Zoon van God, kan het toch niet zo zijn dat de antichrist nog tijd en gelegenheid krijgt om zijn gruwelplannen uit te voeren? – noot AK)

- a. ‘Neerdalen’ (namelijk vanuit de hemel, vergelijk Dan. 7:15, 1 Thess. 1:10 en Openb. 21:2 en 10) moeten we letterlijk nemen, evenals het opvaren (van Jezus – noot AK) naar de hemel (zie Hand. 1:9-11).

- b. Het Griekse woord “*harpazomai*” (d.i. ‘gegrepen worden’, ‘WEGGENOMEN worden’), spreekt over een plotselinge verplaatsing door goddelijk ingrijpen (zie Hand. 8:39 en Openb. 12:5 – vergelijk Gen. 5:24 en 2 Kon. 2:11).

Het Griekse woord “*eis apantēsin*” (letterlijk: naar de ONTMOETING), was de vaste uitdrukking voor het buiten de stad tegemoet gaan en verwelkomen van een belangrijke bezoeker (zie Matth. 25:6 en Hand. 28:15), meestal een vorst, om hem EEN GELEIDE te geven BIJ ZIJN AANKOMST.

‘In de lucht’ geeft aan waar de ontmoeting plaatsvindt: tussen hemel en aarde. Het blijft hier onduidelijk

- of de Heer met Zijn Gemeente eerst terugkeert naar de hemel (vergelijk Joh. 14:3),
- of dat na de ontmoeting de gemeente de Heer begeleidt NAAR DE AARDE.

Het “*eis apantēsin*” pleit voor HET LAATSTE.”

Zie eventueel ook nog mijn artikel “[Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?](#)” van A. Klein. (noot AK)

<sup>170</sup> Zie eventueel onze studie “[Tabernakel symbolieken \(18\): Het VOORHANGSEL en het heilige der heiligen](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>171</sup> Markus 15:38, “En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden.”

Hebr 10:20, “Langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees.” (noot AK)

Maar er is ook nog een ophouden van het vlees in andere zin. Het Voorhangsel zal al eerder opengaan voor de Bruidsgemeente – de Gemeente van ware aanbidders – die bij het Reukaltaar <sup>172</sup> wacht op haar Bruidegom.

Nadat de val van de hoer, de anti-bruid, is beschreven, wordt hier met blijdschap en verrukking gesproken over **de Bruiloft van het Lam** <sup>173</sup>: “Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft van het Lam is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zei tot mij: Schrijf, **zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam.** <sup>174</sup> En hij zei tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods.” (Openbaring 19:7-9, sv)

**In tijd zal deze gebeurtenis echter eerder plaatshebben: vlak voordat de Grote Verdrukking begint,** bij Jezus' verborgen wederkomst voor de Zijnen, om hen tot Zich te nemen. In de grondtekst van vers 7, van Openbaring 19, staat het dan ook duidelijker: “want de Bruiloft van het Lam kwam en **Zijn vrouw bereidde zichzelf**”. Zo wordt dus niet de indruk gewekt alsof deze Bruiloft daarna (na de val van Babylon) plaatsheeft. Het is juist omgekeerd: omdat de ware Bruid al zal zijn aangewezen, zal de valse bruid nog maar een kort leven beschoren zijn... Hier worden deze twee echter tegenover elkaar geplaatst.

Wij moeten goed beseffen dat heden al aan beiden gewerkt wordt: aan de ware Bruidsgemeente, maar ook aan de valse bruidskerk! En dit hoofdstuk van het Voorhangsel toont ons de heerlijke toekomst van degenen die **vrijwillig met Jezus** de weg van (af)sterven aan het vlees willen gaan. Ook het Bruiloftskleed, het witte fijne lijnwaad van rechtvaardigmaking, spreekt van de vleeskruisiging.

Dan, als de Heer komt ten gericht, zal de heerlijkheid van God geopenbaard worden: in Zijn verschijning, in de glorievolle overwinning over al Zijn vijanden, maar ook in die schare van **verheerlijkte heiligen**.

De laatste hoofdstukken van het boek Openbaring (vanaf dit 19<sup>de</sup> hoofdstuk) openbaren ook de shekinah-heerlijkheid <sup>175</sup> van de 3-enige God. <sup>176</sup> In het licht van de Ark van het Verbond <sup>177</sup> zien wij hier uitgedrukt dat **licht van Gods tegenwoordigheid**, dat eenmaal gezien werd boven het Verzoendeksel en tussen de 2 Cherubs. <sup>178</sup> Deze indruk van de onbeschrijflijke heerlijkheid Gods overheerst ook in deze laatste hoofdstukken.

Deze (tijds)bedeling zal niet eindigen met de glorie van de mens, maar met de glorie van de almachtige God! De heerlijkheid Gods zal de aarde overdekken.

Nogmaals: het Voorhangsel wordt weggeschoven. Dit wil ook zeggen dat de openbaring, de ontsluiting, komt van alle dingen. Maar, ook de ontmaskering! Openbaar wordt wat waar is en wat vals is; wat van God is en wat uit de koker van satan komt. Alle coulissen zullen worden weggehaald.

Ons zegt het heden ook dat wij **nu reeds** al die maskers en sluiers van onoprechtheid moeten afdoen, waarachter wij ons zo vaak verschuilen, en dat wij moeten **jagen naar de heiligmaking en de eenheid met allen die straks tot die heerlijke Bruidsgemeente zullen behoren!**

<sup>172</sup> Zie eventueel onze studie “[Tabernakel symbolieken \(12\): Het REUKALTAAR en het reukwerk](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>173</sup> Zie eventueel onze studie “[Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>174</sup> Zie noot 168.

<sup>175</sup> Shekinah-heerlijkheid = De openbaring (of: het openbaar of gewaar worden) van Gods heerlijkheid en tegenwoordigheid, met BOVEN-NATUURLIJK Licht van God. (noot AK)

<sup>176</sup> In Deuteronomium 6:4 staat: “*Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één!* (dus één Persoon!)”

Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (= geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. **Gods wezen is een EENHEID. Hij is één Wezen, één Persoon.** De leer, dat God uit 3 Personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:

- de 1<sup>ste</sup> Openbaringsvorm van God: de Vader
- de 2<sup>de</sup> Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
- de 3<sup>de</sup> Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.

Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK)

<sup>177</sup> Zie eventueel onze studie “[Tabernakel symbolieken \(20\): De Ark des Verbonds](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>178</sup> In de 1<sup>ste</sup> plaats beeldt de Ark van het Verbond **de Troon van God** uit. De beide Cherubs en het Verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn 3 openbaringsvormen uit. De Cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en **het Verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit.**

De Ark van het Verbond staat in de 2<sup>de</sup> plaats voor **de Bruiloft of Eenwording van het Lam van God en Zijn Bruid.** (noot AK)

Voor meer info en 'vers voor vers' UITLEG over dit 19<sup>de</sup> hoofdstuk van Openbaring, zie:

1. ["Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL"](#). Link naar [hoofdstuk 19](#), studie van Bijbelleraar CJH Theys.
2. ["Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen"](#). Link naar [hoofdstuk 19](#), studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

## Hoofdstuk 20

# Verheerlijking

**"Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren (sv: heersen), 1000 jaar lang."** (Openbaring 20:6)

God is een Licht. En die Hem vrezen, zullen wandelen in het licht. Nu al zullen wij iets van Zijn heerlijkheid mogen ontvangen. Maar wanneer Jezus wederkomt, na de Grote Verdrukking, zullen de gestorven heiligen van alle eeuwen opstaan uit het graf en samen met hen zal de (op aarde) **levend overgebleven Bruidsgemeente** alsdan **verheerlijkte lichamen ontvangen**. Dit zal het moment van onze verheerlijking zijn. Zo wij *"met Hem lijden"*, wij zullen ook *"met Hem verheerlijkt worden"* en heersen:

- *"En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden."* (Romeinen 8:17)
- *"Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren (sv: heersen)."* (2 Timotheüs 2:11-12a)

En wij zullen ingaan in dat 1000-jarig Koninkrijk van Christus <sup>179</sup>, wanneer de heerlijkheid des Heren de gehele aarde zal overdekken!

Nog steeds vertoeven wij, ook in dit 20<sup>ste</sup> hoofdstuk, bij het Voorhangsel. <sup>180</sup> Thans treedt echter een ander facet op de voorgrond. Hier moeten wij dit schone gordijn – dat de scheiding vormde tussen het Heiligdom en het Allerheilige – meer zien als het kleed van Goddelijke heerlijkheid. Het is ook een afbeelding van het heerlijkheidskleed waarmee de rechtvaardigen van alle eeuwen overdekt worden bij de zo genaamde *"eerste opstanding"* (de tweede opstanding is die van de onrechtvaardigen en zal aan het eind van het 1000-jarig Rijk plaatshebben). Bij Christus' openbare (en dus ZICHTBARE) wederkomst, als aller oog Hem zal zien, zullen "de vele duizenden heiligen" een heerlijkheidslichaam (oftewel een verheerlijkt lichaam) ontvangen dat **onverderfelijk** is en niet meer kan sterven.

De Cherubs in de Voorhang (geweven 'engelen' in het gordijn, tussen "het Heilige" en "het Allerheiligdom" – AK) spreken van deze Goddelijke, hemelse heerlijkheid die allen ontvangen die het 1000-jarig Vrederijk van Christus beërven. Dit 1000-jarig Rijk, ook wel genaamd het Millennium (= tijdperk van 1000 jaren), wordt uitgebeeld door het Allerheiligdom, waartoe de Voorhang toegang gaf en dat als inhoudsmaat had: 10x10x10 = 1000 kubieke el.

In deze wonderbare tijd – wanneer er geen zonde, ziekte en dood meer op aarde gevonden zal worden en zelfs de wilde dieren hun verscheurend karakter zullen hebben verloren, de tijd waarop de gehele schepping reikhalzend en als in barensnood zijnde wacht – zullen wij met de Heer op aarde wandelen in de Shekinah lichtkleedij. <sup>181</sup>

Het eerste mensenpaar, Adam en Eva, wandelde *"in den beginne"* in ditzelfde lichtkleed. Zij waren voor hun zondeval niet naakt – zoals schilders het altijd voorstellen – maar **bekleed met het heerlijkheidskleed van God**. Naaktheid spreekt van de zonde.

Dit Millennium is de Sabbat Gods, de grote Rustdag des Heren, zijnde de 7<sup>de</sup> maal van 1000 jaar sinds de zondeval, de 7<sup>de</sup> dag van 1000 jaar in Gods Raadsplan van Verlossing. Eén dag bij de Here is als 1000 jaar en 1000 jaar zijn als één dag:

- *"Want 1000 jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren..."* (Psalm 90:4a)
- *"Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag."* (2 Petrus 3:8)

<sup>179</sup> Zie eventueel onze studie ["Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus"](#) van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>180</sup> Zie eventueel onze studie ["Tabernakel symbolieken \(18\): Het VOORHANGSEL en het heilige der heiligen"](#) van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>181</sup> Shekinah = De openbaring (of: het openbaar of gewaar worden) van Gods heerlijkheid en tegenwoordigheid, met **BOVEN-NATUURLIJK Licht van God**. (noot AK)

Het is de heerlijke rust van de Dag des Heren, waarin allen zullen delen van wie **de Hoop en Verwachting** in dit tijdelijke leven **Christus** zal zijn geweest. Het getal 20<sup>182</sup>, het nummer van dit hoofdstuk, is het symbolisch getal van “volheid van verwachting”!

### **Verwachten wij het Koninkrijk van Christus?**

Deze 7<sup>de</sup> “dag” zal de Rust zijn van het Verlossingswerk (en van de zogenaamde “Verlossingsweek”). En wij merken op dat God de berechting van satan uitstelt tot na die 1000 jaar. **Eerst zullen danktonen en lof en prijs, tot eer van God en van het Lam, deze aarde vervullen**, op deze grote Dag des Heren.

Ook het eindoordeel en de berechting van de onrechtvaardigen moet wachten. Satan wordt voorlopig gebonden in de abyssus<sup>183</sup>, de put van “de afgrond” (zie Openbaring 20:1-3) voor de duur van die 1000 jaar:

*“En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor 1000 jaar, en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten.” (Openb. 20:1-3)*

Satan wordt voorlopig gebonden opdat de heiligen niet meer geplaagd zullen worden door zijn verleidingen (wat bedoeld wordt in vers 3), want **satan is in persoon de bron en oorzaak van alle kwaad!** Het kwaad is niet iets abstracts.

Wij lezen verder in dit hoofdstuk dat na de 1000 jaar toch nog satans loslating komt en vervolgens de opstanding van de onrechtvaardigen, **de laatste opstand en de definitieve uitschakeling** (vers 7-10) en tot slot **het laatste oordeel** (vers 11-15):

- *“En wanneer die 1000 jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog<sup>184</sup>, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. **Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen.** En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.” (Openbaring 20:7-10)*
- *“En ik zag een grote witte Troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. **En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan.** En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En **als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.**” (Openbaring 20:11-15)*

Het is de eindafrekening met alle vlees! “De boeken” zullen worden geopend en een ieder zal geoordeeld worden naar zijn werken hier op aarde. Waren het werken van opstand tegen God en Zijn Christus, dan wordt men in de hel geworpen: de Gehenna of Poel van Vuur. **Niemand verkeert er nu al in de hel (!)** want God is een rechtvaardig God! De gestorven ongelovigen en onrechtvaardigen wachten thans in de “duisternis” (zophos<sup>185</sup>) op hun opstanding en berechting.

God doet niet alles tegelijk! Wij moeten van Hem leren dat wij nimmer te haastig te werk moeten gaan, als wij voor de Heer strijden. God maakt geen haast, maar beidt Zijn tijd (= wacht tot het juiste moment). Wij willen in ons ongeduld de zaken altijd meteen regelen en lukt het niet, dan worden wij moedeloos. Waar is dan het geloof? “Zij die geloven, haasten zich niet”, zegt de Schrift in Jesaja 28:16c.

**Wij moeten ons haasten om de wil van God te doen. Stel dat niet uit tot morgen!** Maar in ons strijden voor de Heer moeten wij ons niet haasten, niet met eigen kracht en geweld proberen een oplossing of overwinning te forceren. **Leer wachten!** In lijdzaamheid komen tot volkomenheid van verwachting en voorbereiding, dat moet ons doel zijn.

Het eerste wat de Heer ons leert te bidden, is: “*Uw Koninkrijk kome!*” (Mattheüs 6:10a). Streef om tot die volkomenheid van verwachting te komen en houd op met te proberen om in eigen kracht iets van Gods Koninkrijk op aarde te realiseren.

<sup>182</sup> Voor meer uitleg over **het getal 20**, zie onze studie “[De symboliek der Bijbelse getallen](#)” van CJH Theys. (noot AK)

<sup>183</sup> In het boek Openbaring komt zevenmaal het woord 'abyssus' voor dat met 'afgrond' is weergegeven. (noot AK)

<sup>184</sup> Het gaat in Openbaring 20 zeer beslist **niet** over dezelfde oorlog als die van [Ezechiël 38 en 39](#). De beschrijvingen en tijdsbepalingen van beide oorlogen zijn niet te combineren. Het is hier duidelijk een SYMBOLISCHE benaming van alle anti-Goddelijke (ofwel: God vijandige) machten en mensenmassa's. (noot AK)

<sup>185</sup> Zophos = De plaats in de “duisternis” of in de “onderwereld”, waar de onrechtvaardige doden van alle tijden wachten op hun opstanding en hun oordeel. (noot AK)

Wie in lijdzaamheid volhardt in het doen van Gods wil en uitziet naar de HEERLIJKHEID die komt, zal de zekerheid hebben van 2 Timotheüs 4 vers 18a: *“En de Heere zal mij bevrijden (SV: **verlossen**) van alle boze opzet (SV: **boos werk**) en mij verlossen (SV: **bewaren**) tot de komst van Zijn hemels Koninkrijk...”*

Zij die in de verwachting van dat wonderbaar Koninkrijk leven, zullen nu al iets zien en bezitten van de heerlijkheid van de Voorhang. God verlost hen van alle *“boos werk”*. Hij verlost hen uit de hinderlagen die hun vervolgers en haters voor hen opzetten. Hij verlost hen uit de vele valstrikken van satan. Zij mogen nu reeds gaan **van kracht tot kracht en “van heerlijkheid tot heerlijkheid”**:

- *“Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.”* (2 Korinthe 3:18)

**Dit is het opstandingsleven!** En het is een voorsmaak van de komende opstandingsdag!

Filippenzen 3 vers 20-21a drukt het zo treffend uit: *“Ons burgerschap (SV: **onze wandel**) is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam...”*

Voor meer info en ‘vers voor vers’ UITLEG over dit 20<sup>ste</sup> hoofdstuk van Openbaring, zie:

1. **“Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”**. Link naar [hoofdstuk 20](#), studie van Bijbelleraar CJH Theys.
2. **“Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen”**. Link naar [hoofdstuk 20](#), studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

## Hoofdstuk 21

# Onder het dak van Gods Verbond

*“En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent (SV: **de tabernakel** <sup>186</sup>) van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en **de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn.** Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan (SV: **weggegaan**).”* (Openbaring 21:3-4)

Dit zijn zegeningen die verbonden zijn aan het verbond van God. **God wil bij ons zijn.** Hij sloot met Abraham een verbond. Met het oude Israël sloot Hij het zo genaamde Oude Verbond (ofwel: het Oude Testament). En nu leven wij onder het Nieuwe Verbond (ofwel: het Nieuwe Testament). Een kenmerk van het Nieuwe Verbond is dat God – door de Heilige Geest <sup>187</sup> – **inwoning in ons** wil maken. Wij mogen **door genade** al, tot op zekere hoogte, weten wat hier beschreven wordt, namelijk dat God bij Zijn volk woont. Daarom is het verkeerd om te denken dat wat wij in de laatste twee hoofdstukken van Openbaring lezen, alleen maar een mooi toekomstvisioen is. Het is iets wat wij nu al mogen kennen, zij het nog niet in volheid – want wij leven nog altijd in een wereld die in het boze ligt – maar een begin van deze zegeningen is al het deel van die kinderen Gods die waarachtig **vervuld zijn** met de Heilige Geest. Het zijn de zegeningen voor hen die leven “onder het dak van Gods Verbond”!

Het is waar dat hoofdstuk 21 aansluit op het vorige hoofdstuk. Maar wij moeten niet de vergissing maken te denken dat wat hier vermeld wordt – in deze 2 “Ark van het Verbond-hoofdstukken” – alleen maar toekomstmuziek is. Na het eindoordeel komt **de vernieuwing van de hemel en de aarde**:

- *“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.”* (Openbaring 21:1)

Wanneer met alle zonden en zondaren is afgerekend, moet dit wel plaatsvinden. De oude aarde en hemel dragen de littekens van alle zonde en ongerechtigheid die er op en in is bedreven. **Na de eindafrekening moet de reiniging door vuur plaatsvinden:**

- *“Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.”* (2 Petrus 3:10-13)

En **God scheidt dan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.** Maar deze nieuwe hemel en aarde zullen niet de reden zijn van alle geluk en blijdschap die dan gekend zal worden. Zoals wij ook heden met

<sup>186</sup> Zie eventueel onze studie [“De Tabernakel van Israël – Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>187</sup> Zie eventueel onze studie [“De natuurlijke mens en de Heilige Geest”](#) van CJH Theys. (noot AK)

bewondering en bekoring de wonderen der natuur aanschouwen, maar dit op zichzelf brengt ons nog **niet in de gemeenschap met Hem Die alles geschapen heeft!**

De ruimte waar de gemeenschap en de tegenwoordigheid van God wordt ervaren, zal **niet** deze nieuwe hemel en aarde zijn, maar zal zijn **het Nieuwe Jeruzalem** <sup>188</sup> en dit is **de Bruid of Bruidsgemeente des Heren**.

In vers 2 van Openbaring 21 ziet Johannes deze “stad”, deze Bruid, neerdalen op de nieuwe aarde, en dan volgt die beschrijving van de verbondsheerlijkheid (in de verzen 3, 4 en volgende):

- “En ik, Johannes, zag **de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem**, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt (sv: **toebereid**) **als een bruid** die voor haar man sierlijk gemaakt is.” (Openb. 21:2)
- “En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: **Zie, de tent** (sv: **de tabernakel**) van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan (sv: **weggegaan**). **En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.** En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. **Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon** <sup>189</sup> **zijn.**” (Openb. 21:3-6)

Niet aan die nieuwe hemel en aarde, maar aan dit Nieuwe Jeruzalem wordt dan ook dit en het volgende en laatste hoofdstuk van het Boek Openbaring gewijd.

Maar deze Bruid zal er niet pas dan, in die tijd, maar al veel eerder zijn. **Deze “stad”, deze Bruid, zal er ook in het 1000-jarig Rijk** <sup>190</sup> **al zijn:** “En zij (satan met zijn volgelingen) kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen.” (Openbaring 20:9)

Maar **nog eerder** is zij er al. **Voor Christus’ wederkomst zal zij er al zijn; het is de Bruid van het Lam, de Bruidsgemeente.** Nu, in onze tijd, maken wij mee dat de Heilige Geest begint met het vormen van deze Gemeente. Deze Gemeente van de **ware aanbidders**, waarin die **ware eenheid** gekend zal worden waarvoor Jezus bad in Zijn Hogepriesterlijk gebed (in [Johannes 17](#) <sup>191</sup>), zal onder de volle zegen van het Nieuwe Verbond leven. Zij die ertoe behoren zullen al iets van die zegeningen, die in Openbaring 21 en 22 worden beschreven, mogen kennen. **Zij zullen toeleven naar de Bruiloft van het Lam** <sup>192</sup>; het verbond zal voor hen **een huwelijksverbond** worden!

Die nieuwe hemel en aarde zullen als het ware de Voorhof zijn; **de Bruidsgemeente is het Heiligdom** – dat alsdan een geheel vormt met het Allerheiligdom – **de tabernakel:** “Zie de tabernakel Gods is bij de mensen...” (Openbaring 21:3b, sv)

Nog duidelijker wordt deze Bruid uitgebeeld door **de Ark van het Verbond** <sup>193</sup>, **het voornaamste object van de tabernakel.** Deze Ark is in de diepste betekenis de plaats waar **de volle zegen** van Gods Verbond **gekend en ervaren** wordt!

Arke des Verbonds: in de Oude Bedeling <sup>194</sup> was de verbondsrealiteit geheel geconcentreerd op **deze kist, de Troon waar God zetelde** in het Shekinah-licht. <sup>195</sup> En hier vinden wij de eeuwige roeping en bestemming van de Bruidsgemeente. Zij zal het Huis des Verbonds zijn, waar al de zaligen voortdurend toegang hebben:

- “En de naties (sv: **de volken**) die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin.” (Openbaring 21:24)

<sup>188</sup> Zie eventueel onze studie “[Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het lichaam van Christus](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>189</sup> Ook dochters (van God) worden – **als zij volmaakt in Hem zijn** – (geestelijke) zonen van God. Het is de zgn. mannelijke rijpheid: “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (Efeze 4:13). En, als wij de eeuwigheid zijn binnengegaan, dan wordt er niet meer getrouwd en is ook de gemeenschap tussen man en vrouw, voor de voortplanting, niet meer nodig en dus niet aanwezig. (noot AK)

<sup>190</sup> Zie eventueel onze studie “[Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>191</sup> Voor meer UITLEG over dit 17<sup>de</sup> hoofdstuk, zie onze ‘vers voor vers’ studie “[Johannes – Het Boek over het leven van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van God](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>192</sup> Zie eventueel onze studie “[Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>193</sup> Zie eventueel onze studie “[Tabernakel symbolieken \(20\): De Ark des Verbonds](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>194</sup> De Oude Bedeling = De periode die de verhouding tussen God en mens vóór Christus’ (1<sup>ste</sup>) komst aangeeft. (noot AK)

<sup>195</sup> Shekinah-licht = De openbaring (of: het openbaar of gewaar worden) van **Gods heerlijkheid en tegenwoordigheid, met BOVEN-NATUURLIJK Licht van God.** (noot AK)

De heerlijkheid van deze Gemeente wordt in bouwkundige termen – die geestelijk verstaan moeten worden (!) – beschreven in Openbaring 21 vers 9-21:

- “En één van de 7 engelen die de 7 schalen (sv: fiolen) hadden, vol van de 7 laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: **Kom, ik zal u de Bruid, de Vrouw van het Lam, laten zien.** En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. Zij had een grote en hoge muur met 12 poorten, en bij die poorten 12 engelen. Ook waren er namen op geschreven, namelijk van de 12 stammen van de Israëlieten. Drie poorten op het oosten, 3 poorten op het noorden, 3 poorten op het zuiden, en 3 poorten op het westen. En de muur van de stad had 12 fundamenten met daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. En hij die met mij sprak, had een gouden meetlat om de stad op te meten, en haar poorten, en haar muur. En de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op: 12.000 stadiën<sup>196</sup>. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. En hij mat haar muur op: 144.000 el, een mensenmaat, die ook de maat van een engel is. En het bouw materiaal van de muur was jaspis en de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas. En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het 1<sup>ste</sup> fundament was jaspis, het 2<sup>de</sup> saffier, het 3<sup>de</sup> chalcedon, het 4<sup>de</sup> smaragd, het 5<sup>de</sup> onyx, het 6<sup>de</sup> sardius, het 7<sup>de</sup> chrysoliet, het 8<sup>ste</sup> beril, het 9<sup>de</sup> topaas, het 10<sup>de</sup> chrysopraas, het 11<sup>de</sup> hyacint, het 12<sup>de</sup> amethyst. En de 12 poorten waren 12 parels. Elke poort apart bestond uit één parel, en de straat van de stad was zuiver goud, als doorzichtig glas.”

#### De Troon van God en van het Lam zal gevonden worden in deze Bruidsgemeente:

- “Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet (sv: niet in haar) inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.” (Openbaring 21:22-27)

**Deze Gemeente zal het heerlijk Huis zijn waar alle zaligen onophoudelijk mogen vertoeven en waar zij in de tegenwoordigheid van God zijn.** Onder het “dak van het Verbond” zullen zij daar leven. Overschaduwde door Christus – Hij is het Verzoendeksel – en voortdurend gemeenschap hebbend met Hem. Het zal een leven zijn dat nooit zinloos wordt, dat niet meer door de zonde zal worden aangetast, waarin steeds nieuwe werelden voor ons open zullen gaan. **Een leven waarin verwondering en aanbidding ons zullen brengen tot hoogten van gelukzaligheid.**

Zorg, dat u onder dit “dak” bent, nu reeds! Zeg, als een Ruth, tot onze hemelse Boaz: “Spreid Uw vleugel over (mij) uw dienares uit...” (Ruth 3:9b<sup>197</sup>)

Onder ‘het dak van het Verbond’ is ook de enige plaats waar wij in de eindtijd veilig zullen zijn, wanneer de oordelen Gods over de wereld gaan.

Hosea 2 vers 18-19 leert ons dat de Heer van ons vraagt dat wij **wandelen in geloof en in gerechtigheid** en ons zullen stellen onder het “gericht” van Gods Woord:

- “Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht (sv: in gericht), in goedertierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en u zult de HEERE kennen.” (Hos. 2:18-19)

Dit brengt ons onder dat gezegende dak van het Goddelijk Verbond!

<sup>196</sup> Een stadie = 185,25 meter. En 12.000 stadië x (afgerond) 0,185 km. = **2.220 km.**

Drie dingen worden “gemeten”: **stad, poorten en muur!** Niets wordt vergeten, en alles is volmaakt in de Here Jezus Christus.

Het symbolische getal “3”, hier aanwezig, spreekt ons van **GODDELIJKE SPECIFICATIES** (zoals in Openbaring 11:1-2).

De stad is dus een volmaakte “kubus” (met gelijke “**lengte, breedte en hoogte**” – zie Openb. 21:16). Doet dit ons niet denken aan dat “Heilige der Heiligen” (ook wel het “Allerheiligdom” genaamd) in Israëls tabernakel, dat eveneens, qua afmetingen, een kubus was – alsóók de (later, door Salomo gebouwde) tempel. **Dit Woord** (Gods) **meet en oordeelt alles!** Maar, wij hebben al mogen inzien dat Gods werk **VOLMAAKT** is, dat **niets** ontbreekt, en dat alles in de volmaakte orde is geregeld.

Daar waren geen werktuigen noch ander gereedschap meer nodig. Alle genoemde getallen geven een **VOLEINDIGDE VOLKOMENHEID** weer (zie Openb. 21:16-17) ...12.000x12.000x12.000 stadiën... (want: “**lengte, breedte en hoogte waren gelijk**”). Wanneer wij nu bedenken dat 1 stadie een afstand is van 185 meter, en 12.000 stadiën dus 2.220 km. is, dan kunnen wij ons wel een voorstelling maken van de uitgestrektheid van deze heilige Gods-stad. Als een kubus telt zij dus 12 ribben, elk van 12.000 stadiën. Vermenigvuldigen wij deze getallen met elkaar, dan is de uitkomst **144.000. Dit merkwaardige, bijzondere, Bijbelse getal** – zijnde de 144.000 geestelijk volmaakte zonen uit alle 12 stammen van Israël (zie Openbaring 7:4-8 en 14:1-5) – **is onafscheidelijk verbonden aan deze heerlijke Gods-stad, het Nieuwe Jeruzalem, ... de Bruid, de Vrouw van het Lam.**

(Gedeeltelijk overgenomen uit Openbaring 21 van CJH Theys – noot AK)

<sup>197</sup> Zie eventueel onze studie “Het boek RUTH in profetisch licht” van H. Silakus. (noot AK)

Voor meer info en 'vers voor vers' UITLEG over dit 21<sup>ste</sup> hoofdstuk van Openbaring, zie:

1. "[Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL](#)". Link naar [hoofdstuk 21](#), studie van Bijbelleraar CJH Theys.
2. "[Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen](#)". Link naar [hoofdstuk 21](#), studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

## Hoofdstuk 22

# De openbaring van de vergelding

"Ik kom spoedig (sv: haastelijk = met haast) en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn." (Openbaring 22:12)

Dit is de boodschap van het gehele Boek: **de OPENBARING van de Here Jezus Christus is nabij, Zijn wederkomst staat voor de deur.** Tot driemaal toe zegt de Heer in dit laatste hoofdstuk: "Ik kom haastelijk", ten teken dat het zeker is. Niemand zou dan tegen moeten werpen dat men dit 100 jaar geleden ook al las, want pas in onze eeuw – in deze laatste dagen – geeft de Heilige Geest ons de verklaring van het Boek Openbaring. Eeuwenlang is de inhoud verborgen gebleven, maar in onze tijd gaat dit Boek werkelijk open, waaraan wij weten dat het gordijn (de Voorhang <sup>198</sup>), van waarachter onze Heer zal verschijnen, al aan het opengaan is! **Zijn komst is nabij!**

48

Zijn openbaring is een gebeuren dat alle wereldgebeurtenissen te boven zal gaan en deze in belangrijkheid verre zal overtreffen. Dit komt onder meer hierin tot uiting dat, voorafgaand en als inleiding hierop, alle verborgen dingen in de wereld en in de Gemeente openbaar worden. Alle façades storten ineen, nu al. Alle maskers worden afgetrokken. Het gebeurt al, alle schijn en geveinsdheid komt aan het licht. De ongerechtigheid barst open als een overrijpe, stinkende vrucht. Jezus zei het al: "...er is niets bedekt wat niet geopenbaard (sv: ontdekt) zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden." (Mattheus 10:26b)

Alle vuiligheid komt vandaag de dag naar boven, aan de oppervlakte. Duistere bedoelingen en gekonkel (= arglistigheid, doortraptheid, intriges) kunnen niet langer verborgen blijven. Het is een teken van de naderende openbaring van Jezus Christus. **Er tegenover staat dat ook de verborgenheid van de gerechtigheid geopenbaard zal worden; de Gemeente zonder vlek of rimpel of iets dergelijks.** Maar eerst het onkruid, daarna pas het goede koren. Nu is het werk dat Gods Geest doet in de levens van de Bruidskinderen nog goeddeels verborgen, maar ook dit zal straks openbaar worden!

Wij leven in de tijd van: "Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden." (Openbaring 22:11)

Daarom spreekt de Heer hier in Openbaring 22 vers 12 over een vergelding: Hij komt "...om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn." Naar zijn of haar werk zal een ieder vergolden worden. Het wezenlijke en de aard van ieders werken zal openbaar worden. Ook de openbaring van de vergelding komt!

En niet alleen kinderen van de boze, misdadigers en zedeloze mensen zullen "buiten", in de nacht (van de Grote Verdrukking), terechtkomen, maar ook Christenen die naar het vlees leven en het aardse aankleven en ook geveinsden, die een masker dragen zal hetzelfde lot treffen: "Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet." (Openbaring 22:15)

Deze mensen zijn afgodendienaars en liefhebbers van de leugen (veel of alles bij hen is schijn)! Zij zullen allen in "de buitenste duisternis" (= de Grote Verdrukking) terechtkomen, waar "gejammer en tandengeknars" <sup>199</sup> zal zijn. De waarschuwing in dit laatste hoofdstuk (zowel van het Boek Openbaring, als ook van de Bijbel) is dan ook dat wij alle maskers moeten afleggen, **nu!** Want anders worden ze ons wel afgetrokken. En waar dat gebeurt zal geen bekering maar verharding zijn! "Vuiler worden"! Wij hebben dit in de praktijk al menigmaal gezien.

Wie waarlijk Jezus verwachten zullen zich verre houden van alle leugen en alle afgoderij, maar ook van alle ongerechtigheid. **Zij zullen slechts de wil van God verlangen te doen.** En er staat:

<sup>198</sup> Zie eventueel onze studie "[Tabernakel symbolieken \(18\): Het VOORHANGSEL en het heilige der heiligen](#)" van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>199</sup> Mattheüs 8:12, "en de kinderen van het Koninkrijk (= gelovigen die NIET tot volle geestelijke wasdom zijn gekomen) zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars." Mattheüs 22:12-13, "En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruidskleding aan hebt? En hij zweeg. Toen zei de koning tegen de dienaars: Bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars." Mattheüs 25:30, "En werp de onnutte dienaar uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars." (noot AK)



- “Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op (sv: opdat hun macht zij aan) de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.” (Openbaring 22:14)

**Zij zullen tot de Bruid behoren!** Die “stad” is het Nieuwe Jeruzalem, de Bruid des Heren. <sup>200</sup> Deze Bruidsgemeente zal bewaard worden uit de ure der verzoeking die over de hele wereld komt:

- “Omdat u het woord van Mijn volharding (sv: Mijn lijdzaamheid) hebt bewaard, zal Ik ook u **BEWAREN voor het uur van de verzoeking** (= de Grote Verdrukking), die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.” (Openbaring 3:10)

De Bruidsgemeente zal niet “buiten” (= in de Grote Verdrukking), maar “binnen” zijn. <sup>201</sup>

Dit laatste hoofdstuk van het boek Openbaring begint trouwens eveneens met **een beschrijving van de heerlijkheid van deze Bruid:**

- “En hij (1 van de 7 engelen uit Openb. 21:9) liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de Troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die 12 vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht (sv: gevende zijne vrucht). En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de Troon van God en van het Lam zal daar zijn, en **Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, en zullen Zijn aangezicht zien**, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. **En zij zullen als koningen regeren** (sv: heersen) **in alle eeuwigheid.**” (Openbaring 22:1-5)

De volheid van de Godheid zal in haar geopenbaard worden. Hier niet alleen de Ark van het Verbond <sup>202</sup>, maar ook het Verzoendeksel (die het Lam, de Zoon van God, uitbeeldt) op deze Ark. De Troon van God de Vader en van het Lam, God de Zoon, zal in de Bruidsgemeente gevonden worden, en **de levende wateren van de Heilige Geest zullen uit haar voortkomen.** Zoals ook Jezus heeft gezegd:

- “Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: **Stromen van LEVEND WATER zullen uit zijn binnenste vloeien** (= voortkomen).” (Johannes 7:38 <sup>203</sup>)

Zo machtig en volkomen zal het onsterfelijke leven – en de kracht van God – in de Bruidsgemeente geopenbaard worden dat de leden van dit Lichaam tot Bomen des Levens voor alle zaligen zullen zijn (de “heidenen” of “heidenvolken” van Openbaring 22:2 zijn “**volken**” van zaligen).

Met de openbaring van deze ware Bruid van Christus eindigt dit boek. Wij horen haar samen met de Heilige Geest roepen: “Kom, Heere Jezus”, in vers 17 en 20:

- “En de Geest en de Bruid zeggen: **Kom!** En laat hij die het hoort, zeggen: **Kom!** En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het WATER des LEVENS nemen, voor niets.” (Openbaring 22:17)
- “Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig (sv: haastiglijk = met haast). Amen. Ja, **kom, Heere Jezus!**” (Openbaring 22:20)

En het is alsof in dit bijna laatste vers van de Bijbel **de uitnodiging komt tot een ieder die horen wil, om in te stemmen met deze roep.** Opdat die Bijbel hierna niet gesloten wordt, maar zal leven in ons en ook in ons dat krachtige verlangen zal werken om de Bruidegom te mogen ontmoeten.

Volgens Kolossenzen 3 vers 4 zal het dan ook zijn, dat als Christus straks geopenbaard wordt, wij met Hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid:

- “Wanneer Christus geopenbaard zal worden (sv: zal geopenbaard zijn), Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.”

Amen.

<sup>200</sup> Zie eventueel onze studie “[Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het lichaam van Christus](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>201</sup> Denk aan Mattheüs 25:10, “Toen zij (de dwaze maagden) weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten.”

• Zie eventueel onze studie “[De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>202</sup> Zie eventueel onze studie “[Tabernakel symbolieken \(20\): De Ark des Verbonds](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>203</sup> Voor meer UITLEG van dit 38<sup>e</sup> vers, zie onze ‘vers voor vers’ studie “[Johannes – Het Boek over het leven van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van God](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

# Schematisch overzicht

<b>Poort</b>	7-voudige Bloed- besprenkeling voor de Ark des Verbonds	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jezus komt</li> <li>2. Afgescheiden van de wereld</li> <li>3. Dichterbij Jezus</li> <li>4. God regeert</li> <li>5. Het Lam is waardig</li> <li>6. Straf en inkeer</li> <li>7. Wijs of dwaas</li> <li>8. Oordeel over het vlees</li> <li>9. Niet langer twisten</li> <li>10. Het uur van beslissing</li> <li>11. Vergrijp aan het heilige afgestraft</li> <li>12. Het teken van Gods overwinning</li> <li>13. De duivelse kandelaar ontstoken</li> <li>14. Aan God getoond</li> <li>15. De verheerlijking van de Naam des Heren</li> <li>16. Tweeërlei voorbereiding</li> <li>17. Tegen de ware aanbidding</li> <li>18. Afscheiding en aanbidding</li> <li>19. De ontsluiting komt</li> <li>20. Verheerlijking</li> <li>21. Onder het dak van het Verbond</li> <li>22. Openbaring van de vergelding</li> </ol>
<b>Omheining</b>		
<b>Brandofferaltaar</b>	Verzoendeksel met bloed- plenging	
	Bloeiende staf	
<b>Koperen Wasvat</b>	1 <sup>ste</sup> Cherub	
<b>Deur</b>	Kruik met Manna	
	Verbondskist	
<b>Gouden Kandelaar</b>	Wets-tafelen	
<b>Tafel der Toonbroden</b>		
<b>Reukofferaltaar</b>	2 <sup>de</sup> Cherub	
<b>Voorhang</b>	Shekinah	
<b>Ark des Verbonds</b>		

## EINDE van deze studie van het Boek Openbaring

Voor meer info en 'vers voor vers' UITLEG over dit 22ste hoofdstuk van Openbaring, zie:

1. ["Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL"](#). Link naar [hoofdstuk 22](#), studie van Bijbelleraar CJH Theys.
2. ["Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen"](#). Link naar [hoofdstuk 22](#), studie van Bijbelleraar E. van den Worm.