

Eindtijdbode

**Jezus Christus en Dien gekruisigd**

<https://www.eindtijdbode.nl>

# **De overgave van de innerlijke mens van het hart**

Gedigitaliseerde Bijbelstudie,  
(zo goed als) in **originele tekst.**

DE



OVERGAVE

VAN DE INNERLIJKE  
MENS VAN HET HART

E. VAN DEN WORM

## Het menselijk dualisme

- “De mens ziet aan, wat voor ogen is, maar **de Heere ziet het hart aan**”. (1Sam.16:7b)

Wij merken door het Woord van God, dat er in iedere mens twee soorten van mensen zijn:

De UITERLIJKE mens en de INNERLIJKE mens.

3 De uiterlijke mens hoeft helemaal niet gelijk te zijn aan de innerlijke mens, want die innerlijke mens kan een héél andere zijn. Naar de uiterlijke mens kunnen wij godsdienstig zijn, terwijl wij naar het innerlijk een vijand van God kunnen zijn. Een duidelijk voorbeeld vinden wij in het leven van de Farizeeërs en Schriftgeleerden uit Jezus' dagen. Ze waren godsdienstig; mannen, die naar het aanzien God wilden dienen. Maar in feite waren zij vijanden van God en van Zijn Christus! Hun innerlijke mens stond radicaal tegenover God en Zijn wil!

Daarom vrienden, laat ons door het Woord van God geleid willen worden en onze INNERLIJKE mens – want **dáár gaat het bij God om** – aan de Here geven. Hij wil ons helpen, verlossen en zegenen, maar wij moeten hiertoe die INNERLIJKE mens aan Hem uitleveren, opdat Gods hand uiteindelijk die innerlijke mens kan vormen naar Zijn wil en Beeld. De uiterlijke mens – met zijn doen en laten, spreken en zwijgen – moet een resultaat, een **VRUCHT**, van deze INNERLIJKE genadewerking van God zijn, die **diep in het hart** begint en uiteindelijk in onze uiterlijke mens te zien moet

zijn, zich openbarend in werken van Goddelijke liefde en gerechtigheid.

Laat ons eens onderzoeken welk oordeel Jezus Zelf had over het innerlijk van elke natuurlijke mens: *“Want van binnen, uit het hart der mensen, komen voort: kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovaardij, onverstand. **Al deze dingen komen voort van binnen, en verontreinigen de mens**”*. (Mark.7:21-23)

Hier heeft u een schildering door Jezus van de innerlijke mens van het hart. En die schildering toont aan hoe VERDORVEN die innerlijke mens is.

Hoe zuiver en rein kan een jong kind wel lijken, zo zuiver als vers gevallen sneeuw. Maar diep in het hart van dit jonge leven is reeds de besmetting door de zonde daar, die wij ERFZONDE noemen. Wij kunnen zo'n toestand vergelijken met een prille besmetting door de melaatsheid. In zo'n toestand LIJKT het lichaam even gezond als ieder ander. Maar deze besmetting heeft slechts TIJD en OMSTANDIGHEDEN nodig om van die gezond-lijkende mens een afschuwwekkend gedrocht te maken.

Vrienden, die innerlijke mens in ons is **door de erfzonde** net zo besmet! Die zal, als die besmetting niet wordt gestuit en weggenomen, net zo uitgroeien tot een afschuwwekkend gedrocht in

Gods ogen. En deze “gistwerking” van de zonde heeft zelfs tot in de eeuwigheid, na de dood, nog plaats!

De UITERLIJKE mens kan er – door een zorgzame, nette opvoeding en gunstig milieu – rechtschapen uitzien. Wij zien wat voor ogen is, maar God ziet het HART aan! Ook van deze uiterlijk nette, rechtschapen mens, zegt God, dat de INNERLIJKE mens van het hart, die van de gedachten- en begeerten-wereld, ONREIN is en door de zonde besmet!

Ook Paulus, als ijveraar Gods, ontdekte dit en riep uit: ***“Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood?”*** Dan volgt zijn overwinningskreet: ***“Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere”*** (Rom.7:24-25).

Paulus was een dienstknecht en apostel van de Here Jezus Christus, toch wist hij zich naar zijn innerlijke mens de grootste zondaar: ***“Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voor naamste ben”*** (1Tim.1:15).

Paulus wist dat slechts deze **innerlijke** mens bij God telde en dat deze innerlijke mens in de eeuwigheid, na de lichamelijke dood, zich in Gods licht openbaren zal en door een ieder zal worden gezien en waargenomen: ***“En er is niets bedekt, dat niet zal ontdekt worden, en verborgen, dat niet zal geweten worden. Daarom, al wat gij in de dui-***

*ternis gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden; en wat gij in het oor gesproken hebt, in de binnenkamers, zal op de daken gepredikt worden”!* (Luk.12:2-3)

Daarom zocht Paulus verlost te worden van de ellende der zonde, waarin zijn wezen lag verzonken! Welk een waarachtige verlossing ervoer hij door zijn geloof en geloofsrust in Jezus Christus,

6 Die ook hij als zijn Here had aanvaard!

De desem der zonde moet met wortel en tak ook uit ONS hart worden gebannen door de genadewerkingen van het Evangelie, het bloed van het Lam Gods en de Heilige Geest. Wij moeten met hart en ziel naar deze verlossing verlangen en de aangeboden genade met beide handen aangrijpen!

## **De hemelse erfenis, die voor ons klaar ligt**

Johannes 3:16, vertelt ons: *“Want alzo lief heeft God de WERELD gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat **een ieder die in Hem gelooft**, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe”.*

God had, in Jezus Christus, de gehele WERELD met Zichzelf VERZOEND (2Kor.5:19) en hiermee redbaar gemaakt. Maar deze **verzoening voor alle mensen** is nog geen VERLOSSING! De verlossing is een **PERSOONLIJKE** zaak en moet in ons hart en leven uitgewerkt worden. Wij moeten deze verzoening door Jezus Christus in ons dank-

baar aanvaarden en – de genade door de verzoening, die in ons hart en leven VERLOSSING uitwerkt – ervaren!

Wij kunnen het Evangelie horen en geloven dat God de gehele wereld met Zichzelf in **Jezus Christus** heeft verzoend en dit thema in lofgezangen bezingen en tòch TOESCHOUWER blijven van Jezus en Zijn Kruis! Jaren kunnen wij dit

7 Evangelie aanhoren en bezingen en er toch geen werkelijk deel aan hebben, zodat onze INNERLIJKE mens **zondaar blijft** en wij in geestelijk opzicht NIETS zijn opgeschoten, omdat onze innerlijke mens geen daadwerkelijke **verlossing en vernieuwing** ervaart, doordat onze INNERLIJKE MENS zich nooit in stil vertrouwen heeft leren OVERGEVEN in de handen van onze Verlosser en Zaligmaker!

Door Zijn dood en opstanding heeft onze Here Jezus Christus ons een GEESTELIJKE ERFENIS geschonken, waarvan wij de grootte kunnen nagaan in het TESTAMENT dat God ons heeft nagelaten; het Nieuwe Testament, maar ook het Oude Testament spreekt hier – hoewel vaak bedektelijk door zijn typen en schaduwbeelden – over.

Hebreeën 9:12 vertelt ons: dat God een EEUWIGE VERLOSSING van ziekte, zonde en geestelijke dood voor de mensen als een erfenis heeft liggen op de Hemelse Bank: “...door Zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, **een eeuwige verlossing** teweeggebracht hebbende.”

(Hebr. 9:12)

Niet alleen maar een “*eeuwige verlossing*”, maar Hebreëën 10:14 spreekt óók van: een EEUWIGE VOLMAKING; en die geschiedt in de Liefde Gods, omdat de Liefde de band der volmaaktheid is: *“Want met één offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden.”* (Hebr. 10:14)

8

Het Evangelie vertelt ons dat ALLE mensen ERF-GENAMEN zijn; een IEDER mag ontvangen! Maar als een erfenis op de bank blijft liggen, en wij onze rechten niet doen gelden, dan zijn wij nog even arm! Het Evangelie raadt ons daarom aan om naar de EXECUTEUR TESTAMENTAIR te gaan en Die is de verrezen en ten hemel gevaren Here Jezus Christus, Die thans onder ons werkt door de Heilige Geest.

Wij kunnen onze erfenis bij Hem claimen en van Hem ontvangen als wij **voldoen aan Gods voorwaarden** van bekering, belijdenis van zonden, rustig geloofsvertrouwen en OVERGAVE aan Hem!

Zo kan de Here Jezus Christus, omdat Hij ALLES voor ons heeft volbracht op Golgotha, ons LEGAAL **vergifenis van zonden** geven, als wij om vergiffenis bij Hem komen; ons LEGAAL **verlossing van zondebanden, zondeheerschappij en ziekten** geven, als ons hart verlossing vraagt; ons LEGAAL **eeuwig Nieuw Leven** geven tot in de volmaking toe, als ons hart hiernaar hongert!



## De mate van overgave van ons hart tot becoming van dit alles

Laat ons gaan naar Markus 4. Wij zien hier de mate van OVERGAVE, de mate van ons willen ontvangen van **Gods** GEESTELIJKE ERFENIS.

In Markus 4:26-29 lezen wij dat het Evangelie van het Koninkrijk Gods wordt vergeleken bij een zaad en zijn ontkiemende en nieuw leven brengende werking:

*“En Hij zei: Alzo is het Koninkrijk Gods, gelijk of een mens het zaad in de aarde wierp; En voorts sliep, en opstond, nacht en dag; en het zaad uitsproot, en lang werd, dat hij zelf niet wist, hoe. Want de aarde brengt vanzelf vruchten voort: eerst het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. En als de vrucht zich voordoet, terstond zendt hij de sikkel daarin, omdat de oogst daar is.”* (Mark.4:26-29)

Het Evangelie van God, de Blijde Boodschap, vertelt ons dat Gods Zoon – als Zoon des mensen en Lam van God – de zonde en haar schuld heeft tenietgedaan op het kruis van Golgotha, en dat Hij daar de gehele Adamitische mensheid heeft verzoend met God, waardoor deze mensheid REDBAAR is geworden. Dat Hij – door Zijn verzoeningsdood – voor de gehele mensheid **een erfenis** heeft bereid, dat nu voor ons KLAARLIGT op de Hemelse Bank om UITBETAALD te worden.

Nogmaals: **vergiftenis van zondeschild, verlossing van zondebanden en ziektemachten,**

**vernieuwing en heiligmaking, ja, volmaking in Christus Jezus en Eeuwige Zaligheid in Gods Koninkrijk**, wil en kan Hij ons thans geven, als wij hiertoe tot Jezus Christus komen en doen wat Hij van ons vraagt.

10 Het Evangelie vertelt ons dat wij de gehele erfenis niet ineens ontvangen maar 'payment by payment' (= beetje bij beetje). Er wordt gesproken van een **WEDERGEBOORTE** en een **GROEIEN naar wasdom toe**. Dit alles geschiedt met alle voorzichtigheid en wijsheid van God tot de **VOL-MAAKTHEID in God** is bereikt.

Geloof u dat **Hij** ons op deze aarde **VOLMAKEN** kan? Als u "nee" zegt, kleineert u Gods Woord dat ons verkondigt dat Jezus door Zijn offer ons een **EEUWIGE VOLMAKING** heeft bereid; dat Hij Zich voor Zijn Gemeente heeft overgegeven, "*opdat Hij haar HEILIGEN zou, haar GEREINIGD hebbende met het bad des waters door het Woord; Opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die **geen vlek of rimpel** heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou HEILIG zijn en ONBESPELIJK!*" (Ef.5:26-27)

In de laatste dagen zal de Geest van God de Bruidsgemeente van Christus creëren. Ze zal staan in de **VOLMAAKTHEID** van God (Openb. 12:1), in de brandende **LIEFDE** van Gods Geest, die na de **Bruiloft van het Lam** (Openb.19:6-9, Luk. 12:36) in diepe **GEMEENSCHAP** zal zijn en **BLIJVEN** met de Hemelse Bruidegom, de Here Jezus

Christus! Alzo zal zij de [Spade-Regen-Opwekking](#) weten te leiden tot de “einden der aarde” zullen zijn bereikt, en hun de zegevierende Boodschap is verkondigd.

Hoe staan **wij** nu tegenover al deze wonderlijke dingen van God?

Laten wij ons spiegelen aan de ons gegeven **ge-**  
**lijkenis van de ZAAIER:**

11 *“Hooftoe: ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. En het geschiedde in het zaaien, dat het ene deel van het zaad viel bij de weg; en de vogels des hemels kwamen, en aten het op.” ... “De zaaier is, die het Woord zaait. En dezen zijn, die bij de weg bezaaid worden, waarin het Woord gezaaid wordt; en als zij het gehoord hebben, zo komt de satan terstond, en neemt het Woord weg, hetwelk in hun harten gezaaid was”. (Markus 4:3-4 en 14-15)*

Allen, die in deze gelijkenis bedoeld worden, zijn KERKGANGERS. Zij horen het Woord en het valt in hun hart: dit wil zeggen dat dezen **met aandacht** hebben geluisterd. Maar déze harten zijn als een weg. Op een weg gaan VOORBIJGANGERS. Dezen hebben alle aandacht voor de menselijke wereld om hen heen met al hun doen en laten, ook die wereld die tot hen komt via allerlei soorten van media. Ze hebben hier zoveel aandacht voor, dat het zaadje wel gemerkt wordt, maar niet die aandacht krijgt die **het nodig** heeft. Alles in deze wereld is in hun ogen ook zo heel belangrijk, zodat zij zich vergapen aan van alles

wat voorbijgaat. Het betreft de manifestatie van het “vlees”, ook in al zijn ongerechtigheid en “smurrie” van deze wereld. Daarom kan de boze, te midden van dit aandachttrekkend “vlees”, het kostbare zaad van Gods Evangelie gauw uit hun gedachtewereld wegnemen!

In zulke harten, al komen ze regelmatig in de kerk, doet het Woord NIETS. Het werkt totaliter niets uit!

12 Het Woord moet u wat DOEN, het moet u en mij als **Kracht Gods ter zaligheid** die eeuwige verlossing en eeuwige volmaking door Jezus Christus brengen; het wil u en mij in de kracht van de Heilige Geest leiden langs Zijn hoogweg<sup>1</sup> van genade. Hiertoe moeten wij ALLE AANDACHT geven aan Gods Woord, het **in ons hart BEWAREN**, opdat het WERKEN kan en – door de Heilige Geest – ons kan leiden uit alle zondebindingen en in al het nieuwe leven uit God. Maar dezen geven het Woord geen kans, daarom kan het ook in hun hart niet werken, en de boze rukt het uit hun aandacht weg. Het geldt hier: **Christenen met een werelds hart!** Geen enkele verlossingskracht komt in die harten, om niet te spreken van volmakingskracht! Dezulken zingen mee: “Halleluja, Jezus redde mij!” Na 10 jaar blijven ze zingen: “k Ben zo blij,

---

<sup>1</sup> “Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de Here. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, **zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen** (de zgn. “hoogweg”), en Mijn gedachten dan uw gedachten.” (Jes. 55:8-9 – noot AK)

Jezus redde mij" (!) maar het Evangelie doet hen niets, en ze **BLIJVEN de oude zondaar / zondares**, die ze altijd geweest waren! En als dezen in de eeuwigheid komen, waar hun **INNERLIJK UITERLIJK** wordt, zullen zij de Deur van het Koninkrijk Gods **GESLOTEN** vinden; de Deur, waar zij in hun aardse leven niet door hebben willen gaan!

**13** Vrienden, God moet ons hart kunnen bewerken, van het **STENEN** hart een **VLEZEN** hart kunnen maken en er Zijn **LIEFDESWETTEN** in kunnen schrijven; ja, erin kunnen **wonen** door Zijn Heilige Geest!

Dit hart vol zonden en zondige neigingen moet Hij kunnen reinigen en er Zijn Natuur in kunnen openbaren. Hiertoe moeten wij dit hart voor Hem **OPE-NEN** en aan Hem **UITLEVEREN**, opdat Hij erin mag/kan **WERKEN**!

Laat ons de volgende groep van kerkgangers be- zien:

*"En het andere (zaad) viel op het steenachtige, waar het niet veel aarde had; en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand ge- worden, en omdat het geen wortel had, zo is het verdord." ... "En dezen zijn desgelijks, die op de steenachtige plaatsen bezaaid worden; welke, als zij het Woord gehoord hebben, terstond hetzelfde met vreugde ontvangen. En hebben geen wortel in zichzelf, maar zijn voor een tijd; daarna, als ver- drukking of vervolging komt om des Woords wil,*

zo worden zij terstond geërgerd". (Markus 4:5-6 en 16-17)

14

Hier hebben wij een ander deel van kerkgangers. Deze horen van een hemel en van de wondervolle beloften van het Evangelie: van genezing en verlossingen, van een verzoend zijn met de almachtige God. Ze ontvangen dit nieuws met VREUGDE, maar het blijft steenachtig hard in hun harten. Zij blijven hun eigen leven in eigen hand houden en leren niet om in overgave te **leven uit Hem**. Dit klein beetje aarde vertelt ons van, zo goed als, geen overgave. In plaats daarvan BETRACHTEN zij het Woord, alles doende IN EIGEN KRACHT! Zodoende kan het Woord hen ook niet veranderen! God kan dezulken geen vlezen hart geven; Hij kan Zijn verlossingen in hun hart en leven niet waar maken, en Hij kan Zijn liefde in die harten niet uitstorten!

Geen wonder dat dezulken de rijen van de Christenen verlaten als de hitte van vervolging en verdrukking in hun leven komt. Zij zijn niet veranderd in hun hart en kunnen daarom de behandeling als "uitvaagse!" in de ogen van de wereld niet verdragen, omdat zij in feite niet leven van de vrucht van de Boom des Levens, omdat zij in feite niet zijn geplant in Zijn stam! Hun wezen heeft het kruis nooit gewild. Zij willen ONVERANDERD deel hebben aan de beloften van God. Iets, wat totaliter onmogelijk is. Neen, wij moeten onszelf **vrijwillig** aan Hem **uitleveren**, en alle plaats geven aan die grote Heiland en aan Zijn Evangelie, Hem de

EREPLAATS geven in ons hart en leven, zeggend: "Doe maar alles Here met mijn hart en leven, maar **maak het rein en goed!**" Zo zal Hij het LEVEN en de KRACHT vormen van zo'n mensenhart.

15

*"En het andere (zaad) viel in de doornen, en de doornen wiesen op, en verstikten hetzelve, en het gaf geen vrucht." ... "En dezen zijn, die in de doornen bezaaid worden; namelijk degenen, die het Woord horen; En de zorgvuldigheden (HSV: de zorgen) van deze wereld, en de verleiding van rijkdom, en de begeerlijkheden omtrent de andere dingen, inkomende, verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar". (Markus 4:7 en 18-19)*

Hier is WEL aarde, dus WEL overgave. Deze hoorders van de Blijde Boodschap hebben zich overgegeven aan de Here Jezus en Zijn Evangelie, waardoor het geloofsplantje kan groeien en werken. Maar helaas, dezen hebben de **begeerte naar geld en materie** en de ZORGVULDIGHEID bij gebrek eraan, NIET aan hun Heiland overgegeven. Als dezen in de kerk zijn, zijn zij toegewijd aan de Here Jezus en het Evangelie, maar bij tijden buiten de kerk zijn zij MATERIALISTEN en afgodendienaars van de MAMMON; zij doen dan alles voor geld en materie!

Wij leven heden in een tijd van "fabricage aan de lopende band". Zelfs de maatschappelijk eenvoudigen kunnen een "droomhuis" of een "droomauto" kopen: of, na een jaar sparen, een "droomreis"

ondernemen. Deze dingen vullen dan dit soort Christenharten. Voor sommigen is hun nieuwe auto hun “hartendiefje”; anderen kunnen de hele dág vullen met te praten over die wonderlijke vakantie die zij gaan ondernemen of ondernomen hebben. Materie en aardgerichtheid vullen dit hart, al geven zij zich bij tijden aan de Here en het Evangelie. Geen wonder dat het [Nieuwe Leven](#), dat in zo'n hart begonnen is, gaat kwijnen en tenslotte verstikt wordt. Gods Woord waarschuwt ons, dat bij zo'n aardgerichtheid van het hart onze geloofsplant **niet** tot wasdom komt, ze gaat dan kwijnen. Wij gaan dan minder zin krijgen om naar de kerk te gaan, om de Bijbel te lezen, om te bidden... De andere dingen, die aardegericht zijn, worden dan hoe langer hoe aantrekkelijker om die te bedenken en om ons erin te verlustigen...

Laat het Woord van God dezulken WAKKER SCHUDDEN, de Godsplant van het EEUWIGE LEVEN in u kwijnt weg, u **draagt geen vrucht**; u gaat VERLOREN! Zulk een dualistisch Christenleven is GEDOEMD om weg te kwijnen! **De eerste liefde verdwijnt** allengs, ja, raakt VERKILD. Een tijdje loopt u nog mee met de kerkgangers en zingt met hen de lofliederen, maar niet meer met (volle) overtuiging.

Vrienden met zulke harten: STOP dit soort wandel tijdig, GEEF U OVER aan Jezus! LEVER uw aardgerichtheid UIT aan Jezus en smeekt bij Hem om redding. Laat Hem bij u binnenkomen in het hart,



opdat Hij avondmaal met u houde en u met Hem, opdat dit “oude leven” in u tenietgedaan worde, opdat u Jezus en het Evangelie wederom aanhange en liefhebbe als eertijds.

Laat ons nu de laatste groep van kerkgangers bezien:

17

*“En het andere (zaad) viel in de goede aarde, en gaf vrucht, die opging en wies; en het ene droeg 30-, en het andere 60-, en het andere 100-voud. En Hij zei tot hen: Wie oren heeft om te horen, die hore.” ... “En dezen zijn, die **in de goede aarde bezaaid** zijn: welke het Woord horen en aannemen, en dragen vruchten, het ene 30-, en het andere 60-, en het andere 100-voud”. (Markus 4:8-9 en 20)*

Hier hebt u degenen onder de kerkgangers, die horen en zich OVERGEVEN.

Meent niet, dat deze hoorders RECHTVAARDIGEN zijn; **neen**, het zijn ZONDAREN net zoals de anderen. Maar deze weten hun ZONDAARSHARTEN **uit te leveren** aan Jezus. Ze belijden hun zonden aan Jezus, en zeggen tot Hem: “Doe maar Here, aan ons hart en leven, wat goed is in Uw ogen”; en **zij gaan in op de beloften van God!** Ze geven het Evangelie DE RUIJMSTE PLAATS in hun hart en de ereplaats in hun leven. Wat God wil is **nu nummer één** in hun leven geworden. Omdat de EREPLAATS wordt gegeven aan het ZAAD, aan het Evangelie, daarom kan het zaad komen tot WASDOM, tot **mannelijke rijpheid**.

Zo'n leven draagt **vrucht**; bij de ene 30-, bij de andere 60- en bij weer een andere 100-voud. Wij kunnen het ook anders zeggen: als 100 het volmaakte is, kunnen wij ook spreken van **100%**. Zulk een leven staat **100%** onder leiding en vruchtdracht van de Heilige Geest! Bij 60% is er nog 40% eigen kracht. Die 40% was wel goed bedoeld, maar wellicht door gebrek aan vertrouwen en gebed was de Geest van God er niet bij! Bij 30% was 70% van de arbeid in eigen kracht verricht! Slechts 30% van de arbeid van deze arbeider Gods, die toch heel zijn hart aan Jezus had gegeven, anders was zijn geloofsplant niet tot wasdom gekomen, gaf EEUWIGHEIDSVRUCHT. De andere 70% moest worden verbrand als "hout, hooi en stoppelen" door de vuurtest van de Heilige Geest! Want het gaat er niet om, om een geestelijke club op deze aarde te bouwen, maar om een volk voor God te winnen voor Zijn eeuwig Koninkrijk.

U ziet het vrienden, hier in Markus 4 openbaart Gods Woord **de mate van OVERGAVE** van de gelovige aan Jezus Christus en Zijn Evangelie.

Pas als die **overgave** TOTAAL is, is er sprake van WASDOM en VRUCHTDRAUGHT.

Vruchten zijn nooit voor de boom zelf! Vruchten zijn voor een ander; die kunt u alleen afwerpen, als u die ander LIEFHEBT en VERGEVEN HEBT! Als u de NAASTE LIEFHEBT kunt u die NAASTE REDDEN in de Naam van Jezus. Als u met een

hart vol van de liefde van God tot een mens komt, die u zoekt te redden, en u hebt met de beweging van God voor die mens gebeden, dan kunt u die mens in Jezus' Naam redden, als hij gered wil worden. Want **God eerbiedigt de eigen wil**, die Hij Zelf aan de mens gegeven heeft.

Nogmaals: VRUCHTEN kunnen wij alleen AFWERPEN als wij **de ander LIEFHEBBEN**. En God kan en wil ons die liefde en beweging voor de zondaar schenken. Deze (naasten)liefde is **de band der volmaaktheid**.

Vrienden, deze les leert ons, dat wij slechts Jezus Christus, de voor ons Gekruisigde, in onze harts- en levensvisie moeten hebben, om te kunnen groeien naar de wasdom toe; naar de naastenliefde en beweging voor anderen, om EEUWIGHEIDSVRUCHTEN voort te kunnen brengen; dat ons leven in VOLLE LIEFDESOVERGAVE moet zijn gewijd aan God en Zijn Evangelie; dat wij ALLES aan Hem moeten geven! Zo alleen zullen wij het EINDDOEL in Christus, als meer dan OVERWINNAARS – naar de **rijkdom, die bij Hem is** – in HEERLIJKHEID behalen!

**E. van den Worm**

Gedigitaliseerd door A. Klein