

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

Christus, de Deur



Christus, de Deur, zoals geopenbaard in de ingangen van de Tabernakel

Daar waren [3 ingangen](#) of deuren in de Tabernakel van Israël. Zij werden achtereenvolgens genoemd:

1. De Poort van de Voorhof:

2 “Verder moet er voor de poort van de voorhof een gordijn van 20 el komen, van blauwpurperen (SV: [hemelsblauw](#)), roodpurperen en scharlakenrode wol en dubbeldraads fijn linnen, borduurwerk; en bovendien 4 bijbehorende pilaren en hun 4 voetstukken.” (Exodus 27:16) ¹

2. De Deur van de Tent:

“U moet voor de ingang (SV: [aan de deur](#)) van de tent ook een gordijn maken, van blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol en dubbeldraads fijn linnen, borduurwerk.” (Exodus 26:36)

3. Het Voorhangsel:

“U moet ook een voorhangsel maken, van blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol en dubbeldraads fijn linnen; men moet het maken met cherubs erop, werk van een kunstenaar.” (Exodus 26:31)

Het Voorhangsel maakte scheiding tussen het Heilige en het Heilige der Heiligen (zie [Exodus 26:33b](#)).

Deze 3 deuren spreken ons van **Christus – De Deur**. Hij heeft gezegd: “Ik ben de Deur”:

- **“Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar bin-**

¹ Alle Bijbelteksten zijn **door mij** vermeld in de Herziene Statenvertaling / **HSV**, tenzij anders vermeld. (noot AK)

nen gaat (sv: door Mij ingaat), zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.” (Johannes 10:9)

Elk van deze 3 deuren typeert een bijzondere waarheid in de openbaring van Christus als de Deur van Zaligmaking. Zij vormen een drievoudige openbaring van Hem, als **de Weg tot God!**

3 De afmeting

Allereerst merken wij op dat zij allen 100 vierkante el in afmeting waren. De Poort van het Voorhof was 5×20 el = 100 vierkante el (zie Exodus 27:16 + 18²). De Deur van de Tent was 10×10 el = eveneens 100 vierkante el. Evenzo was de afmeting van de Voorhang 10×10 el = 100 vierkante el. Deze gelijke afmetingen spreken ons in profetische zin van de onomstotelijke waarheid dat:

- *“Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.” (Hebreeën 13:8)*

1.

De Poort

De Poort gaf toegang tot die plaats, de Voorhof, waar geheel Israël (= alle 12 stammen) zich verzamelde om het Brandofferaltaar te kunnen naderen. Alle offeranden werden bij deze “deur” aangeboden. Hierdoor werd toegang verkregen tot dat Koperen (Brandoffer)altaar, waarop al het bloed

² Exodus 27:16+18, “Verder moet er voor de poort van de voorhof een gordijn van **20 el** komen... en **de hoogte 5 el...**”

(van dieren) werd vergoten en waarop alle slachtoffers stierven.

Schaduwbeeldig wordt Christus ons hier voorgesteld als de “Deur van Zaligheid” door Zijn uitgestort Bloed en Zijn offerande op het Kruis van Golgotha. Daar is maar één Slachtoffer: Christus Jezus! Daar is maar één Weg tot God: de Here Jezus:

- 4 • “Jezus zei tegen hem (Thomas): ***Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.***” (Johannes 14:6)

De Voorhof van de Tabernakel staat typerend voor de tijdsbedeling van de Wet. De Omheining in uitgeslagen toestand was 1500 vierkante el groot³. In het profetisch Raadsplan van God zien wij dat vanaf het geven van de Wet op de Sinai tot Christus’ dood op het Kruis 1500 jaren verlopen.

In deze Voorhof van de Tabernakel bevonden zich 2 tabernakelvoorwerpen, te weten het [Koperen Altaar](#) (= het Brandofferaltaar) en het [Koperen Wasvat](#). Christus kwam in de wereld “onder de Wet” (zie Galaten 4:4⁴) en werd voor ons het volmaakte Offer op het Kruis – Gods Koperen Al-

³ De HOOGTE van die **Omheining** bedroeg 5 el. Deze omheining van de voorhof had dus een OPPERVLAKTE van $(100 + 100 + 50 + 50) \times 5 = 300 \times 5 = 1500 \text{ el}^2$. (noot AK)

⁴ Galaten 4:4, “Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God **Zijn Zoon** uit, geboren uit een vrouw, **geboren onder de wet.**”

taar. Zo spreekt dat koper, als metaalsoort, ons typerend van het Oordeel van God.

Jezus kwam ook “door Water en Bloed”;

- *“Hij is het Die kwam door water en bloed: Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het Die getuigt, omdat de Geest de waarheid is.” (1 Johannes 5:6)*

5 Hij werd gedoopt in de Jordaan en Zijn discipelen doopten diegenen die zich bekeerden en het Evangelie geloofden. Het Woord van God reinigt van zonden! Alzo is de Voorhof van de Tabernakel een schaduwbeeld voor de Christus als:
de Heiland Die redt,
de Heiland Die vergeeft, en
de Heiland Die de zondaar reinigt.

2.

De Deur van de Tent

De Deur van de Tent (= [de eigenlijke Tabernakel](#)) gaf toegang tot het Heiligdom of het Heilige. Het Heiligdom is typerend voor de Gemeentelijke tijdsbedeling, want in deze ruimte van de Tabernakel stonden achtereenvolgens:

- de [Zevenarmige Kandelaar](#) (typebeeld van de Gemeente, zie Openbaring 1 t/m 3⁵),

⁵ Voor tekst en uitleg van deze hoofdstukken, zie onze GRATIS studie: “[Openb. 1](#)”, “[Openb. 2](#)” en “[Openb. 3](#)” van **CJH Theys** en/of “[Openb. 1](#)”, “[Openb. 2](#)” en “[Openb. 3](#)” van **E. van den Worm**. (noot AK)

- de Tafel met Toonbroden (Christus, ons Brood des Levens, het Brood van Gods tegenwoordigheid onder Zijn volk), en
- het Reukofferaltaar, dat ons spreekt van onze gemeenschap en aanbidding met en tot de Heere.

Alleen de priesters konden hier binnengaan om te dienen. De Bijbel leert ons dat de Nieuwtestamentische gelovigen “een koninkrijk van priesters voor God” zijn:

- 6
- “(Jezus Christus) *Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader...*” (Openbaring 1:6a)

Dit Heiligdom was 10x10x20 el = 2000 kubieke el groot. Wij hebben hier te maken met een profetische afmeting, welke ons spreekt van **de duur van de Gemeentelijke tijdsbedeling**, dat is **2000 jaar**. De Deur van de Tent is het typebeeld van Christus als de enige Deur om de Gemeente – dat is Zijn Lichaam – binnen te gaan! Alleen diegenen die door Hem komen, kunnen toegevoegd worden aan het Lichaam: de Gemeente van de Eerstgeborene. Slechts in Hem kunnen wij ons verheugen in het **Licht der wereld** – kunnen wij ons voeden met het **Brood des Levens** – en kunnen wij de meest innige gemeenschap hebben met God.

3.

Het Voorhangsel

Het Voorhangsel was de ingang tot het Heilige der Heiligen of het Meest Heilige. Hierin bevond zich de [Ark van het Verbond](#) en de glorieuze tegenwoordigheid van God werd gemanifesteerd boven op het Verzoendeksel ⁶. Dit Allerheiligdom

7

⁶ Het Verzoendeksel en de Cherubs zijn **symbolen van de Godheid** als Vader, Zoon en Heilige Geest.

Op de Ark van het Verbond (= een kist) was een “Deksel” aangebracht: het “**Verzoendeksel**”. Dit Deksel was gemaakt uit louter (= puur) goud. Aan beide einden van dit Verzoendeksel waren 2 Cherubs aangebracht, die eveneens gemaakt waren van louter goud, terwijl deze met hun beide vleugels omhóóg uitgebreid stonden en met hun vleugels óók het Verzoendeksel bedekten. Hun beide aangezichten waren tegenover elkaar en gericht naar dit Verzoendeksel. Zij blikten (keken) er dus op neer.

Nadat die 2 Stenen Tafels van de Wet in die Arke van het Verbond geplaatst waren, werd het Verzoendeksel er boven op geplaatst, ter afsluiting van de dan nog open kist. Zódoende werden dus deze 2 Wets-tafelen aan het menselijk oog onttrokken. Opgemerkt dient te worden, dat het Verzoendeksel en de beide Cherubs één stuk met elkander vormden!

Wij willen verder volstaan met de uitleg, dat het Verzoendeksel + de Ark van het Verbond symboliseren: **De vereniging van Christus** (het GOUDEN VERZOENDEKSEL) **en de Bruidsgemeente** (de VERBONDSKIST). En, deze “vereniging” komt dan pas tot stand, wanneer de Bruidsgemeente, als het **Lichaam van Christus**, VOLKOMEN GEKRUISIGD IS! Dus, wanneer de Gemeente volkomen heeft afgedaan met alle werkingen van het vlees!! (noot AK)

was in afmetingen 10x10x10 el = 1000 kubieke el. En hier hebben wij dan wederom te maken met een profetische tijdsafmeting, typerend voor de 1000 jaren van het 1000-jarig Vrederijk van Christus, het Koninkrijk van God, wanneer de heerlijkheid des Heren deze aarde zal bedekken en wanneer wij Hem zullen zien van Wie de zo-even genoemde Ark van het Verbond een type was.

Christus Jezus is de enige Weg die leidt tot in het Koninkrijk Gods! Enkel en alleen degenen die door Hem gekomen zijn, zullen dat 1000-jarig tijdperk binnengaan. Zonde, ziekte en dood zullen alsdan niet gevonden worden, want satan – de bron van al dit kwaad – zal te dien tijde gebonden zijn:

- “...*Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. ...Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.*” (Johannes 3:3 + 5)

Daarom zien wij Christus, en dat Hij is de Ingang (via: Poort, Deur en Voorhangsel) als:

1. Het Enige Slachtoffer voor ons: bij de Poort van de Voorhof.
2. De Enige Weg tot het Heiligdom van de Levende God (= Zijn Gemeente): bij de Deur van de Tent (of Tabernakel).
3. De Enige Weg tot in het 1000-jarig Tijdperk van Gods heerlijkheid, dat straks op deze aar-

de zal worden gemanifesteerd: in het Voorhangsel, dat toegang geeft tot het Meest Heilige.

Is deze Christus ook uw Deur tot eeuwig behoud?

De onderscheiden kleuren

9 De Poort van de Voorhof van de Tabernakel had de volgende onderscheiden kleuren, te weten:

- hemelsblauw,
- purper,
- scharlaken, en
- wit getweerd linnen.

Het “**hemelsblauw**” vertelt ons dat Hij, Christus, is “van boven”, “vanuit de hemel”! Hij kwam voort uit God! Hij is de Here des hemels!

Het “**scharlaken**” vertelt ons dat Hij kwam om het Goddelijke Offer te zijn, om Zijn Bloed uit te storten, om het Lam van God te zijn dat al de zonden der wereld wegneemt.

Het “**purper**” – een mengsel van het hemelsblauw en het scharlaken! – vertelt ons dat Hij de Komende Koning is Die voor eeuwig zal regeren en heersen. Omdat Hij uit de hemel kwam (blauw) en stierf op het Kruis (scharlaken), heeft Hij alleen het recht om Koning der Koningen te zijn (purper).

Het “**witte linnen**” vertelt ons dat Hij alleen de Rechtvaardige is Die Zijn gerechtigheid ons toebedeelt door het geloof:

- *“Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God.” (Efeze 2:8)*

Waarlijk, **Christus is de volmaakte Weg tot God.** Alleen door Hem kunnen wij tot God komen!

10

De Deur van de Tent, die toegang gaf tot het Heiligdom, was van dezelfde materialen gemaakt als de Poort. Desgelijks is Christus, zoals al eerder aangetoond, de enige Weg (Ingang) geworden tot de Gemeente van de Levende God! Ieder wedergeboren gelovige kent Hem als de Zoon van God, Die van boven uit de hemel op de aarde kwam, Die voor onze zonden is gestorven op Golgotha's Kruis, Die ten derden dage verrees uit de doden, en Die zal wederkomen als Koning der koningen en Heere der heren! Wij hebben Hem aangenomen als “onze gerechtigheid” door ons geloof:

- *“Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing.” (1 Korinthe 1:30)*
- *“Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.” (2 Korinthe 5:21)*

De Cherubs

Het Voorhangsel vormde de Ingang tot het Heili-

11 ge der Heiligen of het Allerheiligdom. Deze was gemaakt uit hetzelfde materiaal als de Poort en de Deur, die wij al eerder bekeken hebben. Maar daaraan was nog iets toegevoegd. Cherubs (= engelen) waren in dit Voorhangsel “ingewerkt”. Deze Cherubs zijn de symboliek van de Tegenwoordigheid van de Vader en van de Heilige Geest. Het Verzoendeksel op de Ark van het Verbond, die achter het Voorhangsel stond, dat Verzoendeksel met de 2 Cherubs daarop, werd vervaardigd uit één stuk louter goud.

Jezus, de Zoon van God, is ons Verzoendeksel ofwel onze Verzoening. De 2 Cherubs openbaren het aandeel van God de Vader en God de Heilige Geest in het Werk van Verlossing. In zowel het Voorhangsel als de Ark van het Verbond – het heiligste object voor geheel Israëel – wordt ons dus een openbaring gegeven van de 3-enige God ⁷.

⁷ In Deut. 6:4 staat: “*Luister, Israël! De HERE, onze God; de HERE is één (dus één Persoon)!*” Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (= geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn 3 Openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. **Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon.** De leer, dat God uit 3 personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:

- de 1^{ste} Openbaringsvorm van **God: de Vader**

De Cherubs werden NIET gezien in de Poort-
ingang. Wij leren hieruit, in profetische zin, dat
Zijn heerlijkheid verborgen was toen Jezus op
aarde kwam om te sterven en de mensheid te
verlossen.

12

De Cherubs werden ook NIET gezien in de Deur-
ingang van het Heiligdom. Maar zodra deed er
een priester een stap door deze Ingang of hij
bevond zich in het Heilige of de Heilige Plaats,
een typebeeld van de Gemeentelijke tijdsbede-
ling (van 2000 jaar), waarin wij thans leven. En zo-
als de priesters die destijds dienden hier (in het
Heiligdom) de Cherubs konden aanschouwen die
in het Voorhangsel waren ingewerkt, alzo kunnen
de Nieuwtestamentische gelovigen heden ten
dage Jezus aanschouwen in Zijn heerlijkheid!

Bij het licht van de [Gouden Kandelaar](#) met zijn 7
armen konden zij dit uitermate schone Voor-
hangsel zien. Niemand, staande aan de buiten-
zijde, had dit voorrecht van “aanschouwen”! De
Gemeente heeft het voorrecht Jezus te kennen in
Zijn uitnemende heerlijkheid en majesteit:

- *“Want in Hem woont heel de volheid van de
Godheid lichamelijk”* (Kolossenzen 2:9)

God heeft deze Jezus gemaakt tot zowel **Here**
als **Christus**:

-
- de 2^{de} Openbaringsvorm van **God: Jezus, de Zoon**
 - de 3^{de} Openbaringsvorm van **God: de Heilige Geest**.

Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en
geest. (noot AK)

- “Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt.” (Handelingen 2:36)!

Jezus zei:

- “...**Wie Mij gezien heeft, heeft (ook) de Vader gezien**; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien? **Geloof u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is?** De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken.” (Johannes 14:9b-10)

En er staat geschreven dat de Here Jezus de “Deur” is die ons toegang geeft tot in de volheid van Gods wondervolle Tegenwoordigheid:

- “Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat (sv: door Mij ingaat), zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.” (Johannes 10:9)

De **Here Jezus Christus** is de enige WEG die leidt tot in het 1000-jarig Vrederijk ⁸, waar wij ons zullen verheugen in een volmaakte staat **in Gods heerlijkheid!**

De pilaren

Wij merken op dat er 4 pilaren waren die (staande op 4 voeten van koper) de “Ingang van de

⁸ Zie eventueel onze GRATIS studie “[Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus](#)”.
(noot AK)

Poort” ophielden. Hun haken waren van zilver en zo ook hun banden.

God verkoos Zich 4 personen, mensenkinderen, 4 pilaren, om uit te beelden aan de wereld: “Jezus als de Weg, de Deur, tot God, door Zijn dood op het Kruis”. Deze zijn respectievelijk: **Mattheus, Markus, Lukas en Johannes**, de Evangelieschrijvers, die ons de Here Jezus Christus in Zijn volmaakte leven en bediening en in Zijn verzouwend sterven hebben voorgesteld. Glorie voor God!

Wederom merken wij op dat er 5 pilaren waren van acaciahout, overtrokken met goud, en met haken van goud en 5 koperen voeten die het deksel van de Deur van de Tent, de “Ingang tot het Heilige”, ophielden. En zo heeft God Zich 5 personen verkoren, 5 pilaren (vergelijk Galaten 2:9⁹), om door hen de Here Jezus Christus te doen voorstellen als de Ingang, Toegang of Weg tot de Gemeente! Deze 5 Nieuwtestamentische schrijvers zijn respectievelijk: **Petrus, Johannes, Jakobus, Judas en Paulus**, die al de Brieven hebben geschreven, welke ons de waarheid en de bediening van de Gemeente openbaren. Halleluja!

⁹ Galaten 2:9, “En toen Jakobus, Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, de mij gegeven genade erkenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand van gemeenschap, opdat wij naar de heidenen en zij naar de besnedenen zouden gaan.”

Voor de derde maal merken wij nu weer 4 pilaren op, alle overtrokken met goud, en met haken van goud en 4 zilveren voeten, die samen het Voorhangsel ophiielden die scheiding maakte tussen het Heilige en het Meest Heilige. Zo heeft God Zich 4 personen verkoren die ons in het bijzonder openbaren: de kracht en de heerlijkheid van het komende Gouden Tijdperk... Zij zijn de 4 levende wezens, mensenkinderen die de dood hebben overwonnen en nu staan in de tegenwoordigheid van God! Deze 4 zijn:

1. **Henoch**, de 7^{de} van Adam;
2. **Mozes**, de wetgever;
3. **Elia**, Gods machtige profeet; en
4. **Jezus**, als de Zoon des Mensen.

Al deze 4 hebben alreeds gemanifesteerd gezien: de Weg tot in de eeuwige glorie van God, waar geen zonde, noch dood, noch ziekte is; en zij zijn ook ingegaan om te komen daar waar de Here Jezus Christus regeert in volmaakte kracht en majesteit.

De Wederkomst des Heren ¹⁰ komt naderbij en alsdan zullen al de menigten van verlost en binnengaan in diezelfde heerlijkheid van het volmaakte 1000-jarig Koninkrijk ¹¹.

Waarlijk, de **Here Jezus Christus is de Enige**

¹⁰ Zie eventueel onze GRATIS studie "[De wederkomst van Christus nader bekeken](#)". (noot AK)

¹¹ Zie noot 5.

en Volmaakte Deur in Gods Raadsplan van Verlossing! Amen.

Rev. **WW Patterson**

Uit: Tempelbode, juni, aug./okt. 1990

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

NOOT: A. Klein

Wij kunnen u hierbij onze diverse en GRATIS Tabernakelstudies aanbevelen:

1. [Christus in de Tabernakel](#) (uitgebreid).
2. [De Tabernakel van Israël](#) (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God tot in alle volmaaktheid toe).
3. [Tabernakel-symbolieken](#).
4. [Tabernakel-onderzoek](#) (niet gedigitaliseerd).
5. [Samenvatting van de geestelijke betekenis van de VERSCHILLENDE Tabernakel-objecten](#), met plaatjes.