

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

Een Licht



- **“Een Licht tot verlichting** van de heidenen (= de naties), en tot heerlijkheid van Uw volk Israël.” (Lukas 2:32, sv) ¹

2 Toen de Zoon van God werd geboren, kwam de Openbaring van Zijn geboorte in de nacht. In een stal, te midden van dieren, verscheen “het Licht der wereld”. En als een baby werd Hij in de kribbe gelegd – een plaats van nederigheid. Herders ontvingen de Openbaring van Zijn geboorte als “het Licht van(uit) de hemel” – de Shekinah ² overschaduwde hen. De aankondiging luidde: “Heden is u geboren de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.”:

- *“En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en ‘s nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk (sv: **al de volken**) wezen zal, namelijk dat heden voor u **geboren is de Zaligmaker**, in de stad van David; Hij is **Christus, de Heere**.”* (Lukas 2:8-11)

¹ Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / **HSV**, tenzij anders vermeld. (noot AK)

² Shekinah = De openbaring (= het openbaar of gewaar worden) van Gods heerlijkheid en tegenwoordigheid, met **BOVEN-NATUURLIJK Licht van God**. (noot AK)

De wereld lag in diepe duisternis verzonken

De filosofie van de Grieken had het waarachtige licht niet gebracht. En de mensheid was zoekende naar realiteit. De wijsheid van de mens bracht geen succes... Zij was geen voldoening voor het diep hunkerend hart van de mensheid.

De macht en militaire kracht van Rome waren prachtig en geweldig in de ogen van de mensen.

3 Menselijke kracht, kunde en bekwaamheid hadden, naar wereldse begrippen, het keizerrijk tot luisterrijke hoogte gebracht; en toch leidde dit alles niet tot bevrediging van het hevig verlangend menselijk hart.

De godsdienst toonde haar uiterlijke glorie in Jeruzalem: een prachtige tempel stond daar in de stad van David, waar de Joodse natie aanbad...

Doch het ritueel en het formalisme ³ hadden de overhand. De mensen volgden de traditie van mensen en hadden die liever dan het zuivere Woord van **de levende God**. Huichelarij en ijdelheid hadden op vele en velerlei manieren de plaats ingenomen van waarachtige aanbidding.

En zó is het vandaag de dag nog

De wijsheid van de mens doet hem in duisternis ronddolen. Toch schijnt **het waarachtige Licht!**
De Here Jezus zei:

³ Formalisme = Vormendienst, het angstvallig hechten aan de uiterlijke vorm, zonder op inhoud of betekenis te letten.
(noot AK)

- **“Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.”** (Johannes 8:12b)

Christus is het antwoord!! Want “in Hem zijn al de schatten van de WIJSHEID en van de KENNIS verborgen.” (zie [Colossenzen 2:3, sv](#))!

4 De macht van de mens en zijn militaire kracht zullen nimmer de hartenkreet van de mensheid kunnen beantwoorden. Oorlogen en geruchten van oorlogen zullen voortduren... TOTDAT de **Vorst des Vredes** terugkeert als **“Koning der koningen en Here der heren”!!!** Intussen kan in elk menselijk hart de ware vrede komen en ook blijven, zodra en zolang de **Vorst des Vredes** daarin woont:

- ***“Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.”*** (Romeinen 5:1)

De godsdienst met haar dode vormdienst en ritualisme zal nimmer harten en levens van zondige mensen kunnen bevredigen:

- ***“Want allen hebben gezondigd en missen (= komen tekort aan) de heerlijkheid van God.”*** (Romeinen 3:23)

Alleen **het waarachtige Licht** kan het hart verlichten en ons allen leiden op het pad, dat voortlicht tot de volle dag toe. Het Licht van God, de Heerlijkheid van God en het Leven van God zijn in **“Immanuel”** ten volle geopenbaard – Hij is in waarheid **“God met ons”!!!**

Moge Zijn Wijsheid, Zijn Kracht en Zijn Heerlijk-

heid in “de laatste dagen” meer en meer onze harten vullen; en in het bijzonder in deze “donkere dagen” van een oud jaar, maar nog meer in het nieuwe jaar.

In 3 talen stond op het kruis geschreven –

- “*Jezus van Nazareth* – [de Koning der Joden](#)”
– in het Grieks, het Latijns en het Hebreeuws.

5 De Gekruisigde Christus is HEDEN en ALTIJD het ALLES en ALLEN bevredigend antwoord op alle problemen van een verdorven wereld.
Hij is God. “Amen”.

In Christus verbonden:

[CJH Theys](#)

Uit: Tempelbode, januari 1984

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

NOOT van broeder Henk Siliakus:

Een paar dagen voor zijn [overlijden](#), om precies te zijn op 21 december 1983, zond broeder Theys ons nog bovenstaand artikel toe. Het is zijn afscheidsboodschap. Voor het laatst betuigt hij hier aan een ieder die horen wil, dat Jezus alleen de **Hoop voor de wereld** is.