

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

De
Persoonlijkheid
van
de Heilige Geest



Charles H. Spurgeon

“En Ik (= Jezus) zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de Waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.”

(Johannes 14:16-17) ¹

Een “rijke” tekst

Het zal u verwonderen, wanneer ik u zeg, dat het mijn voornemen niet is om te spreken over de Heilige Geest als Trooster. Ik zal beproeven om enige andere leringen te behandelen die, naar mij dunkt, duidelijk in bovenstaande tekst geleerd worden, en waarvan ik hoop dat God de Heilige Geest die vruchtbaar moge maken aan uw ziel.

De oude [John Newton](#) zei eens dat er boeken waren die hij niet lezen kon; zij waren goed en gezond in de leer, “maar”, zei hij, “het zijn boeken van een halve stuiver; men moet al te veel slikken, eer men enig voedsel heeft; er zijn echter ook zilveren boeken, en er zijn gouden boeken; maar één boek is er, dat geheel uit [banknoten](#) (ofwel: bankbiljetten) bestaat, en elk blad is een banknoot van onmetelijke waarde”.

Zo is het ook met onze tekst; ik vond er een bank-

¹ Alle Bijbelteksten zijn **door mij** vermeld in de Herziene Statenvertaling / **HSV**, tenzij anders vermeld. (noot AK)

noot in van zulke grote waarde, dat ik niet in staat zal zijn de som in één uur geheel uit te tellen. Om de gehele waarde van deze dierbare belofte, één van de laatste die Christus aan de Zijnen gaf, voor u te ontvouwen, zou ik verscheidene uren nodig hebben. Ik vraag uw aandacht voor deze Schriftuurplaats, omdat wij er onderricht in zullen vinden omtrent de 4 volgende punten:

- 3
1. De wezenlijke en eigenlijke Persoonlijkheid van de Heilige Geest.
 2. De verenigde werkzaamheid van de 3 Goddelijke Personen in het werk van onze verlossing.
 3. De inwoning van de Heilige Geest in de harten van gelovigen.
 4. De reden waarom het vleeselijke gemoed de Heilige Geest verwerpt.

De Heilige Geest is een Persoon

Wij zullen ons bepalen bij de wezenlijke Persoonlijkheid van de Heilige Geest. Wij zijn zo zeer gewoon om van de INVLOED van de Heilige Geest en Zijn genadewerkingen te spreken, dat wij gevaar lopen te vergeten dat de Heilige Geest inderdaad een Persoon is, dat Hij een bestaan heeft, of – gelijk wij, die aan de leer van de 3-Eenheid vasthouden, plegen te zeggen – dat Hij **de 3^{de} Persoon is in het wezen van de Godheid.**

Ik vrees enigszins dat wij, zonder het te weten of te willen, gewoon geraakt zijn om de Heilige Geest te beschouwen als een UITVLOEISEL ([emanatie](#)) van de Vader en de Zoon, maar niet als **Zelf een**

Persoon zijnde.

Ik weet dat het niet gemakkelijk is om het denkbeeld van de Heilige Geest als Persoon in onze geest op te vatten.

4 Ik kan aan de **Vader** denken als aan een Persoon, omdat Zijn daden van dien aard zijn dat ik ze verstaan kan. Ik “zie” Hem de wereld in de ether ophangen; ik “zie” Hem een jonggeboren zee in banden van duisternis wikkelen; ik weet dat Hij het is die de hagel formeert, die de menigte van de sterren leidt, en ze bij name noemt. Ik kan mij Hem (de Vader) als een Persoon voorstellen, omdat ik Zijn werken aanschouw.

Ik kan mij Jezus, de **Zoon**, als een Persoon voorstellen, omdat Hij been van mijn been en vlees van mijn vlees is. Er is geen hoge vlucht van mijn verbeelding toe vereist, om mij de zuigeling van Bethlehem voor te stellen; of “de Man van smarten, verzocht in krankheden”, of de Koning der martelaren – gelijk Hij vervolgd werd in de rechtszaal van Pilatus en om onze zonden aan het vloekhout genageld werd. Ook vind ik het somtijds niet moeilijk om mij de Persoon van mijn Jezus voor te stellen als gezeten op Zijn hemeltroon, of als omgord met wolken en de diadeem der gehele schepping dragende.

Maar wat de Heilige Geest betreft, Zijn werkingen zijn zo verborgen en Zijn handelingen zo ver verwijderd van al wat tot het gebied van de zinnen behoort, dat ik mij niet zo gemakkelijk een denkbeeld van Hem vormen kan, als van Persoon.

Echter, **Hij** (de Heilige Geest) **IS een Persoon.**

God de Heilige Geest is niet maar een invloed, een uitvloeisel, een stroom van iets dat uit de Vader voortvloeit, maar Hij is een even werkelijk Persoon als God de Zoon of God de Vader. Ik zal beproeven deze leer te staven, en u de waarheid ervan aan te tonen, dat God de Heilige Geest inderdaad een Persoon is.

5

De Heilige Geest samen genoemd met de Vader en de Zoon

Mijn eerste bewijs ontleen ik aan het Doopformulier. De plechtige woorden die u mij hoort spreken, zo dikwijls ik dat Sacrament bedien, luiden: “Ik doop u in de **Naam**” – let wel: “in de **Naam**” (NIET: NAMEN, meervoud) – “van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest”. Een ieder die gedoopt wordt overeenkomstig het formulier in de Schrift neergelegd, moet een belijder van de leer van de 3-Eenheid zijn; anders is zijn doop een spotternij en een leugen, en hij zelf een bedrieger en een huichelaar voor God. Zoals de Vader vermeld wordt, en zoals de Zoon vermeld wordt, zo wordt ook de Heilige Geest vermeld **en deze worden samengevat als zijnde een ‘Drieheid in een Eenheid’**², doordat er gezegd wordt, niet “in de

² NOOT A. Klein: Mijns inziens beter of duidelijker gezegd: **3 Openbaringsvormen** van de 3-voudige Godheid.

In Deut. 6:4 staat: “*Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één!*” Dit wordt ook onderschreven door het feit,

namen”, maar “in de Naam”, de heerlijke Naam, de JaHWeH-naam, “van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest”.

6

Laat mij u er aan herinneren dat hetzelfde geschiedt, telkens wanneer u uit het bedehuis wordt heengezonden. Wanneer wij de plechtige slotzegen uitspreken, roepen wij de liefde van onze Here Jezus Christus, de genade van de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest over u uit, en dus maken wij, naar de gewoonte van de apostelen, een duidelijke onderscheiding tussen de Personen, **daardoor bewijzende, dat wij geloven**, dat de Vader een Persoon is, de Zoon een Persoon is, en **dat ook de Heilige Geest een Persoon is**.

Ik acht dat, al waren er geen andere bewijzen in de Schrift dan deze beiden, deze beiden voldoende

dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (zie [Exodus 25:18](#)). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn 3 Openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. **Gods wezen is een éénheid. Hij is één Wezen, één Persoon.** De leer, dat God uit 3 Personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:

de 1^{ste} Openbaringsvorm van **God: de Vader**,

de 2^{de} Openbaringsvorm van **God: de Zoon** = Jezus,

de 3^{de} Openbaringsvorm van **God: de Heilige Geest**.

Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest.

- Zie eventueel onze GRATIS studie: “[De natuurlijke mens en de Heilige Geest](#)” van CJH Theys. (noot AK)

de zouden zijn voor ieder denkend mens; men moet inzien dat, indien de Heilige Geest een blote (= puur, niets omhullende) invloed was, Hij niet vermeld zou worden in verbinding met de Twee, die wij allen belijden **wezenlijke en eigenlijke Personen** te zijn.

De Heilige Geest kan “verschijnen”

7 Een ander bewijs ontleen ik aan het feit dat de Heilige Geest meermalen Zijn verschijningen op de aarde gehad heeft. De Grote Geest heeft Zich aan de mensen geopenbaard. **Hij heeft een gedaante aangenomen**, zodat Hij, ofschoon anders niet door sterfelijke ogen aanschouwd, Zich zodanig in een verschijning gehuld heeft dat Hij, voor zover die verschijning waargenomen werd, gezien is geworden door de ogen van alle aanschouwers. Zie Jezus Christus, onze Zaligmaker, ginds bij de rivier de Jordaan, met haar glooiende oevers en de wilgen die treuren aan haar boorden.

Jezus Christus, de Zoon van God, daalt neer in de stroom, en Johannes de Doper dompelt Hem in de baren. De deuren van de hemel worden geopend; een wonderbare verschijning grijpt plaats; een helder licht, blinkender dan de zon op de middag, stroomt uit het firmament (= hemelgewelf) en in een vloed van heerlijkheid daalt iets neder, dat u voor een duif erkent. Zij rust op Jezus, zit op Zijn heilig hoofd neer en zoals de oude schilders een stralenkrans om het hoofd van Jezus maakten, zo spreidde de Heilige Geest een glans over het

aangezicht van Hem, Die gekomen was om alle gerechtigheid te vervullen en daarom Zich aan de instelling van de waterdoop onderwierp. **De Heilige Geest werd als een duif gezien**, om Zijn reinheid en vriendelijkheid aan te duiden, en Hij daalde gelijk een duif van de hemel, om aan te tonen dat Jezus van daar en van nergens elders neder-gekomen was.

8 Dit is niet de enige keer dat de Heilige Geest in een zichtbare gedaante geopenbaard werd. Zie dat gezelschap van discipelen in een opperzaal vergaderd; zij wachten op een beloofde zegen, die stellig komen zal. Luister, daar geschiedt een geluid als van een geweldig gedreven wind; het vervult het gehele huis waar zij bijeen zijn, en verbaasd staren zij in het rond om te zien wat er verder gebeuren zal. Plotseling schijnt een helder licht om de hoofden van de kleine menigte, verdeelde tongen van vuurvlammen op de kruin van elk hunner. Wat was deze wonderbare verschijning van wind en vuur anders dan een openbaring van de Heilige Geest in eigen Persoon? Ik zeg: het feit van de verschijning bewijst dat Hij een Persoon moet zijn. Een invloed of een eigenschap kan niet verschijnen; eigenschappen, invloeden, kunnen wij niet aanschouwen, niet zien. De Heilige Geest moet dus een Persoon geweest zijn, sedert Hij door sterfelijke ogen aanschouwd werd en onder het bereik van sterfelijke zintuigen kwam.

De Heilige Geest heeft Persoonlijke hoedanigheden

Een ander bewijs ontleen ik aan het feit dat in de Schrift persoonlijke hoedanigheden aan de Heilige Geest toegeschreven worden. Laat mij u een tekst voorlezen waarin van de Heilige Geest gesproken wordt als **verstand bezittende**. In 1 Korinthe 2 vers 9-12a lezen wij:

- 9 • “...*Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het **geopenbaard door Zijn Geest**. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? **Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God**. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar **de Geest Die uit God is...**”*

U ziet dat hier een verstand, een kenvermogen aan de Heilige Geest toegeschreven wordt. Indien er nu mensen zijn, wier geest zo traag is om te bevatten, dat zij de ene eigenschap of hoedanigheid aan de andere zouden willen toeschrijven en beweren dat een blote (= puur, niets omhullende) invloed verstand heeft, dan heeft het – althans voor dezulken – geen zin dat ik nog met verdere bewijzen kom aandragen. Maar ik geloof dat ieder redelijk denkend mens toestemmen zal dat, wan-

neer van iets gesproken wordt als verstand bezittende, zulk iets een bestáán moet hebben, ja inderdaad een persoon moet zijn. In 1 Korinthe 12 vers 11 vinden wij een WIL toegeschreven aan de Heilige Geest:

- “*Al deze dingen (namelijk: de verscheidenheid van de geestelijke Gaven) echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.”*

Het is derhalve duidelijk dat de Heilige Geest **een wil** heeft. Hij komt niet enkel van God naar Góds wil! (= op Gods bevel), maar Hij heeft **een wil van Zichzelf**, die altijd in volmaakte overeenstemming is met de wil van de oneindige JaHWeH, maar die niettemin onderscheiden en afzonderlijk is; en daarom zeg ik dat Hij een Persoon is.

In een andere tekst komt Hij (= de Heilige Geest) voor als MACHTHEBBENDE; “macht” nu is iets dat slechts aan een bestáán kan toegekend worden. In Romeinen 15 vers 13 staat geschreven:

- “*De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, **door de kracht** (of: **macht** – het woord in de Griekse grondtekst drukt beide betekenissen uit) **van de Heilige Geest**”.*

Ik behoef het niet nader te betogen, omdat het vanzelf spreekt dat wij, waar wij verstand, wil en macht vinden, ook een bestaan vinden; hier kan van geen blote (= puur, niets omhullende) eigenschap, hier kan van geen overdrachtelijke uitdrukking, van geen als persoon voorgestelde (gepersoni-

fieerde) invloed sprake zijn; hier is sprake van een wezenlijke, zelfstandige Persóón.

Aan de Heilige Geest worden daden toegeschreven

11 Maar ik heb een bewijs dat misschien meer bij u doen zal dan iets anders. Er worden daden en handelingen aan de Heilige Geest toegeschreven, en daarom moet Hij een Persoon zijn. In [Genesis 1 vers 2](#) lezen wij dat de Geest BROEDDE³ over de oppervlakte van de aarde, toen deze nog geheel in wanorde en verwarring was. Deze wereld was eenmaal een massa van chaotische stof, geen orde heerste erin; zij was gelijk aan het dal van de duisternis en van de schaduw van de dood. God de Heilige Geest breidde Zijn vleugels over haar uit; Hij strooide de zaden van het leven in haar; de kiemen waaruit alle wezens voortspromen werden door Hem geplant; Hij bedauwde de aarde, zodat zij bekwaam werd ten leven. Hij nu, Die orde deed rijzen uit de verwarring, moet een Persoon geweest zijn. Hij, die over deze wereld zweefde en haar maakte tot hetgeen zij thans is, moet een bestaan geweest zijn.

Maar lezen wij in de Schrift niet iets meer van de

³ Broedde = 'Zweefde' of 'bewoog zich'. Het schijnt een gelijkenis, genomen van vogels, die eieren broeden om de kuikens daaruit te doen voortkomen, en daarna met haar vleugels over dezelve zweven, om die te koesteren en op te kweken. (noot AK)

Heilige Geest? Ja, zij verhaalt ons dat *“heilige mensen van God, door de Heilige Geest GEDREVEN, hebben gesproken.”* ([2 Petrus 1:21](#))

Toen Mozes de 5 boeken schreef, bezielde de Heilige Geest zijn pen. Toen David de Psalmen schreef, stelde de Heilige Geest zijn vingers in beweging. Toen Salomo de Spreuken van Wijsheid van zijn lippen deed vloeien en toen hij “Het lied der Liefde” (= Het Hooglied) zong, gaf de Heilige Geest hem woorden van kennis en hymnen (= een verheven loflied, ter ere van God) van verrukking in.

En wat voor “Vuur” was het dat de lippen van de welsprekende Jesaja aanroerde? Wiens hand was die, welke over Daniël kwam? Welke macht was die, welke Jeremia zo verheven klagend maakte in zijn smart? Of wie gaf vleugels aan Ezechiël en deed hem gelijk een adelaar opstijgen, om de geheimenissen van boven te bespieden en in gewesten door te dringen, ver buiten ons bereik?

Wie maakte van Amos, de veehoeder, een profeet? Wie leerde de ongeleerde Haggai zijn donderende uitspraken voortbrengen? Wie toonde aan Habakuk de paarden van JaHWeH, de wateren doorklievende? Of wie deed de gloed van de welsprekendheid van Nahum ontbranden? Wie heette Maleachi het boek te sluiten met dreigingen van boven? **Wie anders dan de Heilige Geest!**

En moet Hij niet een Persoon geweest zijn, Hij Die in en door die oude getuigen sprak? Wij zijn gedwongen om het te geloven. Wij kunnen niet

nalaten het te geloven wanneer wij lezen dat *“heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, gesproken hebben”*.

En wanneer heeft de Heilige Geest opgehouden met invloed uit te oefenen op de kinderen der mensen? Wij vinden dat Hij nog gemeenschap houdt met Zijn leraars en met al Zijn heiligen. Wij slaan de Handelingen (van de heilige apostelen) op en dan zien wij (in 13 vers 2b) dat de Heilige Geest zei:

13

- *“Zonder voor Mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe **Ik** hen geroepen heb.”* Ik heb er nooit van gehoord dat ‘een eigenschap’ zoiets zei.

De Heilige Geest zei tot Petrus: “Ga tot de hoofdman”:

- *“Terwijl Petrus nog over dat visioen nadacht, **zei de Geest** tegen hem: Zie, 3 mannen zoeken u; Sta daarom op, ga naar beneden en reis met hen mee. Twijfel niet, want Ik heb hen gestuurd. En Petrus ging naar beneden, naar de mannen die door Cornelius naar hem toe gestuurd waren, en zei: Zie, ik ben het die u zoekt. Wat is de reden waarom u hier bent? En zij zeiden: Cornelius, een hoofdman over honderd, een rechtvaardig man, die God vreest en van wie heel het volk van de Joden een goed getuigenis geeft, is door een aanwijzing van God aangespoord (sv: **door Goddelijke openbaring vermaand**) door een heilige engel om u naar zijn huis te ontbieden om van u woorden van zaligheid te horen.”* (Handelingen 10:19-22)

De Heilige Geest nam Filippus weg, nadat hij de kamerheer gedoopt had, en voerde hem naar een andere plaats:

- “En toen zij (Filippus en de kamerheer) uit het water opgekomen waren, nam **de Geest van de Heere Filippus weg**; en de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap.” (Handelingen 8:39)

14 En de Heilige Geest zei tot Paulus: “U zult niet in die stad gaan, maar u naar een andere plaats be-geven”:

- “En nadat zij (= Paulus en Timotheüs) door Frygië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij **door de Heilige Geest verhinderd** het Woord in Asia te spreken. En bij Mysië gekomen, probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar **de Geest liet het hun niet toe.**” (Handelingen 16:6-7)

Ook weten wij dat Ananias en Saffira tegen de Heilige Geest gelogen hadden, toen Petrus tot hen zei: “Gij hebt de mensen niet gelogen, maar Gode”:

- “...Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u **gelogen hebt tegen de Heilige Geest**...? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? **U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.**” ([Handelingen 5:3-4](#))

Die kracht, welke wij, die geroepen zijn om te prediken, elke dag opnieuw gevoelen –dat wonderbare spel dat onze lippen zo machtig maakt– dat vermogen dat ons gedachten ingeeft die als vogelen zijn uit een ver land, en niet de telgen (= de

uitspruitsels, het gebroed) van onze eigen geest –die invloed die ik soms op een wonderlijke wijze gevoel, die mij een macht geeft die ik nooit tevoren vermoedde– die majesteit waarmee Hij Zijn die-naars bekleedt –die Kracht die ons macht geeft over de mensen– dit alles moet van een Persoon komen, moet komen van de Heilige Geest.

15

En de Schrift, zegt zij niet, en gevoelen wij het niet zelf, dat het de Heilige Geest is die de ziel doet wedergeboren worden? **De Heilige Geest is het Die ons LEVEND maakt.** De Heilige Geest is het, Die het eerste begin van LEVEN meedeelt, door ons van zonde, van gerechtigheid en van oordeel te overtuigen. Hoe kan het gezegd worden dat de Heilige Geest met de ziel der mensen twist –dat de Heilige Geest haar tot Sinaï brengt– dat Hij haar vervolgens leidt tot die lieflijke plaats welke Golgotha heet – kan het gezegd worden dat Hij al deze dingen doet en toch geen Persoon is? Het kan gezegd worden, maar alleen door dwazen!

De Heilige Geest kent gevoelens

Laat mij u nog één bewijs geven. Er worden aan de Heilige Geest zekere gevoelens toegeschreven die slechts dan bestaanbaar zijn, wanneer wij vaststellen dat Hij een werkelijk Persoon is. In Efeze 4 vers 30 staat geschreven dat de Heilige Geest bedroefd kan worden:

- *“En **bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.**”*

In Jesaja 63 vers 10a lezen wij dat de Heilige Geest smarten kunnen worden aangedaan:

- “Zij daarentegen zijn ongehoorzaam geworden en hebben Zijn Heilige Geest bedroefd (sv: **smarten aangedaan**)...”

In Handelingen 7 vers 51 vinden wij geschreven dat de Heilige Geest wederstaan kan worden:

- “Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, **u verzet u** (sv: **u wederstaat**) **altijd tegen de Heilige Geest**; zoals uw vaders deden, zo doet u ook.”

En in Handelingen 5 vers 9a lezen wij dat men de Heilige Geest verzoeken kan:

- “Petrus zei tegen haar: **Waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de Geest van de Heere te verzoeken?**”

Deze dingen nu kunnen toch geen aandoeningen of bewegingen zijn die aan een hoedanigheid of een uitvloeisel zouden kunnen toegeschreven worden. Zij moeten verstaan worden als betrekking hebbend op een Persoon.

Geen Evangelie zonder 3-Eenheid

Nu ik genoeg gezegd heb om de leer van **het Persoonlijk bestaan van de Heilige Geest** te bevestigen, wil ik u met de hoogste ernst de volstreekte noodzakelijkheid op het hart drukken van gezond te zijn in de leer van de 3-Eenheid. Een beroemde leraar predikte eens over Jesaja 33 vers 21+23a:

- “de **HEERE** zal daar (in Sion) in Zijn macht bij ons

zijn (sv: bij ons heerlijk zijn). Het zal een plaats van rivieren, van brede stromen zijn. Geen roeiboot zal erop varen, geen statig schip zal er passeren.” ... “Uw touwen hangen slap, ze houden hun mast niet (recht) op zijn plaats, ze spannen het zeil niet uit...”

17 “U geeft de leer van de 3-Eenheid op”, zei de waardige grijsaard, “en uw touwen zijn slap geworden; uw mast, die rechtop moest staan, wil hij behoorlijk dienst doen, waggelt en kan de zeilen niet houden”.

Een Evangelie zonder 3-Eenheid: de satan kan het omverwerpen. Maar geef mij een Evangelie met de 3-Eenheid, en de macht van de hel valt het vruchteloos aan. **Erken dat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest Eén zijn**, en een helder licht spreidt zich over alles. Dit is de gouden sleutel tot de geheimen van de natuur en tot het verstaan van zoveel als voor stervelingen mogelijk is.

[Charles H. Spurgeon](#)

Uit: Tempelbode, okt./dec. 1981 en febr. 1982

Digitaal uitgewerkt door A. Klein