

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

Het geloof van Rachab



Te midden van Israël

Over Rachab, de hoer uit Jericho, wil ik vandaag spreken, van wie wij het volgende lezen in Jozua 6 vers 23:

- *“Toen gingen de jongemannen, de verkenners, (sv: de verspieters) naar binnen en brachten Rachab naar buiten, met haar vader, haar moeder, haar broers, en alles wat van haar was... en zij lieten hen **buiten het (leger)kamp van Israël** verblijven.”¹*

En in Jozua 6 vers 25:

- *“Zo liet Jozua de hoer Rachab in leven, met de familie van haar vader en alles wat van haar was. Zij heeft tot op deze dag in het midden van Israël gewoond, omdat zij de boden verborgen had die Jozua gestuurd had om Jericho te verkennen.”*

Rachab, de hoer uit Jericho. Wat is zij toch geweest? Er moet iets wonderbaars in het leven van deze vrouw gebeurd zijn. Eerst BUITEN HET KAMP van Israël en toen IN HET MIDDEN van Israël! Zij en haar familie werden gered van de dood door haar geloof EN geloofsgehoorzaamheid. Dit geloof bleek door haar woorden tot de verspieters:

- *“...**ik weet dat de HEERE u dit land gegeven heeft...**” (Jozua 2:9a)*

En:

¹ Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)

• “...want de Heere, uw God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde.” (Jozua 2:11b) Maar geloof met de lippen alleen heeft geen waarde voor God. **Daden van gehoorzaamheid zijn een demonstratie van wat u belijdt.** Geloof EN gehoorzaamheid zien wij in haar “doen” naar wat de verspieders haar hadden gezegd in Jozua 2 vers 18-20:

- 3 • “Zie, als wij (de 2 verspieders) in het land komen, moet u dit koord van scharlaken draad aan het venster binden waardoor u ons hebt neergelaten. En verzamel bij u in huis uw vader, uw moeder, uw broers en heel uw familie (sv: het ganse huisgezin van uw vader). Dan zal het gebeuren dat het bloed van al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaat, op zijn eigen hoofd zal rusten, en wij zullen vrij zijn van deze eed (sv: wij zullen onschuldig zijn). Maar van iedereen die bij u in huis is, zal zijn bloed op ons hoofd rusten, als ook maar één hand zich tegen hem keert. Maar als u deze zaak van ons bekendmaakt, dan zullen wij vrij (sv: onschuldig) zijn van uw eed, die u ons hebt laten zweren.”

Die eed betrof de redding van haar vaders huis, haar hele familie, niet haar eigen persoon alleen. Rachab en haar familie werden dus **gered**. Zij is ontkomen aan wat Jericho en haar inwoners is overkomen. En hiermee is het verhaal van Rachab de hoer dus afgelopen, zo denken wij dan.

Maar God weet alle dingen en de dingen gebeuren niet zoals wij die gedacht hadden. Zo ook in het leven van deze Rachab.

Gedachten van vrede

4 *“Ik immers”, zegt de Here in Jeremia 29 vers 11-13, “Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn **gedachten van vrede** en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.”*

Hier is dan meteen het antwoord voor velen die al lang zoeken naar de doop met Gods Geest. **Met uw gehele hart moet u Hem zoeken!** U moet naar Hem dorsten *“zoals een hert schreeuwt (en dorst) naar de waterstromen”* (zie [Psalm 42:2](#)). Alzo moet uw ziel schreeuwen tot Hem! Als u dus nog niet met **kracht van omhoog** bent aangedaan, dan weet u nu waarom! Het hart is dan nog niet geheel aan Hem overgegeven. Bedenk, God is een jaloerse God! Jezus heeft de volle prijs voor u betaald op Golgotha, de prijs voor de verlossing uit de macht van satan en de zonde. Hij wil daarom uw gehele leven en niet maar een beetje daarvan. Is het niet zo dat waarvoor wij betaald hebben, wij dat ook willen bezitten als ons eigendom?! Want wij hebben ervoor betaald, dus “ben ik de eigenaar”.

Jezus heeft voor onze vrijheid betaald en niet op de prijs bekknibbeld, maar **de volle prijs betaald**. En nu zegt Hij: "U bent Mijn eigendom!"
Waarom kan Hij dan niet binnenkomen (= wonen en tronen) in zoveel levens die Hij heeft gekocht??!

God zet een komma

5 God denkt zo heel anders dan wij. Waar wij een "punt" zouden willen plaatsen, daar plaatst Hij een "komma" en Hij gaat verder. Zo ook in Rachabs leven. Natuurlijk, het is al wonderbaar dat zij gered wordt, ook uit dat diepgezonken leven van een hoer. Maar er is meer. In de Bijbel lezen wij van vele levens die gered zijn en verder lezen wij niets meer van hen (denk aan [Zacheüs](#)). Ook Rachabs leven werd gered, maar wij zullen tot het laatst toe lezen en horen van haar en u zult zich met haar verblijden. Zij was een hoer, maar werd gerehabiliteerd door God! Door haar leven zouden u en ik worden behouden. Tot in dit uur getuigt God van haar. [Mattheüs 1](#) zegt ons dat Rachab één van degenen is uit wie, naar het vlees, onze Here Jezus Christus is voortgekomen:

- **"1. Het geslachtsregister van Jezus Christus ... 5. Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isai; 16. Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, Die Christus genoemd wordt."**

Jezus heeft een wonderbaar woord gesproken:

- “Voorwaar, Ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk van God.” (Mattheüs 21:31b)

Natuurlijk, **bekeerde** hoeren en tollenaars. Maar dit zei Hij tot de (over)priesters en ouderlingen van het volk, die het volk tot een voorbeeld moesten zijn! Straks zullen wij hen boven ontmoeten. Ook Levi, een tollenaar en een dief, die meer geld vroeg dan hij moest innen. Maar het woord van Jezus liet hem niet onberoerd en bracht hem ertoe alles te verlaten en Jezus te volgen. Ook achter zijn leven heeft God een komma geplaatst. “Eens was ik een dief, maar Jezus heeft mij gered!”, zo kon de latere Mattheüs getuigen. Waar wij dan achter Rachabs leven een punt hadden gezet, zet God het voort.

Punten en komma's

Het leven is vol punten en komma's, net zo goed als er dalen en berghoogten zijn. Toen God Mozes uitnodigde om op de top van de berg Nebo te zien naar het aan Abraham beloofde land van melk en honig overvloeiend, toen wist hij dat God een “punt” zette achter zijn leven (zie [Deuteronomium 34](#)). Daar was ook een profeet tot wie God zei: “Ga naar hem toe om hem op zijn dood voor te bereiden”. En Jesaja bracht de boodschap over aan koning Hizkia en ging heen. En wij lezen: “Hizkia kwam met berouw tot God en weende bitterlijk” (zie [2 Koningen 20:1-11](#)). Zegt Gods Woord niet:

- “De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.”? (Psalm 51:19)

En zo kreeg Jesaja de opdracht om naar de koning terug te gaan:

- “Keer terug en zeg tegen Hizkia, de vorst van Mijn volk: Dit zegt de HEERE, de God van uw vader David: **Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien.** Zie, Ik ga u gezond maken; op de derde dag zult u naar het huis van de HEERE gaan. **En Ik zal 15 jaar aan uw levensdagen toevoegen,** en zal u uit de hand van de koning van Assyrië redden, evenals deze stad; Ik zal deze stad beschermen omwille van Mij en omwille van Mijn dienaar David.” (2 Koningen 20:5-6)

De punt werd veranderd in een komma. God ging met Hizkia verder.

Daar was een andere man die een begeerte koesterde in zijn hart: de Here een Huis te bouwen. Maar God zond Nathan tot hem, zeggende: “Het is goed, dat u dit wilt doen, maar u zult de Here geen Huis bouwen. Maar uw zoon, die na u komen zal, die zal Mij een Huis bouwen” (zie [1 Kronieken 17](#)). God zette hier een punt achter Davids plannen.

Zo zijn er dan ook vele punten en komma's in ons leven. Als God een punt stelt achter uw leven, dan komt dit tot een eind. Als twee harten die samengaan in dit leven, elkaar ontvallen, zullen ze niet meer kennen wat ze nu kennen. Want hierna (= na

dit aardse leven) worden ze niet meer ten huwelijk gegeven of genomen, maar zijn de engelen gelijk. Er is geen komma, als God er een punt achter zet. Een punt betekent: het is over en uit. Een komma zegt: daar komt iets bij, daar moet nog iets komen. Als twee mensen elkaar ontmoeten en komen tot: "Ik houd van jou, houd jij ook van mij?", dan is er voor hen een komma. Verblijdt u zich dan in uw

8 Schepper, uw leven lang, om te doen naar Zijn welbehagen. En Zijn zegen zal u vergezellen!

Claimen in geloof

In Rachabs leven zorgde het scharlakenrode koord (dat zij aan het venster moest vastbinden) ervoor, dat al haar dierbaren gered werden. En het bleef niet bij deze ene geloofsdaad. Wij moeten niet teveel beloven. Als wij ziek zijn, beloven we God te zullen dienen. Beter geworden doen we dat ook zeker een keer en daarna vergeten we het vaak weer. Dat is menselijk dienen. Zo diende Jezus niet. Hij was getrouw tot Zijn dood aan het kruis. Wij hebben in Hem een getrouwe Voorbidder, maar alleen als er bij ons de wil is om Hem daadwerkelijk te volgen.

Rachabs geloofsdaad werd gevolgd door een geloofsleven. En God plaatste een komma. Hebreëën 11 vers 31 vermeldt:

- "Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, omdat zij de verkenners met vrede had ontvangen."

Dit is een wonderbaar getuigenis. Gods wonderbare genade geneest en herstelt een gederailleerd (= ontspoord) leven als dat van Rachab. Dat wij toch niet meten met een te kleine maat en dus slechts kleine dingen van God verwachten! Zie dit getuigenis. Door haar gehoorzaamheid heeft zij haar familie gered. Alles wat haar dierbaar was, bracht zij onder de dekking van het scharlakenrode koord, dat ons in symboliek spreekt van het bloed van Jezus.

“O, broeder, maar ik bid toch altijd!” Vergelijk uw bidden eens met wat zij deed. Komen wij niet tekort aan geloof om te claimen in Jezus Christus en om grote dingen te verwachten? Denk aan wat zij deed. Zij claimde niet alleen voor zichzelf, maar ook voor haar dierbaren.

Gehoorzaamheid en de gevolgen

Rachab heeft geloofd en gehandeld naar wat haar werd gezegd en opgedragen.

Hoe is het met ons gesteld? Hebben wij Jericho, de wereld, verlaten? Om ons te voegen naar een door God geleid leven? Wandelen wij nog de wereld en het vlees na? Is er nog wereldgezinheid in uw leven? Hoe dikwijls liet u Gods Wet vallen, omdat vlees en bloed, familiebanden, bij u voorgegaan? Is Jezus dan voor niets gestorven en is het Woord dan niets in uw leven?

God wil ons brengen tot die verlossing, die het deel werd van Rachab en haar familie. In het leven

van een hoer is weinig vreugde. Maar Gods vreugde kwam in haar leven. Mede omdat, toen het erop aankwam, zij een positieve keuze deed en ook zelf een “punt” zette achter haar oude leven. Zij was net zo positief als Ruth, die tot Naomi zei:

- *“...Uw volk is mijn volk en uw God mijn God.”*
(Ruth 1:16b)

10 Ook Ruths oude leven was voorbij. Ook wij hebben eenmaal moeten kiezen. Vraag uzelf nu af: is uw keuze een vaste geweest, of bent u langzamerhand weer van uw keuze afgedwaald en teruggekeerd tot het oude leven? Zijn wij – door doop en geloof – ingeënt in de Gemeente en leden van Zijn Lichaam? Die waterdoop is een getuigenis aan de wereld: **“Neem de wereld, geef mij Jezus!”** U hebt gestaan in de rij van zondaren en hebt bewust het oude leven, de oude mens, begraven in het watergraf, zoals [Romeinen 6](#) het bedoelt, om verder met Hem te gaan! Die doop is een vraag van een goed geweten tot God door de opstanding van Jezus Christus. Geloof leeft bij het Woord van God, niet bij het woord van een mens. Geloof geeft God de eer en niet een mens. Rachab gaf God die eer en de glorie van alles. En zij bleef niet buiten de legerplaats, maar behoorde tot het volk van God. En haar naam staat zelfs in het geslachtsregister van Jezus (zie [Mattheüs 1:1-17](#)). Zij trouwde met Salmon en baarde hem Boaz, die Ruth, de Moabietische huwde.

Niet blijven bij “geloven alleen”

Sta hierbij stil en besef uit welk geslacht onze Here is voortgekomen toen Hij in het vlees werd gemanifesteerd. Gesteld dat Rachab anders had gehandeld. God zou een punt achter haar leven hebben gezet. Geloof en gehoorzaamheid maakten dat Hij een komma plaatste, waar mensen een punt zouden hebben geplaatst. Punt, afgelopen, verder geen bemoeienis met haar. God heeft haar echter geplaatst op dezelfde hoogte als Mozes, David, Samuël en andere geloofshelden en -heldinnen. Zo kan Gods wonderbare genade ook ons niet alleen redden, maar ook volkomen zalig maken, als ook wij niet blijven bij “geloven alleen”!

De grote zaligheid die in de laatste dagen wordt geopenbaard is de Bruiloft van het Lam ². Deze vreugde is bereid voor diegenen die in geloofsghehoorzaamheid verder willen trekken in deze dagen en die Jezus niet alleen als hun Verlosser, maar ook als **hun Bruidegom** willen kennen. Rachab is een typebeeld van deze Bruidsgemeente.

Grote gevolgen

Toen de laatste profeet van het Oude Testament was heengegaan, was er een 400-jarig stilzwijgen. Lange tijd was er geen openbaring, geen spreken

² Zie eventueel onze GRATIS studie “[Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde](#)”. (noot AK)

van God. Het leek alsof God een punt had gezet achter Zijn bemoeienis met Zijn volk en met deze wereld. Maar het was een komma, zoals bleek toen daar het teken vervuld werd van **de maagd die zwanger werd en een Zoon baarde**, Die de **Redder van de wereld** zou zijn. Deze grote openbaring van genade volgde uiteindelijk op de komma die God zette in het leven van Rachab de hoer!

Wij houden, als goed Bijbels gebruik, nog steeds het Heilig Avondmaal in ere. Toen het zover was dat de Heer zei: "Ik ga heen" en toen het kruis erop volgde, hebben velen gedacht dat het afgelopen was. Zijn moordenaars hadden eerder uitgeroepen: "Ziet u niet, dat de gehele wereld Hem na-loopt!" Maar aan het kruis gaf Jezus de geest en het was afgelopen. Dat dachten ze tenminste. Maar God zou niet God zijn geweest, als Hij toen een "punt" had geplaatst achter dat grootste drama dat zich ooit voltrokken heeft op het wereldtoneel. Maar God zette een "komma" achter dit sterven en op de derde dag stond onze Here op uit de doden, en was daarna nog 40 dagen op aarde, Zijn discipelen onderwijzende, en voer toen ten hemel. En van Gods troon komt het getuigenis:

- "...Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan." (Handelingen 1:11b)

Voortgaan in geloof

Hoeveel maal had uw leven niet kunnen eindigen? Hoeveel maal had er een punt kunnen staan in het leven van uw geliefden en dierbaren? Maar God in Zijn barmhartigheid zegt: “Ik heb andere gedachten: gedachten van vrede en niet van kwaad. U zult niet alleen het begin kennen, maar ook de voleinding”.

13 Sommigen dachten dat zij Stefanus' leven hadden doen eindigen. Hij werd gestenigd totdat de dood erop volgde. Maar God plaatste een komma en liet hem getuigen wat hij zag in de hemel, waarheen hij ging. Wij gaan niet alleen door de doods-Jordaan.

“...wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven”, heeft Jezus gezegd (Johannes 11:25b). Laat ons wandelen en voortgaan in het geloof, net als Rachab!

CJH Theys

Uit: Tempelbode, december 1992

Digitaal uitgewerkt door A. Klein