

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

De Goddelijke Zalving



2 Vanaf het begin van de tijd is het Gods wil dat de mens Zijn gemeenschap zoekt. God was “wandele in de hof, in de koelte van de dag”, om gemeenschap te hebben met Adam en Eva. Dezen waren bekleed met de heerlijkheid van God, maar verloren deze bekleding toen zij luisterden naar de slang en dus rebelleerden tegen God: “En zij hoorden (daarna) de stem van de HEERE God... Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God...” (zie [Genesis 3:8](#))¹ Waar vindt de rebellie haar oorsprong? In de hemel! Toen Lucifer, de zoon van de dageraad en de gezalfde cherub, zich in hoogmoed verhief (zie [Jesaja 14:12-14](#) en [Ezechiël 28:12-14](#)); en rebelleerde tegen het Woord (zie [Johannes 8:44](#)); werd hij neergeworpen en viel “als een bliksem” op de aarde (zie [Lukas 10:18b](#)).

Lucifer verloor de zalving van God. Nu is hij de vijand van het Woord van God en van de Zalving!
Zonde brengt scheiding van God. Adam en Eva werden vanwege de zonde uit de Hof van Eden verdreven.

In het Oude Testament

Gods grote verlangen om de Zalving aan ons mensen te verlenen merken wij op door het gehele Oude Testament. Abraham, Izaäk en Jakob

¹ De Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / **HSV**, tenzij anders vermeld. (noot AK)

waren profeten die gezalfd waren door God: *“Raak (sv: Tast) Mijn gezalfden niet aan, doe Mijn profeten geen kwaad”* (1 Kronieken 16:22). Wat bijvoorbeeld blijkt als Jakob de rotssteen zalft (hij *“goot er olie op”*), vanwege de gemeenschap met God die hij ervaarde in de plaats die hij daarna *“Bethel”* noemde, wat betekent *“Huis van God”* of *“Poort tot de hemel”* (zie [Genesis 28:17-19](#)).

3 Honderden jaren later zien we een typebeeld van Jezus, onze Hogepriester, in de persoon van Aäron. [Exodus 40:12b-15](#) verklaart hoe Aaron en zijn zonen gezalfd werden voor de bediening van het priesterschap:

- *“...U moet Aäron de geheiligde kleding aantrekken, hem zalven, en hem heiligen, zodat hij Mij als priester kan dienen. Vervolgens moet u zijn zonen... zalven zoals u hun vader gezalfd hebt, zodat zij Mij als priester kunnen dienen. En het zal gebeuren dat hun zalving voor hen een eeuwig priesterambt zal betekenen, al hun generaties door.”*
- *“Vervolgens goot hij (Mozes) van de zalfolie op het hoofd van Aäron, en hij zalfde hem om hem te heiligen.”* (Leviticus 8:12)

Niet alleen Aaron werd gezalfd, Mozes zalfde ook de Tabernakel ², de plaats waar God verkoos te

² Zie eventueel onze GRATIS studies [“Christus in de Tabernakel”](#) van CJH Theys en/of [“De Tabernakel van Israël”](#) (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelin-

wonen in Zijn shekinah-heerlijkheid ³. Dit spreekt van een gezalfde woning en is een profetie van Jezus en Zijn Gemeente, die eveneens zouden worden gezalfd.

Niet alleen de priesters werden gezalfd, die arbeidden in de bediening van verzoening door publiekelijk offeranden te offeren voor allen, symbolisch voor het Kruis van Jezus, die in de voorpraak stonden in de gebeden voor God en die zaligheid en zegen uitriepen over het volk, maar ook de profeten en de koningen werden gezalfd. Saul werd door Samuël tot de eerste koning over Israël gezalfd:

- *“Toen nam Samuel een oliekrui, goot die leeg op zijn hoofd, kuste hem en zei: Is het niet zo, dat de HEERE u tot een vorst over Zijn eigen-
dom (sv: Zijn erfdeel) gezalfd heeft?”* (1 Samuël 10:1)

David werd driemaal tot koning gezalfd. Eerst door Samuël:

- *“Toen nam **Samuel** de oliehoorn en **zalfde hem te midden van zijn broers**. En de Geest van de HEERE werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan”* (1 Samuel 16:13a);

gen van een waarchtig kind van God tot in alle volmaaktheid toe)” van E. van den Worm. (noot AK)

³ De **Shekinah** (Hebreeuws שְׁכִינָה) geeft de Goddelijke aanwezigheid aan, in het bijzonder in de Tempel te Jeruzalem. Ten tijde van de Uittocht was deze zichtbaar in de vorm van een wolk- en vuurkolom. (noot AK)

daarna werd David gezalfd tot koning over Juda:

- *“Toen kwamen de mannen van Juda en **zalften David daar tot koning over het huis van Juda**”* (2 Samuel 2:4a);

en ten laatste werd David gezalfd als koning over Israël:

- *“Toen kwamen alle stammen van Israël naar David in Hebron en zeiden:... Al eerder, toen Saul koning over ons was, was ú het die Israël liet uitgaan en ingaan. Ook heeft de HEERE tegen u gezegd: **Ú zult Mijn volk Israël weiden en ú zult tot vorst zijn over Israël...** En koning David sloot met hen in Hebron een verbond voor het aangezicht van de HEERE, en **zij zalften David tot koning over Israël**”* ([2 Samuel 5:1-3](#)).

Salomo werd tot koning gezalfd door Zadok, de priester: *“De priester Zadok nam de oliehoorn uit de tent en zalfde Salomo. Ze bliezen op de bazuin, en heel het volk zei: Leve koning Salomo!”* (1 Koningen 1:39)

Dit alles is nu vervuld in de gelovige die heerst over de zonde:

- *“Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade”* (Romeinen 6:14);

die heerst over demonen:

- *“En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven...”* (Markus 16:17a);

- *“Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen” (Lukas 10:19);*

die heerst over satan:

- *“En de God van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren” (Romeinen 16:20a);*

die heerst over ziekte:

- *“Slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden” (Markus 16:18);*

die heerst over zondige gewoonten:

- *“Dood dan uw leden die op de aarde zijn: on-tucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft” (Kolossenzen 3:5-10);*

die heerst over de wereld:

- *“Want al wat uit God geboren is, overwint de*

wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.” (1 Johannes 5:4)

- *“Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.”* (1 Johannes 2:15); en die heerst over zichzelf:
- *“Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.”* (Galaten 2:20)

7

Jezus, ons Voorbeeld

Ons waarachtige voorbeeld is de Here Jezus Christus, de Zoon van God, maar ook de Zoon des mensen. **Jezus is het Woord dat vlees werd:**

- *“En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.”* (Johannes 1:14)

Toen Hij van Nazareth naar de rivier de Jordaan wandelde om gedoopt te worden in water door Johannes, zou Hij ook de ervaring van de Zalving ontvangen door Zijn Vader:

- *“...Uw heilig Kind Jezus, Die U gezalfd hebt...”* (Handelingen 4:27)

Hetgeen gezien werd in “de Geest van God Die op

Hem neerdaalde gelijk een duif”:

- *“En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen (sv: en hij [= Johannes] zag de Geest Gods neerdalen, gelijk een duif, en op Hem komen).”* (Mattheüs 3:16);

8 en in **Zijn bediening in de kracht van die Zalving:**

- *“Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem”* (Handelingen 10:38);
- *“De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn”* (Lukas 4:18);
- *“U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.”* (Hebreeën 1:9)

In Johannes 7:37b-39 lezen wij dat Jezus de grote uitnodiging doet tot allen die dorstig zijn om te komen en te drinken:

- *“Als iemand (geestelijk gezien) dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van **levend water** zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij*

over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.”

Hij profeteerde en gaf de belofte aan allen die in Hem geloven (“zoals de Schrift zegt”), dat zij de Heilige Geest zullen ontvangen, die kostbare Zalving. En toch, gedurende die 3½ jaar van Zijn bediening op aarde heeft Jezus nooit iemand gedoopt met de Heilige Geest. Waarom niet? God moest eerst lijden!

Eerst moest God lijden

Ja, de Godheid ⁴ moest een ervaring ingaan van gekneusd, geperst en geslagen worden voordat

⁴ In Deuteronomium 6:4 staat: “**Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één** (dus één Persoon)!”

Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (= geslagen) (zie [Exodus 25:18](#)). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. **Gods wezen is een Eénheid. Hij is één Wezen, één Persoon.** De leer, dat God uit drie Personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:

1. de 1^{ste} Openbaringsvorm van God: de Vader
2. de 2^{de} Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
3. de 3^{de} Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.

Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest.
(noot AK)

de zalving in haar volheid aan de mens kon worden gegeven! Jezus werd geperst in Gethsemane, de hof der olijven. Aan het kruis werd Jezus verbroken. Hij leed dorst, opdat wij mogen drinken van de **leven-gevende wateren**. Hij werd door God verlaten, in grote angst schreeuwde Hij het uit, opdat wij met God vervuld zouden worden en ons zouden verheugen. De Goddelijke Rots moest geslagen worden, voordat de wateren van de Geest konden voortkomen (zie [Exodus 17:1-7](#)). God leed. God doorstond Golgotha. Het kruislijden is een eeuwig lijden. De merktekenen en gevolgen van dit lijden zijn voor eeuwig ingedrukt en ingewrocht in de Goddelijke Drie-eenheid. Alleen de Zoon stierf. Nochtans werd ook de Vader getroffen. En insgelijks de Heilige Geest:

- *“Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!”*
(Hebreeën 9:14)

De Doper met de Heilige Geest werd daartoe gereedgemaakt door het kruis, de opstanding, de hemelvaart en de verheerlijking. Jezus stond op! De Zalving kon alleen worden toebedeid door het opgewekte en verheerlijkte Lichaam van de Zoon van God. Er was voor God geen andere weg mogelijk om de volheid van de Zalving te verlenen. **Jezus ontving van de Vader de Belofte van de**

Heilige Geest en stortte Deze uit op de 120 discipelen in de opperzaal ⁵ in Jeruzalem op de Pinksterdag:

- *“En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En **zij werden allen vervuld met de Heilige Geest** en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.” ... “Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort.” ... “Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt.” (Handelingen 2:1-4, 33 en 36)*

Blijdschap was er in de hemelen. De Godheid verheugde Zich. Het hart van God werd vervuld met blijdschap. In heilige ontroering schiep Hij **het Pinksterwonder, de volheid van de Zalving!** Pinksteren komt rechtstreeks uit het hart van God! De wereld wordt geëvangeliiseerd door de Pinksterkracht – de Zalving:

⁵ Zie eventueel ons GRATIS artikel “[De Opperzaalgemeente](#)” van H. Siliakus. (noot AK)

- *“Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.”* (Handelingen 1:8)
- *“En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en **dan zal het einde komen.**”* (Mattheüs 24:14)

Gods Gemeente ontvangt de Zalving: *“Hij Die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God”* (2 Korinthe 1:21); en *“door de kracht van tekenen en wonderen en door de kracht van de Geest van God”* (Romeinen 15:19a) wordt het Evangelie gepredikt.

Zalving en volmaking

Juist in deze tijd ervaren wij, dat wij onder de werkingen van de Heilige Geest gereedgemaakt worden om straks aan de Heer te worden voorgesteld als “een heerlijke Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar die heilig is en onberispelijk”:

- *“Opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een Gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij **heilig en smetteloos** (sv: **onberispelijk**) zou zijn.”* (Efeze 5:27)
- *“En er verscheen een groot teken in de hemel:*

een vrouw ⁶, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.” (Openbaring 12:1)

Waarvoor Jezus bad:

- “En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, **opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn.**” (Johannes 17:22)

13

Dat wij mogen gevonden worden te behoren tot die groep van 5 wijze maagden ⁷ die olie in hun vaten ⁸ hebben, die gereed zijn en wachten op de roep: “**Ziet de Bruidegom komt!**”:

- “Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden ⁹, welke haar lampen namen, en gingen uit, de bruidegom tegemoet. En 5 van

⁶ Zie eventueel ons GRATIS artikel “[Wie is de VROUW uit Openbaring 12?](#)” van A. Klein. (noot AK)

⁷ Zie event. onze GRATIS studie “[De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

⁸ 2 Korinthe 4:7, “Maar wij hebben deze schat **in aarden vaten**, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God, en niet uit ons.” (noot AK)

⁹ **MAAGDEN:** Zowel de HSV als de NBV hebben dit woord vertaald met “meisjes”, wat in deze context onjuist is. Het woord maagd staat namelijk voor reinheid, zuiverheid, kuisheid etc. en kan – in de geestelijke zin waarvoor het hier bedoeld is – ook het mannelijk geslacht inhouden (daar die net zo goed tot de Bruid van Christus zullen behoren). (noot AK)

haar waren wijzen, en 5 waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie (beeld van de INWONENDE Heilige Geest) in haar vaten, met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep: **Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!** Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelf. Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en **die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten.** Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open! En hij, antwoordende, zei: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet. Zo waakt dan; want gij weet de dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal.” (Mattheüs 25:1-13, sv)

Ruth, schoon type van de Bruid des Heren, was gereed. Zij waste en zalfde zich:

- “Was je dan en zalf je en doe je beste kleren aan en ga naar de dorsvloer, maar zorg ervoor dat je niet door de man wordt opgemerkt, voor-

dat hij klaar is met eten en drinken.” (Ruth 3:3) ¹⁰

Gods grootste verlangen is, dat Hij ons de volheid van de Zalving kan meedelen, de Gave van de Heilige Geest ¹¹ in volheid. Dit wordt zelfs door het wezen van de Drieenige God geopenbaard. Hij openbaarde Zich allereerst als God de Vader, daarna als de Zoon en vervolgens als de Heilige Geest. Niet in enige andere volgorde. Drie is de volmaaktheid van getuigenis:

- *“Eén enkele getuige mag tegen niemand opstaan met betrekking tot enige ongerechtigheid of tot enige zonde, bij elke zonde die men ook zou kunnen doen. **Op de verklaring van twee getuigen of op de verklaring van drie getuigen staat de zaak vast.**” (Deuteronomium 19:15)*

De komst van de Heilige Geest completeerde het getuigenis van de Drie-eenheid! De Godheid heeft getuigd. De Drieenige God heeft gesproken:

- *“Want Drie zijn er Die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord (= de Zoon) en de Heilige Geest; en deze Drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en deze drie zijn tot één.” (1 Johannes*

¹⁰ Voor meer UITLEG over dit vers, zie eventueel onze GRATIS studie [“Het Boek Ruth in profetisch licht”](#) van H. Siliakus. (noot AK)

¹¹ Zie eventueel onze GRATIS studies [“De natuurlijke mens en de Heilige Geest”](#) en/of [“De Gever en Zijn Gaven”](#) beiden van CJH Theys. (noot AK)

5:7-8)

Pinksteren was de grote climax – het volmaakte getuigenis.

Het 1000-jarig Rijk ¹² is mogelijk vanwege de Zalving. Het zal een met de Geest gedoopt tijdperk zijn. Zie Daniël 9 vers 24:

- *“Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en **om de Heiligheid van heiligheden te zalven.**”* ¹³

16

Wij kunnen nu al een voorsmaak van dat wonderbare tijdperk ontvangen, wanneer wij de Doop met de Heilige Geest ontvangen: *“En die het goede Woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld.”* (Hebreeën 6:5)

De Stad Gods, het Nieuwe Jeruzalem ¹⁴, zal baden in de heerlijkheid van God, bezittende de ri-

¹² Zie eventueel onze GRATIS studie [“Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

¹³ Voor meer UITLEG over dit vers, zie onze GRATIS ‘vers voor vers’ studie [“Daniël, hoofdstuk 9”](#) van CJH Theys. (noot AK)

¹⁴ Zie event. onze GRATIS studie [“Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het lichaam van Christus”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

vier van het Water des Levens en de Fontein
van de Levende Wateren – hetgeen alles spreekt
van Pinksterkracht, **de glorieuze Zalving in de
eeuwige volheid:**

- *“Want het Lam, Dat in het midden van de troon
is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar (SV:
zal hun een Leidsman zijn tot) de levende waterbron-
nen. En God zal alle tranen van hun ogen afwis-
sen.” ... “Zij had de heerlijkheid van God, en
haar uitstraling was als een zeer kostbare edel-
steen, als een kristalheldere steen jaspis.” (Open-
baring 7:17 en 21:11) ¹⁵*

Rev. WW Patterson

Uit: Tempelbode, april 1990

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

¹⁵ Voor meer UITLEG over deze verzen, zie onze GRATIS
‘vers voor vers’ studie [“Openbaring, hoofdstuk 7”](#) en
[“Openbaring, hoofdstuk 21”](#) van CJH Theys. (noot AK)