

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

Geen co-existentie



Met co-existentie bedoelen wij hier: een samengaan van twee werelden van levensbeschouwingen. In dit geval het samengaan van een kind van God met een wereldling of met een “andersoortig” gelovige. Gods Bijbel heeft ons veel te vertellen betreffende deze co-existentie, onder andere in 2 Korinthe 6:14-18, waar ons voorgehouden wordt: “Hebt geen gemeenschap met de ongelovigen”:

- 2 • **“Vorm geen ongelijk span (SV: juk) met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid (SV: ongerechtigheid), en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? **Want u bent de tempel van de levende God**, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden (SV: IN hen) wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. **Ga daarom uit hun midden weg en zonder (SV: scheidt) u af**, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige.”**¹

Als u biddend deze passage hebt gelezen, moet het u duidelijk zijn dat bij God co-existentie met een ongelovige onmogelijk is. Hij staat het niet

¹ Alle Bijbelteksten zijn **door mij** vermeld in de Herziene Statenvertaling / **HSV**, tenzij anders vermeld. (noot AK)

toe. Bij het licht en de openbaring van de Bijbel kunt u, als christen en discipel van Jezus Christus, nooit de levenshouding van vreedzame co-existentie handhaven. God zegt: “Onmogelijk!” Want, “wat heeft de gerechtigheid gemeenschappelijk met de ongerechtigheid?” Hoe kunnen wij “[een ander juk](#)” op ons nemen (?), terwijl Christus zegt:

- “Neem Mijn juk op u...” (Mattheüs 11:29a)

3 Hoe kan de Tempel van de levende God samengaan met de synagoge van [Belial](#)?

Het is gemakkelijk om u duidelijk te maken waar de leer van co-existentie vandaan komt. Uit het brein van de satan! Al in het begin van onze Bijbel lezen we dat satan komt met compromissen. En als er één een meester is in het verleiden, dan is hij dat. Maar er staat geschreven dat satan afdroop toen Jezus zei:

- “***Er staat geschreven!***” (lees [Mattheüs 4:1-11](#))

Hier, tegen dit Woord, valt niets meer te zeggen. Wij hebben het Woord van God en God is aan onze kant. Ik vind in Gods Bijbel wondervolle bewijsstukken, die ons doen onderscheiden dat bij God van co-existentie geen sprake kan zijn. Als wij, als Nieuwtestamentische gelovigen, onze levensopvattingen ten aanzien van Christus en van God handhaven en daarbij dan samen willen gaan met wereldlingen en hun levensopvattingen, zullen wij ervaren hoe zonder overtuiging ons getuigenis in deze wereld is! Daar is dan ten enenmale geen sprake van een uitdragen van onze verlos-

sing tot eer van Jezus. Wij hebben aan de wereld onze levenstaak te vervullen, de taak van de Bruidsgemeente ², en dit is onze hoogste roeping. Zelfs de zorg voor onze natuurlijke noden, bezigheden en voorliefdes, moeten wij terugdringen voor de zaak van de zielen nood en van de verlossing, die gelegen is in het offer dat Jezus bracht op Golgotha.

4

De neerwerping van satan

In de oudste tijden die wij ons kunnen indenken, lang voordat God begon aan de restauratieweek van Zijn schepping, werd Lucifer neergestoten uit de hemel. Hij, die een creatie was van God Zelf en door God Zelf gesteld werd in de heerlijkheid van God, hij kwam eenmaal uit Gods hemel te vallen. Wij lezen daarover in Jesaja 14 vers 12-14 en in Ezechiël 28 vers 17:

- *“Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon van de dageraad! hoe zijt gij ter aarde neder-gehouden, gij, die de heidenen krenkte!*
13 *En (u, satan) zei in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden.*
14 *Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal de Allerhoogste gelijk worden.”* (Jes. 14:12-14, sv)

² Zie eventueel onze GRATIS studie [“Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde”](#). (noot AK)

- “Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig, u richtte uw wijsheid te gronde vanwege uw luister. Ik wierp u ter aarde, Ik stelde u voor koningen, opdat zij op u neer zouden zien (SV: om op u te zien; KJV: zodat zij u kunnen aanschouwen).” (Ezech. 28:17)

5

En Goddank dat ons de reden van die val verteld wordt in Jesaja 14 vers 13 en 14. Want, satan is niet vrijwillig gevallen. Toen hij hoogmoedig werd, toen heeft God iets gedaan dat rechtvaardig was. Hij heeft satan uitgestoten en satan viel uit Gods hemel naar beneden. Velen zeggen: “God is liefde, God is liefde, God is liefde!” Maar het is de vraag of zij wel iets verstaan van de liefde van deze liefdevolle God, Die nooit door mensen kon worden gevonden, maar Die Zich in Christus heeft geopenbaard. Die liefde kunnen wij niet verstaan met ons verstand. Als onze beroerde levensopvatting echter niet wordt prijsgegeven op het altaar van God, zullen wij Zijn liefde zien veranderen in een verterend vuur! **God is een verterend Vuur!** Straks, als wij bij Hem zijn, zullen wij zeggen: “Here. ik dank U daarvoor!” Die liefde van God heeft Jesaja compleet verteerd. Die liefde van God moet ook ons compleet verteren, zodanig, dat wij niet langer onze eigen wil doen. **De Bruidsgemeente zal alleen de wil van God doen.** Wij zien dus dat co-existentie in de hemel niet mogelijk was. En de duivel schiep zichzelf. Lucifer werd satan.

Bewaar de Hof!

6

Geen vreedzaam samengaan dus van de macht van het goede en de macht van het kwade. Zoiets is onmogelijk. Daar is nog een ander bewijs in de Schrift dat God dit nooit wil. De aarde was na de val van satan woest en ledig en geheel in duisternis. Toen God aan de restauratie begon, maakte Hij de Hof van Eden. Daar zette Hij een man en een vrouw. En Adam en Eva, zij kregen werk van God. Zij mochten zich verlustigen in **God, hun Heer en Maker**. Wat een goede God! Hij gaf hen vreugde, blijdschap, zelfs in de arbeid die zij hadden te verrichten. Hij zei tot hen: "Bewaak en bebouw deze Hof!":

- *"De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden (sv: om die te bouwen, en die te bewaren)."*
(Genesis 2:15)

Zo zegt God ook tot u en tot mij, ten opzichte van de Gemeente, die Hof die Hij ons geeft, dat wij die moeten bewaken en bewerken. **Verlustig u in de Heer**. U kunt u altijd in Hem verlustigen. Daar is niets in Hem dat u kan vervelen. Ieder dag is daar het zichtbare van Gods aanwezigheid. Het wordt openbaar. Daar zijn zoveel wonderbare facetten in het Beeld en het Wezen van Christus. Al zouden wij ons alleen maar bepalen tot hoe Hij uitgeschilderd wordt in de 4 Evangelien, het fundament, Hij zal ons steeds dierbaarder worden. De Zoon van God is schoner dan de zon! Halleluja!

Bewaar die Hof, die gemeenschap! Zoek geen co-existentie met wereldlingen, want **u zult die Hof verliezen!!**

De verdrijving uit de Hof

En terwijl Eva in die Hof was, kwam er op een dag een slang tot haar en die begon te spreken. Hij zocht dus de zwakste zijde van de mens. God merkte de vrouw aan als "het zwakke vat":

- *“Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw (sv: **het vrouwelijke vat**), als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen met haar van de genade van het leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.”* (1 Petrus 3:7)

Satan zocht dus dat zwakke vat en begon haar aan te spreken. Pas op voor hen die niets gevraagd wordt en die ongevraagd hun mening ten beste geven! Zij kunnen zelfs als uw broeder of zuster doorgaan. Maar pas op, satan maakt gebruik, of beter misbruik, van dezulken. Satan begon met vragen. Eén van zijn werkwijzen is: onzekerheid veroorzaken. **Daar ligt een groot gevaar in het luisteren naar dingen die niet uit God zijn!** Het gevaar dat u en ik onszelf willen handhaven in ons Christen-zijn – ook al handelen wij verkeerd – is groter dan u denkt. Wees voorzichtig met te luisteren naar anderen! Maar Eva gaf gelegenheid aan satan en zij werd verblind. Zij zag dat die – verboden – vrucht begeerlijk was als spijs (=

voedsel), en weg was dat Woord van God uit haar hart. En waar zij aangezegd was om Adam tot hulp te zijn, werd zij een hulp in de verkeerde richting en zij verleidde Adam. De Bijbel zegt: “Door één mens is de zonde gekomen in de wereld” (lees [Romeinen 5:12-21](#)).

Maar leer de les, dat God kwam en dat Hij scheiding maakte:

- 8 • *“Hij verdreef de mens, en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een vlammen zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de Boom des Levens te bewaken.”* (Genesis 3:24)

Het leert mij dat twee mensenkinderen hun levensweg vervolgden in het zweet van hun aangezicht. Als een kind van God het woord van de duivel gelooft en ongehoorzaam wordt aan Gods Woord, verliest hij de gemeenschap met God.

Geest en vlees

In [Romeinen 8](#) en in [Galaten 5](#) wordt gesproken over Geest en vlees. Wat Geest is, dat is Geest en wat vlees is, dat is vlees. De Bijbel leert dat co-existentie tussen Geest en vlees onmogelijk is:

- *“Want het vlees begeert tegen de Geest in en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar...”* (Galaten 5:17a)

Hoe wilt u deze twee machten, die tegenover elkaar staan, tezamen brengen en tezamen laten gaan? Romeinen 8:8 zegt:

- “En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.”

9 Toch ziet u, dat juist in deze laatste dagen men Geest en vlees wil samenbrengen in een pot. Men wil het dienen en de eer van God samen laten gaan met tombola³ en frivoliteit (= lichtzinnigheid) en voor nog meer dingen van het vlees, ook zeer subtiële. Menige gemeente is net als een bazar; het gonst er van activiteiten. En zij hebben niet in de gaten dat het al lauw “bizar” wordt. Geest moet met vlees samengaan, wil men dat grote carnaval hebben. Maar God zegt: “Het is onmogelijk!” **U kunt niet naar het vlees leven en tegelijkertijd in de Geest zijn.** Denk nu niet dat dit niet te vinden is in de Gemeente Gods. Anders had Paulus deze dingen niet geschreven, want aan de Gemeente moeten gaven⁴ en vruchten van de Geest gevonden worden. Het kwaad was al binnen en de uitwassen waren er naar alle kanten. En zo is het ook vandaag de dag. Ik heb gezien hoe langzaam tarwe groeit en hoe kwetsbaar het is, en hoe snel onkruid opkomt tussen de tarwe. Wat God ons in Zijn schepping laat zien, leert ons niet te twijfelen aan deze dingen waar God ons van spreekt. In de Gemeente van deze dagen ziet u ontzaglijk veel

³ Tombola = Loterijspel, met kunst- of gebruiksvoorwerpen als prijzen, vooral voor liefdadige doeleinden. (noot AK)

⁴ Zie eventueel onze GRATIS studie “[De Gever en Zijn Gaven](#)”. (noot AK)

dat **niet uit de Geest** is, maar uit het vlees. En o, zo gauw zegt men: “Niet doen! God is liefde!” Abraham had God lief en hij bracht God offers. Maar toen de wilde dieren kwamen, heeft hij ze weggejaagd:

- “*Er kwamen roofvogels (sv: wild gevogelte) op de kadavers af, maar Abram joeg die weg!*” (Genesis 15:11)

10 In het tijdperk van ‘Pinksteren’⁵ ziet u wonderbare dingen van de Heilige Geest. Wij leven heden ‘in Pinksteren’ en ‘De Ark is komende op de weg!’⁶ Ik geloof dit, want ik zie uit naar de tijd waarin de gouden stromen van de Regen van de Geest⁷ zullen neerplenzen op een dorstige wereld. Wij bidden om de Gaven van de Geest, **willen wij**

⁵ Het tijdperk van ‘Pinksteren’ = Het tijdperk waarmee de periode van 2000 jaar van de Gemeente, en van de Heilige Geest, en van Gods GENADE voor de mensheid wordt bedoeld – de tijdsbedeling waarin wij nu (nog) leven. De telling van deze 2000 jaar is m.i. begonnen bij de aanvang van Jezus’ bediening op aarde, maar kwam pas na Jezus’ Hemelvaart, bij de UITSTORTING van Gods Geest op die 1^{ste} (Nieuwtestamentische) Pinksterdag, tot volle openbaring. (noot AK)

⁶ Lied nr. 286 uit de Bethel Evangelie Koren:
Hij is komend, halleluja, **De Ark** is komend op de weg,
Hij is komend, halleluja, **De Ark** is komend op de weg. (noot AK)

⁷ Zie eventueel onze GRATIS studie [“De ‘Spade Regen opwekking’ \(= de UITSTORTING van Gods Geest in de eindtijd\)”](#) en/of [“De Spade-Regen Opwekking KOMT !”](#). (noot AK)

dan ook bewaren die Hof van God? Wat de Geest tegenhoudt om te komen tot manifestatie, is omdat er nog zoveel “vlees” is. De Geest van God is teer en gevoelig. Een kleinigheid kan al maken dat u “in het vlees” bent. U heeft iets ervaren, uw hart is er vol van, en u wilt getuigen daarvan en u doet dat, en daar is de werking van de Geest. Maar hoe gemakkelijk worden wij ertoe gebracht om meer te doen, en u denkt: “Als ik het zomaar vertel, is het niet mooi genoeg. Ik zal het mooier maken”.

Paulus schreef in 2 Korinthe 11 vers 3:

- *“Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid (sv: bedrogen) heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is.”*

Paulus heeft het over eenvoudigheid. Hij sprak over de wijsheid, maar zijn begeerte was niet af te wijken van de eenvoud die in Jezus Christus is. Gods Woord zegt:

- *“En **Henoch wandelde met God...**”* (Genesis 5: 24a)

Wandel nu ook eenvoudig met Hem en verlustig u in Hem en Hij wandelt zo met u. En God zal u op Zijn tijd bekwaam maken in deze Zijn Waarheid, dat er geen co-existentie is tussen Geest en vlees. De Heilige Geest Zelf ⁸ is ten aanzien hiervan zo

⁸ Zie eventueel onze GRATIS studie “[De natuurlijke mens en de Heilige Geest](#)”. (noot AK)

voorzichtig, dat Hij zegt:

- “En laten 2 of 3 profeten spreken, en laten de anderen het beoordelen.” (1 Korinthe 14:29)

Hij heeft het over de gaven der profetie en der talen ⁹. Als er geprofeteerd wordt, moeten anderen dat beoordelen. Waarom zegt de Heilige Geest dat? Omdat Hij weet dat **Zijn gaven** wonderbaar zijn, maar dat de mens ook zo gauw bewegen is.

12 Eer wij het zelf weten, glippen wij weg. Dat is vlees. Daarom komt het erop aan het Woord van God te geloven en te weten dat het niet mogelijk is om vlees en Geest samen te laten gaan.

Heb de wereld niet lief

Er staat nog altijd geschreven:

- “*Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.*” (1 Johannes 2:15)

Dit is de richtlijn voor ons allen. Met precisie gezegd: co-existentie van de Gemeente enerzijds en de wereld anderzijds is door God verboden. Daarom zegt God in 2 Korinthe 6 vers 17-18:

- “*Ga daarom uit hun midden weg en zonder (sv: scheidt) u af... en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige.*”

“Dewijl wij dan deze beloften hebben” (vervolgt 2

⁹ Zie noot 4.

Korinthe 7:1), “zo laat ons afleggen... alle besmetting van vlees en geest”, alle “vermomming”:

- *“Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest, en de heiliging volbrengen in het vrezen van God.”*

13 Er kan geen co-existentie zijn van Geest en vlees, van Gemeente en wereld van God en satan. Dit is onmogelijk. Als dit mogelijk was, had God Zijn Zoon niet laten sterven op Golgotha! Om besmetting te voorkomen, is het nodig dat wij die co-existentie verfoeien! Het lezen van Gods Bijbel brengt ons tot Jezus, onze Verlosser. Wanneer wij door Hem verlost zijn, is het onbestaanbaar dat wij nog gebonden zijn aan bijvoorbeeld roken of drinken of aan enig ander ding dat tot het wereldse leven behoort.

Hoe kunnen wij ons daarvoor hoeden? Lees 2 Korinthe 5 vers 17-21:

- *“Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping (sv: nieuw schepsel): het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen (sv: zonden) niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf*

door ons smeekt (sv: bidt). Namens Christus smeken (sv: bidden) wij: laat u met God verzoenen. Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zonden worden gerechtigheid (sv: rechtvaardigheid) van God in Hem.”

14 Ik heb u gewezen op het gevaar en de sluiptwegen van co-existentie. Wij worden gered door het Bloed van Jezus. **Wij moeten God meer gehoorzaam zijn dan iets of iemand anders.** Wij moeten Hem boven alles liefhebben.

CJH Theys

Uit: Tempelbode, augustus 1990

Digitaal uitgewerkt door A. Klein