

Eindtijdbode

**Jezus Christus en Dien gekruisigd**

<https://www.eindtijdbode.nl>

# Het Deurwachtersambt van de Heilige Geest



- **“Voor hem (= de herder van de schapen) doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem...”. (Johannes 10:3a) <sup>1</sup>**

## De deur en de deurwachter

2

Het is ons bekend dat er bij de tempel van het Oude Verbond, aan een afdeling van Levieten het werk was toegewezen om de poorten en deuren te hoeden en ze te openen en te sluiten. Over deze deurwachters was een opperste deurwachter gesteld, wiens bevelen zij moesten gehoorzamen en wiens voorschriften zij op te volgen hadden. Bij de Nieuwtestamentische tempel, het Lichaam van Christus, de Gemeente, zijn de deurwachters de voorgangers en leraren. Zij hebben als het ware met allerlei geestelijke deuren te doen die zij moeten aanwijzen, hoeden, opendoen en sluiten. Maar ook over hen is **een Opperste Deurwachter** gesteld. Willen wij Hem kennen? Er staat in Handelingen 20 vers 28:

- *“Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de Gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed!”*

### **Het is God de Heilige Geest!**

In de tekst die wij boven dit artikel plaatsten, wordt Hij rechtstreeks de **Deurwachter** genoemd. Want

---

<sup>1</sup> Alle Bijbelteksten zijn **door mij** vermeld in de Herziene Statenvertaling / **HSV**, tenzij anders vermeld. (noot AK)

dat hier onder de benaming “*deurwachter*” niet de Here Jezus Zelf wordt bedoeld, volgt uit het feit dat de Heer Zichzelf hier bij de **Deur** vergelijkt. Onder de “*deurwachter*” kan dus geen andere dan de hemelse Tooster verstaan worden!

Zo hebben wij dan, op de drempel van ons heilig Pinksterfeest staande, de gelegenheid om te schrijven over **het Deurwachtersambt van de**

**3 Heilige Geest**. Wij willen zien hoe Hij deze bediening volbrengt bij de deur van het hart!

## De deur van het hart

Waar een deur is, daar wordt achter die deur iets anders verondersteld. Daar is een huis, een kamer, een hof of een weide achter. In ieder geval leidt een deur tot enige ruimte en geeft toegang tot die ruimte. Ook het menselijk hart is een ruimte! Het is een kamertje, ja een kleine wereld. Maar mag er van een “deur des harten” gesproken worden? In Openbaring 3 vers 20a lezen wij:

• **“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop...”**

En van Lydia, een purperverkoopster, wordt gezegd dat de Heer haar hart geopend heeft, zodat zij acht gaf op hetgeen door de apostel Paulus gesproken werd (zie [Handelingen 16:14](#)).

Zo is het dan Bijbels, wanneer wij spreken van het Deurwachtersambt van de Heilige Geest aan de deur des harten! Van nature is ons hart gesloten. Wij houden het ervoor, dat wij ons gemoed goed kennen en dromen dat wij een goed hart hebben.

Maar het is ermee als met alles wat wij dromen: het zijn enkel schaduwen en inbeeldingen!

## Het openen van de harte-deur

4 Als de Heilige Geest niet genadig werkt aan onze harten, zo sterven en verderven wij in enkel zelfbedrog en zelfverblindings. Komt Hij echter en begint Hij Zijn werk in ons, dan hebben wij alle reden om de wonderbare Naam van Jezus te prijzen! Wat gebeurt er dan? De Geest begint Zijn werk en schuift, van de gesloten deur van het hart, de grendels van vooroordeel, eigenliefde en blindheid weg en de krakende en klemmende deur opent Hij! Gewoonlijk doet Hij dat langzaam en zacht. Niet opeens rukt Hij de gesloten deur open! Nog veel minder valt Hij, zoals men spreekwoordelijk zegt, met de deur in huis! Hij gaat geleidelijk aan te werk. Terwijl Hij dan de deur steeds meer en wijder opent treden er steeds meer ontmoedigende gezichten ons voor ogen! Wij ontdekken dan in ons hart een woestijn vol doorns en distels! Er is van nature in dat hart geen enkel spoor van ware liefde en van hemelgezindheid! Neen, er wordt niets in gevonden dat God kan behagen. De Heilige Geest gaat daarna het hart openen voor allerlei waarheden, voor allerlei aanduidingen en voor heilige Godsklanken, die tot hiertoe telkens tegen het balk- en grendelwerk weerkaatsten. Nu vindt eindelijk ook het wonderbare Woord van de eeuwigheid de vrije toegang tot

ons! Dat alles drong ook wel vroeger tot het hart door, maar ten dele. De deur van het hart was gesloten. Het Woord trof ons als op koper en ijzer. Het drong niet ten volle door. Aan wie is het openen van het hart toe te schrijven? Aan niemand anders dan aan **God de Heilige Geest! Hij is de Uitvoerder van de wonderlijke bediening aan de deur van ons hart!**

5

## Een 2<sup>de</sup> huis

Er bestaat ook een 2<sup>de</sup> huis. Eigenlijk is het meer een tempel dan een huis. Dit huis is niet uit stenen opgebouwd, maar uit letters en woorden! Het is de heerlijke licht- en vredetempel van de Heilige Schrift – **onze Bijbel!** Dit wondervolle bouwwerk is van het fundament tot aan het dak al op zichzelf een werk van de Heilige Geest. Want de Godsmannen die dit Boek geschreven hebben, hebben het geschreven, **gedreven door God de Heilige Geest!**

In deze woning of tempel is veel te verkrijgen. Hier schittert de 7-armige kandelaar van de hemelse Wijsheid. Hier worden de gedachten en de wegen van de Almachtige God ontsluitend voor ogen gesteld. Hier opent zich het hart van de Vader der Eeuwigheid!

Hier opent zicht de hemel en wordt ons een balsem voor alle wonden aangeboden. Hier vinden wij een welvoorzienende tafel met het “Brood des Levens”.

Ook dit geestelijke gebouw moet een deur hebben. Want voor velen is dit “gebouw” gesloten en vergrendeld! Het is alleen genade, wanneer wij nu als een mens, blind van de geboorte af, zoals de Bijbel ons zegt, hetzelfde getuigenis mogen afleggen als opgetekend staat in Johannes 9 vers 25b:

- “...**één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie!**”

## 6 Prijst God!

### De deur van het Woord

Hoe is dit toegegaan? Hetzelfde is gebeurd als waarvan in [Kolossenzen 4:3](#) gesproken wordt: “**de deur van het Woord is ons geopend**”.

En door wie? Alleen door Hem, Die ook aan de deur van dat huis het ambt van Deurwachter bekleedt: **de dierbare Trooster, de Heilige Geest!**

O, hoe heerlijk is het, wanneer Hij ons deze tempel opent en ons in die tempel de verborgenheden toont! Wanneer de hemelse Deurwachter ons de deur van de Schrift opent, dan kunnen wij niet anders dan met bewondering en met een brandend hart de Bijbel lezen! En in elk “vertrek” waar wij komen zullen wij kostbare schatten ontwaren (= gaan zien / ontdekken).

Nu, zo zeggen wij misschien, nu willen wij er binnengaan! Neen, mijn broeders en zusters, niet op eigen kracht! Als wij op eigen kracht ingaan, dan gaan wij ledig heen en blijven gebrek lijden, gelijk tevoren. Geef de Deurwachter, God de Heilige

Geest, een goed woord, dat **Hij** het huis voor ons opent en dat **Hij** ons binnenleidt. En wat kan er dan gebeuren? Wanneer Hij het huis voor ons opent, dan zullen wij met Jakob zeggen:

- ***“Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel.”*** (Genesis 28:17b)

## Een 3<sup>de</sup> huis

7 Wij gaan verder en komen tot een 3<sup>de</sup> woning, en wel tot die waarvan in de eerste plaats en voornamelijk sprake is in het gedeelte van onze begintekst:

- *“Voor hem (= de herder van de schapen) doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem...”*. (Johannes 10:3a)

Het is **de Schaapstal van de levende God!**

U weet van deze geestelijke kudde, zo neem ik aan. Zij omvat dat gedeelte van het menselijk geslacht dat uit de wereld uitverkoren en het geweld van de satan ontrukkt is. Tot deze uitverkorenen te behoren is het grootste, ja, het enig ware geluk op aarde. Want van hieraf alleen verheft zich de levensweg en gaat hij opwaarts, terwijl hij van een ander punt uitgaande eindigt in onheil en verderf.

**Hoe komt men tot deze groep van verlostten?**

Het is een grote zaak om tot haar door te dringen. Zeker, men kan zich met weinig moeite uiterlijk onder de schapen van Christus vermengen. Dat men niet als een “wolf in een schaapskleed” (vergelijk

Mattheüs 7:15<sup>2</sup>), maar werkelijk als **een schaap van de kudde** in de schaapskooi ingaat, ligt niet aan iemands lopen en drijven, maar aan geheel iets anders.

## Hoe in te gaan?

8 Laten wij niet vergeten dat, volgens de uitspraak van de Here Jezus, velen trachten zullen daarin te komen, maar niet zullen kunnen!

- “*Strijd om binnen (sv: in) te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen (sv: zoeken in) te gaan en het niet kunnen.*” (Lukas 13:24)

Zij willen het wel graag en geven er zich moeite toe met de samenkomsten te bezoeken, maar wat is de **vrucht** van hun moeite en werk? Zij rukken daarmee de deur van de schaapsstal niet open, maar blijven daarbuiten staan en brengen zij het zover, dat zij zich de uitwendige gestalte van de ware schapen eigen maken, dan horen zij toch ten laatste het vreselijk Woord van de Grote Herder:

- “***Ik heb u nooit gekend***” (zie [Mattheüs 7:23](#)).

“Ik **erken** u ook niet, en weet niet vanwaar gij zijt!” Ontzettend (!), zo zullen wij denken. Maar het is zo! Maar hoe komt men dan via de ingang in de schaapsstal? Alleen, wederom, door de goedheid van de Deurwachter aan de deur van de stal. En

---

<sup>2</sup> Mattheüs 7:15, “*Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht (sv: schaapsklederen) naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.*”



**deze Deurwachter is God de Heilige Geest**, de ware Trooster! Zodra wij Zijn hulp met een eerlijk hart begeren en inroepen, zal Hij ons vooreerst **de enige Deur tot de Schaapskooi van God** tonen. Deze Deur is **Jezus Christus**, gelijk Hij Zelf ook gezegd heeft in Johannes 10 vers 7b:

- *“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: **Ik ben de DEUR voor de schapen!**”*

9 En de Heilige Geest toont ons deze Deur niet alleen, maar Hij opent haar ons ook, dat is: Hij overtuigt ons krachtig in ons binnenste dat wij alleen door deze Man, door Zijn Bloed, Zijn verdiensten, Zijn plaatsbekleding en Middelaarschap zalig kunnen worden. Dit betuigt Hij ons met zulk een nadruk, dat wij – net als Thomas – kunnen uitroepen:

- *“**Mijn Heere en mijn God!**”* (Johannes 20:28b)

## Gedreven tot Jezus

Wij zullen er dan toe gedreven worden om tot iedere prijs Zijn helpen en redden tot onze hulp en redding te maken, en met de roep “Here Jezus, ontferm U over mij (!)” op Hem toelopen. Het ogenblik waarin het tot deze innerlijke toevluchtneming bij de Gekruisigde komt, is ook dat van onze ingang door de geopende Poort in de **Christus-kooi!** Ja, wij bevinden ons er dan al in, ofschoon wij het zelf misschien nog niet geloven. En de heiligen des Heren zullen ons als één van hun welkom heten! Terwijl ons van de Troon der Genade de scepter van Vrede wordt toegereikt.

Door wie komen wij in deze heerlijke gemeenschap? Door de Deurwachter uit de hoogte, de Geest des Levens:

- *“Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.”* (Romeinen 8:2)

Wanneer zal deze Deurwachter ook u openen? Hij is genadig en wil het spoedig doen. Als Hij u niet de deur van de Godsgemeente opent, zo zult u die deur met geen enkel werktuig kunnen openen. Al zou u de ene na de andere sleutel aandragen géén van die zou in het slot passen! Slechts Eén draagt de ware sleutel: **Christus!!!**

Halleluja!

**DF Alfonds**

Uit: Tempelbode, mei/juli/sept. 1983

Uitgewerkt door A. Klein