

Eindtijdbode

**Jezus Christus en Dien gekruisigd**

<https://www.eindtijdbode.nl>

# Wat moeten wij NU doen ?



De Heer Jezus zei:  
"Waak en bid, opdat u  
niet in verzoeking komt;  
de geest is wel gewillig,  
maar het vlees is zwak."

MATTHEÛS 26:41 ©HSV

Aan de tekenen van de tijd weten wij nu zeker dat wij leven in “de laatste dagen”. En deze gaan vooraf aan **de wederkomst van de Here Jezus Christus**. Daar is in verband hiermee een dringende vraag te beantwoorden: “Hoe stellen wij ons op”? Een vraag die des te dringender is, omdat wij met onze beide benen in een wereld van ellende en boosheid staan.

2 Het veiligste is om ons te houden aan wat Jezus gezegd heeft in bijvoorbeeld Lukas 21... richtlijnen zonder weerga!

### **1. Pas op dat u niet misleid wordt.**

*“En Hij (= Jezus) zei: Pas op dat u niet misleid wordt, want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus, en: De tijd is nabijgekomen. Ga hen dan niet achterna.” (Lukas 21:8) <sup>1</sup>*

Wanneer wij zo om ons heen kijken, is daar alle aanleiding toe om hiervoor beducht te zijn. Zonder kennis van hetgeen de Bijbel in dit opzicht zegt, is het gevaar van misleid te worden zeer groot. Lees uw Bijbel en geef u over aan een nooit aflatende en nimmer falende leiding van de Heilige Geest. Hij alleen kan en zal u bewaren in tijden van verzoeking.

### **2. Wordt niet verschrikt.**

*“En wanneer u zult horen van oorlogen en allerlei*

---

<sup>1</sup> De Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / **HSV**, tenzij anders vermeld. (noot AK)

*oproer, wees dan niet verschrikt. Want deze dingen moeten eerst geschieden, maar dat betekent niet meteen het einde.” (Lukas 21:9)*

Wanneer wij elke dag alles brengen aan de voet van het kruis en alles daar ook laten, zo zullen wij nooit angst noch vrees kennen of ervaren bij alle komende gebeurtenissen. Te méér, omdat wij uit de Schrift weten dat deze moeten geschieden.

3

### **3. Wees op uw hoede.**

*“Wees op uw hoede (sv: En wacht uzelf) dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt.” (Lukas 21:34)*

Met andere woorden: “Geef acht op uzelf”, “ziet toe op uzelf”. Wanneer wij bezorgd rondkijken, richten wij onze aandacht en energie te veel op het verkeerde. Het is verreweg het beste om op **onszelf** te letten. Of wij wel gereed zijn. Of Gods werk in ons zó kortstondig leven zijn voltooiing nadert. Of Jezus al gestalte begint te krijgen in ons. Zo zal de beslissende dag niet plotseling over ons komen als een strik. Geef derhalve niet alle aandacht aan de toch al zovele zorgen van het leven, want die verstikken het Woord:

- *“En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort; maar de zorgen van deze wereld... verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar.” (Mattheüs 13:22)*

#### 4. **Waak dan en bid.**

*“Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen (be)staan voor de Zoon des mensen.” (Lukas 21:36)*

Wie het in alles toenemend kwaad in de wereld bekijkt, zou weleens kunnen denken dat het niet lang meer zal duren, of Jezus' Komst is daar. **4** Oppassen! Christus' Wederkomst moet niet daaraan afgemeten worden! Zie [1 Thessalonicenzen 5](#). Waar het op aankomt is dit: Gods plan met Zijn volk moet eerst klaarkomen. Want Hij moet straks met hen allen Wederkomen. Hij komt niet alleen. In [Openbaring 22:17](#) roept de Bruidsgemeente, samen met de Geest, uit: **“Kom!” Dat kan zij alleen roepen als zij gereed is.** Halleluja!

Daar zijn nog andere richtlijnen die de Heer ons geeft in Zijn Woord, met name voor deze laatste dagen:

#### 5. **Doe aan de gehele wapenrusting.**

*“Bekleed u met (sv: Doet aan) de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.” (Efeze 6:11)*

In 1 Thessalonicenzen 5:8 wordt ook over deze wapenrusting gesproken en is er in het bijzonder sprake van **“geloof, liefde en hoop”**:

- *“Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas (sv: borstwapen) van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm.”*

Deze drie dingen horen bij de “toerusting” (of wapenrusting) van de kinderen Gods. Waar in de wereld van vandaag nog maar schaars gesproken kan worden van ware liefde, daar neemt deze toe in de levens van de kinderen Gods, samen met geloof en hoop.

## **6. *Beijver u om uzelf beproefd voor God te stellen.***

5 *“Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.” (2 Timotheüs 2:15)*

Wijk niet af ter linker- of ter rechterzijde. Houdt vast wat u heeft ontvangen. En snijdt het Woord van de Waarheid recht.

## **7. *Jaag de vrede na en de heiligmaking.***

*“Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.” (Hebreeën 12:14)*

In de laatste dagen waarin wij nu leven, moeten wij de vrede najagen met allen – [die Jezus waarlijk liefhebben in onverderfelijkheid](#) – en de heiligmaking, zonder welke niemand de Here Jezus Christus zien zal. Amen.

• ***“Want hiertoe bent u geroepen,... opdat u Zijn voetsporen zou navolgen.”*** ([1 Petrus 2:21](#))

Glorie voor God!

**CJH Theys**

Uit: Tempelbode, dec. 1987

Digitaal uitgewerkt door A. Klein