

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

Op de drempel van een nieuwe tijd



In het vlees geëindigd

Wat glorieus is begonnen, kan op een bedroevende wijze aflopen. Deze onprettige gedachte dringt zich aan ons op, als wij de droevige geschiedenis van [Numeri 13](#) en [14](#) lezen (met als titels: ‘Bevel om Kanaän te verkennen’ en ‘Het morrende volk gestraft’).

2

Door een machtige arm en met vele wondertekenen werd Israël eenmaal uitgeleid uit het land Egypte. Het gerucht ervan verspreidde zich door de gehele toenmalige wereld en de omliggende volkeren sidderden en beefden bij het horen van de naam van Israël. Doch ondanks de indrukwekkende bemoeienis van God ging het al vanaf Pi-Hachiroth (tussen Migdol en de zee, zie [Exodus 14](#)) **geestelijk bergafwaarts** met dit volk. Dit lag niet aan God, zoals u zult begrijpen, maar aan de mens! Ook gedurende de woestijnreis liet God Zich niet onbetuigd, maar een vleeselijke gezindheid en een geest van onwilligheid leidden tot ernstige veronachtzaming van het Goddelijk getuigenis in hun midden (zie [Psalm 106](#)) en daardoor kreeg de volle ontplooiing van het geestelijke leven weinig of geen kans. Een treurige anticlimax wordt bereikt als zij eenmaal bij de poort van het beloofde land zijn aangekomen en plaatsgrijpt wat in Numeri 14:1-4 beschreven wordt:

- *“Toen begon heel de gemeenschap luid te weklagen en bleef het volk in die nacht luid jammeren (SV: Toen verhief zich de gehele vergadering, en zij*

hieven hun stem op, en het volk weende in diezelfde nacht.). *Al de Israëlieten morden tegen Mozes en tegen Aäron. Heel de gemeenschap zei tegen hen: Waren wij maar in het land Egypte of in deze woestijn gestorven! Waren wij maar gestorven! Waarom brengt de HEERE ons dan naar dit land, zodat wij door het zwaard vallen, en onze vrouwen en onze kleine kinderen tot prooi worden van de vijand? Zou het niet beter voor ons zijn naar Egypte terug te keren? En zij zeiden tegen elkaar: Laten wij een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren!”*¹

Einde van de woestijntijd

Wij maken nu een overstap naar onze tijd. Evenals destijds Israël is ook de Gemeente des Heren in onze dagen een grens genaderd. Duidelijk waarneembaar zijn heden de tekenen die wijzen op een komende kentering (en ook de noodzakelijkheid hiervan wordt gevoeld). Wanneer wij terugblikken op de tijd die voorbijging, kunnen wij vaststellen dat het tijdperk dat nu ten einde loopt (de 20^{ste} eeuw), omstreeks het jaar 1900 begon. De Pinksteropwekking – een **opwekking in en door Gods Geest, de Heilige Geest** – die toen een aanvang nam, betekende het begin van een heiligingsbeweging zoals nooit eerder gekend. Naar haar uitwerking kunnen wij deze opwekking

¹ Alle Bijbelteksten zijn **door mij** vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)

kenschetsen als de uittocht (de exodus) van Gods Gemeente / Kerk uit de wereld (waar Egypte een beeld van is). Voor een goed verstaan: met deze karakterisering willen wij niet zeggen dat de Gemeente / Kerk alleen uit Pinkstergelovigen bestaat. Wel is het onze overtuiging dat diegenen die aan de Pinksteropwekking geen deel hebben of geen deel willen hebben, minder nauw betrokken zijn bij wat God werkt in deze eeuw. Wij voegen hieraan toe dat dit laatste desalniettemin ook voor vele Pinkstergelovigen ² geldt (men hoede zich voor valse gerustheid!). Sinds genoemde opwekking begon, is de Gemeente een weg door de wildernis, de woestijn, gegaan. **Een weg van afzondering.** Een zware weg, onaangenaam voor het vlees, door onherbergzame streken, maar niettemin ook een weg waarop zij wonderbaar bewaard en gezegend werd door God. Hoeveel tegenpraak heeft het spreken in tongen en de werkzaamheid van de geestelijke gaven ³ ontvangen!

² Pinkstergelovigen = Gelovigen van Gemeenten waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring –dus: de boodschap over en de ervaring van de uitstorting van en/of de vervulling met de Heilige Geest– gepredikt en ervaren wordt. De schrijver spreekt in deze studie ook –als waarschuwing– tot de “eigen parochie”. Maar de inhoud van deze studie zal ongetwijfeld ook voor andere Gemeenten en/of christelijke groeperingen (kunnen) gelden. (noot AK)

³ Zie eventueel onze GRATIS studie “[De Gever en Zijn Gaven](#)”. (noot AK)

Hoeveel verachting en spot moesten zij verduren, die eenvoudig geloven in Hebreëën 13 vers 8:

- “*Jezus Christus is **gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.***”

Maar hoe krachtig heeft God toch ook van Zijn tegenwoordigheid blijk gegeven, daar waar dit geloof in de onveranderlijkheid van God en van de Zoon van God aanwezig was!

5 Een grens bereikt

Nu echter is een nieuwe grens bereikt. Aan allerlei dingen is dat te merken. In de eerste plaats aan de stagnering die het werk des Heren op vele plaatsen ondervindt. Stagnering door uiteenlopende oorzaken. Wij merken dat ook aan de zich overal openbarende vernieuwingsdrang in de gederen van Gods kinderen. Een vernieuwingsdrang is doorgaans niet het werk van de Heilige Geest! Velen denken dat, maar zo is het niet. Waar de Heilige Geest werkt vindt namelijk **een dagelijkse vernieuwing** plaats en is geen behoefte aan ingrijpende veranderingen om van “succes” verzekerd te zijn. Alleen in gevallen van ernstige afwijking van Gods Woord en Gods instellingen kan van een vernieuwingsdrang, afkomstig van de Heilige Geest, sprake zijn.

In dit verband zij nog opgemerkt dat het toch wel merkwaardig is dat een verbetering van de geestelijke toestand volgens de Schrift altijd bestaat in een “terugkeer naar de **oude** paden”:

- *“Zo zegt de HEERE: Ga staan op de wegen, en zie, vraag naar de aloude paden, waar toch de goede weg is, en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel. Maar zij zeggen: Wij bewandelen die niet!”* (Jeremia 6:16)

6

Aan nog iets anders merken wij tenslotte (maar niet in het minst), dat de Gemeente van Christus een nieuwe grens genaderd is. De snelle toename van het aantal dwalingen en Schriftverdraaiingen vandaag de dag is een duidelijk teken. Als het volk van God een wegkruising of een grens nadert, staan er altijd vele zogenaamde “profeten” op die voorgeven te weten welke weg moet worden ingeslagen. Dit zien wij dan ook heden gebeuren. **“Een gewaarschuwd man telt voor twee!”**

Naar het allerheiligdom

Een nieuwe grens is bereikt. Een nieuwe overgang wacht. De stap naar het opstandingsleven is gedaan. Nu wordt het tijd om de volgende stap te nemen. Waarheen zal het gaan? Dit is iets wat wij ons beslist moeten afvragen, al moeten wij dan wel oppassen voor de zo-even genoemde “profeten”. Zal het een terugkeer naar een meer “wereldbewust” tijdperk zijn? Sommigen denken dat en juichen dit toe. Hun afkeer van “wereldvreemdheid” leidt nu al tot wereldsgezindheid! Waarom moet men als Pinksterchristen zo buiten de wereld staan? Men wil “meetellen” en dit verlangen manifesteert zich niet alleen in de enkeling, maar zelfs

in gehele gemeenschappen. Komt dit voort uit een soort minderwaardigheidsgevoel? **Voor velen lijkt het een straf om niets te betekenen in deze wereld!** Of is het de geest van deze tijd, die ook bezig is zich meester te maken van grote groepen kinderen Gods? (Denk bijvoorbeeld aan de emancipatiestrijd!) **Hoe voorzichtig en hoe waakzaam moeten wij zijn!** Gods Woord leert ons heel andere dingen over de positie van de Gemeente in deze wereld:

- *“Let namelijk op uw roeping, broeders: er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken.” (1 Korinthe 1:26)*

Zo zal het blijven tot Jezus' wederkomst. De ware Gemeente van Christus gaat geen tijdperk van meer “wereldbewustzijn” in. Integendeel! De overgang die haar wacht, zal zijn als van het [Heiligdom](#) naar het [Allerheiligdom](#)! **Van heiligheid ⁴ naar volmaaktheid ⁵.** De Spade Regentijd ⁶ komt!

⁴ Zie eventueel onze GRATIS studie [“Heiligmaking”](#). (noot AK)

⁵ Zie eventueel onze GRATIS studie [“De volmaaktheid in Christus op aarde, in de eindtijd”](#). (noot AK)

⁶ De Spade (of Late) Regen = De grote zielenoogst (= opwekking) in de eindtijd door **de UITSTORTING van de Heilige Geest in de eindtijd** – zie [Joël 2:23b](#) en [28-29](#).

• Zie eventueel onze GRATIS studie [“De uiteindelijke, Goddelijke HEERLIJKHEID van de ware Gemeente van de](#)

Bedroevende afloop

8

Maar waarom is er dan nu zoveel verwarring en “verwatering” (vraagt u zich wellicht af)? Vanwaar al die onenigheid en dat gemurmureer? Om over de afval en de verkapte afval nog maar niet te spreken. Voor een verklaring hiervoor moeten wij een blik slaan op de geschiedenis van Israël. Wij wezen in het voorgaande al op de overeenkomst tussen de uittocht van Israël uit het land Egypte en de Pinksteropwekking van de Gemeente / Kerk in deze (20^{ste}) eeuw. Na de uittocht kwam de woestijnreis en vervolgens... de intocht in het beloofde land. Deze intocht in Kanaän laat zich op zijn beurt vergelijken met de komende Spade Regen-opwekking ⁷, de nieuwe en grotere opwekking, voor de Gemeente / Kerk van Christus.

Aan deze intocht ging vooraf wat beschreven is in [Numeri 13](#): de uitzending van de 12 verspieters. Dit is voor ons **nu** van belang. De Gemeente staat thans voor háár “intocht”. De grens die zij thans bereikt heeft, is die van **de overgang naar de Spade Regentijd** (het “beloofde land”). Zij staat als het ware op de drempel van **een nieuwe tijd!** En zoals toen “verspieters” de heerlijkheid van Kanaän zagen, zo openbaart onze Heer heden

[Here Jezus Christus in de eindtijd, die is GROTER dan die van de eerste Gemeente](#). (noot AK)

⁷ Zie event. onze GRATIS studie [“De ‘Spade Regen opwekking’”](#) en/of [“De Spade-Regen-Opwekking’ komt”](#). (noot AK)

vele dingen aan **Zijn dienstknechten** aangaande de Spade Regen en over wat daarna komt! “Het Woord gaat open”! Zie [Openbaring 6](#) ⁸. Maar de bedroevende gang van zaken rond die 12 verspieters herhaalt zich helaas in onze tijd eveneens! Daar was ongeloof en vrees voor de strijd. Daar was verzet tegen Gods wil en vleselijkheid en daarom gemor en heimwee naar het oude leven:

- 9 • “... Waren wij maar in het land Egypte of in deze woestijn gestorven! Waren wij maar gestorven! Waarom brengt de HEERE ons dan naar dit land, zodat wij door het zwaard vallen, en onze vrouwen en onze kleine kinderen tot prooi worden van de vijand? Zou het niet beter voor ons zijn naar Egypte terug te keren?...” ([Numeri 14:1-4](#))

Wij maken kennis met een generatie die in haar roeping faliekant mislukte. Voor ons een “baken in de zee”! ⁹

⁸ Voor UITLEG van dit hoofdstuk, zie onze GRATIS ‘vers voor vers’ studie van [“Openbaring 6”](#) van **CJH Theys** en/of [“Openbaring 6”](#) van **E. van den Worm**. (noot AK)

⁹ ‘Een schip op het strand is **een baken op zee**’ betekent: als je goed kijkt naar wat er bij anderen is misgegaan, kun je daarvan leren. Als je snapt waarom die anderen de mist in gingen, kun je voorkomen dat je dezelfde fouten maakt. (noot AK)

Een rebellerende generatie

Doch, helaas, precies zo is het nu. Dezelfde dingen zien wij vandaag de dag rondom ons heen in de Gemeente gebeuren. En, wonderlijk genoeg, met dezelfde toespitsing. Wij zijn de tijd ingegaan waarin men de gezonde leer en de gezonde praktijk niet meer zou verdragen, en zoals men in Israël destijds “een hoofd wilde aanstellen” om terug te keren naar Egypte (zie Numeri 14:4), zo zien wij dat men zich vandaag de dag in de Gemeente “*leraars opgadert* (= uitzoekt, selecteert) *naar hun eigen begeerten*”:

- “Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. **Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels** (sv: fabels).” (2 Timotheüs 4:3-4)

De Geest van God beduidt steeds sterker dat er, in de tijd die aanstaande is, een zware strijd gevoerd moet worden. Maar de onwil onder de kinderen Gods om die strijd aan te binden wordt ook steeds groter. De “*zware tijden*” van 2 Timotheüs 3 vers 1 staan voor de deur (en zijn op sommige plaatsen zelfs al ingegaan):

- “**En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken.**”

Tegen welke vijanden wij onder meer te strijden hebben leert ons 2 Timotheüs 3 vers 2-5:

- “Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders (sv: de ouderen) ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot (sv: van wellusten) dan liefhebbers van God. **Zij hebben een schijn van godsvrucht** (sv: een gedaante van godzaligheid), **maar hebben de kracht ervan verloochend**. Keer u ook van hen af.”

Maar in plaats van zich tegen de hier bedoelde zonden teweer te stellen, zien wij dat een toenevend aantal christenen zich heden juist aan deze ongerechtigheden schuldig maakt!! Wat erop wijst dat de grote scheiding ¹⁰, die zich in de Gemeente van de laatste dagen zal voltrekken, al begonnen is. En wederom dringt zich een vergelijking met die oude geschiedenis op. Toèn, in de dagen van Mozes, stierf de mislukte generatie in de woestijn en ging de volgende generatie – na 40 jaren – het beloofde land binnen. In onze tijd groeien beide soorten generaties echter tezamen en naast elkaar op **en het zal er straks op uitlopen, dat de ene broeder / zuster ingaat en de andere niet**. De ene wordt aangenomen, de ander wordt verlaten:

¹⁰ Zie eventueel onze GRATIS studie “[Drie grote toekomstige scheidingen](#)”. (noot AK)

- *“Ik zeg u: In die nacht zullen er twee op één bed zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen malen. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen er op de akker zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.”* (Lukas 17:34-36)

12 **“dwaze maagden”** ¹¹. Ten tijde van de grote opwekking zal zij ontwaken met te weinig olie:

- *“Toen stonden al die **maagden** ¹² op, en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit.”* (Mattheüs 25:7-8, sv)

Deze “dwaze maagden” zullen niet ingaan in de Spade Regen en ook niet ingaan in de Bruiloft van het Lam! ¹³

¹¹ Zie eventueel onze GRATIS studie [“De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd”](#). (noot AK)

¹² Er is hier –heel bewust– gekozen voor het woord **MAAGD** uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV heeft dit woord vertaald met “meisjes”, wat in deze context onjuist is. Het woord maagd staat namelijk voor reinheid, zuiverheid, kuisheid etc. en kan –in de geestelijke zin waarvoor het hier bedoeld is– ook het mannelijke geslacht inhouden (daar die net zo goed tot de Bruid van Christus zullen behoren). (noot AK)

¹³ Zie eventueel onze GRATIS studie [“Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde”](#). (noot AK)

O, dat toch allen in mochten zien dat wij geen tijd te verliezen hebben. Wat glorieus is begonnen, kan op een bedroevende wijze aflopen. Nù is geloof en onderwerping nodig. Nù moeten wij met Gods heiligen al **zoeken naar de volheid van de Heilige Geest.**

13

Het heeft waarlijk toch wel wat te beduiden, dat die “wijze maagden” bij hun “opwekking” (= ontwaaken) de toereikende voorraad olie reeds bezáten! Zie toe dat u niet opstaat tegen God en eenmaal, ondanks al uw mooie praatjes, bevonden wordt tegen **God** te strijden! Wijd in plaats daarvan uzelf waarachtig en volkomen toe aan Jezus. Opdat ook u straks zult mogen overgaan en overwinnen in ons “beloofde land”!

H. Siliakus

Uit: Tempelbode, jan. 1984

Digitaal uitgewerkt door A. Klein