

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

Geduld in het werk des Heren



In de op het eerste gezicht wat moeilijk te verstande woorden van Paulus in 2 Korinthe 10 vers 14-16 blijkt bij nader onderzoek **de peilloze liefde van Christus voor Zijn Gemeente** tot uiting te komen:

- “Want wij overschrijden onze grenzen niet, alsof wij u niet hadden mogen bereiken (sv: Want wij strekken onszelf niet te wijd uit, als die tot u niet zouden komen); wij zijn immers bij u gekomen met het Evangelie van Christus. **15** En wij beroemen ons niet onbegrensd (sv: niet buiten de maat) op de inspanningen (sv: arbeid) van anderen, maar wij hebben hoop dat, wanneer uw geloof gegroeid zal zijn, ons werkterrein onder u overvloedig uitgebreid zal worden, overeenkomstig wat God ons toegewezen heeft, **16** om het Evangelie te verkondigen in streken die nog verder weg zijn dan de uwe; zonder te roemen over wat reeds tot stand is gebracht in het toegewezen gebied van een ander.”¹

Paulus zegt hier tot de Korintiërs: Denk niet dat ik hier zo veel en zo hard durf te schrijven, omdat ik u toch nooit meer hoop te zien (“als die tot u niet zouden komen”). Met andere woorden, omdat ik u zou hebben “afgeschreven”, als mensen met wie niets is te beginnen. Om als het ware nog eenmaal “mijn gal uit te spuwen”, om al mijn grieven en ergernissen nog eens over u uit te storten, “breed uit

¹ Alle Bijbelteksten zijn **door mij** vermeld in de Herziene Statenvertaling / **HSV**, tenzij anders vermeld. (noot AK)

te meten” (“zich wijd uitstrekken”). Zo ging en gaat het weliswaar dikwijls in de Gemeente, juist ook vandaag de dag, maar zo was Paulus niet! Hij had geduld met de hem toevertrouwde gemeenten. Hij had geduld met zijn broeders en zusters, ook al werd hij door hen soms zeer onheus bejegend (lees bijvoorbeeld eens wat zij van hem durfden te zeggen in 2 Korinthe 10 vers 10:

- 3 • *“Want zijn brieven – zegt men – zijn wel gewichtig en krachtig, maar zijn lichamelijke aanwezigheid is zwak en zijn spreken is verachtelijk.”*

Hoe geduldig en verdraagzaam hij was, kunnen wij onder meer opmaken uit wat hij schrijft in Galaten 6 vers 1:

- *“Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt (sv: indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad), moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in **een geest van zachtmoedigheid**. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt.”*

Hierin was Paulus een gehoorzaam, plichtsgetrouw en gewetensvol navolger van Christus! Die kon zeggen:

- *“...leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben...”*.
(Mattheüs 11:29)

Christus' geduld met ons allen is oneindig groot! Dat wij dit toch levendiger zouden beseffen! Wij zouden er dan niet zo gauw toe komen om elkaar te veroordelen!

- *“Oordeel daarom niets vóór de tijd, totdat de Heere komt (sv: zal gekomen zijn). Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen, en de voornemens (sv: de raadslagen) van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen.”* (1 Korinthe 4:5)

4

Laat ons maar dankbaar zijn dat onze Heer er niet zo snel mee is als wij doorgaans, om iemand “af te schrijven”! Zelfs een “afgedwaald lam”, heeft nog Zijn zorg. Daarvoor laat Hij 99 getrouwen wachten, om die ene terug te brengen!

Zo was ook Paulus. En zo behoren ook alle predikers en zelfs alle gelovigen te zijn. Iemand “aan de satan overgeven” mogen wij slechts in het uiterste geval doen. Om bij de eerste de beste moeilijkheid zich ergens al van af te maken, dat is niet de ware Christelijke geest. Volharden moeten wij, ook bij ergernissen! In Lukas 9 vers 54 lijkt het om “groot geloof” te gaan:

- *“Toen de discipelen Jakobus en Johannes dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt U dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft?”*
- *“**Maar Jezus keerde Zich om, bestrafte hen en zei: U beseft niet wat voor Geest u hebt.**”* (Lukas 9:55)

Hier valt iets te leren voor al die werkers en gelovigen die het aan geduld, lankmoedigheid, zachtmoedigheid en verdraagzaamheid ontbreekt!

Hoe ferme taal men ook bezigt, uitingen van on-

geduld en gebrek aan zachtmoedigheid zijn nimmer uitingen van geloof. Het is, integendeel, een blijk van wáár geloof, als wij trouw zijn en volharden in het dienen van God op de plaats waar Hij ons gesteld heeft, ondanks teleurstelling en miskenning, omdat God gezegd heeft dat Hij mensen kan zalig maken en ze dus ook bekwaam kan maken voor het werk in Zijn Koninkrijk. Vergelijk Lukas 18 vers 26b-27:

- “...Wie kan dan zalig worden? Hij echter zei: De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God.”

Welk een geloof, welk een geduld en welk een liefde spreekt er uit Paulus' woorden in 2 Korinthe 10:15-16 (reeds vermeld op blz. 2). Alle narigheid die de Korintiërs hem bezorgden, hun hatelijk en ondankebaar gedrag jegens hem, kon hem nochtans niet het vertrouwen ontnemen, dat zijn arbeid onder hen vruchten af zou werpen! En niet met verminderde inspanning, maar met **de volle inzet** van zijn krachten zette hij, daar waar anderen er al lang een “punt” achter gezet zouden hebben, zijn bediening aan de Korintiërs voort. Blijkens 2 Korinthe 11 vers 2 werkte Paulus alsof de Spade Regentijd ² al was aangebroken!

² De Spade (of Late) Regen = Het beeld van de uitstorting van de Heilige Geest in de eindtijd (zie [Joël 2:23b](#) en [28-29](#)), nodig om de Gemeente(leden) –vooral in geestelijke zin– klaar te maken voor persoonlijke groei en om nog vele zielen te kunnen winnen voor Christus tijdens de (wereldwijde)

- “Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb ulieden toebereid, om u **als een reine maagd** aan een Man voor te stellen, namelijk aan Christus.” (sv) ³

Als velen vandaag zijn voorbeeld zouden volgen, zou er iets tot stand kunnen komen in onze tijd!

H. Siliakus

Uit: Tempelbode, mei 1983

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

opwekking (zie o.a. [Matth. 24:14](#)).

- Zie eventueel onze GRATIS studie “[De ‘Spade Regen opwekking’](#)” en/of “[De Spade-Regen-Opwekking komt](#)”.
(noot AK)

³ Zie eventueel onze GRATIS studie “[Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde](#)”. (noot AK)