

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

De
verborgenheid
van de
godzaligheid



Verschil van uitleg

Er is een woord, een uitspraak van de apostel Paulus, geschreven aan zijn geestelijke zoon en leerling Timotheüs, waarover de laatste tijd in onze kring nogal wat misverstand blijkt te bestaan. Ik heb het over 1 Timotheüs 3:16 (SV):

- a. *“En buiten alle twijfel, **de verborgenheid van de godzaligheid is groot;***
- 2 b. *God is geopenbaard in het vlees,*
- c. *is gerechtvaardigd in de Geest,*
- d. *is gezien van de engelen,*
- e. *is gepredikt onder de heidenen,*
- f. *is geloofd in de wereld,*
- g. *is opgenomen in heerlijkheid.”*

De kwestie is deze, dat tot nog toe algemeen geleerd werd dat het hier over onze Here Jezus Christus gaat. Dit is de vertrouwde uitleg, die ook algemeen aanvaard wordt. Nu zijn er echter stemmen opgegaan die zeggen: “Neen, het betreft hier niet de Here Jezus, maar degenen die in Hem geloven”. Hierdoor is er enige verwarring ontstaan. Waar nu onze God “*geen God van verwarring*” is (zie [1 Korinthe 14:33, sv](#)), daar hebben wij de plicht om verwarring te voorkomen, en zo nodig, weg te nemen. Zie daar een dwingende reden om op deze kwestie in te gaan. Bovendien betreft het hier één van de belangrijkste teksten die het heils- of verlossingswerk van God beschrijven en samenvatten. Het is uiteraard van het grootste belang dat wij dus de juiste betekenis van deze tekst kennen. En, wij hebben

de belofte dat de Heilige Geest ons in alle waarheid zal leiden: *“Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.”* (Johannes 16:13) ¹

3 Daarom mogen wij erop vertrouwen dat er een einde zal komen aan de verwarring en eventueel ontstane verwijdering als gevolg van tegengestelde uitleggingen. Zo zal het althans zijn onder degenen die zich in deze laatste dagen door de Heilige Geest laten brengen tot “de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God”. Moge de bereidheid daartoe bij ons allen gevonden worden.

De realiteit van Gods heilswerk

Wij beginnen met ons bezig te houden met, wat wij zouden kunnen noemen, de traditionele uitleg van dit woord. Wij zouden de tekst van 1 Timotheüs 3 vers 16 als volgt kunnen parafraseren ²:

“En wij zijn het er allen over eens dat het een heerlijk geheimenis is, datgene waarin de ware godsvrucht ligt verborgen: God in Christus is in het vlees geopenbaard, is de Zoon van God en de Verlosser

¹ Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)

² Parafraseren = De tekst uit een bron in je eigen woorden omschrijven in plaats van letterlijk overnemen. (noot AK)

verklaard te zijn toen Hij gezalfd werd met de Geest, is binnengehaald en gezien door de engelen toen Hij, Zijn werk volbracht hebbende, ten hemel voer, is gepredikt onder alle volkeren, heeft uit hen verkregen velen die in Hem geloven, is door de Vader verheven boven alle macht en zit op Zijn troon totdat Hij wederkomt”.

4 Dit is het blijde weten van al Gods kinderen, van al de godzaligen. Het heilswerk van God samengevat in zes hoofdpunten. Voor Gods kinderen behoren dit geen dorre feiten te zijn, zoals voor de ongelovigen. Voor de godvruchtigen is dit het werk van God, waarin ook hun persoonlijk behoud vervat is. Meer nog, het is voor hen een openbaring over de gang van de geschiedenis, die hun een wonderbare en heerlijke hoop verschaft en die een kracht voor hen is om te volharden in een godzalig en **heilig leven**. Het is dit werk van God, in Jezus Christus, dat maakt dat wij met altijd weer nieuwe moed en blijdschap voortgaan op de smalle weg met Jezus, ondanks moeilijkheden en strijd! Een verborgenheid voor de ongelovigen, die ons dan ook voor dwazen aanzien, maar voor ons een heerlijke realiteit.

Vanwege deze “*verborgenheid*” is de Gemeente van de levende God “*een pilaar en standvastigheid van de waarheid*”, zoals het voorgaande vers, 1 Timotheüs 3:15, vermeldt: “*Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament* (sv: een pilaar en

vestigheid) van de waarheid.”

5 Als een verborgen fundament is deze heilige, innerlijke wetenschap aangaande de genoemde feiten voor het dragen en uitdragen van de waarheid. Zij die door het bovennatuurlijk werk van de Heilige Geest kennis dragen van deze feiten, hebben de waarheid. Het mag wat aanmatigend klinken, maar Gods Woord zegt het! Daarom is het goed om na te gaan wat de waarde ervan is voor ons persoonlijk leven en heil. En om ons af te vragen of dit inderdaad realiteit voor ons is. In deze feiten is de ware godzaligheid of godsvrucht vervat en verborgen. Hier vinden wij de diepe wortels van een echt godzalig leven, een leven dat God behaagt, dat Hem aangenaam en dus “zalig” is.

Geopenbaard in het vlees

Het eerstgenoemde feit is: “God is geopenbaard in het vlees” (1 Tim. 3:16b). Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons getabernakeld (= gewoond), zegt Johannes 1:14, *“En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.”*

Het gaat hier uiteraard over **de Zoon van God, onze Here Jezus**, gelijk ook bij de daarna genoemde feiten het geval is. De verborgenheid van het godzalig leven vinden wij in de Nieuwe Tijdsbepaling in Christus, in de gemeenschap met Hem.

Het eerste feit spreekt over **Zijn vleeswording**. Wat is de betekenis hiervan voor ons geestelijk leven? De vleeswording wil zeggen dat God Zich openbaart in de mens, in de gestalte van een mens: *“Maar (Hij) heeft Zichzelf vernietigd (HSV: ontledigd), de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden.”* (Filippenzen 2:7, sv)

6 Natuurlijk is geen van ons aan “de Mens Jezus” gelijk. Maar Jezus’ vleeswording vertelt ons dat het Gods voornemen is om Zich in ons, mensen, te openbaren. Dat doet Hij ook vandaag de dag nog **door de innerlijke werkingen van Zijn Geest in de mens** (zie voor een opsomming van deze werkingen het boek “De natuurlijke mens en de Heilige Geest” ³ van CJH Theys, bladzijde 23). En zonder deze innerlijke werkingen in ons van de Heilige Geest is er geen godzalig leven mogelijk! Het is het eerste geheim van een waarachtig godvruchtig leven: *“Want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.”* (Filippenzen 2:13)

Gerechtigd in de Geest

Het tweede feit is: *“God is gerechtvaardigd in de Geest”* (1 Tim. 3:16c). Dit heeft betrekking op **de zalving van Jezus met de Heilige Geest**, nadat Hij oprees uit de Jordaan:

³ Zie onze GRATIS studie [“De natuurlijke mens en de Heilige Geest”](#) van CJH Theys. (noot AK)

“Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe. **En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!”** (Mattheüs 3:13-17)

Niet alleen de Geest gaf toen getuigenis, maar ook de Vader, Wiens stem weerklonk, zeggende: “*Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde*”. Wij moeten bij het lezen van het woord “*gerechtvaardigd*” echter niet denken aan vergeving of het vrijpleiten van zonden of aan rechtvaardigmaking. Jezus was **de zonde-loze**: “*Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Eén Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.*” (Hebreeën 4:15)

Neen, gerechtvaardigd betekent in dit verband: “onder ede verklaard te zijn: (God)” (van het Griekse werkwoord “exorkizo”, dat zoveel betekent als “bezweren”). Dit was het begin van Jezus’ ver-toning of openbaring aan Israël. Hij werd door het getuigenis van God Zelf, door de neerdaling van de

Geest en de stem van de Vader, verklaard te zijn **de Zoon van God en de beloofde Messias** (= Gezalfde).

Wat is nu het verband met ons geestelijk leven? Wat heeft dit feit te maken met het godzalig leven? Wel, zoals Jezus toen geopenbaard werd, zo moet Hij ook nu geopenbaard worden... in ons. Het gaat om **Jezus' openbaring in ons!** Zonder Jezus' openbaring in ons is er geen godzalig leven mogelijk. De Zoon van God moet IN ons geopenbaard worden. Hoor wat Paulus zegt in [Galaten 1:15-16](#), *“Maar toen het God, ... behaagde Zijn Zoon in mij te openbaren, ... ging ik meteen niet te rade bij vlees en bloed.”*

En in Galaten 2:20a getuigt Paulus: *“Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar **Christus leeft in mij...**”*

Hierin is het tweede geheim gelegen van de ware godsvrucht. **De Zoon moet in ons geboren worden** (= de wedergeboorte) **en groeien**: *“Hij moet wassen (= groeien in ons), maar ik minder worden.”* (Johannes 3:30, sv). En in de doop met de Heilige Geest krijgt deze openbaring van Christus in ons zijn bekroning. Deze is de Nieuwtestamentische **Zalving!** Wanneer de Geest van God in ons woont (of: ons vervult), dan is Christus in ons en wordt Gods gerechtigheid in ons geopenbaard, zo leren wij uit Romeinen 8:9-11, *“Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van*

*Christus niet heeft, die is niet van Hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege (sv: **leven omwille van**) de gerechtigheid. En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.”*

9

Gezien van de engelen

Vervolgens staat er: “**God (in Jezus) is gezien van de engelen**” (1 Tim. 3:16d). Dit ziet, zoals gezegd, op **Jezus’ hemelvaart**, Zijn terugkeer naar de hemel nadat Hij Zijn werk had volbracht. De nadruk ligt hier op het volbrachte werk. Het laatste kruiswoord is van ongelooflijk verstrekkende betekenis! En niet in het minst voor het persoonlijk geestelijk leven van de volgelingen en navolgers van Christus. Voor een waarachtig godzalig, Gode behagend leven is de doorwerking in ons leven van het volbrachte werk van Jezus van essentieel belang! Wij zouden kunnen zeggen: ons leven moet één grote Heilig Avondmaalsviering zijn – dat is wat onze Heer uiteindelijk heeft beoogd en wat Hij heeft benadrukt met de instelling van het Heilig Avondmaal. Deze doorwerking van Jezus’ volbrachte werk is zowel een werking ten dode als een werking ten leven. Het werkt enerzijds de kruisiging van het vlees in ons uit en anderzijds baart het schone vruchten. Het eerste aspect wordt onder meer benadrukt in

Kolossenzen 2:10-11, “En u bent volmaakt geworden in Hem,... In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis (= kruisdood) van Christus.”

10

Paulus spreekt ook hier weer over het godzalig leven! Even terzijde merk ik op dat de kruisiging van het vlees dus nooit beslag mag krijgen door zelfkastijding of wat dies meer zij (zichzelf wetten opleggen, enzovoorts). De enige actie die van ons wordt gevraagd is, dat wij Jezus volgen, wat ook inhoudt: **overgave aan Hem**. Dan volgt de kruisiging van het vlees en de levensheiliging “als van-zelf”, door de doorwerking van Jezus’ volbrachte werk op Golgotha. Helaas echter zijn er maar weinigen onder Gods kinderen, die werkelijk Jezus volgen! Doch zij die Hem volgen zullen niet alleen dat dagelijks sterven kennen (= het afsterven aan de oude mens en onze zondige natuur – AK), maar ook de **overwinning** (het tweede aspect). Christus’ sterven was een overwinning! Lees wat Johannes over deze **overwinning over zonde en zondemacht** ⁴ schrijft in 1 Johannes 3:6-9,

- “**ieder die in Hem blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend. Lieve kinderen, laat niemand u mislei-**

⁴ Zie eventueel onze GRATIS studie “[De overwinnaars; over \(de macht van\) zonde en satan in de eindtijd](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

den. *Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals Hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou. **Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet**, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is.”*

11

Gepredikt onder de heidenen

“*God is gepredikt onder de heidenen*” (1 Tim. 3:16e). Dit is het volgende feit, dat een geheim in zich bergt, de godzaligheid betreffende. **Christus is gepredikt**. Zijn Verlosser-schap en Zijn Koningschap wordt geproclameerd tot op deze dag:

- “*En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken...*” (Mattheüs 24:14b)
- “*Wij echter prediken Christus, de Gekruisigde,...*” (1 Korinthe 1:23a)
- “*Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan **Jezus Christus, en Dien gekruisigd.***”⁵ (1 Korinthe 2:2)
- “*Want wij prediken... Christus Jezus als Heere...*” (2 Korinthe 4:5a)

Door deze prediking ontstaat geloof in daarvoor

⁵ Ofwel: “Jezus Christus en degenen die –met Hem– gekruisigd zijn!” Dus: ook wij moeten –in geestelijke zin– met Hem gekruisigd (willen) worden: namelijk: afsterven aan (= verlost worden van) onze oude, zondige natuur! (noot AK)

ontvankelijke harten: *“Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.”* (Romeinen 10:17)

12

Zo komen wij dan weer tot een andere verborgenheid van de godzaligheid, namelijk **het werk van het geloof in ons**. Het ware godzalige leven komt mede tot stand door het geloof in Gods onwankelbaar Woord. Hebreëën 11:6a ⁶ zegt dan ook dat wij “zonder geloof God niet kunnen behagen”. Het geloof dat God ons geeft, is een vastigheid in ons leven (zie bijvoorbeeld Kolossenzen 2:7 ⁷), waardoor wij volharden met te wandelen op de weg van God: *“Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.”* (Galaten 3:11b)

Geloofd in de wereld

Het vijfde feit is: ***“God is geloofd in de wereld”*** (1 Tim. 3:16f). Daardoor is de Gemeente of Kerk van de Here Jezus Christus ontstaan, de “ecclesia” oftewel de bijeen geroepenen uit alle volkeren der aarde. Wij hebben hier niet te maken met een herhaling van het voorgaande. Het werk van het geloof is een gevolg van het heilsfeit, dat Christus is gepredikt. Maar het heilsfeit, dat Hij is geloofd, bepaalt ons bij onze verkiezing door God. Wij mogen behoren tot

⁶ **Hebreëën 11:6a**, *“Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen.”*

⁷ **Kolossenzen 2:7**, *“Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.”*

de “bijeengeroepenen” en dat is niet slechts omdat **wij** gehoor gegeven hebben aan de roepstem van God. Neen, het is vóór alles het gevolg van Gods verkiezende genade! Door het werk van de Heilige Geest in ons geven wij gehoor!

13 *“Want toen de kinderen nog niet geboren waren, en niets goeds of kwaads gedaan hadden – opdat het voornemen van God, dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden, niet uit de werken, maar uit Hem Die roept – werd tot haar gezegd: De meerdere zal de mindere dienen. Zoals geschreven staat: Jakob heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet! Want Hij zegt tegen Mozes: Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij ontferm en zal barmhartig zijn voor wie Ik barmhartig ben. Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hardloopt, maar van God Die Zich ontfermt. Want de Schrift zegt tegen de farao: Juist hiertoe heb Ik u verwekt: dat Ik in u Mijn kracht bewijzen zou, en dat Mijn Naam verkondigd zou worden op de hele aarde. Dus **Hij ontfermt Zich over wie Hij wil, en Hij verhardt wie Hij wil.**” (Romeinen 9:11-18)*

Filippenzen 2:13 zegt: *“Want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.”*

En ook deze uitverkiezing door God ligt ten grondslag aan het ware godzalige leven, zo leert ons Efeze 1:4b, Hij heeft ons uitverkoren “...opdat wij

heilig en smetteloos (sv: onberispelijk) voor Hem zouden zijn in de liefde!”

Opgenomen in heerlijkheid

14 En tenslotte is daar het (6^{de}) feit van **Jezus' verheerlijking**: “God (in Jezus) is opgenomen in heerlijkheid” (1 Tim. 3:16g). God heeft Hem een Naam gegeven boven alle naam. “Hij heeft Hem alle dingen onderworpen en gezet tot een Hoofd over alle dingen, en dat voor Zijn Gemeente”!! (zie [Efeze 1:22](#)). Wat heeft Jezus gezegd? “En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe (sv: tot Mij) trekken.” (Johannes 12:32)

Wij, Zijn volgelingen, **mogen delen in Zijn heerlijkheid!** Eén van de dingen waarvoor Paulus aanhoudend bad was, dat de ogen van Gods kinderen zouden opengaan voor “de heerlijkheid van Zijn (= Christus’) *erfenis in de heiligen*” (zie Efeze 1:18b). Dit delen in Zijn heerlijkheid, waardoor Zijn licht, Zijn heerlijkheid door ons gaat schijnen, van ons gaat afstralen en waardoor wij de opwaartse en opheffende druk van Zijn opstandingskracht ervaren en ons macht gegeven wordt over demonen en alle macht van satan, ook dit wonderbare geschenk van God aan ons maakt dat wij God met ons leven behagen en een godzalig leven gaan leiden. Het is hier de plaats om in te stemmen met de lof- en dankzegging van Paulus in Efeze 3:20-21 (sv):

*“Hem nu, Die machtig is meer dan overvloedig te doen, **boven al wat wij bidden of denken, naar de***

kracht, die in ons werkt, Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen."

Deze verborgenheid is gróót...

Ja, "*buiten alle twijfel, de verborgenheid van de godzaligheid is gróót!*" (1 Tim. 3:16a). Wij zullen nu hierop volmondig "amen" kunnen zeggen. Nog groter echter is deze verborgenheid dan wij misschien denken of bevroeden. En dan komen wij nu tot dat verschil van mening, waarover ik het in het begin had en dat er eigenlijk helemaal niet behoeft te zijn. Wij hebben gezien dat het gaat over Jezus, de Zoon van God, Die naar deze wereld gekomen is. Tegelijkertijd gaat het echter ook over de gelovigen, die dat godzalg leven immers in praktijk moeten brengen. Hier wordt gesproken over het verband dat er is tussen 6 feiten aangaande Jezus – hoofdzaken van het verlossingswerk – en de ware godsvrucht. De heilsfeiten zijn geen gebeurtenissen zoals alle andere historische gebeurtenissen. Zij zijn historisch maar hebben tegelijk iets boventijdelijks (= boven tijd verheven). Zij werken door in levens van de volgelingen van Christus. Zij brengen in het persoonlijke leven van de gelovige een daadwerkelijke verlossing tot stand. De verborgenheid van de godzaligheid is **Gods werk in òns!** En in de laatste dagen zal dit werk van God in de gelovigen een **volheid** bereiken die niet eerder bereikt is. Deze verborgenheid is "**groot!**" In zijn volle omvang is hij tot

op heden niet geopenbaard, maar dit zal geschieden, niet lang na dezen. Wij naderen de tijd van openbaring waarover Efeze 4:13-15 spreekt:

- **“*totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen (sv: volkomen = volmaakte) man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar (sv: zouden opwassen in) Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus.*”**

Gods werk

In dezelfde dagen zal ook de tegenhanger van deze verborgenheid tot ontwikkeling komen: de verborgenheid van de **ongerechtigheid**⁸: **“*Want het geheimenis van de wetteloosheid (sv: de verborgenheid van de ongerechtigheid) is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze (sv: de ongerechte) geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn (weder-***

⁸ Zie eventueel onze GRATIS studie **[“De verborgen ONgerechtigheid – De valse arbeiders in een Gemeentelijke bediening”](#)** van CJH Theys. (noot AK)

komst; hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige (letterlijk: werking van) dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.” (2 Thessalonicenzen 2:7-12)

De verborgenheid van de godzaligheid versus de verborgenheid van de ongerechtigheid: “Wie rein is, worde reiner, wie vuil is, worde vuiler” (zie [Openbaring 22:11b](#)). Het laatste is in onze dagen beter zichtbaar dan het eerste. Wat een matheid, wat een lauwheid; wat een wereldgelijkvormigheid, wat een vervuiling en wat een verdwazing signaleren wij in de Gemeente des Heren! Toch zal de volmaakte openbaring van “de verborgenheid van de godzaligheid” er komen. Maar het zal dan ook geheel en al Gods werk zijn. **God door Zijn Heilige Geest is de Bewerker van de godzaligheid in een mensenleven.** In eigen kracht kunnen wij haar niet bereiken. In eigen kracht komen wij tot “een gedaante van godzaligheid” (vergelijk 2 Timotheüs 3:5⁹), schone schijn, veinzerij, leugen, net als de geveinsden en

⁹ **2 Timotheüs 3:5**, “Zij hebben een schijn van godsvrucht (SV: een gedaante van godzaligheid), maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.”

de werkers van de ongerechtigheid. Daarom begint de verborgenheid van de godzaligheid, net als de verborgenheid van de schepping, met “**God...**”! Het is het werk van God.

De uiteindelijke openbaring van deze verborgenheid

18

En de volmaakte openbaring daarvan zal straks plaatshebben in de Bruidsgemeente van Jezus. Het zijn stuk voor stuk wonderlijke gebeurtenissen die genoemd worden in 1 Timotheüs 3:16, maar, en nu komt het, **hier wordt tevens geopenbaard wat God wil doen in deze laatste dagen in ieder van ons persoonlijk**, in allen die godzalig willen leven. Wat Hij zàl doen in de Bruidsgemeente. En dat is even wonderlijk, zo niet nog wonderlijker!

1. Hij wil Zich ook in òns sterfelijk vlees openbaren;
2. Hij wil ook ons zalven met de Heilige Geest;
3. Hij wil ons een wandel in de hemelen geven en dus de sleutels van het Koninkrijk der hemelen;
4. Hij wil ons tot krachtige getuigen van Hem maken;
5. Hij wil van ons geloofsmannen en geloofsvrouwen maken;
6. Hij wil ons uiteindelijk met Zijn volle heerlijkheid bekleden (zie Openbaring 12:1 ¹⁰).

¹⁰ **Openbaring 12:1**, “*En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.*”

Voor meer UITLEG over dit vers, zie onze GRATIS ‘vers voor

Moge Hij ook bij u een toebereid hart hiervoor vinden en een ontvankelijke geest, om te werken in u al wat **Hem** behaagt! Amen.

H. Siliakus

Uit: Tempelbode, febr./april 1988

Digitaal uitgewerkt door A. Klein