

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

‘Heersen’ in het 1000-jarig Rijk



Ordeningen en posities

In het Koninkrijk van God (hier: het 1000-jarig Rijk) **is geen plaats voor goddeloze mensen:**

- *“lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt.”* (Openb. 21:8a) ¹

2 Tòch zullen Christus en de Zijnen in dat Koninkrijk van God – waarmee hier het 1000-jarig Rijk wordt bedoeld ² – heersen:

- *“Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren (sv: **heersen**), **1000 jaar lang**.”* (Openbaring 20:6)

Maar over ‘wie’ zullen zij dan “heersen”?

In het Raadsplan van God zijn bepaalde ORDENINGEN. Wij dienen een “**God van orde**”. Amen. Net zo goed als er in deze tijdsbedeling van de **Gemeente** “ordeningen” zijn en, met dezelfde bedoelde ordeningen, oòk vele en velerlei POSITIES! Niet allen bekleden straks (= in het 1000-jarig Rijk) dezelfde positie. Wij moeten dit goed verstaan.

¹ Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / **HSV**, tenzij anders vermeld. (noot AK)

² Zie eventueel onze GRATIS studie [“Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus”](#). (noot AK)

In 2 Timotheüs 2 vers 12 lezen wij:

- *“Als wij volharden (sv: verdragen), zullen wij ook met Hem regeren (sv: heersen). Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen.”*

Het woordje **“als”** maakt het ons al duidelijk dat er ook gelovige mensen zijn die NIET ALLEMAAL met Christus **“volharden”** of **“verdragen”** hebben. Bijgevolg zullen ze ook NIET ALLEMAAL **“heers-
3 sen”**. En NIET ALLEN zullen straks **“koningen”** zijn.

De apostel Paulus maakt ons het geponeerde (= het hier naar voren gebrachte) duidelijk met de woorden in 1 Korinthe 15 vers 35-42:

- *“Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij terug? Dwaas, wat u zaait, wordt niet levend, als het niet gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel, al naar het voorvalt, van tarwe of van één van de andere graansoorten. God echter geeft daaraan een lichaam zoals Hij heeft gewild, en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend, en het vlees van dieren is verschillend, en dat van vis-
sen is verschillend, en dat van vogels is verschil-
lend. En er zijn hemelse lichamen en er zijn
aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de
hemelse is verschillend, en die van de aardse is
verschillend. De glans van de zon is verschil-*

lend, en de glans van de maan is verschillend, en de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster.

Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. *Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid”.*

4 Wat waar is in het natuurlijk bestel der dingen, is alsoo waar in geestelijk opzicht. Gods rechtvaardigheid en gerechtigheid staan voor al deze verschillen in posities!!

Verschil in heerlijkheid

Een ander profetisch Woord in verband met:

1. de opstanding uit de doden,
2. het verschil in opstanding, en
3. het verschil in positie,

vinden wij in Daniël 12 vers 2-3 (“de **leraars** zullen **blinken**”³):

- *“En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. De verstandigen (SV: **de leraars**) zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd.”*

De positie van Christus’ apostelen is een “uitzonderlijke”:

³ Voor meer UITLEG over deze verzen, zie onze GRATIS studie, met ‘vers voor vers’ uitleg: [“Daniël, hoofdstuk 12”](#). (noot AK)

- *“En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op 12 tronen en de 12 stammen van Israël zult oordelen.”* (Mattheüs 19:28)

5 Verschil in “opstandingsheerlijkheid” is onafscheidelijk verbonden met positie. Het één en ander blijkt, ons inziens, voldoende uit 1 Korinthe 15:41-42 en uit 1 Korinthe 3:11-15:

- *“De glans van de zon is verschillend, en de glans van de maan is verschillend, en de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. **Zo zal ook de opstanding van de doden zijn.** Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid.”* (1 Korinthe 15:41-42)
- *“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.”* (1 Korinthe 3:11-15)

Bovendien spreekt Gods Woord ook van het feit

van “**een betere opstanding**”:

- “Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door opstanding uit de dood (nadat zij o.a. door profeten uit de dood opgewekt waren ⁴). Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot en geselslagen verdragen, ja zelfs boeien en gevangenis. Zij zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Zij hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Zij leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen in de aarde. En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen, daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij **zonder ons** niet tot de volmaaktheid ⁵ zouden komen.” (Hebreeën 11:35-40)

⁴ Denk aan de weduwe van Sarepta, door Elia (zie [1 Kon. 17:22-23](#)), en de Sunamietische vrouw (zie [2 Kon. 4:32-36](#)), door Elisa. En [de jongeling te Naïn](#), de eniggeboren zoon van zijn moeder (zie [Lukas 7:12-15](#)), opgewekt door Jezus. (noot AK)

⁵ Zie eventueel onze GRATIS studie “[De volmaaktheid in Christus, op aarde, in de eindtijd](#)”. (noot AK)

Geen zuigelingen en ouden

Een veel omstreden Schriftpassage is Jesaja 65 vers 20:

- *“Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als een honderdjarige, maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden.”*

7

Velen zijn van mening, dat hier bedoeld wordt dat de mensen in het Koninkrijk van God (= in het 1000-jarig Rijk) toch nog zullen sterven. Maar in het licht van al het voorgaande is deze veronderstelling onschriftuurlijk – en dus verkeerd! Deze passage leert daarentegen dat er in het Nieuwe Jeruzalem ⁶ GEEN ZUIGELINGEN zullen zijn **van weinig dagen**. Dat wil ook zeggen, dat er GEEN GEBOORTEN meer zullen zijn – bijgevolg ook géén zuigelingen!

Jezus' getuigenis ten aanzien van deze kwestie maakt het helemaal duidelijk. Laten wij Lukas 20 vers 34-36 lezen:

- *“En Jezus antwoordde en zei tegen hen: De kinderen van deze wereld trouwen en worden ten huwelijk gegeven, maar zij die het waard geacht zijn die toekomstige wereld te verkrijgen, en de*

⁶ Zie eventueel onze GRATIS studie [“Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het lichaam van Christus”](#). (noot AK)

opstanding uit de doden, zullen niet trouwen en ook niet ten huwelijk gegeven worden. Want zij kunnen niet meer sterven, omdat zij gelijk zijn aan engelen. En zij zijn kinderen van God, omdat zij kinderen van de opstanding zijn.”

8 Het éne is het logische gevolg van het andere: **geen huwelijken...** dan ook **geen geboorten**, en dus ook **géén zuigelingen** (in het 1000-jarig Rijk). Zó moeten wij onder “noch een oude man, die zijn dagen niet zal volmaken” verstaan, dat er inderdaad alsdan géén “oude” mensen zullen worden gevonden, want **allen zullen een “verheerlijkt” lichaam hebben.**

Een onsterfelijk tijdperk

Waar wij al hebben gezien dat er in het Koninkrijk van God géén zuigelingen noch kinderen zullen zijn, hoe zou het dan ooit mogelijk zijn, dat zij zouden sterven op 100-jarige leeftijd!?! Zo heeft dan dit Schriftgedeelte (van Jesaja 65:20b) betrekking op de tegenwoordige tijd (zie voetnoot ⁷ AK). Want het is, als mens op deze aarde, inderdaad mogelijk om pas op de leeftijd van 100 jaar te sterven.

⁷ Hier hebben wij duidelijk een verschil in inzicht, **wat mag** (zolang het niet het fundament van het geloof betreft).

Oprecht geloof ik dat het hier, in Jesaja 65, gaat over de Nieuwe Hemel en de **NIEUWE aarde**, die anders van opzet en samenstelling zal zijn dan het 1000-jarig Rijk van Christus. Lees s.v.p. eens de studie “[Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

Omdat in het Koninkrijk van God niemand sterft, is het gebruikelijk te spreken van een **onsterfelijk tijdperk!** Aangezien er in het Koninkrijk van God géén zondaars zullen zijn, verwijst ook het slot van hetzelfde vers naar de tijd waarin wij nu leven. In onze dagen sterven er inderdaad zondaars, ook al worden zij 100 jaar oud. Op die leeftijd zijn zij dan toch nog vervloekt! Zeker is, dat de profetie van een NIEUWE, dat wil zeggen **gereinigde en volkomen gelukkige mensheid** spreekt.

Ook in dit Koninkrijk van God zal het een “dynamisch voortgaan” zijn, “van heerlijkheid tot heerlijkheid”. Daar is géén stilstand.

Het eeuwige leven, direct geput uit de onmetelijke diepten en hoogten van Gods Tegenwoordigheid onder de mensen!!

NOOT: Het bovenstaande is een gedeelte uit het 7^{de} hoofdstuk van “**De spanningen van het geloof**” – door CJH Theys. ⁸

CJH Theys

Uit: Tempelbode, nov. 1980

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

⁸ Deze studie is – helaas – niet in mijn bezit. (noot AK)