

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

Geloof en heiligmaking



Geen geestelijke groei

De reden waarom ik het volgende neerschrijf, is gelegen in het feit dat ik kom uit kringen waar een modern evangelie wordt gepredikt. In deze kringen wordt **geloof** op onbijbelse en eenzijdige wijze als de hoogste prioriteit ervaren en beleden. Het is volstrekt onjuist, zoals daar de nadruk wordt gelegd op “geloven alleen”. Door genade van God zijn mijn ogen hiervoor opengegaan. Dit gebeurde toen ik ging inzien dat in bedoelde kringen **geloof en heiligmaking** van elkaar gescheiden worden. “Wat is geloof?” en “Wat is heiligmaking?” zijn dan ook de vragen waarmee ik mij thans wil bezighouden.

Die gemeenten, waar men zich schuldig maakt aan onevenwichtigheid in het geloofsleven door geloof van heiligmaking te scheiden, bevinden zich op **een doodlopende weg!** Men is wel progressief (= vooruitstrevend) in het gelijkvormig worden aan de wereld, maar de door God gewilde progressiviteit in het geloofsleven treft men er niet aan. God eist van ons allen dat wij zullen komen tot de staat van:

- “...de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot **een volwassen man** (in geestelijke zin), **tot de maat van de grootte van de volheid**¹ van Christus”! (Efeze 4:13b)²

¹ Zie eventueel onze GRATIS studie “[De volmaaktheid in Christus op aarde, in de eindtijd](#)”. (noot AK)

² Alle Bijbelteksten zijn **door mij** vermeld in de Herziene Statenvertaling / **HSV**, tenzij anders vermeld. (noot AK)

Dat is nog steeds **Gods standaard!** Hoe droevig is het toch te moeten constateren dat zoveel kinderen Gods, die al ettelijke jaren geleden voor het eerst de liefde van God geproefd hebben, zich nog altijd in een geestelijke 'box' bevinden, vaak zelfs met de duim nog in de mond! **Hoe is dat ontbreken van geestelijke groei te verklaren?**

3 Menselijke wetten

Hier volgt mijn persoonlijk getuigenis. God in Zijn grote genade gaf mij ongeveer een jaar geleden het antwoord op die laatste vraag. Voordat ik het antwoord kreeg, diende ik Hem al 9 à 10 jaar. Maar ik diende Hem verkeerd! Ik zal u zeggen waarom. Ik hoop dat wat ik schrijf ook voor u tot lering of althans tot waarschuwing is.

Wij kunnen zingen: "Ik ben vrij door Jezus' Bloed", maar vragen wij onszelf weleens af wat wij zingen? **Zijn wij werkelijk vrij?** Ik heb dit ook vele jaren lang gezongen, maar in feite was ik aan handen en voeten gebonden door mensenbanden, en om precies te zijn, door een organisatie. Dat was mijn fout. Organisatie is nooit uit God! In een organisatie heb je te maken met menselijke inzichten, menselijke motieven, menselijke prestaties, enzovoort. Het geheel wordt uiteindelijk door menselijke woorden bij elkaar gehouden. En menselijke woorden zijn sterfelijke woorden! Hoe meer **menselijke wetten en instellingen** in de Gemeente des Heren, des te minder manifestatie

van God, de Heilige Geest ³. Waar mensen gaan organiseren, daar wijkt en distantieert Zich de Heilige Geest. **God werkt nog altijd alleen door een LEVEND organisme!** Prijst Zijn wonderbare Naam! Wij zijn levend gemaakt door de invloed en de kracht van de Heilige Geest. God werkt anders dan wij denken. Het hoofd van een organisatie kan men altijd vervangen. Het Hoofd van het Lichaam des Heren (de Gemeente) is onvervangbaar. Het is de plaats die Jezus Christus alleen toekomt. En Hij is God! Wie zal het beter weten dan Hij Die alwetend is? Het naleven van menselijke wetten bewerkt een **schijn**heiligmaking en dit is dan weer de oorzaak van het ontbreken van geestelijke groei.

Keerzijden van één munt

Geloof en heiligmaking zijn twee begrippen en Gods Woord die niet van elkaar te scheiden zijn. Zij leiden ons hand in hand naar de plaats van onze bestemming. Zij zijn kostelijk voor u en mij, als we een eerlijk hart hebben tegenover God. Het is jammer dat er zoveel kinderen Gods (ook predikers) zijn die zich niet **beide** zaken willen toe-eigenen. Er is een gouden munt te vinden in Gods Woord, een kostbaar bezit voor deze laatste dagen. **Gouden** munt, omdat goud een beeld is van God, de Heilige Geest. Wij leven in de tijdsbede-

³ Zie eventueel onze GRATIS studie "[De natuurlijke mens en de Heilige Geest](#)". (noot AK)

ling van de Heilige Geest en het is die wonderbare Geest, Die ons leiden wil in al de Waarheid! Het is de Geest van Jezus, Die onze “overste Leidsman en Voleinder van het geloof”⁴ is:

- “Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de (overste) Leidsman en Voleinder van het geloof...” (Hebreeën 12:2a)

5 Jezus is ook de Overste van de Gemeente, die Hij vrijkocht met Zijn dierbaar Bloed⁵.

Precies zoals dat met stoffelijke munten het geval is, hebben ook de “geestelijke munten” die wij vinden in Gods Woord twee kanten. De munt die wij thans op het oog hebben heeft als ene kant “**geloof**” en als andere kant “**heiligmaking**”.

Wat is geloof?

Wij willen in de eerste plaats voorop stellen dat het zonder **geloof** onmogelijk is om God te behagen. Wat kunnen wij aangaande deze gave van God zeggen?

- **Geloof** IS zaligmakende genade. Wij worden niet behouden door de liefde, maar wij worden zalig door het geloof (in Jezus Christus – AK). Prijst God!

⁴ Zie eventueel onze GRATIS studie “[Jezus, onze Leidsman, Verlosser, Zaligmaker, Heiligmaker en Volmaker](#)”. (noot AK)

⁵ Zie eventueel onze GRATIS studie “[De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zondemacht](#)”. (noot AK)

- **Geloof** IS een bloem, die Christus Zelf geplant heeft.
- **Geloof** IS de ladder welke onze ziel beklimmen moet om hemelwaarts te stijgen.

Wanneer ik de ladder verbreek, hoe zal ik ooit tot mijn God kunnen naderen? Het is de volmaakte wil van God dat wij de bovenste sport van de ladder zullen bereiken!

6 Wij lezen in Efeze 3 vers 19:

- *“En u de liefde van Christus zou (be)kennen, die de kennis te boven gaat, **opdat u VERVULD zou worden tot heel de volheid van God.**”*

Nu is de vraag: voor welke groep van mensen richt Paulus hier zijn bede tot zijn Here? Of, met andere woorden, wie moeten vervuld worden tot al de volheid Gods?

Het antwoord vinden wij in Efeze 1 vers 1:

- *“Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de **heiligen** en **gelovigen** in Christus Jezus die in Efeze zijn.*”

De conclusie, die wij hieruit kunnen trekken, is dat Paulus bad voor kinderen Gods, die weten gereinigd en geheiligd te zijn! Laten we niet denken, dat wat er staat in Efeze 3:19 alleen voor de ongelovigen of voor de predikers of voor degenen die op een Bijbelschool zitten bestemd is. Neen, de onverbiddelijke eis van God voor ALLEN die geloven, datgene wat God verlangt van alle gelovigen, is wat er staat geschreven: **“opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God”!**

Dat is de bovenste sport van onze geloofsladder!

Het geloofsleven is een proces

7 Nu moeten we niet beginnen bij het einde, maar de dingen nemen naar de orde waarin God ze gerangschikt heeft. Iemand die op een ladder wil klimmen, verwacht niet dat hij met de eerste stap zijn voet al op de bovenste sport kan zetten! Hij klimt op, sport voor sport. Zo is het ook gesteld met ons christelijk geloofsleven. Het is een proces!

God kon heel die schepping, waarvan wij in Genesis 1 lezen, in één dag formeren, maar in Zijn alwijsheid formeerde Hij alles in zes dagen!

Vergeet niet dat de **rechtvaardigmaking**, die wij verkrijgen uit het geloof, en de **heiligmaking** een schepping van God is. God kan ons ineens, in één ogenblik, rechtvaardig en zalig maken, maar Hij doet dat niet, omdat wij hierdoor veel liefelijks zouden missen, namelijk **Gods wegen**. Want alsdan zouden wij God enkel en alleen kennen als een kracht, maar **niet als "LIEFDE"**! God heeft behagen om in ons te werken en ons te brengen van licht tot licht. Laten wij Hem verheerlijken en aanbidden voor Zijn wonderbare wegen!

Neem nu de beeldschone natuur. Die hoge bomen groeien niet in één dag. Het pasgeboren kind kan ook niet één dag later al lopen of spreken. Neen! De ontwikkeling van het kind neemt véle jaren in beslag. Vele kinderen Gods denken echter

dat zij in één dag al 'vleugels hebben en kunnen vliegen'! Maar zo is het niet. Gelukkig zijn Gods wegen niet onze wegen en Gods gedachten niet onze gedachten.

Tot zover onze beschouwing over het geloof.

Wat is heiligmaking?

8 In Romeinen 1:7 heeft de apostel Paulus het over "geliefden van God" en "geroepen heiligen":

- "...**geliefden van God en geroepen heiligen**: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus."

Als wij "geroepen heiligen" zijn, betekent dat dan dat wij al heilig zijn? Neen! Het betekent dat wij allen **geroepen zijn om geheiligd te worden!** Prijst God! Wat wij nu door genade mogen zijn, moeten wij worden! Heiligmaking is ook een proces, net zoals geloof. De zonde zelf wordt weggenomen in de heiligmaking, maar trapsgewijs. De rechtvaardigmaking uit het geloof maakt de beet van de slang krachteloos, maar doodt de slang niet. De slang wordt gedóód door een andere daad van genade, door in-het-hart-gestorte en **voltooid heiligmaking!** Met andere woorden: geloof werkt niet effectief zonder heiligmaking. Geloof alleen is niet genoeg, want Schriftuurlijk geloof zónder de werken is dood. In Jakobus 2 vers 14-26 lezen wij over het geloof en de bijbehorende werken; het zijn **werken van de Heilige Geest:**

- *“Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij (het) geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. U gelooft dat God één is; daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en zij sidderen. Maar wilt u weten, o dwaze (sv: ijdel) mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij Izaak, zijn zoon, op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? En de Schrift is vervuld die zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd **een vriend van God** genoemd. U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. En is Rachab, de hoer, niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd, toen zij de (gezonden) boden heeft ontvangen en langs een andere*

weg heeft laten weggaan? Want **zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood.**”

10

Van ‘geloven in Jezus Christus’ moeten wij komen tot ‘werken van het geloof’. **Geloof moet komen tot daden!** En dat zijn niet die daden, waar men zich tegenwoordig zo graag mee bezighoudt – zoals films vertonen in samenkomsten of koffiebars, discussiëren over het Woord van God, enzovoort – uitingen van het ongoddelijk activisme, dat vandaag de dag hoogtij viert. Dat zijn bijzonder goede daden, maar dan in onze ogen! **Onze goede daden zijn niets anders dan ‘blinkende’ zonden!** Het is en blijft bedrog! Bij de heiligmaking gaat het er evengoed om dat het Vleesgeworden Woord centraal staat, in en bij alles wat wij doen. **Wij moeten komen in ons leven tot het punt, waar God alléén het voor het zeggen heeft.** Want daarvoor heeft Jezus ons gekocht met Zijn dierbaar en kostbaar Bloed. Halleluja! Vergeet niet, dat wij door genade Nieuwe Creaturen ⁶ zijn! Wij moeten **tot Hem** komen en geloven, net als een klein kind.

⁶ Zie eventueel onze GRATIS studie, met ‘vers voor vers’ UITLEG “[LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus \(over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen\)](#)”. (noot AK)

Beginnen met gehoorzaamheid

Laten wij daarom maar met datgene beginnen, waar ook de **Zoon van God** mee begonnen is, namelijk GEHOORZAAMHEID! Deze gehoorzaamheid is al moeilijk genoeg. Geloof is praktisch synoniem aan **gehoorzaamheid**. “Geloven” is maar het begin, maar “geloofsvertrouwen” brengt ons tot het doel, waarbij de aanwezigheid van het element “**gehoorzaamheid**” van doorslaggevend belang is, precies zoals bij Abraham, in de dagen van ouds. God is niet veranderd! Nogmaals, geloof moet komen tot daden die **God** van ons vraagt! En zo is het ook met onze HEILIGMAKING ⁷. Veel dwaling op dit gebied vindt zijn oorzaak in het feit dat men geen kennis heeft. **Men mist de Schriftuurlijke kennis van de heiligmaking.** Door en met gebrek aan Schriftuurlijke kennis tracht satan ons een hak te zetten. Hij fluistert het kind van God, dat zichzelf wijs maakt heilig te zijn, in het oor: “Maar je hebt toch de Heilige Geest ontvangen!”

De daad van het “najagen”

Een belangrijke tekst in het Woord van God is Hebreëën 12 vers 14:

- “Jaag de vrede na met allen, en de **heiliging** (sv: heiligmaking), zonder welke niemand de Heere zal zien.”

⁷ Zie event. onze GRATIS studie “[Heiligmaking](#)”. (noot AK)

Zonder heiligmaking is het onmogelijk om de Heere te zien. Wij allen willen toch graag de Heere zien, nietwaar? Nu, dan moeten wij de heiligmaking **najagen**. Dat wil zeggen, wij zullen die heiligmaking niet bereiken door stil te staan! Niemand wordt ooit heilig zonder dat te willen, te begeren, er vurig naar te verlangen en dienovereenkomstig te handelen. De zonde groeit als onkruid, maar de heiligmaking is een kwestie van “kweken”! Jaag haar na; zij zal u niet najagen. Wij moeten haar najagen met ijver, met aanhoudende volharding, gelijk een jager het wild. Op de Bijbelschool te Utrecht heb ik, door genade, geleerd om steeds te zorgen voor een met de Heilige Geest vervuld leven. Om te zijn gelijk de ranken zijn in de Wijnstok. Onze aardse Bijbelleraar hamerde er bij ons allen altijd op: “Vervuld te zijn is een ervaring die ééns voorkomt in uw leven. Maar vervuld te blijven is een voortdurende ervaring!” Prijst Gods wonderbare Naam!

De belofte van de vervulling met de Heilige Geest komt ons allen toe, want dat is **de wil des Heeren!** Efeze 5 vers 17b-18 zegt:

- “...*begrijp* (sv: *versta*) *wat de wil van de Heere is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar **word VERVULD met de Geest.***”

Dit is de ene kant van weer zo'n geestelijke 'gouden munt'. Want wat aan de andere kant **OOK de**

wil des Heeren is voor onze geloofslevens, staat geschreven in 1 Thess. 4 vers 3a:

- “Want dit is de wil van God: **uw heiliging** (sv: uw heiligmaking)...”

Prijst God!

Eerst reiniging

13

Tenslotte wil ik u bepalen bij wat in Efeze 5 vers 26-27 geschreven staat en waaruit wij kunnen lezen wat ons doel en streven moet zijn:

- “Opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een Gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos (sv: **onberispelijk**) zou zijn.”

In het 26^{ste} vers lezen wij dat **heiligmaking** voorafgegaan wordt door **reiniging!** Reiniging door “het bad met het water van het Woord” moeten wij dagelijks ervaren. Dan kan heiligmaking volgen. Na de reiniging begint pas het heiligmakingsproces!

DF Alfons

Uit: Tempelbode, aug./nov. 1980

Digitaal uitgewerkt door A. Klein