

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

In Christus gevonden worden



Een openbaring van de genade

De volgende woorden van de apostel Paulus drukken zeer zeker de wens van elke waarachtige christen uit:

- “En (dat ik) **in Hem** gevonden word, niet met mijn (eigen) rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar (de rechtvaardigheid) die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof.” (Filippenzen 3:9) ¹

2

“**In Hem (= in Christus) gevonden worden**”, in het geheimenis van Zijn tegenwoordigheid, in de heerlijkheid van de eenheid met Hem, in de schoonheid van Zijn heiligheid, in de zoete gemeenschap van Zijn liefde. Een Goddelijke betrekking, met als het meest wezenlijke: **Christus Zich openbarend in ons**. Wat wij zoeken, is niet onze eigen rechtvaardigheid, die uit het getrouw leven volgens Gods wet is, maar **Christus’ rechtvaardigheid**, die wij ontvangen door het geloof in Hem. Hier is geen plaats voor menselijke zelfverbeteringsdrang. Hier gaat het veeleer om de glorievolle openbaring van Christus’ genade in ons. Het gaat om datgene wat bereikt wordt in de Christen door het geloof in Jezus Christus. En om de majesteitelijke **werkingen van de Heilige Geest** ² **in de verlostten**.

¹ Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / **HSV**, tenzij anders vermeld. (noot AK)

² Zie event. onze GRATIS studie “[De natuurlijke mens en de Heilige Geest](#)” en/of “[De Gever en Zijn Gaven](#)” (noot AK)

Christus kennen

Hem ten volle te mogen kennen, Hem volkomen te kunnen begrijpen, dat is het doel van het Christelijke leven:

- *“Opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word.”*
(Filippenzen 3:10)

3 Elk wedergeboren gelovige zou vastbesloten moeten zijn om dit doel te bereiken. Om tot een volkomen verstaan van Hem te komen, van elk aspect van Zijn liefde en van Zijn wezen. Onze persoonlijke betrokkenheid bij het werk des Heren moet op een steeds dieper wordende overtuiging gefundeerd zijn.

Wij hebben het voorrecht, dat wij in een steeds intiemer wordende betrekking tot Hem mogen staan. Daar is geen einde aan de openbaringen van Zichzelf, die Christus bereid heeft voor Zijn volk. Het proces dat wij doormaken in verband met onze glorieuze positie in Christus, is echter niet aangenaam voor het vlees, want het berust op gelijkvormig-wording aan Christus in Zijn dood, door de gemeenschap aan Zijn lijden.

Zó, en zó alleen, kan de wondervolle kracht van **de Opstanding** openbaar worden in Christus' Gemeente / Kerk. Daar is een prijs te betalen, maar het eindresultaat is die prijs meer dan waard!

In Christus verzoend

In Christus vind ik volkomen verzoening. En een volledig herstel van het leven in gemeenschap met de Heer. Zodat ik kan getuigen:

- “God was het namelijk Die **in Christus** de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen (sv: zonden) niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd.” (2 Korinthe 5:19)

4

Hier hebben wij de vreugde die verbonden is aan de wetenschap dat onze zonden vergeven zijn. Wij zijn van Hem en Hij is van ons. Onze gemeenschap is volkomen. En deze gelukkige betrekking is er niet alleen om van te genieten, maar ook om er anderen deelgenoot van te maken, want wij hebben de “bediening van de verzoening” (2 Korinthe 5:18), de verantwoordelijkheid en de vreugdevolle taak om anderen op dit wonderbaarlijke leven in Christus Jezus te wijzen:

- “En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de **bediening van de verzoening** gegeven heeft.” (2 Korinthe 5:18)

In Christus uitverkoren

Wij zijn ook uitverkoren “**in Hem**”. In Efeze 1 vers 4 staat:

- “Omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos (sv: onberispelijk) voor Hem zouden zijn

in de liefde.”

Wij zijn door niets anders uitverkoren dan door de plaatsvervangende dood van Christus. Zonder Christus zou of kon niemand verzoend worden.

Het Lam van God Zelf is onze verzoening. Hierin is Zijn liefde geopenbaard. Als Hij in ons is en wij zijn in Hem, dan moet er een werk van HEILIG-MAKING³ gewrocht worden in ons levens. **Wij zijn geroepen tot een onberispelijk leven, een leven van reinheid:**

- *“Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.”* (1 Petrus 2:9)

In Christus leiding

Hoe belangrijk is het daarom om ook **Zijn wil** te kennen in ons leven. Vele Christenen van vandaag leven in zulk een onzekerheid aangaande wat Gods wil is voor hen. Er is een plaats waar men kan “vervuld worden met de kennis van Zijn wil”, namelijk in Christus:

- *“Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken (sv: te begeren) dat u VERVULD mag worden **met de kennis van Zijn wil**, in alle wijsheid en geestelijk inzicht.”* (Kolossenzen 1:9)

³ Zie event. onze GRATIS studie [“Heiligmaking”](#). (noot AK)

De volheid van de Geest (= Gods Geest, de Heilige Geest) zal ons leiding geven in onze levens. Hij zal ons niet in onwetendheid houden. Hij zal wijsheid en geestelijk verstand geven aan degenen die "in Hem" zijn.

Christus blijft het antwoord op alle levensproblemen. Zijn beloften passen bij iedere situatie in het leven:

- 6 • *"Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons."* (2 Korinthe 1:20)

Al Zijn beloften zijn de onze. Zij zijn "ja en amen", "**in Christus**". In Hem worden al onze noden gelenigd.

Wanneer wij "in Hem gevonden worden", in Hem zijn, is ons leven vol en compleet, nu en voor eeuwig. Het is Gods wil, dat wij "*alleszins zouden opwassen in Hem*" (SV):

- *"Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem (SV: alleszins zouden opwassen in Hem) Die het Hoofd is, namelijk Christus."* (Efeze 4:15)

Rev. C. Joe McKnight

Uit: Tempelbode, maart 1983

Digitaal uitgewerkt door A. Klein