

Eindtijdbode

**Jezus Christus en Dien gekruisigd**

<https://www.eindtijdbode.nl>

# Licht en verwachting



## Gemeentelijk gebed nodig

Aan “verwachting” zitten vele dingen vast, maar de Heer legt het op ons hart om vandaag over het profetische aspect te spreken. Daarvoor willen wij nu als uitgangspunt 1 Petrus 4 nemen. In het 7<sup>de</sup> vers van dit hoofdstuk lezen wij:

- **“En het einde aller dingen is nabij; wees dan nuchter (HSV: bezonnen), en waakt in de gebeden.”** (1 Petr. 4:7, sv) <sup>1</sup>

2

Meer dan ooit tevoren is vandaag de dag het gemeentelijk gebed nodig <sup>2</sup>, waaraan allen moeten deelnemen. En wees toch niet voor een wisselwasje afwezig! Gemeentelijk gebed is noodzakelijk, omdat God zegt dat dan Zijn heerlijkheid door de Gemeente ten aanschouw zal worden gebracht. En wij hebben het Profetisch Woord, de profetie van Zijn wederkomst.

Wat doen wij met die Profetie, met dat Woord, dat zeer vast is? Is er gemeenschapsleven gekomen door dat Woord? Heeft dat profetisch Woord ons verrijkt? Als dat zo zou zijn, zou er wel meer verlangen zijn om gezamenlijk te bidden! Maar wij willen niet worden “afgeslepen”. In dat bidden van de Gemeente wordt de één afgeslepen aan de ander. De vele spanningen in het leven van kinderen Gods hebben veelal als oorzaak, dat men niet

---

<sup>1</sup> Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)

<sup>2</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie “Leer bidden”. (noot AK)

“minder” wil worden! Maar vergeet niet, dat uw geloof zonder de werken niets waard is!

## De lamp van Profetie

Wees daarom naarstig en doe wat u kunt doen. Niet alleen om deel aan het Evangelie te hebben, maar ook om te leven bij die Lamp van het profetisch Woord. Dat heden zo duidelijk zegt:

3 • *“Het einde van alle dingen is nabij.”* (1 Petrus 4:7a)

Wanneer weet niemand. Maar als Petrus dit al heeft moeten constateren, hoeveel te meer wij, die leven in de laatste dagen. Hoe denkt u hierover? Zo'n 2000 jaar geleden moest de apostel dit neerschrijven, onder de sanctie van de Heilige Geest. Velen in onze dagen vinden dit overdreven. En het is treurig, maar waar, dat menig christen dit nog altijd van zich afschuift! En ze zijn zich niet eens bewust dat ze daarmee zelf een teken van de laatste dagen vervullen, namelijk wat in 2 Petrus 3 vers 3-4 geschreven staat:

• *“Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn (weder)komst? Want vanaf de dag dat de (voor)vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.”*

Velen willen niets te maken hebben met profetie. Zij willen nog zo graag wandelen naar hun eigen

begeerten. “Want van die dag af blijft alles hetzelfde”, is hun argument. Zij geven daarmee het bewijs, dat hun leven **buiten het Woord van God** en ook **buiten God** Zelf is. Als wij zeggen Jezus lief te hebben, dan moet dit Woord de ruimte hebben in ons leven. Iedere dag komt Jezus’ wederkomst dichterbij. **Met alle toewijding en overgave moeten wij het Woord de ruimte geven in ons leven**, opdat wij weten waar wij staan, opdat wij weten wat wij kunnen verwachten in de nabije toekomst. Doen wij dit niet, dan blijft ons leven vol met vraagtekens. De Heer zou dit niet van ons vragen, indien dit profetisch Woord niet zo vast zou staan:

- *“En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de Morgenster opgaat in uw hart.”* (2 Petrus 1:19)

Het is een Lamp die ten allen tijde licht verspreidt (lichtende, tot de volle dag aanbreekt). Een kind van God reist bij helder licht. Voor hem of haar is het licht. Voor die willen, is het licht op de weg, ook in de nacht. Voor wie niet willen, wacht de nacht.

## Het Woord tot ons waarachtig bezit maken

Wat in de wereld plaatsheeft, is niet los te maken van het profetisch Woord. In welke mate men er geloof aan hecht, behoort voor ons geen maatstaf

te zijn. Wat Noach vertelde, werd niet nauw genomen door zijn tijdgenoten. Maar het gebeurde. God opende de hemelvensters en de deuren van de afgrond. Ook hier gold: als God opent, zal niemand sluiten. Het regende 40 dagen en nachten en de wereld kwam onder water te staan.

### **Gods oordelen komen ook in onze tijd.**

5 Noach predikte 120 jaren en de wereld ging ten onder. Zo was het in de dagen van Lot en zo zal het zijn in deze laatste dagen (na 120 jubeljaren<sup>3</sup> = 6000 jaar van lankmoedigheid Gods).

Jezus zei:

- *“En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.”* (Mattheüs 24:14)

Ik geloof mijn Heiland. Laten wij onze ogen gericht houden op die dag.

Wij hebben dat Woord. Wat doen we ermee? Is daar een omgang met Hem door dat Woord? Heeft dat Woord u geleerd om uw radde<sup>4</sup> tong in bedwang te houden?

Jezus is Dezelfde, Zijn woorden zijn dezelfde en wat Hij vroeger deed, kan Hij ook nu doen. Maar

---

<sup>3</sup> Jubeljaar = **1x per 50 jaar**. *“Elk vijftigste jaar moet jubeljaar voor u zijn. U mag dan niet zaaien, niet oogsten wat er na uw laatste oogst nog opkomt, en de druiven van uw ongesnoeide wijnstok mag u niet plukken.”* (Leviticus 25:11) (noot AK)

<sup>4</sup> Rad van tong zijn; zeer vlug spreken; bijdehand zijn; altijd een woordje klaar hebben. (noot AK)

de christenen zijn niet dezelfde als vroeger. Toen waren zij trots als zij vervolgd werden omwille van het Woord. Zij kenden een waardige fierheid. Tegenwoordig moet men die zoeken.

## Profetisch bewustzijn

6 Pas ook op met schaduwbeelden en typen. Ze zijn u alleen tot kennis, om u te brengen tot Jezus Christus. Het is mooi en heerlijk als zij tot uw kennis behoren, maar vergeet niet tot het Beeld zelf te komen. Om te weten wat u heden te wachten staat. Wij hebben het profetisch Woord! Boven de typen en schaduwbeelden uit gaat **de profetie, die ons de tijd doet verstaan**. De tijd van Jakobs weeën is begonnen. Het wachten is op wat er in Leviticus 26 vers 40 staat geschreven:

- *“Wanneer zij hun ongerechtigheid zullen belijden, mét de ongerechtigheid van hun (voor)vaderen, hun trouwbreuk, die zij tegen Mij gepleegd hebben, en ook dat zij tegen Mij zijn ingegaan.”*

Bidden wij hiervoor?

**God zoekt levens die in de bres willen staan en die zich wijden aan de dienst van Zijn Tempel.** De “vaten”, die wij zijn, moeten echter eerst gereinigd <sup>5</sup> worden:

- *“Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus, de Heere; en onszelf, dat wij uw dienaars zijn om Jezus’ wil... Maar wij hebben deze schat*

---

<sup>5</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie [“Heiligmaking”](#). (noot AK)

*in aarden vaten, opdat de uitnemendheid van de kracht zij van God, en niet uit ons.” (2 Korinthe 4:5+7, sv)*

- *“In een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten; en sommige ter ere, maar sommige tot oneer. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heeren, tot alle goed werk toe bereid.” (2 Timotheüs 2:20-21, sv)*

7

## **Zonder REINIGING geen bruikbaarheid.**

Wij moeten anders worden.

CJH Theys

Uit: Tempelbode, februari 1991

Digitaal uitgewerkt door A. Klein