

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

Middernacht

*"And at midnight a cry
was heard: 'Behold,
the bridegroom is
coming; go out to meet
him!'
Matthew 25:6*



In de Schriften is de “middernacht” een symbool voor **het eind van deze tijdsbedeling**. Geestelijke duisternis zal deze wereld bedekken in de tijd van het einde. De duisternis zal steeds groter worden tot de tijd wanneer de antichrist ¹ regeert en dan zal de wereld in een **totale geestelijke duisternis** gehuld zijn (zie [Openbaring 13](#) ²). Alleen de twee getuigen zullen het Licht van God nog uitdragen in die donkere tijd (zie [Openbaring 11](#) ³). De Bruidsgemeente (Openbaring 12:1), de lichtdrager, zal weggenomen zijn:

- “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw ⁴, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.” (Openb. 12:1) ⁵

Zij zal **het Licht van het Evangelie**, gesymboliseerd door de zon, de maan en de sterren, met

¹ Zie eventueel onze GRATIS studie “[De antichrist – Hoe herkennen wij hem ?](#)”. (noot AK)

² Voor UITLEG van deze verzen, zie onze GRATIS ‘vers voor vers’ studie van “[Openbaring 13](#)” van **CJH Theys** en/of “[Openbaring 13](#)” van **E. van den Worm**. (noot AK)

³ Voor UITLEG van deze verzen, zie onze GRATIS ‘vers voor vers’ studie van “[Openbaring 11](#)” van **CJH Theys** en/of “[Openbaring 11](#)” van **E. van den Worm**. (noot AK)

⁴ Zie eventueel ons GRATIS artikel “[Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?](#)”. (noot AK)

⁵ Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / **HSV**, tenzij anders vermeld. (noot AK)

zich mee wegnemen. De Gemeente is nu het licht van de wereld (Mattheüs 5:14), omdat en zolang Christus Jezus in haar is (Johannes 8:12 en Kolossenzen 1:27):

- *“U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.”* (Matth. 5:14)
- *“Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.”* (Joh. 8:12)
- *“Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u (of: IN u), de Hoop op de heerlijkheid (= in Wie en door Wie wij de hoop der eeuwige heerlijkheid ontvangen).”* (Kol. 1:27)

3

1.

De middernachtsroep in Egypte

- *“En Mozes zei: Zo zegt de HEERE: Omstreeks middernacht zal Ik uittrekken door het midden van Egypte en alle eerstgeborenen in het land Egypte zullen sterven, van de eerstgeborene van de farao af, die op zijn troon zitten zou, tot de eerstgeborene van de slavin (sv: dienstmaagd) die achter de handmolen zit, en alle eerstgeborenen van het vee. Er zal een luid geschreeuw zijn in heel het land Egypte, zoals er nog nooit geweest is en zoals er ook nooit meer zijn zal.”* (Exodus 11:4-6)

- “En het gebeurde te middernacht dat de HEERE alle eerstgeborenen in het land Egypte trof (sv: sloeg), vanaf de eerstgeborene van de farao, die op zijn troon zou zitten, tot aan de eerstgeborene van de gevangene, die zich in de gevangenis bevond, en alle eerstgeborenen van het vee.” (Exodus 12:29)

4 De wegname van Israël uit Egypte staat symbolisch voor de wegname van de Bruidsgemeente ⁶ in de eindtijd. De tijd was gekomen, dat Israël zou uittrekken uit het land Egypte **door de kracht van God**. De tijd zal komen dat de Bruidsgemeente uit deze wereld zal wegtrekken **door de kracht van God**. De tijd van oordeel was gekomen voor Egypte en farao. Desgelijks zal het einde van deze huidige tijd een tijd van oordeel zijn voor deze wereld en voor de duivel. Sla Psalm 119:62 op en Job 34 vers 20:

- “Te middernacht sta ik op, om U te loven voor de rechten Uwer gerechtigheid (KJV: om U te danken voor Uw rechtvaardige oordelen).” (Psalm 119:62, sv)
- “In een ogenblik sterven zij, zelfs midden in de nacht; een volk wordt heen en weer geschud en komt om; de machtige wordt weggenomen, maar niet door een mensenhand.” (Job 34:20)

⁶ Zie eventueel ons GRATIS artikel “[De wegname en opname van de Gemeente](#)” van H. Siliakus en/of

“[Een ANDER geluid – Is visie ‘OPNAME Gemeente’ wel juist ?](#)” van A. Klein. (noot AK)

De enige mogelijke redding is onder de bescherming van **het Bloed van het Lam** ⁷. Geen enkel huis in Egypte ontkwam. Allen kwamen onder het oordeel.

In alle landen zien wij nu een **toenemende duisternis, op politiek, zedelijk en geestelijk gebied**. De mensen tasten in de duisternis in pogingen om een weg eruit te vinden.

5

2.

De middernachtsroep van de Bruiloft

We lezen in [Mattheüs 25:6](#) dat te middernacht het geroep wordt gehoord: **“Zie, de Bruidgom komt, ga uit, Hem tegemoet”**. Dit betekent dat Christus een deel van zijn Gemeente als Zijn Bruid tot Zich zal nemen aan het slot van deze tijdsbedeling. Als het stikdonker wordt in de wereld, zal de Gemeente het middernachtelijk geroep horen van de komst van de Bruidgom. Bereid u, voor dat uur! **Alleen de wijze maagden** ⁸, die olie in hun lampen hebben, **zullen ingaan**. We moeten de dubbele portie van de Heilige Geest bezitten (vaten en lampen).

⁷ Zie eventueel onze GRATIS studie [“De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zondemacht”](#). (noot AK)

⁸ Zie eventueel onze GRATIS studie [“De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd”](#). (noot AK)

3.

De middernachtsroep om brood

- *“En Hij zei tegen hen: Stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: Vriend, leen mij drie broden.”* (Lukas 11:5)

6 Aan het eind van deze genadetijd zal er een groot roepen zijn om het ware **“Brood des Levens”**. Mensen zullen ernaar verlangen om de volle waarheid te kennen. Men zal vragen en bidden om de drie Broden van de volheid van onze God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest vormen tezamen alles wat wij nodig hebben om de honger van ons hart te stillen.

4.

Bevrijding ter middernacht

- *“En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen.”* (Handelingen 16:25)

Vervolging kwam er vanwege het Evangelie. Paulus en Silas zaten in de gevangenis. Maar tegen het middernachtelijk uur baden zij en zongen lofgezangen tot God. Aan het eind van de tijd zal de ware Gemeente **verdrukking lijden vanwege het Evangelie**. Nochtans zal zij een Gemeente zijn die God looft en aanbidt. De Here zond destijds een grote aardbeving om Paulus en Silas te bevrijden:

- *“En er vond plotseling een grote aardbeving*

plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden; en onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los.”
(Handelingen 16:26)

De Bruidsgemeente van de laatste dagen zal triomferen over de macht van satan. Wij zullen hem overwinnen ⁹ door het Bloed van het Lam en het woord van ons getuigenis:

- 7 • *“En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.”* (Openbaring 12:11)

En zoals de gevangenebewaarder en zijn gezin tot de Here werden gebracht door de bevrijding van Paulus en Silas, zo mogen wij verwachten dat velen van de vervolgers van de Gemeente zich nog zullen bekeren in de laatste grote opwekking (een geestelijke “aardbeving”).

5.

Overwinning te middernacht

In Richteren 16:3 ¹⁰ lezen we dat Simson op het middernachtelijke uur opstond en de twee deuren

⁹ Zie eventueel onze GRATIS studie [“De overwinnaars: over \(de macht van\) zonde en satan in de eindtijd”](#). (noot AK)

¹⁰ Richteren 16:3, *“Maar Simson bleef tot middernacht liggen. Toen, te middernacht, stond hij op, greep de deuren van de stadspoort met de beide posten en trok ze los, met grendel en al. En hij legde ze op zijn schouders en droeg ze omhoog naar de top van de berg die tegenover Hebron ligt.”*

van de stadspoort uit de posten lichtte en zo ont kwam uit de hand van de Filistijnen. Hij droeg ze door de machtige kracht van God naar de top van een berg, in een ware zegetocht. Desgelijks zal de Bruidsgemeente in het middernachtelijk uur van deze eindtijd optrekken tegen de “poorten van de hel” en ze in triomf wegvoeren tot een glorievolle overwinning. De krachten van zonde en satan zullen verbroken worden ¹¹ door de Gemeente die bekleed zal zijn met de bovennatuurlijke kracht van God.

6.

Slapen ter middernacht

- *“En op de eerste dag van de week, toen de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, sprak Paulus hen toe, omdat hij de volgende dag wilde vertrekken; en hij liet zijn toespraak voortduren tot middernacht. En er waren veel lampen in de bovenzaal waar zij bijeen waren. En een zekere jongeman, van wie de naam Eutychus was, zat in het venster en werd door een diepe slaap overmand, doordat Paulus zo lang sprak. Hij viel, door de slaap overmand, van de derde verdieping naar beneden en werd dood opgetild. Maar Paulus ging naar beneden, wierp zich op hem, sloeg zijn armen om hem heen en zei: Maak geen misbaar, want zijn ziel is in hem.” (Handelingen 20:7-10)*

¹¹ Zie noot 9.

Paulus predikte het woord met apostolische kracht tegen het middernachtelijk uur, maar “Euty-chus viel in slaap en viel uit het raam van de derde verdieping en werd dood opgenomen”. Pas op voor geestelijke slaap aan het eind van deze tijds-bedeling! **Blijf wakende** wanneer het Woord geopend wordt! Paulus ging naar de dode jongeman toe en het wonder vond plaats dat hij weer tot leven werd gebracht. Dat God ook ons de bediening zal (kunnen) geven van herstel en terecht-bren-ging van degenen die gevallen zijn. Paulus bezat deze bediening. Lees ook Galaten 6 vers 1:

- *“Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt.”*

7.

Aan de voeten van de Bruidegom ter middernacht

- *“En het gebeurde midden in de nacht dat de man schrok en om zich heen greep. En zie, er lag een vrouw aan zijn voeteneind.”* (Ruth 3:8) ¹²

Zoals Ruth een glorieuze plaats vond aan de voeten van Boaz, een vorst in Juda, en daar met hem sprak over de komende bruiloft, evenzo zal de

¹² Zie eventueel onze GRATIS studie “[Het boek RUTH in profetisch licht](#)”. (noot AK)

Bruidsgemeente van Christus een wonderbare plaats van gemeenschap met de Here Jezus vinden, haar Bruidegom, **aan Zijn voeten** in het middernachtelijk uur. Daar zal Hij tot haar spreken en haar vertellen van Zijn wondere liefde:

- 10
- *“Mijn Liefste antwoordt, en zegt tot mij: Sta op, Mijn vriendin, Mijn schone, en kom!”* (Hooglied 2:10, sv) ¹³
 - *“...toon Mij uw gedaante, doe Mij uw stem horen; want uw stem is zoet, en uw gedaante is liefelijk.”* (Hl. 2:14b, sv)
 - *“Geheel zijt gij schoon, Mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u.”* (Hl. 4:7, sv)
 - *“Gij hebt Mij het hart genomen, Mijn zuster, o bruid!”* (Hl. 4:9a, sv)
 - *“Wie is zij, die er uitziet als de dageraad, schoon, gelijk de maan, zuiver als de zon (vergelijk [Openbaring 12:1](#))...”* (Hl. 6:10a, sv)

Dat wij gevonden mogen worden aan Zijn voeten!

Rev. WW Patterson

Uit: Tempelbode, april 1991

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

¹³ Zie eventueel onze GRATIS studie “[Het boek HOOGLIED \(over de innige liefde tussen Bruid en Bruidegom\)](#)”. (noot AK)