

Eindtijdbode

**Jezus Christus en Dien gekruisigd**

<https://www.eindtijdbode.nl>

# **Drie noodzakelijkheden**



Dat wij leven in de laatste dagen en in **de tijd dat Gods Geest een volk gereedmaakt om de vlekkeloze Bruid van Jezus Christus te zijn** <sup>1</sup>, is een onbetwistbaar feit.

En dat het onfeilbaar Woord van God ons openbaart, **dat de Bruid van Christus een Gemeente zal zijn zonder vlek en rimpel**, is een waarheid die telkens weer benadrukt moet worden:

- 2 • *“Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de Gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een Gemeente zonder smet (sv: vlek) of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos (sv: onberispelijk) zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de Gemeente. Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de (Bruids-)*

---

<sup>1</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie [\*\*“Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde”\*\*](#) van E. van den Worm. (noot AK)

*Gemeente.*" (Efeze 5:25-32) <sup>2</sup>

In deze dagen, waarin de liefde van velen aan het verkoelen is, vanwege de vermenigvuldiging van de ongerechtigheid (zie Mattheüs 24:12 <sup>3</sup>), past het een kind van God om de gehele wapenrusting Gods aan te doen:

3

- *"Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. **Houd dan stand**, uw middel (SV: uw lendenen – "de lendenen van uw verstand", zie 1 Petr. 1:13a) omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord."* (Efeze 6:13-17)

## De Gouden Kandelaar

Er waren drie objecten in [het heiligdom van de tabernakel](#) en zij spreken van de drie Goddelijke vereisten waaraan wij moeten voldoen om een

---

<sup>2</sup> Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)

<sup>3</sup> Mattheüs 24:12, *"En doordat de wetteloosheid zal toenemen (SV: de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden), zal de liefde (ook en vooral tot God en gebod) van velen verkillen."*

plaats te verkrijgen in de “**Bruid van Christus**” (= ook wel “**Bruidsgemeente**” genaamd – AK).

Ten 1<sup>ste</sup> was daar de Gouden Kandelaar, de enige lichtbron in het heiligdom. Deze kandelaar werd nimmer gedoofd, haar lampen waren **altijd gevuld met olie**. De christen vandaag moet zorgen dat zijn/haar lamp in orde is en brandend en dat zijn vat gevuld is **met de olie van de Heilige**

#### 4 Geest:

- *“Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden<sup>4</sup>, welke haar lampen namen, en gingen uit, de bruidegom tegemoet.<sup>5</sup> En vijf van haar waren wijzen, en vijf waren dwaazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie (beeld van de vervulling met Gods Geest, de Heilige Geest) met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen slui-merig, en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep: **Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!** Toen stonden al*

---

<sup>4</sup> Er is hier – heel bewust – gekozen voor het woord **MAAGD** uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV hebben dit woord vertaald met meisjes, wat in deze context onjuist is. Het woord maagd staat namelijk voor reinheid, zuiverheid, kuisheid etc. en kan – in de geestelijke zin waarvoor het hier bedoeld is – ook het mannelijk geslacht inhouden (daar “wijze” mannen net zo goed tot de Bruid van Christus zullen behoren). (noot AK)

<sup>5</sup> Zie noot 1.

die (tien) maagden op, en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers (= m.i. God in Zijn 3-voudige Openbaringsvorm van Vader, Zoon en Geest – AK), en koopt (olie) voor uzelf. Als zij (= de dwaze maagden) nu heengingen om (olie) te kopen, kwam de bruidegom; en (de wijze maagden) **die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten.** Daarna kwamen ook de andere (= de dwaze) maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open! En hij, antwoordende, zei: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet. Zo waakt dan; want gij weet de DAG niet, noch de URE, in dewelke de Zoon des mensen komen zal.” (Mattheüs 25:1-13, sv) <sup>6</sup>

Het is niet voldoende om in te stemmen met de leerstelling, wij moeten de **ervaring** kennen van die wondervolle gave van **de doop met de Heilige Geest** en vervuld blijven, als wij wensen te behoren tot de Bruid van Christus.

---

<sup>6</sup> Zie onze GRATIS studie [“Het verschil tussen “het Lichaam van Christus” en “de Bruid van Christus”](#) (Over de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd) van E. van den Worm / A. Klein. (noot AK)

## De Tafel der Toonbroden

Het 2<sup>de</sup> object, [de Tafel der Toonbroden](#) spreekt ons van **het Woord van God**. Jeremia zei:

- *“Zodra Uw woorden gevonden werden, at ik ze (in geestelijke zin) op. **Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart...**”* (Jeremia 15:16a)

6 Van ons wordt verwacht, dat wij het Woord van God belangrijker achten dan ons aardse voedsel (vergelijk Job 23:12):

- *“Het gebod van Zijn lippen heb ik niet weggedaan; de woorden van Zijn mond heb ik verborgen (sv: weggelegd), meer dan het mij toegewezen deel.”*

Wij worden ook gereinigd door het “badwater van het Woord”:

- *“Opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad **door het Woord.**”* (Efeze 5:26)

Wanneer christenen het Woord van God verwaarlozen, dan worden zij mager van ziel en gaan spoedig geestelijk dood. De geestelijke mens wordt gevoed en sterk gemaakt, hij/zij wordt een **overwinnaar** <sup>7</sup>, **door het Woord van God**. Honger naar Gods Woord is een teken van geestelijke gezondheid, kracht en groei. Er kan geen

---

<sup>7</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie [“De overwinnaars: over \(de macht van\) zonde en satan in de eindtijd”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

standvastigheid in de christelijke ervaring zijn zonder liefde voor en een zich voeden met het Woord van God. Gedenk, dat **Jezus** van Zichzelf heeft gezegd dat Hij **het vleesgeworden Woord van God** was (zie [Johannes 1:1-17](#) en [6:1-59](#)).

## Het Gouden Wierookaltaar

7 Ten 3<sup>de</sup> was daar [het Gouden Wierook- of Reuk- altaar](#), hetgeen ons spreekt van gebed<sup>8</sup>. Gebed is waarschijnlijk de meest heilige oefening van het kind van God. Wat de ademhaling is voor de natuurlijke mens, dat is het gebed voor de geestelijke mens. Voor het natuurlijke geldt, dat als de ademhaling ophoudt, dan wijkt het leven uit het vlees en net zo zeker houdt het geestelijk leven op te bestaan, wanneer de christen geen gebedsleven leidt.

Zowel 's morgens als 's avonds steeg het reukwerk op van het altaar, **tot een lieflijke reuk voor onze God** en desgelijks moet de christen "bidden zonder ophouden" en "volharden in het gebed":

- "***Bid zonder ophouden***" (1 Thess. 5:17)
- "***Volhard in het gebed***" (Romeinen 12:12c)

Voor een wedergeboren christen is het net zo natuurlijk om tot zijn/haar hemelse Vader te bidden, als voor een kind om te spreken met zijn/haar aardse vader. Gebed kan de hemel openen en sluiten, kan de muilen van de leeuwen toesluiten,

---

<sup>8</sup> Zie onze GRATIS studie "[Leer bidden \(over de noodzaak van gebed naar Gods wil\)](#)" van CJH Theys. (noot AK)

kan de zon en de maan doen stilstaan, kan vuur uit de hemel roepen en kan de heerlijkheid, de kracht en de tegenwoordigheid van de Here Jezus Christus neder brengen in de levens van Gods kinderen.

Daarom, indien u deel wilt hebben aan de bediening van de Gemeente van Jezus Christus in de laatste dagen en tot Zijn Bruid wilt behoren, dan moeten deze drie dingen levend en werkzaam zijn in uw leven.

En met 2 Petrus 1:8 zeggen wij:

- *“Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen (sv: in u overvloedig zijn), zullen ze u niet doelloos (sv: ledig) en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heere Jezus Christus betreft.”*

Rev. **JM Apple**

Uit: Pentecostal Power en Tempelbode, okt. 1988

Digitaal uitgewerkt door A. Klein