

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

Het Lichaam des Heren onderscheiden



Wat is “HET Lichaam”?

De uitdrukking waar wij het vandaag over willen hebben, komen wij op slechts één plaats in de Bijbel tegen. Desondanks gaat het om een zaak die van zeer veel belang is, zowel voor het persoonlijk als het gemeentelijk leven. Wij vinden deze uitdrukking in 1 Korinthe 11 vers 29:

2

- *“Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een **oordeel**, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt.”*

1

Vergelijking met 1 Korinthe 11 vers 27 – *“Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het Lichaam en Bloed van de Heere”* – doet ons verstaan dat het “niet onderscheiden van HET Lichaam des Heren” praktisch neerkomt op “schuldig zijn aan HET Lichaam (en het Bloed) van de Heere”. Voorwaar, een ernstig vergrijp! Wat wij zonder aarzelen verbinden met het onwaardig gebruiken van het Heilig Avondmaal. Want het staat er duidelijk. Toch heeft het onderscheiden van HET Lichaam des Heren een nog bredere betekenis. In 1 Korinthe 10 vers 17 staat dat, door het gezamenlijk eten van het brood van het Heilig Avondmaal, wij **één Lichaam** vormen, **HET Lichaam van Christus**:

¹ De Bijbelteksten zijn – door mij – vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)

- *“Omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam, want wij allen hebben deel aan het ene brood.”*

3

Het Avondmaal verwijst niet alleen naar HET Lichaam des Heren dat verbroken werd op Golgotha, het volbrachte werk waarop wij mogen staan in het geloof, maar **het wijst ook op HET Lichaam dat wij samen vormen, waarvan Christus het Hoofd is**. Tussen deze twee “openbaringsvormen” van HET Lichaam van Christus bestaat een wonderlijke, geestelijke samenhang. Dit te “zien”, dit te “onderscheiden” is noodzakelijk om ten volle te begrijpen wat de Schrift bedoelt met “HET Lichaam onderscheiden”.

De wegname ² van de Bruidsgemeente

Het zal blijken dat het voor de tijd waarin wij leven bovendien zeer urgent is om ernst te maken met deze zaak! In Lukas 17 spreekt de Here Jezus over **Zijn komst als Bruidegom**. Die komst die de wereld alleen maar zal waarnemen als een flits, de (zo genoemde) “bliksemkomst”:

- *“Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel licht (sv: schijnt), zo zal ook de **Zoon des mensen zijn op Zijn dag**.” (Lukas 17:24)*

² Zie eventueel ons GRATIS artikel [“De wegname en opname van de Gemeente”](#) van H. Siliakus en/of [“Een ANDER geluid – Is visie ‘OPNAME Gemeente’ wel juist ?”](#) van A. Klein. (noot AK)

Alleen de Zijnen, de Bruiloftskinderen, zullen dan de Zoon des mensen zien. “Zoon des mensen” noemt Jezus hier Zichzelf en zo spreekt met name het Lukasevangelie ³ over Hem. Hij is **mens** geworden. Hij is de Zoon Die aan ons, mensen, gegeven werd tot een Verzoening en als de Verlosser. Maar men verwerpt Hem, de Zoon des mensen, in steeds grotere getale en steeds openlijker en brutaler, en onder degenen die dit doen, zijn vele Christenen... Straks, bij Zijn komst als een bliksem, zal Hij daarom alleen voor die kleine groep mensenkinderen – die met Hem door het kruis wilden gaan (vergelijk Lukas 17:25 ⁴) – nog in die lieflijke openbaring van “Zoon des mensen” verschijnen. Aan deze “Bruid” van mensenkinderen zal de Mensenzoon gegeven worden om haar **Bruidegom** te zijn. Zij zal tot de meest innige en volkomen gemeenschap met Hem, de Zoon des mensen, opgeheven worden. Deze in alles aan Christus gelijk geworden, maar ook in alles aan Christus onderworpen gelovigen zullen geen moeite hebben om op “de dag van de Zoon des mensen” alle aards bezit en dierbaars te verlaten.

³ Zie eventueel onze GRATIS studie, met ‘vers voor vers’ UITLEG: “[LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus \(over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen\)](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

⁴ Lukas 17:25, “Eerst moet Hij echter veel **lijden en verworpen worden** door dit mensengeslacht.” (noot AK)

Zij zullen zich – door de kracht van Gods Geest – spoeden naar de Bruiloft ⁵:

- *“Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet.”* (Lukas 17:30-31)

5 Dit alles zal zich in het verborgen voltrekken, de wereld zal er geen weet van hebben en voor de overige christenen, die niet gereed zijn, zal het zijn als de komst van een dief in de nacht. Onvoorbereid worden ze er door overvallen! Inderdaad daalt dan de nacht definitief over de wereld, **het einde van de genadetijd is dan nabij**, en wat dan wel zichtbaar zal worden: de haat van satan keert zich helemaal tegen de Bruidsgemeente des Heren (zie [Openbaring 12](#) ⁶). De dreiging wordt dan zo groot en het wordt dan zo onveilig in de wereld voor de Bruid (= Bruidsgemeente), dat de Heer haar (hen) zal wegnemen ⁷. **De Bruidegom waakt over Zijn Bruid!** En “op arendsvleugels” draagt Hij

⁵ Zie eventueel onze GRATIS studie “[Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

⁶ Voor meer uitleg over dit hoofdstuk, zie onze GRATIS studies, met ‘vers voor vers’ UITLEG, “[Openbaring, hoofdstuk 12](#)” van CJH Theys en/of “[Openbaring, hoofdstuk 12](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

⁷ Zie noot 2.

haar naar een plaats “buiten het gezicht van de slang” (zie [Openbaring 12:14](#)). Dit wordt ook beschreven in Lukas 17 vers 34-36:

- “Ik zeg u: In die nacht zullen er twee op één bed zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen malen. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen er op de akker zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.”

6

Een deel van de Gemeente wordt weggenomen (“genomen” staat er in de grondtekst), het andere deel blijft achter. En nu komt het. De discipelen vragen dan waarheen de “aangenomenen”, de Bruidsgemeente, gebracht wordt. Daarop antwoordt de Heer, dat **de “arendheiligen” verzameld worden “waar HET Lichaam is”**:

- “En zij antwoordden en zeiden tegen Hem: Waar, Heere? En Hij zei tegen hen: Waar het lichaam is, daar zullen de gieren (SV: **arenden**) zich verzamelen.” (Lukas 17:37)

Waar HET Lichaam is

“Waar het dode lichaam is”, zegt de paralleltekst in Mattheüs 24:28. ⁸ Deze uitspraak van onze Heer wordt veelal verkeerd uitgelegd. Sommigen zeggen dat het dode lichaam al die mensen zijn die onder het oordeel komen. Anderen verklaren

⁸ Mattheüs 24:28 (SV), “Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren (SV: **arenden**) zich verzamelen.”

dat het afvallige en onwaarachtige christenen zijn (de “dode kerk”), die achterblijven als de rest van de Gemeente is weggenomen. De arenden noemen ze dan gemakshalve “gieren” (aasgieren, oordeelsmachten), hoewel het Griekse woordenboek voor het Nieuwe Testament het hier gebruikte woord alleen maar vertaalt met “adelaar” of “arend”. Ook zijn er, die het dode lichaam meer letterlijk opvatten als de dode lichamen die op de aarde liggen na de Slag van Armageddon en waar dan letterlijk de gieren op af zullen komen. Maar dit zijn stuk voor stuk uitleggingen die geen recht doen aan het tekstverband en die blijk geven, dat men niet goed gevolgd heeft wat Jezus leerde. Jezus vertelt hier (in Lukas 17) “waar” de weggenomen naar toegaan en wat er gebeurt bij Zijn verborgen wederkomst (in Mattheüs 24). De “arenden” corresponderen met de “adelaarsvleugels”, die volgens Openbaring 12:14, aan de Bruid gegeven worden (duidend op de kracht van de Heilige Geest):

- *“En aan de vrouw werden twee **vleugels van een grote arend** gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd (= 1 jaar) en tijden (= 2 jaar) en een halve tijd (= ½ jaar), buiten het gezicht van de slang (= de antichrist tijdens zijn 3½ jarige wereldheerschappij).”*

Het “dode lichaam” is (in eerste instantie) het “ge-

broken Lichaam des Heren” dat de heiligen tot heilige voeding is, waarvan ook sprake is in Openbaring 12 vers 6 (“**zij**” in deze tekst verwijst naar engelen die hen dienen zullen, zoals zij eens Jezus dienden in de woestijn):

- *“En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar **zij** een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen.”*

8

De heiligen van de Bruidsgemeente zullen waarachtig leven uit het volbrachte werk van de Here Jezus Christus en deelhebben aan **Zijn overwinning**⁹. In geestelijke zin zullen zij voortdurend het Heilig Avondmaal gebruiken, eten van Christus' Lichaam en drinken van Zijn Bloed, en daarom zullen zij het leven hebben in zichzelf (overeenkomstig Johannes 6:53-56):

- *“Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. **Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft EEUWIG LEVEN**, en Ik zal hem doen opstaan (sv: opwekken) op de laatste dag. Want Mijn vlees is het ware voedsel (sv: waarlijk Spijs) en Mijn bloed is de ware drank (sv: waarlijk Drank). Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.”*

⁹ Zie eventueel onze GRATIS studie “[De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zondemacht](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

En dit zullen zij al doen nog voordat zij weggevoerd zullen worden naar “de woestijn” (zie [Openbaring 12:6 + 14](#)). **Christus zal zijn IN hen en zij IN Christus.** Zij zullen dan ook niet meer leven “naar het vlees”; zij vormen een ander “gebroken lichaam”!

9 Toen dan de discipelen vroegen waar de “aangenomenen” (zie [Lukas 17:34-36](#)) wel naartoe genomen zullen worden, zei Jezus in antwoord hierop: dat zij allen als één Lichaam op één plaats samengebracht zullen worden en aldaar zullen vertoeven in de kracht van Jezus Zelf. Die “arenden” vormen samen HET Lichaam van Jezus en dan is het ogenblik daar, dat zij niet meer verspreid over de wereld wonen, maar “vergaderd worden”. Halleluja!

Minachting van de Gemeente des Heren

Zij gaan “waar HET Lichaam is” (zie [Lukas 17:37](#)). Dat wil zeggen dat zij “HET Lichaam onderscheiden”. Wat wordt toch met dit laatste bedoeld? Klaarblijkelijk is het van doorslaggevend belang om te kunnen behoren tot de Bruidsgemeente.

Wij slaan opnieuw 1 Korinthe 11 op en lezen dan samen het gedeelte van de verzen 17 t/m 32:

- “Maar in wat ik nu beveel (sv: u aanzeg), prijs ik u niet, omdat u, wanneer u samenkomt, er niet beter, maar slechter van wordt (sv: u niet tot beter, maar tot erger samenkomt). 18 Want ten eerste hoor ik dat er als u samenkomt in de Gemeente verdeeldheid onder u is (sv: scheuringen zijn), en ten dele

geloof ik dat. **19** Want er moeten ook afwijkingen in de leer (sv: [ketterijen](#)) onder u zijn, opdat wie beproefd (sv: [oprecht](#)) blijken te zijn, in uw midden openbaar komen. **20** Zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van **het Avondmaal** van de Heere. **21** Want bij het eten gebruikt iedereen van tevoren al zijn eigen avondmaal en dan heeft de één honger, terwijl de ander dronken is. **22** Hebt u dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of minacht u de Gemeente van God en beschaamt u hen die niets hebben? Wat moet ik nu tegen u zeggen? Zal ik u hierin prijzen? Ik prijs u niet. **23** Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam, **24** en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: **Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.** **25** Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd (sv: [na het eten van het avondmaal](#) ¹⁰), en zei: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. **26** Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, **verkondig de dood van de Heere, totdat Hij (weder) komt.** **27** Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood

¹⁰ Zie eventueel onze GRATIS studie "[Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam](#)" van E. van den Worm. (noot AK)

eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. **28** Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. **29** Want **wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt.** **30** Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen (sv: velen slapen, in geestelijke zin). **31** Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. **32** Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heere bestraft (sv: getuchtigd), opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden.”

Wij noteren, dat de passage over het Heilig Avondmaal niet op zichzelf staat. Aanleiding voor de lering over het Heilig Avondmaal vond Paulus in de berichten die hem bereikten over scheuringen en over liefdemaalpraktijken (zie de verzen 17-22). Hun samenkomsten waren “tot erger” (zie vers 17), zoals dat ook vandaag de dag voor vele zogenaamde christelijke samenkomsten geldt. **Zo weinig eerbied had men voor de Gemeente, HET Lichaam des Heren, dat men zich om het minste of geringste afscheidde en een eigen “gemeente” stichtte.** Dezelfde dingen gebeuren vandaag de dag. Doch, zo worden ook de [ketterse gelovigen](#) openbaar (zie vers 19)! Ook tijdens liefde-

maaltijden bleek hoe velen HET Lichaam des Heren feitelijk verachtten (zie vers 22). Degenen die veel konden inbrengen, zorgden ervoor dat ze er zelf het meest van aten en dronken, zodat de armen hongerig en de rijken meer dan verzadigd waren, alsof een ieder gewoon thuis gegeten had (zie vers 21). Dergelijke onwaardige gedragingen, die blijk geven van verachting voor HET Lichaam (= de Gemeente) des Heren, nemen wij ook in onze tijd waar onder gelovigen, in allerlei vorm. Tegenover deze beschamende praktijken stelt Paulus het voorbeeld van onze Here Jezus (zie de verzen 23-26): de Avondmaalspassage. **Voor de Gemeente die Jezus zou stichten, gaf Hij Zichzelf geheel en al en was Hij bereid zelfs Zijn leven te verliezen en Zijn Bloed te geven!**

Onwaardig gedrag

En daarom volgt daarop de ernstige waarschuwing van vers 27a+29b:

- “Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, ... die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het Lichaam van de Heere niet onderscheidt.”

Wij mogen leven uit het volbrachte werk van de Here Jezus Christus aan het kruis te Golgotha. Wij mogen deelhebben aan **Zijn overwinning**, ja zelfs aan Hem Zelf – de Bron van kracht en leven. Zijn vlees is waarlijk spijs en Zijn Bloed is waarlijk drank. Dit is de dieprijke inhoud van dat allerheiligst sacrament. Maar deze zegen wordt ons een

vloek en een oordeel, als wij ons onwaardig gedragen! Niet voor niets worden wij in het Nieuwe Testament herhaaldelijk opgeroepen:

- “...wandelt op een wijze de Heere waardig...” (Kolossenzen 1:10a)

Ergens anders:

- “...een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is.” (Efeze 4:1b)

13 En ook:

- “...wandel het Evangelie van Christus waardig”...! (Filippenzen 1:27a)

Wie zich onwaardig gedraagt en niet heilig en oprecht is in zijn handel en wandel en toch het Heilig Avondmaal tot zich neemt, onderscheidt niet HET Lichaam des Heren, maakt zich schuldig daaraan en eet en drinkt zich een oordeel. Doch houden wij nu het tekstverband in het oog, dan gaan wij nog meer verstaan. Dan ontdekken wij dat hier in [1 Korinthe 11](#) getoond wordt wat onwaardig gedrag in wezen is. Het komt in wezen hierop neer, dat men zichzelf niet wil verliezen, dat men zichzelf niet geheel op het altaar wil leggen ¹¹, zoals Jezus heeft gedaan. Daar spruit alle onheiligheid en geveinsdheid uit voort. Dit leidt ook onherroe-

¹¹ “Het eigen-ik op het altaar leggen” = Dat betekent dat wij ons oude (en dus zondige) leven op het brandofferaltair leggen, zodat het – door Zijn Geest – “verbrand” kan worden tot as; wat betekend dat er – als het goed is – niets meer van dat oude, zondige leven zal overblijven! (noot AK)

pelijk tot de zonde van het verachten van de Gemeente des Heren, waarvan eerder sprake is. Het niet onderscheiden van HET Lichaam – noch van het Lichaam dat verbroken werd voor en door onze zonden, noch van het Lichaam dat de Here Zich door Zijn Bloedstorting verkregen heeft: dat “verkregen en heilige volk”, Zijn Gemeente. **En zij, die HET Lichaam des Heren niet onderscheiden, zullen niet gaan “waar HET Lichaam is”, nu niet, in deze tijd, maar ook straks niet, wanneer de GROTE verdrukking aanbreekt.** Zij zullen er niet bij zijn, wanneer de Bruidsgemeente weggenomen ¹² wordt. Zij zullen niet behoren tot de Bruid!! Het onderscheiden van HET Lichaam des Heren is een zaak van groot belang.

Vijanden van HET Lichaam

Nu, in onze dagen, komt aan het licht hoe velen HET Lichaam niet (willen) onderscheiden. **Wij leven in de laatste dagen!** Daar zijn de scheurmakers, voor wie de Gemeente des Heren er alleen maar is voor hun gerief en die de macht willen hebben (eventueel samen met hun familie) in de Gemeente. Daar zijn de vleselijke christenen, voor wie de Gemeente een gezelligheidsvereniging is, met dameskransjes en dergelijke. Daar zijn de “werkers van de nieuwe tijd”, die de Gemeente als een actiegroep beschouwen. Doch let ook op de

¹² Zie noot 2.

“bedervers van de gemeenschap” en van de fellowship (= broederschap), die het zuurdesem van de zonde binnensmokkelen (zoals wereldgelijkvormigheid en vreemde elementen in de eredienst) en zovele anderen die door hun gedrag en handelwijze tonen de Gemeente, het erfdeel des Heren, te minachten. De “broedermoordenaars”, de “tegenwerkers achter de schermen”, de “verwarringveroorzakers”, de “terzijdeschuivers van de Goddelijke ordeningen” en ook de “openbrekers” die vinden dat **zij** de eenheid in HET Lichaam van Christus tot stand moeten brengen en die meer vernielen dan tot stand brengen. In Efeze 4:11-13 lezen wij hoe **de Heer** de eenheid in Zijn Gemeente tot stand brengt:

- “*En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen (SV: sommigen) als profeten, weer anderen (SV: sommigen) als evangelisten en nog weer anderen (SV: sommigen) als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten (SV: tot de volmaking der heiligen) tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, **totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen (SV: volkomen, in geestelijke zin) man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus.***”

De getrouwe bediening van door Hem aangestelde arbeiders op de hun toegewezen plaatsen

zal er op Gods tijd (in de volheid des tijds) toe leiden dat het ene Lichaam des Heren manifest wordt. En dat ene Lichaam wordt straks op één plaats vergaderd. IJver om tot dat Lichaam te behoren dat naar wereldse maatstaven een “dóód” lichaam zal zijn, bestaande alleen uit kinderen Gods die het vlees gekruisigd hebben en die aan de wereld (= de vleselijke en wereldse begeerten) (af)gestorven zijn:

- ***“Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.”*** (Galaten 5:24)
- ***“Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus, door Wie de wereld voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld.”*** (Galaten 6:14)

Onderscheidt u dit Lichaam??? Of bent u een vijand van dit Lichaam?

Het Lichaam is van de man

Wij werpen nog eenmaal een blik op 1 Korinthe 11 en wel op het eerste deel van dit hoofdstuk, de verzen 1-16:

- ***“Wees navolgers van mij (= Paulus), zoals ik **navolger van Christus** ben. En ik prijs u, broeders, omdat u in alles aan mij denkt en aan de overleveringen vasthoudt (sv: de inzetten behoudt), zoals ik die aan u heb overgeleverd. Maar ik wil dat u weet dat Christus het Hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw en God het***

Hoofd van Christus. Iedere man die bidt of profeteert en iets op zijn hoofd heeft, onteert zijn hoofd. Iedere vrouw echter die bidt of profeteert met onbedekt hoofd, onteert haar eigen hoofd, want het is precies hetzelfde alsof zij kaalgeschoren is. Want als een vrouw het hoofd niet bedekt heeft, laat zij zich dan ook maar kaalknippen. Als het echter voor een vrouw schandelijk (sv: lelijk) is kaalgeknipt of kaalgeschoren te zijn, laat zij dan het hoofd bedekken. Een man moet het hoofd namelijk niet bedekken, omdat hij het beeld en de heerlijkheid van God is. De vrouw is echter de heerlijkheid van de man. De man immers is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. Want ook is een man niet geschapen omwille van de vrouw, maar een vrouw omwille van de man. Daarom moet de vrouw een teken van gezag op het hoofd hebben, omwille van de engelen. Evenwel is de man niet zonder de vrouw, en de vrouw niet zonder de man, in de Heere. Want zoals de vrouw uit de man voortkomt, zo is ook de man er door de vrouw, maar alle dingen zijn uit God. Oordeel bij uzelf: is het gepast dat een vrouw met onbedekt hoofd tot God bidt? Of leert ook de natuur zelf u niet dat als een man lang haar draagt, het een oneer voor hem is? Maar als een vrouw lang haar draagt, is het voor haar een eer, omdat het lange haar als een bedekking aan haar gegeven is. Maar als iemand op twist uit lijkt te zijn, wij hebben een dergelijke

gewoonte niet, en de Gemeenten van God evenmin.”

18 In het licht van het voorgaande gaan wij nu hopen-lijk ook dit – voor sommigen – “lastige” Bijbelge-
deelte verstaan, dat handelt over de hoofdbede-
kking en de haardracht van de vrouwen. Wanneer
wij dit gedeelte bestuderen in samenhang met de
passage over het onderscheiden van HET Li-
chaam – het 2^{de} deel van dit hoofdstuk – dan ont-
dekken wij een doorlopende lijn, die trouwens in
de gehele brief te vinden is. De geëigende plaat-
sen die de man en de vrouw hebben in het huwe-
lijk, is hier het uitgangspunt. Het ligt voor de hand,
en in deze richting worden wij hier ook gedreven,
een vergelijking te maken met **het huwelijk van
Christus en Zijn Bruidsgemeente** ¹³. Het past
de vrouw het haar te verzorgen en niet los of on-
verzorgd te dragen, ten teken dat zij haar man eert
en onderworpen is, zo lezen wij in bovenstaande
verzen van 1 Korinthe 11. In overdrachtelijke zin
doet de Bruid van Christus dit eveneens. **Het haar,
dat een bedekking vormt, spreekt van HEILIG-
HEID en waardig gedrag.** Het “geitenharenkleed”
¹⁴, het 2^{de} dekkleed van de Israëlitische tabernakel

¹³ Zie noot 5.

¹⁴ Voor meer uitleg over de geestelijke betekenis van dit “gei-
tenharenkleed”, zie onze GRATIS studie “**Christus in de ta-
bernakel**”, van CJH Theys, **vanaf blz. 33.** (noot AK)

¹⁵ (zie [Exodus 26](#)) symboliseert het kleet van **heiligheid**, dat de Bruidsgemeente van Christus draagt. De Bruid van Christus heiligt zich en daarmee toont zij tegelijkertijd, dat zij HET Lichaam onderscheidt, namelijk dat het van haar Man is! Wij zijn niet van onszelf, wij zijn het eigendom van en onderworpen aan Jezus. Daarom kan en zal de Bruidsgemeente ten volle deelhebben aan Christus. Daarom zal zij ook het volk van de ware en waardige aanbidders zijn, zoals zij elders in de Schrift wordt genoemd en voorgesteld:

- *“En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf (sv: roede) leek. En de engel was erbij komen staan en zei: Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin **aanbidden**.”* (Openbaring 11:1)

Het is het volk dat zich geheel aan Christus gegeven heeft. Het is opmerkelijk dat er een verband wordt gelegd tussen ware aanbidding en het verzorgen en beschaafd dragen van het haar door de vrouw (zie [1 Korinthe 11:5-6](#) + [13](#)). Dit hele 11^{de} hoofdstuk van de 1^{ste} Korintiërsbrief staat in tabernakel-

¹⁵ Zie eventueel onze GRATIS studie, vermeld in **noot 14** en/of [“De Tabernakel van Israël \(Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God tot in alle volmaaktheid toe\)”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

licht trouwens in het teken van het Gouden Reukofferaltaar ¹⁶. Ware zelfverloochening en achting voor HET Lichaam van Christus – dat wij vormen en dat dus van Christus is – werkt de **ware heiligmaking**. Dit maakt ons daarnaast tot oprechte aanbidders, die zich waarlijk geven aan Jezus, en zal ons uiteindelijk de zegen brengen van **volkomen eenheid met Jezus**.

20 Nogmaals, onderscheidt u HET Lichaam? Wilt u zijn waar HET Lichaam is, straks maar dan ook nù?!

Wij kunnen u niets anders voorhouden, dan wat Paulus eenmaal de ouderlingen van Efeze voorhield (zie Handelingen 20:28 ¹⁷): **Zo hebt dan acht op uzelf en op de gehele kudde** (= de Gemeente), **waarvoor Jezus stierf!**

H. Siliakus

Uit: Tempelbode, okt./dec. 1988

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

¹⁶ Zie eventueel onze GRATIS studie "[Tabernakel symbolieken \(12\): Het REUKALTAAR en het reukwerk](#)" van E. van den Worm. (noot AK)

¹⁷ Handelingen 20:28, "Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot **opzieners** aangesteld heeft **om de Gemeente van God te weiden** (met het WARE geestelijke voedsel), (de Gemeente) die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed."