

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

Podium en Gemeente (10)



Schriftuurlijke richtlijnen, praktische wenken en raadgevingen voor hen, die in een Gemeentelijke bediening staan.

Onder “podium”, in de ruime zin van het woord, wordt verstaan:

De plaats, de functie, in de Gemeente van de levende God, waartoe de Heilige Geest ons heeft geroepen en tot de bediening waarvan Hij ons bekleedt met macht en kracht om naar die roeping de Gemeente te dienen.

2

Hoofdstuk 10 ¹

De verborgenheid van de ongerechtigheid – de valse arbeiders

Valse christussen

De tijd is rijp om, ten aanzien van dit profetisch onderwerp uit de Bijbel, de sluier te lichten. Daar is ontzaglijk veel hierover te schrijven, maar toch zal ik mij bepalen tot de hoofdlijnen, terwijl ik het verdere BIDDENDE onderzoek gaarne aan u overlaat. Wij zullen het allen eens zijn, wanneer wij op de voorgrond stellen, dat wij in zeer gevaarvolle tijden leven, die een aanvang namen met de opmars van het communisme. Hoe godslasterlijk deze beweging ook is, ² zij is toch meer ingesteld op het maatschappelijke, politieke vlak. Aangezien dit NIET het terrein is van de Gemeente van onze Here Jezus

¹ Vermeld bij de 1^{ste} uitgave, onder redactie van E. van den Worm: Wij, als redactie hebben de vrijheid genomen om aan deze studie een al eerder uitgegeven werk van br. Theys, met de titel: “*De verborgenheid van de ongerechtigheid”*, als hoofdstuk 10 aan deze studie toe te voegen. (noot AK)

² De oorspronkelijke studie is geschreven rond 1965. (noot AK)

Christus, zullen wij ons ook niet wagen aan een dieper onderzoek van deze beweging. Wij willen onze blik liever richten op iets anders, iets dat in wezen nog veel gevaarlijker is dan bovengenoemde (communistiche) beweging. Als wij het duidelijk en eenvoudig mogen neerschrijven, komt één en ander op het volgende neer:

3 Daar is behalve een “politiek communisme” ook nog een soort “geestelijk communisme” – dat de Gemeente, als het Lichaam van Christus, als werkterrein heeft – met als beoogd doel: de Gemeente des Heren te beroven van de rijkdom van haar geestelijk bezit. O, **wij dienen in deze dagen VOORTDUREND voorzichtig te wandelen**, want de duivel, die weet dat hij nog maar een korte tijd heeft, heeft nagenoeg een einde gemaakt aan zijn openbaring “als een brullende leeuw” (zie 1 Petr. 5:8) en is allang begonnen met het zich manifesteren “als een engel van het licht” (zie 2 Kor. 11:14). Het is met het oog hierop, dat de waarschuwing van de apostel Paulus, gegeven aan de ouderlingen te Efeze, een grote, niet te onderschatten profetische waarde heeft VOOR ONS, “tot wie het einde van de (huidige) wereld gekomen is” (1 Kor. 10:11).

- “Wees dan op uw hoede wat uzelf betreft, en (op) heel de kudde, waarover de Heilige Geest u tot opziensers aangesteld heeft, om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.” (Hand. 20:28)

Valse Pinksterstromingen

4

De stromingen in ons hedendaagse Pinksteren,³ die ik in het afgelopen jaar (geschreven omstreeks 1965, maar m.i. ook nu nog zeer actueel – noot AK) van zeer nabij heb mogen gadeslaan en waaraan ik – voor een dieper onderzoek – aan de hand van Gods Woord bijzondere aandacht heb besteed, hebben mij in mijn overtuiging, die ik van de Heilige Geest ontvangen heb en niet van mensen, alleen maar gesterkt. Ja, meer nog! Deze hebben mij ervan overtuigd dat wij het tijdperk van de “valse christussen” reeds zijn binnengetreden...

Direct wil ik hierbij aantekenen dat het zeker niet mijn bedoeling is om in dit bestek uit te wijden over de door mij – hier in Amerika⁴, overal waar mij de gelegenheid geboden werd – meegemaakte grote

³ In Pinksteren = In die Gemeente(n) waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring – dus: de boodschap over en de ervaring van de uitstorting van en/of de vervulling met de Heilige Geest – gepredikt en ervaren wordt.

De schrijver spreekt in dit 10^{de} hoofdstuk van deze studie vooral (als waarschuwing) tot de “eigen parochie”. Maar de inhoud van deze studie zal ongetwijfeld ook voor andere Gemeenten en/of christelijke groeperingen (kunnen) gelden. (noot AK)

⁴ De schrijver, br. CJH Theys, heeft een aantal jaren les gegeven aan de Bethel Temple-Bijbelschool in Seattle te Amerika, waartoe hij was gevraagd, om daar met name het vak “Tabernacles” te gaan doceren (vanwege **zijn diepe inzicht in de symboliek van de Tabernakel**).

• Zie zijn uitgebreide en GRATIS studie “[Christus in de Tabernakel](#)”. (noot AK)

“opwekkings-bijeenkomsten” (?), noch over de personen, die als leiders daarbij betrokken waren, en nog zijn. Ik vraag slechts uw aandacht voor wat zich nu, in onze tijd, afspeelt op het “Pinkster-toneel” (dat is: in die Gemeenten waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring – dus: de boodschap over en de ervaring van de uitstorting van en/of de vervulling met de Heilige Geest – gepredikt en ervaren wordt)... Dit is op zichzelf al meer dan genoeg en alle aandacht en onderzoek, met de Bijbel als richtsnoer, ten volle waard.

5

Als wij een open hart hebben, vrij van alle vooroordelen, sympathieën of antipathieën, dan zullen wij geestelijk bekwaam zijn om door de Heilige Geest geleid te worden in ALLE waarheid. Zo doende zullen wij in staat zijn om, kijkende door de brillenglazen van het profetisch Woord van God, gewaar te worden welke soort crises (meervoud!) zich vandaag de dag aan ons voordoen. U zult hoe langer hoe meer (leren) inzien, mijn broeder en mijn zuster, dat u – als u de waarheid (= Gods waarheid) wilt verstaan – uw eigen ogen niet meer kunt vertrouwen, maar dat **u moet “zien” met de ogen van Gods Geest, zeker wat het profetisch Woord van God aangaat!**

Elke crisis, zowel in uw eigen leven alsook in het gemeentelijk leven, moet u dringen tot een dieper onderzoek van Gods (profetisch) Woord. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar het Woord van God blijft tot in der eeuwigheid! Amen.

Op dit Woord kunt u bouwen, OVERAL en ALTIJD. Zij, die (volkomen) op het Woord van God bouwen en vertrouwen zullen niet overweldigd kunnen worden door satan en zijn machten. ⁵ Gelooft u dat? Zo ja, dan bent u gelukkig en dus (zeer) te prijzen! Want, (alles) wat “verborgen” is wordt geopenbaard! Elke “verborgenheid” komt tot openbaring langs de profetische lijnen van het Woord van God... **God Zelf is de Bron van ALLE openbaring**; Jezus als Gods Zoon is de Drager of Mededeler van die openbaring, terwijl de 3^{de} Persoon (beter gezegd: de 3^{de} Openbaringsvorm ⁶) van de Godheid, zijnde de Heilige Geest, het Einde of de Volmaking

⁵ Zie eventueel onze GRATIS studie “[De overwinnaars – over \(de macht van\) zonde en satan in de eindtijd](#)”. (noot AK)

⁶ In Deuteronomium 6:4 staat: “**Luister, Israë! De HEERE, onze God; de HEERE is één (dus één Persoon)!**”

Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (= geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. **Gods wezen is een éénheid. Hij is één Wezen, één Persoon.** De leer, dat God uit drie personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:

de 1^{ste} Openbaringsvorm van **God: de Vader**

de 2^{de} Openbaringsvorm van **God: de Zoon, Jezus**

de 3^{de} Openbaringsvorm van **God: de Heilige Geest.**

Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest.

- Zie onze GRATIS studie “[De natuurlijke mens en de Heilige Geest](#)”. (noot AK)

is van alle openbaring. Dit zal u overtuigen van het feit dat wij ALTIJD afhankelijk zijn van de 3-Enige God (beter gezegd: van de 3 Openbaringsvormen van God), in het bijzonder als het aankomt op de ontsluiting van enige “verborgenheid”.

7 Naast “de grote verborgenheid” in Efeze 5 vers 32a, het “*geheimenis*” of “*de verborgenheid*” van het huwelijksleven, “*met het oog op Christus en de Gemeente*” (zie Ef. 5:32b), lezen wij in de Bijbel ook nog van “*de verborgenheid van de ongerechtigheid*” (zie 2 Thess. 2:7) en/tegenover “*de verborgenheid van de gerechtigheid*”. Deze beide “verborgenheden” beginnen tegelijk in het boek Genesis en lopen, als twee profetische lijnen, parallel door de gehele Bijbel heen tot in het boek Openbaring. De laatste (namelijk: “*de verborgenheid van de gerechtigheid*”) vindt haar climax in Openbaring 12⁷ en de eerste (namelijk: “*de verborgenheid van de ongerechtigheid*”) in Openbaring 17.⁸

Gods voornemen en plan is:

- “*om de Gemeente in al haar heerlijkheid voor Zich te plaatsen, zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar heilig en smetteloos.*” (Ef. 5:27)

Het is deze Bruidsgemeente, die door de apostel

⁷ Zie onze GRATIS studie met ‘vers voor vers’ UITLEG van “[Openbaring 12](#)”. (noot AK)

⁸ Zie onze GRATIS studie met ‘vers voor vers’ UITLEG van “[Openbaring 17](#)” en/of onze GRATIS studie “[De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17](#)”. (noot AK)

Johannes op Patmos gezien werd als “een groot teken in de hemel: **een vrouw**⁹, bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren”¹⁰ (Openb. 12:1). De duivel werkt als een imitator, als de “grote na-aper” in Gods Plan der Eeuwen, en zijn duivels werk werd door Johannes als volgt gezien:

- “En ik zag een vrouw zitten op een scharlaken-rood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, ... En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en **versierd met goud en**

⁹ Zie ons GRATIS artikel [“Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?”](#). (noot AK)

¹⁰ Wij willen hier ook de zon, maan en sterren nader beschouwen. In het licht van Bijbelse profetie kunnen wij alsdan het volgende vaststellen:

- De “zon” is nog altijd het symbool van de Heerlijkheid Gods, van **de Vader, als de 1^{ste} “Persoon”** (beter gezegd: **de 1^{ste} Openbaringsvorm – zie noot 6**) van de Godheid.
- De “maan” is nog altijd het symbool van het gebroken Lichaam en uitgestorte Bloed van de Here Jezus, **de Zoon van de levende God en de 2^{de} “Persoon”** (beter gezegd: **de 2^{de} Openbaringsvorm**) van de Godheid – de Centrale Figuur.
- De “sterren” in hun menigvuldigheid zijn het symbool van (de veelvuldige gaven van) **de Heilige Geest, de 3^{de} “Persoon”** (beter gezegd: **de 3^{de} Openbaringsvorm**) van de Godheid. De 12 sterren wijzen hier ook op 12 met Gods Geest vervulde personen – kinderen Gods – die hier dienen te worden onderscheiden als degenen, aan wie het “leiderschap” in de tijd van het einde gegeven is. Openbaring 1:20b schenkt ons in deze het nodige licht. (noot AK)

edelgesteente en parels, en ze had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven, een geheimenis (sv: verborgenheid): het grote Babylon, de moeder van de hoeren (sv: van de hoerereien; namelijk GEESTELIJKE hoererij = afgoderij) en van de gruwelen van de aarde.” (Openb. 17:3b-5)

9 Waar de apostel des Heren “ijverig was met een ijver Gods, om de Gemeente toe te bereiden, om haar ALS EEN REINE MAAGD voor te stellen aan een Man, namelijk aan Christus” (zie 2 Kor. 11:2), daar is de duivel bezig om door “oogverblindende versieringen” zijn vrouw (door God “de grote hoer”¹¹ genoemd! – zie Openb. 17:1) aan de mensheid voor te stellen als “de ware kerk”. En zo betoverend was inderdaad haar satanische schoonheid dat Johannes “zich bovenmate verbaasde toen hij haar zag!” (zie Openb. 17:6b). De engelachtige boodschapper bracht Johannes tot bezinning met deze woorden: “Waarom verwondert u zich?” (Openb. 17:7a).

Vandaag de dag zien wij (vele) vertoningen, betogingen en massabijeenkomsten, die ons allemaal brengen tot grote verwondering. Laat niemand zeggen er ongevoelig voor te zijn! Wij moeten allereerst beginnen om eerlijk te zijn tegenover onszelf! Als wij op de massa blijven zien dan zullen wij op een gegeven ogenblik “overweldigd” worden, wij zullen er door geïmponeerd worden. Maar “Bijbels

¹¹ Zie noot 8.

geloof” is nooit gericht op de massa; Bijbels geloof houdt zich niet bezig met wat het oog ziet.

Integendeel, wij lezen:

- **“Door het geloof heeft Noach, toen hij een Goddelijke openbaring ontvangen had van DE DINGEN DIE NOG NIET TE ZIEN WAREN, uit ontzag voor God de ark gebouwd...”** (Hebr. 11:7a)
- **“Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan ZONDER TE WETEN WAAR HIJ KOMEN ZOU.”** (Hebr. 11:8)
- **“Door het geloof heeft Izak zijn zonen Jakob en Ezau gezegend, MET BETREKKING TOT TOEKOMSTIGE DINGEN.”** (Hebr. 11:20)
- *De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en ging naar buiten, en zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem: “Ach, mijn heer! Wat moeten wij doen? Hij zei: Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei: Here, OPEN TOCH ZIJN OGEN, ZODAT HIJ ZIET. En de Here opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa.”* (2 Kon. 6:15-17)

Bijbels geloof komt tot actie door de werking van Gods Geest in het menselijk hart. Echt Bijbels geloof wordt nooit bewogen door luid geroep,

door grote mensenmassa's en wat dies meer zij. ¹²
O, dat onze (geestelijke) ogen geopend mogen worden om zó te (kunnen) onderscheiden:

- goed van kwaad,
- licht van duisternis,
- wit van zwart...

11 Dat de Heilige Geest onze ogen zal (mogen) openen om 'de werken van het licht' te onderscheiden van de subtiele 'werken van de duisternis'! Voor deze 'werken van de duisternis' zijn wij geneigd te kijken naar een wereld, die in het boze (= in de macht van satan) ligt, maar **de Bijbel leert ons, dat deze 'werken van de duisternis' zullen worden uitgevoerd IN het Lichaam van Christus Zelf!** Schrik niet, het is de waarheid!

- *"Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was?" ... "Want het geheimenis van de WETTELOOSHEID (sv: de VERBORGENHEID van de ONGERECHTIGHEID) is AL werkzaam."*
(2 Thess. 2:5 en 7a)

Hij (= de satan) was reeds werkende in het Lichaam van Christus, ten tijde dat de apostel Paulus deze brief schreef en wel onder de toelating van Gods Geest. Willen wij ons hiervan terdege rekenschap geven?

Deze verborgenheid is niet het tegenwoordig zo gevreesde communisme (nogmaals: geschreven omstreeks

¹² Wat dies meer zij = Wat van iets dergelijks nog meer te noemen zou zijn. (noot AK)

1965 – *noot AK*) met haar wereldwijde vertakkingen. O, neen! Het communisme is heus geen “verborgenheid”, verre daarvan! Deze “*verborgenheid van de ongerechtigheid*” is in wezen die geestelijke “opwekking”, “opleving”, manifestatie of openbaring, die zo sprekend LIJKT op de echte, ware geestelijke opwekking, opleving, enzovoorts. Maar, alles wat LIJKT is nog niet ECHT! Iets wat verguld is LIJKT op goud, maar is het toch werkelijk niet. Het onkruid lijkt op de tarwe, maar is het niet (zie Matth. 13:29). De gemeente van Laodicéa LEEK (geestelijk) rijk te zijn en verrijkt, en (geestelijk gezien) aan geen ding gebrek te hebben, maar dit was in wezen toch niet zo (zie Openb. 3:17). Er zijn voorbeelden te over in het Woord van God.

Gezien vanuit de menselijke kijk op de zaken, zullen wij telkens weer moeten toegeven dat “*de verborgenheid van de ongerechtigheid*” in haar manifestatie (vaak) veel mooier / beter LIJKT dan die van de gerechtigheid.

Wij slaan hiervoor nu even het boek Genesis op, het “zaadbed” van geheel de Bijbel, waarin wij het begin vinden van respectievelijk “*de verborgenheid van de ongerechtigheid*” en “*de verborgenheid van de gerechtigheid*”. In het vierde hoofdstuk van dit Bijbelboek vinden wij dan het verslag aangaande de twee broers, Kaïn en Abel, zonen die Eva had gebaard, nadat Adam haar buiten de hof van Eden had bekend. Zij zijn de eerste twee kinderen, die op deze aarde geboren werden.

- “En het gebeurde na verloop van enige dagen dat Kain van de opbrengst van het land aan de Here een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet.” (Gen. 4:3-4a)

13

Beiden vonden dus alle gelegenheid om aan DE-ZELFDE Here hun offers te brengen. Letten wij op Kains offer, dan zal die er zo veel mooier hebben uitgezien dan Abels offer. In het eerste geval ziet men vele en velerlei vruchten, waarvan de schoonheid vanwege de onderlinge rangschikking nog beter zal zijn uitgekomen; in het tweede geval een bloedig offer, niet om aan te zien, noch minder om zich er in te verlustigen... **Nochtans nam de Here het offer van Abel aan**, want wij lezen in Genesis 4 vers 4b-5a:

- “De Here nu sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kain en zijn offer sloeg Hij geen acht.”

In dit Bijbels beeld vinden wij een illustratie van datgene wat plaats vindt in onze dagen. Als wij “met vleselijke ogen” kijken, dan lijken alle Kaïnistische offers mooi, aantrekkelijk, overweldigend. En zó is het ook! Daar is een zekere en onloochenbare be-koring in het aanschouwen van groots opgezette samenkomsten, die dan ook zeer druk bezocht worden, zodat alle verwachtingen worden overtroffen! Maar... **wordt daardoor het hart van de deelnemer aan zulke samenkomsten wel BLIJVEND verzadigd?** Of dit zo is, blijft een open vraag, gezwegen nog van het feit van de aanwezigheid van

een (lang niet denkbeeldig) gevaar: de geopende weg van hoogmoed, die geschapen wordt door de subtiele werking(en) van “*de verborgenheid van de ongerechtigheid*”.

De volle ontplooiing, de openbaring ervan, kan – Gode zij dank – nog niet plaats vinden. De Bijbel spreekt van “Iemand Die weerhoudt”.

- “Alleen is er Iemand (nl. **de Heilige Geest**, werkzaam in de zgn. wijze maagden ¹³ van de Gemeente) Die hem (= de satan) nu (nog) weerhoudt, TOTDAT Hij uit het midden (van de Gemeente) verdwenen is (door de wegname ¹⁴ van de wijze maagden, zijnde de Bruid van Christus).” (2 Thess. 2:7b)

Halleluja! **Het is niemand anders dan de Heilige Geest Zelf, Die deze Weerhouder is.** En zo is Hij (= Gods Geest, de Heilige Geest) ook werkzaam in het Lichaam van onze Here Jezus Christus, de Gemeente... Het laatste gedeelte van eerdergenoemde Bijbeltekst, en in het bijzonder het woordje “TOTDAT”, doet ons verstaan dat er straks een tijd aanbreekt waarop de openbaring – dit is dus die volle ontplooiing – van “*de verborgenheid van de ongerechtigheid*” plaats vindt. Wat dan geschieden zal, wordt ons bekend door vers 8 van eerdergenoemd Bijbelgedeelte:

¹³ Zie onze GRATIS studie “[De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd](#)”. (noot AK)

¹⁴ Zie eventueel ons GRATIS artikel “[Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?](#)” (in smart-phone-formaat). (noot AK)

- “En dan zal de wetteloze (sv: de ongerechtige) geopenbaard worden. De Here zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst.” (2 Thess. 2:8)

Maar eerst zal die wetteloze/ongerechte, ofwel die ongerechtigheid, zich hebben laten gelden “met **ALLERLEI KRACHT, TEKENEN en WONDEREN van de LEUGEN (door macht van DE leugenaar = satan)**”

15 (2 Thess. 2:9b).

Het einde van deze tijdsbedeling ¹⁵ – het tijdperk van de Gemeente en van de Heilige Geest (van in totaal 2000 jaar) – het laatste tijdperk (in deze huidige, aardse vorm) in Gods Plan der Eeuwen, wordt uitermate gekenmerkt door deze drie dingen: **KRACHT, TEKENEN en WONDEREN... DER LEUGEN** (dus: uit **satán, de leugenaar vanaf het begin**)!

In het bijzonder zien wij deze werken in het grote land Amerika, met haar grote en grootste massa-evangelisatie-bijeenkomsten, die door het gehele land gehouden worden met uitzondering van het winterseizoen. Dan staan deze alle-verwachtingen-overtreffende tentcampagnes stop vanwege de kou; maar in de grote hallen, zalen en aula's vindt alles voortgang. De hieraan voorafgaande propaganda, dikwijls ook (nog) op het moment zelf gevoerd, is sterk gericht op, wat men hier noemt: “eye-catching”! Namen hoeven niet te worden

¹⁵ Deze (tijds)bedeling = De periode die de verhouding tussen God en mens **NA** Christus' (1^{ste}) komst aangeeft. (noot AK)

genoemd, betrokkenen doen in dit opzicht niet voor elkaar onder. Hun conclusie is dan ook deze: Reclame is de kracht van de Amerikaanse zakenwereld, maar óók voor de “massa-evangelisatie.” U deze “propaganda” of “reclame” te beschrijven, in al haar vormen en gedaanten, zou mij te ver voeren. U moet dit alles van nabij hebben gadeslagen om dit te (kunnen) geloven. Deze reclame is inderdaad buitengewoon en overweldigend.

Laten wij liever, met al deze propaganda/reclame voor ogen, in de Bijbel onderzoeken wat de Here Jezus aangaande deze dingen heeft geprofeteerd en alles met het Woord (van God) vergelijken.

- *“En als dan iemand tegen u zal zeggen: **zie, hier is de Christus: of zie, Hij is daar; geloof het niet.**” (Mark. 13:21)*

In de taal van de Bijbel staat dit (weliswaar) sober gesteld / vermeld, maar hiermee wordt “dezelfde reclame” bedoeld, die door belanghebbenden tot het uiterste wordt benut! Denk hierover diep na en overleg dit alles in een EERLIJK hart. Gods Geest zal u dan leiden in ALLE waarheid, en dit is precies wat wij allen nodig hebben in deze laatste dagen van de eindtijd! Deze profetische rede van onze Here Jezus Christus wordt in principe (nu) reeds vervuld; niemand zal dit kunnen loochenen. **Daarom is het NU de tijd om de waarschuwingsbazuin te blazen, krachtig en onophoudelijk. “GELOOF HET NIET!”** heeft de Here Jezus gezegd en de redenen worden onomwonden door Hem genoemd in

vers 22:

- “Want er zullen **valse christussen** en **valse profeten** opstaan en zij zullen **TEKENEN** en **WONDEREN DOEN OM** – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen **TE MISLEIDEN.**” (Mark. 13:22)

17 Wat te denken van deze “valse christussen”? Zullen de uitverkorenen, waartoe wij door genade mogen behoren, uit moeten kijken voor en moeten letten op “individuen met lange haren en/of lange baarden, met diepe rimpels en groeven in voorhoofd en gelaat, met ogen die diep in hun kassen zijn verborgen; individuen die groot zijn van gestalte en wandelen op de straten in saffraankleurige kleding (het gewaad van de nazireeër, de Godgewijde)? Zullen het dergelijke mensen zijn voor wie wij op moeten passen en die van zichzelf zullen zeggen: “Zie, ik ben de Christus”? Neen, duizendmaal neen! Met “valse christussen” bedoelde de Here Jezus géén individuen, géén rondwandelende persoonlijkheden, maar iets anders. **Het woord “christus” betekent “gezalfd”.** Jezus, sprekende over “valse christussen”, bedoelde daarom “valse zalvingen”! **Deze valse zalvingen ZULLEN komen, zullen zich manifesteren...**

Wáár en wanneer?

Imitatie heeft alléén zin als ook HET WARE aanwezig is. Juist in deze tijdsbedeling ¹⁶ van Genade, het

¹⁶ Zie noot 15.

tijdperk (van in totaal 2000 jaar) van de Gemeente als het mystieke Lichaam van de Here Jezus Christus, in deze profetische “laatste dagen”, wordt inderdaad WAARACHTIGE, **Goddelijke Zalving** gekend en ervaren door Gods toebedeling vanuit de hemelen. Het is daarom dat de imitatie, “het valse”, NU ook wordt gevonden en, net als “het ware”, tot haar top-openbaring zal komen.

Valse zalvingen

Voor een goed begrip van deze dingen is het nuttig om een gedeelte uit Petrus' rede op de Pinksterdag te bestuderen. In Handelingen 2 vers 36 lezen wij:

- *“Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Here en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus Die u gekruisigd hebt.”*

Jezus werd door God de Vader gemaakt tot Here en Christus... Wanneer had dit dan plaats? Zeer zeker pas NA de vleeswording van het (dan letterlijk: LEVENDE) Woord! In Mattheüs 3 vers 13-17 lezen wij van de doop van Jezus en in vers 16 staat geschreven:

- *“En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.”*

En in Johannes 3 vers 34b:

- *“...want God geeft Hem de Geest zonder maat.”*
- Het was dus op die gedenkwaardige dag, toen Jezus tot Johannes de Doper kwam om onderge-

dompeld te worden in de wateren van de Jordaan, dat Hij door God ook gedoopt werd met de Heilige Geest. Dit geschiedde toen Hij opstond uit dat watergraf. Hij, Jezus, werd door God “gezalfd” met ‘de Olie des Hemels’. Hij ontving de zalving met de Heilige Geest en werd dus **Gods Gezalfde, dat is: de (ware) Christus Gods**. Deze Schriftpassage gezien in samenhang met de eerder geciteerde tekst uit Handelingen 2 vers 36, zal ons het één en ander duidelijk doen worden, ook datgene wat de Here Jezus heeft gezegd in Markus 13 vers 22 en de overige passages aangaande “*valse christussen*.” In profetisch licht gaan dus meer-bedoelde verborgenheden niet alleen parallel, maar “*de verborgenheid van de ongerechtigheid*” lijkt ook sprekend op die van de gerechtigheid. De duivel werkt (lees: **imiteert**) zo, dat het element “misleiding / verleiding” niet uitblijft om, indien enigszins mogelijk, zelfs de uitverkorenen te misleiden / verleiden!

Dat is toch wat, geliefde lezer of lezeres! Valse christussen... valse zalvingen! Deze worden in deze dagen gekend! Onderzoek maar zelf de Evangelien en zie dan hoeveel keer de Here Jezus hierop de nadruk heeft gelegd.

Satans doelwit is de Gemeente van de levende God, hij zal alles in het werk stellen om déze te vernietigen. Dat alle wedergeboren christenen zich dit toch (goed) zullen realiseren! Naar mate het einde van deze tijdsbedeling – het tijdperk van de Gemeente en van de Heilige Geest (van in totaal

2000 jaar) – in het zicht komt, zullen de aanvallen van de duivel en zijn machten hoe langer hoe sterker worden en in hoeveelheid toenemen. En dit is nog maar een begin, een voorbereidend werk, dat leiden moet (en zal) tot de openbaring van de antichrist, *“de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf”* (zie 2 Thess. 2:3), satan gepersonifieerd (= zichtbaar als persoon / mens op deze aarde), **de vleesgeworden satan...** Laat niemand twijfelen! Wij hebben waarlijk “gezalfde ogen” nodig om de Schriftwaarheden te (kunnen) “zien” in hun profetisch verband. Glorie voor God!

De aanvallen van de duivel/satan zijn gericht tegen de Gemeente (Gods Gemeente wel te verstaan), als een collectieve eenheid, maar ook tegen de gelovige als individu. Hij (= satan) gebruikt daarbij en daarvoor DEZELFDE WAPENS als die, welke door Gods kinderen worden gebruikt. De duivel/satan weet beter dan wie dan ook, dat hij Gods volk niet meer kan bestrijden met de wapens die hij voorheen gebruikte. Zijn verschijning *“als een brullende leeuw”* was vroeger voldoende om een algemene verslagenheid te bewerkstelligen; nu is het voor hem noodzakelijk om te verschijnen *“als een engel van het licht”* (zie 2 Kor. 11:14) om binnen te sluipen *“als een wolf in schaapskleding”* (zie Matth. 7:15)... Schaapskleding van buiten, maar “een roofzuchtige wolf” van binnen! Maar, wat zegt de Bijbel hier verder over? Wij lezen in 2 Korinthe 11:14-15a:

- *“En geen wonder, want de satan zelf doet zich*

voor **als** een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen **als dienaars van gerechtigheid.**”

Nogmaals, kijk niet met vleselijke ogen, maar toets alles en iedereen met het feilloos Woord van God! Gods gebod is nog altijd: “Beproof ALLE dingen” (zie 1 Thess. 5:21a) naast: “geloof niet elke geest, maar beproof de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.” (1 Joh. 4:1)

21

Amerika wordt overstroomd met ontelbaar veel godsdienstige lectuur (tijdschriften, brochures, traktaten, bulletins en nog veel meer...) en ongetwijfeld doen deze ook in Nederland de ronde. Deze “wolk van lectuur” heeft ook onze Pinksterhemel verduisterd! De wereld weet in deze dagen méér van “krachten en tekenen” dan van **de Persoon van onze Verlosser en Zaligmaker**, méér van “wonderen” dan van BEKERING, REINIGING EN “HEILIGING, zonder welke niemand de Here zien zal” (Hebr. 12:14b).

Gebouwen van steen of hout – de één nog mooier dan de ander – of enorm grote tenten; en deze zijn dan gevuld met – schrik niet! – “engelen”, “olie” en “vuur”... En dit alles heet dan “van de hemel” te komen. Gode zij dank, dat wij, kinderen Gods, iets beters kunnen verwachten voor de Gemeente dan engelen, druipende olie op mensenhanden en oplaaiend vuur... uitslaande uit deze of gene “grote tent”. Wij hebben immers geen olie nodig op onze

handen, wij moeten **de Olie van de Geest** bezitten in het diepst van ons hart, tot eer en verheerlijking van de onvolprezen Naam van Jezus. Mensen kunnen olie hebben op – zo zij dat willen – alle lichaamsdelen en tòch in zonde leven! Maar **de Olie van de Heilige Geest verandert de INNERLIJKE mens... en transformeert deze tot een zegen.** Halleluja! Amen!

22 Valse christussen – valse zalvingen – deze zullen komen, zei Jezus ongeveer 2000 jaar geleden. En, NU ZIJN ZIJ ER AL! ¹⁷ Wij zien vele manifestaties, met en zonder olie, met en zonder vuur en die zijn tot verheerlijking van... de MENS. Wat wij (echter) nodig hebben is **de manifestatie van de Kracht van de Heilige Geest en deze is: tot verheerlijking van de Here Jezus Christus.**

Wij zien vandaag de dag krachten, tekenen en wonderen; wij zien ze in het Lichaam van Christus als werkingen van “*de verborgenheid van de ongerechtigheid*”: werkingen die ook onlosmakelijk zijn van de bedieningen van “*de verborgenheid van de gerechtigheid*”.

Als wij de reeds eerder geciteerde tekst van Markus 13 (vers 22) nog aandachtiger lezen, zo constateren wij drie dingen, te weten:

1. valse bedieningen,
2. valse middelen,
3. het doel hiervan.

¹⁷ Geschreven omstreeks 1965, maar m.i. ook nu nog zeer actueel. (noot AK)

Van “misleiding / verleiding” kan alleen met recht worden gesproken, wanneer deze in direct verband kan worden gebracht met het onechte, met valse dingen. Laat mij nòg duidelijker zijn: in de Bijbel spreekt God van “misleiding / verleiding” als deze in verband staat met “dingen, die Hij haat”, namelijk: met zonde en ongerechtigheid. Gelooft men de zonde, het onware, het valse, gelooft men in het-geen God haat, zo is de kans zeer groot om misleid/verleid te worden! Het gevaarlijkste element waarvoor Jezus waarschuwde in Zijn profetische rede in Mattheüs 24 is “misleiding / verleiding” (zie vers 4)! Deze profetie slaat op het einde, de sluitingstijd, van deze tijdsbedeling – het tijdperk van de Gemeente en van de Heilige Geest (van in totaal 2000 jaar) – het laatste tijdperk (in de huidige, aardse vorm) in Gods verlossingsplan.

De verborgenheid van de ongerechtigheid – werkende **in het Lichaam van de Here Jezus Christus** – heeft als doel: langs de weg van valse bedieningen en door valse middelen geloof op te wekken in wat echt (in de zin van waarachtig) LIJKT om zodoende te misleiden / verleiden, het uiteindelijk beoogde doel! Dat een zodanige misleiding / verleiding de betrokkene doet afvallen van het (ware) Bijbelse geloofsstandpunt, uiteindelijk zelfs van zijn / haar Here en God, en hem/haar berooft van zijn / haar meest kostelijke, van zijn/haar geestelijk bezit, behoef ik toch zeker niet meer nader te kennen te geven.

Het is de bede van mijn hart, dat – onder biddend lezen van deze studie – lezers en lezeressen zullen worden geleid – door ‘de Geest der Waarheid’ – **in ALLE waarheid** (Gods). Hij (= de Heilige Geest) is de Geest van God, Die ook mij tot deze dingen heeft geleid en Die mij – ik weet dit door het geloof – nòg leidt. Amen.

24

Het geloof dat langs de bovenomschreven (verkeerde) weg is opgewekt, is vanzelfsprekend géén Bijbels geloof! **Bijbels geloof is een gave van God en kan nooit door de mens worden ontvangen, indien hij / zij gelooft in dingen, die niet VAN en niet UIT God zijn!** Bijbels geloof zetelt trouwens niet in... en werkt niet vanuit ons “hoofd” (alle organen daarin), maar het zetelt diep in het menselijk hart (ons innerlijk, ons wezen), van waaruit het ook opereert. Het geloof van de wereld, dat aards en duivels is, acteert mentaal, door middel van het hoofd!

Verleidende geesten

Wij zijn ons nauwelijks bewust, hoe krachtig de menselijke geest werkzaam kan zijn: vaak kan zelfs worden gesproken van “creatief”! Het kennis-dragen hiervan, door ervaring, heeft de heidense volkeren gebracht tot het beoefenen van allerlei soorten van culten (= meestal **afgoderij**). In Indonesië (het geboorteland van de schrijver – noot AK) kenden wij de “zwarte magie”, in de volksmond “goena-goena” geheten. Beoefenaars ervan zijn door de

duivel met zo'n verblindheid geslagen, dat zij zelfs spreken van "witte magie", alsof ooit iets zwarts ook wit genoemd kan worden; alsof het (satanische) rijk van de duisternis ooit het (Goddelijke) koninkrijk van het Licht zou kunnen zijn! Hoe absurd! Een absurditeit, die dicht bij profanatie (= ontheiliging of spotten met het heilige) komt!

Enkele verleidende geesten, genoemd in de Bijbel

De handelingen van **Simon**, de tovenaars, waren van zo'n betoverende kracht, en leken zo op de tekenen en wonderen van God, dat hij het volk van Samaria versteld deed staan, en zij zo verrukt hierover waren, dat zij zelfs van hem getuigden met de woorden: "*Hij is de grote kracht van God!*" (zie Hand. 8:10b). Daar was een Filippus nodig, die Goddelijke tekenen deed en grote kracht door de Heilige Geest uitoefende, waardoor óók Simon, de tovenaars, zich ontzette. Toen de Geest van God (via Petrus) Simon openbaar maakte dat hij "*zo bitter als gal was en een kluwen ongerechtigheid*" kromp zijn aan satan verkochte ziel ineen van vrees (zie Hand. 8:12-13 en 23).

Elymas, de tovenaars te Pafos, een andere dienaar van het rijk der duisternis, werd door de apostel Paulus openlijk genoemd: "*duivelskind, vol van ALLE bedrog en van ALLE sluwheid, vijand van ALLE gerechtigheid!*" (zie Hand. 13:10).

Bovenvermelde verklaringen laten niets aan duide-

lijkheid te wensen over.

Jannes en Jambres waren in staat DEZELFDE tekenen te doen als de dienstknecht van God, maar God zegt van hen dat zij tegen Mozes ingingen, en dus gingen zij ook tegen de waarheid van God in (zie 2 Tim. 3:8a).

Verleidende geesten in onze dagen

26 Hoe zouden wij de verleidende geesten in deze laatste dagen (van de eindtijd) kunnen onderscheiden? Weet één ding en houdt het vast alstublieft: God werkt nooit langs de weg van het menselijk verstand, maar altijd vanuit het menselijk hart.

Ons hart moet WEDERGEBORNEN worden, want het is in dat hart, dat God Zijn troon plaatst om vanuit dat hart leiding te geven, namelijk: de leiding in alle waarheid (Gods waarheid wel te verstaan). Amen.

Satan, die zich vertoont “als een engel van het licht” valt het Lichaam van Christus aan en plaats in deze aanval ‘geloof’ tegenover ‘geloof’; hij stelt ‘wonderen en tekenen’ tegenover ‘tekenen en wonderen’... Verwondert u zich alstublieft niet, want Jezus profeteerde:

- “Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen te misleiden. Maar past u op; zie, Ik heb u alles tevoren gezegd!” (Mark. 13:22-23)

In de profetische rede van de Here Jezus, in

Mattheüs 24 vers 23-25, lezen wij van Zijn waarschuwing aan de gelovigen, aan de Gemeente. Het verband, waarin de waarschuwing voorkomt, doet ons verstaan, dat deze waarschuwing in het bijzonder slaat op **“de laatste dagen”**. Laten wij in de Bijbel eens onderzoeken, wat de Heilige Geest heeft geprofeteerd in verband met deze laatste dagen.

27 In 2 Timotheüs 3 vers 1 staat geschreven, dat *“in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken”*.

Dat wil zeggen, dat er dan een ontzettende verdorvenheid gekend zal worden. Laten wij vooral niet uit het oog verliezen dat alle profetieën, die op deze *“laatste dagen”* slaan, WERELDOMVATTEND zijn. Na verder uitgeweid te hebben over deze verdorvenheid geeft de Geest van God de Gemeente een vermaning tot **VOLHARDING in de gezonde leer** (= geestelijk gezien: het JUISTE Bijbelse onderwijs), zeggende:

- *“Blijft u echter bij (sv: blijf gij IN) wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt.”* (2 Tim. 3:14)

Dit “blijven-IN” is zoveel te méér nodig omdat straks *“slechte mensen en bedriegers van kwaad tot erger zullen voortgaan: zij verleiden en worden verleid”* (2 Tim. 3:13). Let vooral op het profetisch element, dat in de laatste dagen te vinden is, namelijk: MISLEIDING / VERLEIDING en denk dan aan wat Jezus heeft voorzegt in de Evangelieën.

In 1 Timotheüs 4 vers 1 staat geschreven wat de Heilige Geest zegt over de eindtijd:

- “Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat **in de laatste tijden** sommigen afvallig zullen worden van het (ware) geloof en zich zullen wenden tot MISLEIDENDE GEESTEN en leringen van demonen”.

Wij tekenen hierbij ten overvloede aan, dat de profetische stem van de Geest hier duidelijk is. Daar is dus geen plaats voor twijfel of iets dergelijks! Ook hier wordt, na een opsomming van de wijze waarop de “misleiding/verleiding” plaats heeft, gewezen op de noodzaak van “het navolgen van de woorden van het geloof en van de goede leer” en “op het acht geven op onszelf en op de leer (= het JUISTE Bijbelse onderwijs) en het volharden daarin” (zie 1 Tim. 4:6b en 16a).

Onder de inspiratie van de Heilige Geest schreef de apostel Petrus: “dat er **in het laatste der dagen** spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen” (2 Petr. 3:3). In verband hiermee wordt de Gemeente de volgende instructie gegeven:

- “U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de **dwaling van normloze mensen** wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid.” (2 Petr. 3:17)

Deze vastheid is geen andere dan het (juiste / ware) BIJBELS GELOOF, waarvan ook met nadruk zoveel keer wordt gesproken in de zendbrieven van de apostel Paulus.

Het hoeft ons helemaal niet te verwonderen dat er

naast dit (juiste / ware) Bijbels geloof ook nog een ander soort geloof bestaat, dat zich – hoe kan het ook anders? – eveneens beroept op de Bijbel als haar fundament. Als wij voorgaande uiteenzetting nauwkeurig hebben gevolgd, zullen wij deze nu (kunnen) verstaan. Zo'n geloof is onder andere de leer van “de kracht van positief denken”, waarvan de uitvinder en verkondiger rev. Dr. Norman Peal (predikant te New York, in Amerika) is. Jaren geleden is hij, op een speciale uitnodiging, ook in Nederland geweest om spreekbeurten te vervullen in enige Hervormde kerken... Deze leer is onschriftuurlijk omdat ze ten enen male de bovennatuurlijke werkingen en suprême (= oppermachtige) leiding van de Heilige Geest voor ons aardse leven ontkent. Op grond hiervan is deze leer verwerpelijk!

Engelenbediening

Het zijn “verleidende geesten” die in deze dagen durven verkondigen dat de Gemeente een “engelenbediening” nodig heeft. En dan doen zij dit bovendien nog in de Naam van onze Here Jezus Christus. Heel populair gezegd gebruiken zij deze “vlag” om de lading te dekken. Velen geloven het en... worden misleid / verleid! Let op, dit gebeurt vandaag de dag “in Pinksteren” (zie noot 3a). Diverse evangelisten en/of opwekkingspredikers handelen vanwege de één of andere “boodschap van een engel (of engelen) ontvangen”.

Daargelaten dat engelen op zichzelf wondervolle

wezens zijn, dient toch in de allereerste plaats te worden opgemerkt dat de Gemeente van onze Here Jezus Christus iets beters is gegeven dan een bediening van engelen. Want engelen kunnen zondigen, wat zij ook gedaan hebben, waarna zij uit de hemel werden geworpen (zie 2 Petr. 2:4 en Judas 6). Onze Here Jezus Christus kan echter nimmer zondigen! Wanneer u hoort van veranderingen in mensenlevens en van bedieningen vanwege engelenbezoek, **bedenk dan, dat ALLE veranderingen in ons leven geschieden moeten door de werking(en) van de HEILIGE GEEST en door niemand anders.** Alles wat zich plaatst tussen het Hoofd (de Here Jezus Christus) en Zijn Lichaam (de Gemeente) is op zijn minst verkeerd, aards, onschriftuurlijk en zeker NIET uit God! Onze God, Die het Hoofd van Zijn Gemeente is, is een jaloerse God! Hij is de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis; ja, Hij is ons ALLES in AL! Glorie voor God! Amen. In de Hebreeënbrief, hoofdstuk 1 vers 1, lezen wij:

- *“God, Die VOORHEEN vele malen en op vele manieren tot de (voor)vaderen gesproken heeft door de profeten, heeft IN DEZE LAATSTE DAGEN tot ons gesproken **door de Zoon.**”*

Het is wonderlijk, zoals God dat in het verleden heeft willen doen: Mozes werd bevolen om beide, zowel olie als bloed, te nemen om deze te sprenkelen (= druppelsgewijs uit te strooien). Beide waren wondervolle typebeelden van hetgeen toen nog

komen moest... Waarom, zo vragen wij ons af, nu God door Zijn Zoon tot de Gemeente heeft willen spreken, zouden wij in deze laatste dagen moeten teruggrijpen naar typen, waar wij datgene hebben, waarvan zij een beeld vormen!? In zowel de tempel als in de tabernakel werd het vuur brandend gehouden door mensen. Zou de Gemeente van de Here Jezus in de laatste dagen dit letterlijke vuur nog nodig hebben tot verbranding van al haar offers? Neen, duizendmaal neen! Zij heeft nu het "VUUR van de Heilige Geest" in haar brandende. Halleluja! Zij bezit nu de "Olie van de Heilige Geest" diep in haar hart! Nogmaals, géén werkingen of boodschappen van engelen meer in de laatste dagen, maar wel de werking(en) van **Christus IN ONS**, de Hoop op de heerlijkheid.

- *"Aan hen (de heiligen) heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis (sv: van deze verborgenheid) onder de heidenen: **Christus ONDER U** (letterlijk: **IN u**, zie o.a. Rom. 8:11), de Hoop op de heerlijkheid."* (Kol. 1:27)
Beter dan engelen en symbolen is het Woord van de LEVENDE God! Amen.
- *"In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. ... En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid."* (Joh. 1:1-2 en 14)

- “(de Zoon), Die Hij (= God) gesteld heeft tot **erfgenaam van alles**, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van Zijn wezen en **Hij draagt alle dingen door Zijn krachtige woord**. Nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand gebracht heeft, heeft Hij plaatsgenomen aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogte. **Hij is veel voortreffelijker geworden dan de engelen**. Hij overtreft hen ook in de Naam die Hij als erfdeel ontvangen heeft. **Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: U bent Mijn Zoon**, heden heb ik U verwekt? En verder: Ik zal voor Hem tot een Vader zijn en Hij zal Mij tot een Zoon zijn? En wanneer Hij vervolgens de Eerstgeborene in de wereld brengt, zegt Hij: Ook **alle engelen** van God moeten Hem aanbidden.” (Hebr. 1:2-6)

Ziet u het verband? Als het goed is verstaat u nu dat Jezus Christus, Gods Zoon, in Zijn Hogepriesterlijke bediening in de hemelen, aan de Gemeente is gegeven als DE Enige Middelaar? Waarom zouden wij dan geloven dat God deze tijdsbedeling ¹⁸ van Genade – het tijdperk van de Gemeente en van de Heilige Geest (van in totaal 2000 jaar) – de verheven bediening van Jezus Christus terzijde zal stellen voor een bediening van de één of andere engel?

¹⁸ Zie noot 15.

Dan nog dit: in hoofdstuk 2 en 3 van het boek Openbaring lezen wij **tot zevenmaal toe** – gericht tot de zeven gemeenten die samen DE GEMEENTE vormen, het Lichaam van onze Here Jezus Christus – de woorden: *“Wie oren heeft, laat hij horen wat DE GEEST tot de Gemeenten zegt.”* Hier geen engelen meer, maar DE GEEST als Jezus' Plaatsvervanger in de Gemeente op aarde! Geprezen zij Zijn wondervolle Naam! Geen typebeelden, geen symbolen, noch schaduwbeelden voldoen aan de eis van de levende God voor Zijn Gemeente. Zoiets zou het enige en eeuwige offer van Jezus Christus, dus van God Zelf, tenietdoen, iets wat God verbiedt. Want er staat geschreven:

- *“En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe verbond (sv: Testament)” ... “Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een afschaduwing is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons” ... “Christus is verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volkomen tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. Hij is niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht” ... “Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden weg-*

neem.” (Hebr. 9:15a, 24, 11-12, 10:4)

Amen.

34

Het is dan ook opmerkelijk dat er de laatste jaren – overal ter wereld – vele “massa-genezingsdiensten” zijn vanwege de één of andere ontvangen opdracht van een engel. Boeken zijn hierover geschreven en vele hiervan heb ik al onder de loep genomen om bepaalde hiaten / tekortkomingen te ontdekken, wetende dat de waarheid (Gods waarheid) alleen op één en dezelfde manier verteld kan worden! Begrijp dit toch en vergeet ook nimmer dat ALLE GENEZING tot ons komt door het gebroken Lichaam van onze Here Jezus Christus en Zijn uitgestort bloed! **Hij is onze Geneesheer; Hij alléén is het Lam van God; Hij is onze Verzoening.** Alles wat de Gemeente nodig heeft voor haar welzijn, als LICHAAM van Christus, komt niet van of door engelen, maar moet komen **door het kruis van onze Heiland**. Omdat de apostel Paulus dit wist, gaf hij het volgende getuigenis:

- *“Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan **Jezus Christus, en Die gekruisigd.**”* (1 Kor. 2:2)

Daarom ook is de Heilige Geest ons gegeven, opdat Hij ons de wondervolle dood en opstanding van Jezus zal openbaren; want het is **de ervaring van het Lichaam**, dat langs DE WEG van DOOD en OPSTANDING alle dingen worden geopenbaard! Zo kunnen wij komen tot de juiste onderscheiding. Zo onopvallend naderde het kwaad, zó onopmer-

kelijk was de werking van “*de verborgenheid van de ongerechtigheid*”, zó subtiel was de werkzaamheid van de satan door de slang, dat Paulus ook nog – onder de inspiratie van de Heilige Geest – heeft geschreven:

- “*Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn SLUWHEID Eva verleid heeft, zó misschien ook uw gedachten bedorven worden, WEG (sv: om af te wijken) van de eenvoud die in Christus is.*” (2 Kor. 11:3)

35

Het is deze eenvoud – die **het kenmerk** is van het ware, het waarachtige, het geloofwaardige – dat nooit gevonden wordt in “*een andere Jezus*” of door de werking van “*een andere geest*” of in de verkondiging van “*een ander evangelie*” (zie 2 Kor. 11:4). Neen, nooit en te nimmer!

De Schrift leert ons NIET, dat “men” – als men afwijkt van de eenvoudige (Bijbelse) leer – Jezus niet zal prediken, maar WEL dat men “*een ander evangelie*” zal prediken. De Heilige Geest doet niet, zoals wij mensen, aan “woordspeling”, maar verkondigt naakte feiten. Hij kan niet liegen, want Hij is de Geest der Waarheid. Hij is het, Die aan de gemeenten van Galatië heeft doen schrijven:

- “*Ik verwonder mij erover dat u zich **zo snel afwendt** van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, **naar ander evangelie**, terwijl er géén ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Maar **zelfs** als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden*

*verkondigden, anders dan wat wij u verkondigd hebben, **die zij vervloekt**. Zoals wij eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt, anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt.”* (Gal. 1:6-9)

36

De Bijbel leert ons dat “*de verkeerdheid van de tong, een breuk in de geest is* (NBV: “*een valse tong vernietigt de geest*”)” (zie Spr. 15:4b). Hoe voorzichtig dienen wij ‘te wikken en te wegen’ voordat wij iets zeggen! Die breuk in de menselijke geest kan zodanig zijn dat “de man met de geest krankzinnig is/wordt” (zie Hos. 9:7e). Hoe zéér hebben wij, telkens weer, de vernieuwing van onze geest – **door de Heilige Geest** – nodig (zie Ef. 4:23), willen wij niet alleen maar de waarheid VERstaan maar die vooral ook VOORstaan (= verdedigen, bepleiten)! **De zonde HATEN is één ding**, geliefde lezer(es), **maar de waarheid LIEFHEBBEN is iets héél anders. Hoeveel christenen doen het eerste zonder ooit te komen tot het tweede!**

Overdenk dit alles en ga dan met God Zelf te rade in uw binnenkamer en op uw knieën, en ook ù zal ervaren dat Hij u zal leiden **in ALLE waarheid** (= in Gods waarheid).

Valse apostelen

Zij, die zich schuldig maken aan de feiten genoemd in 2 Korinthe 11 vers 4, worden door de Heilige Geest aangemerkt als “*valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van*

Christus” (2 Kor. 11:13). Sla nu acht op de TRANSFORMERENDE KRACHT die werkzaam is. Bedrieglijke mensen, gevaarlijke individuen, VERANDEREN in ZOGENAAMDE APOSTELEN van Christus... Het moet u, net zo goed als mij, bekend zijn dat in deze laatste dagen (van de eindtijd) overal ter wereld in Pinksterkringen dergelijke “apostelen” opduiken. De éne stelt de andere aan, maar wie dan wel de eerste als zodanig heeft benoemd, wordt niet verteld.

Laten wij in deze gewaarschuwd zijn; want apostelen – alsook profeten, evangelisten, herders en leerders – worden alleen maar **door haar Hoofd, de Here Jezus Christus**, aan de Gemeente gegeven! Alle mensenbemoeyenis is hierbij uitgesloten! Hiertoe is Jezus Christus geboren, heeft Hij op deze aarde geleefd en geleerd; hiertoe is Hij gekruisigd geworden op Golgotha, is Hij gestorven en ten derde dage opgestaan om daarna op Gods bestemde tijd ten hemel te varen, waar Hij nu gezeten is aan de rechterhand van God, van de hemelse Majesteit (zie 1 Tim. 3:16), opdat Hij zo de ambten en bedieningen aan Zijn Lichaam zou (kunnen) schenken. Laten wij er vooral op letten dat de Geest **in ditzelfde verband** heeft geschreven: “om ALLE dingen te vervullen” (zie Ef. 4:10). De Here Jezus doet ALLES door de Heilige Geest! Wij hebben van mensen niets te accepteren!

Wij zijn geneigd te denken aan duisternis en aan alles wat lelijk, afschuwelijk en weerzinwekkend is,

wanneer er gesproken wordt van satan en datgene wat hij doet. Maar in het profetisch licht van God zien wij juist het tegendeel. Het is heus **niet toeval-
lig** dat in het Nieuwe Testament, dat de vervulling is van het Oude Testament, wordt gesproken van “als een engel van het licht”! (zie 2 Kor. 11:14). Satan, oorspronkelijk Lucifer, weet “hoe” en “wanneer” en “waar” hij, als het ware, een dergelijke “geestes-
sfeer” moet creëren. Om dit nader te (kunnen) verstaan, doen wij er goed aan om Jesaja 14 vers 12-13 te lezen:

- *“Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde (sv: ter aarde neergehouden), overwinnaar over de heidenvolken! En ú zei in uw hart: IK ZAL **opstijgen** (sv: **opklimmen**) naar de hemel, tot boven Gods sterren ZAL IK mijn troon verheffen, IK ZAL zetelen op de berg van de ontmoeting (sv: de berg der samenkomst) aan de noordzijde.”*

Die morgenster, Lucifer, heeft dus nooit gezegd: Ik wil neerdalen, maar wel: “Ik zàl opklimmen”... En als u dit geestelijk verstaat is dat een openbaring die u ontvangt van Gods Geest. Opklimmen is satans ambitie. Hij wilde opklimmen, ondanks dat hij al vertoefde in een wereld van licht en luister, voordat er een geschapen wereld was met licht!

Onderschat de macht van de satan niet, want hij staat aan het hoofd van:

- *“de overheden,*
- *de machten,*

- *de machthebbers van de wereld,*
- *de duisternis van dit tijdperk,*
- *de geestelijke boosheden in de lucht*” (zie Ef. 6:12). En, hij kan zichzelf ook voordoen “*als een engel van het licht*” (2 Kor. 11:14) en:
 - “*Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als (waren zij) dienaars van gerechtigheid.*” (2 Kor. 11:15a)

39 En als zodanig – dus “*als een engel van het licht*” – is dan ook zijn manifestatie IN HET LICHAAM van de Here Jezus Christus, de Gemeente.

Deze satanische “ik zal” voltrekt hij in de levens van zijn dienaars; HIERIN ligt de oorzaak van alle **hoogmoed!** Jezus, de blinkende Morgenster, heeft echter gebeden: “*Niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede*” (zie Matth. 26:39c) en héél Zijn Messiaanse loopbaan en bediening stond in **dit** teken:

- “*Want Ik ben uit de hemel NEERGEDAALD, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft.*” (Joh. 6:38)

Van welk een NEDERIGHEID en OOTMOED getuigt Zijn leven en getuigen Zijn werken! Geprezen zij Zijn dierbare Naam! Het zijn dan ook deze christelijke deugden, sprekend van een (waarachtig) christelijk karakter, die de Heilige Geest wil bewerken in de Gemeente, waardoor zij (geestelijk gezien) zal kunnen komen “tot in de DOOD en OPSTANDING van Jezus Christus, de Here”. Amen.

Het is daarom heus **niet toevallig** dat Paulus, in zijn **waarschuwing tegen deze verleiding van de**

valse apostelen en in zijn vermaning om vruchten van de Geest voort te brengen, tot de conclusie komt:

- *“opdat ik Hem mag kennen, èn de kracht van Zijn opstanding, èn de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word”* (Filip. 3:10)

40 Zowel voor de individuele christen als voor het Lichaam, waarvan hij / zij deel uitmaakt, is er géén andere weg. Het is de Geest van God, Die ons dringt te geraken tot de Gethsémané-ervaring, tot een gekruisigd-worden-met-Jezus. Dit is niet de weg van “opklimmen”, geliefde lezer / lezeres, maar wel die van “neerdalen”. Halleluja!

- *“Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, (doch) niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik **door het geloof in de Zoon van God**, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.”* (Gal. 2:20)
Amen.

- *“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij, dat Ik ZACHTMOEDIG ben en NEDERIG van HART; en u zult **rust** vinden voor uw ziel.”* (Matth. 11:28-29)

De Zalvingen en Gaven van de Here

Zowel in Nederland alsook in Amerika – en ik geloof dat dit in de laatste dagen overal elders ter wereld gevonden wordt – vindt men Pinkstersamen-

komsten die in het teken staan van: “Alles wat je wilt, kunt je ontvangen, als je maar gelooft”. En deze leus is dan ook in het bijzonder de (veel gebruikte) leuze als het gaat om gedoopt te worden met de Heilige Geest en/of genezen te worden van enige ziekte of kwaal.

Laten wij, voordat wij verder gaan en ter voorkoming van enig misverstand, het volgende voorop stellen: Als predikers van het VOLLE Evangelie geloven wij ook volkomen in de alom bekende 4 punten:

41

1. Jezus Christus – onze Redder en Zaligmaker
2. Jezus Christus – onze Geneesheer
3. Jezus Christus – onze Doper met de Heilige Geest
4. Jezus Christus – onze komende Bruidegom en Koning der koningen.

En wij geloven deze 4 punten:

- aan de ene kant omdat wij de Bijbel accepteren als **het feilloos Woord van God**,
- en aan de andere kant omdat er **de belevenis is, de (persoonlijke) ervaring van de LEVENDE Heiland**.

Amen.

Belevenis vanuit de hemel op basis van hartgrondige bekering

Wij geloven, en weten, dat zegen vanuit de hemel – welke dan ook – slechts wordt ontvangen op basis van Markus 1 vers 15b: *“Bekeer u en geloof het*

Evangelie.” Wij weten door ervaring dat Jezus Christus gekomen is om beide, ziel en lichaam, te verlossen; maar ook, dat de verlossing en heiligmaking van DE ZIEL hoofddoel is en blijft, terwijl de verlossing van het lichaam van ziekten daarmee gepaard gaat en dat deze verlossing van het lichaam een integrerend deel vormt van de VOLKOMEN VERLOSSING. Prijst God! Ook geloven en weten wij, dat de Doop met de Heilige Geest “de *Belofte van de Vader*” is (zie Hand. 1:4) en dat Jezus Christus deze ook werkelijk zal schenken, dáár waar HARTGRONDIGE BEKERING door Hem gevonden wordt. Het was en het is nog altijd zo:

- *“Als iemand **dorst** heeft, laat hij **tot Mij komen en drinken**. Wie in Mij **gelooft, zoals de Schrift zegt**: stromen van levend water zullen uit zijn buik (NBG: **uit zijn binnenste**) vloeien. (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was).”* (Joh. 7:37b-39)

Halleluja!

Als wij echter zien, op welke wijze het (gelovige) volk tegenwoordig wordt uitgenodigd om deze heilige (Geestes)doop te ontvangen en om genezing van het lichaam te bekomen, dan komt er iets binnen in ons in opstand en een huivering komt over ons.

Wij hebben niets tegen de prediking zelf van deze werkers, maar wèl tegen het in praktijk brengen van

datgene, wat – krachtens de ervaring van talloos velen in Bijbels-Pinksteren (= het ware / juiste Pinkstergeloof volgens de Bijbel) – alleen maar wordt ontvangen, **wanneer betrokkenen waarlijk bekeerd zijn**. In deze laatste dagen komt IEDEREEN naar voren, die wil ontvangen, hetzij **beide**, Geestesdoop en genezing, of één van beide.

43 Wat is er nu gemakkelijker? Alléén maar geloven...? (Maar... wie of wat geloven wij?) Er wordt in (naam van) het geloof “gepraat”, er worden “klanken uitgestoten”, “alles wat in je opkomt mag je uiten, mag je zeggen, behalve in je eigen taal...” Zo gaat het tegenwoordig, zó wordt dit onderwerp bij zoekende zielen voorgepraat. Er wordt, waar men dit nodig acht, óók voorgedaan! Dit alles gaat dan ook nog gepaard met het opleggen van de handen. Laat niemand dit tegenspreken, want ik heb het één en ander persoonlijk zó zien gebeuren en ik ken de slachtoffers, die te goeder trouw waren, bij name! Bekering, wedergeboorte, liefde voor God en Zijn Bijbel, het zijn allemaal zaken, die er niet meer bij zijn! En dan te zien en mee te maken, dat dergelijke zoekers ook inderdaad (?) ontvangen... die heilige (geestes)doop (?) en die wondervolle genezing (?), terwijl er hoegenaamd geen sprake is van: “...**om uw lichamen aan God (toe) te wijden als een levend offer, HEILIG en voor God welgevallig**” (zie Rom. 12:1), maar dat wereldgelijkvormigheid en onveranderd gemoed – onderzoek hiervoor Romeinen 12 vers 2 – ook daarná (toch) nog worden

gevonden! Dit geeft te denken en het brengt ook verwarring! De liefde van velen (voor God en Zijn gebod) wordt koud, omdat de vermenigvuldiging van de ongerechtigheid groot is. Velen zijn al misleid/verleid – en nog meerderen zullen worden misleid/verleid – in deze laatste dagen (zie Matth. 24:11-13). Jezus heeft dit alles voorzegt: “*valse christussen*” (zijnde “valse gezalfden”, die dus “valse zalvingen” verrichten) en “*wonderen van de leugen (door macht van DE leugenaar = satan)*” (zie Mark. 13:22, 2 Thess. 2:9). Zoek deze “*valse christussen*” (de “valse gezalfden”) **niet in de wereld**, want dan zoekt u verkeerd; verwacht deze dingen (de “*wonderen van de leugen*”) niet buiten het Lichaam van de gelovigen, de Gemeente, want dan is uw verwachting verkeerd gesteld. **Dit alles zal – helaas – plaatsvinden in de Gemeente van Jezus Christus, in het Heiligdom van God**, het doelwit van satan!

Als de apostel Paulus in zijn tijd al kon betuigen: “*dat UIT UW EIGEN MIDDEN mannen zullen opstaan die verkeerde dingen spreken, om de discipelen weg te trekken achter zich aan*” (Hand. 20:30), hoeveel te meer kunnen WIJ deze dingen verwachten, wij, die in de sluitingstijd van deze tijdsbedeling ¹⁹ – het tijdperk van de Gemeente en van de Heilige Geest (van in totaal 2000 jaar) – leven. En dit is wat de Bijbel ook zegt. Letten wij daarbij op de resultaten (de ‘handel en wandel’) van zo’n leven, dan zal een eerlijk onderzoekend hart moeten concluderen

¹⁹ Zie noot 15.

dat er niet gesproken kàn worden van “goede vruchten”, integendeel!

45

In één van onze bijeenkomsten in Den Haag kwam op een dag een echtpaar uit Friesland... Pinksterkinderen, die “nog-jong-op-de-weg” waren. De vrouw vertelde in haar getuigenis hoe wonderbaar Jezus haar gedoopt had met Zijn Geest en dat zij nu sprak “in vreemde tongen”. Diezelfde dag vertelde zij bij thuiskomst (op hun tijdelijke logeeradres) aan haar gastvrouw, dat zij en haar man, elke keer opnieuw “diezelfde vreemde tongen” (?) moesten herhalen om ze maar niet te vergeten! Toen ik hiervan hoorde, concludeerde ik: Zij spreken dus niet “zoals *DE GEEST* hun gaf uit te spreken” (n.a.v. Hand. 2:4). Geeft u mij ongelijk? Zo zijn er onnoemelijk vele (Pinkster)gelovigen die “menen” – zelf spreken zij van “geloven” – dat zij gedoopt zijn met de Heilige Geest, omdat zij met zúlke (nagebootste) tongen spreken. Maar... in werkelijkheid spreken zij “uit het vlees”. **De menselijke geest is hier werkzaam** en beslist niet de Geest van God! Een “andere zalving”, een “valse zalving” is dan werkzaam... Kunt u mij volgen?

Ik weet hoe ‘gevaarlijk’ het is (men vindt het al gauw ‘not done’ – noot AK) om over deze dingen te schrijven, om deze feiten vast te stellen, ook al is het de waarheid. Jezus Zelf heeft eveneens voorzegt, dat “omwille van de waarheid” Zijn discipelen zullen worden overgeleverd... zullen worden gehaat... en nog véél meer. Door broeders en zusters wordt dan

regelmatig (en soms ook op onvriendelijke wijze) tot ons gezegd: “u mag niet oordelen!” (Terwijl er echt nog wel een verschil is tussen ‘de dingen BE-oordelen’ en/of ‘de mensen VER-oordelen’ – noot AK). Zij wijzen ons daarbij dan op de Bijbel, met (een bepaald) hoofdstuk en tekst. En telkens weer geven wij hen dan dit antwoord: Als er één ding is in de godsdienstoefeningen van onze Pinkstergemeenten ²⁰, in verband waarmee de gezonde (Bijbelse) leer spreekt van: *“laten de ANDEREN het BE-oordelen”*, dan is het juist met betrekking tot de gave van (of: de doop / vervulling met) de Heilige Geest en Zijn (verschillende Geestes)gaven (zie 1 Kor. 14:29).

- *“Al zou ik **de talen van de mensen en van de engelen** spreken, maar ik had de liefde niet, DAN ZOU IK (als) KLINKEND KOPER of een SCHALLENDE CIMBAAL zijn geworden. Al zou ik **de gave van de profetie** hebben en **alle geheimenissen** (sv: **verborgenheden**) weten en **alle kennis** bezitten, al zou ik **al het geloof** hebben om bergen te verzetten, maar ik had de liefde niet, DAN WAS IK NIETS. Al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van arme mensen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, HET BAATTE*

²⁰ Zoals reeds eerder vermeld: De schrijver spreekt in dit 10^{de} hoofdstuk van deze studie vooral (als waarschuwing) tot de “eigen parochie”. Maar de inhoud van deze studie zal ongetwijfeld ook voor andere Gemeenten en/of christelijke groeperingen (kunnen) gelden. (noot AK)

Wat gebeurt er op het Pinkstertoneel in onze dagen?

De Heilige Geest moet de werkende kracht zijn, zowel in het individu als in de Gemeente. De Heilige Geest wordt geschonken, opdat Hij:

47

1. “ons de weg zal wijzen (ons zal leiden) in **HEEL de waarheid**” (zie Joh. 16:13).
2. “ons in alles zal **onderwijzen** en ons in **herinnering** zal brengen alles wat Jezus gezegd heeft” (zie Joh. 14:26).
3. “van Jezus zal **getuigen**” (zie Joh. 15:26).
4. “**vanuit Zichzelf niet** zal spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben” (zie Joh. 16:13).
5. “ons de toekomstige dingen zal verkondigen” (zie Joh. 16:13).
6. “Jezus zal verheerlijken” (zie Joh. 16:14).
7. “het (= **heel Gods waarheid** – zie vers 13) **uit Jezus zal nemen** en het ONS zal **verkondigen**” (zie Joh. 16:14).

Als wij (goed) letten op de vele en grootse reclames, lang vóórdt zekere pinkstersamenkomsten worden gehouden, dan constateren wij met – Gode zij dank – nog vele anderen, dat “het grote IK van de mens” meestal niet afkerig is van “zelfverheerlijking”! De Heilige Geest daarentegen wil ons méér en méér leiden tot in Gethsémané, totdat (ook) wij uit het diepst van ons gemoed uitroepen: “**Niet mijn wil, maar Uw WIL geschiede!**” (naar Luk. 22:42b).

Zolang de Geest van God werkzaam is in de Gemeente zal zij een licht zijn in deze duistere plaats, die de wereld is en een krachtige Getuige van en voor Jezus Christus en Die gekruisigd.

Vandaag de dag maken wij echter mee, dat vele pinksterpredikers in korte tijd schatrijk worden. Het is moeilijk onder woorden te brengen, maar daar is iets in hun “handel en wandel”, dat beslist “vreemd” aandoet, om dan niet te spreken van onbijbels. Maar het is in de praktijk duidelijk dat de zegen des Heren wordt gebruikt (lees: MISbruikt) om ZICH-ZELF groot te maken. Dit is niets verwonderlijks, want de Bijbel kent ook dergelijke voorbeelden; laten wij er enkele nader bekijken.

48

Bijbelse voorbeelden van misbruik van de zegen des Heren

In 2 Kronieken 26 lezen wij het verhaal van **koning Uzzia** van Juda. Toen hij 16 jaar oud was maakten zij hem koning (zie vers 1), en “*hij deed wat juist was in de ogen van de Here*” (zie vers 4). Vanaf dit vers tot en met vers 15a wordt ons verteld, hoe wonderbaarlijk God hem zegende: “*in de dagen dat hij de Here zocht, maakte God hem voorspoedig*” (vers 5b). Maar... koning Uzzia benutte al deze voorspoed NIET om God groot te maken. Integendeel! Want wat lezen wij in vers 15b?

- “*Zo werd zijn naam wijd en zijd verbreid, want hij werd wonderlijk geholpen, TOTDAT hij sterk was geworden.*”

God zegende hem dus alléén maar “TOTDAT hij sterk werd”. Waarom? Omdat hij toen iets deed wat tegen Gods geboden indruiste! Uzzia’s vernuft (= zijn scherpe verstand), kennis, grootheid, roem en macht, zij speelden hem lelijk parten: hij werd HOOGMOEDIG en durfde zelfs met God ‘de dengens te kruisen’! De Bijbel getuigt:

- “Maar toen hij sterk geworden was, WERD ZIJN HART HOOGMOEDIG, TOT ZIJN EIGEN VERDERF. Hij werd ontrouw aan de HERE, zijn God. Hij ging namelijk de tempel van de HERE binnen om reukwerk in rook te laten opgaan op het reukofferaltaar.” (2 Kron. 26:16)

Maar het “reukwerk in rook te laten opgaan op het reukofferaltaar” was enkel en alleen het privilege (= het – door God gegeven – voorrecht) van de priesters. De koning mocht deze handeling niet verrichten, hoe rijk gezegend hij ook was door dezelfde God, voor Wie de priesters wierookten. Het behoeft ons daarom niet te verwonderen dat de priesters hem bevolen het heiligdom te verlaten, vanwege zijn overtreding. Dit gedrag van de 81 priesters, “dappere mannen” genaamd, mishaagde koning Uzzia en maakte hem toornig; maar... in zijn toorn, “het wierookvat was (nog) in zijn hand om reukwerk in rook te laten opgaan”, werd hij plots melaats... “tot aan de dag van zijn dood” (zie 2 Kron. 26:17-22).

Waarom toch? Omdat hij geen sterke benen had om de weelde te dragen! Hij wendde deze weelde aan om ZICHZELF te sterken. Wij kunnen de gave

van de Heer of Zijn zegeningen GEbruiken, maar die ook MISbruiken! Gods zegeningen of (Geestes)-gaven, in welke vorm ook, dienen om het 'IK' van de mens **te verteren**, te doen opbranden zoals dat met een kaars gaat, **ter verheerlijking van Christus**; maar ze kunnen ook worden MISBRUIKT en worden aangewend om DE MENS groot te maken. En dat was wat koning Uzzia deed!

50 Hetzelfde wat koning Uzzia heeft gedaan in zijn tijd, wordt in de laatste dagen gedaan door zo vele predikers. De praktijk is er om dit te bewijzen! Maar... heeft de waarheid nog bewijs nodig? Aan u is het antwoord.

Wij nemen een ander Bijbels voorbeeld onder de loep. Hoe Elisa zijn "dubbele portie" (= "2 delen van Elia's geest" – zie vers 9) ontving, kunnen wij lezen in 2 Koningen 2 vers 1-12. Eerst ging hij met Elia mee naar Bethel, vandaar, **ALSMAAR NEERWAARTS**, naar (het lager gelegen) Jericho, totdat zij beiden stonden **IN** de Jordaan. **Elisa's weg leidde niet naar BOVEN! Neen, die leidde NAAR BENE-DEN!** Is hier een les te leren voor u en mij? Zeker weten, tenminste... als wij de dingen geestelijk weten te onderscheiden! Het was pas **NA** zijn "Jordaan-ervaring" (wat het afleggen van het oude, zondige leven uitbeeldt) dat Elia's mantel op Elisa viel, en niet eerder. Dit is een diep-geestelijke les voor ons allen. Amen.

En... Elisa had sterke benen om Gods weelde te dragen, maar **zijn knecht Gehazi** had deze niet!

Wij kunnen over deze waarheid lezen in het voorval met Naäman, de melaatse Syriër (zie 2 Kon. 5). Toen Naäman uiteindelijk genezen was, omdat hij Gods bevel – uitgaande van de mond van de profeet Elisa – gehoorzaamde, waren er gaven (in de vorm van geld en goederen) genoeg, ofschoon er geen **collectebus** werd gepresenteerd! Elisa weigerde echter elke gift. Nu, laat zo'n genezing eens plaats hebben in deze tijd! Zonder twijfel zullen de gaven (het geld en/of de goederen) dan door de meesten worden geaccepteerd!

Door meerdere getuigen werd mij in Amerika het verhaal verteld van een pinkster-evangelist die, vanwege zo'n geval van genezing, in één keer tonair (vanwege een gift van 100.000 dollar ²¹) is geworden. Het is toch wat; en dan te bedenken dat het (toen) niet om guldens ging, maar om dollars, wat nog een beetje meer is. Elisa wilde echter niets van Naämans gift ontvangen, maar zijn knecht Gehazi dacht er duidelijk anders over. Zijn begeerte naar aardse rijkdommen, de lust naar weelde, dreef hem uit... Zijn hart was toen al duister (= in de macht van de boze, van satan), want met een leugen ging hij op weg tot de naar huis terugkerende Syriër en vroeg hem om zilvergeld en wisselkleding. Hij ontving het zilvergeld en de wisselkleding en nog wel IN DUBBELE MATE! Dit was Gehazi's "ZICHTBARE dubbele-portie". Ze is het gevolg van

²¹ En, niet onbelangrijk, wij spreken hier nog steeds van gebeurtenissen rond 1965. (noot AK)

de “actie van Gehazi’s hart”, de vrucht van die onzichtbare overlegging, diep in zijn hart...

Gehazi was met een leugen op weg gegaan en hij kwam ook met een leugenachtig gemoed terug, denkende óók Elisa, een man Gods, te kunnen voorliegen. Zijn hart en leven, vól van begeerten, was echter voor Gods profeet als een opengeslagen boek. Elisa zei tot Gehazi:

- 52 • *“Ging mijn hart niet mee, toen die man (Naäman) zich vanaf zijn wagen omkeerde en je tegemoet ging? Was het tijd om dat zilver aan te nemen en gewaden aan te nemen, om olijfbomen en wijngaarden, schapen en runderen, dienaren en dienaressen te kunnen kopen?”* (2 Kon. 5:26)

Lees ook nog de verzen 20-25. En Gehazi ging uit Elisa’s huis, *“melaats, wit als de sneeuw”* (2 Kon. 5:27b). Eigenlijk was zijn straf nog zwaarder, want... deze melaatsheid zou óók “zijn nageslacht aankleven!” (zie 2 Kon. 5:27a). Hoe vreselijk!

Er staat ook geschreven:

- *“Job 34:21 Want Zijn ogen zijn op ieders wegen, en Hij ziet al hun voetstappen.”* (Job 34:21)

Gehazi had zich moeten afvragen:

- *“Ziet Hij mijn wegen niet, en telt Hij niet al mijn voetstappen?”* (Job 31:4)

In dit opzicht dienen de woorden van psalmist ons voortdurend voor de geest te staan:

- *“Here, U doorgrondt en kent mij, U kent mijn zitten en mijn opstaan, U doorziet van verre mijn gedachten” ... “Doorgrond mij, o God, en ken mijn*

hart, toets mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg". (Psalm 139:1b-2 en 23-24)

Amen.

Gods Woord lezen, horen en bewaren, brengt een drievoudige zegen met zich. Wij worden hierdoor in deze laatste dagen (van de eindtijd), die zo vol zijn van vele en velerlei misleiding/verleiding, voor zondigen bewaard!

53

Blijf het kruispad getrouw

De "dubbele portie van Elisa" (= de vraag om 2 delen van Elia's geest, een verwijzing naar de bede om de vervulling met Gods Geest) kunnen wij alléén verkrijgen, als wij, net als hij, alsmaar neerwaarts gaan naar (het lager gelegen) Jericho, tot wij IN de Godsrivier, de Jordaan, staan, met andere woorden tot "onze oude mens" geheel met Jezus is gekruisigd. Wij zingen zo dikwijls in onze samenkomsten dit Bethel-Jubelkoor:

Houd mij trouw, Heer Jezus, houd mij trouw.

Houd mij trouw, Heer Jezus, houd mij trouw.

***Daar is een weg, die ik MOET gaan;
daar is een strijd, die ik MOET doorstaan!***

Schenk mij kracht, ieder uur, houd mij trouw!

Verstaan wij dan wát wij zingen? Gods weg is niet ONZE weg, maar... **Zijn weg is wel DE BESTE.** Prijst God! En altijd zal Gods weg moeilijk zijn voor ons vlees! Terwijl satan maar wat graag bereid is om (te allen tijde) iedere christen te leiden op de

“makkelijke en voor het vlees aangename weg”. Wees hiervan verzekerd!

Satan heeft van alles gedaan om te beletten dat Jezus naar Golgotha zou gaan! Hij heeft Jezus een aangename (?) en makkelijke (?) weg voorgehouden tijdens de verzoeking in de woestijn (zie Matth. 4:1-4). Wij plaatsen hier vraagtekens, omdat het voor ieder kind van God duidelijk is, dat de weg van overtreiding en zonde NOOIT gemakkelijk is en aangenaam, hoe zoet het ook mag LIJKEN om “te eten van leugenbrood”, om te “drinken van de gestolen wateren”. De Bijbel leert iets anders, namelijk: “Uw zonden zullen u vinden”. Satan is een aartsleugenaar. Hij kan de waarheid niet spreken. God daarentegen kan niet liegen!

Toen Jezus de duivel wederstond, was deze van Hem weggegaan... *“Bied weerstand aan de duivel (sv: wederstaat de duivel)”, staat er geschreven “en hij ZAL van u wegvluchten”* (Jak. 4:7). Dit is (ook) heden het gebod voor u en mij.

Werkende in Petrus' hart, onzichtbaar dus voor het menselijk oog – en toch hoe schoon en edel leek het – trachtte satan te beletten, dat Jezus zou “lijden en sterven” (zie Matth. 16:21-22 en Mark. 8:31-32). Wat heeft Jezus toen gedaan? Hij bestrafte Petrus, zeggende: *“Ga weg achter Mij, satan! U bent een struikelblok (sv: een aanstoot) voor Mij, want u bedenkt NIET de dingen van God, maar die van de mensen”* (Matth. 16:23 – zie ook Mark. 8:33). Er zijn dingen van mensen, maar ook dingen van God. Het

verschil is als dag en nacht; maar wij hebben de Heilige Geest nodig om tot deze onderscheiding te komen! Waarom? Omdat het éne zoveel LIJKT op het andere! Dingen en zaken van mensen zijn een waarheid op zichzelf; **dingen en zaken van God zijn DE Waarheid!** Ziet u het verschil? Dat God u dit inzicht zal geven! Mag ik het eenvoudiger en begrijpelijker zeggen? God produceert alleen GODDELIJKE dingen; deze zijn blijvend, onveranderlijk, nieuw; een creatie op zichzelf. De mens hoe vernuftig, intelligent, wijs, machtig en sluw ook, brengt alléén MENSELIJKE dingen voort! En al LIJKEN deze nog zoveel op de dingen van God, toch dragen zij het stempel van de **vergankelijkheid** en van de **leugen**. Het is daarom, dat de Bijbel spreekt van de “*wonderen van de leugen (door macht van DE leugenaar = satan)*” (zie 2 Thess. 2:9). Dit om de tegenstelling zo scherp mogelijk te laten uitkomen.

Gods Woord moet in ons heersen

Valse apostelen, bedrieglijke arbeiders – dienaren van hem (= van satan), die zichzelf verandert “*als (zijnde) een engel van het licht*” – hebben óók “werken”. Dit loochent de Schrift niet; maar de Heilige Geest spreekt van HUN werken.

- “*Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich*

voordoelen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn naar HUN WERKEN.” (2 Kor. 11:13-15)

56

Dit is duidelijk genoeg en verklaart in dit verband alles. God zegt niet dat wij op zulke lieden moeten blikken, maar wel dat wij acht moeten slaan op onszelf en op DE LEER (= het juiste, Bijbelse onderwijs). **Het Woord van God** moet altijd op de eerste plaats staan. De Here zegt: “Mijn Woord is Geest en leven!” En dit is wat de Gemeente van Jezus Christus nodig heeft; in deze laatste (eind)tijd **méer** dan **ooit** tevoren, want “de tijd (van Zijn wederkomst) is nabij!”

Wees waakzaam en voorzichtig

Wij kennen hier in Amerika (waar de schrijver de oorspronkelijke studie, omstreeks 1965, schreef – noot AK) een “groot evangelist”. U begrijpt vast wel wát wij bedoelen met “groot”! Deze evangelist getuigde dat hij eenmaal zó dicht bij een bezoekende engel stond, dat hij als het ware de zonde voelde branden in zijn... haren. En, als wij dit zó horen, dan zijn wij geneigd om te denken: “Hoe geweldig!” Niemand zal u dit kwalijk nemen, omdat dit heel menselijk is. Maar de mening van velen is – er van uit gaande dat één en ander geloofwaardig is – dat die engel van een “vurige plaats” kwam, waar het brandt van vuur en zwavel! Denkt u ook niet?

In 2 Korinthe 11 vers 13-15 kunnen wij lezen hoe satan zijn vernietigend werk aanvangt in DE GEMEENTE van de Here. **Let op! Satan VERAN-**

DEERT ZICH “ALS een engel van het licht”. Hier is dus sprake van **IMITATIE!** In 2 Korinthe 11:3 lezen wij van de “mogelijkheid” **OM AF TE WIJKEN, “weg van de eenvoud die in Christus is, doordat onze gedachten bedorven worden.”** Hier is dus sprake van **MISLEIDING / VERLEIDING!** Ziet u het verband nu? Ziet u de samenhang van beide werken der duisternis? Het gaat van **verandering** naar **misleiding / verleiding!** O, het is zo eenvoudig, als wij maar geleid willen worden door de Geest van God. Hij noemt ons “*kinderen van het licht*”, niet om onszelf te laten verleiden in (de macht van) de duisternis..., maar opdat wij **BEPROEVEN** “*wat DE HERE welbehaaglijk is*”. “*Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen* ²², *en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn*” (zie Ef. 5:8b, 10 en 15-16).

Satan doet zijn werk van imitatie en misleiding / verleiding IN DE GEMEENTE des Heren, NIET IN DE WERELD, omdat die reeds MISLEID IS. Vele dingen zullen wij in de toekomstige tijd met dit soort werken meemaken. Wij zullen dingen zien die wij met ons verstand **NIET** zullen kunnen verwerken. Zo lang wij “zien met onze vleselijke ogen”, lettende op deze dingen, zullen wij altijd spreken van “wonderbaar”, wat het ook is!

Tegelijkertijd zullen wij, als wij in de Waarheid (= in Gods Waarheid) blijven, Gods getuigenis “ervaren,

²² Zie onze GRATIS studie “[De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd](#)”. (noot AK)

diep is ons hart”, zijnde het getuigenis van de Heilige Geest:

- “Wie gelooft in de Zoon van God, heeft **HET GETUIGENIS in zichzelf**”. (1 Joh. 5:10a)

Dit moet u en mij genoeg zijn! **Naar deze innerlijke Stem (van Gods Geest) moeten wij blijven luisteren.** Kinderen Gods wandelen NIET door aanschouwen, maar door het GELOOF! Geloven in het Woord van God; het Woord dat eenmaal – omwille van onze zonden – vlees werd... Glorie voor God!

58

Dat wij DE Waarachtige kennen

Daar is nog zo ontzaglijk veel te vinden in het Woord van God, dat voor deze onderhavige materie als bewijsvoering kan dienen. Moge echter dit, wat ik nu geschreven heb, voldoende zijn en praktisch bruikbaar voor iedere ernstige lezer/lezeres. Dit is de bede van mijn hart... Daarom wil ik dit onderwerp nu beëindigen met het getuigenis van de apostel Johannes, die de Here Jezus (ook) van harte liefhad:

- “Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze (= in de macht van satan) ligt. Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het inzicht heeft gegeven om **DE Waarachtige te mogen kennen**; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Lieve kinderen, wacht u voor (sv: **bewaar uzelf van**) **DE AFGODEN!**” (1 Joh. 5:19-21)

Amen.

CJH Theys

(1903 – 1983)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

59

EINDE deel 10

Tevens het einde van deze studie!

“Indien (Goddelijke) openbaring (van de Bijbel, Gods Woord) ontbreekt, verwildert het volk (ook het volk van God).”

Spreuken 29:18a (NBG)

“Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis (aan-gaande God en Zijn Woord).”

Hosea 4:6a (NBG)