

Eindtijdbode

**Jezus Christus en Dien gekruisigd**

<https://www.eindtijdbode.nl>

# De prediker



**“Maar ik bedwing mijn lichaam, en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worde.” (1 Korinthe 9:27, sv) <sup>1</sup>**

## Verwerpelijk

2 Paulus, de geroepen apostel van Jezus Christus, wordt weleens de “model-Christen” genoemd, getuige op zijn handel en wandel. Wanneer wij de passage van 1 Korinthe 9 vers 19-27 nader beschouwen, merken wij op dat zij een lange lijst van attributen bevat, welke de apostel voorschrijft voor een ieder die zich voorneemt het Evangelie te prediken:

- *“Want terwijl ik vrij ben van allen, heb ik mijzelf toch voor allen tot slaaf (sv: allen dienstbaar) gemaakt om meer mensen te winnen. En ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen. Voor hen die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet, om hen die onder de wet zijn te winnen. Voor hen die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet – hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus – om hen te winnen die zonder de wet zijn. Ik ben voor de zwakken geworden als een zwakke, om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enigen te behouden. En dit doe ik*

---

<sup>1</sup> Alle Bijbelteksten zijn **door mij** vermeld in de Herziene Statenvertaling / **HSV**, tenzij anders vermeld. (noot AK)

**ter wille van het Evangelie**, opdat ik daarvan ook zelf deelgenoot zou worden. Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst (sv: een ieder, die om prijs strijdt, onthoudt) zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zó met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla (sv: ik kamp alzo, niet als de lucht slaande). Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze (sv: ik bedwing mijn lichaam) en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word.” (1 Kor. 9:19-27)

Hij beëindigt dit gedeelte – onder de **inspiratie van de Heilige Geest** – met op te merken dat ook hijzelf “verwerpelijk” zou kunnen worden. Dit betekent “afgekeurd” worden. Hoeveel predikers zijn er wel niet, die Paulus’ woorden niet ernstig nemen en zodoende hun eigen bedieningen schade berokkenen! Predikers die eenmaal Gods aanraking hebben ervaren, maar die verloren hebben. Ik voel mij gedrongen om mij ditmaal in het bijzonder te richten tot zovele predikers van het Woord van God, die in gevaar verkeren om als prooi te vallen in de valstrikken waarvoor Paulus waarschuwt.

# I

## Waarschuwingen

4 Zo kan het gebeuren dat het gebedsleven en ook het bestuderen van het Woord van God verslapt en zelfs wordt verzaakt. Ik geloof, dat voor iedere prediker het onvervangbaar element het “**ka-  
rakter**” is. Paulus vertelde Timotheüs dat hij een “voorbeeld” moest zijn voor de gelovigen. Timotheüs was in die tijd nog jong, en wat Paulus zei, kwam in feite op het volgende neer: “als je deze voorschriften verzaakt in jouw “jonge” jaren, zal het je moeilijk vallen om die te houden als je oud geworden bent”.

Zo moeten wij allen “gebeds-gewoonten” in onze jonge jaren ontwikkelen. Ook het **bestuderen van Gods Woord** moet in onze jonge jaren al gedaan worden. Door beide wordt ons karakter gevormd. De Bijbel stelt de prediker voor als “een voorbeeld”. En het is niet goed mogelijk om een voorbeeld te zijn, als ons karakter niet is wat het behoort te zijn. Ik geloof dan ook dat dit **de basis** is voor een “succesvolle” bediening door de Evangelieprediker.

# II

## Het grote gevaar

Op één ding wil ik de nadruk leggen: Jonge predikers worden soms in “verwarring” gebracht vanwege het feit dat God hen toch zegent, terwijl zij de prijs voor de ontvangen zegen niet betaald

hebben. Zij hebben niet gebeden, noch het Woord bestudeerd, en ook hebben zij zichzelf niet geprepareerd zoals het behoort. En toch zegent God hen. Helaas kan dit ertoe bijdragen dat zij denken dat zij op dezelfde manier kunnen “voortgaan”. In hun geestelijke ervaring staat hun leven aan de “debetzijde” (= de activa, positief) en niet aan de “credittkant” (= passiva, negatief). De gevolgen blijven echter niet uit. Het resultaat is een “geestelijk bankroet” en de zegeningen blijven uit!

Niettegenstaande de tekortkomingen in een mensenleven, zal God een tijdlang zegenen, zodat de prediker als “instrument” kan worden gebruikt. Maar als hij zichzelf geen rekenschap geeft en niet onder de discipline wil staan van Gods Woord, zal God hem niet verder kunnen gebruiken. God is dan genoodzaakt om hem als arbeider af te keuren door hem “verwerpelijk” te verklaren. Paulus heeft gezegd:

- *“Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden (sv: de werkingen) van het lichaam doodt, zult u leven.”* (Romeinen 8:13)

Paulus waarschuwt ervoor om “de werkingen van het lichaam te doden”, en zegt dan: *“Ik breng het tot dienstbaarheid”*:

- *“Maar ik bedwing mijn lichaam, en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worde.”* (1 Korinthe 9:27, sv)

## Welke zijn dan die werkingen van het vlees?

De Bijbel noemt jaloezie, afgunst, haat en nog vele andere, die in het leven van de prediker kunnen voorkomen, terwijl hij toch de zegen des Heren kan genieten, al is het dan maar voor een korte tijd. Hoe of het ook zij, vroeg of laat moeten deze “problemen” opgelost worden! Het Woord van God moet dit uitwerken en de Heilige Geest <sup>2</sup>

6 zal de algehele “controle” moeten hebben.

Wanneer de betrokken persoon niet onder de tucht <sup>3</sup> wil komen van Gods Geest, zal God hem na een tijd opzij zetten. Telkens weer waarschuwt de Bijbel ons voor al dit kwaad. Er staat in dit verband geschreven:

- *“Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.”* (Openbaring 3:11b)

Paulus heeft in 2 Korinthe 13 vers 5a geschreven:

- **“Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf...”**

De Spreukendichter heeft gezegd:

- *“Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is (sv: Behoed uw hart boven al wat te bewaren is), want daaruit zijn de uitingen van het leven.”* (Spreuken 4:23)

Dit moet een prediker steeds blijven doen.

---

<sup>2</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie “[De natuurlijke mens en de Heilige Geest](#)”. (noot AK)

<sup>3</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie “[Gemeentelijke tucht](#)”. (noot AK)

Herhaaldelijk waarschuwt Gods Woord dat een Christen, en in het bijzonder een prediker van het Evangelie, in zonde kan vallen en zodoende zijn loon verliezen. Hij kan zelfs zijn ziel verliezen. Voorwaar, geen kleinigheid! Hij zal gewis en zeker terzijde gezet worden. Hij is dan een verwerpelijk persoon in Gods ogen geworden.

7



## Voorbeelden van Godsmannen die gewond werden door de zonde

Soms dreigen grote mannen Gods, vervuld met de Heilige Geest en door God gebruikt, hun vrees voor de zonde te gaan verliezen. Zij weten dat God, als wij het belijden, een zonde zal vergeven. Maar hoe of het ook zij, zij denken dat zij immuun zijn voor de verschrikkelijke uitwerkingen van de zonde. Ongelukkigerwijs maakt de zonde de meest krachtige prediker van het Evangelie onbekwaam, net zo zeker als de zonde dat bij de zwakke Christen doet.

Kijk naar David, "[de man naar Gods hart](#)". Hij was gezalfd door de Geest en God zegende rijkelijk die wonderbare Psalmen. Hij werd verkozen om een voorvader te zijn van onze Here Jezus Christus. Het leek alsof hij immuun was (of: zou zijn) voor verleiding. Toch was hij schuldig aan de dood van Uria, Bathseba's echtgenoot (zie [2 Samuel 11](#)).

**Hoe kon David zoiets doen?!?** Toch deed hij het. Maar luister nu naar de [51<sup>ste</sup> Psalm](#), waar wij

van zijn folterende pijn en ziele-strijd lezen. Ook verwijst Hij in de 69<sup>ste</sup> Psalm naar zichzelf:

- *“...ik werd hun tot een spreekwoord. Wie in de poort zitten, praten over mij, ik ben een spotlied van wie sterke drank drinken.”* (Psalm 69:12b-13)

Davids activiteiten – zijn handelingen – schokten de natie Israël, en een baby (zijn eigen zoon) stierf als resultaat:

- 8 • *“Omdat u (= David) echter door deze zaak de vijanden van de HEERE zeer hebt doen lasteren, zal wel de zoon die u geboren is, zeker sterven.”*  
(2 Samuel 12:14)

David plonsde in een moeras van zonde (Psalm 69:3a), ofschoon hij toch machtig en op een wonderbaarlijke wijze door God gebruikt werd:

- *“Ik ben gezonken in bodemloze modder, waarin men niet kan staan...”*

De zonde bleef loeren vanuit de schuilhoeken van zijn leven. En zo iets kan ook in onze levens gebeuren!!

Kijk naar Mozes. Hij is hoogstwaarschijnlijk de meest indrukwekkende figuur in het Oude Testament. In de Bijbel staat geschreven dat hij de “zachtmoedigste” man was die ooit geleefd heeft. Toch verloor hij op een dag zijn kalmte, omdat hij zich ergerde aan het volk dat voortdurend zat te klagen. Mozes moest eerder op de rots slaan en het water stroomde eruit (zie [Exodus 17:6](#)). Zeventien jaar later stond hij op bijna dezelfde plaats. Het was toen niet nodig om de rots nogmaals te



slaan. God zei dan ook: “Spreek tot de Rots” (zie [Numeri 20:8](#)), want deze rots was het typebeeld van Jezus Christus (en de Here zou eenmaal geslagen en gekruisigd worden, dat behoefde niet nog vaker te gebeuren). Mozes kende beter dan wie ook ter wereld de belangrijkheid ervan. Maar hij werd ongeduldig en verloor zijn bedaardheid (ofwel: zelfbeheersing)!! Hij had al zolang rebellie van het volk moeten verdragen, totdat hij er niet langer bij kon stilstaan; en **in ongehoorzaamheid aan God** nam hij opnieuw zijn staf en sloeg daarmee de rots!! En weer gutste het water eruit. Daarop zei God tegen Mozes (en Aäron):

- “Omdat **u** niet in Mij geloofd hebt (sv: omdat gijlieden Mij niet geloofd hebt), en Mij voor de ogen van de Israëlieten niet geheiligd hebt, zult **u** deze gemeente niet in het land brengen dat Ik hun gegeven heb.” (Numeri 20:12b)

Mozes besepte bij lange na niet dat hij, door die handeling, zijn “ticket” voor het Heilige Land verspeeld had. Hij was door God gezalfd, desondanks eiste de zonde haar tol. Zo iets kan ook in ons leven gebeuren.

Kijk nu ook naar Salomo... Hij was de meest wijze mens die ooit geleefd heeft. Zijn “geestelijke” wijsheid was hem door God geschonken. Tòch verknoeide hij zoveel dat wondervol had kunnen zijn – en dat allemaal **door de zonde**. Hij was **God ongehoorzaam**. Deze man, aan wie God verschenen was en aan wie God alles beloofde wat

hij maar verlangde, struikelde en viel door de zonde. Zijn wij wijzer dan Salomo??

## IV

### Welke levenshouding ruïneert ons leven?

Het wordt nu tijd dat wij ons hiermee bezighouden, want ook dit is belangrijk. Gods Woord geeft ons meer licht hierover.

10 Allereerst is **het eerste grote gevaar: liefde voor geld**. Iedere prediker ervaart, vroeg of laat, deze verleiding. Als God iemand bekwaam maakt om de hem toevertrouwde zaken goed te “runnen”, is daar een verleiding, zelfs voor de Evangelieprediker, om de materiële zegeningen aan te wenden voor “andere” dingen. Hij wordt alsdan verleid om zich meer te interesseren voor dingen en zaken “buiten” het Evangelie. Maar hierin schuilt juist dat grote gevaar! Het Woord van God waarschuwt ons juist ons niet te laten verstrikken door de dingen van deze wereld. De prediker kan weliswaar doorgaan met het prediken van het Evangelie, maar daar komt gewis en zeker een tijd dat hij zal (leren) inzien dat “liefde voor geld” (geldzucht of gierigheid) een verhindering is op de Weg van het geloof. Het ons opgedragen werk en onze ijver mag niet verdeeld zijn. En toch komt die verdeeldheid voor in het hart van zovele predikers! Alhoewel bezit en het werken ervoor niet is te veroordelen, tóch is dat niet de beste weg – **niet Gods Weg en Wil**. God heeft ons de hoogste roeping

gegeven die er is en wij dienen Hem het beste te geven in ons leven: 24 uren per dag en 7 dagen in de week. Daar is géén andere Weg waarlangs God ons zal aannemen om ons de volle kracht van Zijn Geest te doen ervaren! Zonder enige uitzondering zullen predikers ervaren dat hun activiteiten op ander gebied hun bediening schade brengen en zelfs verzwakken.

**11** Ik kan mij moeilijk voorstellen dat een prediker succes zal hebben in zijn bediening voor God en tegelijkertijd ook in wereldse zaken. God heeft ons geroepen vanuit de duisternis tot in Zijn wonderbaar Licht om ons het Evangelie te laten prediken in de volle kracht van de Heilige Geest en niet om daarnaast nog zaken te doen of om ons in te laten met andere dingen.

## V

### Onverantwoordelijkheid inzake geldzaken

“Financiële zorgeloosheid” is iets, dat tenslotte iedere prediker ten val brengt! Niemand kan de Zalving van God hebben in zijn hart en leven en er tegelijkertijd “op los” leven, denkende “de dood betaalt alles”! Het is Gods uitgesproken wil dat wij Hem in alles zullen vertrouwen – òòk in geldelijke voorzieningen. Daarom moeten wij ook niet iets kopen als wij het niet “contant” betalen kunnen. Jezus kocht ook niet “op krediet”. Predikers in het bijzonder moeten hiervoor “verlossing” vragen aan Hem Die toeziet op al ons denken en doen.

Wij moeten nu eenmaal òòk in deze dingen een voorbeeld (kunnen) zijn voor allen. Onverantwoordelijk hoge schulden hebben “het graf” gegraven voor menige prediker. Geen voorbeeld om te worden gevolgd! **Wees eerlijk en oprecht in alle zaken** en ken altijd de verantwoordelijkheid ervoor. Natuurlijk maken niet alle predikers zich hieraan schuldig, maar “uitzonderingen” bevestigen nu eenmaal de regel. En vergeet niet dat één rotte appel alle andere appels in de mand schade kan doen!

## VI

### Luiheid

Een prediker van het Evangelie zal zelden iemand verantwoording schuldig zijn. Niemand zal hem zeggen wanneer hij moet werken en niemand zal hem zeggen op te houden. Niemand zal hem vragen hoeveel uren hij elke dag besteedt aan zijn werk. Dus het is duidelijk dat een prediker die geen “**zelfdiscipline**” kent een grote “last” is voor zichzelf en voor anderen. De Here heeft “**arbeiders**” geroepen in Zijn Wijngaard en géén “lijntrekkers” (= iemand die vrij van dienst of een gemakkelijke dienst ziet te krijgen)! **Iedere geroepen prediker is een harde werker vóór God!!** Wanneer hij méér tijd heeft voor andere zaken, buiten zijn eigenlijke arbeid, is het beter naar een andere samenkomst te gaan. Werken voor de Here Jezus Christus is het meest lonende werk in de gehele wereld; maar

het is ook het moeilijkste en het hardste werk, omdat het de gehele persoonlijkheid opeist. In Gods wijngaard is géén plaats voor luie predikers. Daarom zijn er zovelen die de Here niet kan gebruiken. Zij nemen géén tijd voor het bestuderen van Gods Woord. Zij nemen geen tijd om te bidden. Zij nemen geen tijd om de dingen die zij behoren te doen, goed af te handelen. Zij kunnen wel uren besteden aan “koetjes en kalfjes” en aan het kijken naar de televisie. Maar tijd maken voor God? Ho, maar! Zij zijn lui. Vanzelfsprekend is ook voor de prediker een tijd van “rust” geboden, maar die rust mag nooit al onze tijd in beslag nemen. Dat is fout. Helaas denken velen hier anders over.

## VII

### Overtuiging en compromis

De Evangelieprediker moet altijd op zijn hoede zijn als het gaat om “schikkingen” te treffen, te “schipperen”, het “op een akkoordje te gooien”. Heden ten dage komt “compromis” als het hoogste probleem voor in onze bediening van het Evangelie. En dat is geen kleinigheid! Zelfs predikers zijn in dit opzicht niet immuun voor de denkbelden en inzichten van anderen. Als de prediker zich te ver begeeft op de weg van “liberalisatie”, verliest hij onherroepelijk Gods Zalving. Wij waarschuwen hiervoor en zoiets maakt, dat velen ons “old-fashioned” (ouderwets) noemen. Daar zijn predikers die dan zeggen: “Het is beter

niet over zulke dingen te spreken”. Maar de Waarheid kan alleen maar op één manier verteld worden. Wat in zovele (pinkster)kringen <sup>4</sup> vandaag de dag gebeurt, is: men geeft hier een beetje en daar een weinig, niet beseffende dat er tenslotte “géén standaard” meer is. De praktijk leert, dat als wij de deur op een kier zetten, al gauw geen enkele koe meer in de wei gevonden wordt! Daar is, laten wij het zó zeggen, een tendens om te komen tot “compromis”. Gemeenten die eerst geloofden in **de volle kracht van de Heilige Geest en in Zijn manifestaties**, kunnen zich (opeens) niet meer verenigen met de luide lofprijzingen en “halleluja’s” van gemeenteleden. In zulke gemeenten is dan al gauw sprake van een door mensen gecontroleerde atmosfeer. Men staat de Heilige Geest toe om tot Zijn recht te komen bij bepaalde gelegenheden, maar bij andere gelegenheden neemt men eigen wegen. Men wil géén aanstoot geven, maar velen vergeten dat het Evangelie een “uitdaging” is; vergeten dat mensen alleen getrokken worden tot de Here Jezus Christus door de allesoverweldigende Kracht van God, en niet door

---

<sup>4</sup> (Pinkster)kringen = Kringen / Gemeenten waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring – dus: de boodschap over en **de ervaring** van de UITSTORTING van en/of de VERVULLING met de Heilige Geest – gepredikt en ervaren wordt. De schrijver spreekt hier vooral – als waarschuwing – tot de “eigen parochie”. Maar de inhoud van deze studie zal ongetwijfeld ook voor andere Gemeenten en/of christelijke groeperingen (kunnen) gelden. (noot AK)

onze “presentatie”... Maar velen willen liever “schipperen”. Dit laatste kan een prediker zijn kracht kosten. Hij kan wel doorgaan met zijn pastoraat en de mensen zullen wel naar hem luisteren, maar in Gods ogen is hij een verwerpelijk persoon geworden. Als het zó doorgaat, zullen wij zo zoetjes aan in ons hedendaags Pinksteren <sup>5</sup> géén ouderwetse Heilige Geest-opwekking <sup>6</sup> meer beleven. Alsdan zullen wij leraars hebben, die het volk leren dat Jezus Christus niet de eniggeboren Zoon van God is, en dat de Bijbel maar een “mythe” is. De gevolgen van compromis zijn desastreus en kunnen fataal worden!! Menige prediker heeft al “het loodje moeten leggen”. Het is bedroevend, tragisch; en dat enkel en alleen door compromis. Laten wij de oude, beproefde wegen gaan. Aan nieuwe inzichten en methoden hebben wij géén behoefte, nu niet en later ook niet.

---

<sup>5</sup> Zie noot 4.

<sup>6</sup> Zie eventueel onze GRATIS studies:

- [\*\*“De ‘Spade Regen opwekking’ \(n.a.v. de UITSTORTING van Gods Geest in de eindtijd\)”\*\*](#)
- [\*\*“De Spade-Regen Opwekking KOMT !”\*\*](#)
- [\*\*“Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde \(nl. de grote ‘Spade Regen’ uitgieting van de Heilige Geest, in grote kracht\)”\*\*](#). (noot AK)

## VIII

### Familiariteit met de andere sekse

16

Sinds het begin van de wereld is “seks” de grootste verleiding geweest. Het is David overkomen – Simson werd erdoor gevelde – en vele grote mannen Gods zijn erdoor gevallen. Predikers verkeren in dit opzicht in groter gevaar dan de gewone man. Zeker, wij hebben te doen met dezelfde verleidingen, maar ook nog met andere... De Evangelieprediker heeft te maken met het hart van de mens. En daarom heeft hij te maken met “emoties”. Hij houdt van de mensen en spreekt zichzelf uit in alle toonaarden. Hij waakt voor de mensen en bidt voor hen. Hij tracht zondaars te winnen voor het Koninkrijk van God. Hij bemoeit zich intens met hen, die zwak en ziek zijn. Zódoende is zijn werkterrein dat van het menselijk hart, en omdat hij zich volledig geeft aan dat soort werk, zijn er soms tijden dat hij zich eenzaam voelt. Zelfs wanneer die prediker een schat van een vrouw heeft, kan hem dit overkomen. Ondanks al haar hulp en bijstand in zovele zaken, blijft er in de geestelijke wereld toch terrein over, waar hij alleen maar kan binnengaan. Daardoor kan het gebeuren dat hij wellicht een beetje meer gevoelig is voor dat vrouwvolk dat hem tegemoetkomt op een bijzonder vriendelijke wijze, met de ernstige bedoeling iets speciaals voor hem te doen. Hij is dan vatbaar, ontvankelijk voor zo’n houding. De prediker is een “profeet” van God, en menige vrouw (oud of jong



– het doet er niet toe!) is geneigd te zeggen. “Als ik zo’n man getrouwd had als deze dienstknecht van God zou ik veel gelukkiger zijn”. In een dergelijk geval kan een prediker een vrouw brengen tot zondigen (of andersom), vanwege datgene wat zijn persoonlijkheid en bediening uitstralen. De vrouw is gemaakt om de man, maar de man is niet beter dan de vrouw en de vrouw niet beter dan de man.

17 Maar overeenkomstig het Woord van God moeten zij de mensen geen “aanstoot” geven. Sympathie kan zo gauw overgaan in genegenheid en dit laatste kan, indien er geen rem is, snel uitgroeien tot “wederzijdse liefde”. Een vrouw denkt dikwijls: “Hij is een buitengewone man sinds hij het Evangelie predikt”. Deze erkenning geeft haar een zekere vrijmoedigheid, en zij is dan meer “open” voor die man, vertrouwt hem dingen toe die zij iemand anders in de wereld niet zou vertellen. Ja, dikwijls zal zij de prediker dingen vertellen die zij zelfs niet verteld aan haar eigen man. Het is duidelijk dat een prediker uiterst voorzichtig moet zijn in zijn omgang met de vrouwelijke leden van zijn gemeente.

## IX

### Wat nodig is

Wij moeten ons Christelijk karakter “**versterken**”. Elke dag moeten wij onszelf terugtrekken, om met God alleen te zijn en moeten wij onszelf “plonzen” in het Woord van God. Wij moeten volharden in

gebed en God vragen om ons te helpen **Zijn Weg** te blijven gaan onder de eminente leiding van de Heilige Geest. Het dagelijks lezen van Gods Woord en het te overdenken, zijn dan onze enige bescherming en zijn ook "voorzorgsmaatregelen". **Zonder u af voor God – elke dag en telkens weer.** Spreek vrijuit met God en vraag Hem tot Zijn recht te komen in ons hart en leven. Deze plaats van afzondering voor God is de kracht van de prediker van het Evangelie. Verder behoren predikers hun eigen vrouwen lief te hebben, zoals zij zichzelf liefhebben. Dit komt velen als zeer "natuurlijk" voor – vanzelfsprekend. Maar als dit geen probleem was geweest, zou de Heilige Geest Paulus niet hebben doen schrijven wat wij in Efeze 5 vers 25 kunnen lezen:

- *“Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de Gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven.”*

Vergeet nooit dat èn de man èn zijn vrouw gaandeweg ouder worden. Dat wil zeggen, dat die eertijds zo jonge liefde ook "ouder" wordt. Veel van het aantrekkelijke gaat alsdan verloren... Maar dan juist moeten beiden elkaar blijven beminnen – dit is het juiste woord. Het huwelijksleven mag nooit ontaarden in een "sleur". De man moet de vrouw liefhebben, omdat zij zijn vrouw is! De vrouw moet nimmer vergeten dat wat zij ook doet om er fris en jong uit te zien, er toch een dag komt dat haar haar grijs zal worden en dat de rimpeltjes tevoorschijn

komen. Zij zal dan niet zo aantrekkelijk meer zijn als voorheen. Daarenboven zullen zij kinderen hebben die bij het groter worden véél tijd vragen van “moeder-de-vrouw”. Alsdan moet de man zijn vrouw liefhebben, zoals Christus de Gemeente liefheeft... Vele malen leiden zogenaamde problemen tot uiterst gevaarlijke conversatie. Alle Evangeliepredikers staan hieraan bloot. Als iemand luistert naar een (door God) **gezalfd prediker**, terwijl hij in de samenkomst zit, zal elk probleem opgelost worden, wanneer die prediker weet “hoe” hij het Woord van God moet prediken. **De leiding van Gods Geest is onontbeerlijk.**

Waarlijk, familiariteit te ver doorgevoerd, leidt meestal tot het “verwerpelijk worden”. Vergeet nooit dat God ons gezalfd heeft met Zijn “Olie vanuit de Hemel”. **Daar is in de hele wereld niets zo kostbaar, zo krachtvol, zo glorieus, als dit “vervuld zijn” met de Heilige Geest.** Niets kan hiermee worden vergeleken!! Het is waard om voorzichtig te wandelen, want wij hebben letterlijk “de sleutel van het Koninkrijk” in eigen hand. Al heeft God dan ook alles voor ons gedaan, tóch kunnen wij verwerpelijk worden, indien wij onszelf niet blijven onderzoeken en onszelf niet brengen tot dienstbaarheid. Allemaal lopen wij op “het gespannen koord” van de eeuwigheid.

**CJH Theys**

Uit: Tempelbode, maart/mei/juli 1983

Digitaal uitgewerkt door A. Klein