

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

**Problemen worden
opgelost door
reinheid en gebed**



Geen probleemloos leven

2

De Here Jezus Christus heeft ons nooit een “probleemloos leven” beloofd voor de tijd dat wij op aarde leven. Maar hoe of het ook zij, Hij heeft deel aan onze problemen. Zijn vurig verlangen is om te helpen in elke nood. Wat Hij ook doet, als wij Hem erin kennen en de zaken en dingen aan Hem overlaten. Maar er zijn predikers die de kinderen Gods beloven dat zij eenvoudigweg “Christus hebben aan te nemen” of “Christus de gelegenheid moeten geven” om alsdan al hun problemen te kunnen zien verdwijnen als sneeuw voor de zon, als mist voor de regen. Naar onze bescheiden mening worden zodoende zielen verkeerd geleid (wij zijn haast geneigd te zeggen: misleid!) en wordt de Christelijke boodschap verkeerd voorgesteld.

Christus heeft Zijn discipelen voor vele vraagstukken gesteld en hen nimmer een leven beloofd vrij van pijn en problemen. Integendeel, Hij heeft hen juist iets anders verteld! Een kruis voor iedere dag stelde Hij hen voor, dat zij moesten opnemen **in navolging van Hem**: verdrukkingen, vervolgingen, valse beschuldigingen, en voor sommigen zelfs het martelaarschap!

De Bijbel vertelt ons: “Vele zijn de verdrukkingen van de rechtvaardigen,... maar, de Here verlost hen uit alle!”

Daar is geen Christen die Paulus overtreft, maar wanneer wij zijn 2^{de} brief aan de Korinthiërs bid-dend bestuderen, worden wij weldra gewaar dat

ook hij, zoals allen die godzilig (willen) leven, verdrukkingen moest verdragen en vele ontberingen, pijn, vervolging en problemen moest overwinnen.

Onze houding tegenover problemen

Wij vernemen dat, wanneer Paulus de gemeenten bezocht die hij gesticht had, hij met pijn in zijn hart allen moest herinneren:

- 3 • *“dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan.”* (Handelingen 14:22b)¹

Omdat hiervan geen nota wordt genomen, komt het velen in onze eeuw van “geloven alleen” zo vreemd voor dat Paulus spreekt van “versterkende de discipelen, hen aanmoedigende om getrouw te blijven aan het ontvangen geloof”:

- *En zij (= Paulus en Barnabas) versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven...* (Handelingen 14:22a)

Wellicht komt het sterkste contrast naar voren tussen de eerste Christenen en de Christenen van onze eeuw, die zo vol is van velerlei problemen, als wij van de eerstgenoemden lezen dat zij verblijd waren als zij waardig waren geacht geweest “omwille van Jezus’ Naam smaadheid te lijden”:

- *“Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de Raad en waren verblijd dat zij waardig geacht waren, omwille van Zijn Naam schandelijk behandeld te worden (sv: smaadheid te lijden).”* (Hande-

¹ Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / **HSV**, tenzij anders vermeld. (noot AK)

lingen 5:41)

4 Waar zij hun moeilijkheden, zorgen en problemen zagen als “stepping stones” om gevormd te worden tot de gelijkenis aan Christus, daar zien velen van ons dezelfde dingen als “stenen des aanstoots”, welke wij, koste wat het kost, dienen te vermijden! Onbegrijpelijk is het dat onze gemeenten desondanks zo aantrekkelijk zijn voor mensen die vol zitten met problemen! Maar wij zijn God dankbaar daarvoor! Wij geloven immers in een **levende** God en Heiland, in Jezus, Die dagelijks voor ons wil zorgen, en Die dezelfde is, gisteren en heden en voor eeuwig!! Nog altijd hoort en verhoort Hij. Nog altijd redt Hij, verlost Hij en lost alle problemen van de mensheid op. Daar is géén probleem te moeilijk voor Hem!

Zorgen maken of bidden?

Wat zien wij in de praktijk? Velen die belijden dat zij Jezus in alles vertrouwen, zijn desalniettemin vele uren per dag bezig met problemen. En het zijn maar weinigen die zich verheugen in de al genoegzame genade van God, welke ons deel is in Christus. En het zijn soms kleine problemen die ons oog al vermogen te verduisteren, zó dat wij de “Zon der gerechtigheid, Die voor ons is opgaan, met genezing onder Zijn vleugels”, niet zien!

- “Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn...” (Maleachi 4:2a)

Vanzelfsprekend zijn daar in elk mensenleven

vele en velerlei problemen, en wij willen deze helemaal niet bagatelliseren; ze zijn inderdaad doorgaans reëel, maar hoe onbeduidend zijn zij in het licht van Hem, Die de oplossing Zelf is!

5 Telkens weer verzekert Hij ons, dat daar géén ding onmogelijk is voor Hem. Daar is geen moeilijkheid en geen nood, die Hij niet kan oplossen, geen behoefte die Hij niet bevredigen kan. Alles wat wij hebben te doen, is: **bidden** ². En het zal geschieden! Maar hier begint nu juist ons falen. Wij maken ons onnodig zorgen over onze problemen en brengen ze niet in gebed. Daarvandaan, omdat wij niet bidden, dat wij “niet ontvangen”:

- *“U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt.”* (Jakobus 4:2)

Wij begeren, maar vragen/bidden verkeerd (= op een verkeerde manier)... géén oog hebbende voor wat Hij ons biedt. Ongetwijfeld wordt er in onze Kerken / Gemeenten véél gebeden. Wij kunnen overal bidden: in onze binnenkamer, in onze samenkomsten... in tongen, in de Geest, maar ook “met ons verstand”. Wij geven God wat Hem toekomt, althans zo denken wij, en tòch met negatief resultaat: onze problemen blijven onopgelost! Daar moet toch een reden voor zijn. En gewis

² Zie eventueel onze GRATIS studie [“Leer bidden \(over de noodzaak van gebed naar Gods wil\)”](#). (noot AK)

en zeker ligt het niet aan God, Die beloofd heeft en Wiens onberouwelijke beloften “ja en amen” zijn in Christus Jezus. Hij heeft ons lief,... Hij zorgt voor ons, en Hij is bovenal getrouw! Zijn verlangen om onze stuntelige gebeden te beantwoorden, is groter dan ons verlangen om antwoord te ontvangen vanuit de hemel.

6 **Gebed en reinheid**

De Christenen onder de “Vroege Regen”³ hadden vele problemen. Maar zij baden, en met succes en met grote kracht. Waarom? De Schriften openbaren ons het “geheim”, de “sleutel”: REINHEID! De zuivere en gezonde leer... zuivere methoden... zuivere motieven... reine gewoonten... reine harten... reine levens!

Zo kunnen wij nu concluderen: **gebed zonder reinheid is en blijft krachteloos**. Daarentegen zal gebed plus reinheid kracht schenken, lof en prijs en voorziening en dank bovenal. In Psalm 66 vers 18 staat geschreven:

- *“Had ik in mijn hart onrecht (sv: ongerechtigheid) op het oog gehad, de Heere zou mij niet hebben gehoord”.*

Geliefden! Wij zijn ervan overtuigd dat velen onder ons bidden en uitkijken naar de oplossing van hun

³ Vroege Regen = Het beeld is van de UITSTORTING van de Heilige Geest **op de dag van het 1^{ste} Pinksterfeest** (zie [Handelingen 2:1-4](#)), en was nodig voor het ontstaan en de groei van de Nieuwtestamentische Gemeente. (noot AK)

problemen, als positief antwoord op hun gebeden. Doch zij zijn er niet van overtuigd dat God slechts rekening houdt met **een hartgrondige bekering** en **een rein hart**. Er staat echter geschreven:

- “En (wanneer) Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt (sv: zich verootmoedigt) en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, **dan zal Ik vanuit de hemel horen, (en) hun zonden vergeven en hun land genezen.**” (2 Kronieken 7:14)

Wij moeten onze wereldgezindheid, onze vleeselijke gedachten, ons argumenteren, ons materialisme, onze twijfels en onze dubbelhartigheid opgeven. Ja, wij moeten afstand doen van onze, zo dikwijls, meedogenloze kritiek, van ons schijnheilig christendom en van “show”!

Wij moeten **reinheid najagen**, willen wij onze problemen opgelost zien en onze gebeden aangenomen en verhoord door God. Dan alleen zullen wij de kracht van Gods Geest ervaren waarnaar wij allen zo verlangen!

CJH Theys

Uit: Tempelbode, maart 1983

Digitaal uitgewerkt door A. Klein