

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

Opeenvolgende **PROFETISCHE** **gebeurtenissen** **(deel 11)**



voorafgaand aan het einde van
de huidige tijdsbedeling

De gelijkenissen over de Wederkomst nader bekeken

De gelijkenis van 'de dief in de nacht'

2

- “Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken (sv: zijn huis niet zou hebben laten doorgraven). **Weest óók u daarom bereid**, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.” (Matth. 24:43-44 – zie ook nog deze gelijkenis in [Lukas 12:39-40](#))¹

Een duidelijke gelijkenis, voorwaar! Waakzaamheid wordt ons hier op het hart gebonden. Inderdaad, een dief zal zijn nachtelijk bezoek nooit van tevóren aankondigen, reden waarom **waakzaamheid** geboden is. Zo weten wij ook niet in welke nachtwake, dat wil zeggen op welk uur, de Zoon des mensen (weder)komen zal.

Wij dienen hier goed op te letten, want velen denken dat “de Zoon des mensen” hier vergeleken moet worden met een dief. Dat is niet alleen fout, maar het is ook “profaan” (= Hem die heilig is als het ware ontheiligen – noot AK). De nadruk moet namelijk gelegd worden op “het onverwacht komen”; dat is

¹ De Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)

hier het punt van vergelijking en daarvoor worden wij ernstig gewaarschuwd. Het is dan ook zó: **Wee de mens, in wiens leven het “niet-waakzaam-zijn” gevonden wordt!**

3 HET IS NU NOG GENADE-TIJD. Nu kunnen de hoorders van deze gelijkenis de oproep tot waakzaamheid nòg ter harte nemen, waardoor verder onheil wordt voorkomen. Het uitstellen van waakzaamheid leidt tot catastrofale gevolgen. Voor degenen die zich niet willen houden aan deze profetische waarschuwing zal de Wederkomst van Christus een “oordeelsdag” zijn; want hen wacht alsdan “een buiten geworpen worden in de buitenste duisternis” (zie [Mattheüs 8:12](#) en [22:12-13](#)). Het is ook in verband hiermee, dat allen geroepen worden om “te waken” en daarin niet te verslappen. Paulus, de apostel des Heren, heeft geschreven:

- “Want u weet zelf heel goed, dat de dag van de Here (sv: “de dag des Heren”) komt als een dief in de nacht.” (1 Thess. 5:2)

Het komen van “de Zoon des mensen” is het komen “als een dief in de nacht”; en “de dag des Heren”, is de dag, waarop Hij Zichzelf zal openbaren als Here der heren en Koning der koningen.

Israël, als volk, faalde. Bij Jezus’ 1^{ste} Komst was er hoegenaamd géén bereidheid om Hem te ontvangen:

- “Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.” (Johannes 1:11)

Zij kenden Hem niet als de door God gezonden

Messias, Die in hun midden stond. Zódoende kwam Hij voor Israël als een dief in de nacht. Dit is dan ook één van de redenen, waarom Gods oordeel kwam over Zijn volk. Hoe vol van menselijk medeleven en Goddelijke barmhartigheid is Jezus' weeklacht, wanneer Hij zegt:

- *“Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar U HEBT NIET GEWILD!”* (Mattheüs 23:37 – lees ook nog de hierop volgende Bijbelverzen)

Net zoals in de dagen van Noach en van Lot, waren ook zij niet bereid. Met deze gelijkenis deed Jezus een beroep op de toehoorders om in Hem te geloven en bereid te zijn; te aanvaarden (aan te nemen), dat in Zijn Persoon het koninkrijk gekomen was en dat het binnengaan (het intreden) nòg mogelijk, was. De oproep behelsde een persoonlijke beslissing, want DE CRISIS STOND VOOR DE DEUR... Niet lang daarna zouden de Romeinse legioenen komen en... Gods oordeel ten uitvoer brengen...

In de spiegel, die het volk Israël vormt, moeten wij, op wie de einden der eeuwen gekomen zijn, onszelf zien. Israël is het typebeeld van diegenen onder Gods volk van vandaag de dag, die in ongeloof voortleven; die niet bereid en niet gereed zijn voor de Wederkomst van Jezus Christus.

Een prediker heeft eens gezegd: “Wij, christenen van de laatste dagen, moeten ons, door het lot aan Israël geschied, laten waarschuwen!”

Want de mogelijkheid is immers daar dat die “*dag des Heren*” – “Christus’ Wederkomst” – ons niet klaar vindt; ons onbereid en niet gereed vindt om de Here te ontvangen, als Hij straks terugkomt. Want de Here komt andermaal! Deze is de boodschap van heel het Nieuwe Testament: **Maranatha – Jezus Komt!** Het is absoluut fout, als men denkt, dat de Maranatha-prediking het gevolg is van het uitblijven van de “parousia”.² Het is naar

5

² Het Griekse woord “parousia” = Glorieuze verschijning: Wederkomst van Christus in macht en majesteit op het einde der tijden.

Uit de Studiebijbel:

Het zelfstandig naamwoord **parousia** betekent (1) ‘aanwezigheid, tegenwoordigheid’, en (2) ‘komst, aankomst’. Afgeleid van *par-eimi* ‘zijn (bij), aanwezig of tegenwoordig zijn’ houdt de 1^{ste} betekenis in ‘het ergens zijn of aanwezig zijn’, d.w.z. de aanwezigheid of tegenwoordigheid van een persoon op een bepaalde plaats. Zo lezen we bijv. in [Filippenzen 2:12](#) over Paulus’ tegenwoordigheid, in tegenstelling tot zijn afwezigheid, en in [2 Korinthe 10:10](#) over zijn persoonlijke aanwezigheid, dit in tegenstelling tot contact dat hij met zijn lezers heeft via zijn brieven.

In de 2^{de} betekenis gaat het om het naar iemand of iets toekomen (vandaar ‘toekomst’ in sommige vertalingen) **en er dan zijn**, dus ‘komst’ **om te blijven**. ... In het buiten-Bijbelse Grieks wordt het woord speciaal gebruikt voor de officiële komst van een koning naar een bepaalde stad of streek in zijn rijk. In het NT wordt het woord in het bijzonder gebruikt voor de ‘komst’ van Jezus Christus en dan gaat het niet om

onze mening onjuist te veronderstellen dat Jezus' woorden, die oorspronkelijk betrekking hadden op Zijn 1^{ste} Komst, vanwege het uitblijven van "de vol-einding", door de Gemeente werden verschoven naar de toekomstige tijden...

6 De profetische rede van Jezus (over "De tekenen van het einde van de wereld" – lees [Mattheüs 24](#)) laat duidelijk zien dat niet alleen bedoeld werd op de verwoesting van Jeruzalem, maar dat ze ook betrekking had op Zijn 2^{de} Komst of Wederkomst. En, omdat niemand het uur van Zijn Wederkomst kent, moet een ieder altijd BEREID ZIJN, want dan zal Zijn Wederkomen ons niet als een verrassing overweldigen!

Niet alleen Paulus, maar óók Petrus ziet deze "dag des Heren" als een "komen als een dief in de nacht" (2 Petrus 3:10). En Johannes heeft neergeschreven:

- "Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen." (Openbaring 3:3b)

Niemand anders dan God, de Heilige Geest, heeft de discipelen Jezus' woorden indachtig gemaakt; en zódoende heeft Hij hen geleid "tot in alle waarheid" (zie [Johannes 16:13a](#)), waardoor zij een dieper inzicht verkregen in hetgeen de Here hun Zelf

Zijn (1^{ste}) komst in het vlees, maar steeds om **Zijn (2^{de}) komst IN HEERLIJKHEID, Zijn Wederkomst aan het einde der tijden** (zie bijv. [Mattheüs 24:3](#), [2 Thess. 2:8](#), [1 Johannes 2:28](#)).
(noot AK)

geleerd had tijdens Zijn bediening op aarde. **Gods Geest maakte hun “de toekomstige dingen” bekend.** (zie [Johannes 16:13b](#))

7 Op de vraag van Zijn discipelen gaf Jezus een positief antwoord... Van de dienstknechten, aangesteld om Zijn huis te verzorgen, ofwel van de leiders van de Gemeente, wordt onvoorwaardelijke trouw en waakzaamheid verwacht. Hen wacht loon naar werken (zie o.a. [1 Korinthe 3:8](#) + [14, sv](#)): de zaligheid èn een ereplaats – “het gezet worden over al Zijn goederen / bezittingen” (zie [Mattheüs 24:47](#) en [Lukas 12:44](#)). Dit is: dat zij alsdan met Hem, als koningen, zullen heersen (zie o.a. [Openbaring 5:10](#) en [22:3-5, sv](#)). Halleluja!

Zo is dan deze gelijkenis in de allereerste plaats **een waarschuwing in verband met het komend oordeel**; maar evenzeer een OPROEP tot Zijn discipelen, ALS LEIDERS van Zijn Gemeente. Want in de discipelen wordt de Gemeente van Christus **opgeroepen, aangemaand, tot trouw, waakzaamheid en werkzaamheid, totdat Hij Wederkomt.** En met Hem brengt Hij dan het loon (zie o.a. [Openbaring 11:18](#) en [22:12](#)). Amen.

De gelijkenis van ‘de wijze en de dwaze maagden’

- *“Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 **maagden**, welke haar lampen namen, en gingen uit, de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijzen, en 5 waren dwazen. Die*

dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelf. Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en **die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten.** Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open! En hij, antwoordende, zei: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet. **Zo waakt dan; want gij weet de dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal.**” (Mattheüs 25:1-13, sv) ³

Deze gelijkenis volgt op de “profetische rede” van Jezus (lees [Mattheüs 24](#)). Duidelijk klinkt het “**Ik ZAL (weder)komen**” daarin door, zodat men niet moet denken: “Mijn heer vertoeft te komen” (Mattheüs 24:48). Hij zal echter PLOTSELING KOMEN, op

³ Zie eventueel onze GRATIS studie “[De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

9 een dag en uur dat Hij niet verwacht wordt en die men niet weet. Zoals de zondvloed in Noachs tijd een onherroepelijke scheiding maakte tussen 2 groepen mensen: zij die geloofden en zich hadden voorbereid en zij die niet geloofden en zódoende NIET bereid waren. De laatstbedoelde zijn in hun ongeloof ten onder gegaan in de “oordeelswateren” van de zondvloed (lees [Genesis 7](#))! En, zoals toen geschiedde, zó zal het óók straks zijn: **Geen 2^{de} kans wordt geboden!** Oók in déze gelijkenis is daar weer de scheiding... Van de 10 maagden – rein en bloedgewassen – werden 5 bereid gevonden, “gereed”, en de andere 5 onbereid, dus “niet gereed”.⁴ Daarom worden de eerste WIJS en de laatste DWAAS genoemd. Vanzelfsprekend wordt hier niet bedoeld, dat precies de helft gereed gevonden zal worden bij de komst van de Hemel-Bruidegom en de andere helft niet.

Ook in deze gelijkenis valt de nadruk op “het plotseling komen” van de Bruidegom. Het gaat erom dat er altijd weer mensen gevonden worden onder de kinderen Gods die ernstig rekening houden met de Wederkomst van Jezus, maar die – ondanks hun verwachting – tòch hun waakzaamheid verliezen en (geestelijk) in slaap vallen om straks tot de vreselijke ontdekking te komen dat hun lampen zijn uitgegaan vanwege het ontbreken van “reserve olie”.

De hoop op Zijn verschijning (Zijn Wederkomst) is

⁴ Zie noot 3.

niet altijd even krachtig geweest. Deze hoop was vaak levend in dagen van vervolging en verdrukking, maar verflauwde en kwijnende weg in dagen van voorspoed, rust en opbloei. Zó is het geweest door de eeuwen heen...

Wij dienen terdege rekening te houden met het volgende: WIJS ZIJN ZIJ, DIE **het Woord van God** HOREN en ER NAAR HANDELEN. Bestudeer a.u.b. in dit verband [Mattheüs 7:24-27](#).

10

Met de komst van de Bruidegom vindt dan ook de scheiding plaats ⁵ en het antwoord is ook hier een beslist: “IK KEN U NIET.” (Mattheüs 25:12) “Géén olie –beeld van Zijn Geest, de Heilige Geest– in hun vaten” (zie [Mattheüs 25:3, sv](#)), géén “Bruidskleed” (zie [Mattheüs 22:12](#)). Het is een staat en een positie, niet overeenkomend met de verwachting van de komende Here en Hemel-Bruidegom. Daarom kende Hij hen, vermeld in deze gelijkenis, niet!

De Wederkomst van Christus, de Here, betekent voor hen die “gereed” zijn: VREUGDE; maar voor hen, die niet bereid zijn: DUISTERNIS – GEEN LICHT. Met andere woorden: “Het staan voor de gesloten deur” (zie [Mattheüs 25:10, sv](#)) betekent on-weerlegbaar: OORDEEL.

Het Bijbelgedeelte over het vertoeven (ofwel: het uitblijven van de Komst) van de Hemel-Bruidegom is hóógst belangrijk. En, ook al slaat in deze

⁵ Zie eventueel onze GRATIS studie “[Drie grote toekomstige scheidingen](#)” van H. Siliakus. (noot AK)

gelijkenis “het komen van de Bruidegom” (zie [Mattheüs 25:6, sv](#)) op “Zijn VERSCHIJNING voor Zijn Bruid ⁶ om haar binnen te laten en... weg te nemen ⁷ door haar aan te nemen” (zie [Mattheüs 24:40-41](#) en [Lukas 17:34-36](#)) en dus niet direct op Zijn – zichtbare en dus lijfelijke – komen als Here der heren en Koning der koningen (Zijn OPENBARING met grote kracht en heerlijkheid, volgens [Openbaring 19](#), dat pas NA de grote verdrukking zal plaatsvinden), tóch bedoelt deze gelijkenis niet te verklaren, dat de Wederkomst nog veraf is en er niet ernstig rekening mee gehouden moet worden. Verre van dat! **Juist omdat wij dag en uur niet weten, noch van Zijn komen als Bruidegom noch van Zijn Wederkomen als Rechter, betaamt het Zijn Gemeente om ALTIJD waakzaam, bereid en gereed te zijn.** Dat Hij onverwachts zal komen is zeker; maar laat het door ons niet zijn: ONVERWACHT! Amen.

De gelijkenis van ‘de man, die buitenlands ging’ en van ‘de wakende dienstknechten’

- *“Let op: waak en bid, want u weet niet wanneer*

⁶ Zie eventueel onze GRATIS studie [“Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

⁷ Zie eventueel onze GRATIS studie [“De wegname en opname van de Gemeente en... Christus’ wederkomst”](#) van H. Siliakus en/of ons GRATIS artikel: [“Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ?”](#) van A. Klein. (noot AK)

het de tijd is. Het zal zijn als bij iemand die naar het buitenland ging: hij verliet zijn huis, gaf zijn slaven ⁸ (sv: dienstknechten) volmacht, en gaf aan ieder zijn werk, en gebod de deurwachter waakzaam te zijn. Wees dus waakzaam! Want u weet niet wanneer de heer des huizes komt, 's avonds laat of te middernacht of met het hanengekraai of 's morgens vroeg, opdat hij u niet, als hij plotseling komt, slapend aantreft. En wat Ik tegen u zeg, zeg Ik tegen allen: **Wees waakzaam!**" (Markus 13:33-37)

- "Laten uw lendenen (= de lendenen van uw verstand – zie [1 Petrus 1:13](#)) omgord zijn en de lampen brandend. En u, wees gelijk aan mensen die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen. Zalig zijn die slaven (sv: dienstknechten) die de heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen. En als hij komt in de tweede nachtwake of als hij komt in de derde nachtwake en hen zo aantreft, zalig zijn die slaven. Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had op welk moment de dief komen zou, hij gewaakt zou hebben, en niet in zijn huis zou hebben laten

⁸ Het woord "slaaf" heeft bij ons een nare klank, maar m.i. is het toch ook een goede vertaling, omdat Hij waarlijk onze "Heer en Meester" is, want... "Hij heeft ons gekocht en betaald" met Zijn eigen Bloed! (noot AK)

inbreken (sv: *zijn huis niet hebben laten doorgraven*). **U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.**" (Lukas 12:35-40)

13

Als wij misschien wel eens hebben horen spreken van de gelijkenis van "de deurwachter", dan wordt daarmee bovenstaande gelijkenis uit Markus bedoeld. Het gaat hier immers eveneens om "waakzaamheid", omdat Zijn komst "voor de deur staat" (zie [Markus 13:29](#)). Het gaat dus niet om het weten van dag en uur; maar juist het NIET WETEN onderstreept de noodzaak van dit waken! Dit houdt in: een voortdurend acht slaan op de tekenen der tijden..., een levenswandel die de Here behaagt ..., het staande blijven bij alle verzoeken.

Wij kunnen uit bovenstaande Bijbelteksten dus verstaan, dat het op een dag zou gebeuren dat de Here niet meer bij Zijn discipelen zou zijn: Hij zou dan "buitenslands vertoeven". Ieder van zijn discipelen heeft alsdan de volle verantwoordelijkheid voor het hem opgedragen werk. Deze trek in de gelijkenis komt overeen met de gelijkenis van de talenten (zie [Mattheüs 25:14](#)) en met die van de ponden (zie [Lukas 19:12-13](#)). Toch wordt volle aandacht gevraagd voor de deurwachter en niet voor de dienstknechten. De eerstgenoemde komt hier meer naar voren en dat zal wel zijn, omdat zijn taak een dubbele is: hij moet namelijk "WAKEN", opdat géén onbevoegden (dieven en/of rovers) binnen komen en bovendien moet hij de heer des

huizen “VERWACHTEN” om terstond te kunnen opendoen.

In [Lukas 12:35-40](#) wordt daarentegen wel gesproken over de waakzaamheid, welke wordt gevraagd van de dienstknechten, maar de deurwachter wordt daarin niet genoemd. Wel wordt daar gesproken over een “terugkeer van de brui-loft”, wat bij [Markus 13:34-36](#) weer niet wordt ver-

14 meld. In Markus 13:35 lezen wij:

- *“Wees dus waakzaam! Want u weet niet wanneer de heer des huizes komt, ‘s AVONDS LAAT of TE MIDDERNACHT of MET HET HANENGEKRAAI of ‘s MORGENS VROEG.”*

Hier gaat de evangelist Markus terug naar de zogenaamde Romeinse tijdrekening, terwijl Lukas – sprekend van: *“En als hij komt IN DE TWEEDE NACHTWAKE of als hij komt IN DE DERDE NACHTWAKE”* (in Lukas 12:38) – de Joodse tijdsindeling volgt. Hoe dan ook, **in beide gelijkenissen gaat het om het “VERWACHTEN” en “WAAKZAAM ZIJN”; dit wil zeggen, om het “BEREID-ZIJN” voor de Wederkomst van de Here.** Hij moet, wanneer Hij Wederkomt onbevreesd ontvangen worden, omdat Hij wordt VERWACHT! Het noemen van al die verschillende tijden wijst er op, dat er EEN BEPAALDE TIJD zal verlopen voordat Hij Wederkomt. Wij weten echter niet WANNEER Hij komt, maar wèl DAT Hij komt; en daarom is het nodig om te “waken” en te “werken”. In dit licht gezien heeft iedere waarachtige

De gelijkenis van ‘de getrouwe en voorzichtige dienstknecht’

- *“Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, dewelke zijn heer over zijn dienstdoden gesteld heeft, om hunlieder hun (geestelijk) voedsel te geven ter rechter tijd? Zalig is die dienstknecht, welken zijn heer, komende, zal vinden alzo doende. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen. Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn heer vertoeft te komen (HSV: blijft nog lang weg); En zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan, en te eten en te drinken met de dronkaards; Zo zal de heer van deze dienstknecht komen ten dage, in welken hij hem niet verwacht, en ter ure, die hij niet weet; En zal hem afscheiden, en zijn deel zetten met de geveinsden; daar zal wening zijn en knersing der tanden (HSV: gejammer zijn en tandengeknars).” (Mattheüs 24:45-51, sv)*

Hier wordt slechts gesproken van één dienstknecht (let a.u.b. op de parallel in [Lukas 12:42-48](#)). Lukas noemt hem daar de “huisbezorger” (ofwel: de rentmeester, die de ‘bezittingen’ voor zijn eigenaar beheert). Hij is iemand die anderen onder zich heeft, die dus de supervisie (= het toezicht en de leiding) heeft. Hij is verantwoordelijk om, op de daarvoor vastgestelde tijd, dagelijks de onder hem staande personen het (in dit geval: geestelijke) voedsel te

geven. **De tijd van de afwezigheid van hun heer is een tijd van beproeving!** Wanneer wij één en ander aandachtig lezen, wordt in de gelijkenis al gesproken van de mogelijkheid van “machtsmisbruik” en inderdaad is ook dit een teken van de (eind)tijd.

Het voedsel dat uitgereikt dient te worden is **HET Woord Van God** (de zgn. “geestelijke spijze”). Wij denken hierbij aan datgene wat de apostel Paulus heeft geschreven in 1 Korinthe 4:1-2 (sv):

- **“...uitdelers van de verborgenheden Gods.** *En voorts wordt van de uitdelers vereist, dat elk getrouw bevonden wordt.”*

Dit (geestelijk) VERZORGEN is een OPDRACHT en door de Here Zelf gewild en in de gelijkenis aangeduid. Trouw en verstandigheid kunnen worden bewezen in gehoorzaamheid aan het Woord van God. Het zijn vooral de apostelen geweest, die de Gemeente hebben geleid en verzorgd, die onbevreesd het Woord hebben gepredikt.

De ontrouwe dienstknecht slaapt, eet, drinkt en maakt zódoende van de afwezigheid van zijn heer een verkeerd gebruik, dus misbruik. Zo'n levenshouding resulteert in de misplaatste veronderstelling: *“Mijn heer vertoeft te komen...”* (Mattheüs 24: 48). **En waarlijk, dit is het beeld van hedendaagse leiders, die, in plaats van het Woord van God aan de Gemeente uit te delen, hun eigen woord brengen, die zielen tiranniseren en tot koopwaar maken, in plaats van ze te ver-**

zorgen; die zó trots zijn op zichzelf en ingenomen met listig veroverde rechten, dat ze hun verzorgers-plichten geheel verzaken; die zich méér bezighouden met “hoe geld in het laadje komt” dan dat ze zich interesseren voor “werkelijke, geestelijk-krachtig-makende spijs”. De straf waarvan sprake is in [Mattheüs 24:51](#) is een ernstige waarschuwing voor ALLE ambtsdragers, die hen gevolgd zijn in het najagen van heerszucht (= hun neiging om te heersen en/of belust zijn op macht), het zoeken van zichzelf en het gebruiken van alle denkbare media om hun eigen persoonlijkheid op een centrale plaats in het denken en doen van mensen te brengen!

Deze geschiedenis herhaalt zich ook in onze dagen, want de kerkgeschiedenis leert ons dat deze waarschuwing heus geen overbodige is geweest. Luther heeft reeds gezegd: “Wij begeren géén aardse macht noch rijkdom”! Laten wij het volgende nimmer vergeten: Hoe gróter de positie die wordt ingenomen, des te gróter is ook de verantwoordelijkheid. Wij noemen enkele Schriftuurlijke voorbeelden:

- Mozes was Gods dienstknecht, geroepen om Zijn volk te leiden – ofwel: Gods mond, om tot dat volk te spreken. Toen hij, op Gods bevel, tot de rotssteen moest SPREKEN, sloeg hij die... De straf die Mozes daarop ontving was zwaar. Het kostte hem het binnengaan in het land van belofte! (zie [Numeri 20:12](#))

- Op Aärons zonen, allen gezalfde priesters, rustte een grote verantwoordelijkheid. Maar, op de dag dat zij “vreemd vuur” inbrachten voor het aangezicht des Heren, werden zij gedood. (zie [Leviticus 10:1-7](#))
- Oók koning Saul bezondigde zich, doordat hij niet wilde wachten op Samuël en zèlf een brandoffer bracht en aanstak... Het kostte hem het koningschap. (zie [1 Samuel 13:14](#))
- Daar was ook nog een profeet die zich liet overhalen om te eten en te drinken, iets wat de Here hem verboden had... Hij werd overvallen door een leeuw en gedood. (zie [1 Koningen 13:17-24](#))

Allen die door God voor een taak “gesteld” zijn – hetzij in het verleden, hetzij in het heden of in de toekomst – worden voortdurend beproefd op hun trouw. Allen hebben te “waken” over de gezonde leer, HET GEESTELIJK VOEDSEL, dat moet worden uitgereikt aan de huisgenoten des geloofs. Allen zullen éénmaal rekenschap hebben af te leggen aan de Heer des huizes, aan het Hoofd van de Gemeente, aan de Here Jezus Christus. Deze verwacht, dat Zijn dienstknechten trouw zullen zijn in alles!

Laat allen het weten: de ontrouwe ambtsdrager, wie hij ook is en in welke bediening hij ook mag staan, zal niet beter behandeld worden dan de gene die zijn Heer heeft tegengestaan. Hem wacht het oordeel: “*En hij zal hem afscheiden, ... daar zal gejammer zijn en tandengeknars*” (Mat-

theus 24:51, en ook [Lukas 12:46b](#)). Dezen zullen worden achtergelaten in de “grote verdrukking”, die een profetische tijdsperiode is van 3½ jaar en een tijd vòl van oordelen.

Hoe wij hier op aarde leven is bepalend voor ons lot in de dag van Christus Wederkomst. ⁹

De gelijkenis van ‘de ponden en/of talenten’

19 ■ *“Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen dienaren bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. En aan de één gaf hij 5 talenten, aan de ander 2 en aan de derde één, ieder naar zijn bekwaamheid, en hij reisde meteen weg. Hij die de 5 talenten ontvangen had, ging weg en handelde daarmee en hij verdiende 5 andere talenten erbij. Evenzo verdiende degene die de 2 talenten ontvangen had, er nog 2 bij. Maar hij die het ene ontvangen had, ging weg en groef een gat in de aarde en verborg het geld van zijn heer. Na lange tijd kwam de heer van die dienaren terug en hield afrekening met hen. En degene die de 5 talenten ontvangen had, kwam en bracht nog 5 talenten bij hem, en hij zei: Heer, 5 talenten hebt u mij gegeven; zie, nog 5 talenten heb ik aan winst gemaakt (sv: boven dezelve gewonnen). Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u*

⁹ Zie eventueel ons GRATIS artikel “[De Wederkomst van Christus nader bekeken](#)” van A. Klein. (noot AK)

aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer. En degene die de 2 talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe en zei: Heer, 2 talenten hebt u mij gegeven, zie, 2 andere talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer. Maar hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei: Heer, ik wist dat u een streng man bent, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt, en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt. En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de aarde; zie, hier hebt u het uwe. Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem: Slechte en luie dienaar, u wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb. Dan had u mijn geld aan de bankiers (sv: [wisselaars](#)) moeten geven, en ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben. Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem die de 10 talenten heeft. Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. En werp de onnutte dienaar uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.” (Mattheüs 25:14-30 – lees ook nog de parallel-gelijkenis over de ponden in [Lukas 19:11-27, sv](#))

Talenten zijn gelijk aan ponden (beiden zijn munteenheden, die in deze gelijkenissen de te beheren “bezittingen” illustreren). Bij Mattheüs volgt deze gelijkenis op die van de 10 **maagden** (zie [Mattheüs 25:1-13, sv](#)) en bij Lukas op de geschiedenis van Zachéus, de overste tollenaar (zie [Lukas 19:1-10](#)). Zowel bij Mattheüs als bij Lukas is er sprake van “toekomstverwachting”, zij het, dat de ene zich anders uitdrukt dan de andere. Met “ *iemand die naar het buitenland ging...*” (Mattheüs 25:14) en “ *een zeker mens van hoge geboorte reisde naar een ver land...*” (Lukas 19:12) wordt Dezelfde bedoeld; namelijk dezelfde Here. Dit “van hoge geboorte zijn” is een heenwijzing naar Zijn “Goddelijke” natuur. Hem alleen komt die waardigheid toe. Alleen wanneer het om Hem gaat, is daar de “eschatologische verwachting” (= de verwachting en leer van het einde van de wereld en het laatste oordeel)!

Het heengaan naar een ver land betekent, dat de Here voor een tijd afwezig zal zijn, maar straks zal terugkeren. Tijdens Zijn afwezigheid hebben Zijn dienstknechten een taak te vervullen: **HET NAGELATEN BEZIT TE BEHEREN. De verwachting van Zijn Wederkomst houdt niet in dat Zijn dienstknechten “passief” moeten zijn, maar “actief”.** Paulus heeft in 2 brieven aan de Gemeente van Thessalonica duidelijk gemaakt, dat **men heeft te arbeiden.** Verwachting mag echter nooit leiden tot ongezond enthousiasme, waardoor men altijd weer geneigd is om het heden niet

te willen zien, zoals het is!

Ook hier worden de dienstknechten des Heren beproefd op trouw en geschiktheid, want bij Zijn Wederkomst moeten allen, zonder onderscheid, rekenschap afleggen (zie [Johannes 5:22+27](#)). Het komt er voor de discipelen van de Here op aan, dat zij – levende en werkende in een Christus-vijandige wereld – Zijn eigendom bewaren... Zijn heiligdom bewaken. Het aan hun toevertrouwde talent of pond is niet van hen, maar van hun Heer. Er staat: “...**Uw talent...**” (Mattheüs 25:25) en “...**Heer, zie Uw pond...**” (Lukas 19:20)! Maar... men moest niet alleen “bewaren” men moest ook “vermeerderen”.

Zowel activiteit als passiviteit komt eenmaal aan het licht (zie [1 Korinthe 3:13](#)). Iedere (van God ontvangen) opdracht dient te worden uitgevoerd zonder rekening te houden met eigen zienswijze(n) en/of instelling. Wie zoiets toch doet, houdt er een “beredeneerde godsdienst” op na en zal ervaren, dat hem géén nieuwe opdracht meer wordt verstrekt. Iemand die zó te werk gaat, kan nooit tot het welbehagen des Heren deelnemen aan Zijn werk en zal straks merken, dat voor hem de tijd om te handelen voorgoed voorbij is. Alsdan zal hij met lege handen voor zijn Here staan... een verloren leven. De apostel Paulus heeft het duidelijk over: “...*behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen*” (zie [1 Korinthe 3:15](#)). En dit is realiteit!

Hoe anders zal het voor degenen zijn, die voor de Here welbehaaglijk gewerkt hebben. Zij zullen

loon ontvangen wanneer Hij komt: loon naar werk, dat tóch loon naar genade is; want het was en is nog altijd de Here, Die kracht geeft om zó te arbeiden. De apostel maakt ons dit wel heel duidelijk, als hij schrijft:

- “...ik heb mij méér ingespannen (sv: ik heb overvloediger gearbeid) dan zij allen; niet ik echter, maar de genade van God, Die met mij is.” (1 Korinthe 15:10)

23

Het kruis, dat wij hierbij ervaren, weegt niet op tegen de heerlijkheid die straks zal geopenbaard worden: het delen in de heerschappij van onze Here Jezus Christus, de Koning der Gerechtigheid!

Deze toekomstige “glorie” stelt al onze arbeid in een wondervol en heerlijk licht; en ook dat is genade. Wordt niet alles ons uit de overvloed van Zijn uitnemende genade geschonken?

[CJH Theys](#)

Enigszins bewerkt door A. Klein

Einde van deel 11 = hoofdstuk 14