

Eindtijdbode

**Jezus Christus en Dien gekruisigd**

<https://www.eindtijdbode.nl>

# **Opeenvolgende** **PROFETISCHE** **gebeurtenissen** **(deel 6)**



**voorafgaand aan het einde van**  
**de huidige tijdsbedeling**

# Gods triomferende VERNIEUWING aan het (huidige) wereld-einde

De geschiedenis wordt bepaald door Golgotha

2 Wij hebben ons, bij de behandeling van de gebeurtenissen van de eindtijd, tot nog toe gehouden aan “de grote lijn”, het plan, waarmee God de geschiedenis der eeuwen voleindigt. In de Bijbel staat echter alles met elkaar in verband. In feite ligt het einde, voor wie reeds bekwaam is om “profetisch” te zien, al besloten in het begin; en daarom moeten wij hier –in de allereerste plaats– alle aandacht aan schenken, willen wij bij de interpretatie van Gods Woord geen flaters begaan. De ernstige Bijbelonderzoeker, die een grondige studie maakt van profetie, zal altijd weer moeten komen en wijzen op “het centrale punt” van het Bijbelse getuigenis: het leven en sterven, de opstanding en de hemelvaart van Jezus Christus! Voor de oppervlakkige christen klinkt het vreemd en voor degene, wiens ogen de (geestelijk) “ogenzalf” ontberen, lijkt het onwaarschijnlijk, wanneer wij hier neerschrijven, dat dit leven en sterven, deze opstanding en hemelvaart het aanbreken van “iets geheel nieuws” hier op aarde hebben ingeluid. Het is deze ongehoorde (= niet of nauwelijks gehoorde) boodschap, die de basis vormt van

3 de Bijbelse verkondiging van “het einde, dat gemetamorfoseerd wordt (= van gedaante wordt verwisseld) tot de VERNIEUWING”. Golgotha, Pasen, Pinksteren en Hemelvaart..., al dat wondere gebeuren, dat getuigt in wezen van niets anders. Velen zien (nog) niet dat HET KRUIS, dat de gang van de geschiedenis bepaalt, belangrijker is dan het moment waarop het einde van die geschiedenis daar is..., zoals ook in ons geloofsleven de ontmoeting met Jezus en het leven in Christus belangrijker is dan ons laatste ogenblik. Daarom willen wij nu – met Gods genade – één en ander in dit hoofdstuk nog nader bekijken **in het stralend, profetisch licht van “de WEDERKOMST van de Here Jezus Christus”**. Laat niemand denken dat wij hiermee een “ommetje” maken, dat wij weer teruggaan in plaats van vooruitlopen!

## Het kruis als de basis van einde en VERNIEUWING

De mensen hebben God zo zeer gehaat, dat zij Zijn eniggeboren Zoon hebben vermoord. Maar, *“zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft...”* (Johannes 3: 16a)<sup>1</sup>; en op de bodem van onze afgrond is God, in Zijn Zoon, onze plaats komen innemen:

- *“God was het namelijk Die in Christus de wereld*

---

<sup>1</sup> De Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)

*met Zichzelf verzoende...*” (2 Korinthe 5:19a)

Jezus Christus, de onschuldige, bekleedde zich vrijwillig met onze vloek en ging tot het einde toe de “Via Dolorosa” (= “de weg van smarten”): Hij is:

- “...**gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.**” (Filippenzen 2:8b)

4 Aan het einde van deze verschrikkelijke lijdensweg slaakte Hij de kreet der “verworpenen” en riep luid: “...*Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?*” (Markus 15:34b). Is het niet treffend, dat juist het Evangelie naar Markus, het “Evangelie van de Dienstknecht” (gesymboliseerd door een “os of rund”, als “lastdrager”, één van de 4 “dieren (letterlijk: *levende wezens*)”, die voor Gods troon staan – zie [Openbaring 4:6-7](#)), ons hierover spreekt? De diepe duisternis rondom Hem had ONS einde moeten zijn, als God ons niet zó hartstochtelijk had liefgehad, dat Hij Zijn Zoon voor ons overgaf in de kruisdood!

Wij spreken over het algemeen zeer oppervlakkig over het einde van deze (huidige) wereld, als wij het kruis van Christus hier niet bij in herinnering roepen, waar einde en toch ook weer VERNIEUWING –in alle verschrikking en heerlijkheid– heeft plaatsgehad! Hebben wij wel eens stilgestaan bij het feit dat Mattheüs, de evangelist, Christus’ kruisdood omringde met vreemde en kenmerkende verschijnselen, zoals een aardbeving en opening van graven, die alle dit wondere aspect van “einde en toch ook weer VERNIEUWING”

onderstrepen? Bestudeer biddend Mattheüs 27: 51-53 en wordt overtuigd:

- *“En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden; ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt; en na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen.”*

5

Biddende meditatie doet ook u verstaan dat alles, met betrekking tot de laatste gebeurtenissen in de (eind)tijd, verbonden is aan het “**HET IS VOLBRACHT**” van Golgotha. Wij mogen dan verstaan dat, wat er nog aan rampen en misdaden kan gebeuren – en deze zullen straks worden gevonden! (ja, al werden alle dingen vernietigd in een volslagen ondergang), niets ooit de diepte en de zwaarte van het drama van het kruis kan overtreffen!

Voorwaar, de dood van Jezus Christus toont ons de diepte van ons eeuwig verderf en verkondigt de absolute veroordeling, die wij hebben verdiend. Maar aan de andere kant leren wij hier ook dat Christus “het **Lam van God**” is, “Dat DE ZONDEN DER WERELD TRIOMFANTELIJK HEEFT WEGGEDRAGEN”... Jezus Christus is niet alleen de Eerst-opgestane uit de doden van ons allen geworden, maar Hij is ook de Laatste-verworpene, Die schreeuwde in de diepdonkere nacht; de, als het ware, Hopeloze, van Wie God en mensen (op dat moment) hun ogen hadden afgewend.

- *“Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, ... en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.”* (Jesaja 53:2b-3)

6 In die vervloekte en verlaten diepte begon een nieuwe wereld van vergeving, verzoening en genade te lichten. Jezus Christus opende voor die ene moordenaar, die aan Zijn zijde met Hem werd gekruisigd, wijd de poort van het hemelparadijs en vóór Hij Zijn met doornen gekroond hoofd neerboog en de geest gaf, riep Hij als Overwinnaar uit, dat **“ALLES VOLBRACHT”** was en beval Hij Zijn geest in rotsvast vertrouwen in de handen van de eeuwige Vader. **Christus IS Triomfator!** Halleluja! Amen.

Ons door zovele dingen bezwaarde hart zal nooit deze peilloze afgrond, die ons tot een “hoogtepunt” is geworden, kunnen peilen. De Paasmorgen doet ons echter de overwinning van God zien en nu óók ervaren!

**“Hij IS WAARLIJK OPGESTAAN!”** (zie [Lukas 24:34](#)) is dan ook de blijvende belijdenis van de Gemeente van de LEVENDE God; zij aanschouwt DE **Levende** met haar geloofsogen!

## Gods nieuwe schepping is nu al in de oude verborgen

7

De nieuwe wereld van het Koninkrijk van God is door **de VERNIEUWING in / door de wedergeboorte** reeds in de nieuwgeboren mens aanwezig, die met lichaam en ziel tevoorschijn is getreden uit het symbolische watergraf om “*de Belofte van de Vader*” (zie o.a. [Handelingen 1:4](#)) – dat is: de doop met de Heilige Geest – te ontvangen. Een nieuwe geschiedenis begon hiermee, waarin de Blijde Boodschap, het Evangelie van Verlossing, verkondigd, gepredikt en geleerd moe(s)t worden “*tot aan het uiterste van de aarde*” (zie [Handelingen 1:8](#) en [13:47](#)). Hoe weinigen realiseren zich dit. Het is NOOIT Gods bedoeling geweest, dat deze overwinnende hoop het deel blijft van enkele ingewijden, maar zij moet leven in de harten van allen die in Hem geloven. **Zij moet ALLEN, zonder uitzondering, verblijden!**

De brief aan de Efeziërs zegt: “*God... heeft ons door Zijn grote liefde,... met Christus LEVEND GEMAAKT... en ons met Hem OPGEWEKT...*”

(zie [Efeze 2:4-6](#)); met andere woorden: “mede opgenomen met de hemelvaart van onze Here en Heiland”. Zoals geschreven staat in Filippenzen 3:20,

- “*Ons burgerschap (sv: onze wandel) is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Here Jezus Christus*”.

Hoe wondervol en hoe machtig-schoon! Tòch heeft Jezus Christus, Wiens gehele boodschap

gericht was op de komst van het Koninkrijk, ervoor gewaakt om dat 'in het begin' precies te omschrijven. Reden hiervoor zal zijn:

- *“Het Koninkrijk van God komt NIET op waarneembare wijze.”* (zie Lukas 17:20b)

Maar... in het verborgene is het – toch zó heel doeltreffend – werkzaam in deze zelfde wereld. Hoe vitaal deze wereld ook mag lijken, in werkelijkheid is ze reeds in doodstrijd gewikkeld; maar in het verborgene groeit in haar EEN NIEUWE WERELD, zoals wij dat ook wel eens zien in het menselijk leven: een stervende moeder, die in zich het kind draagt, dat haar straks zal overleven... Jezus Christus, *“de laatste Adam”*, is reeds *“de Eersteling... van hen die ontslapen zijn”*:

- *“Christus ís opgewekt uit de doden en is **de Eersteling** geworden **van hen die ontslapen zijn.**”* (1 Korinthe 15:20)
- *“...De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen (sv: een levende ziel), **de laatste Adam tot een levendmakende Geest.**”* (1 Korinthe 15:45)
- *“En Hij is het Hoofd van het lichaam, namelijk van de Gemeente, Hij, Die het begin is, **de Eerstgeborene uit de doden**, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.”* (Colossenzen 1:18b)
- *“Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, **de Eerstgeborene uit de doden....** Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.”* (Openbaring 1:5)



**Christus is opgestaan uit de doden en ten hemel gevaren om de zichtbare opstanding voor de kinderen Gods voor te bereiden.** Welke wereld-treffende-rampen, verwoestingen en catastrofen er ook nog mogen plaats hebben, niets zal God kunnen hinderen Zijn verheven doel te bereiken. Waarlijk:

9

- *“Alle paden van de HERE zijn goedertierenheid en trouw (sv: **waarheid**) voor wie Zijn verbond en Zijn getuigenissen in acht nemen (sv: **bewaren**).”* (Psalm 25:10)

Sinds de dood, de opstanding en de hemelvaart van Jezus Christus, is het voor allen, die geloofsogen bezitten, duidelijk, dat **het einde der tijden zal staan in het licht van de Levende!** Geprezen zij Zijn Naam!

God heeft voor Zijn kinderen Zijn hart geopend, en Hij heeft ons de verborgenheid van Zijn “barmhartigheid, die het oordeel overwint”, geopenbaard. Amen. Het is in dit profetisch licht niet moeilijk te verstaan, dat *“God Zijn Zoon niet in de wereld heeft gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.”* (Johannes 3:17)

Het is dan ook een zeer betreurenswaardig feit, dat zo vele boeken en brochures, die ons vertellen van “het einde van de wereld”, altijd blijven staan bij het OORDEEL en niet bij het LICHT, dat vanaf Christus' KRUIS over de gehele schepping valt. Dergelijke geschriften zijn dan ook meestal “eng-

geestig” en daarom “farizeïsch”.

Zij gaan dan voorbij aan wat geschreven staat:

- *“Want de schepping (sv: het schepsel) is aan de zinloosheid (sv: ijdelheid) onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping (sv: het schepsel) zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf **om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.**” (Romeinen 8:20-21)*

## De ontwikkelingen van het (huidige) wereld-einde zijn niet nauwkeurig te agenderen

De Schrift zelf, als het enige krachtvolle getuigenis van de Godsopenbaring, licht ons in over de bedoeling die God heeft gehad met de schepping van de wereld. In het kader van de Blijde Boodschap openbaren de profetieën ons, in welke geest en langs welke weg God de bestemming, het einde, van de wereld wil en zal bereiken. Het is dan ook van het allergrootste belang te weten, welk doel God nastreeft en ook zal bereiken aan het gewis en zeker komende einde van de geschiedenis, **opdat wij onze daadwerkelijke, dagelijkse gehoorzaamheid kunnen afstemmen op Zijn verheven werkplan.**

Degenen, die alleen nieuwsgierig zijn naar oppervlakkige détails – en dat zijn er (helaas) ontzaglijk vele! – zullen echter bij de bestudering van dit onderwerp bitter worden teleurgesteld. Waarom?

Omdat het ons, als mensen, niet gegeven is om **een nauwkeurige agenda** op te stellen van al die laatste gebeurtenissen, zoals men van tevoren het programma van een concert kan laten drukken, al probeert men dit altijd weer te doen. Daar is zeer zeker in de Schrift een “chronologische volgorde”, maar toch ook weer niet zó, dat wij te allen tijde in staat zijn om dag en uur en datum vast te leggen. Laat een ieder doordrongen zijn van het volgende: niets is méér verkeerd dan in eigen kracht te proberen, met behulp van de beelden van de Bijbelse schildering, een volledig schema op te stellen van het einde. Wij lezen immers ook niet dat de gelovigen uit de ‘tussentijd’ – zoals een Johannes de Doper, met behulp van de Messiaanse Profetieën – van tevoren een nauwkeurige beschrijving hebben gegeven van het leven van Jezus; evenmin als dat een Simeon en een Anna (die toch heus met geheel hun ziel “*de Verstroosting van Israël verwachtten*” – zie [Lukas 2:25](#)) op grond van Micha 5, de “plaats” van de geboorte van Jezus hebben “berekend”, om dan in Bethlehem te gaan posten om de Koning der Joden direct bij Zijn komst en glorieuze intrede te kunnen begroeten!

Voorwaar! HET EINDE VAN DE WERELD moet zich nog in uitgebreidheid openbaren; en wij geloven dan ook, uit het diepst van ons hart, dat het alle horizonten van de wereld zal bereiken, want déze “zichtbare ontknoping” zal naar het een-

stemmig getuigenis van de Heilige Schrift besloten worden door DE PERSOONLIJKE KOMST, **de WEDERKOMST van Jezus Christus VANUIT DE HEMEL...** “om verheerlijkt te worden in Zijn heiligen, en Wonderbaar te worden in allen, die geloven...”:

12

- “...**bij de openbaring van de Here Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht.**” (2 Thess. 1:7b)
- “wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag **verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd** (sv: **wonderbaar**) **te worden in allen die geloven** (want bij u vond ons getuigenis geloof).” (2 Thess. 1:10)

En omdat deze Wederkomst er het belangrijkste element van is, spreekt het voor zichzelf, dat wij, als kinderen van God en medewerkers Gods, deze ook nader onder ogen hebben te zien.

[CJH Theys](#)

Enigszins bewerkt door A. Klein

**Einde van deel 6 = hoofdstuk 9**