

Eindtijdbode

**Jezus Christus en Dien gekruisigd**

<https://www.eindtijdbode.nl>

# De Koning van de tijdsbedelingen



## God regeert

2

Het thema “God als Heerser” brengt ons met Hem in aanraking als de “Koning van de tijdsbedelingen”. Psalm 93 opent met de woorden: **“De Here regeert”** en stelt ons daarmee de God van de Bijbel voor als de Koning of Heerser van het gehele universum. Dat God de heerschappij heeft over alles en te allen tijde is de meesten van ons welbekend. Op de hoogte zijn van iets, wil echter nog niet altijd zeggen dat men de gehele zaak “omvat”. Dat geldt ook in dit geval. **“God regeert”** bekent voor de meeste christenen zoiets als “God heeft de touwen in handen”, Hij “beschikt”. Maar wanneer in de Bijbel over God als Heerser wordt gesproken, is dat niet slechts een verwijzing naar Gods verhevenheid boven al het aards gewoel en naar Zijn leiding over het leven van de mensheid. Het is méér.

Gods regering is méér dan alleen “beheren” of “besturen” (hetgeen hoofdzakelijk ziet op wat voor het moment nodig is). Zijn regering is bovenal **de uitvoering van Zijn “Plan der eeuwen”**, het enige “meerjarenplan” dat nooit herziening behoeft en dat met feilloze precisie deel na deel op de van vóór de grondlegging van de wereld bepaalde tijden wordt gerealiseerd. Als wij spreken over “onder de regering van...”, bedoelen wij daarmee in de eerste plaats een tijdperiode. Zo zullen wij, als er sprake is van “de regering van God”, eveneens allereerst aan een bepaald (niet

in de zin van “begrensd”) tijdsverloop moeten denken. Het verschil met aardse koningen en machthebbers is echter dat Gods Koninkrijk is “**een Koninkrijk van alle eeuwen**” en Zijn heerschappij “*omvat alle generaties*” ([Psalm 145: 13](#))<sup>1</sup>

De regering van God duurt van eeuwigheid tot eeuwigheid en strekt zich uit over alle tijden (eeuwen). Hij is waarlijk de Koning der tijden, oftewel de Koning van de tijdsbedelingen. “**God regeert**” betekent derhalve vóór alles dat de (= alle) tijden **in Gods hand** zijn. Niet alleen de tijden van de enkeling, maar ook die van de wereld.

## Geen passief toezien

Strikt genomen komt “**God regeert**” na “**God scheidt**”. In Zijn regering komt tot uiting welke bedoeling God heeft met Zijn schepping. Laat ons niet denken dat God hoegenaamd niets meer doet na de schepping. Psalm 93 vers 1 vertelt ons ook dat God Zich heeft “*omgord*”:

- “*De HEERE regeert, Hij is met majesteit (sv: met **hoogheid**) bekleed, de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf **omgord met macht**. Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen.*”

“Zich omgorden” deed men in de oude Oriëntaalse wereld wanneer men ging werken of reizen. Gods regering is in de volste zin van het woord “werkzaam zijn”! **God werkt:**

---

<sup>1</sup> Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / **HSV**, tenzij anders vermeld. (noot AK)

- “Jezus antwoordde hun: *Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook.*” (Johannes 5:17)

De 3-enige God werkt aan de uitvoering van Zijn Verlossingsplan. Vader, Zoon en Heilige Geest werken samen tot verlossing van de mensheid. In Zijn regering is God even actief als in Zijn schepping. Het is géén passief toezien! De “regering” van God is niet een mooi woord voor een onbetekende zaak. Het is veeleer een tekortschietende benaming voor iets wat door ons mensen nauwelijks te doorgronden is. Op de, in zeker opzicht nog altijd voortdurende, 7<sup>de</sup> scheppingsdag “rust” God “om te **volmaken**”:

- “En God zegende de 7<sup>de</sup> dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te (vol)maken”! (Genesis 2:3)

Moge de mens in een “rust die tevens werken is” een innerlijke tegenstrijdigheid menen te ontwaren, voor het oog van het door de Heilige Geest <sup>2</sup> verlichte kind van God opent zich hier één van die “poorten van geestelijke kennis”, waarvan het inzien leidt tot een in aanbidding neerknielen voor de Almachtige God. Gods regering is “rustend werken” of “werkend rusten”, iets dat misschien het best benaderd en uitgebeeld kan worden met het begrip “broeden”. Hoe het ook zij, **God werkt!** Zouden wij dan rusten?

---

<sup>2</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie “[De natuurlijke mens en de Heilige Geest](#)”. (noot AK)

## Verzet tegen Gods regering

In dat Verlossingsplan of Raadsplan der eeuwen ([Efeze 3:11](#) spreekt van “**het eeuwig voor-nemen**”), onderscheiden wij 3 tijdsbedelingen van ongeveer 2000 jaar elk. Ieder van de 3 Goddelijke Personen <sup>3</sup> – Vader, Zoon en Heilige Geest – heeft op één van deze 3 tijden Zijn speciale stempel gedrukt. Mogelijk aanschouwen wij in deze “stempels” de uitkomsten van wat wij eerder omschreven als het “broeden” van God. Het “water” (de 1<sup>ste</sup> tijdsbedeling) toonde dat God tot oordelen in staat is. Het “bloed” (de 2<sup>de</sup> tijdsbedeling) openbaarde de verborgenheid van genade en redding voor de mens. En in de huidige tijdsbedeling leidt

5

---

<sup>3</sup> In Deut. 6:4 staat: “**Luister, Israël! De HERE, onze God; de HERE is één (dus één Persoon)!**”

Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed / geslagen). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn 3 Openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. **Gods wezen is een eenheid. Hij is één Wezen, één Persoon.** De leer, dat God uit 3 Personen bestaat, is een dwaling.

Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:

1. de 1<sup>ste</sup> Openbaringsvorm van **God: de Vader**
2. de 2<sup>de</sup> Openbaringsvorm van **God: de Zoon = Jezus**
3. de 3<sup>de</sup> Openbaringsvorm van **God: de Heilige Geest.**

Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest.  
(noot AK)

de Geest – door de “volle openbaarwording van het Woord” <sup>4</sup> – het gehoorzamende en gelovende deel van de mensheid **tot de volmaaktheid in Christus:**

- *“totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de (volmaakte) kennis van de Zoon van God, tot een volwassen (letterlijk: volmaakte) man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus.”* (Efeze 4:13)

6

Maar in alle 3 de tijdsbedelingen is er sprake van oppositie tegen de regering van God. De 6000 jaar van menselijke geschiedenis – van Adam tot aan de wederkomst des Heren – geven niets anders te zien dan een woeden, een zich verheffen (= opstaan, rebelleren), een tekeergaan van de volkeren tegen God. Zij verzetten zich – door satan daartoe aangezet – tegen Gods beleid:

- *“Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? (sv: **Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid?**) De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen!”* (Psalm 2:1-3)

In de tijdperiode van God de Vader waren het,

---

<sup>4</sup> Galaten 1:11-12, *“Maar ik maak u bekend, broeders, dat **het Evangelie** dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar **door openbaring van Jezus Christus.**”*

7 Geest uitlopen op de openbaring van de antichrist en zijn rijk <sup>5</sup>.

Dit verzet van die volkeren, de heidenen, tegen de 3-enige God wordt in [Psalm 93](#) bedoeld als er gesproken wordt over “het zich verheffen van de rivieren”:

- ***“De rivieren verheffen, HEERE, de rivieren verheffen hun stem, de rivieren verheffen hun gebruik.”*** (Psalm 93:3)

Tot driemaal toe lezen wij: “*De rivieren verheffen...*”, en in wat daarna volgt is een “gaan naar een climax” te beluisteren. “Driemaal” verwijst naar de 3 tijdsbedelingen, “*wateren*” zijn volkeren (zie Openbaring 17:15 en Psalm 98:8 <sup>6</sup>), “*rivieren*” spreken vooral van “menselijke denksystemen”. Hoe menselijke denksystemen tegen God en Zijn

---

<sup>5</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie [“De antichrist – Hoe herkennen wij hem?”](#). (noot AK)

<sup>6</sup> Openbaring 17:15b, “**De wateren** die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, **zijn volken, menigten, naties en talen.**” Psalm 98:8, “**Laten de rivieren in de handen klappen, de bergen tezamen vrolijk zingen** (SV: **vreugde bedrijven**).”

regering worden gebruikt, zien wij in de wereld van vandaag. Maar het is niet iets nieuws. Het “Babylonisme” dateert al uit de tijd van Nimrod!

## Het uur van de waarheid

8 Het woeden en het verzet van de volkerenmassa's (“de opstand van de horden”) tegen God zal in de eindtijd zijn hoogtepunt bereiken. Dat leert ons niet alleen de climax van Psalm 93 vers 3, maar dat wordt ons ook voorgehouden in Lukas 21 vers 25:

- *“En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege **het bulderen van zee en golven** (sv: “als de zee en de watergolven **groot geluid** zullen geven”).”*

Doch dan breekt het uur van de waarheid aan! De wederkomst van Jezus Christus “[in heerlijkheid en met grote kracht](#)” zal een eind maken aan alle menselijke en duivelse rebellie!

Hij komt:

- *“om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen (sv: **te straffen**) voor al hun goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben.”* (Judas 1:15)

Zie ook Psalm 96 vers 13b:

- *“...want **Hij komt**, want **Hij komt om de aarde te oordelen**. Hij zal de wereld oordelen in ge-*



*rechtigheid en de volken met Zijn waarheid.”*

Dan zal blijken dat – naar de woorden van de apostel Paulus in 1 Timotheüs 1 vers 17 – Jezus waarlijk is de “Koning der eeuwen”, de **Koning van de tijdsbedelingen**:

- *“De Koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.”*

9 Het daarna volgende 1000-jarig Vrederijk van Christus <sup>7</sup> zal de majestueuze bevestiging van deze waarheid brengen!

Wie *“wijs”* <sup>8</sup> is, onderwerpt zich heden al aan deze Koning, Wiens juk zacht is en Die geen zware lasten oplegt om te dragen.

**H. Siliakus**

Uit: Tempelbode, sept. 1982

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

---

<sup>7</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie [“Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus”](#). (noot AK)

<sup>8</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie [“De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eind-tijd”](#). (noot AK)