

Eindtijdbode

**Jezus Christus en Dien gekruisigd**

<https://www.eindtijdbode.nl>

# Een roep in deze tijd



## Verstaan wij?

Hoe bekend in onze oren klinkt de tekst:

- “En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, **uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.**” (Micha 5:1) <sup>1</sup>

2 En toch moet de vraag gesteld worden: Verstaat u wel wat u leest? Wij hebben hier te doen met **een profetisch Woord**, dat de geboorte van onze Here Jezus Christus in het juiste perspectief stelt voor onze tijd. Hetzelfde doet het Woord van God trouwens met alle dingen in ons leven, waarom wij moeten leven bij dat Woord!

De ware betekenis van de komst van Christus wordt door velen niet verstaan. Zij blijven maar zwijmelen bij de kribbe van Bethlehem. Maar... **wij moeten uitzien naar de wederkomst**, naar de komst van die machtige Heerser! Daar is in deze tekst van Micha 5 vers 1 een boodschap vervat voor deze tijd!

Nadat in het vorige hoofdstuk van het boek Micha gesproken is over “de wonderbare schaapstoren” (zie [Micha 4:8](#), link met kanttekeningen), vinden wij hier, aan het begin van Micha hoofdstuk 5, een tweede vreugdevolle uitroep. En er is een onmiskenbare gelijkenis tussen deze beide proclamaties!

---

<sup>1</sup> Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)

Eenmaal werden de woorden van Micha 5 vers 1, aangehaald door de Schriftgeleerden van Jeruzalem, toen de komst van de wijzen uit het oosten de stad in rep en roer bracht. Zij konden het juiste Woord feilloos citeren. Desondanks geloofden zij niet. Ze hadden het Woord alleen maar in hun hoofd en niet in hun hart. Anders zouden zij met blijdschap de hen geschonken Verlosser omhelsd hebben. Johannes 1 vers 11 zegt echter:

- *“Hij (= Jezus) kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.”*

Wat zij wel deden, dat werd geprofeteerd in Micha 4 vers 14b:

- *“Zij zullen met een stok de Rechter van Israël op de kaak (sv: kinnebak) slaan.”*

Vergelijk Mattheüs 26 vers 67-68:

- *“Toen spuwden zij in Zijn gezicht en sloegen Hem met vuisten. En anderen sloegen Hem in het gezicht (sv: kinnebak = kaak) en zeiden: Profeteer ons, Christus: wie is het die U geslagen heeft?”*

Daarom is ook over de Joden (het 2-stammenrijk van “het Huis van Juda”<sup>2</sup>) gekomen wat voorzegt wordt in

---

<sup>2</sup> Velen zijn onbekend met het feit dat er een verschil is tussen Israël en het Jodendom. Het volk van Israël bestaat uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die later van God de naam Israël kreeg). Maar later komt er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het ‘huis van Israël’ en het ‘huis van Juda’ (de zgn. Joden). Het ‘huis van Israël’ bestaat uit 10 stammen, die in de loop van de geschiedenis weggevoerd zijn uit het beloofde

Micha 5 vers 2:

- “Daarom zal Hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft (zie [Openbaring 12:1-5](#)). Dan zal de rest van Zijn broeders zich bekeren, met de Israëlieten (en terugkeren tot “het Huis van Israël” – zie noot 2).”

4

---

land Kanaän / Palestina. Zij zijn daarna de zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij tot op heden (in het ‘verborgen’, vaak zonder het zelf te weten) wonen. Het zijn vooral de zgn. ‘christelijke’ landen in Noordwest Europa en de landen, waar velen later naar toe zijn gemigreerd, zoals Amerika, Canada, en Australië. Het ‘huis van Juda’ bestaat uit 2 stammen, namelijk het volk van Juda en Benjamin die, in de dagen dat Jezus op aarde was, in het beloofde land Kanaän / Palestina leefde. Het ‘huis van Juda’, de zgn. Joden, is dan ook het deel van Israël waarover de verharding is gekomen (zie [Rom. 11:25](#)).

Het huidige land Israël (voornamelijk de 2 stammen van het ‘huis van Juda’) doet thans haar rechten gelden op het land Palestina. Historische rechten, waarvan we ook lezen in de Bijbel. Als de tijd daar is dat het profetisch Woord vervuld wordt, dan kan het niet anders of geheel Israël (alle 12 stammen) zal uiteindelijk in bezit komen van geheel Palestina en van de stad Jeruzalem (zie [Gen.15:18](#)). Abrahams nakomelingen zouden volgens bovenstaande Goddelijke belofte het land Kanaän bewonen. Dat land zou zich uitstrekken van de beek van Egypte (een kleine rivier ten oosten van de Nijl) tot aan de rivier de Eufraat. Voor ons zijn het tekenen dat we in de (Bijbelse) ‘laatste dagen’, vlak voor de wederkomst van Jezus, leven. Daarom is het juist in deze tijd belangrijk om na te gaan wat de Bijbel over deze dingen zegt. (noot AK)

## Eersten en laatsten

Dit “overgeven” of overgeleverd zijn zal dus duren tot de dagen dat de Bruid des Heren zal “baren”:

- *“En er werd een groot teken gezien in de hemel; namelijk een vrouw <sup>3</sup>, bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van 12 sterren; En zij was zwanger, en riep, barensood hebbende, en zijnde **in pijn om te baren**. En er werd een ander teken gezien in de hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden, en 10 hoornen, en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel van de sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben. En **zij baarde een mannelijke zoon**, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.” (Openbaring 12:1-5, sv) <sup>4</sup>*

Merkwaardig, dit spreken over de Bruid! Zou het dan in Micha 5 vers 1 ook over de Bruid of Bruidsgemeente gaan?! Even eerder in dezelfde eindtijd

---

<sup>3</sup> Zie eventueel ons GRATIS artikel [“Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?”](#). (noot AK)

<sup>4</sup> Voor UITLEG van deze verzen, zie onze GRATIS ‘vers voor vers’ studie van [“Openbaring 12”](#) van **CJH Theys** en/of [“Openbaring 12”](#) van **E. van den Worm**. (noot AK)

zullen vele Joden inzien Wie zij “doorstoken hebben”, zo zegt ons een andere profeet:

- “Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. **Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben.** Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind (sv: zoon, die gestorven is); en zij zullen over Hem bitter klagen (sv: kermen), zoals men bitter klaagt (kermt) over een eerstgeborene.” (Zacharia 12:10) <sup>5</sup>

6

Zij zullen dan ook nog tot het ware, bekeerde Israël mogen behoren. Maar wat een smart en ellende is over hen gekomen in de voorbije 20 eeuwen! **Ons tot waarschuwing!** Dat wij dit goed beseffen! Want dit zal zich herhalen in de laatste dagen. Iets dergelijks zal opnieuw plaatsvinden. Opnieuw zullen er vele eersten zijn die de laatsten worden! Vele christenen, met name vele Pinksterchristenen <sup>6</sup>, zullen voor een gesloten deur staan, straks als de Bruiloft van het Lam <sup>7</sup> een aanvang neemt! Een ernstige waarschuwing komt tot ons

---

<sup>5</sup> Voor meer UITLEG over dit vers, zie onze GRATIS ‘vers voor vers’ studie “[De eindtijd-prophetieën van de profeet Zacharia](#)”. (noot AK)

<sup>6</sup> Deze studie is – in 1<sup>ste</sup> instantie – geschreven voor ‘de eigen (Pinkster)kring’, maar geldt natuurlijk net zo goed voor christenen uit andere richtingen en kerken. (noot AK)

<sup>7</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie “[Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde](#)”. (noot AK)

in deze dagen. Behoor niet tot hen die de Here kaakslagen geven!! Die de mond vol hebben met vrome praat, maar niet doen wat de Here vraagt. Die niet jagen naar het Bruiloftskleed <sup>8</sup> en naar de volheid van de Heilige Geest <sup>9</sup>.

Slagen in Zijn aangezicht zijn al die keren dat u Zijn Woord hooghartig negeert en naast u neer legt. **Omhels het Woord!** Omhels de Zoon! Dit is wat wij doen moeten in onze vergevorderde tijd. Hoor naar de waarschuwing van Psalm 2:12a,

• **“Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt (SV: op de weg vergaat)...!”**

Zal Hij ook uw Bruidegom zijn?

## Vruchtbaar Bethlehem

Opdat ook in uw oren de roep zal weerklinken:

• **“En u, Bethlehem Efratha!...”** (Micha 5:1a)

Vruchtbaar Bethlehem wil dat eigenlijk zeggen (Efratha = vruchtbaarheid). En dan bedoelen wij het ‘weerklinken’ niet als een soort nagalm van wat toen gebeurd is. Het is een levende uitroep. Het is een toeroepen **Nu!**

Als we al onze stoffige uitleggingen en gangbare verklaringen terzijde schuiven, dan kan de Heilige Geest ons doen verstaan: **Deze roep weerklinkt nu!!**

---

<sup>8</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie [“De Bruid en haar geestelijke kledij”](#). (noot AK)

<sup>9</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie [“De natuurlijke mens en de Heilige Geest”](#). (noot AK)

Toen, in de dagen van Jezus' eerste komst, was er zo'n Bethlehem Efratha. Gering, niet geteld onder de duizenden van Juda (van het 2-stammenrijk van "het Huis van Juda"). Maar ook NU, in deze dagen voorafgaande aan Jezus' wederkomst, is er zo'n volk. Zo'n **vruchtbaar volk**. Maar tegelijk ook een niet hoog aangeschreven volk onder de grote massa van christenen, inclusief de Pinksterchristenen. Het is dat **heilig overblijfsel**, dat eens de Bruidsgemeente van Jezus zal vormen.

De totstandkoming van deze Bruidsgemeente is HET perspectief van deze tijd! In Psalm 132 vers 8 lezen wij van Efratha als de plaats waar de Ark van het Verbond rust gevonden heeft:

- *“Sta op, HEERE, ga naar Uw rustplaats, U en de ark van Uw macht.”*

Dat is de Bruidsgemeente, de Gemeente waarin God in al Zijn volheid wonen zal. Het Nieuw Jeruzalem <sup>10</sup>, de plaats genaamd: “De Heere is aldaar!”, zoals Ezechiël al in zijn tijd mocht zien.

En dit zal **een vruchtbaar volk** zijn. Een volk dat de vrucht van de Heilige Geest in overvloed zal voortbrengen. Zij zullen, allen die daartoe behoren, het beeld van Jezus dragen en Hem volkomen gelijk zijn. Zij zullen Hem verheerlijken. In tabernakellicht staat het 5<sup>de</sup> hoofdstuk van Micha in het

---

<sup>10</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie “Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het lichaam van Christus”. (noot AK)



teken van de BLOEIENDE STAF <sup>11</sup> van Aäron, die in de Ark bewaard werd. Deze staf is een beeld van de bloeiende en vruchtdragende Bruidsgemeente, over welke de genade van de Here **overvloedig** zal zijn en die door God in de haar toevertrouwde bediening zal gesteld worden als het ware priestervolk.

## 9 Een tijd van benauwdheid

Wij lezen in het 5<sup>de</sup> hoofdstuk van Micha ook over de grote benauwdheid <sup>12</sup> die er voor de Israël-volkeren zal aanbreken in de eindtijd. Dat zijn dus de christelijke volken van het Westen (de 10 ‘verloren gewaande’ stammen van het “*Huis van Israël*” <sup>13</sup>), waarover de verzen 6 t/m 8 spreken, die inderdaad **tot zegen** zijn geweest voor de gehele wereld, ook op materieel gebied (overal in de wereld moet het Westen bijspringen en hulp bieden) en

---

<sup>11</sup> De **bloeiende staf** kan worden vergeleken met de BLOEIENDE WIJNRANK. Ze groeit en bloeit en draagt vrucht, omdat ze in de Wijnstok blijft, omdat ze de LEVENSSAPPEN van de hemelse WIJNSTOK deelachtig is en omdat God, de hemelse Landman, dezelve in Zijn Kracht heeft gesteld tot rijke en blijvende VRUCHTDRAUGHT. De **bloeiende staf** (zie [Num. 17:8](#)) staat ook voor de priesterlijke dienst van de gezalfde verkondigers van Gods Woord. (noot AK)

<sup>12</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie “[Wederom Mijn volk \(deel 8\): De benauwdheid van Jakob](#)”. (noot AK)

<sup>13</sup> Zie noot 2 en eventueel ook nog ons GRATIS artikel “[ANDER nieuws over ISRAËL – De zoektocht naar de Israëli-sche identiteit van ALLE 12 stammen](#)”. (noot AK)

die ook tot grote macht zijn gekomen:

- *“Het overblijfsel van Jakob (= Israël) zal zijn te midden van vele volken als dauw van de HEERE, als regendruppels op het gewas, dat niet uitziet naar iemand en niet hoopt op mensenkinderen (sv: dat naar geen man wacht, noch mensenkinderen verbeidt = [iets van hen] verwacht). Ja, het overblijfsel van Jakob zal onder de heidenvolken zijn, te midden van veel volken, als een leeuw onder de dieren van het woud, als een jonge leeuw onder de schaapskudden, die, wanneer hij erdoorheen trekt, vertrapt en verscheurt, en er is niemand die redt. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw tegenstanders en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden.” (Micha 5:6-8)*

Maar thans verkeren deze volkeren in groot zedelijk en geestelijk verval. In tegenstelling tot wat velen denken (en hopen) gaat de westerse wereld een benauwde tijd tegemoet. Staat het voor de deur? **God weet het en Hij openbaart het aan Zijn profeten.** Maar het kan niet lang meer duren. Lees de verzen 9 t/m 14:

- *“Op die dag zal het gebeuren, spreekt de HEERE, dat Ik uw paarden uit uw midden zal uitroeien en dat Ik uw wagens zal doen vergaan. Ik zal de steden van uw land uitroeien en Ik zal al uw vestingen afbreken. Ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien en u zult geen wolkenduiders (sv: quigelaars = tovenaars, duivelskunstenaars of wichelaars) meer hebben. Ik zal uw afgodsbeelden en uw*

*gewijde stenen uit uw midden uitroeien, zodat u zich niet meer zult neerbuigen voor het werk van uw handen. Ik zal uw gewijde palen uit uw midden wegrukken en uw steden wegvagen. Ik zal in toorn en in grimmigheid wraak doen aan de heidenvolken die niet willen luisteren." (Micha 5:9-14)*

**11** **Het oordeel komt over alle ongerechtigheid, zedeloosheid en afgoderij die hier wordt bedreven.** Toch zal God hen in die benauwdheid nog genadig zijn, zo beloven de verzen 4 en 5:

- *"Hij zal Vrede zijn. Wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij onze paleizen zal betreden, zullen wij tegen hem zeven herders doen opstaan en acht vorsten uit de mensen. Zij zullen het land van Assur weiden met het zwaard, het land van Nimrod met getrokken zwaarden. Zo zal Hij ons redden van Assur, wanneer die in ons land zal komen en wanneer die ons gebied zal betreden."* (Micha 5:4-5)

En in die dagen zullen nog velen zich bekeren. Dat zal de Spade Regentijd <sup>14</sup> zijn. **Barmhartig en genadig is de Here, en groot van goedertierenheid!**

## Waar het nu om gaat

Maar het belangrijkste voor ons, vandaag, is dat

---

<sup>14</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie "[De 'Spade Regen opwekking'](#)" en/of "[De Spade-Regen-Opwekking komt](#)". (noot AK)

wij begrijpen dat wij moeten behoren tot die “barendende vrouw” van Micha 5 vers 2a:

- *“Daarom zal Hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft.”*

Dat is niet Maria, de moeder van de Here. Want ook na de geboorte van Jezus zijn de Joden (van ‘het Huis van Juda’) nog vervolgd geworden, tot in onze tijd toe.

**12** Deze “barendende vrouw” is dezelfde als bedoeld in Openbaring 12 vers 1-5, **de volmaakte Bruidsgemeente van de eindtijd:**

- *“een vrouw... zij was zwanger, en riep, barensood hebbende, en zijnde in pijn om te baren... En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon...”*

Wij moeten behoren tot die vruchtbare Gemeente, die rijkelijk de “vrucht van de Geest” zal voortbrengen en waaruit zelfs heiligen zullen voortkomen die het evenbeeld van de Zoon van God zijn (de mannelijke zoon <sup>15</sup> –de 144.000– het ware Israël). Wij moeten (gaan) behoren tot die gereinigde en eenmaal vlekkeloze Gemeente, in wier midden de Heerser Zich straks zal openbaren, de Here Jezus Christus. De [“Koning der koningen en de Heer der](#)

---

<sup>15</sup> Zie eventueel onze GRATIS (deel)studie: [“Deel 5: De geboorte van de mannelijke zoon”](#). Uit: [Dingen die \(met\) haast geschieden moeten. Een systematische verklaring van het Bijbelboek Openbaring.](#) (noot AK)

heren” zal vanuit deze Bruidsgemeente Zijn onverderfelijk Koninkrijk van recht en gerechtigheid hier op aarde vestigen:

- “Hij zal staan en hen weiden in de kracht van de HEERE, in de majesteit (sv: *hoogheid*) van de Naam van de HEERE, Zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden van de aarde.” (Micha 5:3)

13 Maar eerst komt Hij als Bruidegom tot Zijn Bruid! Eerst komt de Grote Koning tot Zijn Stad:

- “Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland...” (Zacharia 9:9a) <sup>16</sup>

Eerst moet de Grote Hogepriester bij zijn priester-volk verkeren. De Bruid, de Bruidsgemeente, is het begin van Zijn Koninkrijk!

**Dat wij die roep toch zullen verstaan!** “En u, Bethlehem Efratha!...”

Dat wij toch alles op alles zullen zetten om zo'n geestelijk vruchtbaar kind van God te zijn. Een kind van God, dat de Zoon niet “slaat” (door een handel en wandel die niet overeenkomstig het Woord van God zijn), maar Hem “kust”, omhelst en bemint als onze Bruidegom. Voorwaar, de tijd is “zwanger”. En zo zij ook ons leven. Om vruchten te dragen tot eer van God!

**H. Siliakus**

Uit: Tempelbode, december 1992. Digitaal uitgewerkt door A. Klein

---

<sup>16</sup> Zie noot 5.