

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

De Kerk / Gemeente **toen en nu**



Er zijn Christenen die zich graag “de Eerste Kerk” noemen. Wij hebben (in de Verenigde Staten) gemeenschappen die zich de Eerste Baptistengemeente, de Eerste Presbyteriaanse Kerk, de Eerste Gemeente Gods, enzovoorts noemen. Het boek Handelingen geeft ons een beeld van de ware “Eerste Gemeente” en openbaart aan ons het geheim van haar bloei. Het was een machtige strijdmacht voor God en al mogen sommige schrijvers dan spreken van de “primitieve kerk” of van de “kerk in haar kindertijd”, omdat zij nog zo jong was, het was zeer zeker een volwassen Kerk / Gemeente, gelet op **de manifestatie van Kracht** in haar en de invloed die er van haar uitging. Jezus Zelf stichtte en grondvestte deze Kerk / Gemeente:

- “...op deze *petra* (= rots) zal Ik Mijn Gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.” (Mattheüs 16:18b) ¹

Als wij in DE Gemeente (Gods) zijn, dan zijn wij ook een deel dan die Gemeente die Jezus grondvestte. En het patroon van die Gemeente vinden wij in het Bijbelboek Handelingen.

De Bijbel verstrekt ons in het Oude Testament een geestelijke les betreffende de vroege en de late (spade) regens:

- “En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HEERE, uw God, want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op u

¹ Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / **HSV**, tenzij anders vermeld. (noot AK)

doen neerdalen, vroege regen en late regen (sv: spade regen) in de eerste maand.” ... **“Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal UITSTORTEN op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten.”**

3 (Joël 2:23+28-29)

Dit is op zichzelf een veelomvattend onderwerp, maar om het nog eens kort samen te vatten: **deze regens typeren de uitstortingen van de Heilige Geest.** De uitstorting van de Heilige Geest in de vroege Gemeente was de vervulling van de Vroege Regen ². Toen in het begin van de 20^{ste} eeuw de Heilige Geest opnieuw werd uitgestort en de Pinksteropwekking begon, was dat als de eerste druppels van de Spade Regen ³. En alles verliep volgens hetzelfde patroon als tijdens de Vroege Regen. **Wat was het geheim van deze “Eerste Gemeente”?**

² De Vroege Regen = De UITSTORTING van **de Heilige Geest** tijdens het 1^{ste} (Nieuwtestamentische) Pinksterfeest, volgens [Handelingen 2 vers 1-4](#).

Zie eventueel ons GRATIS artikel “[De Opperzaalgemeente](#)”.
(noot AK)

³ De Spade Regen = De UITSTORTING van **Gods Geest in de laatste dagen** van de tijdsbedeling waarin wij thans leven. Zie eventueel onze GRATIS studie “[De ‘Spade Regen opwekking’](#)” en/of “[De Spade-Regen Opwekking KOMT!](#)”. (noot AK)

De Heilige Geest

In de allereerste plaats, haar geheim was gelegen in **de Zalving van God**, de tegenwoordigheid van de Heilige Geest ⁴. Jezus zei tegen Zijn discipelen:

- “...u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.” (Handelingen 1:5b)

En:

4

- “Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal (= u zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komen zal); **en u zult Mijn getuigen zijn** ⁵, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.” (Handelingen 1:8)

Zij gingen, in gehoorzaamheid aan Jezus' bevel, naar Jeruzalem om te wachten op de belofte van de Geest. De komst van de Heilige Geest staat vermeld in [Handelingen 2](#). Zij waren daar eendrachtelijk tezamen toen in hun midden een wind begon te ruisen, gedeelde tongen als van vuur werden gezien op een ieder van hen en zij begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Heilige Geest ze gaf uit te spreken. Voordat deze dag voorbij was, bekeerden zich 3000 mensen tot Christus en werden gedoopt.

⁴ Zie eventueel onze GRATIS studie “[De natuurlijke mens en de Heilige Geest](#)”. (noot AK)

⁵ Zie eventueel onze GRATIS studie “[Onze aardse roeping: En u zult Mijn getuigen zijn](#)”. (noot AK)

Charles Finney zei eens dat “er een groot verschil is tussen de vrede en de Kracht van de Heilige Geest”. Vóór dit Pinksterfeest uit Handelingen 2 waren de discipelen al Christenen. Hun zonden waren hun reeds vergeven. Zij hadden vrede met God, maar hadden nog niet de Kracht van God. Deze Kracht, toen zij Hem ontvingen, stelde hen in staat om uit te gaan en te doen wat zij gedaan hebben.

Lees de volgende Bijbelverzen en u zult inzien dat **de Heilige Geest** het voor het zeggen had en dat zij **door Hem** geleid en gedirigeerd werden:

- *“Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!” (Handelingen 4:8)*
- *“En de Geest zei tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen.” (Handelingen 8:29)*
- *“Want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof; en er werd een grote menigte aan de Heere toegevoegd.” (Handelingen 11:24)*
- *“En terwijl zij de Heere dienden en vastten, zei de Heilige Geest: Zonder voor Mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb”. 4. “Zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus”. 9. “Maar Saulus (die ook Paulus genoemd wordt), vervuld met de Heilige Geest, keek hem doordringend aan...” (Handelingen 13:2+4+9)*

- “Want het heeft de Heilige Geest en ons goed-gedacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen.” (Handelingen 15:28)
- “En nadat zij door Frygië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het Woord in Asia te spreken.” (Handelingen 16:6)
- “Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de Gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.” (Handelingen 20:28)

Zouden wij dit patroon kunnen veranderen? Wij zijn een deel van dezelfde Kerk / Gemeente en wij hebben dezelfde Kracht nodig.

Gemeenschap met de Heer

Deze “Eerste Gemeente” leefde verder **in gemeenschap met de opgestane Christus:**

- “Hij (= Jezus) heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had (aan het kruishout), ook levend aan hen ver-toond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen.” (Handelingen 1:3)

Hier, in Handelingen 1 vers 3, wordt ons meege-deeld dat Hij met hen was gedurende 40 dagen na Zijn opstanding en voor Zijn hemelvaart.

Toen Petrus en Johannes aangehouden werden na de genezing van de lamme man aan de

Schone Poort, verwonderde de zittende Joodse Raad zich over hen, wetend dat zij onontwikkelde mensen waren, “en kenden hen, dat zij met Jezus geweest waren”:

- *“Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.”* (Handelingen 4:13)

7

Jaren later schreef Johannes:

- *“Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en **deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.**”* (1 Johannes 1:3)

En 1 Korinthe 1 vers 9b deelt ons mee dat wij “ge-roepen zijn tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere.”

Een biddende Kerk / Gemeente

Gebed is ontegenzegglijk van essentieel belang ⁶. En deze Gemeente was een biddende Gemeente. Zoals wij allen weten, begon het met gebed toen zij opgingen naar Jeruzalem en vergaderden in de opperzaal:

- *“Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken...”* (Handelingen 1:14a)

Na dit eerste (Nieuwtestamentische) Pinksterfeest

⁶ Zie eventueel onze GRATIS studie “[Leer bidden \(over de noodzaak van gebed naar Gods wil\)](#)”. (noot AK)

staat er vermeld:

- *“En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.”* (Handelingen 2:42)

Toen Paulus en Silas voor het eerst in Filippi kwamen, hielden zij een gebedssamenkomst aan de rivieroever:

8

- *“En op de dag van de sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond; en nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren.”* (Handelingen 16:13)

Toen Petrus gevangen gezet was en ter dood veroordeeld zou worden, werden er voor hem bidstonden gehouden zonder onderbreking:

- *“Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt; maar door de Gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden.”* (Handelingen 12:5)

Bij de beslissing om diakenen aan te stellen, stond de apostelen als doel voor ogen:

- *“Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het Woord.”* (Handelingen 6:4)

Gemeenschap en gebed gaan samen. Het is een feit dat wij door gebed in de gemeenschap met God komen. Dan is er ook het aanbeddend gebed. Als de Kerk / Gemeente van de laatste dagen de “Eerste Gemeente” wil evenaren, moet zij eveneens een biddende Gemeente zijn.

Een gehoorzame Kerk / Gemeente

De vroege Kerk / Gemeente was een kerk die gehoorzaam was aan het Woord van God. Vóór dit eerste (Nieuwtestamentische) Pinksterfeest waren zij gehoorzaam in hun terugkeren naar Jeruzalem na de hemelvaart van Jezus, om te wachten op de belofte van de Heilige Geest ⁷. Hun gehoorzaamheid na Pinksteren komt naar voren in de antwoorden van Petrus aan de Joodse Hoge Raad, eerst in Handelingen 4 vers 20:

- ***“Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben”***, en opnieuw in Handelingen 5 vers 29b:
- ***“Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen.”***

De ruimte staat ons niet toe om alle daden van gehoorzaamheid aan te halen, maar in het kort komt het hierop neer dat het boek Handelingen een verhaal van GEHOORZAAMHEID is! Petrus gehoorzaamde toen hij tot de heidenen ging. Paulus spreidde in het volgen van de leiding van de Heilige Geest op al zijn zendingsreizen een voortdurende gehoorzaamheid ten toon. En God verwacht nog altijd gehoorzaamheid van Zijn volk.

Een geest van eenheid

Vóór Pinksteren waren zij in eenheid bij elkaar:

- ***“Dezen bleven allen eensgezind volharden in***

⁷ Zie noot 4.

het bidden en smeken...” (Handelingen 1:14a)

Zij waren op de dag van het Pinksterfeest “**eensgezind bijeen**” (Handelingen 2:1) en volharden in deze eensgezindheid, ook na Pinksteren:

- “*En zij bleven dagelijks **eensgezind** (en volhardende) in de tempel bijeenkomen...*” (Handelingen 2:46a)

D.L. Moody zei eens: “Eén ding is mij opgevallen toen ik door verschillende landen reisde; ik heb de Geest des Heren nimmer zien werken daar waar het volk verdeeld is. Er is één ding dat wij moeten bezitten als wij willen dat de Geest van God in ons midden werkt, en dat is **éénheid!**”

Een getuigende Kerk / Gemeente

Tenslotte was deze “Eerste Kerk” een getuigende en werkzame Gemeente. Het patroon was aangegeven door Petrus op die eerste (Nieuwtestamentische) Pinksterdag en door heel het boek Handelingen zien wij het gecontinueerd worden. Al werden zij gearresteerd, zij zwegen niet. Zij baden:

- “*Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken.*” (Handelingen 4:29)

Stefanus en Filippus waren tot diakenen aangesteld, maar zij werden grote getuigen voor Christus. Handelingen 8:1⁸ deelt ons mee dat er een

⁸ Handelingen 8:1, “*En Saulus stemde van harte in met (SV: had mede een welbehagen aan) zijn dood. En er ontstond op die*

tijd kwam dat heel de Gemeente, behalve de apostelen, verstrooid werd vanwege een grote vervolging en in Handelingen 8 vers 4 staat dan:

- **“Zij dan die overal verspreid (SV: *verstrooid*) waren, trokken het land door en verkondigden het Woord”!**

Iemand heeft eens gezegd dat ‘Sommigen liebelieverden zijn; “zij arbeiden niet en spinnen niet”!’

11 Maar, **God zoekt naar arbeiders!** Hij zoekt naar diegenen die getuigen ⁹ voor Hem willen zijn. De “Eerste Kerk” was niet bij toeval wat zij was en wij zullen heden ten dage ook nooit zover komen bij toeval.

Dezelfde principes die golden voor toen, gelden ook voor nu. Aan dezelfde vereisten waaraan zij toen moesten voldoen, moeten ook wij heden voldoen. Wat van hen verlangd werd, wordt ook van ons verlangd. En de voorzieningen die God had voor hen, zijn dezelfde als die Hij heeft voor ons. Wij kunnen heden over dezelfde glorie en kracht beschikken als zij in hun dagen!

Rev. RR Cabe

Uit: Tempelbode, maart 1984

(uit het Engels vertaald door H. Siliakus)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*dag een grote vervolging tegen de Gemeente die in Jeruzalem was; en zij werden allen verspreid (SV: *verstrooid*) over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen.”*

⁹ Zie noot 5.