

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

Het volkomen volgen



“Maar één ding weet ik”, zegt de apostel Johannes in 1 Johannes 3:2b, “*dat als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.*”¹

Als de Here komt om Zijn Gemeente tot Zich te nemen, dan staat er in Openbaring: “De Bruid heeft zich klaargemaakt voor de bruiloft” (zie Openbaring 19:7²). Dan is de Bruid / Bruidsgemeente gelijkwaardig aan haar Bruidegom en dat is dan niet in eigen kracht gebeurd.

Er zijn vele christenen, maar niet alle christenen weten wat Christus wil. Hoe nemen wij Hem aan? En wat zit eraan vast? Velen hebben nog last van dingen die hen aankleven, waarvan zij niet los kunnen komen. Aan vele christenen kleven zelfs fouten waarvan zij zich niet eens bewust zijn. Velen laten vleselijke bloedbanden prevaleren boven de Bloedbanden van Golgotha. Laat niemand zeggen dat het niet zo is, want Gods Woord zegt het. Ik zal u twee voorbeelden geven vanuit dat Woord. Voorbeelden waardoor ik wist waarom wij Hem niet volkomen kunnen (of willen !) volgen. En als God zo tot mij kan spreken, dan kan Hij het ook tot u!

¹ Alle Bijbelteksten zijn **door mij** vermeld in de Herziene Statenvertaling / **HSV**, tenzij anders vermeld. (noot AK)

² Openbaring 19:7, “*Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.*”

Het begon met het Pascha-lam

Israël in de woestijn zou niet in die heerlijkheid hebben gestaan, die glorie van God bij dag en nacht – de wolk- en de vuurkolom, waarin God aanwezig was – als Zijn Bloed niet eerst was uitgestort in hun midden. Dát was het begin. **Het bloed van het Pascha-lam, het typebeeld van**

3

Jezus Zelf, was het begin; de prijs van hun verlossing. Gehoorzaam aan Zijn bevel hebben zij het lam geslacht en het bloed aan hun deurposten gestreken. Maar daarmee waren ze nog steeds in Egypte! Toen kwam de uittocht en onderweg werden zij achtervolgd door farao en zijn leger. Die achtervolging was zo dreigend, dat zij begonnen te murmureren tegen Mozes. Toen zei God tegen hem: *“Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij opbreken (sv: voorttrekken). En u, hef uw staf op, strek uw hand uit over de zee en spleet hem doormidden, zodat de Israëlieten door het midden van de (Rode) zee op het droge kunnen gaan.”* (Exodus 14:15b-16)

Het is niet genoeg te weten dat God ons verlost. Hij heeft ons **verlost met een DOEL!** Hij wil ons scheiden van de wereld, ons apart zetten, zich een volk afzonderen en reinigen, waardoor wij dagelijks **gemeenschap met Hem** zouden hebben. Dan zullen wij ons ook meer bewust worden, dat wij worden achtervolgd. De zuigkracht van de wereld trekt u terug in de wereld. Maar God wil een bewuste scheiding tussen ons en de wereld. Zoals destijds toen Hij Mozes beval de zee over te

trekken. Achter hen farao en zijn ruiters, voor hen de Rode Zee; er was geen uitwijken mogelijk. En toen deed Mozes, op Gods bevel, wonderen met zijn staf (**symbool van de macht van de Heilige Geest**). Het volk trok over de droge bedding en bereikte de overkant. Farao en zijn troepen volgden, maar zij werden door de terugstromende wateren verzwolgen. Ze hebben hen nooit meer teruggezien!

Gehoorzaamheid en overgave

De les die wij hieruit leren is, dat wij alles moeten verwachten van de Heilige Geest. En **Hij komt alleen in actie als wij gehoorzamen en Hem de leiding geven**. Dan zullen wij zien dat wat bij de mens onmogelijk is, bij God mogelijk is. Moge dit “willen gehoorzamen” toch bewust in ons hart leven. Dan zullen wij ook komen tot volle gemeenschap met Hem. Iedere dag weer en voor eeuwig gescheiden van de wereld.

Deze geschiedenis in Exodus is letterlijk gebeurd, doch is een schaduwbeeld. De werkelijkheid zullen wij in ons leven ervaren als wij inderdaad doen wat God zegt! Want in het doen van Zijn wil ligt onze ontkoming aan de greep van de wereld, die in het boze ligt. U moet dus weten waaraan u nog gebonden bent; in welk opzicht u nog steeds valt en struikelt. Want van al deze dingen wil God u verlossen; het moet, want het is noodzakelijk. **Uw verlossing moet een volkomen verlossing zijn,**

niet een gedeeltelijke. En als u wilt en u zich overgeeft aan Hem dan zult u Zijn leiding kennen en Zijn glorie ervaren! Die glorie van God begint niet straks, maar nu al.

5 Israël werd zich bewust van de kracht van het bloed van het Lam in de woestijn. Telkenmale hebben zij het ervaren als zij de offeranden brachten. God had eenmaal gezegd: “Als Ik het bloed zien zal!”³ En dit geldt voor tijd en eeuwigheid. Dus ook voor het heden, onze dagen. Dit Lam is ook daarboven te zien (Openbaring 5:6⁴), wat bewijst dat het bloed geldend is voor alle eeuwen. God zal maken, dat vlees en bloed in uw leven niet meer zullen voorgaan. Déze Bloedbanden zullen prevaleren! God zal van u niet eisen, dat u uw oude vader en moeder in het bejaardentehuis laat opnemen, want God, Die gezegd heeft: “*Eer uw vader en uw moeder...*”⁵, Die zal Zijn gebod ook

³ Exodus 12:23, “Want de HEERE zal het land doortrekken om Egypte te treffen, maar als Hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de HEERE de deur voorbijgaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen.”

⁴ Openbaring 5:6, “En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met 7 hoorns en 7 ogen. Dat zijn de 7 Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde.”

⁵ Deuteronomium 5:16, “Eer uw vader en uw moeder, zoals de HEERE, uw God, u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de

handhaven. Deze geboden waren nochtans in letters gegeven. Als dan de bediening van de geboden in letters, die Paulus “de bediening van de dood” noemde (in 2 Korinthe 3:7a ⁶), al een heerlijkheid was, hoeveel te meer dan de bediening van de Geest? Hoe denkt u over deze nieuwe bediening vol heerlijkheid?

6 Brieven van Christus

Ik geef u een ander voorbeeld, bestemd voor wie waarlijk verlost wil worden. Wij moeten gestreden hebben om te komen tot het doen van Gods wil. Er valt nu eenmaal een strijd te strijden en die strijd hebben wij te winnen. Wij moeten overwinnaar zijn ⁷. Daarom is de boodschap tevens een vraag: “Zijn wij waarlijk christenen?” Christen zijn betekent: “**volgeling**”. En volgen betekent achter Christus aan komen, **Zijn weg gaan!** In 2 Korinthe 3:2-3 lezen wij:

- “U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden dat u **een brief van**

HEERE, uw God, u geeft.”

⁶ 2 Korinthe 3:7a, “Als nu de bediening van de dood, met letters in stenen gegrift, in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht,...”

⁷ Zie eventueel onze GRATIS studie “[De overwinnaars; over \(de macht van\) zonde en satan in de eindtijd](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

Christus bent... geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten.”

7 Hier schrijft Paulus dus dat zij èn zijn brief waren èn de brief van Christus. De vraag of zij waarlijk christenen zijn, is daarmee beantwoord. Zij waren inderdaad een brief van Paulus, omdat hij van het begin hun leven had gedragen en ze dagelijks had opgedragen bij de Troon van genade. Maar ze waren ook Christus' brieven, omdat zij waarlijk “van Christus” waren. Zijn wet was in hun hart geschreven. Van “geredden” werden zij “gereinigde christenen”, **vaten ter ere Gods**. Op die manier wisten de mensen, dat zij de wereld hadden vaarwel gezegd om Jezus te volgen, als de levende God. Zij waren meer dan brieven van mensen, zij waren ook Christus' brieven. Door Hem te accepteren in hart en leven. Dat nam geen eind toen zij zich afscheidden van de wereld. Daarmee begon het. Hij heeft in hun hart kunnen doen wat nodig was, waardoor zij vaten en brieven van Hem konden worden, brieven geschreven in de vlezigen tafelen van het hart. Wij weten, dat Jezus is de vervulling van de wet. Als Hij in ons komt wonen, en dat doet Hij in de doop met de Heilige Geest, dan hebben wij ons te houden aan wat Hij heeft volbracht, door uit te dragen wat Hij zegt. Wij moeten dus altijd vervuld zijn. De wereld moet aan ons kunnen zien hoe het met ons gesteld is. Iedereen moet aan ons

kunnen zien, dat wij waarlijk Zijn brieven zijn. Niet alleen dat wij geredde zondaars zijn.

Heiligmaking gaat steeds verder

Toen Jezus eens zo druk bezig was met Zijn discipelen, kwamen Zijn moeder en broers, die Hem zochten te spreken. En toen men Hem dit boodschapte, vroeg Hij:

- 8 • *“Wie is Mijn moeder en wie zijn Mijn broers? En Hij strekte Zijn hand uit over Zijn discipelen en zei: Zie, Mijn moeder en Mijn broeders. Want **wie de wil van Mijn Vader doet, Die in de hemelen is, die is Mijn broeder en zuster en moeder.**”* (Mattheüs 12:48b-50)

Daarmee heeft Hij voor tijd en eeuwigheid getoond, dat vlees en bloed nooit mogen prevaleren boven Zijn Bloedbanden. U mag zich dus nooit aan Gods wil onttrekken vanwege welke (familie)omstandigheden ook. Anders valt u in de handen van de levende God:

- *“Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God.”* (Hebreeën 10:31)
- *“Want onze God is een verterend vuur”* (Hebreeën 12:29)

Want, als wij op Zijn weg zijn en met Hem wandelen, zal Hij ook meer en meer van ons verwachten, naarmate wij langer meelopen. U leest van Israël in Gosen maar weinig met betrekking tot Gods beoefeningen. Zijn wonderen waren er voor de Egyptenaren. Na hun vertrek leest u heel wat over

Zijn bemoeienissen. Toen viel ook Zijn oordeel over de schuldigen en vielen er 23.000 op één dag. Ik, voor mijzelf, geloof dat God het ook nu zal kunnen doen, als het nodig is om ons een les te leren. Al naarmate wij langer met hem wandelen, zal Hij minder van ons door de vingers zien. Daarom, dat wij ons toch steeds zullen herinneren wat Paulus ons voorhoudt in 2 Korinthe 7 vers 1b: 9 *“de heiliging **volbrengen** (sv: **voleindigende de heiligmaking**) in het vrezen van God.”* Dat is de bedrijvende vorm, dat wil zeggen dat u daarmee altijd bezig moet zijn. En waarom zien wij daar zo weinig van? Omdat de vreze Gods er niet is!

Gemeenschap met God

Is dat alles als bruid en bruidegom de bruiloft hebben gevierd? Is het daarmee afgelopen? Of is het de huwelijksgemeenschap die deze twee tot één maakt? Alzo is het ook met ons gesteld. God wil één met ons zijn, waardoor Zijn glimlach op ons zal rusten.

Als Israël toen niet gewillig was geweest, zou Gods glorie nooit in hun midden hebben kunnen zijn. Maar die glorie was er vanwege hun onderwerping aan Zijn wil en geboden en daardoor viel er een verschrikking op de volkeren rondom hen. Zij wisten dat Israël een uitverkoren volk was van **een God van wonderen**. Een onzichtbare God, niet gelijk hun goden, maar wiens macht zij hadden leren kennen of waarvan zij hadden gehoord.

En die zij hadden leren vrezen. En als wij willen, dan zal hetzelfde ook nu gebeuren. **Hij zal Zijn macht en glorie manifesteren.** Maar u moet een Schriftuurlijk christen willen zijn; dat is een vereiste en een voorwaarde. Geen naamchristen. God wil dat wij Zijn brieven zullen zijn, gelezen door iedereen.

10 Reiniging noodzakelijk

U hoeft zich voor deze brief niet te schamen. Hoeveel christenen schamen zich om er voor uit te komen! Wij moeten ons doen kennen als Gods kinderen door gedrag en leven. Die moeten zijn naar Zijn Woord. Daarom dat Paulus aan Timotheüs schrijft:

- *“Toch blijft het vaste fundament van God staan, met dit zegel: De Heere kent wie van Hem zijn, en: **ieder die de Naam van Christus noemt, moet zich ver houden van de ongerechtigheid.**” (2 Timotheüs 2:19)*

Wij kunnen elkaar voor de gek houden, maar God niet. De mens is erop uit om anderen voor de gek te houden en velen doen alsof zij kinderen Gods zijn. Maar God kent ons! Daarom dat Paulus dit zo duidelijk stelt: “De Heere kent de Zijnen”. En zijn zij dat, dan zijn zij nieuwe creaturen. En dan is op hen van toepassing: *“Ieder die de Naam van Christus noemt, moet zich ver houden van de ongerechtigheid.”* Daarbij sluit dan aan: *“En **ieder die deze hoop op Hem heeft, reintigt zich, zoals***

Hij rein is” (1 Johannes 3:3). Wij noemen ons christenen, wij volgen Hem, geloven Hem eens te zullen zien en te worden gelijk als Hij. En in afwachting daarvan hebben wij ons te reinigen, gelijk Hij rein is. Wat Johannes zegt, zegt ook Paulus in 2 Korinthe 7 vers 1:

- “Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, **laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling** (sv: besmetting) **van vlees en geest**, en de heiliging volbrengen in het vrezen van God (sv: voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods).”

In de hieraan voorafgaande passage, 2 Korinthe 6:14-18, spreekt Paulus over de status van de kinderen Gods. Wat wij also hebben te doen en te laten. Hij stelt daar duidelijk de grens tussen de kinderen Gods en de kinderen van de wereld, de tempel Gods en daartegenover de afgoden:

- “Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want **u bent de tempel** ⁸ **van de levende God**, zoals God gezegd heeft: Ik zal in

⁸ Zie eventueel onze GRATIS studie “[Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens – EEN eeuwige, HEILIGE TEMPEL van onze almachtige God en Vader](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

*hun midden (sv: **IN hen**) wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden weg en zonder (sv: **scheidt**) u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige.” (2 Korinthe 6:14-18)*

12 Deze passage bestuderende, zullen wij tot de conclusie komen, dat er inderdaad een volstrekte afscheiding tussen Gods volk en de wereld moet zijn. **De wereld is het domein van satan.** *“Scheidt u af”, zegt de Here, “Ga daarom uit hun midden weg... en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen”. En Paulus eindigt dan: als wij dan zo wandelen, dan zal God ons “tot een Vader zijn”. Maar een kind moet groeien, ook een kind van God. Het is niet: eenmaal gered is altijd gered! Daarom dat Paulus ons voorhoudt dat wij die reiniging moeten voortzetten, voleindigen. Om te kunnen opwassen en sterker te worden in het geloof. Reiniging van “alle besmetting”...; dan kunt u ook geen ding meer vasthouden; dan moet u alles loslaten om die heiligmaking te kunnen voleindigen. God heeft deze, Zijn uitdrukkelijke wil hieromtrent nog bevestigd in 1 Thessalonicenzen 4:3 en Hebreeën 12:14,*

- *“Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht.”*
- *“Jaag de vrede na met allen, en de heiliging,*

zonder welke niemand de Heere zal zien.”

13

Wij vergeten te dikwijls dat de satan niet stilzit. En hij weet hoe hij ons van het geloof kan aftrekken; hoe hij ons kan treffen – namelijk: **in ons vleés!** De mens wil nou eenmaal “iets” zijn. En zo lang dit vlees niet is gekruisigd, zolang is de mens hierin kwetsbaar. Satan stond achter de bouwers van de toren van Babel. Zoals hij zich een (grote) naam zoekt te maken, zo ook zijn werktuigen. Maar God laat niet met zich spotten. Zorg dus, dat uw blik niet van Hem afgetrokken wordt en op de dingen om u heen blijft rusten. Alles in de wereld is erop berekend door de lust van de ogen uw begeerte op te wekken. En de begeerte baart zonde, zegt Jakobus.

Ons door God willen laten vormen

“Maar”, gaat Paulus verder in 2 Timotheüs 2:20a, *“in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen (sv: vaten) van goud en van zilver, maar ook van hout en aardewerk (sv: aarden vaten⁹).”*

Hiermee beeldt hij de kinderen Gods uit. Er is onderscheid. Aarden vaten breken bijvoorbeeld bij de geringste stoot. Dat zijn de zwakken, de onstabielen in het geloof. En als u als een aarden vat breekt, is het uw eigen schuld. Want God zegt, dat Hij niet wil, dat één verloren gaat. Als u dus “wil”,

⁹ 2 Korinthe 4:7, *“Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid van de kracht zij van God, en niet uit ons.”* (noot AK)

dan kan Hij maken, dat uw geloof en geloofsleven zo wordt, dat u eens zult behoren tot **die Gemeente zonder vlek en rimpel**, die niet gebroken of beroerd kan worden, door wat dan ook! Omdat u vast staat op dat fundament. Maar niet àllen willen; daarom is er dat grote verschil onder de kinderen Gods. Er zijn er die vaten zijn van goud en zilver, maar ook, die van hout en aarde zijn. En al kan God ons, zwakke mensen en broze vaten, gebruiken, u blijft zwak. In dit verband spreekt Jesaja van een “dood geslacht”:

- *“Wij tasten als blinden langs de wand, ja, wij tasten als mensen zonder ogen, wij struikelen midden op de dag, als in de schemering, wij verkeeren, zoals de doden, in woeste plaatsen.”* (Jesaja 59:10)

Wat is een dode op aarde nog waard?

In het doen van Gods wil ligt uw kracht. Als u doet conform Zijn Woord, wordt u **een vat tot Zijn eer**, zo niet, u wordt een vat ter oneer. U lijkt naar vorm en gedaante op een christen, maar u bent geen brief van Christus. Daarom dat Paulus zegt, dat wij ons moeten reinigen van “*alle bezoedeling (sv: besmetting) van vlees en geest*”. Opdat wij waarlijk als **gereinigde vaten** zijn, die voor gebruik bewaamd kunnen worden. De vaten in de Israëlitische tabernakel ¹⁰ staan typerend voor de kinderen Gods.

¹⁰ Zie eventueel onze GRATIS studie “[Christus in de tabernakel](#)” van CJH Theys. (noot AK)

Wij zijn het leem waarvan Hij het vat wil vormen naar Zijn wil. En zoals in het natuurlijke het leem, het vat, niet protesteert tegen zijn maker en hem zegt hoe hij het wil, alsook wij niet. Dit moet ons doordringen van het feit, dat wij moeten ophouden te murmureren. Het is nog steeds zo, dat de één niet te lang op de draaischijf wil zijn. En de ander zegt: “Duw toch niet zo hard”, enzovoort.

Hoe kan God dan doen wat Hij nodig acht voor onze vorming? Hij vraagt van ons, dat wij ons vrijwillig onderwerpen aan **Zijn wil**, in het vertrouwen en het geloof, dat alles nodig is voor ons eigen bestwil. Jesaja spreekt eveneens over een pottenbakker, die het vat breekt omdat het niet is naar zijn beeld. Zo moet het ook met ons gaan. **Er moet niets van het oude, eigen leven zijn overgebleven.** Op de ruïne van het oude leven is het dat God het NIEUWE LEVEN ¹¹ kan opbouwen. Daar waar Abraham eens zijn zoon wilde offeren, en waar de Engel des Heren stond Die 70.000 Israëlieten velde, daar, op de Moria, heeft Salomo zijn tempel gebouwd.

Drie keer werden wij in het voorgaande geconfronteerd met wat God wil. Daarom zegt Johannes (in [1 Joh. 3:2](#)), dat wij klaargemaakt moeten worden

¹¹ Zie eventueel onze GRATIS studie, met ‘vers voor vers’ UITLEG: “[LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus. \(Over Jezus, de Hoge priester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen\)](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

voor Zijn komst, als de Bruid des Heren.

- *“Indien dan iemand **zichzelf** van deze **reinigt**, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bewaamd tot gebruik des Heeren, tot alle goed werk toebereid.”* (2 Timotheüs 2:21, sv)

Daarom, wees gewillig. Dan laat u Zijn hand doen datgene dat maakt **dat u bent zoals Hij u wil zien**. Mozes was een moordenaar, maar God

16

maakte van hem een bevrijder van zijn volk. In profetisch licht is hij de mannelijke zoon van de tabernakel en Jezus is het manneke van de tempel. Als u de scheuringen ziet in het Lichaam van Jezus Christus, hebt u dan nog hoop? Ik niet! Maar God heeft Zich die Gemeente voorgesteld – zie Efeze 5:27 – en Hij zal Zijn doel bereiken:

- *“Opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een Gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos (sv: **onberispelijk**) zou zijn.”*

In het dagelijks leven kunt u veel “afslaan”. Maar bij God niet. Want Hij zegt:

- *“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.”* (Mattheüs 11:28)

Als u moe bent, niets meer van de wereld verlangt, als u hebt afgerekend met familiebanden, dan verlangt u naar Huis, naar die stad met gouden straten. Laat mij eindigen met 2 Timotheüs 2:22, *“Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd (sv: **der jonkheid**)”, doe dat, en “Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de*

Heere aanroepen uit een rein hart.”

Dit is wat God van ons vraagt: **ALLES uit een REIN hart!**

CJH Theys

Uit: Tempelbode, febr./april 1989

Digitaal uitgewerkt door A. Klein