

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

Sta in de WAARHEID



De zonde van de leugen

Als we de gehele Bijbel bestuderen, dan zien we dat **de leugen** de gevaarlijkste put is die satan legt te midden van Gods kinderen. Dat doet hij vooral in deze laatste dagen. En juist langs deze weg zal straks de antichrist ¹ komen! Dit was er ook de oorzaak van dat het geschiede in de levens van de Israëlieten, dat zij in gevangenschap werden gebracht. Want zij waren sterk in de leugen, maar niet sterk in de waarheid.

In Leviticus 6:1-7 lezen we dan ook hoe men het in Israël – voor God en de naaste – moest goedmaken als men gelogen of bedrieglijk gehandeld had:

- *“De HEERE sprak tot Mozes: Wanneer een persoon zondigt en trouwbreuk pleegt tegen de HEERE, doordat hij tegenover zijn naaste ontkent dat hem iets in bewaring gegeven of ter hand gesteld is, of dat hij iets geroofd heeft, of zijn naaste iets met geweld afgeperst heeft, of een verloren voorwerp gevonden heeft, en hij ontkent dat en legt een valse eed af over één ding van alles wat een mens kan doen om zich daarmee te bezondigen, dan moet het zó zijn – omdat hij gezondigd heeft en schuldig bevonden is – dat hij het geroofde, dat hij wegroofde, terugbrengt, of het afgeperste, dat hij met geweld*

¹ Zie eventueel onze GRATIS studie [“De antichrist – Hoe herkennen wij hem?”](#). (noot AK)

afhandig maakte, of het in bewaring gegevene, dat hem in bewaring gegeven was, of het verloren voorwerp, dat hij gevonden had, of alles waarover hij een valse eed afgelegd heeft. Daarvan moet hij de volle waarde vergoeden en er nog een vijfde deel aan toevoegen. Hij moet het geven aan degene die het toebehoorde, op de dag dat hij zijn schuldoffer brengt. Hij moet zijn schuldoffer voor de HEERE naar de priester brengen, **een ram zonder enig gebrek uit het kleinvee, tegen een door u bepaalde waarde, als schuldoffer**. Zo moet de priester verzoening voor hem doen voor het aangezicht van de HEERE, en het zal hem vergeven worden ten aanzien van welke zaak dan ook waaraan hij zich schuldig heeft gemaakt.”²

Degene die schuldig is, die gelogen heeft, moest de Here een schuldoffer brengen: “een ram zonder enig gebrek uit het kleinvee, tegen een door u bepaalde waarde (SV: met uw schatting), als schuldoffer” (Leviticus 6:6b).

Men moest een offer brengen om vergeving te ontvangen. Zo is er ook vandaag verlossing en vergeving, maar wij moeten onze zonden aan de Here belijden en bij Hem brengen, voordat zij zich gaan wortelen in ons leven! Als u die zonden van leugen in uw hart houdt en u gaat door zonder ver-

² Alle Bijbelteksten zijn **door mij** vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)

lossing en zonder deze zonden uit uw hart te brengen, dan kunnen er nog meer leugens inkomen. En het wordt zo erg, dat u op het laatst de waarheid niet meer weet. **De leugen is het begin van de uiteindelijke val.**

4 Het is net als bij een dronkaard. Een dronkaard is men nooit direct. Eerst heeft men een beetje geproefd, dan nog een beetje erbij, enzovoort, maar het loopt erop uit dat men een dronkaard wordt. Zo is het ook met de leugen. Wij beginnen met een kleine, een 'halve' leugen en uiteindelijk zijn wij gevallen. Daarom moeten wij altijd onmiddellijk met onze zonde tot de Here komen en dekking vragen onder het bloed van het Lam, **Hem om verlossing vragen.** Wij moeten zijn als leem in de handen van de hemelse Pottenbakker. Opdat hij ons kan maken tot vaten waarin de olie van de Heilige Geest gegoten kan worden! Maar gaan wij met de leugen (het liegen) door, dan komen wij tot het stadium dat wij onze eigen leugens geloven!

De toets vanuit de levenspraktijk

Daar is verlossing en verzoening, maar... de schuldige, de leugenaar moet zijn zonde wel belijden en zijn of haar offer brengen. Dan is er vergiffenis. Wandelen wij niet naar deze regel, dan verliezen wij onze standaard: ik bedoel diezelfde standaard als de eerste Gemeente had. In deze laatste dagen zien wij die standaard haast niet meer. Wij leven in een tijd van ongehoorzaamheid.

Over de gehele wereld zien wij dat en op alle vlakken van het leven. De jeugd is ongehoorzaam; er is geen eer meer in hun harten voor de ouderen. En dan is er ook geen eer meer voor God!

5 Nog iets anders, wat ik al vele jaren zelf gezien heb, wil ik hier noemen. Ik spreek nu over evangelisten, voorgangers en werkers in Gods wijngaard, die een “speciale” leer brengen, hetgeen tot een soort “hobby” wordt. Zo’n speciale leer wordt veel gebruikt om wat maar ook te bedekken in hun eigen leven. Bijvoorbeeld de “Jesus only”-leer (“Jezus alleen”-leer). Jezus alleen. Alleen dit hebben zij, niets anders. Maar bij nader onderzoek ontdekken we, dat ze dit gebruiken om datgene te bedekken wat in hun hart is. Wie het deksel van “Jesus only” wegneemt, ziet de zonde. Nooit zijn dezulken onder de discipline van Gods Woord gekomen!

Wij moeten in eerbied Gods Woord gebruiken, alle Bijbelstudie moeten wij gebruiken om alles wat niet van God is in ons leven op te branden (ofwel: eraan af te sterven), opdat Jezus in ons zal worden: alles in al! Daarom schrijft Paulus in zijn brief aan de Efeziërs over “*het badwater van het Woord*” (zie [Ef. 5:26](#)). Velen vragen om Bijbelstudie, ja dat is heerlijk, maar wat geleerd wordt, moet ook in de praktijk van het leven gebracht worden! Maar dat willen ze niet. Als God straks een Gemeente / Kerk zal hebben “zonder vlek of rimpel”, dan IS die Gemeente ook werkelijk zonder vlek of rimpel.

Dus niet alleen theologisch, maar in de praktijk van het leven; **zodat de wereld zal zien, Christus IN ons!**

In Leviticus 19 vers 11 staat, onder andere:

- “...u mag niet liegen en iemand mag zijn naaste niet bedriegen”.

Desondanks lezen wij van Israël in Psalm 78:36,

- “Maar zij vleiden Hem (= God) met hun mond en logen tegen Hem met hun tong.”

6

Deze 78^{ste} psalm is een wonderbaar hoofdstuk in Gods Woord. Beschreven wordt hoe wonderlijk God Israël heeft verlost uit het land Egypte, **verlost van slavernij**.

God heeft hun dagelijks wonderen en tekenen laten zien! Zij zagen Zijn wonderen en tekenen keer op keer in de woestijn. Maar daar was iets in hun hart. Bijna 3 miljoen zielen telde het volk Israël toen zij verlost werden uit Egypte. Maar als u [1 Korinthe 10](#) leest en [Deut. 1:34-39](#), dan wordt daar aangehaald, dat alleen maar twee personen, namelijk Jozua en Kaleb, naast degenen die in de woestijn geboren waren, in Kanaän zijn aangekomen.

Al die anderen, die 3 miljoen die uit Egypte kwamen, zijn in de woestijn gestorven en hun beenderen liggen in het zand van de woestijn. Waarom zijn zij daar gestorven? Zij waren verlost door de kracht van God, verlost door het bloed van het lam, verlost van slavernij, hun dagelijkse leven in de woestijn was ‘in wonderen en tekenen’, maar zij

zijn gestorven. Waarom? Dit was één van de oorzaken, wat wij zo-even lazen. **Hun hart was niet recht voor God!**

- *“Zij vleiden Hem met hun mond en logen tegen Hem met hun tong.”* (Psalm 78:36)

De leugensprekers worden uitgedreven

7

Psalm 63:12b zegt, dat *“de mond van de leugenaars zal gestopt worden”*. De Heilige Geest bezit het oordeel van God tegen de zonde. Het Nieuwe Testament toont (zie o.a. [Handelingen 5:1-11](#)), dat leugenaars niet kunnen (blijven) bestaan in de Gemeente van God, als God werkelijk daar is in al Zijn volheid, in al Zijn kracht, in al Zijn majesteit. En hetzelfde zal gebeuren in deze laatste dagen. Het oordeel begint niet in Rusland, *“[het oordeel begint bij het Huis Gods](#)”*.

Wij zullen wat zien, als God onze gebeden verhoort om een opwekking! “O, zend een opwekking, breng ons nader tot U”. God zal het verhoren. Maar het zal betekenen de REINIGING van Zijn Kerk, van Zijn Gemeente. **Geen leugenaar zal (blijven) bestaan in de Gemeente Gods!** *“De mond van de leugenaars zal gestopt worden!”*

David profeteerde in Psalm 101 vers 7:

- *“Wie bedrog pleegt, zal binnen mijn huis niet verblijven. Wie leugens spreekt, zal voor mijn ogen geen stand houden.”*

Ik heb dat gezien in de arbeid des Heren. En wij zullen het, meer en meer, zien in deze laatste dagen, als God dichterbij Zijn Kerk en Zijn Gemeente

komt. Wij zullen ons afvragen: “Hoe is het mogelijk? Zij spreken in tongen, zij profeteren en toch is hun leven nog zo...!!” Maar als wij dichterbij de (weder)komst van de Here komen, zal de Heilige Geest het openbaren. Het is al geprofeteerd en geschreven in Gods Woord, dat in deze laatste dagen God **Zijn Geest** zal uitstorten en Hij zal terugkomen in al Zijn heerlijkheid. In Efeze 3:19c lezen wij dat “**de volheid van God**” zal IN ons zijn! U moet weten wat dat betekent: **De volheid Gods!** God zal een volk hebben in deze laatste dagen waarin Hij werkelijk **in volheid** woont. In deze dagen van duisternis en donkerheid zal God een volk hebben dat Zijns gelijke nooit heeft gekend. God heeft een volk gehad. Toen Israël in het centrum van Gods wil wandelde, toen Israël God gehoorzaam was en God een Koning voor haar was. Daar was niets wat tegen hen op kon. Daar was geen natie, niets dat hen tegen kon staan, zolang de [Ark van het Verbond](#) in hun midden was. De Rode Zee spleet doormidden, de Jordaan werd gestopt. De muren van Jericho braken af. Waar anders is er een volk geweest, dat tot de zon had kunnen zeggen: “*Zon, sta stil*” (!) en hij stond stil?!

- *“Toen sprak Jozua tot de HEERE op de dag dat de HEERE de Amoriëten aan de Israëliëten overgaf, en hij zei voor de ogen van Israël: **Zon, sta stil** in Gibeon, en maan, in het dal van Ajalon! **En de zon stond stil** en de maan bleef staan, totdat het volk zich aan zijn vijanden had*

gewroken... **De zon stond stil in het midden van de hemel en haastte zich niet om onder te gaan, ongeveer een volle dag.**" (Jozua 10:12-13)

Maar God zal in deze laatste dagen een nog krachtiger en machtiger volk hebben. Waarom?

God Zal IN hen zijn! De volheid van God zal de Gemeente Gods vervullen, zodat geen leugenaar zal kunnen (blijven) bestaan en (ver)blijven in het Huis van de Levende God.

9

Bij het Woord leven

Wij denken, dat wij vol zijn met de Geest, als wij in tongen spreken en profeteren, maar dat is niet altijd zo. Wij zullen zien, dat profeten kunnen profeteren en zeggen: "Zo zegt God", maar dat het niet God is Die spreekt! O, hoe noodzakelijk is het om onszelf bij het Licht van het Woord van God te onderzoeken. **Dit Woord van God is Waarheid en Geest en Leven.** Het is "het badwater van het Woord". Laat het lichten over uw hart, laat het lichten over uw geloof, opdat u weet of het werkelijk uit God is.

- **"Gods Woord is een Lamp voor mijn voet en een Licht op mijn pad!"** (Psalm 119:105)

Wij behoeven niet verkeerd te gaan. Wij behoeven niet te twifelen. "Misschien heb ik het of misschien heb ik het niet". Neen, wij kunnen het weten! U zult de Waarheid kennen en die zal u vrijmaken. In Spreuken 6:16-19 lezen wij van 7 dingen die God haat en die een gruwel voor Hem zijn:

- “Deze zes haat de HEERE, ja, zeven zijn een gruwel voor Zijn ziel: hoogmoedige ogen, een valse tong en handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat zondige plannen (sv: **ondeugd-zame gedachten**) smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te rennen, een valse getuige die leugens blaast, en die tussen broeders (en zusters) twisten teweegbrengt.”

10 Het is gevaarlijk om zulke dingen te doen. Laat ons goed oppassen en dicht bij de Heer wandelen. Wij hebben het over de tong gehad. Laat ons gebed zijn: “Plaats een wacht voor mijn leven, Heer; voor mijn mond, voor mijn ogen, voor mijn oren, voor alle kanalen die naar mijn geest gaan! Opdat wij voort mogen wandelen in overwinning ³.”

De Waarheid – Gods WAARHEID – wordt speciaal in deze laatste dagen een toetssteen voor de Gemeente des Heren en voor de gelovigen. Maar wij behoeven niet de verkeerde weg op te gaan. Gods Woord zal ons in DE Waarheid brengen.

Niet verbergen

“Een betrouwbare (sv: **waarachtig**) getuige liegt niet”
zegt Spreuken 14:5a.

Ik heb vele werkers en voorgangers en zendelingen gezien, die verloren zijn geraakt in de wereld. Ze waren gevallen in de put van de leugen. Liever dan hun zonden te belijden voor God en zich voor

³ Zie eventueel onze GRATIS studie “[De overwinnaars; over \(de macht van\) zonde en satan in de eindtijd](#)”. (noot AK)

Hem te vernederen, verborgen zij ze in hun hart. Zij zijn zo doorgedaan, soms jarenlang, en plotseling was alles weg. Plotseling vervielen zij in een verkeerde, valse leer. Plotseling namen zij iets aan wat groot is in de ogen van de mensen. **Zij gebruikten dat om iets te bedekken dat diep verborgen is in hun hart en leven!!** Maar Gods ogen zien alles! Zijn ogen zijn “ogen van vuur”, zo lezen wij in Openbaring 1:14b. Ogen van vuur die diep in het binnenste van uw hart kunnen zien! Wat wij kunnen verbergen voor de ogen van onze medemensen, is niet verborgen voor de ogen van God!

Zijn Woord kan ons rein wassen! Zijn Bloed kan ons rein wassen. Daar is verzoening.

U kunt voor God werken. U kunt de verlossing prediken. Maar de zielen horen niet alleen wat u zegt, maar zij “lezen” ook uw leven! Uw leven wordt een getuigenis voor hen. In dit verband moeten wij lezen wat Spreuken 14:25 zegt:

- *“Een betrouwbare getuige is een redder van levens (sv: een waarachtig getuige redt de zielen), maar wie leugens blaast, is een bedrieger.”*

Maar er staat ook geschreven:

- *“Een valse getuige wordt niet voor onschuldig gehouden, en wie leugens blaast, zal niet ontkomen.”* (Spreuken 19:5)

O, hoe spreekt Gods Woord tot ons in deze dagen!

Daar is verlossing, als wij tot de Here komen.

Als wij ons al aan de voeten van de Here leggen,

dan wil God ons verlossen door de kracht van Jezus' bloed ⁴. Soms gaan wij door, zonder ons te vernederen, vele jaren, en dan denken wij, dat God het heeft vergeten. **Maar God gedenkt als mensen het al lang vergeten zijn!** En wij zullen zien, dat als het daar blijft en wij verbergen het in ons leven, dan zal het op een kwade dag plotseling tevoorschijn komen, het oordeel van God komt erover! In Prediker 8:11 zegt de prediker, dat *“omdat het vonnis over een slechte daad niet snel geveld wordt, daarom blijft het hart van de mensenkinderen in hen vervuld van kwaad doen.”*

Wanneer wij een leugen hebben gesproken of een andere zondige daad hebben gedaan en het oordeel is niet op ons gekomen, dan denken we “God heeft het toegelaten” en zeggen we “dan is het toch niet zo erg, broeder! God is toch liefde!?” Ja, ga maar door met die zonde en met het bedekken ervan. Maar **PLOTSELING zal het OORDEEL Gods komen!**

Maar, prijst Gods wonderbare Naam, God wil ons verlossen, God wil ons verzoenen en ons een grote overwinning ⁵ geven! Maar dan moeten wij wel dagelijks willen zijn als leem in de handen van onze hemelse Pottenbakker! Als u vandaag de stem van de Here hoort, **verhardt uw hart niet.**

⁴ Zie eventueel onze GRATIS studie “[De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zondemacht](#)”. (noot AK)

⁵ Zie noot 3.

Leugenbedieningen

13

In [1 Koningen 13](#) lezen wij een merkwaardige geschiedenis over een jonge profeet, door God gezonden naar Israël, naar Bethel, met een boodschap. En God had tot hem gezegd: “U moet niet eten of drinken tot u terugkomt in uw land”. En hij was gehoorzaam. Hij bracht zijn boodschap en ging onverwijld terug naar zijn woonplaats. Maar daar was ook een oude profeet en die ging samen met zijn zonen die jonge profeet achterna en vroeg hem mee te komen naar zijn huis. Eerst wilde de jonge profeet niet, maar toen zei die oude profeet: “*Een engel heeft tot mij gesproken...*” ([1 Koningen 13:18](#)). En **hij loog!** Maar... de jonge profeet geloofde hem en ging mee en zondigde tegen Gods bevel. Toen hij daarna alsnog aan de terugreis begon, werd hij door een leeuw **gedood**...

Zulke dingen gebeuren ook in deze laatste dagen. Wij leven in een gevaarlijke tijd! **Niet alles wat wordt gepresenteerd als van God, is ook werkelijk van God!** Dit zijn de dagen van de leugenbedieningen! Dit zijn de dagen waarin de verborgenheid van het kwaad tot volle vrucht zal komen! Deze verborgenheid van het kwaad lijkt zoveel op het ware, op de verborgenheid van de gerechtigheid, zodat als u niet door de bril van Gods Woord ziet, dan zult u afdwalen! U gelooft dan nog wel, maar HET (ware) geloof hebt u dan niet meer. Zo is het met vele gelovigen en vele gemeenten gesteld in deze dagen.

Kijk naar Johannes in het boek Openbaring. Toen hij de vrouw van [Openbaring 17](#) ⁶ zag, de grote hoer, was hij zeer onder de indruk. De vrouw was mooi gekleed, had schitterende juwelen en had een gouden beker in haar hand. Hij kwam er bijna door in vervoering en toch was hij vol van de Heilige Geest! Merk op! Totdat de engel die bij hem was tot hem zei: “*Waarom verwondert u zich?*” (Openbaring 17:7). Johannes keek met zijn vleeselijke ogen.

Blijven bij Gods Woord

O, dat was een grote beproeving voor die jonge profeet van zo-even (zie 1 Koningen 13). Als het de duivel was geweest die hem probeerde om te praten, zou hij rustig zijn weg vervolgd hebben en had hij beslist een overwinning geboekt. Maar het was een profeet, die zei: “*Een engel heeft tot mij gesproken*” En hij ging overstag. Maar hij had Gods Woord! Wij hebben Gods Woord! “Al zou er een engel uit de hemel komen en iets anders verkondigen dan het Woord van God, die is vervloekt”, zegt Paulus (zie [Galaten 1:8](#)).

Wij zullen zien in deze laatste dagen dat er vele boodschappen zullen komen tot de Gemeente / Kerk van Christus. **Dwaalleringen**, om indien het mogelijk ware, zelfs de uitverkorenen, de ware Bruidsgemeente, te verleiden! Waarlijk, de satan

⁶ Voor UITLEG van dit hoofdstuk, zie onze GRATIS ‘vers voor vers’ studie van “[Openbaring 17](#)” van **CJH Theys** en/of “[Openbaring 17](#)” van **E. van den Worm**. (noot AK)

komt in deze dagen als een engel van het licht. Als wij met onze vleselijke ogen zien, dan zullen wij in bewondering komen. Maar... **God wil ons door Zijn Woord leiden!** Daarom heeft Mozes gezegd: "Als Uw heerlijkheid, als Uw aanwezigheid niet voor ons uitgaat, dan gaan wij niet verder" (zie Exodus 33:15 ⁷).

15 En deze heerlijkheid van God missen wij vandaag de dag in vele meetings. In vele samenkomsten. Dat mist u in de meeste massameetings vandaag de dag, de heerlijkheid van God. Waar God is, waar Gods Naam is, daar is Gods heerlijkheid. Als die heerlijkheid ontbreekt, dan moet u goed oppassen! 2 Thessalonicenzen 2:9 spreekt van "manifestaties van kracht, en tekenen en wonderen van de leugen"!

- *"Hem, wiens komst overeenkomstig **de werking van de satan** is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen."*

Die jonge profeet (uit 1 Koningen 13) geloofde de leugen. En hij was verloren. Bij het naar huis gaan kwam plotseling een leeuw op zijn pad en hij werd **gedood**. Hij is niet meer thuisgekomen. Merk op hoe vreemd het is wat er gebeurde. Hij zat op zijn ezel en die leeuw kwam en pakte hem en doodde hem, maar die ezel raakte hij helemaal niet aan! **Het oordeel van God over ongehoorzaamheid!**

⁷ Exodus 33:15, "Toen zei hij (= Mozes) tegen Hem: Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken."

Liegende levens

16

Die oude profeet kwam en weende: “...*Ach, mijn broeder*” (zie [1 Koningen 13:29-30](#)). Hoe listig komt de satan ook in deze laatste dagen bij velen binnen: zijn werken zijn zo subtiel. Daarom moeten wij zeer op onze hoede zijn, zodat ook wij niet in deze put vallen. Mocht het toch gebeuren, wacht dan niet met belijdenis te doen en om vergeving te vragen, opdat het ook helemaal uit ons hart verdwijnt! Straks, als de antichrist komt, zullen er velen vallen. Namelijk zij, die de leugen in hun hart bewaard hebben en op de weg van de leugen verder gegaan zijn. In Jesaja 28 vers 15-17 lezen wij:

- *“Omdat u zegt: Wij hebben een verbond gesloten met de dood, en met het rijk van de dood (sv: de hel)... want van de leugen hebben wij ons toevluchtsoord gemaakt en in het bedrog (sv: onder valsheid) hebben wij ons verborgen, daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik leg in Sion een Steen ten grondslag, een beproefde Steen, een kostbare Hoeksteen, die vast gegrondvest is... Ik stel het recht tot meetlint (sv: Ik zal het gericht stellen naar het richtsnoer), en de gerechtigheid tot paslood. De hagel zal het toevluchtsoord van de leugen wegvagen, het water zal de schuilplaats overspoelen.”*

De kinderen Israëls hebben geprobeerd zich in de leugen te verbergen, maar het oordeel van God kwam over hen. Hoe is het mogelijk, denkt u. Dat

17 waren toch kinderen Gods! Maar het oordeel begint juist bij hen! U ziet, als wij de leugen niet wegdoen uit onze harten, maar juist doorgaan met liegen, dan zullen wij op het laatst proberen onszelf te verbergen in de leugen, in een toestand van schijn en bedrog. Hier lezen wij over lieden die doorgedaan zijn in de leugen. Ook de 2^{de} Thessalonicenzenbrief spreekt over dezulken: “Zij hebben geen liefde voor **de waarheid** (Gods)” (2 Thess. 2:10 ⁸). Daarom geeft God hen over “*met allerlei misleiding van de ongerechtigheid*”.

Positieve misleiders

Vele “grote” evangelisten zeggen vandaag de dag dat zij geen andere boodschap hebben dan “de positieve boodschap”. Ja, dat klinkt goed. Maar bedenk wel dat een positief contact zonder een negatief contact gevaarlijk is! De accu van uw auto heeft niet alleen een positief contact; anders zou de motor niet starten. Hebt u een positief contact, dan moet u ook zorgen een negatief contact te hebben. Het negatief contact is EEN REIN HART. **Het fundament moet goed zijn!** Lees de Timotheüsbriefen, die handelen over Bijbels geloof en die benadrukken, dat echt Bijbels geloof groeit waar de grond gezond is. Maak de grond schoon,

⁸ 2 Thessalonicenzen 2:10, “*En met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid (van God) niet aangenomen hebben om zalig te worden.*”

is de boodschap. Een ongeveinsd geloof kan groeien waar er een rein hart is en een goed geweten. Daar hebt u het **Bijbels geloof**. Spreek niet over “positief denken”! Paulus schrijft dat velen “afwijken van een rein hart, en van een goed geweten, en van een ongeveinsd geloof” (zie [1 Timotheüs 1:5-6](#)). Daarom moet de boodschap in deze laatste dagen zo scherp zijn! Bekering is nodig.

18 Bekeert u! Of uw kandelaar ⁹ wordt weggenomen! Wanneer u schuilt in de leugen, zal Gods oordeel u treffen. De schuilplaats van de leugen wordt weggevaagd. **Daar is een schuilplaats en deze is DE Waarheid. Wij vinden haar in Jezus.**

Verstrikt in de leugen

In Jeremia 9:3-4 lezen wij:

- *“Zij spannen hun tong als hun boog. Met leugen en niet met betrouwbaarheid (sv: niet tot waarheid) zijn zij in het land sterk geworden, want zij gaan voort van slechtheid tot slechtheid, en Mij kennen ze niet, spreekt de HEERE. Laat eenieder voor zijn naaste op zijn hoede zijn, en vertrouw op geen enkele broeder, want elke broeder doet niet anders dan bedriegen, en elke vriend gaat rond met lasterpraat.”*

Zo was het toen, zo is het ook nu. Gods Woord kwam tot Jeremia en de boodschap was scherp.

⁹ Voor UITLEG over de betekenis van deze “kandelaar”, zie onze GRATIS studie [“Tabernakel symbolieken \(11\): De GOU-DEN 7-voudige KANDELAAR”](#). (noot AK)

Het Babylonisch leger was dichtbij Jeruzalem en God wilde hen nog verlossen, mits zij Gods boodschap willen horen. Maar zij willen die niet aannemen en daarom zijn zij in gevangenschap gegaan. Zo ook nu in deze laatste dagen. Zij beginnen met een 'kleine' leugen, ze worden niet direct geoordeeld door God, en ze zijn zo doorgedaan, leugen op leugen opstapelende, tot op het laatst hun gehele hart bedorven is! Ik kan u niet uitleggen waarom in een kist met 100 appels er één is die een rotte plek heeft. Ik begrijp niet waarom die 99 appels die ene rotte appel niet goed kunnen maken. Maar als die rotte appel daar lang genoeg blijft, bederft de hele kist! Zo gaat het ook in een gemeente. Zo gaat het ook met een ziel.

Valse zalvingen

Daarom, heb de waarheid lief! Het boek Jeremia is als een panorama van de dingen die in deze laatste dagen gebeuren. Lees vooral de eerste 25 hoofdstukken eens aandachtig. Het boek Jeremia is als het ware 'een oorlog van profeten'. De strijd van een massa van 'profeten' tegen die ene profeet. En dan vraagt u: "Wie is Gods gezalfde?" God zegt in Jeremia 14 vers 14:

- "...**Die profeten profeteren vals in Mijn Naam.** Ik heb hen niet gezonden, Ik heb hun geen opdracht gegeven en Ik heb niet tot hen gesproken. Zij profeteren u een leugenvisioen, waarzeggerij, holle praat en bedrog van hun eigen hart."

Onthoud daarom in deze laatste dagen dat het merendeel van wat u aangediend wordt als uit God en als het werk van God VALS is. “**Velen** zullen komen en profeteren in Mijn Naam”, heeft Jezus gezegd, “maar Ik ken ze niet”:

- “*Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: **Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij**, u die de wetteloosheid (sv: de ongerechtigheid) werkt!*” (Mattheüs 7:22-23)

Dit is die verborgenheid van het kwaad, van de ongerechtigheid, werkzaam onder Gods kinderen, werkzaam onder Israëel! Wat eenmaal gebeurd is met de kinderen Israëls (in hun laatste dagen in Kanaän) zal, in deze laatste dagen, waarin wij nu leven, gebeuren over de gehele wereld. In de laatste dagen zullen deze dingen komen, heeft onze Here Jezus gezegd. In de laatste dagen zullen er **VALSE CHRISTUSSEN** komen. Wat zijn dat, valse christussen? **Valse zalvingen, valse gezalfden!** U moet hierbij niet speciaal denken aan lieden die zeggen: “Ik ben Christus”! Ach, neen, satan gaat veel subtieler te werk. Zo geraffineerd verbergt hij zich in allerlei leringen en bedieningen, dat zelfs de uitverkorenen bijna verleid zullen worden: “*want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou*

zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.”
(Mattheüs 24:24)

Satan wil niet hebben dat God een Bruidsgemeente zal hebben “[zonder vlek of rimpel](#)”. Toch zal deze er komen, want Gods Woord is waar!

Valsheid in belijdenis

21 Maar in deze laatste dagen wil men de waarheid (van God) niet. Als ik een boeiend verslag zou doen van de grote dingen die God ergens gedaan heeft, dan zal deze zaal volstromen, er zouden plaatsen tekort zijn. Maar luisteren naar Gods Woord, dat wil men niet! Wij leven in de tijd van de valse zalvingen en van de valse christussen. Ook van de valse gelovigen! Lees wat God zegt van de predikers van deze tijd:

- *“Maar bij de profeten van Jeruzalem heb Ik iets afschuwelijks gezien: zij plegen overspel, met leugen (sv: valsheid) gaan zij hun weg zij bemoeidigen (letterlijk: zij versterken de handen van) de kwaaddoeners, zodat niemand zich bekeert van zijn slechtheid. Zij allen zijn voor Mij als Sodom, en zijn inwoners als Gomorra.”* (Jeremia 23:14)

Ze profeteren uit de corruptie van hun eigen hart. Toen Israël afdwaalde van God, zond God een Amos, een Micha, een Jeremia. Maar zij hebben hen niet aangenomen, maar wel luisterden zij naar de valse profeten, die profeteerden uit hun eigen hart! Ditzelfde zien wij ook vandaag de dag.

Lees het hele [23^{ste} hoofdstuk](#) van Jeremia. In Jeremia 23 vers 32 zegt God

- *“Zie, Ik zál die profeten van bedrieglijke dromen!... Zij vertellen die, zij misleiden Mijn volk met hun leugens en met hun gezwets (sv: lichtvaardigheid). **Ik heb hen niet gezonden. Ik heb hun geen opdracht gegeven... spreekt de HEERE.**”*

22 Als u een goede waarnemer bent in deze laatste dagen, dan ziet u ook hoe gemengd vele levens zijn. Het fundament van hun leven is nooit goed geweest. Geen waarachtige bekering, geen goede en gezonde harte-grond, waarin Gods Geest kan werken. Maar ze spreken in tongen en profeteren en dan denken zij, dat ze vol zijn van de Heilige Geest en doen alsof ze in de waarheid (van God) wandelen! Het is allemaal vals!

Wij moeten de heerlijkheid van God hebben!

De heerlijkheid van God vervulde de tempel van Salomo. De heerlijkheid van God vervulde de opperkamer ¹⁰ waar de 120 samen vergaderd waren. Het was niet de schaduw van Petrus, die de mensen gezond maakte, het was de Heilige Geest, de heerlijkheid van God, die hij ontvangen had. Het was dus geen Petrus meer, maar **God in hem!** Zulke vaten, zulke mensen zoekt de Heer vandaag. Die zichzelf geheel willen ontledigen en alle vorm van leugenachtigheid afleggen en die het

¹⁰ Zie eventueel ons GRATIS artikel [“De opperzaalgemeente”](#). (noot AK)

Woord van God recht snijden, om te beginnen in hun eigen leven.

De weg van de antichrist

In Spreuken 17:4 lezen we:

- *“Een kwaaddoener slaat acht op bedrieglijke lippen, een leugenaar hoort een verderfelijke tong aan.”*

23 Leugens kunnen iemand helemaal in de war brengen. Een leugenaar leent zijn oor tot de verkeerde tong. De leugen is een put waar velen in vallen en het is een diep put. Zo gemakkelijk valt men in deze put. En blijft men er te lang in, des te moeilijker is het om er weer uit te komen. Juist in deze lijn opent satan in deze laatste dagen de weg voor de antichrist ¹¹. Juist in deze leugenachtige lijn! De leugenaar die in de leugen volhardt, komt in verwarring en luistert naar de verkeerde tong. Hij wordt misleid. **Misleiding is de weg waarlangs de antichrist komt:**

- *“hem, wiens (toe)komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen. En met allerlei misleiding van de ongerechtigheid (sv: onrechtvaardigheid) in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid (van God) niet aangenomen hebben om zalig te worden.”*
(2 Thessalonicenzen 2:9-10)

¹¹ Zie noot 1.

Het is daarom noodzakelijk om DE WAARHEID lief te hebben.

Leugens in de Spade Regentijd

Nog iets anders lezen wij in Spreuken 19 vers 22b:

- “...een arme is beter dan een leugenachtige man.”

24 Het is beter om arm te zijn dan een leugenaar te zijn met al de rijkdommen die op aarde te verkrijgen zijn. U kunt vele dingen verkrijgen door leugens. Daarom is het zo moeilijk voor een handelaar of een verkoper om een goed christen te zijn. Alleen al de noodzaak om zoveel mogelijk te verkopen, maakt het moeilijk om eerlijk te blijven. Zet daarom uw hart niet op het verkrijgen van vele aardse rijkdommen. Het is beter arm te zijn met een hart dat recht staat tegenover God. Dit is een zeer belangrijk ding in deze laatste dagen. Ik heb u al eens eerder Handelingen 5:3-4 doorgegeven, dat gaat over Ananias en Saffira:

- “En Petrus zei: Ananias, **waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.**”

Er moet iets in hun leven en hun hart geweest zijn dat niet goed was, dat krom was in de ogen van God. Zo kwamen zij ertoe om te liegen. Zij hebben gelogen, niet voor de mens, maar voor God!

En in die dagen van de Vroege Regen ¹², toen de Heilige Geest zo krachtig tegenwoordig was te midden van de Gemeente Gods, betekende dit, dat onmiddellijk het oordeel Gods over hen kwam.

25 Ik heb u al eerder verteld dat de Heilige Geest het oordeel Gods bezit. Het oordeel Gods is IN de Heilige Geest. De vele huichelachtige christenen van onze dagen mogen blij zijn dat **de volheid van de Heilige Geest** er nog niet is!!

Als straks plotseling de VOLHEID van de Heilige Geest te midden van Gods kinderen zal komen, dan zult u wat zien! [Het oordeel begint altijd in het Huis Gods](#) en u zult zien dat de zonde niet kan bestaan voor een HEILIG God. Zo zal het zijn in deze laatste dagen. **God zal terugkomen in al Zijn volheid!** Halleluja. Als u de Efeze-brief leest, dan zult u ervan overtuigd worden, dat **de volheid van de Godheid** in Zijn Gemeente zal geopenbaard worden. En als dat gebeurt, als dat komt, dan is God in al Zijn macht en heiligheid in ons midden. Halleluja!

¹² Vroege Regen = Het beeld van de **uitstorting van de Heilige Geest** tijdens het Pinksterfeest, **in de begintijd van de Gemeente**, zoals vermeld in Handelingen 2:1-4. (noot AK)

In de waarheid zijn

Daarom hebben wij al deze waarschuwingen. Ik heb alleen een druppeltje van Gods Woord genomen. Als ik alles wat geschreven staat over de leugen zou moeten behandelen, dan zijn we voorlopig nog niet klaar! Want zoveel is daar in Gods Woord te vinden om ons te laten zien hoe groot die zonde is, maar ook hoe groot Gods verlossing is. God wil u en mij in **de waarheid** brengen, en wel zodanig dat daar geen mogelijkheid meer in ons is om nog een leugen uit te spreken. Dit kan alleen gebeuren door de werking van Gods Heilige Geest ¹³ en van Gods Woord in ons. Daarom heb ik, toen wij eerder [Jesaja 40](#) behandelden, gesproken over de grootheid en de macht van onze God. Als daar een hoge standaard is, dan is daar ook een grote God Die voor ons een weg heeft gemaakt, opdat wij die hoge standaard kunnen bereiken. Hij heeft geen standaard gemaakt die onmogelijk te bereiken is. Zelfs de slechtsten en de zwaksten van Gods kinderen kunnen die hoge standaard bereiken, als zij dat ook echt willen, namelijk: door de werking van Gods Geest, en door de kracht van Jezus' dierbaar bloed ¹⁴, en door het Woord. Gods Woord is krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard en kan tot in het diepste

¹³ Zie eventueel onze GRATIS studie "[De natuurlijke mens en de Heilige Geest](#)". (noot AK)

¹⁴ Zie noot 4.

van ons wezen wegsnijden wat zondig en onrein is:

- *“Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.”*
(Hebreeëen 4:12)

27 Gods Woord zal ons losmaken van alles wat van ons vlees is en ons vlees wordt gekruisigd, opdat Jezus wordt al in alles. Zodat, vanuit ons binnenste, waarheid zal komen, omdat wij (in Gods) waarheid zullen zijn, net als Jezus, toen Hij voor Pilatus stond. Toen Pilatus Hem vroeg: “Wat is waarheid?”, hoefde Hij hem niet te antwoorden. Waarom niet? **Hij was DE WAARHEID in Persoon.** En ook wij zullen waarheid zijn door de werking van Gods dierbaar Woord in ons. God geeft ons Zijn Woord, opdat in deze laatste dagen de geest van de antichrist geen macht heeft over ons! Het is veel beter arm te zijn dan een leugenaar! Besef dit wel! Dit omvat meer dan u denkt. Dit moet u goed zien, want daar komt telkens in uw leven, ook in uw geestelijk leven, een kans om tijdelijk vooruit te komen (zo denken we) door een leugen. Maar het zal u beroven van Gods heerlijkheid en van de gouden olie van zijn Heilige Geest, als u toegeeft aan de leugen! Maar laat Gods Geest in ons kunnen werken, opdat alles wat niet van Hem is, uitgebrand zal worden en Jezus ons al in alles wordt.

Verdraaiing van het Woord

Een opmerkelijk woord vinden wij in Spreuken 30 vers 6 (SV):

- *“Voeg niets toe aan Zijn woorden, anders zal Hij u straffen, omdat u een leugenaar zou blijken te zijn.”*

Hoe velen in onze dagen voegen iets toe aan Gods Woord en vallen hierdoor in de put van de leugen. Gods Woord is volmaakt; er hoeft niets aan te worden toegevoegd. Maar velen in onze dagen doen er wat bij aan Gods Woord. **Pas op voor een soort van uitleg van Gods Woord, die in wezen is “bijdoen” aan Gods Woord!** Wij moeten het Woord van God precies nemen zoals het daar geschreven staat. Ook moeten wij geen teksten uit hun verband nemen. Want zodoende kunt u, voor wat u maar geloven wilt, altijd een tekst vinden in Gods Woord! Zovelen leven in deze laatste dagen in zonde en in ongerechtigheid en durven nog te zeggen ook dat zij teksten uit Gods Woord hebben die hen zulks toestaan! Vreselijke dingen gebeuren in deze laatste dagen.

Ik zal u een voorbeeld geven aan de hand van Jeremia 3:1. Er was een evangelist in Amerika die diep in zonde leefde en nochtans was hij (in de ogen van mensen) een groot evangelist. Van Jeremia 3 vers 1 gebruikte hij slechts het laatste gedeelte, namelijk:

- *“...Gij nu hebt met veel boeleerders (= overspelers) gehoereerd, **keer nochtans weder tot Mij,***

spreekt de HEERE (SV).”¹⁵

Deze evangelist zei dus dat je alles mag doen; dat je mag leven zoals je wilt. En vele verdwaalde evangelisten kwamen bij hem en zij mochten van hem gerust meerdere keren trouwen en zij konden volgens hem gerust in zonde, ongerechtigheid en hoererij leven. “Want”, zei hij dan, “God zal u niet vragen wat u gedaan hebt, maar Hij zegt: ‘Keer

29 nochtans weder tot Mij’”.

Het is vreselijk wat er toen en ook vandaag de dag gebeurt en wat er allemaal zogenaamd “met de mantel der liefde” wordt toegedekt!

O, bega die dwaasheid niet door Gods Woord uit zijn verband te rukken! God roept ons terug tot Hem, maar niet om weer in zonde te wandelen en te leven! Als u doorleest in Jeremia 3 dan zult u in vers 3-4 geschreven vinden:

- *“Daarom werden de regendruppels ingehouden en is er geen late regen (SV: spade regen¹⁶) geweest. U hebt het voorhoofd van een hoer, u weigert daarvoor beschaamd te zijn. Zult u dan*

¹⁵ Jeremia 3:1 (HSV), “Men zegt: Als een man zijn vrouw wegstuurt, zij bij hem weggaat en de vrouw van een andere man wordt, mag hij nog naar haar terugkeren? Zou dat land niet ten zeerste ontheiligd worden? **U echter, u hebt hoererij bedreven met veel vrienden, en dan naar Mij terugkeren?** - spreekt de HEERE.”

¹⁶ Zie eventueel onze GRATIS studie [“De ‘Spade Regen opwekking’”](#) en/of [“De Spade-Regen-Opwekking komt”](#). (noot AK)

niet van nu af aan tot Mij roepen: Mijn Vader, U bent de Leidsman van mijn jeugd?”

Hier was Juda op weg naar gevangenschap. God wilde hen verlossen. God heeft hun geroepen uit hun vreselijke zonde, maar zij wilden Gods stem niet horen. Zij wilden wel tot God komen, maar ook in hun zondig leven blijven **en dat is onmogelijk!**

30 God roept ons uit de zonde en zeker niet om in de zonde te (blijven) wandelen. Bijbelse bekering is niet alleen onze zonden aan Hem te belijden. **Bijbelse bekering is “omkeren”** (ofwel: je afkeren van het oude, zondige leven). Als u in duisternis wandelt, dan omkeren en voortaan in Gods licht wandelen! U kunt dus teksten vinden van alles wat u maar wil geloven. Maar, pas op, zodra u teksten uit hun verband haalt, komt u in verwarring! In Spreuken 30 vers 6a hebben wij al eerder gelezen:

- *“Voeg niets toe aan Zijn Woorden, anders zal Hij u straffen.”*

Hetzelfde staat ook in het boek Openbaring 22 vers 19 geschreven:

- *“En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn.”*

De waarheid moet in ons zijn

Maar laat ons verder gaan en, in Johannes 8 vers 44, lezen wat Jezus tot de gelovigen in Zijn tijd zei:

- *“U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensensmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.”*

31 Hoe is het mogelijk! U kunt van uzelf overtuigd zijn, dat u Gods Geest bezit en toch leugens uitspreken. U kunt van een heerlijke meeting thuiskomen en vol zijn van de heerlijkheid Gods, maar als u niet goed oppast, zal het plotseling helemaal weg zijn! U vraagt zich dan af “waarom dan toch?” “Zo-even was ik zo in de glorie, en plotseling is het weg!” Juist in die putten, waarin wij soms terecht komen, wil God tot ons spreken. Is er een “lek” in onze ziel? Is er een lek in onze vaten of onze lampen, waardoor die heerlijkheid wijkt en de olie wegstroomt, juist op het ogenblik dat u het licht nodig hebt? De vijf wijze en de vijf dwaze maagden ¹⁷ lijken precies op elkaar. Wanneer wij in een meeting tezamen zijn, kunnen wij het verschil vaak niet zien. Zij beiden hebben olie. Maar als het nodig is om licht te hebben, in het middernachtelijk uur dat spoedig aanbreekt, zal de olie van de dwazen weg zijn, verdwenen!
Hoe kan dat gebeuren?

¹⁷ Zie eventueel onze GRATIS studie [“De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd”](#). (noot AK)

U kunt diepe Bijbelstudie ontvangen hebben. U kunt (geestelijk gezien) in de tabernakel en in de tempel wandelen en in de heerlijkheid van al de profetieën en typebeelden, maar wanneer u met die kennis niets doet in de praktijk, dan is zij helemaal niets waard!

32 God wil ons in de overwinning ¹⁸ brengen, zodanig dat satan geen kans krijgt om met zijn hand in ons hart te komen om wat dan ook maar aan te grijpen. Maar wanneer is dit ons deel? Als de WAARHEID IN ONS BINNENSTE is en daarin niets verborgen is wat de duivel kan gebruiken. Het is Gods wil dat wij in de overwinning blijven. U moet misschien wel door diepe valleien gaan, maar dan kan er toch overwinning zijn, diep binnenin u! Uw bootje kan in zware stormen komen, maar zolang als het water buiten het schip blijft en niet erin komt, is het veilig. Maar als Jezus daarin is, dan gaat het door alles heen. Uw leven kan een zwakke boot zijn op de zee van het dagelijks leven, maar als Jezus daarin is, dan gaat het door alles heen. In zwakheid zullen wij kracht ontvangen. Niet in sterkte. Paulus zegt (in 2 Korinthe 12:10b):

- *“Wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig (in geestelijke zin: sterk)!”*

God is onze sterkte, God is ons leven, ons leven is in Hem. Dit weten wij niet uit een theologisch standpunt dat wij innemen, maar uit ervaring. God

¹⁸ Zie noot 3.

is met ons en in ons, er is overwinning en wij hebben niets te doen met satan, **zolang de waarheid in ons is!**

Niet uitgeroeide zonden en hun nasleep

Een ernstige waarschuwing lezen wij echter in Romeinen 1 vers 25:

33

- *“Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.”*

Daar zijn velen die God eens gekend hebben, maar door één of andere zonde is de leugen binnengekomen in hun leven. De verschillende zonden die er zijn, zijn evenzovele putten waarin wij kunnen vallen. Ben u in zo'n zondeput terechtgekomen, zorg dan dat u er zo spoedig mogelijk uitkomt door de reddende hand van Jezus aan te grijpen. **En roei dan die zonde uit in Zijn kracht, met wortel en tak!** Want waar dit niet gebeurt, daar dreigt de gevaarlijkste put van alle, en wij zullen er zeker in terechtkomen: de leugen!

Hoe noodzakelijk is het, dat Gods vuur doorbrandt in onze levens, dat onze harten open staan voor Gods Woord, zodat dit Woord ons schoon en rein kan wassen, opdat **de Waarheid** zal doorbranden en blijven in onze harten. De Heilige Geest is geen leugenaar. De Heilige Geest is HEILIG. En door Zijn werken in ons, door Gods Woord, zal een Ge-

meente tot stand komen, die “[zonder vlek of rimpel](#)” is! In de zojuist genoemde tekst wordt ons ook getoond hoezeer de leugen verband houdt met de verheerlijking van de mens. En dit is wat aan de orde is in onze dagen, in allerlei opzicht. Juist langs deze weg komt satan in deze laatste dagen en grijpt de macht, in alle kracht van misleiding en leugen.

34

Leugenpraktijken

In Kolossenzen 3:9 worden wij vermaand:

- *“Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt.”*¹⁹

Als u de brieven van Paulus leest, dan zult u zien dat hij u telkens in een hoofdstuk op een grote geestelijke hoogte brengt. Hij voert u mee op de berg van openbaring en brengt u helemaal in de hemel, waar u mag ontdekken welke uw positie is **in Christus**. Maar dan, middenin de brief, middenin een hoofdstuk, als wij ons verheugen over die positie die wij mogen hebben in Christus, brengt hij ons plotseling terug, daalt hij weer af, naar de vallei van het dagelijkse leven. Paulus toont nooit alleen de heerlijkheid Gods, maar laat ook altijd zien hoe deze moet werken in het dage-

¹⁹ Om dit vers beter te kunnen begrijpen, zie onze GRATIS studie “[LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus \(over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen\)](#)”. (noot AK)

lijks leven, in de praktijk. In dit opzicht heeft “Pinksteren” ²⁰ veel fouten gemaakt. Wij hebben heerlijke ervaringen gehad, heerlijke overwinningen en openbaringen. Maar velen hebben de fout gemaakt dat zij deze heerlijkheid niet hebben laten doorwerken in hun dagelijks leven! Met het HEILIGE van God is en wordt in vele gevallen zeer onheilig omgegaan!! God wil van u en mij een getuige maken voor een verloren gaande wereld. Niet alleen in de zin, dat zij horen wat wij zeggen willen. Maar bovenal daarin **dat zij, in uw en in mijn leven, een licht zien dat schijnt in de duisternis!**

Misschien bent u al van jongs af aan een leugenaar en gewend om de halve waarheid te zeggen. Maar dat is iets van de oude mens. En het Woord zegt, dat wij de oude mens uitgedaan moeten hebben en de NIEUWE MENS aangedaan!

- “...dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, **de oude mens aflegt, die te gronde gaat** (sv: verdorven wordt) *door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die*

²⁰ Pinksteren = HIER: De huidige Gemeente(n) waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring –dus: de boodschap over en de ervaring van de uitstorting van en/of de vervulling met de Heilige Geest– gepredikt en ervaren wordt. De schrijver spreekt in deze studie vooral –als waarschuwing– tot de “eigen parochie”. Maar de inhoud van deze studie zal ongetwijfeld ook voor andere Gemeenten en/of christelijke groeperingen (kunnen) gelden. (noot AK)

overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.” (Efeze 4:22-24)

Als wij zijn wedergeboren, dan moet het oude voorbij zijn. Het is niet zomaar een feit. Wij moeten naar deze regel ook leven. Wat alleen kan als wij er ook voor zorgen dat de NIEUWE MENS ²¹ in ons geestelijk leven gevoed wordt en sterk kan worden.

Maar wij leven in een tijd dat de mens zich verheft. Ook vele christenen zijn opgeblazen en hoogmoedig. Dit is de oorzaak van veel gekrakeel en onenigheid in de Gemeente. Juist aan dit geslacht wordt in Jakobus 3:14 de ernstige waarschuwing gegeven:

- *“Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang (SV: **nijd en twistgierigheid**) in uw hart hebt, be-roem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid!”*

Stel het in uw opgeblazenheid niet voor alsof u het bij het rechte eind hebt! Jakobus vervolgt:

- *“Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk (d.w.z.: **ongeestelijk**), duivels. Want waar afgunst en eigenbelang is (SV: **nijd en twistgierigheid**), daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken (SV: **aldaar is verwarring en alle boze handel**).”* (Jakobus 3:15-16)

Door deze hoogmoed komt de grote massa van christenen in deze laatste dagen in het domein

²¹ Zie onze GRATIS studie, vermeld bij noot 19.

van de leugen terecht. En dan zegt Romeinen 1 vers 18 dat “*de toorn van God*” komt over degenen “*die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken* (sv: *ten onder houden*).” Waarheid is waarheid en leugen is leugen. **Ongerechtigheid gaat nooit samen met DE Waarheid.** Christenen en christelijke gemeenten die de ongerechtigheid doen, zullen steeds meer van de Waarheid (Gods) afwijken. De 37 Timotheüsbriefen leren ons, dat al bent u onderwezen in de gezonde leer, als die niet werkzaam is geweest in uw leven om uw hart rein te maken, als “*het badwater van het Woord*” niet in uw hart gekomen is, dan zult u nochtans ten prooi vallen aan de misleidende geesten van de laatste dagen. En zo komt de geest van de antichrist vandaag de dag binnen in vele levens van kinderen Gods en in vele gemeenten. Het gebeurt nu al. Lees 2 Thessalonicenzen 2 vers 7-12:

- “*Want het geheimenis van de wetteloosheid* (sv: *de verborgenheid van de ongerechtigheid*) *is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid* (sv: *onrechtvaardigheid*) *in hen die verloren*

gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid (Gods) niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige (werking van) dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.”

38 De lust van de ogen en de leugenval

Wij leven heden in de laatste dagen. U moet niet alles aannemen wat u aangediend wordt als van God. Zeer velen worden verleid door wat ze met de ogen zien dat groot en machtig is. De lust van de ogen! God gaf ons **Zijn Heilige Geest** om ons te leiden in alle Waarheid (Gods). Waar is de onderwerping aan deze Heilige Geest vandaag de dag in de gemeenten??! Zij is ver te zoeken.

Er zullen ook in Nederland grote en spectaculaire dingen gaan plaatsvinden, dingen die worden gepresenteerd als “van de Heer”. Gods Woord spreekt erover. Werken van “*allerlei kracht, tekenen en wonderen der leugen*” kondigen de komst van de antichrist aan (zie [2 Thessalonicenzen 2:9](#)).

Daar zal straks een profeet komen die vuur zal roepen uit de hemel en dat vuur zal komen, maar er staat geschreven dat deze een duivelse en valse profeet is. Als u bijvoorbeeld in de krant leest dat er zo’n profeet in Duitsland is opgestaan, wat doet u? Wilt u er dan heenreizen om het te zien?

Laat ons liever verder reizen op de weg van **heiligmaking!** ²² Zie niet met uw vleselijke ogen, maar bid God om **gezalfde ogen** van het hart! Velen jagen al deze uiterlijke dingen na in deze dagen. Wie niet wil luisteren naar Gods Woord en naar de stem van de Heilige Geest komt in verwarring en zwicht voor de misleiding. God heeft ons Zijn Woord en Zijn Geest gegeven. Maar wij luisteren niet! O, ik weet het, ze zullen tegen mij zeggen: “U bent ongeestelijk broeder, want zie, allemaal gaan ze en u blijft alleen staan”. Ze zullen mij uitlachen. Maar wat lezen we in het boek Jeremia? Al de profeten profeteerden: “God zal Jeruzalem niet afbreken, noch verderven” ²³. Jeremia stond helemaal alleen. Een man tegenover een massa. En hij sprak: “God zal de stad verderven!” ²⁴ Ze hebben hem in de gevangenis gegooid en

²² Zie event. onze GRATIS studie [“Heiligmaking”](#). (noot AK)

²³ Jeremia 17:23 + 27, “Zij hebben echter niet geluisterd en hun oor niet geneigd, maar zij waren halsstarrig door niet te luisteren en geen vermaning te aanvaarden.” ... “Maar als u niet naar Mij luistert door de sabbatdag te heiligen en door daarop geen last te dragen als u op de sabbatdag door de poorten van Jeruzalem binnenkomt, dan zal Ik een vuur aansteken in zijn poorten; dat zal de paleizen van **Jeruzalem verteren**, en het zal niet geblust worden.” (noot AK)

²⁴ Jeremia 19:3 + 11a, “**Hoor het woord van de HEERE, koningen van Juda en inwoners van Jeruzalem.** Zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Zie, **Ik ga onheil brengen over deze plaats**, zodat bij ieder die het hoort, zijn oren zullen tuiten, ... en tegen hen zeggen: Zo zegt

zelfs geprobeerd om hem om het leven te brengen.

25

Wie is Gods gezalfde? Kan het die man zijn in de gevangenis, helemaal alleen? Als u verder leest in het boek Jeremia, dan zult u zien; ja, **dat is Gods gezalfde**. Alleen staande is hij doorgegaan, onder de zalving van Gods Heilige Geest.

40

Rev. A. Wasell

Uit: Tempelbode,

apr./juni/aug./okt./dec. 1992 en febr. 1993

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

de HEERE van de legermachten: Zo zal Ik dit volk en deze stad stukbreken (SV: verbreken), zoals men een pot van een pottenbakker stukbreekt, zodat die niet meer hersteld (SV: geheel) kan worden.” (noot AK)

²⁵ Jeremia 20:2a, “Zo sloeg Pashur (zoon van een priester, zie vers 1) de profeet Jeremia, en hij stelde hem in de gevangenis....”